

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 19 november

10.00 uur: ds. W. Pieters

18.30 uur: ds. W. Pieters, Jozua 1 vers 8 (preekbespreking)

Collecten

1^e collecte Oranjehof

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

Kinderoppas

Groep 1: Meggelina Meijer, Anniek Mulder, Rhodé van Ark

Groep 2: Gerlinde Mulder, Franciska Reijnders, Anna de Bruin

Preekbespreking

Komende zondagavond is er preekbespreking voor de jongeren tot en met 16 jaar. De preek gaat over Jozua 1 vers 8: 'Laat het boek van deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt (goed oplet, waakzaam bent) te doen naar alles wat daarin geschreven is; want dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en dan zult gij verstandig handelen.'

Punten voor preekbespreking:

1 Welk boek bedoelt God met 'het boek van deze wet'? Hoe kunnen wij Gods wet in de 21^{ste} eeuw op de juiste manier gebruiken/gehoorzamen?

2 Op welke manier kunnen wij bij onze dagelijkse bezigheden (studie, werk, relaties en ontspanning) invulling geven aan Zijn bevel om Gods wet/Woord dag en nacht te overleggen?

3 God belooft Jozua dat hij dan voorspoedig zal zijn. Hoe kun jij voorspoedig zijn, en: hoe juist niet (denk aan Psalm 1 vers 3 en Spreuken 28 vers 13)?

Waarom kun je deze voorspoed merken?

Agenda week 47

Zondag 19 november

10.00 uur dienst

11.45 uur zondagsschool

18.30 uur dienst [na de dienst preekbespreking jeugd 16- in zaal 2-3]

Maandag 20 november

16.30-21.45 uur catechisatie en eenvoudige catechisatie [zaal 2-3-4-5 en 8]

19.00-20.30 uur afhalen van collectemunten

19.30 uur vergadering RST-zorgverleners [zaal 1]

Dinsdag 21 november

9.30 uur vrouwenvereniging [zaal 1]

14.30 uur ouderenmiddag [zaal 2-3]

19.30 uur vrouwenvereniging [zaal 1]

19.30 uur JV Obadja [zaal 2-3]

19.30 uur JV Timotheüs [zaal 4-5]

Woensdag 22 november

8.45 uur schoonmaakgroep 8

15.00-17.30 uur vergadering Driestar Educatief [zaal 2]

Donderdag 23 november

19.00 uur bovenstemgroep [uitzending voor de kerktelefoon vanuit de kerkzaal]

19.30 uur bijeenkomst vrijwilligers bibliotheek Tolle Lege [zaal 4-5]

20.00 uur repetitieavond Veluws mannenkoor [kerkzaal]

Vrijdag 24 november

20.00 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

Zaterdag 25 november

9.00-12.30 uur cursus Bijbelse toerusting [zaal 2-5 en 8]

9.00-12.30 uur evangelisatiecursus [zaal 1]

19.00 uur catechisatie zaterdaggroep [zaal 5]

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

Catechisaties

De zesde catechisatieles ging over vraag en antwoord 24:

Hoe worden deze 12 Artikelen gedeeld?

In drie delen.

Het eerste is over God de Vader en onze schepping.

Het andere over God de Zoon en onze verlossing.

Het derde over God de Heilige Geest en onze heiligmaking.

Komende maandag dienen de catechisanten dit te kunnen opzeggen.

Ouderenmiddag

Dinsdagmiddag 21 november komen we om 14.30 uur bijeen. We luisteren naar een meditatie, ontmoeten elkaar rondom de koffie/thee en luisteren naar een stukje uit de *Christenreis*, van John Bunyan. Om 16.00 uur beëindigen we de samenkomst. Hartelijk welkom.

Vrouwenvereniging

Op dinsdag 21 november komen we weer bij elkaar. Dan is hoofdstuk 4 van het boekje aan de beurt: 'Petrus en de voetwassing'. Deze geschiedenis staat in Johannes 13:1-17. De morgengroep is om 9.30 uur van harte welkom. De koffie en thee staan om 9.15 uur klaar. 's Avonds beginnen we om 19.30 uur en om 19.15 staan de koffie en thee klaar. Allemaal van harte welkom.

Het bestuur

Bovenstem zingen voor de kerktelefoon

Donderdag 23 november zullen we zingen voor de kerktelefoonluisteraars. Dit keer met één van onze kerkorganisten. Het zou mooi zijn als er ook wat zijn die de kerkstem zingen, zodat het klinkt als in de gemeentezang. We zingen van 19.00 uur tot 20.00 uur in de kerkzaal. Ook wanneer je nog niet geweest bent of geen bovenstem zingt, ben je van harte welkom. Dus tot ziens.

Hartelijke groet, Andries Koetsier en Albert van Ark

JV Obadja

Ha jongens en meiden, hier weer een uitnodiging voor de volgende JV-avond op 21 november. Afgelopen keer hebben we met elkaar nagedacht over de keuze van Ruth en ook hoe belangrijk Naomi daarbij was. Weten jullie nog dat moeilijke woord? Vooruit, hierbij nog een keer ter herinnering:

‘Identificatiefiguur’. Na de pauze hebben we een leuke krantenquiz gedaan.

Prachtig om jullie zo fanatiek bezig te zien! De volgende keer denken we aan de hand van Genesis 13 na over het thema: ‘kiezen is moeilijk’. Lees je het thuis alvast door? Na de pauze mag Henrico ons vermaken. We zijn benieuwd...

Hopelijk komen jullie allemaal! Neem gerust vrienden en vriendinnen mee.

Hartelijke groet, Edine, Henrico, Bernadet en Maas

Onze zieken

De heer J. Schouten, Hullenkant 44, 8075 PD Elspeet, mocht thuis komen uit het ziekenhuis.

God zij u nabij naar ziel en lichaam.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Angela Vlijm, Oranjesingel 39, 8262 EL Kampen.

Verjaardagen 80+

Op 18 november wordt de heer J. Groeneveld, Ds. Van Paddenburghweg 8, 8075 AL Elspeet, 90 jaar.

Op 19 november wordt mevrouw G. Kroes-van Meulen, Binnenweg 18, 8075 CE Elspeet, 85 jaar.

Op 21 november wordt mevrouw L. Schouten-van den Hoorn, *Mariposa* (kamer 218), Sportlaan 16, 8084 VB 't Harde, 88 jaar.

Op 22 november wordt de heer G.J. van Triest, Ds. Lamensweg 10, 8075 DA Elspeet, 89 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Mutaties lidmaatschap

Als gastleden overgekomen uit de Gereformeerde Gemeente te Bodegraven: echtpaar A. van der Laan–Altena, met hun drie kinderen, Nuns peterweg 29, 8075 AA Elspeet.

Hartelijk welkom. Moge Gods zegen erop rusten!

Diaconie

De diaconiecollecte met dankdag heeft € 2042,37 opgebracht en op zondag 5 november € 1609,50 De najaarszendingscollecte bracht € 3148,57 op.

Op bezoek ontvangen voor diaconie: 1 x € 20.

Per bank ontvangen voor diaconie: 1 x € 600, 1 x € 50, 1 x € 30, 2 x € 10.

Dankdaggiften voor diaconie: 1 x € 250, 1 x € 100.

Noodhulp Israël: 1 x € 200.

Gift voor kerktelefoon: 1 x € 100.

Najaarszendingscollecte: 2 x 100, 1 x € 20.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Kerkvoogdijzaken

Per bank ontvangen:

Giften: 1 x € 25 en 1 x € 20.

Collectegeld: 1 x € 70 en 1 x € 30.

Voor aflossing lening: 1 x € 50.

Voor dankdag: 3 x € 1.000, 1 x € 500, 1 x € 400, 2 x € 300, 2 x € 250, 2 x € 200, 1 x € 150, 2 x € 100, 1 x € 75 en 3 x € 50.

Opbrengst kerktelefoonbusjes € 914,50. Bij het legen van de busjes, voor dankdag ontvangen 1 x € 100 en 1 x € 40.

Wij zeggen u na de Heere, hartelijk dank voor alle ontvangen bedragen.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Het Hollands Jongerenkoor 14 zingt voor goede doelen

Het Hollands Jongerenkoor zal voorjaar 2024 starten met repetities in het hele land. Het koor zingt voor goede doelen zoals HVC en Woord en Daad.

Het totaalkoor staat o.l.v. Peter Wildeman. Martin Weststrate en Joost van Belzen zijn de vaste begeleiders op het orgel, Wilhelm Groenendijk de trompettist en Mark Brandwijk, de pianist.

We studeren in de volgende plaatsen: Alblasserdam, Barneveld, Capelle aan den IJssel, Geldermalsen, Genemuiden, Goes, Gorinchem, Gouda, Middelharnis, Nunspeet, Veenendaal.

Concerten die we geven zijn in oude kerken in Nederland, van Zeeland tot Overijssel. Dit gebeurt in 2024, en begin 2025. Ook hopen we medewerking te verlenen aan het bekende eindejaarsconcert in de Doelen van Rotterdam.

Hou jij van zingen en wil je graag een keer meezingen bij het Hollands Jongerenkoor? Mogen we jou dan ontmoeten op HJK14? Vanaf 14 jaar ben je van harte welkom op ons koor. Opgeven kan via de website www.hollandsjongerenkoor.nl.

Ook mensen die een instrument bespelen, kunnen zich opgeven.

E-mail

Vanmorgen kreeg ik uit de classis de volgende mail (die wel over Lukas 15 vanaf vers 11 kon gaan):

“Er zat een jongeman in de gevangenis, die een ernstig misdrijf had gepleegd. Over enkele dagen zou hij vrijkomen. Maar omdat hij zijn vader zo diep op zijn ziel had getrapt, was hij bang dat zijn vader hem misschien niet in huis zou willen zien. Zijn moeder zei toen tegen hem, dat zij er met vader over zou praten. En omdat de trein toch bij hen achter langs kwam, spraken zij samen af dat zij, als hij welkom zou zijn, een witte zakdoek aan de waslijn zou hangen. Op de dag van de vrijlating zat deze jongen bedrukt in een coupé van de trein. Iemand tegenover hem zag dat en vroeg wat eraan scheelde. Toen hij het verhaal had verteld, besloot hij met deze woorden: “Maar ik ben zo bang; ik durf niet te kijken.” “Zal ik dan voor je kijken?” bood de man aan. De man keek vervolgens naar buiten. “En meneer?” “Nee, jongen, er hing geen witte zakdoek.” Hierop begon de jongen erbarmelijk te huilen. Maar toen zei die man tegen die jongen: “Huil maar niet, want er hing weliswaar geen witte zákdoek buiten, maar wel een hele waslijn vol witte lákens...!”

Uit de oude-brievendoos

Genemuiden, 28 april 1993

Mijn vriend,

Voor één zondige begeerte niet slechts je gehele gezin eraan wagen, maar een hele gemeente, ja de eeuwigdurende zaligheid en al de eer van God! Zo zijn wij; niet slechts jij, maar ook ik. Onuitsprekelijk goddeloos, zelfzuchtig en dwaas. Een alcoholist weet 1000 x dat hij een dwaas is, dat hij zijn geluk in de waagschaal stelt en daadwerkelijk bezig is te vernielen. Hij weet dat hij zijn gezin, zijn huwelijk, zijn baan op het spel zet en toch..., hij stopt niet, hij is een slaaf van de drank en wil ook niet stoppen, maar geeft zich weer over. Zo ben jij van jouw ene zonde, jouw privé-zonde, jouw hartstocht een slaaf en je zult er zonder ingrijpen van Boven nooit vanaf komen; je wilt ook niet, want van binnen is hard verzet. Vechten in eigen kracht helpt je niet. De overwinning ligt volledig buiten jouw bereik.

Verbi Divini Minister (121)

Afscheidspreek in Genemuiden (september 2000):

Ten derde zien we hoe deze **zeer troostrijke belofte voor een zeer goddeloze stad** een vriendelijke uitnodiging bevat om op de Naam des HEEREN te betrouwen; dat is: om bij de HEERE toevlucht te zoeken. De profeet zegt niet dat het overblijfsel op de Naam des HEEREN zal **vertrouwen**, maar **betrouwen**. Wat is het verschil?

Het Hebreeuwse woord voor 'vertrouwen' betekent: iemand heeft toevlucht/schuilplaats gevonden. En 'betrouwen' betekent: iemand zoekt schuilplaats. Nu zouden we denken dat schuilplaats vinden beter is dan schuilplaats zoeken. Bij ons mensen is dat ook zo, maar dat is bij God niet zo. Wie bij de HEERE schuilplaats zóekt, dat is op Zijn Naam vertrouwt, die is even goed af en even veilig en gelukkig als degene die kan zeggen: ik heb nu ook voor eigen hart en leven de zekerheid dat ik schuilplaats heb mogen vinden! Waarom? Omdat God Zelf ervoor zorgt dat zoekers vindere worden!

Uit de pastorie

Zoals u in de kerkbode van vorige week kon lezen, moest er maandag 6 november een CT-scan worden gemaakt, deze week dinsdag, 14 november, vond er een inwendig blaasonderzoek (cystoscopie) plaats en hadden we een gesprek met de uroloog.

De uitslag van dit alles mocht, onverdiend, positief zijn. Hiervoor komt God alle dank toe!

Over een halfjaar word ik bij de uroloog terug verwacht ter controle.

Ten slotte

In 'De Catechisant' van september 1996 las ik het volgende gedicht van Isaac da Costa:

Bekering

In diepten verzonken van leed en ellende,
Het hart in bedwelmende dromen verward,
Door prikkels van onrust, wier bron ik niet kende,
Gedreven, gefolterd tot eind'loze smart,
Heeft d' aarde mij lang in mijn dorheid gedragen,
In morrende wanhoop aan wereld en lot...
In diepten des onheils verzonken, verloren,
Versmachtte mijn ziel naar de levende God!
Maar ach, in de blindheid der zonde geboren,
Bleef rust'loze woeling mijn pijnigend lot!

O God des ontfermens, Gij zag op mij neder
En 'k werd tot een nieuwe bevatting herteeld!
In d' Eniggeboren' keert God tot ons weder,
In d' Eniggeboren', Zijn uitgedrukt Beeld!

Ik zag Hem, ik gaf mij; de hel is geweken;
De hemel ging op uit Uw Woord in mijn ziel!
Ik zag Hem, geschaduwd op Sions altaren,
In offer en wetboek van Horebs Verbond!
Ik zag Hem, de God-mens, die 't Al moest verklaren,
Door Israëls zieners aan 't aardrijk verkond!
Ik zag Hem, de Wortel van Davids geslachte,
Zijn Heer' en zijn Koning en tevens zijn Zoon;
De God van de hemel, d' op aarde Verachte,
Geheiligd, verheerlijkt door lijden en hoon.

Mijn Redder, mijn Goël, mijn zonden-Vernieler,
Mijn Meester, mijn Heiland, mijn Heer' en mijn God,
Mijn onheil-Verwinner, mijn Levensbezieler!
Gezegend, geheiligd, beslist is mijn lot!
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant