

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 5 november

10.00 uur: ds. W. Pieters

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 122

Woensdag 8 november

14.00 uur: ds. W. Pieters, huwelijksbevestiging van Reinder Koetsier en Marleen Twigt

Collecten

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte najaarszendingscollecte

Aankondiging najaarszendingscollecte 2023

Nog nooit van Jezus gehoord

Op de zendingsdag kwam het in een toespraak aan de orde: het oude lied over een stervende jongen, die nooit van Jezus gehoord had. Het refrein luidt als volgt:

Zeg het toch voort, o zeg het toch voort!

Predik de Heiland door daden en woord,

Dat geen verwijt u het hart ooit doorboort:

'Nimmer heb ik van Jezus gehoord'.

Nog steeds zijn er jongens en meisjes, mannen en vrouwen die nog nooit gehoord hebben van de Zaligmaker. Zij zullen verloren gaan, als niemand hen het Evangelie verkondigt. Dat geldt in Nederland. Dat geldt ook wereldwijd, op de zendingsevelden. Zending is de grote opdracht van de Heere Jezus Zelf, om aan alle volken het Evangelie te verkondigen. Opdat het huis van de Heere vol zal worden. Opdat niemand zal kunnen zeggen: 'Waarom toch heeft men dat mij nooit verteld?' Onze kerk heeft ZHHK belast met de zendingsoopdracht: bijdragen aan de Evangelieverkondiging in het buitenland. Daarom is zij actief in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Door steun te verlenen aan de leden van de kerk – meer dan zestien! – die uitgegaan zijn met een zendingsoopdracht. Door te zoeken naar nieuwe werkvelden waar zij kan bijdragen aan de Woordverkondiging – Zambia en Oeganda, bijvoorbeeld. Door trouw te blijven op die posten waar zij zich al langer geplaatst weet – Malawi en Suriname. Door het gesprek aan te gaan met leden van de kerk die zich geroepen weten om uit te gaan en hen te helpen bij het duiden en realiseren van die roeping. ZHHK is door de kerk belast met de zendingsoopdracht. Niet om die van uw schouders af te nemen. Maar om het voortouw te nemen. Zodat we met elkaar bijdragen aan de opdracht. We kunnen het werk niet doen zonder de zegen van de Heere. Hij

is het, Die de wasdom geeft op het zaad dat gezaaid mag worden. We kunnen het ook niet zonder uw bijdrage, in het bijzonder uw gebed.

Uw steun

Wilt u het zendingswerk ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de najaarszendingscollecte. U kunt ons ook steunen door een gift over te maken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal) o.v.v. betalingskenmerk 10118. We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Kinderoppas

Groep 1: Bertha Koetsier, Laura Koetsier, Hester Vierhout

Groep 2: Jantine Kroes, Marianne Kroes, Eva Smit

Bij de diensten

In de avonddienst gaat het over de eerste bede van het gebed dat Jezus Zijn discipelen leerde: "Uw Naam worde geheiligd." Dat is: Geef ons als eerste, dat wij U recht kennen.

Agenda week 45

Zondag 5 november

10.00 uur dienst

11.45 uur zondagsschool

18.30 uur dienst

Maandag 6 november

16.30-21.45 uur catechisatie en eenvoudige catechisatie [zaal 2-3-4-5 en 8]

Dinsdag 7 november

9.30 uur vrouwenvereniging [zaal 1]

19.30 uur vrouwenvereniging [zaal 1]

19.30 uur JV Obadja [zaal 2-3]

19.30 uur JV Timotheüs [zaal 4-5]

Woensdag 8 november

9.30 uur moedermorgen [zaal 1 en 2]

14.00 uur trouwdienst bruidspaar Koetsier-Twig

20.00 uur volwassencatechisatie [zaal 1]

Donderdag 9 november

18.45 uur schoonmaakgroep 6

19.30 uur vergadering kerkenraad en kerkbestuur [zaal 4-5]

19.45 uur repetitieavond Veluws mannenkoor [kerkzaal]

Vrijdag 10 november

8.00-16.00 uur vergadering Welcura [zaal 1]

20.00 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

Zaterdag 11 november

9.00-12.30 uur cursus Bijbelse toerusting [zaal 2-5 en 8]

9.00 -12.30 uur evangelisatiecursus [zaal 1]

19.00 uur catechisatie zaterdaggroep [zaal 5]

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

Catechisaties

De vierde catechisatieles ging over vraag en antwoord 22. We hebben gezien dat het woordje 'al' een heel belangrijk woord is, om ál Gods evangeliebeloften te leren kennen – en dus levenslang het dierbaar Woord van God daarop te onderzoeken; en om ál Gods beloften te geloven = er ons verwachtingsvol op te verlaten...

Voor maandag dienen de catechisanten te kennen:

Vraag 22 Wat is dan een christen nodig te geloven?

Antwoord Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt, wat de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof ons in een hoofdsom/samenvatting leren.

Vrouwenvereniging

Op dinsdag 7 november hopen we weer bij elkaar te komen. Deze keer is hoofdstuk 3 aan de beurt: 'Petrus en zijn belijdenis' (Mattheüs 16:13-20). De morgengroep is om 9.30 uur van harte welkom. De koffie en thee staan om 9.15 uur klaar. 's Avonds beginnen we om 19.30 uur en om 19.15 staan de koffie en thee klaar. Allemaal van harte welkom.

Op 16 november is er ontmoetingsmorgen en daarvoor worden we allemaal uitgenodigd. Ds. W.F. 't Hart zal een lezing houden over: Vertrouwen op God in de dagelijkse praktijk toegespitst op: vertrouwen op Gods vergeving in de dagelijkse praktijk (Genesis 50:14-21). We zien in dit gedeelte dat de broers van Jozef hem nog (steeds) niet helemaal vertrouwen (terwijl er toch al zeventien jaren voorbij zijn gegaan). Dat werkt door in de vraag hoe zij denken over en vanuit vergeving en het leven daaruit. Hoe is dat in ons hart en leven? Hoe gaan we met vergeving om in de praktijk van alle dag? En ten opzichte van onze goede God en HEERE?

We hopen vanuit dit gedeelte daar antwoorden op te krijgen en praktische handvatten aan elkaar te bieden. In het levende besef dat wij vergeving nooit zelf in de vingers krijgen. Ze wordt ons van God geschonken uit genade en vanuit diezelfde genade maakt Hij ons bereid onderling vergevingsgezind te worden. De ochtend begint om 9.30 uur en de sluiting om 11.30 uur. Er zijn twee collecten tijdens deze bijeenkomst: één voor de kosten en één voor Stichting Oost-Europahulp Gereformeerde Gezindte t.b.v. hulp Oekraïne. U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst via 06-1148 5166.

Het bestuur

JV Obadja

Ha jongens en meiden, wat is het alweer een poos geleden dat we bij elkaar waren. Edine heeft toen met ons nagedacht over de keuze van Jozua om de HEERE te dienen. Zou de HEERE het niet waard zijn dat we Hem allemaal met ons hele hart, met onze mond en daden dienen? Juist als we nog jong zijn! Na de pauze was het ook erg gezellig met elkaar. Hopelijk hebben de spannende verhalen van politie Ben jullie niet wakker gehouden. Volgende keer, op 7 november, kijken we met elkaar naar de keuze van Ruth. Lezen jullie Ruth 1 alvast door? Na de pauze heeft Bernadet iets moois voor ons bedacht. Hopelijk allemaal tot dinsdag!

Hartelijke groet, Edine, Henrico, Bernadet en Maas

Moedermorgen

Woensdagmorgen 8 november is er weer moedermorgen van 9.30 uur tot ongeveer 11.00 uur. Vanaf 9.15 uur staan de koffie en thee klaar. Hartelijk welkom! Kleine kinderen mogen meegebracht worden. We willen jullie vragen om hoofdstuk 3 te lezen van het boek dat we met elkaar bespreken: 'Een open boek' door Abigail Janse-Pieterman. Ben je nog nooit geweest en wil je een keer komen kijken, dan ben je hartelijk welkom op deze morgen in een zaal van de kerk. Heb je vragen, mail gerust naar: moedermorgens@hhgelspeet.nl

Lidmatenkring/volwassenencatechisatie

Het is goed om na belijdenis te hebben gedaan, elkaar rondom het Woord van God te ontmoeten. Hiervoor biedt de gemeente de gelegenheid in de lidmatenkring (ook wel volwassenencatechisatie genoemd). De derde keer van dit seizoen is woensdagavond 8 november. We beginnen om 20.00 uur en stoppen rond 21.30 uur. Dit seizoen bespreken we een aantal hoofdstukken uit het boek *Onderwijs in de Weg der Wijsheid*, dat je op de eerste avond kreeg (of als je nu voor de eerste keer komt, zult krijgen). Deze keer hoofdstuk 22, over Psalm 26-50.

Huwelijksbevestiging

Bruidspaar Koetsier-Twigt wensen we van harte Gods zegen toe op weg naar de geplande dag op woensdag 8 november. Hun tijdelijke adres is Merelweg 11, 8075 AV Elspeek.

Onze zieken

Mevrouw E. van den Berg-van Asselt, Apeldoornseweg 42, 8075 BN Elspeek, is weer thuisgekomen uit de Klimop.

Laura van de Zande, Bosrand 109, 8075 BL Elspeek, moest worden opgenomen in het ziekenhuis en mocht inmiddels weer thuishkomen om verder te herstellen.

Zondagmiddag moest de heer J. Schouten, Hullenkant 44, 8075 PD Elspeet, opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis.

Alle zieken thuis.

Al begrijpen we God niet, zeker niet in wegen van moeite en zorg, pijn en spanning, tóch belijden wij (en God geve dat we het ook gelóven), wat Psalm 145 vers 6 zingt:

De HEER' is recht in al Zijn weg en werk.

Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk.

Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht.

Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht;

Dat ongeveinsd in 't midden der ellenden

Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden.

Dan zal Hij vrede geven.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw H. van de Steeg-Noorderijk, Woonzorgcentrum De Bunterhoek, kamer 310, Secr. Boerhoutweg 1, 8071 HT Nunspeet.

Verjaardagen 80+

Op 7 november wordt de heer J. Koster, Stakenbergweg 9a, 8075 PV Elspeet, 84 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Gestorven

In de nacht van zondag op maandag 30 oktober is Elbert Dijkgraaf, Bergweg 135, 8075 PX Elspeet, gestorven, op de leeftijd van 87 jaar. Van harte condoleren we de weduwe en haar kinderen en kleinkinderen met dit grote verlies. We wensen u toe wat Psalm 147 vers 2 zingt:

Hij heelt gebrokenen van harte,

En Hij verbindt z' in hunne smarte.

Zo kan eeuwigheidswinst worden ontvangen uit dit verlies. Ondertussen wordt het leeg in het huis (zoals ook in de familiekring Dijkgraaf), en blijft u, mevrouw Dijkgraaf, als weduwe alleen achter. God bezoeke u met Zijn ondersteuning en vertroosting en schenke u dagelijks bij Hem te schuilen.

Bericht van Gerda Klaver NaTchende - deel 4

Omdat het armoe troef is, hebben de mensen geen geld om schoolmateriaal voor hun kinderen te kopen, schoolgeld te betalen en nog een stel schoolkleden aan te schaffen. We merken dat ook in ons project, omdat ons project ook geen financiële buffer heeft. Dit jaar zijn er een paar kinderen die extra zorg nodig hadden, in het ziekenhuis. Ivanildo, een baby, met een waterhoofd moest in het buurland geopereerd worden. Zinha en Caroline moesten voor onderzoek naar

de hoofdstad om de oorzaak van pijn te onderzoeken. Sambis en Carlos moesten hun paspoort en andere documenten in orde maken om te kijken of ze voor behandeling naar Portugal kunnen. Augustu had een nieuwe prothese nodig. Verder zijn er nog wat kinderen en jongeren die een rolstoel of rollator nodig hebben. Omdat die niet meer te krijgen zijn bij het revalidatiecentrum, moeten ze betaald worden. Er is een opleiding gestart in de hoofdstad voor fysiotherapie. Een supervisor die al tien jaar bij ons werkt, is nu begonnen met deze studie. Daar zijn we blij mee, maar dit brengt ook weer nieuwe kosten met zich mee. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Gelukkig mogen we weten dat alles op Gods tijd gebeurt en dat alles door Zijn Goddelijke Hand geregeerd wordt. Daarom mogen we ons werk in afhankelijkheid van de Heere doen.

PS: Gerda deelt regelmatig berichten via een zgn. gebedsapp. Wilt u gericht meebidden? App dan naar Gerda 00245966678353 om toegevoegd te worden.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 15 oktober heeft € 1483,25 opgebracht en van zondag 22 oktober € 1735,65 De collecte voor evangelisatiewerk bracht toen € 2328,40 op.

Per bank ontvangen voor diaconie: 3 x € 50, 1 x € 25.

Voor Marokko/Libië: 1 x € 500, 1 x € 50.

Dankdaggift voor diaconie: 1 x € 5000; en € 10 voor internetuitzendingen.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Kerkvoogdijzaken

Per bank ontvangen:

Giften: 3 x € 50.

Collectegeld: 1 x € 50 en 1 x € 10.

Aflossing lening: 1 x 65.

Hartelijk dank voor uw gaven. met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij.

Legen kerktelefoonbusjes

De diaconie en kerkvoogdij willen op dinsdag 7 november de kerktelefoonbusjes bij u komen legen. Mocht u deze avond niet thuis zijn, wilt u dit dan doorgeven aan één van de leden van de colleges?

Diaconie en kerkvoogdij

Bericht van de activiteitencommissie

Terugblik zomerfair en fietstocht

Als commissie kijken we terug op een geslaagde zomerfair op 1 juli! Erg mooi om te zien dat de dag zo goed bezocht is, ondanks wat kleine regenbuien tussendoor. Nogmaals dank aan alle vrijwilligers die deze dag mede mogelijk maakten!

Ook op de fietstocht op 19 augustus kregen we positieve reacties, ook van vakantiegasten. Dit wordt waarschijnlijk ook een jaarlijks terugkerende activiteit, met volgend jaar enkele leuke tussenstops op de verschillende routes.

Opbrengsten tot nu toe (na aftrek van kosten)

Zomerfair: € 7306,26

Fietstocht: € 591,29

Oude metalen: € 7820,44

Verkooftafel vrouwenvereniging (incl. verkoop hoeden): € 700.

Bedankt!

Graag willen we op deze manier u als gemeentelid bedanken voor uw betrokken- en aanwezigheid bij de activiteiten die we organiseren, voor uw hulp tijdens de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten én natuurlijk voor uw financiële bijdrage om de lening op het kerkgebouw af te lossen. Naast dit alles is het 'bouwen aan de gemeente' het hoofddoel waarvoor de commissie bestaat.

Bestellijsten dankdag

Op 1 november, na de dankdagdienst, liggen de bestellijsten weer klaar. De bestellingen zullen op zaterdag 18 november bezorgd worden. Voor het bezorgen zoeken we nog vrijwilligers!

Wijzigingen activiteitencommissie

De commissie is op zoek naar nieuwe leden. Anneline Koetsier en Annelies Kroes zijn gestopt als lid. Inmiddels is Heleen van Voorst verwelkomd als nieuw lid. Om onze verschillende activiteiten voort te zetten en uit te breiden hebben we echter meer hulp nodig! Mocht u/jij interesse hebben, schroom niet contact op te nemen via activiteitencommissie@hhgelspeet.nl of via een van de leden. De commissie bestaat op dit moment uit: Bertine Hazeleger, Daan Blankestijn, Harm Visser, Heleen van Voorst, Henk Hazeleger en Ilse van Voorst

Hartelijke groet van de activiteitencommissie

Kaarten

Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate voor de kerk, Vierhousterweg 1 Elspeek. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1,10 per stuk. Van harte welkom aan de Vierhousterweg!

Met vriendelijke groet, Bea Seldenrijk, 0577-492539

Oproep vrijwilligers Woord en Daad Nunspeet

Speciaal voor mannen... Maar wees gerust: de dames doen ook mee, alleen de heren nu net iets meer. Gewoon, omdat we voor onze Snuffelhal nu echt wat meer mankracht nodig hebben. Het hoeft nog niet eens elke week.

Dames, er is ook voor jullie vast nog wel een plekje, bijvoorbeeld als kassamedewerkster. Tijden kunnen we in overleg bepalen. Bel voor informatie 06-31598800 (J. Bal, vrijwilligerscoördinator). Mailen kan ook: jbal@solcon.nl. We zien je telefoontje of mail graag tegemoet.

Uit de oude-brievendoos

Genemuiden, donderdag 25 augustus 1994

Familie B.,

Het tweede waarover jullie mij schrijven, is: mag je wel bidden: "Heere, geef..."? Het is voor je kind niet zo eenvoudig te begrijpen, omdat hij juist van moeder heeft geleerd, dat hij dat niet mag zeggen. Maar dan kun je proberen hem duidelijk te maken, dat het aankomt op de toon waarop iemand het zegt. En dan doe je het voor met een bevelende toon en een vriendelijke, smekende toon. Ik denk dat hij het wel enigszins zal begrijpen. En als hij het nog niet begrijpt, dan zeg je maar: "In de Bijbel staat dat we mogen bidden: *Geef ons heden ons dagelijks brood*; en als de Heere Jezus het Zelf zegt, dan is het zo, ook al begrijpt mama ook niet alles en jij ook niet!"

Verbi Divini Minister (119)

Afscheidsprek in Genemuiden (september 2000):

De profeet Zefanja mag dit overblijfsel nader aanduiden. Kenmerkend is dat ze ellendig en arm zijn. Nee, deze hoedanigheden zijn geen voorwaarden, laat staan verdiensten. God heeft ze doen overblijven, door het oordeel heen, vanuit Zijn vrijmachtige verkiezende genade, zoals we net beleden in hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels, artikel 6. Maar nadrukkelijk wordt in onze tekst vermeld welke kenmerken het overblijfsel draagt, namelijk: ze zijn ellendig en arm.

Herkent u zich in deze twee karakteristieken? Weet u dat u ellendig en arm bent? Of voelt u zich juist gelukkig en rijk? Ja, gelukkig en rijk in Christus, maar dan toch niet minder waar: in en van uzelf ellendig en arm. En ik verzeker u dat het bij Gods kinderen geen lippenbelijdenis is, maar hartgrondig doorleefd.

Verbeeld u niets: slechts ellendigen en armen horen bij Gods overblijfsel, dat naar de verkiezing der genade is. Denk aan de gemeente te Laodicea. Deze meent rijk en verrijkt te zijn en aan geen ding gebrek te hebben. Maar Jezus Zelf zegt haar: "Gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt." Maar Hij moet erbij zeggen: "Gij weet het niet, dat gij dit zijt."

Persoonlijk

Een schoonzus van ons, weduwe van een gehandicapte broer van mijn vrouw, die in 2009 stierf, is vrijdag 27 oktober op de leeftijd van 71 jaar uit dit tijdelijk leven weggenomen. Zij heeft heel haar leven gegeven in de verzorging van haar man; en ook als weduwe mocht ze in alle eenvoud een licht verspreiden in Hedel, waar ze al de jaren van haar leven gewoond heeft. Boven de rouwkaart wilde zij dat de woorden uit Johannes 17 vers 24 zouden staan: "Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt. Want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld." Dat mocht haar uitzicht zijn.

Familie Pieters

Ten slotte

Gedachten op het kerkhof

Stille rustplaats onzer doden,
'k Staar met eerbied op uw grond.
's Levens ijdelheên ontvloden;
Dwaal ik langs uw graven rond.

Weder, als zo vele jaren,
Wordt het herfstkleed uitgespreid.
't Bont tapijt van dorre bladen;
't Zinbeeld der vergank'lijkheid.

Hoe is naar zijn schoon verleden,
't Loof waarmee de herfstwind speelt,
Dat daar ritselt bij uw schreden.
Mens: uw sprekend evenbeeld.

Als een blijde droomgedachte,
Loopt de bloeitijd schielijk af.
En geslachte bij geslachte
Volgt de oude weg ... naar 't graf.

Stille rustplaats, mocht ik leren
Wat g' ons predikt te verstaan!
'k Weet niet, hoe ik weer zal keren,
Als ik straks van hier zal gaan.

D' één dacht binnenkort te sterven
En nog jaren leefde hij.
D' ander dacht nog lang te zwerven,
Maar zijn ure was nabij.

Leer m', o God, mijn dagen tellen,
Op 't onzeker uur bereid;
En op U mijn hope stellen
Voor de tijd en d' eeuwigheid.
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant