

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 29 oktober

10.00 uur: ds. A.J. Speksnijder, Maartensdijk

18.30 uur: ds. A.J. Speksnijder

Woensdag 1 november

14.30 uur: ds. W. Pieters, dankdagdienst

19.30 uur: ds. W. Pieters, dankdagdienst

Zaterdag 4 november

19.30 uur: ds. M. van Kooten, ds. G. van Manen, ds. W. Pieters, hervormingsbijeenkomst, in de dorpskerk te Elspeet. Thema: Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura

Bij de diensten

Het voorrecht om als kinderen der reformatie te worden onderwezen in de zuivere en hart-vertroostende leer van vrije genade voor doemwaardigen, om door geloofsvertrouwen op het werk van de Zaligmaker alleen, zonder enige prestatie van onze kant, van zondes Schuld en -smet te worden verlost om eeuwig zalig te worden gemaakt, gegrond op het vast Woord van Gods beloften, is onzegbaar groot. Laten we in oprechte dankbaarheid dan ook op zaterdagavond 4 november daar blijk van geven door massaal aanwezig te zijn in de dorpskerk in Elspeet.

Dankbaar, ja ook op dankdag voor de ontelbaar vele niet-geestelijke weldaden, die we geheel onverdiend van dag tot dag ontvingen in de achterliggende periode: lichamelijke gezondheid (wat niet vanzelf spreekt!), werklust en mogelijkheid om in eigen onderhoud te voorzien, enz. Vooral: dagelijks te eten te krijgen, te drinken te hebben gekregen, kleding en een woning... O, dat we onze onwaardigheid-vanwege-onze-zonde toch beseffen, om des te meer God te loven voor al het goede, dat Hij verleent, zelfs aan bozen en onrechtvaardigen! Laat het ook ons gebed zijn om komende zondag gezegende diensten te ontvangen, waardoor onze zielen tot het leven van godzaligheid onderwezen worden.

Collecten

Zondag 29 oktober

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte aflossing van de lening op het kerkgebouw

Woensdag 1 november (dankdag)

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte dankdagcollecte

Kinderoppas

Zondag 29 oktober

Groep 1: Jenneke Dijkgraaf, Lydia Hazeleger, Emely de Putter

Groep 2: Annelies Heijkamp, Dianne Hofman, Loïs Roeleveld

Woensdag 1 november (dankdag)

Groep 1: Henriëke Koetsier, Anne Smit

Groep 2: Willemieke Kloosterman, Maria Smit

Gedoopt

Op zondag 22 oktober zijn gedoopt:

Hendrik Theodoor Bronkhorst, Ds. Wisseweg 35, Elspeet; geb. 30 augustus 2023.

Elza Buijtenhuis, Buurtweg 2, Uddel; geb. 4 september 2023.

Jannie Goud, Merelweg 36, Elspeet; geb. 2 september 2023.

Mats de Ruiters, Stakenbergweg 106, Elspeet; geb. 7 september 2023.

Hendrikje Naomi Tippe, Heemskerklaan 203, Nunspeet; geb. 9 september 2023.

De zinssnede uit het doopformulier was: "Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons ... door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw eniggeboren Zoon, en zo tot Uw kinderen aangenomen hebt, en dit met de Heilige Doop aan ons bezegelt en bekrachtigt."

Van harte toegewenst om als lid van Christus en als kind van God in bekering en geloof te wandelen op het spoor van de Goede Herder. O, dat het ons aan de troon der genade zou verbinden om gedurig te smeken dat de Heere Zelf door Zijn Geest ons zou leren om in geloofsomhelzing de belofte van het lid-zijn van het lichaam van Christus én het kind zijn van de Hemelse Vader, ons eerbiedig en vrijmoedig toe te eigenen!

Agenda week 44

Zondag 29 oktober

10.00 uur dienst

11.45 uur zondagsschool

18.30 uur dienst

Maandag 30 oktober

19.00-20.30 uur afhalen van collectemunten

Woensdag 1 november

14.30 en 19.30 uur dankdagdiensten

Donderdag 2 november

8.30 uur tuingroep

13.15 uur schoonmaakgroep 5

18.30 uur bovenstemgroep [kerkzaal]

19.00-21.30 uur Little gift [zaal 8]

20.00 uur zanguurtje psalmzangvereniging de Lofstem [uitzending voor de kerktelefoon]

Vrijdag 3 november

20.00 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

Zaterdag 4 november

9.30 uur repetitiemorgen kinderkoor de nachtegaaltjes [kerkzaal]

Catechisaties

De vierde catechisatieles ging over vraag en antwoord 22. We hebben gezien dat het woordje 'al' een heel belangrijk woord is, om ál Gods evangeliebeloften te leren kennen – en dus levenslang het dierbaar Woord van God daarop te onderzoeken; en om ál Gods beloften te geloven = er ons verwachtingsvol op te verlaten...

Voor maandag 6 november dienen de catechisanten te kennen:

Vraag 22 Wat is dan een christen nodig te geloven?

Antwoord Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt, wat de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof ons in een hoofdsom/samenvatting leren.

Onze zieken

De heer J. Schouten, Hullekant 44, 8075 PD Elspeet, mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Nadere onderzoeken moeten nog volgen.

Alle zieken thuis.

De Heere weet wat een ieder nodig heeft. Laten we het dan ook van Hem verwachten. Hij is een genadig Ontfermer.

Langdurig verpleegd of elders wonend

De heer A.N. van Spronsen, *Verpleeghuis Norschoten*, Gerrit Mouwweg 93-A, 8075 AH Elspeet.

Verjaardagen 80+

Op 1 november wordt de heer G.J. Smit, Veenweg 3, 8075 PR Elspeet, 86 jaar.

Op 1 november wordt de heer D.J. Schouten, Elspeterweg 78, 3888 MX Uddel, 81 jaar.

Op 2 november wordt mevrouw J. Frens, Nachtegaalweg 55, 8075 AW Elspeet, 80 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Ambtsdragersverkiezing

Op de gehouden stemming van dinsdag 17 oktober jl. zijn de volgende personen verkozen:

In de vacature van diaken A. van Ark: J.F. van Staveren, Jan Topweg 96 Nunspeet.

In de vacature van diaken B. Visser: D.J. van Norel, Veenweg 33, Elspeet.

De heer Van Staveren heeft voor zijn verkiezing bedankt.

De heer Van Norel heeft zijn verkiezing aanvaard.

De kerkenraad beveelt de verkozen personen als ook de niet-verkozenen van harte aan in de voorbede der gemeente.

Het is geen geringe zaak om op een tweetal te worden gesteld. En zowel het gekozen worden als het niet gekozen worden, doet wat met die broeders. Van harte wensen we hen allen hetzelfde toe: God onderwijzende en ondersteunende nabijheid. Verder wensen we hem, die voor zijn verkiezing bedankte toe rust en vrede op de genomen beslissing. En hem die zijn verkiezing aanvaardde, wensen we toe des Heeren zegen naar lichaam en ziel, in het persoonlijke, het gezin, en het ambtelijke dat wacht. Het is geen klein voorrecht om de gemeente van Jezus Christus te dienen in het ambt van ouderling of diaken. Moge het ons allen steeds verwonderd doen zien op de goedheid van Gods Zoon, Die Zijn gemeente, zo duur gekocht, wil vormen door de ambtelijke dienst en het kerkelijke werk!

Bovenstem

Donderdag 2 november hopen we weer te oefenen met de bovenstemgroep. We beginnen om 18.30 uur in de kerkzaal. De volgende datum is 23 november. Ook als je nog niet geweest bent of geen bovenstem zingt van harte welkom.

Hartelijke groet, Andries Koetsier en Albert van Ark

Geboren

Op zaterdag 21 oktober schonk de Heere aan echtpaar Kuijt-van Wijngaarden, Ds. Wisseweg 25, 8075 DB Elspeet, een zoon: Gerrit Henri. Ze noemen hem Gerson. Gerson moet nog een week in het ziekenhuis zijn, en zijn moeder is bij hem. Van harte wensen we jullie als gezinnetje des Heeren nabijheid en ondersteuning toe en een voorspoedige genezing van jullie lieveling; ook verder herstel van moeder. Meer: dat de Heere jullie drieën in Zijn gunst zal aanzien, zoals we zondagmorgen baden in de doopdienst – en zoals we in de doopdienst van Gerson, als God het geeft, opnieuw de Heere zullen vragen. Hij schenke alles wat nodig is om vader en moeder te zijn op die manier dat jullie voor je kindje tot eeuwig heil zult wezen. Het leven mét de Heere, óf zónder Hem – o, wat een ontzaglijk verschil is dat toch, op alle terreinen van het leven!

Bericht van Gerda Klaver NaTchende – deel 3

De opbrengst van de cashewnotenoogst valt tegen dit jaar. De mensen hebben hun noten tegen een lage prijs moeten verkopen. Op dit moment is het armoe troef in Guinee-Bissau. Velen zijn dagelijks aan het zoeken hoe ze die dag weer te eten kunnen hebben. Gelukkig zijn de hoge prijzen voor levensmiddelen wat gezakt. Daar zijn we erg blij mee. We zitten momenteel in de regenperiode, dus de mensen werken hard op het land, zodat ze over een poosje hopelijk een goede oogst hebben van pinda's, rijst, bonen, etc.

Recent was er de verkiezing voor een nieuwe regering. Deze is goed verlopen en er is een nieuwe regering gevormd. Het lijkt erop dat zij hun werk goed proberen te doen. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar hier is het altijd maar de vraag. We hopen dat de regering goed hun werk blijft/gaat doen.

Ps. Gerda deelt regelmatig berichten via een zgn. gebedsapp. Wilt u gericht meebidden? App dan naar Gerda 00245966678353 om toegevoegd te worden.

Kerkvoogdijzaken

15 oktober 2023

Gewone collecte € 1.445,34

Extra collecte kerkvoogdij € 1.736,25

Per bank ontvangen:

Giften: 1 x € 50 en 1 x € 25.

Collectegeld: 1 x € 520 en 1 x € 200.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Legen kerktelefoonbusjes

De diaconie en kerkvoogdij willen op dinsdag 7 november de kerktelefoonbusjes bij u komen legen. Mocht u deze avond niet thuis zijn, wilt u dit dan doorgeven aan één van de leden van de colleges?

Diaconie en kerkvoogdij

Mededeling van het kerkbestuur

Tijdens de vrije verkiezing voor notabel op dinsdag 17 oktober j.l. is de heer G. Bronhorst van de Staverdenseweg, die zich desgevraagd herkiesbaar had gesteld voor een nieuwe periode, herkozen. Hij heeft zijn benoeming inmiddels mogen aannemen. Wij wensen hem van harte Gods zegen toe bij het vervullen van zijn taken binnen het college van notabelen.

Postbezorger in Elspeet gezocht

Houdt u van fietsen en/of wandelen? Dan zou u dat elke week misschien wel kunnen combineren met het bezorgen van de post die Het Venster naar haar contacten in Elspeet stuurt! We zijn op zoek naar iemand die elke week op een vast moment de post wil ontvangen (in overleg nader te bepalen) en dat vervolgens binnen enkele dagen wil bezorgen. De hoeveelheid post verschilt. Incidenteel worden grotere bezorgingen gedaan als bijvoorbeeld alle vrijwilligers of alle mantelzorgers een brief krijgen. Dat komt zo'n 5 keer per jaar voor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Parre via (0341) 25 72 42 of ml.parre@hetvenster-nunspeet.nl.

Uit de oude-brievendoos

Genemuiden, donderdag 25 augustus 1994

Familie B.,

Jullie schrijven mij in de eerste plaats over het 'onbekeerd' kinderen ten doop houden. Het is werkelijk onmogelijk om dit onbekeerd (van God afgekeerd) te doen en met een eerlijk hart ja te zeggen op de vragen die gesteld worden. En ik ben verblijd dat ouders dat inzien. Het is echter geen oplossing, om dan je kind maar ongedoopt te laten. Wat dan wel? De Heere Jezus Christus zegt: "Bekeer u en geloof het Evangelie" (Mattheüs 4). Wat is je bekeren? Dat je ernstig nadenkt over je leven, over je verleden, over God, Die je zo lang hebt veracht, vertoornd en versmaad. Bekering is tot jezelf komen, zoals de Heere Jezus zegt over de verloren zoon in Lukas 15 – en dan tot de Vader terugkeren. Bekering, daartoe roept Hij ons op en dat zijn wij verplicht! En wanneer dat eerlijk jullie onmogelijkheid wordt en wanneer jullie het met al je inzet hebben geprobeerd maar het ging niet, dán mag je Hem eerlijk zeggen: "HEERE, ik kan mij niet bekeren – bekeert U mij!" Begin niet met te zeggen: "Wij kunnen ons niet bekeren", want dat is veelal alleen maar een goedkoop excuus, zodat we er weer gemakkelijk vanaf zijn. Maar span je tot het uiterste in, om de weg der middelen te gaan, opdat God die weg – die Hij Zelf ons voorschrijft – genadig zou zegenen aan jullie hart en leven tot bekering, wat uiteindelijk een daad van God is. Ik durf te zeggen: als wij ons zó ijverig inspannen tot onze bekering, als dat wij ons inspannen om geld te verdienen en voor ons gezin te zorgen, dan zouden we reeds bekeerd zijn. De HEERE zegt het Zelf in 2 Kronieken 15. Lees maar eens na.

Onbekeerd kinderen ten doop houden kan niet, maar onbekeerd kinderen krijgen dan? En onbekeerd in het huwelijk treden? En onbekeerd eten en drinken, terwijl God zegt, dat we alles moeten doen tot eer van Hem (1 Korinthiërs 10 vers 31)?

Verbi Divini Minister (118)

Afscheidspreek in Genemuiden:

Deze zeer troostrijke belofte voor een zeer goddeloze stad bevat in de tweede plaats een huiveringwekkende bemoediging voor een veracht volk. De bemoediging is dat de HEERE door de oordelen heen Zijn kerk in stand houdt. Maar huiveringwekkend is deze bemoediging ondertussen wel. Want nadrukkelijk staat er dat deze kerk een 'overblijfsel' is. Dat betekent, dat de grote massa van het verbondsvolk er niet bij hoort! Hier zien we het onderscheidende karakter dat in de Bijbel steeds duidelijk klinkt. De beloften zijn niet voor allemaal zonder onderscheid. Velen zullen in het gericht over Jeruzalem immers omkomen...

Houden we er eerlijk rekening mee dat dit ook voor ons, als gemeente van Genemuiden, geldt? Niet de meerderheid en niet de massa! Maar de waarheid en de godsvrucht! Daar komt het voor u en mij op aan.

Huiveringwekkend is het te lezen dat de toekomstige kerk van Gods genadige belofte slechts een rest, een overblijfsel, is. Laten wij ons nauwkeurig onderzoeken of wij bij dat overblijfsel horen. Anders gevraagd: zijn wij door het oordeel heen gekomen? Zijn we door Gods genade door het oordeel heen gebracht? Alleen wie in Christus is door een waar geloof, wordt van het oordeel verlost en behoort bij die rest.

Ten slotte (1)

Op de kerkenraadsvergaderingen bespreken we als opening steeds een stukje van het boek van ds. P. Immens, De godvruchtige avondmaalganger. De laatste keer was hoofdstuk 4 aan de beurt, waarin ds. Immens twijfel en onzekerheid behandelt.

Als zesde noemt hij:

Er zijn anderen – en dat vooral onder bejaarde mensen – die bang zijn dat het voor hen te laat is; dat zij te lang hebben gewacht. Ze hebben hun beste tijd en kracht in de dienst van zonde en wereld versleten, en nu zal God hen niet meer accepteren. Maar dit is een list van de duivel. Als mensen jong zijn, zegt hij: “Je hebt nog tijd genoeg. Geniet u eerst van de wereld. Als je wat ouder bent, is het vroeg genoeg om aan dood en eeuwigheid te denken.” En als ze oud geworden zijn, zegt hij: “Nu is het te laat.”

Maar weet dat het nooit te laat kan zijn om genade bij God te zoeken. Niet om zorgeloos te zijn. Nee, des te langer u gewacht hebt, des te meer reden is er om u nu te haasten. God breidt ook tot u de hele dag Zijn handen uit en nodigt u tot Hem.

Ten slotte (2)

Het betrouwen van de boetvaardige zondaar

Dit woord is zeer getrouw; en waard

Te worden aangenomen:

Dat Jezus Christus hier op aard'

Voornaam'lijk is gekomen,

Opdat hij zaligmaken zou

De zondaar van zijn zonden.

O lieflijk woord!, hetwelk ik hou'

Vast in mijn ziel gebonden.

'k Behoeve niet te zijn voortaan

Alzo benauwd van geeste;

Maar wil rechtuit tot Christus gaan.

Want ik ben van de meeste

En der voornaamste zondaars één.

Dus is Hij mij nentholve

Gekomen ook alhier beneên:

Mijn droevig hart te zalven.

Was ik gezond, de medicijn

Was mij dan niet van node;

Maar nu ik ziek ben en verkwijn,

Word ik door Hem ontboden.

Want Hij is hier gekomen, niet

(Naar luid van Zijne lering)

Rechtvaardigen te roepen, ziet,

Maar zondaars tot bekering.

Mij zal dan mijn onwaardigheid

Niet van Hem uit doen blijven,

Maar met te meerder vaardigheid

Tot Zijn genade drijven.

De grootste zondaars helpt de Heer,'

Als zij verlaten 't kwade;

Om in te leggen: roem en eer

Aldus door Zijn genade!

Ds. W. Sluiter (1627-1673)

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant