

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 28 mei, 1^e pinksterdag

10.00 uur: ds. W. Pieters

18.30 uur: ds. W. Pieters

Maandag 29 mei, 2^e pinksterdag

10.00 uur: ds. W. Pieters, belijdenisdienst

Collecten

Zondag en maandag

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte zendingscollecte

Aankondiging pinksterzendingscollecte 2023

Stromen van zegen

Misschien kent u het lied: 'Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods Woord ons beloofd...'. Die belofte is vervuld met de uitstorting van de Heilige Geest en zal vervuld worden tot aan Christus' wederkomst. Pinksteren herinnert ons er steeds weer aan en doet ons bidden om de vervulling ervan. Aan die belofte is een opdracht verbonden: om het Woord te verkondigen aan alle volken en hen bekend te maken met de Naam van Jezus Christus.

Hoe u uw verantwoordelijkheid kunt nemen? Door uw gaven te geven en door dagelijks te bidden om zegen op het zendingswerk.

Uw steun

Wilt u het zendingswerk ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de pinksterzendingscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk in Suriname en Malawi en in veel andere landen waar HHK-leden met een zendingsopdracht actief zijn. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK, zie www.zhbk.nl. U kunt ons ook steunen door een gift over te maken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal). We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Kinderoppas

Zondag 28 mei (1^e pinksterdag)

Groep 1: Bertha Koetsier, Laura Koetsier, Doriene van Norel

Groep 2: Marianne Koetsier, Jantine Kroes, Else van Norel

Maandag 29 mei (2^e pinksterdag)

Groep 1: Marianne Kroes, Geralda Kuijt, Cora Overdijk

Groep 2: Marieke Kuijt, Alien van Lagen, Serena de Putter

Belijdenisdienst

Het is een gewichtige zaak om belijdenis te doen. Zonder de Heere kunnen jullie het niet. Moge het dan je gebed zijn (en van heel de gemeente om jullie heen) dat jullie jawoord op tweede pinksterdag in afhankelijkheid zal worden uitgesproken. Zegene onze goede God al het onderwijs dat tot jullie kwam!

Ds. J. van Sliedregt schrijft over belijdenis doen:

“Je wilt graag weten wat je precies dóet wanneer je in het plechtig uur je jawoord uitspreekt in het midden van de gemeente op de vragen die je gesteld worden. Belijdenis doen is het erkennen dat je in het verbond bent; het erkennen en ernstig nemen van alles wat God in onze doop over ons betekend en verzegeld heeft.”

Agenda week 22

Zondag 28 mei

1e Pinksterdag

10.00 & 18.30 uur dienst

Maandag 29 mei

2e Pinksterdag

10.00 uur belijdenisdienst

Dinsdag 30 mei

19.30 uur vergadering diaconie [zaal 5]

Woensdag 31 mei

8.00-17.00 uur vergadering Driestar Educatief [zaal 5]

9.30-11.30 uur moedermorgen [zaal 1-2]

19.30-20.30 uur oefenen bovenstengroep

Donderdag 1 juni

8.30 uur tuingroep

8.45 uur schoonmaakgroep 1

18.30-21.30 uur Little gift [zaal 8]

Zaterdag 3 juni

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

Zondagsschool

Hallo jongens en meisjes van de zondagsschool, zaterdagmiddag 3 juni organiseren we als afsluiting van het seizoen een gezellige middag. Je bent welkom vanaf 13.00 uur en het duurt tot 15.00 uur. Kom je ook gezellig meedoen?

Hartelijke groeten, leiding zondagsschool Nathanaël

Moedermorgen

Woensdagmorgen 31 mei is de laatste morgen van dit seizoen, waarvoor we Elise Pater hebben uitgenodigd om voor ons een lezing te houden over het onderwerp: 'Roeping en verwachting voor moeders'. Wat zegt de Heere hierover in Zijn Woord? We weten dat het moederschap de moeite waard is, maar soms hebben we het nodig om eraan herinnerd te worden. Hierbij zullen we ook nadenken over zelfverloochening. Een thema waar elke moeder mee te maken heeft en waarover we met elkaar en van elkaar willen leren. De morgen is van 9.30 uur tot ongeveer 11.30 uur. Vanaf 9.15 uur staan de koffie en thee klaar. Er zijn kaarten te koop en tweedehands kinderkleding. Verder staat er een verkooftafel van 'Little Gift' en een boekentafel van Elise Pater. Iedereen is hartelijk welkom op deze morgen, ook als je nog nooit op de moedermorgen geweest bent. Neem gerust iemand mee: een zus, een vriendin of een buurvrouw. Ook de jonge kinderen mogen meekomen. Er is deze morgen kinderoppas, maar als je je kind(eren) tijdens de lezing liever bij je wilt houden, dan mag dat ook. Graag aanmelden als je dit nog niet gedaan hebt: moedermorgens@hngelspeet.nl

Geboren

Echtpaar T.G. ten Hove–Kaashoek, Gerrit Mouwweg 28, 8075 AT Elspeet, ontving vrijdag 19 mei een zoontje: Josiah Johannes. Josiah is het broertje van Sarah en Ezra. Hij verblijft op de neonatale intensive care in Nijmegen. Deze week is hij – voor zover nu bekend met goed gevolg –aan het middenrif geopereerd.

Van harte wensen we jullie ná de moeilijke weken die achter je liggen en mét alles wat nog te wachten staat, des Heeren bijzondere zegen toe én persoonlijk én als gezin, en in het bijzonder voor jullie jongetje. Dat de Heere Zijn genade zou bewijzen, voor het tijdelijke en lichamelijke, en vooral voor het geestelijke en eeuwige. Hij ondersteune jullie en verblijde heel het gezin en de familiekring met Zijn goede zorg. Geen rechten hebben wij; geen verplichtingen heeft God. Maar we mogen Hem ootmoedig en vrijmoedig smeken om alle geestelijke en lichamelijke nooddrift, zo klonk het afgelopen zondagavond in de catechismusprediking. Hij weet wat goed is en wie op Hem vertrouwt – ook in deze spannende dagen vol onzekerheid – die mag vanuit het Woord weten, dat de Heere niet teleurstelt!

Huwelijksjubileum

Op 27 mei is het echtpaar A. van der Zande–Westerbroek, Wethouder Van der Zandeweg 11, 8075 DC Elspeet 25 jaar getrouwd. De Heere schenke een goede dag vol van Zijn gunst en nabijheid. Bij het terugzien op de voorbijgesnelde jaren moge dankbaarheid uw hart vervullen. En bij het vooruitzien naar de voor alle mensen geheel onzekere toekomst, moge kinderlijk vertrouwen u bezielen.

De Heere zegene u met al uw geliefden, om net als Henoeh met Hem te wandelen. Dit leven – hoezeer ook door de wereldling veracht en misschien belachelijk gemaakt – is méér waardevol dan woorden ooit kunnen zeggen. Wie deze nabije en vertrouwelijke omgang met God mag beoefenen, deelt in een troost en een vrede die alle verstand te boven gaan.

Onze zieken

De heer E. Hop, De Visserlaan 121, 8072 XG Nunspeet, mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis.

Mevrouw G. Muis–Mulder, Apeldoornseweg 15, 8075 BM Elspeet, is van het ziekenhuis overgeplaatst naar het Buurtzorgpension, Julianalaan 25a, 3851 RA Ermelo.

De heer G. Smit, Nunspeterweg 114, 8075 AD Elspeet, mocht thuiskomen uit het ziekenhuis.

De heer K. van de Steeg, Nunspeterweg 10, 8075 AC Elspeet, moet deze week geopereerd worden.

Ook mevrouw W.A. Stoel–Beelen, Weisteeg 7, 3845 LH Harderwijk, moet deze week een ingrijpende operatie ondergaan.

De heer C. Verwijs, Dreeslaan 28, 8072 XP Nunspeet, verblijft in het ziekenhuis in Beverwijk.

De almachtige God zij voor u allen een veilige Schuilplaats en schenke genade om met waar geloof, vaste hoop en vurige liefde achter Hem aan te komen!

Over dit achter de Heere aan komen zingen we met Psalm 119 vers 25:

Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht,

Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven.

Dit is mijn troost in druk mij toegelegd.

Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven.

Al wat Uw mond aan mij had toegezegd,

Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Betsie de Bruin, Stichting Philadelphia Voorzieningen, De Es groep 5, Nunspeterweg 116, 8076 PD Vierhouten.

Verjaardagen 80+

Op 27 mei wordt mevrouw G.A. van Rhee–Schuiteman, Garderenseweg 9, 3888 LA Uddel, 80 jaar.

Op 30 mei wordt de heer J. Mulder, Sluiterweg 21, 8075 BB Elspeet, 82 jaar. Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Gestorven

Donderdag 18 mei heeft de Heere uit dit leven weggenomen Johannes van de Steeg, gewoond hebbend Stakenbergweg 126, in de leeftijd van 75 jaar. Bedroefd zijn de kinderen en de kleinkinderen bij het verlies van hun lieve vader en opa, en we wensen hen dan ook van harte des Heeren vertroosting toe. Het gemis is groot, maar dankbaarheid voor alles wat God in hun vader en grootvader hun heeft geschonken, mag ook aanwezig zijn. Ondertussen is het een onwezenlijke gedachte dat 'Hannes' er niet meer is. We gaan sterven. Hij wist het en u en ik weten het ook. Hoe daarmee nu om te gaan... Daarop ons eerlijk voor te bereiden... Daarvoor klaar te zijn... De Heere zegene de ernstige roepstem van het sterven van jullie geliefde vader en opa voor het geheel van familiekring en gemeente om ons allen die les te leren, die de Psalm als volgt omschrijft:

*Leer ons de tijd des levens kostbaar achten,
Opdat ons hart de wijsheid moog' betrachten.*

En hij vervolgt met de bede:

Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken...

O, die troost is zo oneindig zoet! Mogen we die u allen van harte toewensen!

Mutaties lidmaatschap

In verband met belijdenis overgekomen uit de Gereformeerde Gemeente te Nunspeet: Hannah Lankman, Oosterlaan 16 Nunspeet.
Welkom – en dat het tot zegen moge zijn!

Zendingscommissie

Beste gemeenteleden, zondag 28 mei ligt de Zicht op de Kerk voor u klaar met daarop het vertrouwde envelopje. Dit keer kunt u een gift geven voor de Bijbelverklaring van Matthew Henry in het Chichewa. Er is een begin gemaakt met de vertaling van de verkorte versie van de Bijbelverklaring. In het Chichewa is geen verklaring beschikbaar van de hele Bijbel. Predikanten die de Engelse taal voldoende beheersen kunnen een Bijbelverklaring in die taal lezen, maar andere predikanten en ouderlingen zijn met een Engelstalige uitleg van de Bijbel niet geholpen. Zowel uitlegkundig als geestelijk en praktisch is de Bijbelverklaring van Matthew Henry waardevol gebleken door de eeuwen heen. De bedoeling is dat deze Bijbelverklaring in verschillende kleinere delen, 12 tot 15 in getal zal worden uitgegeven. Dat houdt de prijs per deel betaalbaar. Binnen de Reformed Presbyterian Church of Malawi zullen de deeltjes worden uitgedeeld aan predikanten en ouderlingen die geroepen worden om te preken. Buiten de kerk zullen deze deeltjes worden aangeboden in boekhandels door het hele land. Er mag biddend naar uit worden gezien dat dit werk niet alleen voor de R.P.C., maar voor heel Malawi tot zegen zal zijn. Het project zal

ongeveer vier jaar intensieve arbeid betekenen. We willen u vragen om te bidden of de Heere ook dit werk wil zegenen. Hartelijk dank voor u gift. U kunt ook altijd een gift overmaken op rekeningnummer NL79RABO0192316168 t.n.v. Plaatselijke zendingscommissie HHG Elspeet.

Een hartelijke groet vanuit de zendingscommissie

Diaconie

De collecte van zondag 14 mei voor het fonds christelijke doeleinden heeft € 1708,60 opgebracht. Per bank ontvangen voor diaconie: 1 x € 50, 1 x € 25.

Voor noodlijdende gemeenteleden: 1 x € 1000, 1 x € 500.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Kerkvoogdijzaken

14 mei 2023

Gewone collecte € 1.624,90

Vrije zitplaatsen € 1.973,50

Door ds. Pieters op bezoek ontvangen voor de kerk: 1 x € 20.

Per bank ontvangen:

- collectegeld: 1 x € 200 en 1 x € 25.

Het verjaardagsfonds heeft over de maand april € 689 opgebracht.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Kerkschoonmaak

De jaarlijkse kerkschoonmaak staat gepand voor 6, 7 en 8 juni. 's Morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 tot 17.00 uur. Bij deze willen wij een ieder die kan, hartelijk opwekken om hieraan deel te nemen. Mannen, vrouwen en ook de oudere jeugd bij deze van harte uitgenodigd. U kunt zich hiervoor opgeven bij de koster via koster@hgelspeet.nl of mobiel 06-2943 2901 en aan hem aangeven op welke dagen en welke tijden u komt.

Namens het kerkbestuur van harte welkom!

Kaarten

Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate voor de kerk, Vierhouterweg 1 Elspeet. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1,10 per stuk. Er zijn ook kaarten ter gelegenheid van het doen van geloofsbelijdenis verkrijgbaar. Van harte welkom aan de Vierhouterweg!

Met vriendelijke groet, Bea Seldenrijk, 0577-492539

Uit de oude-brievendoos

Genemuiden, donderdag 16 februari 1995

Aan de andere kant kan de prediking van onze onmacht zodanig verlammen, dat we niet meer de weg der middelen gaan en ons in moedeloosheid maar laten drijven op de stroom van de godsdienst: rechtzinnig, 'ernstig' en verder maar wat afwachten... (want we kunnen immers toch niets goeds doen?!) O, mijn vriend, dat mag ook niet. Wat is dan de rechte weg? Die de Heilige Schrift ons wijst: een ernstige oproep aan alle onbekeerde zondaren, alle van God steeds verder zich afkerende zondaren, tot waarachtige bekering; een dringend en liefdevol bevel aan alle wanhopige en hel-verdienende zondaren (als de stokbewaarder van Filippi, Handelingen 16) tot oprecht geloof in Jezus Christus, als onze enige en volkomen Zaligmaker (antwoord 30). En desalniettemin toch ook weten, dat het alleen het eenzijdig werk van God kan zijn, dat ons Binnen brengt. Daarom roep ik je nu in de Naam des HEEREN op, om opnieuw je voor Hem neer te leggen in gebed en belijdenis en om opnieuw je met al je zonden, onwetendheid, luiheid en ongeloof aan die barmhartige Hogepriester Jezus Christus over te geven. Al weet je niet hoe het moet en ook niet of je het wel eerlijk doet; nochtans, o, nochtans: vraag tegelijk om licht en kracht, genade en inwerking van de Heilige Geest, Die het in je hart kan schenken, wat jij mist. Het heeft God behaagd om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven en om door datzelfde middel zondaren van dood levend te maken, net als bij Lazarus in Johannes 11; en om door het Woord der Waarheid ons te baren, zoals in Jakobus 1 vers 18 staat (en in I Petrus 1 vers 23, 25).

Verbi Divini Minister (99)

In de Achterkrant van het Reformatorisch Dag blad van 21 december 2005 schreef ik:

Oudejaarsavond

De laatste dienst van het jaar (welk jaar het was, weet ik niet meer) was weer gehouden. Heel het jaar lang was er niet één zondag waarop niet was gepreekt. Veel had de Heere geschonken. Te veel om allemaal te onthouden.

De nieuwjaarsmorgendienst stond weer voor de deur. Zo gaat dat in de pastorie. Steeds weer is er de volgende preek. Dat is soms op zondagavond al, terwijl de volgende preekdag nog zeven volle dagen wacht. Maar zeker bij een tweede feestdag of bij een nieuwjaarsmorgendienst geldt dat de volgende dienst al heel gauw volgt. En preken moeten voorbereid worden – want luie dominees zijn niet door God gezonden.

Het eerste in tijd en in rang dat bij die voorbereiding op de nieuwe preek moet worden voorbereid, is het dominees-hart. Vervolgens is er de onmogelijke taak en het wonderzoete vermaak om vanuit Gods eigen Woord de preekstof verder te bestuderen. Daar zette ik mij op die bijzondere oudejaarsavond na de dienst ook toe. Of mijn hart ook voorbereid was?

Of ik er vóór die oudejaarsavondpreek al veel aan had gedaan, of dat ik er niet méér over te lezen en te denken had, weet ik niet, maar het was nog lang geen twaalf uur toen ik ermee klaar was. Wat zou ik nu gaan doen? Velen blijven op tot middernacht om het nieuwe jaar 'in te luiden'. Daar heb ik nooit behoefte aan. Elke dag is immers in wezen hetzelfde. Vuurwerk, daar ben ik mijn leven lang bang voor geweest en daar heb ik altijd een gloeiende hekel aan gehad, en nog. Maar toch is oudejaarsavond ook wel weer iets bijzonders, dacht ik. Toen dacht ik: het zou wel eens goed zijn om het afgelopen jaar de revue te laten passeren, en na te denken over mijn zonden. Er is immers niet één jaar in mijn leven geweest dat ik niet zondigde. Ook dat betreffende jaar niet. En onze zonden overdenken is nuttig en nodig. God wil dat wij het doen – daarom is het nodig. Het is dus niet iets van eigen keus. Al denken we misschien van wel. Het is vast ook nuttig. Daar dring ik tenminste meer dan eens op aan. Niet alleen in de eerste jaren van mijn predikantschap in Genemuiden, ook in de Engels sprekende Canadese gemeente van Springford, en ook nu (ik schreef dit dus in 2005) weer in het Veluwe Garderen: denk 's avonds eens na over wie je die dag voor God en je naaste bent geweest. Denk op zaterdagavond eens iets langer na wat je de achterliggende week hebt gedaan, gezegd en gedacht. En zo is het zeker op oudejaarsavond vast niet nutteloos om datzelfde eens te doen met betrekking tot het voorbijgesnelde jaar.

Maar ja, daar hebben wij geen zin in, is 't wel? Op oudejaarsavond een half uurtje de stilte opzoeken om over de zonden van het afgelopen jaar na te denken ... Liever niet.

Zo verging het ook mij die avond. Preken over zondekennis en zondesmart – dat is niet zo moeilijk. Maar stil worden voor God om mijn zonden te kennen en erkennen, te bewenen en bestrijden – dat is niet zo gemakkelijk.

Ik had er dan ook geen zin in en – ik deed het niet. Wat ging ik in plaats daarvan doen? Nee, dwaasheden en goddeloosheden bedreef ik die avond niet. Ik stond voor mijn boekenkast en zocht er een boek uit van een oudvader. Wie het was, weet ik niet meer. Maar die goede verhandeling over ik weet niet welke stof of tekst, las ik liever dan dat ik voor Gods genadetroon boog om mijn zonden mij te binnen te brengen en om door Gods Geest ervan te worden overtuigd met smart in mijn ziel.

Ten slotte

We zijn op weg. Elke dag. Ook in de gang van het zogenoemde 'kerkelijke jaar' zijn we op weg en wel van hemelvaart-dag naar pinksterdag. De Godverheerlijkende en zielvertroostende heilsfeiten moeten en mogen onder de aandacht worden gebracht en door ons in diepe verwondering en tere Godsvreze worden herdacht. Wat doet de Heilige Geest, Die op de vijftigste ('Pinksteren' betekent: vijftigste) dag na de opstanding neerdaalde? In mijn boek voor belijdeniscatechisatie schreef ik onder andere:

Wat is het werk van de Geest van God? Onder andere: Hij

- scheidt hemel en aarde;
- twist met mensen om ze te bekeren;
- inspireert de bijbelschrijvers zodat zij Gods Woord nauwkeurig doorgeven;
- komt op Pinksteren en vervult de gemeente, zoals door Joël beloofd;
- overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel;
- bewerkt, als Geest van genade en van gebeden, droefheid in het hart over de schandelijkste zonde: God te hebben doorstoken = Christus te hebben gekruisigd;
- wederbaart dode zondaren tot het nieuwe leven;
- past de volkomen zaligheid toe (zie doopsformulier), die Jezus Christus heeft verworven/verdiend, vooral door Hem te verheerlijken – en wel door Hem ‘noodzakelijk en onmisbaar te maken’, Zijn geschiktheid of gepastheid duidelijk te maken, en Zijn gewilligheid buiten twijfel te doen zijn; hierdoor wordt Hij *gans en al begeerlijk* en gaat het hart verwachtingsvol, vol vertrouwen tot Hem uit;
- troost door de beloften van Gods eeuwigdurende genadeverbond open te leggen en geloof mee te delen;
- stort Gods liefde uit in het hart;
- verzegelt de gelovige en is het Onderpand of Bewijs van zijn eeuwige zaligheid;
- is de krachtige Leidsman op de weg van heiligmaking.

De overdenking van Wie de Heilige Geest is, en wat Hij werkt(e), moge ons allen met diepe verwondering en eerbiedige dankbaarheid vervullen. Zóveel zorg besteedt God aan ons...

Volgende week zal ik nog iets uit deze les overnemen.

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant