

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 21 mei

10.00 uur: ds. W. Pieters

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 118

Collecten

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte aflossing van de lening op het kerkgebouw

Kinderoppas

Groep 1: Lydia Hazeleger, Annelies Heijkamp, Celine van der Meijden

Groep 2: Dianne Hofman, Willemieke Kloosterman, Henrieke Mulder

Bij de avonddienst

Wat heeft God ons bevolen van Hem te bidden?

Alle geestelijke en lichamelijke nooddrift, die de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat Hij ons Zelf geleerd heeft.

Slotavond belijdeniscatechisatie

Voor de laatste avond van het belijdeniscatechisatie seizoen mochten/moesten de catechisanten ieder zelf een vraag bedenken om in groepjes te bespreken.

De volgende vragen werden gesteld en besproken:

1. Hoe kun je praktisch inhoud geven aan het vijfde gebod met betrekking tot het dienen van de overheid en het wel of niet eens zijn met wet en regelgeving? Hoe kunnen wij op een christelijke manier tegengeluid laten horen?
2. Hoe zorg je ervoor dat je echt en oprecht bidt en niet alleen standaard zinnen herhaalt? Met name voor en na het eten, wanneer je dus zes keer per dag bidt/dankt. Dit geldt ook voor Bijbellezen wat ook al snel gedachteloos gebeurt.
3. De drie geloofsblijdenissen, die een grote plaats krijgen in de catechisatie en kerk, kennen accenten die sterk gekleurd zijn door (dwalingen/gebeurtenissen van) de tijd waarin ze verschenen. Geven deze geschriften genoeg inhoudelijke bagage voor een belijdend lid om in deze tijd zijn positie te bepalen? Hoe kan dat aangevuld worden op de belijdeniscatechisatie?
4. De zalving van Jezus werd afgebeeld door een duif. We moeten dit zien als beeldspraak, maar wij begrijpen niet op welke manier we het beeld van de duif moeten zien.
5. Ik vraag me af of je ook onbewust verkeerd kunt bidden of verkeerde dingen kunt zeggen in het gebed. En op welke manieren dan? Ik heb wel eens gehoord dat we zelfs in gebed zondigen. In gebed kun je je hart uitstorten bij God en je kunt dan alles kwijt, dus in hoeverre kun je dan verkeerde dingen zeggen?

6. Er wordt wel gezegd dat we God op Zijn beloften mogen wijzen. Kunnen wij dit recht ook misbruiken? Hoe kan je dit op een juiste manier gebruiken ook als je (nog) geen kind van God bent?
7. Wat is een (goede) manier (en wanneer) van huisgodsdienst houden met het hele gezin (inclusief kinderen)?
8. Hoe breng je op een goede manier het woord van God over op de ongelovige mensen? Veel dingen zoals de wetten en uitverkiezing schrikt mensen af, hoe ga je daar wijs mee om?
9. Waarom doet God op dit moment geen grote en zichtbare wonderen meer, zoals in de tijd van de Bijbel?
10. Hoe kun je weten wat Gods plan voor je leven is en hoe maak je dan de juiste keuzes?
11. Ik wil het graag hebben over het thema gebed. Dit omdat ik het zelf best wel een lastig vind en ik er veel vragen omheen heb. Bijvoorbeeld: (1) Als je twijfelend bidt, ontvang je dan niets? (Jakobus 1) (2) Als je niet 'genoeg' vertrouwt terwijl je bidt, ontvang je dan niets? (of zeg je dan dat God 'afhankelijk' is van ons vertrouwen?) (3) Kan je tegen Gods wil in bidden? (4) Als iets verhoord wordt, voelt dat alsof het Gods wil is. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Hoe onderscheid je dat dan?
12. De Joden zijn Gods volk, wat maakt dan dat ons Christelijke geloof het juiste is en niet de leer van de Joden?
13. Er was een keer een dominee uit ons dorp bij mij aan de deur en we hadden het over het geloof. Hij zei dat hij van Elspeet meer kennis (Bijbelkennis) had verwacht. "Als ik vraag: 'Wat weet u over het wezen en welwezen van het geloof?' dan weten weinig daar maar antwoord op." Zou dat een vraag kunnen zijn voor vrijdagavond?
14. Godzalige ouders hoeven niet te twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van de kinderen die God in hun jeugd wegneemt. Maar hoe zit dat dan bij ouders die niet godzalig zijn, zijn die kinderen dan niet gered? Of als deze ouders op latere tijdstip toch bekeerd worden?
15. Waarom laat God de duivel wel toe ondanks dat Hij volkomen goed is?
16. Hoe leeft belijdenis in je hart? Hoe zeg jij zo meteen: ja?
17. Is ellende, verlossing en dankbaarheid doorgaans een ervaring op volgorde om zalig te leven en te sterven?
18. Hoe ver moet zelfonderzoek en zelfkennis gaan? Wanneer weet je nu echt dat je zonden vergeven zijn?
19. Een kenmerk van een wedergeboren christen is dat hij/zij geen zonden doet. Zie 1 Johannes 3 vers 6. Hoe kan dat? We houden toch onze zondige natuur bij ons?
20. Wanneer vindt de wedergeboorte plaats? Is dat bij het stuk der ellende of in het stuk van de verlossing? Of kan dat beide?

21. Waarom wacht God zolang voordat Zijn Zoon terug keert naar de aarde, terwijl er zoveel leed en zonden gebeuren op aarde en God al weet wat er gaat gebeuren?

Belijdenis des geloofs

De volgende doopleden hebben de wens te kennen gegeven in het midden van de gemeente openbare belijdenis des geloofs te willen afleggen. Wij vermelden hun namen en hiermee worden ze aan de gemeente voorgesteld:

Hèrald van Ark en Lucinda van Ark-Koster, Gerrit Mouwweg 129, Elspeet;

Niek Hofman, Ploegweg 26, Elspeet;

Gemma van der Zande, Wethouder Van der Zandeweg 11, Elspeet;

Jacob-Jan Kaashoek, Stakenbergweg 9, Elspeet;

Hannah Lankman, Oosterlaan 16, Nunspeet;

Anneline Koetsier, Nunspeterweg 112, Elspeet;

Andres Koetsier, Hogeweg 45, Elspeet;

Riëtte van Dijk, Gemeenteweg 59, Staphorst;

Willianne Kuijt, Uddelerweg 26, Elspeet;

Berend Logtenberg, Staverdenseweg 75, Elspeet;

Michelle Verbeek, Lageveld 9, Speuld;

Dennis van Malestein, Telgterweg 242, Ermelo;

Lubbert Romkes en Bertina Romkes-Bovenschen, Elspeterweg 39a, Uddel;

Alberdien Rook, Markveldweg 1b, Uddel;

Wim Smit en Elise Smit-Kuijt, Roggeweg 13, Elspeet;

Brendan van de Steeg en Sanne van de Steeg-Vos, Meester Boelenweg 13, Uddel;

Wouter Visser, Zeisweg 17, Elspeet;

Gert van de Zande, Roggeweg 38, Elspeet;

De aannemingsavond is vastgesteld op dinsdag 23 mei, om 19.30 uur. De belijdenisdienst zal plaatsvinden op tweede pinksterdag. De kerkenraad beveelt de aanstaande lidmaten van harte aan in de voorbede der gemeente.

Agenda week 21

Zondag 21 mei

10.00 & 18.30 uur dienst

11.45 uur afsluiting zondagsschool seizoen [alle groepen in de kerkzaal]

Maandag 22 mei

19.30 uur vergadering kerkbestuur [zaal 5]

Dinsdag 23 mei

9.30-12.00 uur lezing studenten Hoornbeeck [zaal 1-2]

19.30 uur aannemingsavond nieuwe lidmaten [zaal 1]

Woensdag 24 mei

17.00-20.00 uur maaltijd voor alleenstaanden

Donderdag 25 mei

18.45 uur schoonmaakgroep 9

Zaterdag 27 mei

9.00-12.30 uur cursus Bijbelse toerusting [zaal 2-5 en 8]

19.30 uur zangavond t.b.v. vereniging een handreiking m.m.v. jongerenkoor

Laudate Deum en mannenensemble Laus Deo

Moedermorgen

Woensdagmorgen 31 mei is de laatste morgen van dit seizoen, waarvoor we Elise Pater hebben uitgenodigd om voor ons een lezing te houden over het onderwerp: 'Roeping en verwachting voor moeders'. Wat zegt de Heere hierover in Zijn Woord? We weten dat het moederschap de moeite waard is, maar soms hebben we het nodig om eraan herinnerd te worden. In het bijzonder zullen we ook nadenken over zelfverloochening. Een thema waar elke moeder mee te maken heeft en waarover we met elkaar en van elkaar willen leren. De morgen is van 9.30 uur tot ongeveer 11.30 uur. Vanaf 9.15 uur staan de koffie en thee klaar. Er is een verkooptafel van 'Little Gift', er zijn kaarten te koop en tweedehands kinderkleding. Iedereen is hartelijk welkom op deze morgen, ook als je nog nooit op de moedermorgen geweest bent. Breng gerust een vriendin of buurvrouw mee. Ook de jonge kinderen mogen meekomen. Er is deze morgen kinderoppas, maar als je je kind tijdens de lezing bij je wilt houden, mag dat ook. Graag aanmelden voor 24 mei: moedermorgens@hhgelspeet.nl

Gezellige maaltijd

Op woensdag 24 mei is het weer tijd voor onze gezellige maaltijd voor alleenstaanden. Elke keer is het weer fijn om elkaar te ontmoeten en samen te genieten van het eten. Dit hopen we deze keer ook weer met zorg en liefde voor u klaar te maken. Opgeven kan tot en met zaterdag 20 mei bij Aline Smit 06-5517 7474. Ook degenen die nog nooit geweest zijn, zijn van harte welkom om te proeven. Het is in de hal van de HHK, de inloop is vanaf 16.45 uur en we zullen rond 17.00 uur beginnen. We hopen tot dan!

Hartelijke groet, de kookgroep

Huwelijksbevestiging

Bruidspaar Koetsier-Van Dijk wensen we van harte Gods zegen toe op weg naar de geplande dag. Hun toekomstige adres is Kleine Kolonieweg 162a, 8075 PC Elspeet.

Huwelijksjubilea

Op 20 mei is echtpaar E. Hop–Schouten, De Visserlaan 121, 8072 XG Nunspeet 40 jaar getrouwd. Van harte wensen we u met al de uwen des Heeren zegen toe in de weg, die u in huwelijk, gezin en familiekring bent gegaan, momenteel gaat, en nog zult gaan. Een weg met goede gaven van God, onverdiend; maar ook met veel beproevingen en grote moeiten; niet te vatten! Hij ondersteune u in alle dingen, waar vreugde mag zijn en ook waar zorg en leed is. Van harte toegewenst, dat in alle dingen, die u samen meemaakt, de vrucht uiteindelijk moge zijn, om bij de Heere te zoeken én te vinden, wat de Heidelbergse Catechismus in vraag en antwoord 1 belijdt: in de veilige hoede te zijn, naar lichaam en ziel, in leven en sterven, van de Goede Herder, Die Zijn leven wilde afleggen om voor ons de weg naar de eeuwige vreugde te openen!

Onze zieken

Mevrouw G. Muis–Mulder, Apeldoornseweg 15, 8075 BM Elspeet, moest worden opgenomen in het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk.

De heer E. Hop, De Visserlaan 121, 8072 XG Nunspeet, moest worden opgenomen in het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk.

De heer G. Smit, Nunspeterweg 114, 8075 AD Elspeet, moest worden opgenomen in het St. Jansdalziekenhuis in Lelystad.

De heer J. van de Steeg, Stakenbergweg 126, 8075 RB Elspeet, verblijft in het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk. Hij heeft een zorgelijke boodschap gekregen.

De heer C. Verwijs, Dreeslaan 28, 8072 XP Nunspeet, verblijft in het ziekenhuis in Beverwijk. Hij was vrijdag 12 mei jarig en werd 34 jaar. Deze week moet hij weer een operatie of meer dan één ondergaan.

Smartelijk en teleurstellend wat we in dit tranendal allemaal moeten meemaken. Maar toch zijn het de wegen des Heeren... Onbegrijpelijk voor ons kleine en door de zonde verduisterde verstand. Maar waar de Geest ons het geloofsvertrouwen schenkt, weten we met onwrikbare zekerheid dat God Zich niet vergist en dat al Zijn glorievolle eigenschappen 'samenspannen' om ons de vervulling te geven wat Paulus in het laatste vers van zijn brief aan de gemeente in Efeze toewenst: "De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid."

Langdurig verpleegd of elders wonend

Gerwin van Asselt, *woonvoorziening Streekheim*, kamer 10, Kerklaan 14, 7951 CD Staphorst

Verjaardagen 80+

Op 24 mei wordt de heer J. van de Werfhorst, Stakenbergweg 173a, 8075 PW Elspeet, 94 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Meeleven

Van mevrouw W. Hazeleger-Mulder, Jonkvrouw Eysingahof 4, 8075 RL Elspeet, is een zwager gestorven in de leeftijd van 85 jaar.

Van familie Pasterkamp-de Wild, Oenenburgweg 184, 8072 GP Nunspeet, is een moeder en oma gestorven in de leeftijd van 84 jaar.

Van harte wensen we u des Heeren ondersteuning in deze weg van verdriet toe.

Mutaties lidmaatschap

Als gastleden overgekomen uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland De Beek Uddel: echtpaar J.C. Geuze-Schouten met hun drie kinderen, Hullenkampweg 9, 3888 MN Uddel.

Ingekomen vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente Doornspijk en de Gereformeerde Gemeente Barendrecht: echtpaar A. van Hattem-Bout, Kaarboom 31, 8071 MN Nunspeet.

In verband met huwelijk (25 mei met Andrès Koetsier) en belijdenis overgekomen uit de Hersteld Hervormde Gemeente Staphorst: Riette van Dijk, Gemeenteweg 59, 7951 CE Staphorst.

In verband met belijdenis overgekomen uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland Elspeet: Alberdien Rook, Marktveldweg 1b, 3888 MA Uddel.

In verband met huwelijk overgeschreven naar de Hervormde Gemeente (PKN) Kootwijk, dhr. F.N. Mulder, Het Drie 4b Uddel.

We wensen een ieder van harte des Heeren geleide toe in ieders weg!

Diaconie

De collecte van zondag 7 mei voor noodlijdende gemeenten en personen heeft € 2092,87 opgebracht. Met de Bijbellezing op 3 mei bracht de collecte voor JV Timotheüs € 334 op.

Tijdens de Bijbellezing van 11 mei bracht de collecte voor de mannenvereniging € 245,50 op.

Per bank ontvangen voor diaconie: 1 x € 20 en 2 x € 10.

Voor noodlijdende gemeenteleden: 1 x € 1000 en 1 x € 500.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Kerkvoogdijzaken

30 april 2023

Gewone collecte € 1.691,00

Aflossing lening € 2.299,06

3 mei 2023

Gewone collecte € 363,80

7 mei 2023

Gewone collecte € 1.643,37

Extra collecte kerkvoogdij € 1.911,85

Op bezoek ontvangen voor de kerk: 1 x € 25.

Per bank ontvangen:

- collectegeld: 1 x € 100, 1 x € 70, 1 x € 40, 1 x € 30, 1 x € 25 en 2 x € 15;

- giften: 1 x € 150, 1 x € 25 en 1 x € 20;

- voor aflossing lening: 1 x € 50, 1 x € 30 en 1 x € 15.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Kerkschoonmaak

De jaarlijkse kerkschoonmaak staat gepand voor 6, 7 en 8 juni. 's Morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 tot 17.00 uur. Bij deze willen wij een ieder die kan, hartelijk opwekken om hieraan deel te nemen. Mannen, vrouwen en ook de oudere jeugd bij deze van harte uitgenodigd. U kunt zich hiervoor opgeven bij de koster via koster@hgelspeet.nl of mobiel 06-2943 2901 en aan hem aangeven op welke dagen en welke tijden u komt.

Namens het kerkestuur van harte welkom!

Oproep voor vrijwilligers (voor de nacht) bij de Vrijwillige Terminale Thuiszorg van Het Venster!

Mede door de Terminale Thuiszorg wordt het mogelijk gemaakt dat mensen thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, kunnen sterven. De vrijwilliger is er ter ondersteuning van betrokken mantelzorgers. Het doel is 'er te zijn', dat houdt in: iets voorlezen, te drinken geven, een gesprekje, een luisterend oor, waken, enz. Met die ondersteuning kunnen de familieleden en vrienden de zorg langer volhouden. Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor de nachten. Wilt u ons team komen versterken in dit bijzondere werk? Als vrijwilliger kunt u aangeven hoe vaak u ingezet wilt worden. Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Gerdine van Engelen of mailen naar g.vanengelen@hetvenster-nunspeet.nl.

Zangavond Vereniging Een Handreiking

Op 27 mei wordt een zangavond gehouden in ons kerkgebouw. De zangavond wordt georganiseerd door regiobestuur Veluwe van vereniging Een Handreiking (voor meer informatie zie: www.eenhandreiking.nl). De toegang is gratis en er wordt een collecte gehouden voor de vereniging. De avond begint om 19.30 uur en de kerk gaat om 19.00 uur open. Aan de avond werken mannenensemble Laus Deo uit Elspeet (o.l.v. Andries Koetsier) en jong gemengd koor Laudate Deum uit Apeldoorn (o.l.v. Arie Kortleven) mee. Ds. D.W. Tuinier verzorgt een appelwoord. Het thema van de avond is: 'De Trooster gekomen'. U bent van harte welkom op deze avond!

Uit de oude-brievendoos

Genemuiden, donderdag 16 februari 1995

Een gevaar van onze werkzaamheid op godsdienst-geestelijk terrein ten aanzien van onze zaligheid is, dat we heimelijk onszelf opbouwen. Dat we in het geestelijke ongemerkt mensenwerk aanzien voor Godswerk. Dan zijn we met de beste bedoelingen bezig, maar ondertussen is het ten diepste tegenwerken, al beseffen we dat echt niet... Dan proberen we namelijk wat te zijn en streven we ernaar om in kennis en gevoel wat vooruit te komen. Dan willen we God wel ombidden, omturnen. Dat moeten we steeds weer afleren; ik ook! Hoe leren we dit voor de eerste keer en steeds weer af? Door ontdekkend licht van Gods Geest, dat ons kan leren, hoe verkeerd onze motivering is in alles wat we aan verbeteringspogingen en bekeringsijver ondernemen. Want we denken, dat het ons om God gaat, maar ten diepste gaat het ons om onszelf... Dit is een pijnlijke zaak, waarvoor mensen intuïtief terugschrikken: alles wat je met de oprechtste bedoelingen hebt ondernomen voor God in duigen te zien vallen als ondeugdelijk en een schadepost te zien worden in plaats van winst..., valt lang niet mee. Toch is het onmisbaar met het oog op de plaatsmakende werkzaamheid van Gods dierbare Heilige Geest, Die immers steeds heendrijft naar de verheerlijking van Jezus Christus als onze énige Hogepriester (antwoord 31); en naar de glorie van Zijn Borgtochtelijk werk als Offerlam van God en als Voorbidder.

Verbi Divini Minister (98)

Ds. Catsburg schreef wekelijks in het gezinsblad 'Om Sions Wil'. Thuis hadden we dit blad ook en ik weet nog heel goed dat mijn vader elke zaterdagavond het stukje las van ds. De Knecht: voor de zaterdagavond. En op zondag las hij de meditatie van ds. Haverkamp en wat ds. Catsburg had geschreven in de rubriek 'U vraag...?' Omdat mijn leermeester in dit blad schreef, had ik er mij ook op geabonneerd. Maar toen hij was gestorven, dacht ik: het zal eraan liggen, wie zijn opvolger wordt, of ik geabonneerd blijf of niet. En wie schetst mijn verbazing: de heer De Pater, uitgever van het blad, belde mij of ik opvolger van ds. Catsburg wilde zijn en in het vervolg de artikelen in de rubriek 'U vraag...?' wilde schrijven. Ik durfde eigenlijk niet, maar omdat ds. Catsburg mijn mentor was geweest, durfde ik het uit verbondenheid met hem ook niet te weigeren. Ds. Catsburg was de opvolger van ds. L. Vroegindeweyj, die vijftien jaren die rubriek had verzorgd. Ook ds. Catsburg had vijftien jaren deze rubriek verzorgd; en nu mag ik het als sinds juli 1984 doen (sinds de vorming van de PKN, in samenwerking met anderen).

Bij het doorlezen van de eerste jaargangen van het blad 'Gekrookte riet' is mij gebleken dat ik heel wat artikelen erin heb geschreven – wat ik totaal was vergeten...

Naar aanleiding van wat Jezus zegt in Johannes 6 vers 65 (*Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat het hem gegeven is door Mijn Vader*), schrijf ik in 'Het gekrookte riet' van 1984, p. 135, 2^{de} kolom:

Bent u het er niet mee eens? Weet dan, o murmureerder, dat ge nog teveel eigendunk bezit. Want diegenen die in der waarheid enigermate hun helwaardigheid beleven, die weten, dat de Heere in Zijn eeuwig welbehagen met recht hen voorbij heeft mogen gaan. Daar komt bij, o dwaas, meent ge nu werkelijk zelf een greintje geloof te kunnen voortbrengen? O, wat zou het toch zijn, indien de Heere werkelijk onze zaligheid aan ons zelfgemaakte geloof zou hebben verbonden? Mensen, dan was het voor eeuwig kwijt, denkt u ook niet!? Wie is er van u die zelf geloven kan? Moge God u dan nog willen openbaren in de overtuigingen des Geestes, dat het een spinnenweb-geloof is, dat niet voor de vuurgloed des Rechtvaardigen in de dag des oordeels kan bestaan. Er zijn zo heel veel mensen die menen zelf te kunnen geloven. Maar God leert het Zijn volk, dat het geloof gelukkig een *gave Gods* is.

Ten slotte

In een kalenderboekje van de GZB uit 1950:

Dit is de rust van die U vonden,
Dat Gij hun bidden hoort;
Vergeving schenkt van schuld en zonden
En tot hen spreekt Uw Woord.

Dit is de rust van die U vonden,
Dat Gij hun pijnen stilt;
De smarten en de levenswonden
Verzacht, genezen wilt.

Dit is de rust van die U vonden,
Dat Gij hun angsten blust;
Hen eindelijk, door U ontbonden,
Doet ingaan in Uw Rust.

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant