

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 14 mei

10.00 uur: ds. W. Pieters

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 117

Donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag

10.00 uur: ds. W. Pieters

Collecten

Zondag 14 mei

1^e collecte fonds christelijke doeleinden

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte vrije zitplaatsen

Donderdag 18 mei

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

Kinderoppas

Zondag 14 mei 2023

Groep 1: Bernadet de Bijl, Marjolein de Bruin, Sophia Kloosterman

Groep 2: Greetje Bleijenberg, Henriette Bronkhorst, Rosaly Hofman

Hemelvaartsdag

Groep 1: Albertine de Bode, Jenneke Dijkgraaf, Nienke Koetsier

Groep 2: Tessa Davelaar, Bertine Hazeleger, Hannah Kuijt

Bij de avonddienst

Vraag en antwoord 117 van de Heidelbergse Catechismus luiden:

Wat behoort tot zulk een gebed dat voor God aangenaam is en door Hem verhoord wordt?

Ten eerste, dat wij alleen de enige ware God, Die Zich in Zijn Woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om al wat Hij ons geboden heeft te bidden.

Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van Zijn Majesteit verootmoedigen.

Ten derde, dat wij deze vaste grond/zekerheid hebben, dat Hij ons gebed, ondanks dat wij dit onwaardig zijn, omwille van de Heere Christus zeker wil verhoren, zoals Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft.

Agenda week 20

Zondag 14 mei

10.00 uur dienst

11.45 uur zondagsschool

18.30 uur dienst

Maandag 15 mei

19.00-20.30 uur afhalen van collectemunten

Woensdag 17 mei

8.45 uur schoonmaakgroep 8

9.00-14.00 uur vergadering Welcura [zaal 5]

19.30-20.30 uur oefenen bovenstemgroep

Donderdag 18 mei

10.00 uur dienst Hemelvaartsdag, na de dienst preekbespreking voor gast-jeugdvereniging [zaal 2-3]

Zaterdag 20 mei

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

Gezellige maaltijd

Op woensdag 24 mei is het weer tijd voor onze gezellige maaltijd voor alleenstaanden. Elke keer is het weer fijn om elkaar te ontmoeten en samen te genieten van het eten. Dit hopen we deze keer ook weer met zorg en liefde voor u klaar te maken. Opgeven kan tot en met zaterdag 20 mei bij Aline Smit 06-5517 7474. Ook degenen die nog nooit geweest zijn, zijn van harte welkom om proeven. Het is in de hal van de HHK, de inloop is vanaf 16.45 uur en we zullen rond 17.00 uur beginnen. We hopen tot dan!

Hartelijke groet, de kookgroep

Examens

Graag wensen we jullie allen die dit jaar examen zullen doen, of bezig zijn dit te doen, alles toe wat jullie nodig hebben om een goed resultaat te behalen. Vraag er de Heere om!

Huwelijksjubilea

Op 15 mei is echtpaar A. Koster-Mouw, Staverdenseweg 56, 8075 AS Elspeet 55 jaar getrouwd.

Op 16 mei is het echtpaar J.A. Coster-van der Vlies, Vierhousterweg 17a, 8075 BG Elspeet 55 jaar getrouwd.

Beide echtparen en hun geliefden van harte FELICITAS toegewenst. De ware felicitas is de zegen van God. Deze rust op hen die Hem kinderlijk vrezen. Moge Hij u bij het gedenken de juiste gestalte van hart geven, verwondering over Zijn grote geduld en milde goedheid, in schril contrast met wie wij vanuit onszelf zijn geweest en nog zijn. Ook in het verdere van uw leven moge Gods gunst om

Christus' wil, u geleiden en u met allen die u lief en dierbaar zijn, verblijden, zodat u met stille vrede in het hart voor Zijn aangezicht zult leven!

Ik denk in 't midden der gevaren

Nog aan Uw gunst van vroeger jaren.

Ik tracht Uw werken na te gaan:

O God, wie kan U evenaren?

Hoe heerlijk zijn Uw wonderdaân!

Onze zieken

De heer J. van de Steeg, Stakenbergweg 126, 8075 RB Elspeet, is opgenomen in het St. Jansdalziekenhuis.

De heer C. Verwijs, Dreeslaan 28, 8072 XP Nunspeet, verblijft in het ziekenhuis in Beverwijk.

Ds. P. de Vries, Driftweg 36, 8072 DP Nunspeet, werd deze week gekatheteriseerd. Waarschijnlijk moet hij gedotterd worden.

De Heere weet wie er nog meer ziek zijn en in nood (soms grote nood), in zorg en spanning – die we in eigen kracht niet kunnen dragen... Hij weet wie er lijden en tobben en zuchten en treuren, en het hart gedurig tot Hem opheffen. Moge Hij, Die alles weet en Die macht heeft om in al die nood te voorzien, en Die gunstrijk is boven alles wat wij durven hopen, u bezoeken en steunen, onderwijzen en vertroosten!

Uw gunst is groot, zij is bestendig.

Verlos mij dan; ik ben ellendig,

Nooddruftig, 'k voel mijn kracht verbroken,

Mijn hart met wond op wond doorstoken.

Ik ga gelijk de schaduw heen,

Wanneer de zon snelt naar beneên.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Lucette van de Zande, *Muiderheim*, Krommesteeg 2, 8281 PV Genemuiden.

Verjaardagen 80+

Op 13 mei wordt mevrouw J. Huisman-Schuurkamp, Gerrit Mouwweg 93/E, 8075 AH Elspeet, 94 jaar.

Op 15 mei wordt mevrouw G. Groeneveld-Smit, Gerrit Mouwweg 1, 8075 AT Elspeet, 93 jaar.

Op 17 mei wordt mevrouw G. van Asselt-Dijkgraaf, Veenweg 46, 8075 PS Elspeet, 99 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Autowasdag en bloemenactie

Beste gemeenteleden, ook dit jaar willen we weer de autowasdag en de bloemenactie organiseren. U kunt iemand verrassen met een prachtig gemengd boeket of voor u zelf een mooi boeket kopen. Een boeket kan telefonisch of via de app besteld worden bij Everlien Bogert (06-3047 1652), tot uiterlijk 2 juni. Een boeket kost € 16,95; het kan op zaterdag 10 juni opgehaald worden bij Transportbedrijf Koetsier, Nuns peterweg 110a. Op deze dag kunt u daar gelijk uw auto laten wassen. Dat alles onder het genot van een heerlijk bakje koffie/thee met cake en nog meer lekkers. Het wassen van een auto kost € 10 en een bus € 15. Voor de kinderen is er drinken met iets lekkers, een grabbelton en een springkussen. Hartelijk welkom vanaf 9.30 uur tot 15.00 uur!! De opbrengst is voor de Zending Hersteld Hervormde Kerk.

Hartelijke groet, de zendingscommissie

Diaconie

De collecte van zondag 30 april heeft € 1654,61 opgebracht.

Per bank ontvangen voor diaconie: 3 x € 50, 2 x € 30, 2 x € 15.

Voor noodlijdende gemeenteleden: 5 x € 1000, 1 x € 250, 1 x € 25.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Kerkschoonmaak

De jaarlijkse kerkschoonmaak staat gepand voor 6, 7 en 8 juni. 's Morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 tot 17.00 uur. Bij deze willen wij een ieder die kan, hartelijk opwekken om hieraan deel te nemen. Mannen, vrouwen en ook de oudere jeugd bij deze van harte uitgenodigd. U kunt zich hiervoor opgeven bij de koster via koster@hgelspeet.nl of mobiel 06-2943 2901 en aan hem aangeven op welke dagen en welke tijden u komt.

Namens het kerkbestuur van harte welkom!

Ontruiming na de dienst op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag willen we een ontruimingsoefening houden na de dienst. U kunt de informatie van handelen in de gemeentegids vinden. De deur bij de oppas zoals in de gemeentegids staat, graag NIET gebruiken, deze uitgang wordt door de kinderen van de oppas gebruikt.

We vragen tijdens de ontruiming de rust te bewaren en oudere en mindervalide mensen te helpen om de kerk te verlaten. De mensen in de zaal wordt gevraagd om de zaal door de achteruitgang te verlaten. We hopen op een goede dienst en een geslaagde ontruiming.

BHV Coördinator, J. Oudendorp

Bovenstem

Op woensdag 17 mei en 31 mei willen we weer oefenen van 19.30 tot 20.30 uur! *Let op de tijd.*

De psalmen 25, 42, 84, 118, 119 en 140 hebben we nu al verschillende keren gezongen. De laatste keer hebben we ook psalm 89 en 108 geoefend. Voel je vrij om te komen nu het twee keer op woensdagavond is en het wat later op de avond begint.

Het volgende willen we graag nog een keer onder de aandacht brengen: Als er iemand in onze gemeente overleden is of als er rouw in de kerk wordt gebracht, zingen we geen bovenstem. Ook in de dienst wanneer het Heilig Avondmaal wordt bediend, zingen we geen bovenstem. Verder is het goed om te weten dat wanneer er van een psalm meer verzen worden opgegeven, het eerste vers niet met bovenstem wordt gezongen. Hartelijke groet en we hopen tot ziens.

Kaarten

Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate voor de kerk, Vierhouterweg 1 Elspeet. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1,10 per stuk. Van harte welkom aan de Vierhouterweg!

Met vriendelijke groet, Bea Seldenrijk, 0577-492539

Tijdrede SGP

Het bestuur van Plaatselijke Kiesvereniging van de SGP Elspeet-Vierhouten heeft op dinsdagavond 6 juni 2023 een tijdrede belegd. Voorganger is ds. A. den Hartog (predikant in de HHK); aanvang: 19.30 uur; locatie: Hersteld Hervormde Gemeente, Vierhouterweg 45, Elspeet. We nodigen u van harte uit om deze dienst bij te wonen. U kunt deze dienst evt. ook digitaal beluisteren via: <https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren>. De collecte die wij tijdens deze dienst houden, kunt u evt. ook overmaken op NL02RABO0387501827 ten gunste van Kiesvereniging SGP onder vermelding van 'Tijdrede SGP'.

Met vriendelijke groet, het bestuur van Plaatselijke Kiesvereniging van de SGP Elspeet-Vierhouten

Samenzangavond geannuleerd

De samenzangavond in de Hersteld Hervormde Kerk van Elspeet op vrijdagavond 12 mei is geannuleerd in verband met een overlijden.

Oproep voor vrijwilligers (voor de nacht) bij de Vrijwillige Terminale Thuiszorg van Het Venster!

Mede door de Terminale Thuiszorg wordt het mogelijk gemaakt dat mensen thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, kunnen sterven. De vrijwilliger is er ter ondersteuning van betrokken mantelzorgers. Het doel is 'er te zijn', dat houdt in: iets voorlezen, te drinken geven, een gesprekje, een luisterend oor,

waken, enz. Met die ondersteuning kunnen de familieleden en vrienden de zorg langer volhouden. Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor de nachten. Wilt u ons team komen versterken in dit bijzondere werk? Als vrijwilliger kunt u aangeven hoe vaak u ingezet wilt worden. Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Gerdine van Engelen of mailen naar g.vanengelen@hetvenster-nunspeet.nl.

Contactdag Informeel 2023 van Stichting Winst uit verlies

Op zaterdag 17 juni is de landelijke Contactdag Informeel van Stichting Winstuitverlies. We nodigen u/jou van harte uit om op andere getroffen en betrokkenen en degenen die geliefde(n) verloren aan kanker, op een informele wijze te ontmoeten. Een geschikte activiteit om met het hele gezin aan deel te nemen. O.a. dia-klankbeeld met samenzang door Rien Mouw. Welkom op het informele contactmoment met en voor lot- & geloofsgenoten rondom kanker. We zien uit naar uw/jouw komst! Wanneer? Zaterdag 17 juni van 11-15 uur (inclusief catering). Waar? Leidsche Hoeven, Tricht
Aanmelden (verplicht): www.winstuitverlies.nl

Uit de oude-brievendoos

Genemuiden, donderdag 16 februari 1995

Om in de weg van bekering alles kwijt te raken aan gevoelens en ervaringen of werkzaamheden wat niet van God is (al heb je het nog zo lief)...; om in het zalig worden geheel en al afhankelijk te (willen) zijn van de Heere alleen...; om zo – namelijk in deze leerschool van de Heilige Geest – ook tevreden te zijn, heel je leven lang, met de genade in Jezus Christus (zonder dat er ooit iets goeds van ons bijkomt!)...; dát is de inhoud en het doel van de prediking van Gods Woord, van het heilig Evangelie der genade Gods in het bijzonder. Dat is wat de Heilige Geest ons leert in het Evangelie en verzekert in onze doop en in het avondmaal (zie vraag en antwoord 67 van de Heidelbergse Catechismus). Dat is ook onze vreugde, wanneer we door de wederbarende Heilige Geest weer echt mens worden. Dat is ook mijn bedoeling in al mijn ambtelijke werk (en was het maar meer mijn bedoeling!) en nu in het bijzonder in deze brieven. Moge het jouw en mijn bede zijn om als een totaal leeg gemaakt vat, door gelovige overgave aan de Heere gevuld te worden in onze ziel met Jezus Christus. Dat jouw hoogste genoegen niet bestaat in wat de mens zoekt, namelijk rijk en verrijkt in ervaringen zichzelf op de been te houden; maar dat ons hoogste genoegen zou zijn om het Godverheerlijkende en ziel-zaligende plaatsje te mogen innemen van dagelijkse, afhankelijke afhankelijkheid. Het zal je nooit berouwen, al gaat het nog zoveel tegen vlees en bloed en tegen ons redeneervermogen in!

Verbi Divini Minister (97)

Woensdagnacht, 9 mei 1984... Een ontzettende nacht. Midden in de nacht: telefoon. Mevrouw Catsburg: "Je moet niet schrikken, Wouter, maar ik heb heel verdrietig nieuws. Mijn man is net gestorven!" Onvoorstelbaar! Ds. Catsburg, mijn leermeester, 55 jaar, hartverlamming: dood. Het is zo onwerkelijk... Ik heb mij aangekleed en ben naar Garderen gereden. Daar trof ik het verslagen en intens verdrietige gezin aan in grote ontredde. Even later nam mevrouw Catsburg mij mee naar hun slaapkamer: op het bed, onder een laken, lag ds. Catsburg opgebaard. Ontstellend!

Wat heb ik later, toen mijn vrouw en ik op diezelfde slaapkamer sliepen, vaak aan deze nacht en aan dit gezicht teruggedacht...

Die week moest ik de begrafenisdienst voorbereiden. Zaterdag 12 mei was de rouwdienst. De tekst was 2 Korinthiërs 5 vers 20: "Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christuswege: laat u met God verzoenen!"

Op de kansel stond nog het waterglas met een bodempje water erin van afgelopen zondag, toen ds. Catsburg voor de laatste keer in zijn gemeente Gods Woord had gepreekt. De koster was vergeten een nieuw glas water neer te zetten; en ik dronk het laatste beetje op dat nog door ds. Catsburg overgelaten was. Ik was diep ontroerd: uit dat glas, waaruit hij het laatst had gedronken, mocht ik nu drinken...

Ouderling Van de Werfhorst hield een korte toespraak en begon: "Ds. Catsburg is niet gestorven vanwege een hartverlamming." Ik herinner me nog heel goed hoe ik schrok: wat nu? Hoe is hij dán gestorven? Ouderling Van de Werfhorst vervolgde meteen: "Hij is gestorven vanwege de zonde."

Op de begraafplaats van Garderen ligt het stof van mijn mentor. Hij was nog maar één keer met zijn vrouw bij ons in de pastorie op bezoek geweest; en nu moest ik – terwijl ik nog maar 26 jaar was – hem missen. De volgende dag preekte ik in Garderen drie keer, in plaats van mijn leermeester. Zo blijken voorgangers ook voorbijgangers te zijn. Straks ben ik aan de beurt, al kunnen we er ons geen voorstelling van maken. Ds. Catsburg had de laatste avond van zijn leven zijn studeerkamer verlaten, om de volgende morgen verder te gaan. Het mocht niet meer. De vorige dag, maandag, had hij nog een meditatie voor de kerkbode ingeleverd over de laatste gang van Elia. Nu moest hij zelf, nog voordat deze ingeleverde meditatie afgedrukt was, zelf die laatste gang maken. En toen de kerkbode bij de abonnees werd bezorgd en zij over heel de Veluwe de meditatie van ds. Catsburg konden lezen, stond hij opgebaard om naar de laatste aardse rustplaats te worden gebracht op de begraafplaats in Garderen.

Ten slotte

Rondom hemelvaartsdag:

“Het is Goede Vrijdag geweest, waarop Christus Zich als Priester-Lam gaf tot betaling voor de schuld, en de toorn Gods tegen de zonde van heel het menselijke geslacht heeft gedragen. Het is Pasen geworden, waarop Hij als de grote Zoon van God Zijn gerechtigheid aan arme zondaren kon uitdelen. Het is Hemelvaartsdag geworden, waarop de Borg met eer is gekroond, omdat Hij de opgedragen taak volkomen heeft volbracht; Zijn Vader heeft verheerlijkt. Deze kroning is ten goede van adamskinderen. Hij bedoelt het nut van de kerk, Hij zoekt de zaligheid en troost van Zijn discipelen.

Het is niet gemakkelijk om alle godsdienstige zekerheden waarop wij zo graag steunen, kwijt te raken, maar ondanks dat hebben wij toch een gróte Hoge priester, Die door de hemelen is doorgegaan en in het Heiligdom hierboven is ingegaan om dáár te verschijnen voor God, Die in Zijn Hemelwoning is gezeten op de genadetroon (= de vervulling van het gouden verzoendeksel).

Wat is dat een heerlijke troost voor beladen en bedrukte zielen, die werkelijk geen rust kunnen vinden in zichzelf of in hun geloof, hun gebed. Die daarom Jezus nodig hebben om hen te troosten en te bemoedigen. Al druist alles er tegenin, toch is er geen reden om te treuren, om moedeloos te zijn, om bij de pakken neer te zitten.

Kunt u niet meer verder vanwege uw hemelhoge schuld? Is alles bij u een ruïne, omdat u zo hebt gezondigd? Dan is het zo'n wonder, dat de apostel kan zeggen: wij **hebben** deze Hoge priester. Laten we met vrijmoedigheid, alles belijdend, tot Hem komen en Zijn hulp en genade inroepen...!

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant