

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 19 maart

10.00 uur: ds. W. Pieters, doopdienst

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 113

Donderdag 23 maart

13.30 uur: ds. P. de Vries, huwelijksbevestiging van Hèrald van Ark en Lucinda Koster

Collecten zondag 19 maart

1^e collecte Oranjehof

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

Kinderoppas zondag 19 maart

Groep 1: Aline van Ark, Elise Visser, Sophia Kloosterman

Groep 2: Henriette Verwoerd, Arianne van de Werfhorst, Rosaly Hofman

Naar aanleiding van de avondmaalszondag

In de Institutie van Calvijn las ik over het avondmaal:

“Een grote vrucht van vertrouwen en lieflijkheid kunnen vrome harten uit dit sacrament krijgen, omdat zij het getuigenis hebben, dat wij met Christus tot één lichaam zijn samengegroeid, zodat wij al wat van Hem is, het onze mogen noemen. Hieruit volgt dat wij ons gerust durven beloven, dat het eeuwige leven, waarvan Hij de Erfgenaam is, ons toebehoort en dat wij door onze zonden niet verdoemd kunnen worden, van wier schuld Hij ons verlost heeft.”

Bij de morgen-/avonddienst

In de avonddienst is vraag en antwoord 113 van zondag 44 aan de beurt:

Wat eist het tiende gebod van ons?

Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God nooit in ons hart komt, maar dat wij te allen tijde van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben.

À Brakel over het genadeverbond (28)

Tot helderder kennis van de natuur van het verbond en zijn beminnelijkheid, dient ook het beschouwen van zijn eigenschappen. Deze zijn én verscheiden, én uitnemend beminnelijk.

Dit verbond is grotendeels eenzijdig, want God bedenkt het, God belooft de voorwaarden alleen, God geeft de Borg, God doet de eerste aanzoek, God werkt het weten, willen en doen; daarom wordt doorgaans in de Schrift gezegd: *Ik zal*

Mijn verbond oprichten. Ik zal een Verbond maken. Ik zal ze brengen onder de band van het Verbond. Maar omdat tot het maken van een verbond toestemming van beide partijen noodzakelijk vereist wordt, daarom moet de mens daarin van zijn kant bewilligen, en in zover is het tweezijdig, van beide kanten. Dit is helemaal een genadeverbond. Hier zijn geen goede werken, goede gestalte van het hart, en goede wil; geen aangenaamheid, geen medelijdenswaardige ellendigheid, niets, niets aan de zijde van de mensen, dat God zou bewegen om te denken aan een verlossing, aan een verbond, om eerst van des mensen kant bewogen te worden om hem te helpen. God wil genade bewijzen, en de mens wil het alles alleen uit genade ontvangen. God komt voor als genadig (Exodus 34:6 – HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid). En de mens ontvangt uit zijn volheid, ook genade voor genade (Johannes 1:16).

Agenda week 12

Zondag 19 maart

10.00 uur doopdienst

11.45 uur zondagschool

18.30 uur catechismusdienst

Maandag 20 maart

16.30-21.45 uur catechisatie en eenvoudige catechisatie [zaal 2-3-4-5 en 7]

19.00-20.30 uur afhalen van collectemunten [zaal 6]

Dinsdag 21 maart

19.00 uur JV Samuël [zaal 4-5]

19.30 uur mannenvereniging [zaal 1]

19.45 uur JV Niek [zaal 2-3]

Woensdag 22 maart

19.30 uur thema avond [verwarring over gender, maatschappelijke ontwikkelingen en een Bijbels antwoord] spreker ds. M. Klaassen

Donderdag 23 maart

8.30 uur tuingroep

13.30 uur trouwdienst bruidspaar van Ark-Koster

18.45 uur schoonmaakgroep 9

Vrijdag 24 maart

19.00 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

20.30 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

Zaterdag 25 maart

19.00 uur catechisatie zaterdaggroep [zaal 8]

19.30 uur psalmzangavond met bovenstem en m.m.v. kinderkoor GG Nunspeet

Catechisaties

De zeventiende les ging over vraag en antwoord 17:

Waarom moet Hij tegelijk waarachtig/echt God zijn?

Opdat Hij, uit kracht van Zijn Godheid, de last van de toorn Gods aan Zijn mensheid zou kunnen dragen,

en voor ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven.

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Op dinsdag 21 maart vindt de 11^{de} ofwel onze laatste samenkomst plaats van de mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'. Aan de orde is Openbaring 7:9-17: 'De schare die niemand tellen kan'. Welk een opeenstapeling van beelden, die ons enige indruk geven van de komende heerlijkheid, en doen uitroepen: 'Wat in géén menselijk hart is opgeklommen, dat bereidt de Heere God voor diegenen die Hem vrezen en liefhebben' en Openb. 8:1-5 begint met de opening van 'het zevende zegel'. En toen het (Lam) het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur'. Merkwaardig! Dus Hij, Die op de troon zit, sprak evenmin als zij wier plaats rondom de troon is. Nog hield Hij de algehele openbaring van Zijn gramschap in. Wij denken aan psalm 2: 'Dan — als de maat van Zijn lankmoedigheid vol is — zal Hij spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken'. Gods stilzwijgen duurde omtrent een half uur. Dat is het zinnebeeldige, maar goed verstaanbare, taal. De genadetijd kort op, de helft van de tijd is al verstreken: haast u om uws levens wil, het volle uur is ingekrompen tot 'omtrent' een half uur — wellicht is het dus al geen half uur meer.

We zijn hiermee aan het einde gekomen van de vijftien Bijbelstudies over het boek Openbaring. Voorzitter ds. C.M. Buijs draagt zorg voor een openingswoord uit het boek *De Alpha en Omega* van ds. E. van Meer dat betrekking heeft op bovengenoemde Schriftgedeelte. De voorzitter leidt de plenaire vergadering vanuit Openb. 7:9-17 met de vragen 1, 4 en 6 en Openb. 8:1-5 met de vragen 1 en 5. Als wij allen de vragen thuis maken, hebben we genoeg tijd over om deze met elkaar op een rustige wijze op de laatste vergaderavond te bespreken. Alle leden van harte uitgenodigd. Ook belangstellenden uit onze gemeente zijn op deze laatste vergaderavond van harte welkom om deel te nemen aan deze leerzame avond. We beginnen om 19.30 uur en sluiten af rond 21.30 uur.

Het bestuur

JV Obadja

Ha jongens en meiden, op zaterdag 18 maart gaan we met elkaar op stap. 's

Morgens verzamelen we om 8.45 uur bij de kerk. Dan zullen we eerst naar de landelijke jongerendag in Amersfoort gaan. Dit duurt tot ongeveer 14.30 uur.

Daarna gaan we in de omgeving van Amersfoort iets geweldig leuks doen. Als

afsluiting gaan we nog heerlijk met elkaar eten. Rond 19.30 uur is de 'dag' afgelopen. We zien uit naar een leuke dag met elkaar! Ps. neem vooral een goed humeur mee.

Hartelijke groet van Edine, Henrico, Rianne en Maas

JV Samuel

Ha jongens en meiden, op dinsdag 21 maart is alweer de allerlaatste keer van dit seizoen dat we bij elkaar komen. Wat is het snel voorbij gegaan. We beginnen weer om 19.00 uur. Hopelijk allemaal tot dan.

Groetjes leiding JV Samuël

Verwarring over gender en een Bijbels antwoord

Er is een dominante groep in onze samenleving die van mening is dat je geslacht of gender een keuze is in plaats van biologisch bepaald. Hierin zien we een ontwrichting van de heilzame scheppingsorde. Er leven veel vragen op dit terrein, ook vanwege de voorbeelden van mensen die psychisch worstelen met hun identiteit op dit vlak. We spreken dan over genderdysforie.

Op 22 maart houden we een gemeente-avond waarin ds. M. Klaassen, die werkzaam is bij het Bijbels Beraad M/V, een inleiding houdt. Er is ruimte voor vragen en gesprek. Deze avond is nuttig voor ouderen en jongeren. Het moderne gender-denken krijgt steeds meer invloed. Ook in onze gemeente zijn er meerderen die hiermee via werk of studie of in persoonlijke contacten in aanraking komen; en dat zal alleen maar meer worden. Daarom is Bijbelse toerusting van groot belang.

Allen van harte uitgenodigd!

Inloop vanaf 19.00 uur, we starten om 19.30 uur.

Bovenstemgroep

Omdat het oefenen voor de bovenstem 9 maart niet door kon gaan, willen we graag op donderdag 23 maart een uurtje zingen. Fijn, dat er de vorige keer al verschillende aanmeldingen waren! We hopen op een grote groep. Iedereen is van harte welkom! We beginnen om 18.30 uur in de kerk. We hopen tot ziens.

Andries Koetsier (06-2943 3798) en Albert van Ark (06-3038 7727)

Geboren

Op 11 maart ontving echtpaar Van Ouwendorp-Huisman, Stakenbergweg 58, 8075 RA Elspeet een dochttertje: Johanna Aaltje. Johanna is het zusje van Bert, André, Peter, Wilhelmina, Anet en Anton.

Op 13 maart ontving echtpaar Van Moorselaar-Reijnders, Kuypersstraat 39, 8072 BE Nunspeet, een dochttertje: Theodora Sarai. Sifra is het zusje van Julia en Marit.

Gods zegen van harte toegewenst bij de geboorte van uw kindje. De Heere weet wat u nodig hebt in het verzorgen en het opvoeden van uw kinderen. Hij verlene daarbij ook genadig als vrucht op uw gebed, uw levensgedrag en uw onderwijs hun aller behoud.

Pas las ik in verband met de belijdeniscatechisatieles over de doop, het volgende stukje van Calvijn:

“Het teken Gods dat aan het kind meegedeeld wordt, bevestigt de belofte die aan de vrome ouders is gegeven. Het verklaart dat het zeker is dat de Heere niet alleen voor hen, maar ook voor hun zaad tot een God zal zijn; en dat Hij niet alleen hen met Zijn goedheid en genade wil bejegenen, maar ook hun nakomelingen tot in het duizendste geslacht. En omdat de grote goedertierenheid van God zich hierin vertoont, geeft ze een zeer ruime stof om Zijn heerlijkheid te verkondigen. En ze doordringt de vrome harten met buitengewone blijdschap, waardoor ze worden aangevuurd om een zo liefhebbende Vader wederliefde te bewijzen, van Wie ze zien, dat ook hun nakomelingschap Hem een zorg is. Aan de andere kant worden de kinderen, wanneer ze opgegroeid zijn, niet weinig aangezet tot een ernstige ijver om God te dienen. Door het openbare teken der aanneming zijn ze door Hem tot Zijn kinderen aangenomen, nog voordat ze – vanwege hun leeftijd – Hem konden erkennen als Vader. God zal een Wreker zijn, wanneer iemand het versmaadt zijn kind te tekenen met het teken van het verbond, omdat door die verachting de aangeboden genade afgewezen wordt en als het ware afgezworen.”

Huwelijksbevestiging

Bruidspaar Van Ark–Koster wensen we van harte Gods zegen toe op weg naar de geplande dag. Hun toekomstig adres is Gerrit Mouwweg 129, 8075 AH Elspeet.

Onze zieken

Margriet Koster, Staverdenseweg 54, 8075 AS Elspeet, mocht weer thuiskomen. De heer W. Visser, De Zandsteeg 7b, 3888 LX Uddel is vorige week in het ziekenhuis in Meppel opgenomen met een herseninfarct. Hij mocht deze week weer thuiskomen.

De echtgenoot van mevrouw E. Huisman–Reezigt is opgenomen in Sonnevank, Sonnevanklaan 2, 3847 LC Harderwijk.

De heer C. Verwijs, Dreeslaan 28, 8072XP Nunspeet, is zeer ernstig ziek. Van harte wensen we allen in leed en lijden des Heeren ondersteuning en nabijheid in gunst toe! Dat we elkaar in het gebed zullen dragen als tot de genadetron, zoals vier vrienden hun verlamde vriend op een matrasje brachten bij Jezus – dwars door het dak heen...

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw J. Smit-Huisman, *Verpleeghuis Norschoten*, Gerrit Mouwweg 93-M
8075 AH Elspeet.

Verjaardagen 80+

Op 22 maart wordt de heer E. Spek, Het Groene Portaal 1, 8071 TP Nunspeet,
93 jaar.

Op 22 maart wordt mevrouw G. van de Steeg, Binnenweg 12a, 8075 CE Elspeet,
82 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Gestorven

Op dinsdag 7 maart heeft de Heere uit dit tijdelijk leven weggenomen Hendrika van de Zande-Smit, gewoond hebbend in Verpleeghuis Norschoten, Gerrit Mouwweg 93-K, 8075 HA Elspeet, in de leeftijd van 85 jaar. Van harte condoleren we kinderen en (achter)kleinkinderen met dit verlies. De Heere schenke u in deze weg van gemis en rouw Zijn nabijheid en ondersteuning. We weten het wel dat we sterven gaan, maar het ons indenken lukt niet. Ook is de gedachte eraan ons zeer onaangenaam. Daarom schuiven we het onwillekeurig van ons af...

Toch is het verstandig om eerlijk deze werkelijkheid onder ogen te zien, om bereid te zijn wanneer (onverwachts) dat ogenblik aanbreekt, dat we de genadetijd zullen achterlaten en de eeuwigheid ingaan. De grote vraag, vanuit Gods Woord, is dan toch maar of we wedergeboren zijn, zoals Jezus het Nicodemus (en ons) voorhoudt.

Van harte wensen we de familiekring bij alle roepstemmen, die in de laatste weken klonken, dat u de stem van de Goede Herder zult horen, Die gekomen is om Zichzelf te geven voor Zijn schapen (Johannes 10 vers 11). Zijn schapen horen en kennen Zijn stem en Hij geeft hun het eeuwige leven...

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 5 maart heeft € 1561,25 opgebracht.

De voorjaarszendingscollecte bracht € 2489,07 op.

Met biddag bracht de diaconiecollecte € 2344,15 op.

Per bank ontvangen voor diaconie: 1 x € 1000, 1 x € 100, 1 x € 50, 1 x € 30, 1 x € 20, 1 x € 10. Voorjaarszendingscollecte 1 x € 50, en voor de kerktelefoon 1 x € 50.

Biddaggiften voor diaconie: 1 x € 500, 1 x € 300, 1 x € 150, 4 x € 100, 1 x € 75.

Voor noodhulp Turkije/Syrië: 1 x € 1000.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Kerkvoogdijzaken

5 maart 2023

Gewone collecte € 1.556,70

8 maart 2023

Gewone collecte € 1.856,65

Biddagcollecte € 15.156,35

Op bezoek ontvangen voor de kerk: 1 x € 100.

Per bank ontvangen:

- collectegeld: 1 x € 100, 1 x € 40 en 1 x € 30.

- giften: 2 x € 25 en 1 x € 20.

- aflossing lening: 1 x € 30.

- biddag: 1 x € 3.000, 1 x € 2.500, 3 x € 2.000, 6 x € 1.000, 1 x € 600, 4 x € 500, 1 x € 400, 2 x € 350, 2 x € 300, 8 x € 250, 9 x € 200, 1 x € 175, 9 x € 150, 1 x € 125, 21 x € 100, 4 x € 75, 13 x € 50, 2 x € 25 en 1 x € 15. Inclusief collecte totaal € 45.521,35.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Jaarrekening kerkvoogdij

De jaarrekening van de kerkvoogdij over het jaar 2022 ligt van 13 tot en met 24 maart 2023 ter inzage en kan, na afspraak met de penningmeester, worden ingezien.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Bedankt

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen voor mijn 86^e verjaardag. Bovenal dank aan de Heere!

Mevrouw L Pul-Vlijm

Kaarten

Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate voor de kerk, Vierhousterweg 1 Elspeek. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1,10 per stuk. Van harte welkom aan de Vierhousterweg!

Met vriendelijke groet, Bea Seldenrijk, 0577-492539

Autowasdag World Servants

Beste gemeenteleden, in de zomer van 2023 gaan drie jongeren uit onze gemeente op werkvakantie met stichting World Servants, Daniek van de Zande, Mariëlle Oudendorp en Jannick Oudendorp. Wij gaan naar Rwanda, Sierra Leone en Oeganda. Tijdens onze projecten zullen we ons voornamelijk bezig houden met het bouwen van een school of klaslokaal. Ook het kinderprogramma is een van de dingen waar we ons mee bezig gaan houden. Tijdens het kinderprogramma zullen wij de kinderen uit de dorpen waar we

aan het bouwen zijn, onder andere Bijbelverhalen vertellen en ontspanning bieden.

World Servants is een interkerkelijke organisatie die al ongeveer 30 jaar werkvakanties organiseert naar Azië, Afrika en Zuid Amerika. Deze organisatie gaat een samenwerking aan met een partnerorganisatie in een project land. Hierdoor is er goede kennis over het land beschikbaar en door deze samenwerking weten we zeker dat de geboden hulp op de juiste plek komt. Om dit alles te realiseren kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Hiervoor hebben wij verschillende acties opgezet. U kunt allereerst bij de Plus in Elspeet uw flessen inleveren en via de donatie knop uw statiegeld aan ons doneren. Daarnaast houden wij op 25 maart van 9.00–15.00 uur een auto/fietswasdag achter autobedrijf Franken in Elspeet. Terwijl u wacht onder het genot van een kopje koffie of thee wordt uw auto of fiets voor u gewassen. Daarnaast geven wij meer informatie over onze projecten, zal Little Gift aanwezig zijn en verkopen we rollen snoep. Komt u uw auto/fiets brengen? De kosten zijn € 7,50 voor het wassen van de fiets, € 10 per auto en € 15 voor een bestelbus. De volledige opbrengst komt ten goede van onze werkvakanties!

Lijkt het u/jou leuk om te helpen bij de autowasdag of wilt u meer informatie over onze projecten? Mail dan naar worldservantselspeet@gmail.com. Onze projecten sponsoren kan via geef.ws/elspeet. Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet namens actiegroep World Servants Elspeet, Jannick Oudendorp (06-1659 6489)

Tulpenactie stichting CRR

Met de lente in aantocht wordt het hoog tijd om weer bloemen in huis te halen. Op veel plekken in deze wereld kan dat echter niet, wegens oorlogen, natuurrampen of een leven op de vlucht. Door nu tulpen te kopen en aan deze actie mee te doen draag je direct bij aan de missie van stichting Christian Refugee Relief om te voorzien in primaire levensbehoeften op plaatsen waar het aan alles ontbreekt. Zij leveren bijvoorbeeld kleding en voedsel aan vluchtelingen of mensen in nood in Oekraïne, Syrië en Griekenland.

Bestel dus snel tulpen voor uzelf, óf om een ander te verrassen! 2 bossen voor €7,50. De tulpen worden altijd per twee bossen besteld. Je kunt deze op je eigen adres laten bezorgen om zo zelf de lente in huis te halen. Ook kun je uiteraard twee bossen voor iemand anders bestellen en ze op zijn of haar adres laten bezorgen. De tulpen worden dv 8 april bezorgd. Maak de verrassing extra mooi door er ook een persoonlijke boodschap aan toe te voegen die dan op een kaartje bij de tulpen wordt gedaan bij bezorging.

Bestel voor 31 maart op de website van CRR

<https://www.christianrefugeerelief.com/tulpenactie-crr> of door te appen of bellen naar Helma Kuijt 06-4940 7949 of Hester van Asselt 06-19688 4603.

Paasbijeenkoms Het Venster

Op woensdag 5 april is de paasbijeenkoms bij Het Venster. Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffie of thee. De paasbijeenkoms begint om 10.30 uur. We luisteren naar een meditatie, zingen paasliederen en er worden gedichten voorgedragen. Om 12.00 uur is er een lunch. 's Middags staat er een muzikale bijdrage op het programma. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Tijd: van 10.30–14.30 uur; kosten: €10,00. Opgave uiterlijk maandag 3 april.

Gastvrouw weeksluiting Het Venster

Elke zaterdagavond is er een weeksluiting in Het Venster. Met elkaar de week afsluiten, samen zingen en samen bidden en er wordt een meditatie gehouden. Tijdens de weeksluiting is er een gastvrouw, zij ontvangt de mensen en heet allen welkom. Zij zorgt voor koffie en thee na afloop en er kan nog wat worden doorgepraat over de avond of gewoon over de dagelijkse dingen. Bij de weeksluitingen is ontmoeting een belangrijk aspect. Bent u enthousiast geworden voor deze vacature of wilt u informatie, neemt u dan contact op met Geusje van de Werfhorst, 0341-257242 of stuur een email naar g.vdwerfhorst@hetvenster-nunspeet.nl.

Uit de oude-brievendoos

Genemuiden, 5 december 1994

Als ik je brief goed lees, zeg je daarin, dat je nog niet toe bent aan het Heilig Avondmaal. Je hebt de juiste geschiktheid nog niet. Ik denk dat dit helaas zo is! Wees daarmee echter alsjeblieft niet tevreden – zoals zovele tientallen er helaas jaren lang aan gewend raken en gewend geraakt zijn, dat ze van deze Tafel afblijven...; – maar vraag de Heere in het verborgene om te mogen leren inzien, hoeveel smart en leed en angst en worsteling en pijn en bitterheid jouw zonden jouw dierbare Borg hebben gekost! O, hoe diep moest dan je zondekennis wel niet zijn!!? Maar wat betreft de noodzakelijke voorbereiding door het werk der Wet om geschikt te zijn voor de hartelijke verwelkoming van de Heere Jezus in jouw hart en leven, als jouw Zaligmaker en Borg, is er niet méér zondekennis nodig, dan dat je nu hebt! Ik weet niet of je mijn raad hebt opgevolgd en de hoofdstukken uit De Redelijke Godsdienst van ds. W. à Brakel hebt gelezen, maar in dat boek staat – en zo leerden alle oudvaders het en zo leert de Heilige Schrift het ons ook!– dat er wel berouw moet zijn en zondesmart, maar ook, dat je niet zelf hoeft te weten, hoe veel berouw je wel of niet hebt en hoe diep die gaat. Je hoeft het bij jezelf niet te herkennen, je hoeft geen besef van (de oprechtheid van) je berouw te hebben, want je hebt het niet nodig om aangenaam of welkom te zijn bij deze Vriend van tollenaars en zondaren. Daar komt bij, wanneer je werkelijk door de Heere wordt ontdekt aan je zonden, zul je echt niet kunnen zeggen: “Ik heb nu werkelijk berouw en genoeg smart!” Dan zul je eerder nog jezelf dubbel

verfoeien, omdat je zo weinig berouw hebt en zulk een oppervlakkige kennis van zonden. O, dan zul je jezelf moeten aanklagen, dat je smart niet echt is, niet oprecht is, niet zonder zelfbedoelen. Want naar mate de Heere je doet toenemen in de kennis van jezelf, ga je steeds minder begrijpen, dat het goed zou kunnen komen tussen zulk een heilig God en zulk een vreselijk zondig mens. In plaats van dat je naar de bekering, naar het geloof en naar God in Christus tóe groeit (er meer geschikt voor wordt), groei je er eerder steeds verder vanáf.

Verbi Divini Minister (89)

In het kerkblad van Genemuiden van 1 december 1982 schrijf ik:

Genade (vervolg)

25. bemoedigende genade (voor moedeloze zielen);
26. vertroostende genade (in al uw zielsverdriet);
27. versterkende genade (waar kracht ontbreekt);
28. vrijmoedig-makende genade (waar u schuchter en bevreesd niet durft);
29. inleidende genade (opdat de heilgeheimen u ontsloten worden);
30. toe-eigenende genade (zodat Christus uw Bezit worde);
31. vervullende genade (in uw leegheid en holheid);
32. in-stand-houdende genade (waar u dreigt af te vallen);
33. aanhankelijk-makende genade (zodat ge de zoetheid van de Godsgemeenschap smaakt);
34. achtervolgende genade (waar u niet volharden kunt);
35. blijmoedig-makende genade (opdat treurigheid verdreven worde);
36. verheugende genade (waar u in Christus ál uw heil vindt);
37. verzadigende genade (zodat uw honger vervuld worde);
38. verzekerende genade (in al uw twijfelmoedigheid);
39. verzegelende genade (waar de Geest als zegel in uw hart komt wonen);
40. heiligende genade (opdat de smet worde weggewassen);
41. beschermende genade (voor aangevallen, hulpeloze mensen);
42. bekwaam-makende genade (om voor Gód alleen te leven);
43. toewijdende genade (opdat de wereld niet meer meetelt);
44. reddende genade (zodat ge 't gevaar ontruikt wordt);
45. zaligmakende genade (waar ge eeuwig Binnen mag gaan);
46. verlevendigende genade (opdat een bezwijkende ziel worde geholpen);
47. ondersteunende genade (want Hij draagt de lammeren in Zijn armen);
48. Godverheerlijkende genade (want de drie-enige God moet van al deze genade de lof, de dank en de eer eeuwig ontvangen.

Ten slotte

Er is nog veel meer. We hopen dat u dit ene ervan zult onthouden: bij God is uitkomst en genade, meer dan we denken. Moge dat volk, dat in Adventsverwachting uitziet naar de Christus in hun hart, maar blijven uitzien. Hij komt. Als Hij komt, brengt Hij alles mee.

Ten slotte (1)

Het voorwoord van het laatste nummer van de eerste jaargang van jeugdblad 'De Catechisant' luidt:

Het laatste nummer van de eerste jaargang ligt voor je. Twaalf maanden zijn verstreken, sinds "De Catechisant" voor het eerst verscheen. Het heeft God behaagd mij lust te geven om te schrijven. Ik kijk daarom met genoegen terug op het eerste jaar van ons blad. De Beschikker van ons lot en de Bestuurder van onze levensgang heeft in Zijn voorzienig bestel dit jeugdblad doen geboren worden. Het is als het zaad des Evangelies uitgestrooid op *hoop van zegen*. De uren die aan de voorbereiding en verspreiding zijn besteed, waren vreugdevol. In die maanden zijn er veel dingen gebeurd. Leven en dood zijn doorgegaan, ook in de kring van de lezers. We zijn allen opgeschoven in de gang der jaren naar ons einde. De doodlopende weg van ons aardse leven is weer een jaartje korter geworden. Zeg jij: "Gelukkig wel, ik verlang naar Huis"? Zeg jij: "Dit maakt mij bang, ik wil niet aan sterven denken"? Welgelukzalig zijn die lezers die oprecht zijn van (levens)wandel en die in de Wet des HEEREN gaan.

Het blad draagt de naam "De Catechisant", omdat ik overtuigd ben van de noodzaak van studie in de leer der Waarheid, die is naar de godzaligheid! Ik vond een stukje daarover bij ds. John Flavel, die in een brief aan zijn gemeente schrijft:

"Kennis is het voorrecht van de mens boven het dier.

De kennis van Christus is het voorrecht van een christen boven de heiden.

Bevindelijke en zaligmakende kennis van Christus is het voorrecht van een waar christen boven de huichelaar, die zichzelf vleit.

Maar grondige en wel geordende kennis van Christus is het voorrecht van een sterk christen boven de zwakke.

Een zaligmakende, maar niet-grondige kennis van Christus zal ons in de hémel brengen, maar een grondige en welgeordende kennis van Hem zal ook de hemel in óns brengen.

Een welgeordende harte-kennis is beter dan een welgeordende hoofd-kennis, maar beter is beide te hebben!"

Geve God jullie lust tot studie in het Boek der boeken en gebiede Hij Zijn zegen daarover tot jullie eeuwig behoud. Amen!"

Van harte wens ik u en mezelf toe zó te leven, dit korte poosje dat we hier zijn. O, dat we mogen leren en meer en meer en weer en weer mogen leren: "Ik ben niet-met-al, maar Christus is mijn Eén en Al!"

Ten slotte (2)

Wat mijzelf betreft: Op donderdag 9 maart hadden mijn vrouw en ik een gesprek met een uroloog in het St. Jansdalziekenhuis. De CT-scan had uitgewezen dat er bij mij een groot gezwel in de blaas is. De dokter noemde de toestand ernstig, maar zei ook dat nader onderzoek moet uitwijzen hóe ernstig.

Daarom zal deze week een PET-scan worden gemaakt, om te onderzoeken of er uitzaaingen zijn. Volgende week woensdag, 22 maart, staat een operatie gepland om de tumor zoveel mogelijk te verwijderen. Op woensdag 5 april zal er weer een gesprek zijn met een arts over de stand van zaken en een eventueel behandeltraject.

Het heeft heel wat impact op u als gemeente en het doet heel wat met ons als gezin. Opeens kijkt de dood als het ware door de vensters, en nu van de pastorie... We bidden de Heere om Zijn genadige nabijheid in deze spannende tijd, dat Hij voor ons als ouders en kinderen zal zorgen en dat we mogen leren om dagelijks in vertrouwen achter Hem aan te komen. Moge zo onze verwachting van de Heere zijn.

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant