

*Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente*

## **Zondag 12 maart**

10.00 uur: ds. W. Pieters, Heilig Avondmaal

18.30 uur: ds. W. Pieters, nabetrachting

## **Collecten zondag 12 maart**

1<sup>e</sup> collecte noodhulp- en rampenfonds

2<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

3<sup>e</sup> collecte vrije zitplaatsen

## **Collecte Noodhulp- en rampenfonds**

Zondag 12 maart zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming het 'Noodhulp- en rampenfonds' van de Generale Diaconale Commissie (GDC) van de HHK. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld die met een ramp of noodsituatie te maken krijgen. Vorig jaar werd er noodhulp verleend in crisissituaties in onder andere Oekraïne, Moldavië en Roemenië (hulp aan vluchtelingen), Pakistan (noodhulp vanwege de overstromingen) en Haïti (opbouw van het land na aardbevingen in 2021). Van harte aanbevolen.

## **Kinderoppas zondag 12 maart**

Groep 1: Cora van Ramshorst, Roselien Schouten, Frederique Hazeleger

Groep 2: Franciska Reijnders, Wilbertine Visser, Henrieke Hazeleger

## **Avondmaalszondag**

Uit 'De Catechisant' van oktober 1992:

*O Heer, ik voel mijn hart door angst bestreden.*

*Er is geen hulp bij mij en bij eens mensen macht.*

*Verlos mij uit de nood door Uwe grote kracht.*

*Gij zijt mijn een'ge Sterk, o Hoorder der gebeden!*

*Doe mij door 't waar geloof het pad des heils betreden.*

*Geef mij Uw Geest tot Licht in 's levens duisternis.*

*Uw volheid van genâ in 't hart dat ledig is.*

*En doe mij voorwaarts gaan in Uwe mogendheden.*

*Genees mijn kranke ziel, o Arts van Israël!*

*En open voor mijn dorst een eeuw'ge Waterwel.*

*O Rots, voor mij gescheurd, o Heiland met Uw wonden!*

*Ja, wees mij 't Offer Gods, Dat voor mijn schuld voldoet.  
Want is mijn vuile ziel besprenkeld met Uw bloed,  
Dan heeft, o Dood des doods, Uw dood mijn dood verslonden!*

### **À Brakel over het genadeverbond (27)**

Het doel van dit verbond moet ook in het bijzonder opgemerkt te worden, want het geeft grote vrijmoedigheid aan de arme mens. Omdat God alleen iets belooft, en van de mens niets terug eist, wat is dan het doel, waarom God met de mens een verbond opricht? Ik antwoord: niet Gods nut; want Hij wordt er niet zaliger, volmaakter en heerlijker door; maar 't is van Zijn kant een openbaring van Zijn genade, goedheid, wijsheid, rechtvaardigheid en macht, en aan de kant van de mens, om hem uit liefde tot de zaligheid te brengen. Zie dit:

- *Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waardoor Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde (Efeziërs 1:5, 6.)*

- *Opdat Hij zou bekend maken de rijkdom van Zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid (Romeinen 9:23).*

- *Opdat nu door de gemeente bekend gemaakt wordt aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwige voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere (Efeziërs 3:10-11).*

Is dit het doel, waartoe God dit grote werk van de verlossing op de manier van een verbond komt uit te voeren, wie zou dan niet gaarne daar een voorwerp van willen zijn? Zijn wij nergens geschikt voor, dan zijn wij nog geschikt dat oneindige Genade, dat Goddelijke en alles-overwinnende goedheid aan ons bewezen wordt! Wil God de God van een zondaar zijn, en wil Hij hen als kinderen tot heerlijkheid leiden? Is het voor ons dan niet goed, en hebben wij dan geen reden genoeg om met vrijmoedigheid ons in dat verbond in te laten, en ons daartoe telkens wederom op te richten? Welaan dan: is genade te bewijzen het doel van God, laat dat dan ook uw doel zijn, en aanvaard uit liefde tot de verheerlijking van Gods grote en vrije genade dit verbond, en laat u met die bedoeling zalig maken. Als u dit bedoelt in het maken van het verbond, verheerlijkt u God, en geeft het uw ziel zowel kleinheid als vrijmoedigheid en zoete stilte.

### **Doopdienst**

Op zondag 19 maart is er in de morgendienst bediening van de heilige doop. Doopzitting is op dinsdagavond 14 maart om 19.30 uur in de consistoriekamer. Trouwboekjes voor zaterdag 11 maart inleveren bij de scriba, Stakenbergweg 190 in Elspeet.

Willen de ouders van tevoren het doopformulier samen doornemen en eventuele bespreekpunten of vragen noteren?

## **Agenda week 11**

*Zondag 12 maart*

10.00 uur avondmaalsdienst

18.30 uur nabetrachtingsdienst

Na de avonddienst avondmaalskring [zaal 2-3]

*Maandag 13 maart*

16.30-21.45 uur catechisatie en eenvoudige catechisatie [zaal 2-3-4-5 en 7]

*Dinsdag 14 maart*

9.30 uur vrouwenvereniging [zaal 4-5]

14.30 uur ouderenmiddag/contactmiddag [zaal 2-3]

19.30 uur vrouwenvereniging [zaal 4-5]

19.30 alle JV-s gezamenlijk in zaal 1 t/m 3

*Woensdag 15 maart*

8.45 uur schoonmaakgroep 8

9.00-14.00 uur vergadering Welcura [zaal 5]

9.30 uur moedermorgen zaal [1-2]

20.00 uur volwassencatechisatie/lidmatenkring [zaal 1]

*Donderdag 16 maart*

19.30 uur vergadering kerkenraad en kerkbestuur [zaal 1]

*Vrijdag 17 maart*

20.00 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

*Zaterdag 18 maart*

9.00-12.30 uur cursus Bijbelse toerusting [zaal 2-5 en 8]

19.00 uur catechisatie zaterdaggroep [zaal 8]

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

## **Catechisaties**

De zestiende les ging over vraag en antwoord 16:

Waarom moet Hij een waar/echt en rechtvaardig/zondeloos mens zijn?

Omdat Gods rechtvaardigheid eiste, dat de menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde zou betalen;

en dat een mens, die zelf een zondaar is, niet voor anderen kon betalen.

## **Ouderenmiddag/contactmiddag**

Dinsdag 14 maart is de zesde keer dat we bijeenkomen, van 14.30 tot 16.00 uur. We denken na over Nehemia 6: hernieuwde tegenkanting. En we luisteren naar het volgende stukje uit de *Christenreis*. Komt u ook?

## **Vrouwenvereniging**

Op dinsdag 14 maart komen we weer samen. Deze keer is hoofdstuk 9 uit het boekje aan de beurt: Jozef ziet vader terug en Jozef, de behouder ten leven. Deze geschiedenissen staan beschreven in Genesis 46 en 47. De koffie en thee staan 's morgens om 9.15 uur klaar en 's avonds om 19.15 uur. Iedereen is hartelijk welkom.

*Het bestuur*

## **Moedermorgen**

Woensdagmorgen 15 maart is er moedermorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur in een zaal van de kerk. Vanaf 9.15 uur staan koffie en thee klaar. Hartelijk welkom! Kleine kinderen mogen meegebracht worden. We vragen jullie om hoofdstuk vijftien te lezen van het boek *Elke dag nieuw* van Elise Pater-Mauritz. Ben je nog nooit geweest en wil je een keer komen kijken, dan ben je hartelijk welkom op deze morgen in een zaal van de kerk. Heb je vragen, mail gerust naar: [moedermorgens@hhgelspeet.nl](mailto:moedermorgens@hhgelspeet.nl)

## **JV Obadja**

Ha jongelui, hier weer een berichtje van JV Obadja. De komende JV-avond hopen we te hebben op 14 maart. De vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over de verzoeking in de woestijn. Steeds weer kon de Heere Jezus de duivel verslaan met Gods Woord. En weet je wat ook zo mooi is? In de bijbel staat dat de Heere Jezus ons te hulp kan komen in onze verzoeking (Hebreeën 2:18). Snap je nu beter waarom Bijbelkennis zo belangrijk is?

Na de pauze hebben we een prachtige fietspuzzeltocht gedaan. De afsluiting in de schuur bij Henrico was ook erg gezellig.

De volgende keer zal er een spreker komen. Hierover kun je meer lezen in het volgende bericht in deze kerkbode. Let op! De avond begint dan om 19.00 uur. En heb je je nog niet aangemeld voor de jongerendag en het uitje op 18 maart? Doe het dan nog snel!

*Hartelijke groet, Edine, Henrico, Rianne en Maas*

## **Gezamenlijke JV avond met spreker Gottmers**

Beste jongelui, als jeugdverenigingen hebben we voor 14 maart een spreker uitgenodigd: Joop Gottmers. Hij zal ons iets vertellen over zijn leven met drank en drugs en hoe hij daaruit bevrijd werd. De avond begint om 19.00 uur. Alle jongeren van de gemeente worden van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen, ook als je anders niet naar de JV komt. We hopen op een grote opkomst.  
*Een hartelijke groet van de leiding van alle JV-s*

## **Volwassencatechisatie/lidmatenkring**

Woensdag 15 maart is de zesde keer lidmatenkring. Deze begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. We behandelen dit seizoen Jeremia 31; aan de beurt is: vers 27-34. Hartelijk welkom – in het bijzonder zij die in het afgelopen jaar belijdenis aflegden.

## **Geboren**

Op dinsdag 28 februari ontving echtpaar Koetsier–Heiwegen, Roggeweg 32, 8075 CV Elspeet, een zoontje, Albert Hendrik. Bas is het broertje van Rick, Thirza en Lisa.

Op zondag 5 maart ontving echtpaar Top-Mulder, Ds. Wisseweg 21, 8075 DB Elspeet, een dochtertje, Catharina Maria. Naomi is het zusje van Joas en Levy. Beide gezinnen wensen we van harte Gods zegen toe bij het verzorgen en opvoeden van uw kinderen. Bij de Heere is wijsheid en is kracht. Van Hem mag u die vragen. En alles wat maar nodig is om tot Zijn eer te leven! En vergeet het niet: in het eren van God is ons ware geluk gelegen. Er is geen zaligheid dan in de God-verheerlijking. En daar waar het leven van ons en onze kinderen op het eren van God gericht is, komt er rust en vrede in de ziel.

## **Onze zieken**

Mevrouw Z. Apperloo–Kroezen, Apeldoornseweg 16, 8075 BN Elspeet, is om aan te sterken, van Isala verhuisd naar De Klimop.

Mevrouw H. van de Zande-Smit, Norschoten, Gerrit Mouwweg 93-K, 8075 HA Elspeet is ernstig verzwakt.

Van harte wensen we allen die lijden aan de kwaal van de zonde-gevolgen, de genade van de zonde-Vernieler toe. Hij weet raad in al onze onmogelijkheden. Rechten hebben we niet, plichten heeft Hij niet. Maar bedelaars aan Zijn troon stuurt Hij niet leeg en teleurgesteld weg! Hij zal allen die in nood en smart tot Hem verheffen het angstig, beproefd en verlangend hart, troosten. Dat Hij ons in tegenspoeden stil zal maken.

## **Langdurig verpleegd of elders wonend**

Mevrouw H. Schouten-Versteeg, *Verpleeghuis Nieuwoord*, Maarsbergseweg 22, 3931 JH Woudenberg.

## **Verjaardagen 80+**

Op 13 maart wordt mevrouw W. Dijkgraaf–Slijkhuis, Bergweg 135, 8075 PX Elspeet, 84 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

## **Gestorven**

Vrijdag 3 maart heeft de Heere uit dit leven weggenomen Eibertje de Ruiter-van de Zande, gewoond hebbend in verpleeghuis Norschoten, Kootwijkerbroek, in de leeftijd van 82 jaar. Van harte wensen we de rouw dragende familie des Heeren vertroostende en ondersteunende nabijheid toe. Hij weet wat er in u omgaat en wat u nodig hebt in dit grote gemis van uw geliefde moeder en oma. Sterven is voor ons allen het voorland – we weten het, al kunnen we het ons niet voorstellen. Sterven is voor ons allen de overgang van de genadetijd naar de eeuwigheid, om voor de rechterstoel van Christus geopenbaard te worden en weg te dragen wat door het lichaam geschiedde, hetzij goed, hetzij kwaad (2 Korinthiërs 5 vers 10). Wie op tijd tot Sions betalende Borg toevlucht neemt in verbrokenheid van hart en met belijdenis van schuld en vertrouwen op Zijn volkomen werk alleen, die zal tot eeuwige verwondering worden binnengelaten in de bruiloftszaal van Jezus Christus de Hemelse Bruidegom. O, dat dit uitzicht alle rouw dragenden moge vertroosten! De voorsmaak aan deze zijde van dood en graf verzoet de bitterheid van alle leed en moeite.

## **Mutatie (1)**

In verband met belijdenis en aanstaand huwelijk overgeschreven naar de Gereformeerde Gemeente te Nunspeet, J. Kok, Het Drie 17, 3888 KD Uddel. Van harte Gods zegen toegewenst in je nieuwe gemeente, en straks in je huwelijk!

## **Verhuisd**

Dhr. A.N. van Spronsen is verhuisd naar Verpleeghuis Norschoten, Gerrit Mouwweg 93-A, 8075 AH Elspeet. Moge de Heere op deze fase van de levensweg u en uw vrouw zeer nabij zijn!

## **Diaconie**

De collecte van zondag 26 februari voor de Boaz-Jachinschool heeft € 1808,30 opgebracht.

Per bank ontvangen voor diaconie: 1 x € 55, 4 x € 50, 1 x € 30, 1 x € 25, 1 x € 15.

Voor hulp aan Turkije/Syrië: 1 x € 50, 1 x € 20.

Voor de voorjaarszendingscollecte 1 x € 25.

Biddaggift voor de diaconie: 1 x € 5000.

*Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie*

## **Steun de vluchtelingen**

Waar het vluchtelingen aan alles ontbeert, hebben ze in de eerste plaats onze hulp nodig om hen te voorzien in primaire levensbehoeften: eten, drinken, tenten, kleding en daarnaast producten voor hygiëne en dergelijke. En waar op zo'n wijze eenvoudig maar noodzakelijk hulp wordt geboden, ontstaan ook

mogelijkheden om het Woord door te geven. Binnenkort is er een landelijke tulpenactie die ook binnen onze gemeente door een aantal vrijwilligers georganiseerd wordt. Deze actie gaat uit van de stichting Christian Refugee Relief (CRR): Opvang (en hulp voor) christelijke vluchtelingen. Het is daarbij de bedoeling dat u één of meerdere bossen tulpen koopt, voor uzelf en/of om uit te delen. Door deze eenvoudige actie heeft u een bosje tulpen op tafel, maakt u iemand blij en worden ook nog de vluchtelingen geholpen. Meer informatie vind op de website van CRR: <https://www.christianrefugeerelief.com/product-page>. Houdt tevens de berichten in de kerkbode in de gaten komende keer. Namens de diaconie bevelen wij u deze actie van harte aan!

### **Kerkvoogdijzaken**

*19 februari 2023*

Gewone collecte € 1.525,65

*22 februari 2023*

Gewone collecte € 348,45

*26 februari 2023*

Gewone collecte € 1.554,67

Aflossing lening kerkgebouw € 2.051,05

Op bezoek ontvangen voor de kerk: 1 x € 40 en 1 x € 20.

*Per bank ontvangen:*

- collectegeld: 1 x € 120, 1 x € 100, 1 x € 70, 1 x € 50, 2 x € 15 en 1 x € 10

- giften: 1 x € 200, 1 x € 150, 1 x € 100 en 5 x € 50.

- Voor aflossing lening: 1 x € 65, 1 x € 50, 1 x € 40 en 1 x € 15.

Hartelijk dank voor uw gaven.

*Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij*

### **Bijdrage kerktelefoon**

Het kerkbestuur heeft besloten om met ingang van 1 januari 2023 de jaarlijkse bijdrage voor de kerktelefoon niet meer automatisch te incasseren. De gebruikers mogen, indien zij dit willen, een vrijwillige gift overmaken op bankrekeningnummer NL41 RABO 0384 7692 17 van de kerkvoogdij.

### **Jaarrekening kerkvoogdij**

De jaarrekening van de kerkvoogdij, over het jaar 2022, ligt van 13 tot en met 24 maart 2023 ter inzage en kan, na afspraak met de penningmeester, worden ingezien.

*Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij*

### **Legen kerktelefoonbusjes**

De diaconie en kerkvoogdij willen op dinsdag 14 maart de kerktelefoonbusjes bij u komen legen. Mocht u deze avond niet thuis zijn, wilt u dit dan doorgeven aan één van de leden van de colleges?

*Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij*

### **Bedankt**

Wij willen u allen heel hartelijk bedanken voor het meeleven in welke vorm dan ook, tijdens de ziekenhuis periodes van onze Rens. Het mag nu gelukkig goed met hem gaan, waarvoor we de Heere dank mogen zeggen.

*Fam. A. van Norel–Methorst*

### **Hartelijk dank**

Iedereen hartelijk dank voor de vele gelukwensen, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk. Maar bovenal dank aan de Heere, Die ons al die jaren gedragen en verdragen heeft.

*Kees en Rita van Rhee*

### **Bestellijst actie**

Dit voorjaar is er opnieuw de bestellijstenactie van de activiteitencommissie. Hebt u op biddag geen bestellijst mee kunnen nemen? U kunt de lijst ook downloaden van de website van de kerk. Ook bij de Oranjehof liggen lijsten klaar. U kunt uw bestelling tot zaterdag 18 maart aan ons doorgeven. Op zaterdag 25 maart bezorgen wij uw bestelling bij u. Ook is het mogelijk om een bestelling als cadeau of verassing bij iemand anders te laten bezorgen. Zou u dit op de bestellijst willen noteren met het adres? Alvast hartelijk bedankt!

### **Regioavond vereniging 'Een Handreiking'**

Als regio Veluwe van vereniging 'Een Handreiking' houden we op 12 april een regioavond! Deze wordt gehouden op een nieuwe locatie: de Oenenburgkerk, Vlierweg 79 te Nunspeet. Ds. J.M.J. Kieviet wil met ons nadenken over het thema: "Gods leiding in psychisch lijden." Wanneer er sprake is van psychische problemen, kan het een worsteling zijn, hoe de Heere dit toe kan laten en hoe we hierin Zijn leiding kunnen zien. Hierover denken we met elkaar na. Daarnaast willen we stilstaan bij het gebed. Wat is de kracht van het gebed en hoeveel mogen en moeten wij verwachten van het gebed als het gaat om psychische problemen? Het begint om 19.45 uur, met inloop vanaf 19.15 uur. Een ieder is van harte welkom. Daarnaast is de avond live te volgen (met beeld) via kerkdienstgemist.nl. We hopen velen van u te mogen ontmoeten op 12 april!



### **Auto- en fietspuzzeltocht t.b.v. Stichting Ontmoeting**

Voor Tweede Paasdag (10 april) organiseert comité Nunspeet van Stichting Ontmoeting een autopuzzelrit. Nieuw: dit jaar is er ook een fietspuzzeltocht. Starten is mogelijk tussen 13.30 en 14.30 uur bij Kerkelijk Centrum De Rank, Mazenhofstraat, Garderen en bij Ger. Gem. Elspeet, Nachtegaalweg 11, Elspeet. De inschrijfkosten zijn € 10 per auto en € 2,50 per fietser (max. € 10 per gezin). Onderweg kunt u koffie, fris en iets erbij kopen. Ook zijn er verkooptafels.

### **Psalmzangavond met bovenstem**

Op zaterdag 25 maart is er een psalmzangavond met bovenstem t.b.v. Stichting Njalowei in het kerkgebouw van de HHK te Elspeet. Aanvang 19.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur. Medewerking wordt verleend door: Kinderkoor kinderklanken uit Nunspeet, bovenstemgroep Elspeet en organist Erik Noordzij. Algehele leiding is door ds. A. Schot. De collecte is volledig bestemd voor stichting Njalowei.

### **Voorjaarszangavond Con Amore**

Op vrijdag 31 maart is in de Hervormde Dorpskerk Elspeet (Nunspeterweg 5) een voorjaarszangavond van Elspeets Mannenkoor Con Amore o.l.v. Gerrit Knikker, organist Jan Post. Aanvang is om 19:30 uur. Algehele leiding door ds. M. van Kooten. De collecte is bestemd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

### **Uit de oude-brievendoos**

Genemuiden, 11 februari 1995

Je vraagt je af, of je wel op de goede manier bidt, wacht en hoopt. Wilde je dan nog wat goeds doen? Het is er van jou uit nooit. Jij helpt echt God niet mee! Het is Zijn werk alleen. Twijfel je? Dan is de beste weg: op je knieën en bij het Woord van God terecht komen. Hij zal jou leren (Romeinen 10 vers 17). Je zult niet tevergeefs op God wachten en tot Hem de toevlucht nemen! Al ben je nog zo fout en al vergis jij je nog zo veel. De Heere weet van je af en Hij is betrouwbaar. Vertel Hem elke dag alles!

Van harte des Heeren zegen toegewenst. Mag ik je wat aanraden? Lees dan eens (het hoeft niet op één dag!) in De Redelijke Godsdienst, deel I de hoofdstukken over de roeping en over het geloof. Ik denk, dat jouw zielenraadsels daarin aardig beschreven worden.

## Verbi Divini Minister (88)

In het kerkblad van Genemuiden van 27 november 1982 schrijf ik:

### *Genade*

“Genade overvloeiend, voor de voornaamste der zondaren”, zo noemt Bunyan zijn boekje, waarin hij schrijft over de genade, die God hem ten deel deed vallen. Hoe overvloeiend is genade dan? Onzegbaar vol en rijk, veelzijdig en gepast. Er is in het leven van Gods volk niet één situatie, waarvoor niet genade zou zijn. We zullen eens **een paar** facetten van de overvloed der Genade op een rij zetten:

1. voorbereidende genade (opdat het geweten zal ontwaken);
2. levendmakende genade (opdat we uit de doodsstaat zouden opstaan);
3. ontdekkende genade (opdat zonde gekend wordt);
4. eerlijk-makende genade (opdat schuld beleden wordt);
5. afbrekende genade (opdat eigendunk ons ontvalt);
6. arm-makende genade (opdat eigengerechtigheid tot drek wordt);
7. ontledigende genade (opdat gewaande rijkdom weggenomen wordt);
8. afhankelijk-makende genade (opdat eigengereidheid ons afgenomen wordt);
9. vernederende genade (opdat hoogmoed in ons hart ophoudt);
10. verootmoedigende genade (opdat eigenwaardigheid niet meer zou zijn);
11. verbrijzelende genade (opdat hardheid verbroken wordt);
12. teder-makende genade (opdat stugheid in teerheid verandert);
13. onderwijzende genade (opdat in onze dwaasheid voorzien wordt);
14. toeleidende genade (opdat een dwalende geleid wordt);
15. trekkende genade (opdat machteloosheid overwonnen wordt);
16. openbarende genade (opdat de Verborgene gezien wordt);
17. verlichtende genade (opdat blindheid opgeheven wordt);
18. genezende genade (opdat melaatsheid gereinigd wordt);
19. opbouwende genade (opdat Christus het Fundament zou zijn);
20. verkwikkende genade (voor een afgematte ziel);
21. rijk-makende genade (opdat uit de rijkdom van Christus geleefd wordt);
22. vergevende genade (voor een schuldig volk);
23. reinigende genade (voor een vuile zondaar);
24. verlossende genade (voor gevangenen in hun boeien).

Volgende maal zullen we de tweede helft van de 48 doen, zo God geeft.

### *Ten slotte*

Een druppel van die Bron aller Genade moge uw aller deel zijn, opdat ge moogt drinken uit die Fontein der Liefde Gods. Daarin zult ge de oneindigheid vinden. Als de Heere uw ziel met Zijn genade opzoekt, zijt ge rijkelijk bevoorrecht. O missend mensenkind, weet dat God het geven wil aan zulken als u bent. Zult ge het nooit de Heere verwijten? Hij is zo mild! Er is genade voor ál uw nood,

ongeval, zonde, hulpeloosheid en uitzichtloosheid – och, zou u dan denken, dat er voor ú geen helpen meer aan is? Denk gerust groot van uw helwaardigheid, maar wil ook eens groot denken van de Heere. Dat is Hij zo waardig.

**Ten slotte**

“Gij, o HEERE, zult Uw barmhartigheden van mij niet onthouden; laat Uw weldadigheid en Uw trouw mij gedurig behoeden” (Psalm 40:12).

*Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant*