

*Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente*

### **Zondag 26 februari**

10.00 uur: ds. D. Zoet, Garderen

18.30 uur: ds. D. Zoet

### **Collecten zondag 26 februari**

1<sup>e</sup> collecte Boaz-Jachin school

2<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

3<sup>e</sup> collecte aflossing van de lening op het kerkgebouw

### **Aankondiging voorjaarszendingscollecte 5 maart 2023**

#### *De grote opdracht*

Als je bovenstaande woorden intikt op Google, word je doorverwezen naar Mattheüs 28:19, waar de Heere Jezus zegt: "Ga dan heen, onderwijs al de volken, deze dopende..., lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb." Voor die opdracht staat ZHHK. In Suriname, waar Marijke van der Plaat zendingswerk doet en pastor S. Andre voorganger is van de gemeente van Powakka. In Malawi, waar ds. Van der Bas en zijn voorgangers in de afgelopen jaren veel werk verricht hebben en waar de opleiding van predikanten aan de Bijbelschool ook na het vertrek van ds. Van der Bas doorgaat. In beide landen is, naast de voortgang van het werk, genoeg aan 'nieuwe activiteiten' te doen: een kerk bouwen en toerustingsconferenties organiseren in Suriname, onderzoek doen naar de toekomst van het zendingswerk in Malawi. Dat brengt veel kosten met zich mee.

De opdracht blijft echter niet beperkt tot twee landen. Al de volken moeten bereikt worden met het Evangelie. Daarom geeft ZHHK een financiële bijdrage aan alle leden van de kerk die voor zendingswerk uitgaan. Daarom oriënteert zij zich op mogelijkheden om het zendingswerk uit te breiden naar andere gebieden. Ook daarvoor is veel geld nodig. Zolang niet alle volken bereikt zijn, blijft de grote opdracht staan. ZHHK wil haar verantwoordelijkheid nemen. Uw gebed en uw gaven zijn onmisbaar.

#### *Uw steun*

Wilt u het zendingswerk ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de voorjaarszendingscollecte op 5 maart. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk in Suriname en Malawi en in veel andere landen waar HHK-leden met een zendingsopdracht actief zijn. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK, zie [www.zhbk.nl](http://www.zhbk.nl). U kunt ons ook steunen door een gift over te maken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal). We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

## **Kinderoppas zondag 26 februari**

Groep 1: Jantine Kroes, Geralda Kuijt, Hester Vierhout

Groep 2: Marianne Kroes, Marieke Kuijt, Eva Smit

### **À Brakel over het genadeverbond (25)**

Omdat de hoogheid, heiligheid, rechtvaardigheid en de waarheid Gods niet toelaten, dat God met de zondaar als zondaar omgaat, daarom is het nodig, dat er een Borg en Middelaar tussen beiden kwam, Die alles wat er in de weg was, wegnam. Deze Borg is de Immanuël, Jezus Christus, waarachtig God en mens, en dus beide partijen even na. In Hem zijn beide naturen verenigd, om God met de mens te verenigen. Hij staat bij God in voor de mens, Hij neemt al de zonden van de uitverkorenen op Zijn rekening, alsof Hij Zelf ze gedaan had, en staat er voor in om de schuld te betalen, en heeft ook hun zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout (1 Petrus 2:24). Hij stelt Zich, om voor de uitverkorenen de wet te volbrengen, en heeft ook door Zijn gehoorzaamheid hen tot rechtvaardigen gesteld (Romeinen 5:19). Hij staat ook, om zo te spreken, bij de mens in voor God, en bevestigt dat God Zijn beloften, in dit verbond beloofd, zal doen standhouden, en sterft daarop als Testamentmaker, in Wiens dood het Testament onverbrekkelijk is. Want waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de testamentmaker komt, want een testament is vast/rechtsgeldig in de doden (Hebreeën 9:16-17). Zo brengt Hij die twee, God en de mens, samen, en brengt de zondaar tot God in verzoening en vrede (1 Petrus 3:18).

Hoe begeerlijk, hoe vast is dit verbond, waarin alle zware voorwaarden op de Borg liggen, en alle zegeningen komen op de bondgenoten door de Middelaar Jezus Christus, in Wie al de beloften ja en amen zijn (2 Korinthiërs 1:20).

### **Agenda week 9**

*Zondag 26 februari*

10.00 uur dienst

11.45 uur zondagsschool

18.30 uur dienst

*Maandag 27 februari*

19.30 uur vergadering kerkbestuur [zaal 1]

*Dinsdag 28 februari*

9.30 uur vrouwenvereniging [zaal 1]

19.30 uur vrouwenvereniging [zaal 1]

19.30 uur JV Obadja [zaal 2-3]

19.30 uur JV Timotheüs [zaal 4-5]

*Donderdag 2 maart*

18.45 uur schoonmaakgroep 6

*Vrijdag 3 maart*

19.00 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

20.30 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

*Zaterdag 4 maart*

9.00-12.30 uur cursus Bijbelse toerusting [zaal 2-5 en 8]

19.00 uur zingen voor de kerkteléfono

### **Catechisaties**

De zestiende les ging over vraag en antwoord 16:

Waarom moet Hij een waar/echt en rechtvaardig/zondeloos mens zijn?

Omdat Gods rechtvaardigheid eiste, dat de menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde zou betalen; en dat een mens, die zelf een zondaar is, niet voor anderen kon betalen.

### **Vrouwenvereniging 'Wees een zegen'**

Op dinsdag 28 februari is er weer vereniging. We behandelen dan hoofdstuk 8 uit het Bijbelstudieboekje: 'Jozef maakt zich bekend'. We lezen hierbij Genesis 45.

De koffie en thee staan 's morgens om 9.15 uur klaar en 's avonds om 19.15 uur. Iedereen is van harte welkom.

*Het bestuur*

### **Toerustingdag in Putten**

We kregen een uitnodiging van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond voor een toerustingsdag op 23 maart: De toerustingsdag is op donderdag 23 maart, niet in Elspeet, maar in het kerkgebouw van de HHG Putten (Henslare 2). Spreker is ds. K. ten Klooster uit Ridderkerk over het onderwerp 'De tekenen der tijden'. Vanaf 10.00 uur ontvangen we u met koffie en thee. Om 10.30 uur willen we beginnen en om ongeveer 15.00 uur afsluiten. Er wordt deze dag een collecte gehouden voor de kosten. Koffie en thee worden u aangeboden, een lunchpakketje dient u zelf mee te brengen. U kunt zich opgeven per telefoon of app 06-2148 5166, t/m zaterdag 4 maart. Wij hopen u allen te ontmoeten en een gezegende dag te hebben.

*Het bestuur*

### **JV Obadja**

Ha jongens en meiden. Hier weer een bericht van de JV. Op 28 februari zullen we onze volgende JV-avond hebben. Afgelopen keer hebben we met elkaar nagedacht over ons hart. Is jouw hart schoongewassen door het bloed van de Heere Jezus? Hij weet ook raad met een hart dat door prikkeldraad is versperd of een hart dat door ducttape is dichtgeplakt.

Na de pauze hebben we met elkaar een krantenquiz gedaan. Wat kun je toch veel leren van oud nieuws. Waarschijnlijk wist je aan het begin van de avond niet dat de smartphone al 30 jaar bestaat...

De volgende keer gaan we het hebben over de Bijbel als wapen. Het is belangrijk dat je weet hoe je dit wapen moet gebruiken, toch?

Na de pauze laten we ons verrassen door Henrico. Hopelijk allemaal tot dinsdag!

Ps. vergeet je niet op te geven voor het uitje op 18 maart.

*Hartelijke groet, Edine, Henrico, Rianne en Maas*

### **Onze zieken**

Mevrouw Z. Apperloo-Kroezen, Apeldoornseweg 16, 8075 BN Elspeet, is nog in Isalaziekenhuis te Zwolle, en wacht op een plaatsje in De Klimop.

Mevrouw A. Kommerie-van de Brug, Gerrit Mouwweg 93D, 8075 AH Elspeet mocht weer thuishkomen uit het ziekenhuis.

De heer R.G. Vis, Ds. Van Paddenburghweg 26, 8075 AL Elspeet is overgebracht naar de Hospice te Nunspeet. Nu de kopij van de kerkbode naar de drukker gaat, is hij zeer verzwakt, stervende.

De Heere verlene Zijn gunst en nabijheid in ieders zo zware weg. Ondersteune Hij u en al de uwen en ook allen die lijden en treuren en wenen en zuchten onder de last van het leven. Van harte toegewenst, wat we in Psalm 143 vers 9 lezen: "Bij U schuil ik." Laat dat in leven en in sterven onze belijdenis en onze praktijk zijn: te vluchten in nood en smart tot Hem, met ons zuchtend of wenend hart.

### **Langdurig verpleegd of elders wonend**

Mevrouw B. de Ruiten-Gerritsen, *Woonzorgcentrum De Bunterhoek*, afdeling Zandenbos, kamer 10, Secr. Boerhoutweg 1F, 8071 HT Nunspeet.

### **Verjaardagen 80+**

Op 3 maart wordt mevrouw H. Wieberdink-Koetsier, Secr. Boerhoutweg 1-322, 8071 HT Nunspeet, 88 jaar.

Op 3 maart wordt mevrouw W. Smit-van den Bosch, Veenweg 3, 8075 PR Elspeet, 84 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

### **Gestorven (1)**

Op woensdag 15 februari nam de Heere uit dit leven weg Hendrik van de Brug, Maatweg 65a Elspeet, 8075 BD Elspeet, in de leeftijd van 84 jaar. Van harte condoleren we de weduwe en haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen met het verlies van hun geliefde man, vader en opa. De Heere heeft u tot hiertoe

gedragen, en Hij belooft het ook in het vervolg te zullen doen. In Zijn hoede bevelen we u aan in deze weg van rouw en gemis. Diaken Van de Brug mocht vele jaren de gemeente ambtelijk dienen. Hij mocht daarin voor velen tot zegen zijn. Moge zijn levensgang tot eeuwige zegen gesteld worden voor allen die hem liefhadden!

Op zijn begrafenis wilde hij graag dat gezongen zou worden, wat heel zijn leven markeerde:

*Gij toch, Gij zijt hun roem, de Kracht van hunne kracht.*

*Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht.*

*Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen*

*Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.*

*Want God is ons ten Schild in 't strijdperk van dit leven*

*En onze Koning is van Israels God gegeven.*

## **Gestorven (2)**

Op maandag 20 februari nam de Heere uit dit leven weg Aaltje Bout-van Dorp, Verpleeghuis *De Samaritaan*, Jan Nijenhuisstraat 183-19, 3882 HS Putten, in de leeftijd van 95 jaar. Van harte condoleren we kinderen, klein- en achterkleinkinderen met het verlies van hun geliefde moeder en oma. De Heere heilige de roepstem aan ieders hart. Sterven is een zeer aangrijpend iets: voor altijd afscheid nemen van dit tijdelijk leven en vooral: de nimmereindigende eeuwigheid ingaan. Moge het sterven van uw geliefde moeder en oma voor u allen een roepstem zijn tot het eeuwige leven!

Moeder benadrukte: "Hoe moet wel echt zijn!" En zo dringen haar woorden ons tot de bede van Psalm 139:

*Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER!*

*Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?*

*Beproef m' en zie of mijn gemoed*

*Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'.*

*En doe mij toch met vaste schreden*

*De weg ter zaligheid betreden.*

Vrijdagavond is er in ons kerkgebouw condoleren van 19.30 tot 20.15 uur; en zaterdagmorgen begint de rouwdienst om 10.00 uur.

## **Meeleven**

Van familie Van Asselt-van Lerensveld, Vierhousterweg 80, 8075 BK Elspeet, is de moeder, schoonmoeder en oma gestorven in de leeftijd van 83 jaar. Van harte wensen we u des Heeren ondersteuning en vertroosting toe!

### **Mutaties lidmaatschap ingekomen:**

In verband met hun aanstaande huwelijk, als doopleden overgekomen uit de Hervormde Gemeente Ermelo: Christiaan Kroes, Haarweg 16 Elspeet; en uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te De Beek, Uddel: Sanne Davelaar, Elspeterweg 41 Uddel. Moge des Heeren zegen op jullie rusten, in jullie nieuwe gemeente.

### **Diaconie**

De collecte van zondag 12 februari heeft € 1671,35 opgebracht.

Per bank ontvangen voor diaconie: 1 x € 75, 1 x € 50, 1 x € 25, 1 x € 13; via ds. Pieters € 100. Voor werk onder het Joodse volk 1 x € 100.

Voor noodhulp Turkije/Syrië: 1 x € 2000, 1 x € 1000, 1 x € 900, 1 x € 500, 1 x € 300, 2 x € 250, 4 x € 200, 1 x € 150, 5 x € 100, 4 x € 50.

*Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie*

### **Kerkvoogdijzaken**

*12 februari 2023*

Gewone collecte € 1.634,54

Extra collecte kerkvoogdij € 1.912,93

*Per bank ontvangen*

- collectegeld: 1 x € 200 en 1 x € 25.

- giften: 1 x € 75 en 1 x € 13.

Het verjaardagfonds heeft over de maand januari 2023 € 642 opgebracht.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

*Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij*

### **Gemeentevond**

Bij deze willen wij aan u doorgeven dat de jaarlijkse gemeentevond, die gepland stond voor 23 maart a.s., verzet is naar een week later: 30 maart. Allen hartelijk welkom.

### **Bijbelstudieconferentie 18+**

Ha Jongelui, van 17 tot 20 maart is er een 18+ bijbelstudieconferentie van de HHJO. Deze keer in Bennekom. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Opgeven kan tot in de eerste week van maart. Het thema is: het koninkrijk der hemelen. Er is een afwisselend programma met verschillende lezingen en bespreking in groepjes, en genoeg ruimte voor gezelligheid en activiteiten. We zien er naar uit om jullie te ontmoeten. Als er vragen zijn of als vervoer een verhindering is, mag je altijd contact opnemen.

*Leanne Zoeteman namens de werkgroep BSC18+*

### **Chauffeur gevraagd.**

Er wordt een chauffeur gevraagd (bij voorkeur uit Elspeet) voor het 2-wekelijks besturen van een busje met vrijwilligers naar de 'Tweede Mijl' in Amsterdam. Hebt u belangstelling en/of vragen, dan kunt u hierover contact opnemen met mevrouw C. Zeegers uit Putten (06-4479 6722).

### **Uit de oude-brievendoos**

Genemuiden, 11 februari 1995

Ik weet dat jouw oude mens, jouw zondige adamsnatuur een vijand van God is en ik weet, dat die oude natuur er zich tot het uiterste tegen verzet dat jij aan de voeten van Jezus Christus terecht zou komen. Jouw oude natuur en jouw zielemmoordenaar, satan zullen liever hebben, dat jij dubbel-degelijk gereformeerd wordt, zeer ernstig, degelijk, zwaar en zo voorts, allemaal natuurlijk heel oprecht gemeend; dán dat jij als een verloren zondaar aan de voeten van Christus terecht komt.

Dat heeft de roomse kerk ook steeds gedaan: mensen bij het Woord en bij Jezus vandaan houden. De duivel weet immers, dat je met alle verandering buiten Christus voor eeuwig verloren bent; hij weet ook dat jij met al je 'beking buiten het geloof in Christus om' toch onvruchtbaar bent in het behagen van God en in het dienen en eren van Hem (Hebreeën 11 vers 6). Daarom zal hij proberen – en je oude mens wordt daarbij ingeschakeld, ja, zelfs kan hij daar Gods kinderen en knechten voor inschakelen – om je koste wat het kost af te houden van de geloofstoevlucht tot Jezus Christus. Maar in Zijn Naam mag ik je oproepen om je nu voor Hem neer te leggen, om op je knieën te gaan, zo'n raadsel als jij bent, zo ongelovig, onbekeerd, onoprecht en onverstandig als je bent; zo geesteloos, biddeloos als je bent...

### **Verbi Divini Minister (86)**

Als er één lichaamsdeel belangrijk is voor een spreker, is het wel zijn keel. Natuurlijk, zijn hart, longen en hersenen zijn nog veel belangrijker, maar als het gaat om een lichaamsdeel dat belangrijk is juist voor een spréker (in onderscheid met andere mensen) is het duidelijk wel zijn keel.

In De Achterkrant van 29 maart 2006 schreef ik dat het een week daarvóór mis ging met mijn keel: bijna geen stem meer. Wat een les. Het was niet de eerste keer. Al in mijn eerste jaren van predikant zijn heb ik bij tijden last van mijn keel gehad. Verkeerd gebruikt?

Ik herinner me de tweede winter dat ik catechisatie zou geven, oktober 1982. Het begin van een nieuw catechisatieseizoen is voor stembanden altijd een hele belasting. De herfst komt in het land, je vat iets kou, je moet opeens weer uren aaneen praten – soms met stemverheffing. Alles bij elkaar viel het dat jaar niet mee.

Na een zondag in die oktobermaand, waarop het helemaal niet ging met mijn stem, moest ik de volgende dag weer catechisaties geven. De vorige avond was het met preken mis gegaan. Nog net geen bloed, maar het zat er dicht tegenaan. Ik dacht: dit is mijn laatste preek. Na vandaag kan ik niet weer preken!

En dan de volgende dag catechisaties geven, vijf groepen. Het was aan de Kamperzeedijk. Bij de eerste les al, vanaf het begin zoog ik pottertjes. Bijna geen zin kon ik zeggen zonder te kuchen. O, hoe moest het toch gaan? En wat gebeurde er? Tijdens de tweede les, onverwachts – maar niet ongebeden – was het opeens over. De pijn was weg, het kuchen was over. Het ging weer. Niet zonder gevoeligheid, maar toch... Een wonder van God!

Nu heb ik sinds die tijd best nog wel eens last van mijn keel gehad, en ik heb wel eens kou gevat en gekucht. Ik ben wel eens hees geweest en kon bijna niet praten, preken of catechisatie geven. Maar toch: het is nooit weer zo erg geweest, als in oktober 1982.

Vanmorgen (nog steeds in De Achterkrant van 29 maart 2006) las ik over George Whitefield, een prediker uit de achttiende eeuw, die in die tijd natuurlijk zonder geluidsinstallatie moest preken. Hij gaf na een preek dikwijls bloed op: zo had hij dan – uit liefde – zijn keel geforceerd om voor de honderden en zelfs duizenden mensen, in de open lucht, te preken – ook tegen de wind in.

Van een andere bekende prediker, Charles Haddon Spurgeon, uit de negentiende eeuw, las ik eens dat hij niet een glaasje water op de preekstoel had staan, maar een glas azijn. Dat hielp, bij de tussenzang, om zijn stembanden weer te laten samenknijpen, nadat hij voor duizenden had gepreekt in de grote stad Londen.

Van de Oud Gereformeerde ds. C. Smits las ik eens dat hij met 29 jaar al zo'n slechte stem had, zulke geforceerde stembanden, dat de dokter zei: "U zult een ander beroep moeten kiezen, want preken houdt u niet vol." Ik hoorde hem eens toen hij al in de tachtig was, op een begrafenis, zonder geluidsinstallatie: een stem als een klok! Zo had God hem geholpen, al die jaren. Het bemoedigde mij ...

Onze stembanden zijn een kunstwerk van onze wijze en machtige Schepper. Als u bidt voor uw dominee, voor de predikers van Gods heilig evangelie, zendelingen en evangelisten, bezoekbroeders, onderwijzend personeel, enz., bid dan dat Hij hen zal geven te spreken (de woorden in de mond legt, de zaken of beleving ervan in hun hart), maar niet minder ook voor hun zwakke en broze lichaam; dat God ze ook gezondheid geeft, en dat ze een heldere, hoorbare stem mogen krijgen om Zijn kostbaar Woord te verkondigen.



## **Uit 'De Catechisant' van september 1992**

Iemand vraagt: "Wanneer mag je naar de belijdeniscatechisatie? Hoe oud moet je dan zijn? Moet je dan weten dat je wedergeboren bent?"

De belijdeniscatechisatie begint wanneer jij voor het eerst op catechisatie komt met 12 jaar of nog jonger. Al die jaren van catechisatie zijn bedoeld om je op te leiden tot het afleggen van de openbare belijdenis des geloofs en om zo te komen tot het avondmaal. Wanneer je na verloop van tijd je aanmeldt voor de eigenlijke belijdeniscatechisatie, dan zul je gewoonlijk ± 18 jaar zijn (maar jonger mag ook). Je maakt bekend, dat je er een hartelijk verlangen naar hebt om de dood van de Heere Jezus Christus te gedenken aan Zijn Tafel en dat je door het eten en drinken van brood en wijn in het avondmaal het ganse lijden en sterven van Christus met een gelovig hart wilt aannemen, zoals antwoord 76 van de Heidelbergse Catechismus dat zegt.

Wie mogen er belijdenis doen? Dat is: wie mogen er naar het avondmaal gaan? Zij die het zonder de Heere Jezus niet meer kunnen stellen. Ds. Jacobus Koelman zegt het tegen de ouders zo: "Laat ook zien dat de zwakke, twijfelmoedige zielen die naar Jezus en naar Zijn genade verlangen en besloten hebben oprecht met God een verbond aan te gaan, niet van het avondmaal moeten afblijven, maar *moeten* komen om meer licht, kracht, troost en verzekering te verkrijgen."

Wie mogen het nalaten om naar belijdeniscatechisatie te gaan? DÍe jongeren die onbekeerd mogen blijven... Jij...? Nee, niet één!

Volgens Koelman moet elke gedoopte, wanneer hij tot de jaren van onderscheid is gekomen, het verbond dat in de doop werd bevestigd, metterdaad toestemmen en vernieuwen; terwijl hij verklaart dat hij een gans ellendig, rampzalig en machteloos zondaar is en dat hij daarom Christus Jezus in het geloof aanneemt en omhelst, zoals Hij in het Evangelie wordt aangeboden.

## **Ten slotte**

"Doe mij Uw goedertierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op U. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op" (Psalm 143 vers 8).

*Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant*