

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 27 november

10.00 uur: ds. W. Pieters

18.30 uur: ds. W. Pieters, 1 Korinthiërs 7

Collecten zondag 27 november

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte aflossing van de lening op het kerkgebouw

Kinderoppas zondag 27 november

Groep 1: Henriette Verwoerd, Leanne Visser, Hester Vierhout

Groep 2: Wilbertine Visser, Willemijn van de Weerd, Eva Smit

Bij de avonddienst van afgelopen zondag

Na de dienst waren 31 jongeren bijeen om met elkaar in groepjes van zes (en later plenair) te praten over de preek.

Over het belijden van zonden las ik bij Calvijn in de Institutie (III,iv,18):

“De zekerste regel van belijden zou zijn, te bekennen en te erkennen, dat de afgrond van ons kwaad zo groot is, dat deze ons besef te boven gaat. Naar deze regel zien we, dat de belijdenis van de tollenaar is ingericht: “Heere, wees mij, zondaar, genadig.” Alsof hij zei: “Zo groot als ik ben, ben ik geheel zondaar, en ik kan de grootheid van mijn zonden niet met mijn geest, en niet met mijn tong voldoende uitdrukken: moge de afgrond van Uw barmhartigheid deze afgrond der zonde verslinden.””

Bij de avonddienst

We gaan verder met de behandeling van het zevende gebod, “Gij zult niet echtbreken”. De Heidelbergse Catechismus heeft het in antwoord 108 over ‘De heilige huwelijke staat’. Daarover staat heel wat in de Bijbel. Omdat de Catechismus helaas niets over het huwelijk zelf schrijft, terwijl het huwelijk meer dan ooit in de branding staat, zal ik in de komende weken wat afwijken van de vragen en antwoorden 108–109, en aandacht besteden aan wat de Bijbel ons over het huwelijk leert. Zondagavond zal het gaan over 1 Korinthiërs 7.

À Brakel over het genadeverbond (13)

God biedt als belofte van het verbond verlossing van alle zonden aan. Zie dit in Jeremia 31 vers 33–34: *Dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE... Ik zal hun ongerechtigheid vergeven.*

- God belooft zulke vergeving, dat Hij niet één zonde onvergeven laat, maar deze allemaal, kleine, grote, bekende, onbekende, brute, menigmaal herhaalde, uit zwakheid, uit verrukking, gedurig aanklevende, ook de zondigheid van de

natuur, geen enkele uitgezonderd, vergeeft: *Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben, en Ik zal al hun ongerechtigheden vergeven* (Jeremia 33 vers 8).

- God belooft zulke vergeving, dat Hij ze in eeuwigheid vergeeft, en nooit weer ophaalt: *Ik zal hun zonden niet meer gedenken* (Jeremia 31 vers 34). *Ik gedenk uw zonden niet* (Jesaja 43 vers 25). *Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk* (Jesaja 44 vers 22).

- Zó belooft God de zonden te vergeven, dat Hij de zondaar niet meer aanziet als zondaar, maar alsof hij tegen Hem niet misdaan had, alsof hij voor al zijn zonden volkomen had voldaan, en alle gerechtigheid had volbracht: *Gij zijt in Christus volmaakt* (Kolossenzen 2 vers 10). *Opdat wij rechtvaardigheid Gods zouden worden* (2 Korinthiërs 5 vers 21).

- God belooft zó de zonden te vergeven, dat Hij hun zonden voortaan met medelijden zal aanschouwen, zoals een vader doet, als zijn zwak kind valt: *Welgelukzalig is hij, wiens zonden vergeven zijn* (Psalm 32 vers 1).

Agenda week 48

Zondag 27 november

10.00 en 18.30 uur dienst

11.45 uur zondagsschool

Maandag 28 november

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

16.30-21.45 uur catechisatie en eenvoudige catechisatie [zaal 2-3-4-5 en 7]

19.30 uur vergadering kerkbestuur [zaal 1]

Dinsdag 29 november

9.30 uur vrouwenvereniging [zaal 1]

19.30 uur vrouwenvereniging [zaal 1]

19.30 uur JV Obadja [zaal 2-3]

19.30 uur JV Timotheüs [zaal 4-5]

Woensdag 30 november

10.30-11.15 uur behandeling Heilige oorlog van John Bunyan [uitzending Oranjehof]

Donderdag 1 december

18.45 uur schoonmaakgroep 2

Vrijdag 2 december

19.00 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

20.30 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

Zaterdag 3 december

9.00-12.30 uur cursus Bijbelse toerusting

19.00 catechisatie zaterdaggroep [zaal 8]

19.00 uur zingen voor de kerkteléfonoon

Catechisaties

De zesde les mocht worden gegeven. Het ging over vraag en antwoord 6: Heeft God dan de mens zo zondig en verkeerd geschapen?

Nee, maar God heeft de mens goed en naar Zijn beeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn Schepper recht zou kennen, Hem van harte zou liefhebben en met Hem in de eeuwige zaligheid zou leven, om Hem te loven en te prijzen.

Vrouwenvereniging

Op dinsdag 29 november zijn jullie allemaal weer van harte welkom op de vereniging. Deze keer is hoofdstuk 4 uit het Bijbelstudieboekje aan de beurt: Jozef, uitlegger der dromen. Hierbij lezen we Genesis 37: 5-11, Genesis 40: 1-8 en Genesis 41: 9-16. Om 9.15 uur is er koffie en thee voor de morgengroep en om 19.15 uur voor de avondgroep. Een kwartier later willen we dan beginnen. Iedereen is weer hartelijk welkom.

Het bestuur

JV Obadja

Beste jongens en meiden. Wat gaat de tijd snel. Voor de vierde keer mogen we jullie uitnodigen voor een JV- avond. Afgelopen keer hebben we aan de hand van Nehemia 2 nagedacht over 'vertrouwen'. Weten jullie nog welke drie dingen belangrijk zijn om iemand te kunnen vertrouwen? Wat geeft de Heere ons veel redenen om Hem te vertrouwen! Na de pauze hadden Anne-Jet en Henrico een leuk spel voor ons in petto. We zullen het maar niet hebben over het 'vertrouwen' dat jullie in elkaar hadden... De volgende keer dat we bij elkaar komen, is op dinsdag 29 november. Dan denken we met elkaar na over Nehemia 8 en 9. Lees je het thuis alvast door? Hoe kunnen blijdschap en verdriet bij elkaar horen? Na de pauze zullen Gijsbert, Julian en Maas ons vermaken met een vrij onderwerp. Allemaal weer hartelijk welkom! En neem gerust vrienden en vriendinnen mee!

Edine, Rianne, Henrico en Maas

Onze zieken

Mevrouw E. Antonides-Los, Woesterbergweg 26, 8166 HE Emst, wordt deze week voor een operatie opgenomen in het ziekenhuis.

Mevrouw J. Frens, Nachtegaalweg 55, 8075 AW Elspeet, mocht thuiskomen uit reactiveringscentrum *De Klimop*.

De Heere geve u en alle andere zieken Zijn onderwijzende en ondersteunende nabijheid te begeren en te beleven!

Langdurig verpleegd of elders wonend

Gerwin van Asselt, *Streekheim*, kamer 10, Kerklaan 14, 7951 CD Staphorst.

Verjaardagen 80+

Op 26 november wordt mevrouw G. van den Berg–Mulderij, Kleine Kolonieweg 99, 8075 PB Elspeek, 89 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Meeleven

Van mevrouw E. van de Werfhorst–Mulder, Schotkampweg 177, 8075 RD Elspeek, is onlangs een schoondochter gestorven in de leeftijd van 60 jaar. Van harte wensen we u Gods vertroostende ondersteuning toe in deze smartelijke weg!

Zendingscommissie

Beste gemeenteleden, zondag 27 november ligt de *Zicht op de Kerk* voor u klaar met daarop het vertrouwde envelopje. Dit keer mag u een gift geven voor brandstof in Suriname.

Er worden heel wat kilometers gemaakt in Suriname. De meeste mensen wonen op een afstand van de kerk en hebben geen eigen vervoer. De bezoekers van de kerkdiensten en de kinderen en tieners van de club moeten worden opgehaald. Het werk in Powakka groeit, maar dat betekent ook dat er vaker gereden moet worden om al die kinderen en tieners op te halen en dat kost allemaal geld. We vragen u om dit werk te steunen. Bid de Heere dit werk te zegenen. Hartelijk dank voor uw gift! U kunt ook altijd een gift overmaken op rekeningnummer NL79RAB00192316168 t.n.v. plaatselijke zendingscommissie HHG Elspeek.

Een hartelijke groet vanuit de zendingscommissie

Diaconie

De collecte van zondag 13 november heeft € 1549,99 opgebracht.

Bij het ledigen van de kerktelefoonbusjes werd er € 1090,25 opgehaald.

Per bank ontvangen voor diaconie: 2 x € 50, 1 x € 25; 1 x € 100 van een kerktelefoonluisteraar en 1 x € 190 voor een noodlijdend gemeentelid.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Kerkvoogdijzaken

6 november 2022

Gewone collecte € 1.575,05

2 november 2022

Gewone collecte € 1.585,03

Collecte vrije zitplaatsen € 2.008,18

Per bank ontvangen:

- giften: 2 x € 100.

- collectegeld: 1 x € 200, 1 x € 50 en 1 x € 25. Totaal € 275.

- voor dankdag: 1 x € 150 en 1 x € 50.

Op bezoek ontvangen en bij legen kerktelefoonbusjes voor kerkvoogdij: 1 x € 100, 1 x € 50, 1 x € 62,50, 1 x € 30 en 1 x € 20.

In collecten en bij legen kerktelefoonbusjes ontvangen voor dankdag: 1 x € 300, 2 x € 100, 1 x € 80, 1 x € 70, 1 x € 62,50 en 2 x € 40.

De opbrengst van de kerktelefoonbusjes bedraagt: € 1244,65.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Cd-opnamen van kerkdiensten

Deze zijn in het vervolg te bestellen bij dhr. H. Stip, Staverdenseweg 45A te Elspeet. Bestellingen bij voorkeur per e-mail naar: hstip@hhgelspeet.nl, of telefonisch: 06-2719 5543.

Adullamberichten

Op zaterdag 10 december adventsconcert in de Dorpskerk te Oldebroek. Medewerkenden: Mannenkoor "Con Amore" uit Elspeet, o.l.v. Peter Knikker, organist Jan Post. Kinderkoor de Nachtegaaltjes uit Elspeet, o.l.v. Gerjanne Wisse, organist Ruben van Asselt. Algehele leiding ds. W. Roos te Doornspijk. Aanvang 19.30 uur.

Vernieuwde kerstpostactie

Helaas kan het comité van Stichting Stéphanos dit jaar geen kerstpostactie verzorgen in Elspeet. In overleg met hen wordt de kerstpostactie dit jaar overgenomen door het comité van Woord en Daad uit Uddel en Garderen. De actie is nu iets anders. U hoeft dit jaar helemaal geen kerstpostzegels te kopen. U kunt al uw kerstpost, dus voor heel Nederland, ongefrankeerd inleveren bij MAX Welzijnswinkel aan de Staverdenseweg 17. U betaalt de postzegel aan ons. Per kaart is dit € 0,91. Dit is hetzelfde tarief als bij PostNL. Wilt u de kaarten en het geld afgepast in een tasje inleveren? De periode van inzameling is van maandag 12 december t/m woensdag 21 december tijdens openingstijden (9.00-17.00 uur) van MAX Welzijnswinkel. Meedoen is eenvoudig. Het kost u niets extra maar het levert veel geld op voor het goede doel. Dit jaar is het bestemd voor onderwijs aan jongeren in Bangladesh, project van de Stichting Woord en Daad. Heeft u nog vragen over deze actie? Bel gerust met Elly van de Werfhorst, 06-5100 1442.

Kaarten

Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate voor de kerk, Vierhousterweg 1 Elspeet. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1 per stuk en 11 kaarten voor € 10.

Met vriendelijke groet, Bea Seldenrijk, 0577-492539

Zorgcentrum Oranjehof

Op maandag 28 november uitzending van voorlezen door mw. I. de Vogel.

Op woensdag 30 november door dhr. C.A. van 't Noordende het zesde deel van de lezing van het boek 'De Heilige oorlog', en als afsluiting orgelspel. Opnieuw hopen we voor de luisteraars, ouderen en jonger(en) iets te mogen betekenen en samen iets te mogen leren van het Woord van God. Wilt u hierover een vraag stellen? Tel: 0577-723192 email: noordende@filternet.nl

De uitzendingen beginnen om 10.30 uur. Alle uitzendingen zijn te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio en via internet

<https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren>.

Vanuit Oranjehof een hartelijke groet van alle medewerkers

Oranjehofkoor

Het Oranjehofkoor oefent op woensdag 30 november om 15.30 uur. We oefenen ook op 7 december maar beginnen dan om 14.30 uur. Nieuwe data worden in de volgende kerkbode vermeld. Zingt u mee? Hartelijk welkom. We oefenen nu enkele psalmen en geestelijke liederen voor de kersttijd. Dan hopen we voorafgaand aan de kerstmaaltijden van 14 en 15 december van de Oranjehof een uitvoering te geven.

Met een hartelijke groet, C.A. van 't Noordende

Uit de oude-brievendoos

Genemuiden, 11 oktober 1994

Het negende punt is het moeilijkste van heel jouw brief. Je vraagt je af, of je op de goede weg zit en eigenlijk schrijf je dat je aanneemt van wel. Ik vraag je: wat bedoel je met 'de goede weg'? Christus zegt in Johannes 14 vers 6: "Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij." Loop jij op die Weg, dan ben je op de goede Weg. Anders niet. Vlak bij de 'ark van Noach' verdrink je ook... Je moet niet alleen op wég zijn náár Christus, maar je moet gelóven ín Christus. En nu vraag jij je af: wat moet ik nog meer beleven om bekeerd te zijn? Daarom vraag je mij, hoe dat bij mij ging. Twee dingen: ten eerste heb ik het verschil beleefd tussen een 'algemene zondekennis' en een 'bijzondere zondekennis'. De algemene zondekennis deed mij meermalen mezelf beschuldigen en van mezelf walgen, maar bij de bijzondere zondekennis had ik smart, dat ik tegen Góð gezondigd had. En op dat laatste komt het aan.

Ten tweede heb ik mij in die maanden nooit tevreden kunnen stellen met de gedachte dat ik al aardig op weg was. Ik heb juist beleefd, dat ik helemaal niet op de goede weg was, maar dat ik radicaal verloren was en totaal verdorven en dat het met mij steeds erger werd. Ik kon mijzelf slechts veroordelen en helwaardig keuren. Dat betekent, dat ik niet eerder gerust en vertroost kon zijn, dan toen ik Jezus Christus leerde mijnen als mijn persoonlijke Borg en Zaligmaker. Het was bij mij met veel inwendige strijd. Bij jou niet, schrijf je. Nu moet je niet om inwendige strijd gaan bidden! Dat staat nergens in de Bijbel, maar je moet wel proberen eerlijk te zijn voor je onsterfelijke ziel en je niet inbeelden, dat het reeds goed is tussen God en jou, wanneer je niets weet van de vergeving der zonden. Van groot belang is, dat je een levende geloofsband met Christus hebt. Dat is de kern van elke ware bekering. Je kun het lezen in antwoord 89 en 90 van de Heidelbergse Catechismus: een hartelijk leedwezen [= smart], dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten; daarbij is de ware bekering (niet een uitwendige, niet een schijn-, maar een ware bekering) een hartelijke vreugde in God door Christus en ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Als je bij het lezen van Joseph Alleine denkt, dat je je redelijk aan al die dingen houdt, loop je het grote gevaar, dat je na verloop van tijd allerlei zonden hebt uitgeroeid (en de duivel laat dat graag toe, als je maar niet uit de nood van je verloren leven gaat roepen om genade en gaat zoeken naar de Borg van zondaren), en dat je heimelijk het gebed van de farizeeër gaat bidden in Lukas 18 (natuurlijk wel met rechtzinnige en ootmoedige omschrijvingen gecamoufleerd) en dat je tevreden bent met jezelf en met je prestaties, net als de rijke jongeling van Markus 10. Maar wees er diep van overtuigd, dat je je niet redelijk aan Gods Wet moet houden, mijn jongen, maar 100%, 1000‰, volgens Galaten 5 vers 10! En als jij redelijk met jezelf tevreden bent, dan is dat voor mij een verdrietige zaak. De Wet is jou namelijk niet in de eerste plaats gegeven om redelijk of volkomen tevreden met je prestaties te zijn (en ik weet best dat jij het uiteindelijk zo niet bedoelt, maar ongemerkt en ongewild ligt het er toch wel bij), maar opdat jij daaruit je zonde en ellende leert kennen en je als een helwaardige zonder uitstel begeeft tot de Heiland van verloren adamskinderen; roepende en smekende om de volkomen wetsgehoorzaamheid of gerechtigheid van Jezus Christus. O, dat je toch niet zult proberen om in de weg van het werkverbond (je inspannen en zo), zalig te worden. Echt, je moet aan de voeten van Christus terecht komen. Ja, dan is het heel goed om te vragen om de werking van de Heilige Geest, zodat je zult zien, zoals je zelf schreef, wat voor huichelaar je bent. Vraag maar veel om ontdekkend licht!

Verbi Divini Minister (74)

Op 31 juli had ik de eerste keer een huwelijksbevestiging. Voorafgaand had ik dus een trouwgesprek; ook de eerste keer. Het was meteen heel bijzonder: een man uit Genemuiden werkte in Duitsland en kreeg kennis aan een Duitse vrouw – die amper Nederlands kon. O, als ik terugdenk, vraag ik me af: hoe heb ik het allemaal gedaan? Wat heb ik gezegd, hoe heb ik die trouwdienst geleid, wat heb ik deze mensen meegegeven? Dit huwelijk was ook in mijn ambtelijke loopbaan het eerste dat uitliep op een echtscheiding.

In de maand juli waren er twee begrafenissen. Ook was ik bijna dagelijks intens betrokken bij het zieke dochttertje van ouderling Post, Elsbeth. In aflevering 66 schreef ik:

“In Kampen lag op de kinderafdeling Elsbeth Post, Slangenweg 5. Vorige week mocht zij weer bij haar ouders thuiskomen. Als we zo jong zijn, valt het zeker niet mee om in een ziekenhuis te zijn. De Heere heeft het alles tot op heden nog wél gemaakt. Wat is ook het kinder-bezit een broos bezit, ouders! Bedenk dat, en zoek voor uw kinderen des te meer de troon der genade, opdat reeds jong in hun harten de vreze des Heeren gewerkt mocht worden.”

Dit meisje werd ziek op de dag van mijn bevestiging. Ze moest kort daarna naar het ziekenhuis en mocht dus ook weer thuiskomen. Maar men wist niet wat er aan de hand was. Toen ik op tweede pinksterdag mijn eerste doopdienst had lag zij weer in het ziekenhuis. In de nacht van zondag op maandag hadden ze haar overgebracht van het ziekenhuis in Kampen naar het Sophiaziekenhuis in Zwolle en hadden ze haar ook geopereerd: Ze had een hersentumor.

In de Achterkrant van 23 november 2005 schreef ik daar iets over, wat ik volgende week zal plaatsen.

Ten slotte

Wulfert Floor over Romeinen 5 vers 1: “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus.”

Als wij hier vrede met God hebben, zullen wij kennis moeten hebben aan de volgende zaken:

Zulken, die vrede met God hebben, zijn biddende en zoekende geworden. Een werelds hart zegt gedurig: ik wou dat ik rijk was. Het werelds hart heeft gedurig wakende dromen over goud en zilver. Maar een heilbegerige ziel buigt gedurig de knieën, bidt graag en gedurig in de eenzaamheid, en zegt: Och, mocht ik vrede met God hebben, mocht mijn openstaande schuld verzoend worden.

Jezus wordt voor hen dierbaar en Zijn gerechtigheid is voor hen noodzakelijk. Daarom houden zij niet op, om dagelijks tot Hem te vluchten door het geloof, en Amen te zeggen op al de dierbare voorstellingen van het genadeverbond.

Zij die gerechtvaardigd zijn en vrede met God hebben, zijn ook zeer gezet op de heiligmaking en een nauwe godvruchtige wandel voor de Heere. Wanneer

Paulus tegen de gelovige Korinthiërs zegt: “Gij zijt afgewassen en gerechtvaardigd”, dan zegt hij ook: “en gij zijt geheiligd door de Geest van onze God.”

Nu dan, heilbegerige zondaar, kent u uzelf als arm en verloren door de zonde? Is Jezus u in alles dierbaar? Is nauwe en tere godsvrucht uw begeerte? Dan zeggen wij u, Gods Woord en dus God Zelf spreekt u zalig. En het zal u niet schaden al wordt u soms door uzelf of door anderen veroordeeld.

O wereldse mensen, terwijl de vrede met God u nog heden door Christus wordt aangeboden, och, zoek ze biddend, want die zalige vrede zou u zo te pas komen in de bange dag van de tegenspoed en in het bijzonder in het benauwde uur van sterven.

En gij, volk van God, leef nu teer voor de Heere en onberispelijk voor de mensen.

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant