

*Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente*

## **Zondag 20 november**

10.00 uur: ds. W. Pieters (Mattheüs 13 vers 23)

18.30 uur: ds. W. Pieters (preekbespreking over Lukas 18 vers 9-14)

## **Collecten zondag 20 november**

1<sup>e</sup> collecte fonds christelijke doeleinden

2<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

3<sup>e</sup> collecte opleiding predikanten

## **Kinderoppas zondag 20 november**

Groep 1: Franciska Reijnders, Janneke Roskam, Anne Smit

Groep 2: Mieke Schouten, Roselien Schouten, Maria Smit

## **Preekbespreking 16-**

De avondpreek voor de preekbespreking gaat over Lukas 18 vers 9-14.

Over de volgende vragen kun je alvast wat denken:

1. Herken jij je in de farizeeër? Hoe wel of hoe niet?
2. Of herken jij je in de tollenaar? Hoe wel of hoe niet?
3. Wat betekent 'bij jezelf vertrouwen dat je rechtvaardig bent' (vers 9)?
4. Wat betekent 'gerechtvaardigd worden' (vers 14)?
5. Wat is 'onzelf verhogen' (vers 14)?
6. Hoe vernederen wij onszelf (vers 14)?

## **À Brakel over het genadeverbond (12)**

Om de aard van dit heerlijke verbond duidelijker te kennen, is het nodig, dat wij de voorwaarden of beloften van dit verbond bezien.

Eerst zullen wij voorstellen welke goederen en beloften van Gods kant worden uitgestald en aangeboden; en dan zullen wij zien, welke voorwaarden van de kant van de mens toegebracht zouden moeten worden.

Merk op, lezer, wie u bent, let aandachtig op de artikelen van dit verbond, of het niet uw lust, uw verwondering, uw blijdschap gaande zou kunnen maken. Is het niet een verbond van God? Dat alleen zou al genoeg zijn, om het te onderzoeken. Maar daarbij zijn de beloofde goederen zo menigvuldig en zo groot, dat ze alle begrip te boven gaan. In ieder onderdeel is een oneindige zaligheid. Wij zullen alleen maar enige hoofdzaken met een paar woorden voorstellen. Veertien artikelen komen aan de orde. De eerste zeven zijn de ellenden waarvan de Heere belooft de bondgenoten te verlossen; de tweede zeven behelzen de goederen, die de Heere belooft te schenken.

O, dat God zou geven dat wij deze met een verstandig en gelovig hart, als belofde goederen van het verbond, zouden bezien, en die niet tussen neus en lippen door zouden horen of lezen, maar net zo lang zouden beschouwen, totdat we er *amen* op zeggen, en dat ze ons zeer dierbaar worden! Hoor dan, dit zijn de voorwaarden van het Verbond...

## **Gedoopt**

Op zondag 13 november zijn gedoopt:

Noah Niek van der Maas, Korenerf 2, 8075 CZ Elspeet; geb. 22-09-2022.

Reijer Benjamin de Pater, Ossenkampweg 15, 3808 LA Zeewolde; geb. 26-09-2022.

Femke van de Werfhorst, Stakenbergweg 152, 8075 RB Elspeet; geb. 30-08-2022.

We dachten na over het volgende stukje van het doopformulier: "Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, belijdt gij dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van Zijn gemeente gedoopt behoren te wezen?" Van harte wensen we ouders en kinderen, familieleden en gemeenteleden, toe om als levende en vruchtdragende rank in Christus te blijven (Johannes 15).

## **Agenda week 47**

*Zondag 20 november*

10.00 en 18.30 uur dienst

11.45 uur zondagschool

20.15 uur preekbespreking [zaal 2-3]

*Maandag 21 november*

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

16.30-21.45 uur catechisatie en eenvoudige catechisatie [zaal 2-3-4-5 en 7]

*Dinsdag 22 november*

19.00 uur JV Samuël [zaal 4-5]

19.30 uur mannenvereniging [zaal 1]

20.00 uur JV Niek

*Woensdag 23 november*

10.30-11.15 uur psalmen op verzoek [uitzending Oranjehof]

19.30 uur gemeenteavond over het werk van Gerda en Edi in Guinee-Bissau [zaal 1 t/m 3]

*Donderdag 24 november*

8.30 uur tuingroepen 1 en 2

8.45 uur schoonmaakgroep 1

*Vrijdag 25 november*

19.00 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

20.30 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

*Zaterdag 26 november*

7.30 uur snoegroep

10.00-16.00 uur vrienden dag Gerda en Edi [zaal 1 t/m 3]

19.00 uur catechisatie zaterdaggroep [zaal 8]

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

### **Catechisaties**

De vijfde les mocht worden gegeven, en genoten. Het ging over vraag en antwoord 5:

Kunt gij dit alles volkomen houden?

Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten.

In het jeugdblad 'De Catechisant' schreef ik in 1991 over deze vraag en dit antwoord:

In de **bedoeling** van vraag en antwoord 5 ligt troost voor jou, wanneer je hebt leren treuren over je zonde. De bedoeling van onze Heidelbergse Catechismus is namelijk in de eerste plaats: dat er door deze vraagstelling in jouw hart plaats wordt bereid voor het wonder van Gods vergevende liefde in Jezus Christus, door de Heilige Geest. Anders gezegd: de Catechismus stelt deze vraag uit liefde. God heeft deze bedoeling: Zijn Zoon aan jou weg te schenken; Zijn Zoon in je hart te verheerlijken; Zijn vrije en heerlijke genade van schuldvergeving uit te gieten in je ziel tot je eeuwigdurende blijdschap...

Daarom durf ik te schrijven: verheug je in de ontdekking van je haat. Maar let op: ik bedoel niet 'verheug je erover dat je van nature geneigd bent God en je naaste te haten'. Maar ik 'verheug je erover dat je door de HEERE eraan bekendgemaakt wordt, dat je van nature geneigd bent God en je naaste te haten. Verheug je erover dat deze haat niet bedekt blijft'. Wat wij nodig hebben is in te zien 'ik ben een radicale en totale mislukkeling. Ik deug nergens voor'.

Wanneer de Catechismus ons afschildert zo zwart als we zijn, bedoelen de opstellers ons op die manier voor wanhoop te bewaren. Want God heeft Zijn schuldvergevende liefde in Jezus Christus niet geschonken of gepredikt aan vrienden, maar aan vijanden. Niet aan jongeren die ernstig zijn, hartelijk zijn, eerlijk zijn, God-zoekende zijn; maar aan zulke jongeren als jij bent: haatdragend, vijandig, boos, oneerlijk en gemeen... En dan toch Zijn Zoon geschonken? Mag jij dan zoals je nu bent (niet één haartje beter of heiliger) toch tot Christus vluchten? Mag jij dan vandaag, terwijl je opnieuw tot je schande moet belijden, te hebben ervaren dat je een zonde-lievende en God-hatende jongere bent, tóch eerbiedig je neerbuigen aan de Troon van Gods genade en daar vergeving van zonden zoeken bij de gekruisigde Heere Jezus Christus? Het is ongelooflijk.

De Catechismus zegt als het ware: de Bijbel weet er wel van, dat jij niet beter bent, dan een moordenaar van God en een moordenaar van je liefste naaste... En toch heeft de HEERE de toegang tot Christus voor jou opengesteld. Schrik je van jezelf? Schrik je van je boze en goddeloze bestaan? Schrik je van de hatelijke gedachten en vijandige neigingen van binnen? O, er is wél reden om te schrikken, maar er is géén reden om te wanhopen. Want de HEERE heeft in Zijn Eigen Woord ons duidelijk gemaakt, dat Hij geen verlossingsplan heeft voor vriendelijke, maar voor vijandelijke mensen. En dus is de prediking van het Evangelie van vrije genade en van schuldvergevende liefde precies geschikt voor jou!

### **Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'**

Dinsdagavond 22 november komen wij weer bij elkaar. Aan de orde is de achtste Bijbelstudie over Haggai 2 vers 24: 'U heb ik uitverkoren'. We stellen het op prijs dat u hoofdstuk 8 doorleest met de bijbehorende vragen om die alvast te beantwoorden. Opnieuw waren wij als bestuur en leden verblijd dat twee jonge mannen zich bij ons voegden. De vergadering staat onder leiding van ds. C.M. Buijs die ook een korte inleiding houdt uit het boek *Haggai en Zacharia* van ds. J. Westerink. Hiermee zijn we aan het einde gekomen met de acht Bijbelstudies over de profetie van Haggai. Mannenbroeders, de Joden schrijven deze profeet de eer toe, die na de terugkeer uit de ballingschap gevormd werd; wij achten het zeker groter eer, dat zij geprofeteerd hebben van Christus. Haggai sprak van Hem, als de groter heerlijkheid van dit huis, als de Man, de Spruite. In Hem scheen het licht dier Morgenster veel helderder dan in de vroegere profetieën, aangezien zij dichter bij den tijd leefden, waarop de Zonder gerechtigheid zou opgaan, en zij Zijn dag zagen naderen. Moge de achterliggende Bijbelstudies uit Gods Woord die we met elkaar mochten onderzoeken en bespreken over de profeet Haggai tot zegen, elkaar tot een hand en een voet, en een Licht op ons pad om het donker op te klaren zijn geweest, op onze korte reis door dit leven naar de eindeloze eeuwigheid. Ook de mannenvereniging behoort tot het gebruik van de genademiddelen die God genadig geeft opdat de Heilige Geest ons hart bewerkt en vernieuwt tot de kennis van Christus Jezus. Dus beste mannen in de gemeente, van harte welkom! We beginnen om 19.30 uur en sluiten af rond 21.30 uur.

*Het bestuur*

### **JV Samuel**

Ha jongens en meiden, op dinsdag 22 november hebben we JV. Hartelijk welkom allemaal! We beginnen om 19.00 uur en het is om 20.30 uur afgelopen. Wij hebben er weer zin in. Tot dan!

*Groetjes Jan S, Gerrieke, Anneline, Jan K, en Rie-Janne*

### **Onze zieken**

Mevrouw J. Kroes–ten Voorde, Pirkweg 10, 8075 PP Elspeet, en haar zoontje Niek mochten weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

Margriet Koster verblijft in EBC 'De Schuilplaats', Vaarbekerweg 7, 8084 PT 't Harde.

Moge Gods genade met u zijn!

### **Langdurig verpleegd of elders wonend**

De heer Joh. van de Zande, *Norschoten*, Gerrit Mouwweg 93-T, 8075 AH Elspeet.

### **Verjaardagen 80+**

Op 19 november wordt mevrouw G. Kroes–van Meulen, Binnenweg 18, 8075 CE Elspeet, 84 jaar.

Op 21 november wordt mevrouw L. Schouten–van den Hoorn, Elspeterbosweg 106, 8076 RC Vierhouten, 87 jaar.

Op 22 november wordt de heer G.J. van Triest, Ds. Lamensweg 10, 8075 DA Elspeet, 88 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

### **Verhuisd**

(1)

Mevrouw A. Dijkgraaf–de Bruin is intern verhuisd. Haar nieuwe adres is: *Woonzorgcentrum De Bunterhoek*, Afdeling Hoge Veluwe, kamer 308, Secr. Boerhoutweg 1, 8071 HT Nunspeet.

Mevrouw H. Wieberdink–Koetsier, Gerrit Mouwweg 79 verhuist 17 november naar *Woonzorgcentrum De Bunterhoek*, kamer 322, Secretaris Boerhoutweg 1, 8071 HT Nunspeet.

Mevrouw J. Groothuis–Pater, Bredeweg 71, Hulshorst, verhuist 18 november naar *Woonzorgcentrum De Bunterhoek*, kamer 7, Secretaris Boerhoutweg 1, 8071 HT Nunspeet.

(2)

Van familie Van de Werfhorst-Kroes kreeg ik de volgende e-mail:

“Wij gaan volgende week naar Denemarken verhuizen, maar we blijven (in ieder geval voorlopig) meeleven en luisteren met de gemeente hier. Vanaf 22 november is ons nieuwe adres:

Fam. J. van de Werfhorst

Præstebrovej 29

6818 Fåborg, Årre

Een heel verschil: intern verhuizen, van Elspeet of Hulshorst naar Nunspeet, of emigreren...

Op ieders weg wens ik u toe door genade ernaar te verlangen wat Mozes bad: "Wilt U meegaan, Heere!" En ook: in geloof te mogen weten – hoe het ook gaat: oud en nabij het graf; of jong en met veel plannen voor een nieuwe toekomst in een nieuw land onder een andere bevolking, met een onverstaanbare taal en een geheel andere kerkgemeenschap – wat de Heere tegen Mozes zei: "Mijn aangezicht zal meegaan en Ik zal u rust geven."

Psalm 67 vers 1 in Deens (volgens Google-translate): "Gud være os nådig og velsigne os; Han lade sit Ansigt lyse over os."

### **Diaconie**

De diaconiecollecte met dankdag heeft € 1800,30 opgebracht.

Zondag 6 november bracht de diaconiecollecte € 1152,85 op en najaarszendingscollecte € 2727. Per bank ontvangen voor dankdag: 1 x € 1000, 1 x € 350; voor diaconie: 1 x € 500, 1 x € 100, 1 x € 75, 1 x € 20, 1 x € 15, 1 x € 10; voor de najaarszendingscollecte: 1 x € 100, 1 x € 25, 1 x € 10.

*Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie*

### **Kerkvoogdijzaken**

Per bank ontvangen:

- gift: 1 x € 75.

- collectegeld: 1 x € 500, 1 x € 100, 1 x € 30 en 1 x € 25. Totaal € 655.

- voor dankdag: 2 x € 1.000, 3 x € 500, 2 x € 300, 2 x € 200, 4 x € 150, 1 x € 125, 6 x € 100, 5 x € 50, 1 x € 25, 1 x € 20 en 1 x € 10. Totaal € 6.130.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

*Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij*

### **Cd-opnamen van kerkdiensten**

Deze zijn in het vervolg te bestellen bij dhr. H. Stip, Staverdenseweg 45A te Elspeek, die dat heeft overgenomen van dhr. C. van Asselt. Bestellingen bij voorkeur per e-mail naar: [hstip@hhgelspeek.nl](mailto:hstip@hhgelspeek.nl); telefonisch te bereiken op nummer: 06-2719 5543

### **Verkoop- en ontmoetingsdag verenigingen:**

De verkoopdag van onze verenigingen heeft dit jaar het prachtige netto bedrag opgebracht van ruim € 20.000. Bij deze willen wij alle vrijwilligsters en vrijwilligers, die hebben meegeholpen om dit mooie resultaat te bereiken, hartelijk bedanken voor hun geweldige inbreng en voor deze fijne dag om de onderlinge band te versterken.

*De commissie*

### **Bericht van de activiteitencommissie**

Ook dit jaar hebben we weer veel bestellingen binnengekregen via de dankdag bestellijst. Hartelijk bedankt! Zaterdag 19 november zullen we de bestellingen bij u thuis bezorgen tussen 10.00 en 12.30 uur. Tot dan!

*Hartelijke groet van de activiteitencommissie*

### **Gemeenteavond Gerda en Edi**

Beste gemeenteleden, op woensdag 23 november om 19.30 is er een gemeenteavond. Op deze avond zal Gerda ons meenemen naar Guinee-Bissau, waar ze alweer 19 jaar mag werken. Het werk onder de gehandicapte kinderen bij project Jedidja mag doorgaan. Daar zal ze ons wat over laten zien en horen. Zoals u weet, is Gerda twee jaar geleden getrouwd met Edi. Deze avond zal Edi er bij zijn. U kunt op deze manier ook met hem kennismaken en hen samen feliciteren met hun huwelijk. We hopen dat u/ jij er allemaal bij bent. Little Gift zal met een verkooptafel staan. Ook is er een collecte voor project Jedidja. Hartelijk welkom!

*Namens het hometeam, Gerdien Beens en Eveline Roelofs*

### **Zorgcentrum Oranjehof**

Op maandag 21 november is er uitzending van voorlezen door mw. I. de Vogel, dit begint om 10.30 uur. Op woensdag 23 november zingt mw. Van Ark met een groepje mensen psalmen op verzoek. Wilt u voor iemand een psalm aanvragen? Dat kan via tel. nr.: 0577-492059 of via e-mail: jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org. De uitzending begint om 10,30 uur en is te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio en via internet <https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren>.

*Vanuit Oranjehof een hartelijke groet van alle medewerkers*

### **Uit de oude-brievendoos**

Genemuiden, 11 oktober 1994

Je schrijft als zevende over het 'last hebben van' en het 'haat hebben tegen' je zonden. Je hebt er wel last van, maar je durft niet te schrijven, dat je er haat tegen hebt. Dat kan helaas. Last van je zonden hebben kan namelijk voortkomen uit gewetensovertuigingen, terwijl haat jegens je zonden alleen kan voortkomen uit liefde tot God. Judas had wel last van zijn zonde, net als Farao, Saul en Achab, maar ze hadden er geen smart over en er geen haat tegen. Nu is een gewetensovertuiging niet verkeerd, maar toch wel gevaarlijk! Waarom gevaarlijk? Om deze reden: als het daarbij blijft en je komt niet verder, dan kan het na verloop van tijd best weer overgaan en word je harder dan je ooit geweest bent! Bunyan had diepe overtuigingen van zijn zonden en dat vond hij, begrijpelijkerwijs, niet

aangenaam, maar hij vond het nog veel vreselijker als deze overtuigingen en gewetenskloppingen dreigden over te gaan, want hij wist: ik moet niet mijn schuldgevoel kwijtraken, maar ik moet mijn schuld zélf kwijtraken. Mijn schuldgevoel kan ik kwijt zijn, zonder dat ik mijn schuld kwijt ben; dan slijt het en wen ik eraan, maar dan groei ik alleen maar verder bij God vandaan. Daarom bad hij soms, of die gewetensovertuiging maar niet weg zou gaan, voordat hij zijn zondesschuld aan Christus was kwijtgeraakt. En zo is het! Je moet niet alleen last hebben van je zonde, maar je moet je zondesschuld kwijtraken en vergeving van God ontvangen.

Dit herinnert mij aan die eerste maanden toen de Heere mij mijn zonden liet zien. Ik vocht ertegen, zo hard ik kon, maar op een middag liet de Heere mij zien, dat ik vergeving ervoor nodig had, ook al zou ik vanaf dat moment volstrekt heilig/zondeloos leven. Ik had een grote schuld openstaan en die moest mij worden kwijtgescholden.

Heb jij vergeving ontvangen? O, in je doop heeft God jou reeds heel persoonlijk de vergeving beloofd, maar het komt nu op de toe-eigening aan door een levende geloofsverbinding met Christus.

### **Verbi Divini Minister (73)**

Op mijn schrijven in het kerkblad van 11 juli kreeg ik een paar maanden later, op een vergadering van ringpredikanten kritiek van een collega. Het was volgens hem ongepast om zo uitgebreid, zo gedetailleerd, te schrijven over wat zieke gemeenteleden allemaal mankeerden én om er dan zo'n waarschuwend of geestelijke toepassing bij te plaatsen. Wat had ik geschreven?

#### *"Ziekenhuizen*

In het ziekenhuis wordt verpleegd: Elsbeth Post. Nu we dit schrijven, mag ze nog in leven zijn, maar haar toestand is zeer zorgelijk; we weten niet of ze nog in leven zal zijn, als ons Kerkblad verschijnt. Toch, de Heere is de ALMACHTIGE GOD. En op deze almacht mag gepleit worden: Heere, zou voor U iets te wonderlijk zijn? In deze moeilijke dagen moge de Kracht Gods invloeden in de harten der ouders. Welk een smartelijke weg hebben we te gaan. Als we staan aan het sterfbed van ons dochtertje, schreit de ziel tot God: O Heere, het moge U behagen ons dochtertje voor Uw rekening te nemen. Dat zij het leven zou mogen binnengaan, als de dood haar uit het leven wegneemt. De Heere verlene genadiglijk, ouders, onderwerpende genade, opdat we leren stamelen: Uw wil geschiede!

Mevr. W. mocht thuiskomen. Van harte mogen we elkaar de gezondheid naar lichaam en ziel toebidden en toewensen. O, dat we zouden leren oud en jong om onze zielen te stellen in de Hand van de God aller genade. De Heere herstelle u geheel en al. Maar bovenal: Hij doe delen in de herstelde gemeenschap met Christus!



Mevr. V. ligt nog in de Weezenlanden. Haar man in zijn eenzaamheid mogen we sterkte toewensen, ook als uw vrouw naar een verpleeghuis zal moeten.

Mevr. O. is weer terug uit het ziekenhuis. De Heere gedenke naar lichaam en ziel! We reizen naar de eeuwigheid. Weten we dat reeds?

Mevr. E. is voor onderzoek opgenomen. Veel is er afgetobd. Tobben we ook zoveel over onze ziel?

Dhr. C. kreeg een pacemaker, om het hart op gang te houden. Alles mag weer goed zijn gelukkig. Ons hart moet kloppen, nietwaar? Welnu, het moge kloppen voor de Heere en Zijn dienst. En dan moet al Gods volk belijden, dat ze een geestelijke pacemaker nodig hebben: genade om in stand te houden. Dat het leven beoefend mag worden aan Zijn voeten, in afhankelijkheid.

Mevr. D. mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Wat is de Heere goed: In één ogenblik had Hij ons voor Zijn rechterstoel kunnen dagen! Zouden we dan zonder verschrikken hebben kunnen verschijnen? O, loop toch niet aan deze hoogst-ernstige zaak voorbij. We merken het toch: Het volgende moment kan het eeuwigheid zijn... en dan? Dat ons onverschillig hart dan eens zou schreeuwen om bekering. Of zijn we zo hard, dat we nóg weer rustig voortleven? Nee toch...

Dhr. V. is voor onderzoek opgenomen. Onderzoeken laten we ons lichaam, want de kwaal willen we ontdekken. Laten we ons hart ook eens onderzoeken? Och, wat moet dat verschrikkelijk tegenvallen, als de verborgen, nooit ontdekte diepten van ons leven in het licht van Gods Aangezicht worden gesteld: Ps. 90:4, ber. Wat zijn we toch voor dwazen, als we wel ons laten doorlichten door de lamp van het röntgenapparaat, maar nog maar liever niet door het licht van Gods ontdekkende Wet. Kom, laat u eens onderzoeken. Ook als de kwaal zo dodelijk is, dat we schrikken moeten: Er is nog balsem in Gilead en er is nog een Heelmeester aldaar, Jer. 8:22.

Notabel K. moet geopereerd worden aan een breuk. Een lichte operatie, zegt men dan. Maar desondanks kan de vrees ons benauwen. Want het is dan toch maar een operatie, waardoor we a.h.w. op de rand van de dood liggen. De Heere doe ons onze ziel Hem toevertrouwen."

Ja, nu ik dit weer eens lees, denk ik: die collega had wel gelijk – al had hij dit niet juist op een vergadering hoeven te zeggen (persoonlijk mij benaderen had ik vriendelijker gevonden, maar goed). Ik gebruikte lichamelijke of andere kwalen om te 'preken'. Dat heb ik door die kritiek afgeleerd en – als ik me goed herinner – niet meer gedaan.

### **Ten slotte (1)**

Op deze morgen van de 15<sup>de</sup> november is het drie jaren geleden dat ik wakker werd op de intensive-care van de afdeling cardiologie in het Isalaziekenhuis, Zwolle. Gods goede zorg over mij/ons is groot!

## **Ten slotte (2)**

Wulfert Floor over Romeinen 5 vers 1: *Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus.*

Als wij hier vrede met God hebben, zullen wij kennis moeten hebben aan de volgende drie of vier zaken:

(1) Ten eerste: dan zullen wij kennis moeten hebben van, en ook hebben leren treuren over de zonden tegen God. Wij zullen met de christen in onze Catechismus moeten belijden dat wij tegen al Gods geboden zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden hebben. En dat wij ook nog tot alle boosheid geneigd zijn. O, hoe nodig voor ons allen, om met deze zaak ernstig tot onszelf in te keren en ons af te vragen of ook wij ons als zo arm, blind, naakt en schuldig voor God hebben leren kennen. Of ook wij zoveel zelfkennis hebben dat wij ons niet hoger dan de kruismoordenaar waarden. Immers, Christus is gekomen voor zulke mensen die gans ontbloot en verloren zijn. En daarom is het nodig dat wij ons als zodanig leren kennen.

*Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant*