

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 13 november

10.00 uur: ds. W. Pieters

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 108 en 109

Woensdag 16 november

19.30 uur: ds. W. Pieters, Bijbellezing

Collecten

Zondag 13 november

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte vrije zitplaatsen

Woensdag 16 november

1^e collecte vereniging Timotheüs

2^e collecte kerkvoogdij

Kinderoppas zondag 13 november

Groep 1: Meggelina Meijer, Hanneke van Moorselaar, Serena de Putter

Groep 2: Anniek Mulder, Cora van Ramshorst, Emely de Putter

À Brakel over het genadeverbond (11)

“De andere partij is de mens, ellendig, zondig, verdoemelijk, onmachtig.

Vergelijk nu deze twee bij elkaar. Zou men wel kunnen geloven, dat tussen deze twee zo ongelijke partijen ooit of immer een verbond, en zo’n verbond zou kunnen komen, tenzij God Zelf het openbaarde? En nu er evenwel zo’n verbond tussen beiden komt, wat voor verwondering en blijdschap is dat waardig?

Laten engelen, laten hemel en aarde, laten mensen verbaasd staan, dat de hoge, heilige en majesteitelijke God zulke vuile, slechte en nutteloze schepselen in een verbond, ja in zo’n nauw verbond van vriendschap opneemt, en dat Hij hen door die Goddelijke weg tot de zaligheid leidt!

Bij de morgen-/avonddienst

In de doopdienst is het volgende stukje van het doopformulier aan de beurt:

“Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, belijdt gij dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van Zijn gemeente gedoopt behoren te wezen?”

In de avonddienst gaan we verder met de behandeling van het zevende gebod, "Gij zult niet echtbreken". De Heidelbergse Catechismus heeft het in antwoord 108 over 'de heilige huwelijke staat'. Daarover staat heel wat in de Bijbel. Omdat de Catechismus helaas niets over het huwelijk zelf schrijft, terwijl het huwelijk meer dan ooit in de branding staat, zal ik in de komende weken wat afwijken van de letterlijke tekst van de vragen en antwoorden 108-109, en aandacht besteden aan wat de Bijbel ons over het huwelijk leert. Zondagavond zal het gaan over 1 Petrus 3 vers 1-7.

Agenda week 46

Zondag 13 november

10.00 uur doopdienst; 18.30 uur dienst

11.45 uur zondagsschool

Maandag 14 november

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

16.30-21.45 uur catechisatie en eenvoudige catechisatie [zaal 2-3-4-5 en 7]

Dinsdag 15 november

14.30 uur ouderenmiddag [zaal 2-3]

19.30 uur vrouwenvereniging [zaal 1]

19.30 uur JV Obadja [zaal 2-3]

19.30 uur JV Timotheüs [zaal 4-5]

Woensdag 16 november

8.30 uur tuingroep 1 en 2

10.30-11.15 uur behandeling Heilige oorlog van John Bunyan [uitzending Oranjehof]

19.30 uur Bijbellezing

Donderdag 17 november

9.30 uur reg. ontmoetingsmorgen vrouwenbond [zaal 1-2]

18.45 uur schoonmaakgroep 9

Vrijdag 18 november

19.00 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

20.30 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

Zaterdag 19 november

7.15-12.30 uur klaarmaken en bezorgen bestellingen activiteitencommissie

9.00-12.30 uur cursus Bijbelse toerusting [zaal 2-5 en 7]

19.00 uur catechisatie zaterdaggroep [zaal 8]

19.00 uur zingen voor de kerkteléfonoon

Catechisaties

De vierde les mocht worden gegeven, en genoten. Het ging over vraag en antwoord 4:

“Wat eist Gods wet van ons?”

Dat leert Christus ons in een samenvatting (Mattheüs 22 vers 37-40): *Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.*”

Leren de andere gezinsleden mee?

Ouderenmiddag

Op dinsdag 15 november is de derde keer dat we bijeenkomen, van 14.30 tot 16.00 uur. We denken na over Nehemia 3 – de eensgezinde arbeid aan de herbouw van Jeruzalems muur; en we luisteren naar een stukje uit de *Christenreis*.

Vrouwenvereniging

Op dinsdag 15 november is er vereniging. Op deze dag hopen we iedereen 's avonds te ontmoeten. Hoofdstuk 3 uit het Bijbelstudie boekje is dan aan de beurt: 'Jozef verzocht'. We lezen hierbij Genesis 39. U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur voor de koffie of thee en we beginnen een kwartiertje later. Op 17 november is er een regio-ontmoetingsmorgen. Ds. J. Joppe zal een lezing houden over: 'Om Armen'. Deze lezing gaat over stille armoede in de gemeente en hoe we hiermee omgaan. Door de hoge energiekosten is er meer stille armoede. Hoe kunnen we die stille armoede opmerken en wat kunnen we eraan doen? Deze morgen begint om 9.30 uur en de sluiting is om 11.30 uur. De collecte is voor de onkosten en voor het project: 'Onderwijs aan vrouwen in Malawi'.

Het bestuur

JV Obadja

Beste jongelui, op de laatste JV-avond ging het over 'De reis van Nehemia'. We zagen hoe ver het gezelschap moest reizen en hoe lang het duurde voordat ze in Juda aankwamen. Ze reisden met Gods zegen veilig onder het geleide van soldaten. We hoorden ook van het verschil met Ezra die juist een escorte weigerde. De overeenkomst tussen beide mannen was dat zij hun keus maakten in gebed.

Na de pauze had Rianne een herriemakende quiz. Leuk dat jullie zo enthousiast waren! Sommigen werd de spanning haast teveel... De volgende keer zal Edine de inleiding verzorgen en Henrico het ontspannende gedeelte samen met twee van jullie. We zijn benieuwd. Tot dan!

Edine, Rianne, Henrico en Maas

Geboren

Echtpaar Mulder-Frens, Gräfelingerstraße 143c, 81375 München, ontving op donderdag 27 oktober een zoontje, Ruben Matthias. Ruben is het broertje van Aron en Manuel. Van harte wensen we de ouders des Heeren nabijheid toe om dit grote geschenk voor Hem op te voeden, om hem met zijn broers te verzorgen en te onderwijzen, om samen net als Abraham oprecht te wandelen voor Gods aangezicht (Genesis 17 vers 1). En dat jullie als ouders kunnen getuigen met David in Psalm 101 vers 2: "Ich möchte den unsträflichen Weg kennen lernen! Wann kommst du zu mir? Ich will wandeln in Einfalt meines Herzens inmitten meines Hauses." Of zoals Luther het in 1546 vertaalde: "Ich handel fursichtig und redlich bei denen die mir zugehören; und wandel treulich in meinem Hause." Dan zullen we ook ervaren, dat God aan Zijn kinderen een vrede en een vreugde geeft, die de wereld niet kent, en die alle denkkraft te boven gaat.

Onze zieken

Mevrouw Kroes–ten Voorde, Pirkweg 10, 8075 PP Elspeet, en haar zoontje Niek mochten uit het ziekenhuis thuiskomen. Van harte verder herstel van kracht toegewenst. Moge het alles tot nut en welzijn dienen, wat in de achterliggende weken werd beleefd!

Langdurig verpleegd of elders wonend

Lucette van de Zande, *Muiderheim*, Krommesteeeg 2, 8281 PV Genemuiden.

Verjaardagen 80+

Op 17 november wordt de heer K. van Rhee, Garderenseweg 9, 3888 LA Uddel, 83 jaar.

Op 18 november wordt de heer J. Groeneveld, Ds. v Paddenburghweg 8, 8075 AL Elspeet, 89 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Mutaties

Ingekomen als gastlid

Ingekomen als gastleden vanuit de Gereformeerde Gemeente Werkendam: Familie Biesheuvel–Snoey met vier kinderen, Vierhousterweg 25, 8075 BG Elspeet.

Verhuisd

Mevrouw B. de Ruiten–Gerritsen is verhuisd naar een nieuw gebouw: *Woonzorgcentrum De Bunterhoek*, afdeling Zandenbos, kamer 10, Secr. Boerhoutweg 1F, 8071 HT Nunspeet.

Lidmaatschap

Jeanne van Norel, Veenweg 33 Elspeet is per 25 augustus overgeschreven naar de Christelijk Gereformeerde Kerk te Elburg.

Gods zegen in toegewenst, zowel bij het binnenkomen in deze gemeente, als bij het verhuizen in de avond van het leven, als bij het verlaten van onze gemeente!

Uit de kerkenraadsvergadering

Jongstleden 3 november kwamen we als kerkenraad in vergadering bijeen. Opnieuw vroegen veel zaken onze aandacht. We stonden onder andere stil bij het gelopen proces van kerkenraadsuitbreiding. Niemand van ons besefte bij het kandideren, dat we niet volgens de kerkorde handelden. Toen dit ons op de verkiezingsavond, na de stemming, gemeld werd, kon de procedure niet vervolgd worden. Ingrijpend, niet in het minst voor de betrokken kandidaten. We spraken erover wat ons dit te zeggen heeft.

Mede omdat er inmiddels ook meer duidelijkheid komt over het beleggen van diensten in Nunspeet door een deel van onze gemeente, is besloten om het eventueel uitbreiden van de kerkenraad te betrekken bij het reguliere verkiezingswerk, najaar 2023. We zullen ons dan opnieuw op dit onderwerp bezinnen.

Een ander punt dat besproken werd, is het eventueel verschuiven van de zendingsmiddag. De bezoekersaantallen blijven achter. Wat hier misschien van belang is, is het gegeven dat deze middag vlak voor de zomervakantie gepland staat. Er wordt in eerste instantie gekeken of er iets geschoven kan worden met dit moment. Omdat er in de regio meerdere middagen georganiseerd worden, zou onderlinge samenwerking ook niet verkeerd zijn.

Een aantal jaren geleden werd in het kader van het thema 'gemeente-zijn' gestart met laagdrempelige jongerenbijeenkomsten op zaterdagavond. Aanvankelijk voorzagen deze in een behoefte, maar de laatste tijd nam het animo voor de georganiseerde activiteiten af. Er is daarom besloten om hiermee te stoppen. Waarbij we uiteraard hopen dat onze jongelui kiezen voor Bijbels verantwoorde alternatieven. We bedanken ook via deze weg de commissie voor het werk dat ze uit betrokkenheid op onze jongeren hebben gedaan.

Diaconie

De collecte van zondag 30 oktober heeft € 1566,15 opgebracht.

Per bank ontvangen voor diaconie: 1 x € 500, 3 x € 50, 2 x € 30, 1 x € 20, 2 x € 15.

Rondom dankdag: 3 x € 1000, 1 x € 300, 1 x € 200, 1 x € 175, 3 x € 100, 1 x € 50.

Voor een noodlijdend gemeente lid: 1 x € 100.

Voor de najaarszendingscollecte: € 50.

In de zendingsbussen zat € 1253,21 en in de envelopjes voor Malawi € 376.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Als baten niet meer opwegen tegen de (energie)kosten...

Het 'leven van elke dag' is de laatste maanden vanwege uiteenlopende redenen flink duurder geworden! De energieprijzen schoten omhoog en zijn nog steeds hoog, terwijl ook de inflatie naar recordhoogten stijgt. Hoe dat bij onze alleenstaanden en gezinnen uitpakt, wordt op verscheiden wijze ervaren. Het kan zijn dat 'het water al aan de lippen stond', maar dat het nu toch echt te zwaar gaat worden en we ons afvragen 'hoe moet dit verder?' Ook al ervaren we het niet in die mate, dan nog kan er sprake zijn van grote zorgen.

Vanuit de diaconie mogen we gezinnen en personen steunen die in zwaar weer verkeren en, afhankelijk van de situatie, bieden we hulp en steun. Dat kunnen we alleen doen als we daarvan weten, of in kennis gesteld worden. Daarom doen we een hierbij een hartelijke uitnodiging om een bericht te sturen naar diaconie@hhgelspeet.nl als het in uw/jouw (financiële) omstandigheden te zwaar is of dreigt te worden. Tevens doen we hierbij een beroep op u als gemeente om met ons om te zien naar onze naaste en ons bericht te doen als er vermoeden bestaat (of als we weten) van situaties waar personen of gezinnen het zwaar hebben. U mag ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken, bellen of een briefje in de brievenbus doen. Zie daarvoor onze gegevens in de gemeentegids. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om te bepalen op welke wijze we elkaar tot een hand en voet kunnen zijn.

Laten we een gemeente zijn waarin 'rijken en armen elkaar ontmoeten; de HEERE heeft hen allen gemaakt' (Spreuken 22 vers 2), waar we elkaar zien en oog hebben voor elkaar en waar we het Woord van de Heere gehoor geven om 'elkanders lasten te dragen en alzo de wet van Christus te vervullen' (Galaten 6 vers 2), en dat niet enkel in financieel opzicht!

Hartelijk groet namens uw diaconie

Kerkvoogdijzaken

30 oktober 2022

Gewone collecte € 1.513,90

Aflossing lening € 2.212,05

2 november 2022

Gewone collecte € 1.980,60

Dankdagcollecte € 17.429,55

Per bank ontvangen:

- gift: 1 x € 20.

- voor aflossing lening: 1 x € 100, 1 x € 50, 1 x € 30 en 1 x € 15.

- collectegeld: 2 x € 100, 1 x € 70, 3 x € 50, 2 x € 30 en 2 x € 15. Totaal € 510.

- voor dankdag: 1 x € 10.000, 1 x € 5.000, 1 x € 4.000, 1 x € 3.000, 3 x € 2.000, 6 x € 1.000, 2 x € 750, 1 x € 600, 6 x € 500, 1 x € 400, 1 x € 350, 5 x € 300, 1 x € 295, 1 x € 275, 10 x € 250, 5 x € 200, 2 x € 175, 11 x € 150, 1 x € 125, 21 x € 100, 1 x € 80, 2 x € 75, 10 x € 50, 1 x € 25, en 1 x € 20. De totaalstand is inclusief collecte € 67.849,55

In dankbaarheid ontvingen wij uit de nalatenschap van oud-ouderling de heer D.D. van der Ende een legaat van € 40.000.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Herverkiezing notabel:

Bij de op 1 november gehouden herverkiezing is de heer A.J. van Asselt, Vierhousterweg 29 te Elspeet gekozen. Hij heeft aangegeven het te kunnen en te mogen aannemen. Als kerkbestuur zijn we erg dankbaar, dat de vacature per 1 januari a.s. nu weer is vervuld. Wij wensen hem van harte veel wijsheid en Gods zegen toe om de zakelijke belangen van onze gemeente mede te mogen behartigen.

Het kerkbestuur

Legen kerktelefoonbusjes

De diaconie en kerkvoogdij willen op dinsdagavond 15 november de kerktelefoonbusjes bij u komen legen. Mocht u deze avond niet thuis zijn, wilt u dit dan doorgeven aan één van de leden van de colleges?

Diaconie en kerkvoogdij

Bedankt

Op deze manier willen we iedereen bedanken voor de vele kaartjes en medeleven na mijn ziekenhuisopname en thuiskomst.

Hartelijk dank, fam. W.H. Pluim

Kaarten

Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate voor de kerk, Vierhousterweg 1 Elspeet. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1 per stuk en 11 kaarten voor € 10.

Met vriendelijke groet, Bea Seldenrijk, 0577-492539

Uit de oude-brievendoos

Genemuiden, 11 oktober 1994

Je schrijf over je opa. Hij heeft niet alleen een groot verlies geleden, waardoor hij zoals je schrijft, van binnen verscheurd wordt, maar ook zit hij volgens jou te tobben met de dingen van de eeuwigheid en zijn zonden. Ik mag van harte wensen dat het waar is. Want dat is zeer nodig, aangezien hij al 83 is en dus dicht bij het graf en bij het eeuwige vuur, wanneer hij onverzoend voor de Rechter van hemel en aarde komt te verschijnen. Bid maar veel en vurig voor hem, dat God hem genadig zal zijn. Spreek er ook maar vrijmoedig met hem over, m'n jongen! Ik heb het uit valse schaamte niet gedurfd, toen mijn opa op sterven lag en ik als

jongen van 17 jaar voor het laatst bij hem kwam om afscheid van hem te nemen. En daar heb ik nog wel eens last van! Spreek er maar over, ook juist met je grootouders. Ik denk dat het voor je opa best goed is om een kleinkind daarover te horen. Dat zal hem misschien nog meer aanspreken dan dat jouw moeder er met hem over spreekt.

Verbi Divini Minister (72)

In aflevering 70 schreef ik wat er allemaal in die eerste maanden op mijn ambtelijke weg kwam. Er is nog een aspect, dat ik toen meemaakte. Ik schreef erover in Ons Kerkblad van 11 juli 1981:

Buiten en binnen

Buiten de gemeente worden nogal wat gemeenteleden langdurig verpleegd. Ze wonen buiten de grenzen der gemeente, maar ze horen er net zo goed bij als alle anderen. In de afgelopen weken heb ik dhr. J. bezocht in Myosotis te Kampen. Hij mocht zijn 81^{ste} verjaardag gedenken. Geve de Heere hem in deze zware weg Zijn ondersteunende genade!

Dhr. K. woont in het bejaardenhuis in IJsselmuiden. Hoewel 88 jaar oud is hij nog zeer flink. Moge de Heere ook in de avond van het leven, wanneer de dood dichtbij komt, genade en vergeving schenken. Hij doe beërven het onvergankelijk leven. Daar zal Gods volk nooit meer oud worden, maar met een eeuwige jeugd Hem aanschouwen en dienen.

Wed. M. wordt verpleegd in Deventer, het St. Elisabeth-gasthuis. Samen met haar dochter heb ik haar bezocht. En ik werd bepaald bij de broosheid van ons leven. We kunnen zelfs ons bewustzijn, ons verstand, niet vasthouden.

Wat is het moeilijk om trouw te zijn in het bezoeken van de ouders, indien er geen contact meer is. Als onze ouders dement zouden worden, lezer, hebben we hen toch als ouders te eren. Daarom, kracht en sterkte toegewenst aan allen die zo'n zware taak hebben. Wat mag er wel een dagelijks danken gevonden worden als we, oud geworden zijnde, ons verstand nog mogen hebben. Dit is geen verdienste, maar goedheid Gods."

Dit lezend, kwam mij nog een voorval in de gedachte. Het eerstgenoemde gemeentelid was blind. Toen ik afscheid nam, zei ik: "Tot ziens." Hij zei: "Maar ik kan niet zien!" O, o, o, wat schaamde ik mij, dat ik dit zo onnadenkend zei. Wat kun je iemand ongewild pijn doen...

Zo maakte ik als jong predikant kennis met het bezoekwerk bij mensen in verpleeghuizen. Ik herinner me nog goed, hoe moeilijk ik het vond. En ook hier kwam de vraag naar me toe, zonder dat ik er het juiste antwoord op wist: met welke frequentie dien ik deze mensen te bezoeken? Dat gold en geldt ook van bejaarden. Zal ik die bezoeken vanaf zeventig jaar of vanaf tachtig jaar; en hoeveel keren per jaar? Eén keer of vaker?

Ten slotte

Johannes Calvijn heeft over het vieren van verjaardagen eens gezegd: “De gewoonte om elk jaar de verjaardag te gedenken, als een gelegenheid tot vreugde, kan op zichzelf niet afgekeurd worden. Want deze dag, zo vaak hij weer aanbreekt, herinnert ons eraan dat wij God moeten dank zeggen, Die ons ter wereld bracht, en ons zoveel jaar reeds heeft toegestaan in haar te verkeren. Vervolgens herinnert deze dag ons eraan hoe ongepast en onbested wij de tijd, die God ons schonk, hebben laten voorbijgaan. En ten slotte herinnert deze dag ons eraan dat wij ons zouden toevertrouwen aan de hoede van diezelfde God, voor de rest van ons leven.”

Ik denk daarbij aan de wonderlijke geschiedenis van Lucas Short, waar de Schotse predikant Robert Murray M'Cheyne aan refereert in een preek over 1 Samuel 3:19. Deze man was ooit vanuit Engeland naar Amerika geëmigreerd en bereikte in 1750 de leeftijd van honderd jaar. Op zijn verjaardag overdacht hij zijn lange leven, dat als een zucht voorbijgegaan was. Al denkend kwam hem ook de preek in herinnering, die hij in zijn vaderland als 15-jarige jongen hoorde van John Flavel, over de woorden: “Indien iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking. Maranatha.” Aan het eind van die kerkdienst zei Flavel: “Hoe zal ik deze ganse vergadering zegenen, terwijl iedereen onder ons die de Heere Jezus Christus niet liefheeft, een vervloeking is?”

De herinnering aan dat feit bracht bij de stokoude man een radicale wending. Hij werd zondaar voor God en mocht de Zaligmaker leren kennen. Toen hij zestien jaar later overleed, kwam op zijn graf te staan: *Hier rust, verwachtende de tweede komst van onze Heere Jezus Christus, Lukas Short. Geboren in 1650, gestorven in 1766. Hij heeft zestien jaar geleefd.*

Waar een verjaardag al niet goed voor kan zijn...

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant