

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 6 november

10.00 uur: ds. W. Pieters

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 108

Vrijdag 11 november

13.30 uur: ds. W. Pieters, huwelijksbevestiging van Berthil Kuijt en Helène van Wijngaarden

Collecten zondag 6 november

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte najaarszendingscollecte

Aankondiging najaarszendingscollecte 2022

In de meeste gemeenten zal het nieuwe kerkelijk seizoen inmiddels al weer in volle gang zijn, met catechisatie, bijbelkringen, huisbezoeken, kinderwerk... Wat een zegen dat er zoveel gedaan wordt om jonge en volwassen gemeenteleden steeds weer bij het Woord en het werk van God te brengen, om een ieder steeds weer te wijzen op de enige Naam die onder de hemel gegeven is, Christus Jezus.

Ook in Malawi en Suriname wordt veel tijd en energie gestoken in vorming en toerusting van de gemeenteleden. In Malawi is bijvoorbeeld, onder leiding van mevrouw Van der Bas, een alfabetiseringscursussen voor predikantsvrouwen opgezet, zodat zijzelf straks ook de Bijbel kunnen lezen. Kinderen ontvangen een eenvoudige catechismus om zo meer te leren begrijpen van wat God zegt. En stap voor stap wordt de Bijbelverklaring van Matthew Henry vertaald in het Chichewa.

In Suriname werkt Marijke van der Plaat samen met pastor Serge Andre in Powakka en Philipusdorp. Naast de zondagse diensten organiseren ze kinderen jongerenclubs. Er liggen plannen om het werk onder de Arowakken – oorspronkelijke bewoners van Suriname – uit te breiden door middel van jaarlijkse toerustingsconferenties voor voorgangers.

Zoals u ziet: veel werk wordt verricht. Wilt u bidden om zegen en vrucht? Want niet onze inspanning, maar de kracht van de Heilige Geest maakt het grote verschil!

Wilt u het zendingswerk ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de najaarszendingscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk in Suriname en Malawi. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK op beide zendingsvelden, zie www.zhbk.nl. U kunt ons ook steunen door een gift over te maken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal). We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Kinderoppas zondag 6 november

Groep 1: Geralda Kuijt, Marieke Kuijt, Else van Norel

Groep 2: Alien van Lagen, Hanneke Lindenholz, Cora Overdijk

À Brakel over het genadeverbond (10)

“De ene Verbondmaker is de Heere God, Die in dit Verbond gezien moet worden als heilig en rechtvaardig. *Die de schuldige geenszins onschuldig houdt* (Exodus 34 vers 7).

Toen Jozua het volk met God in een verbond deed komen, zei hij: *Gij zult de Heere niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God* (Jozua 24 vers 19).

Iemand zou kunnen denken: dit schrikt af, wie zou met zo'n heilige en rechtvaardige God in een verbond durven treden? Maar hij moet weten, dat het hem zelfs moest aanlokken: omdat de rechtvaardigheid voldaan is door de Borg, daarom is de rechtvaardigheid Gods nu ten voordele van de bondgenoten, en daarom blijft het verbond onwrikbaar. En *Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft* (1 Johannes 1 vers 9).

Blijf wat staan bij deze genoemde eigenschappen Gods, en beschouw God als zodanig, totdat uw ziel werkelijk overreed wordt, dat God waarlijk als zodanig in het oprichten van dit verbond voorkomt, om daaraan vrijmoedigheid te ontlennen om in dit verbond in te gaan, en ingegaan zijnde, met veel zekerheid te rusten in die God.

Deze is de ene partij.”

Bij de avonddienst

Vraag en antwoord 108 luiden: Wat leert het zevende gebod ons? Dat alle onkuisheid door God vervloekt is, en dat wij daarom – terwijl wij haar van harte vijand zijn – kuis en ingetogen moeten leven, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten.

Doopdienst

Zondag 13 november is er in de morgendienst bediening van de doop.

Doopzitting is op dinsdagavond 8 november om half 8. Trouwboekjes voor zaterdag 5 november inleveren bij de scribe, Stakenbergweg 190 Elspeet.

Agenda week 45

Zondag 6 november

10.00 en 18.30 uur dienst

11.45 uur zondagsschool

Maandag 7 november

9.00 uur schoonmaken kinderoppas

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

16.30-21.45 uur catechisatie en eenvoudige catechisatie [zaal 2-3-4-5 en 7]

Dinsdag 8 november

19.00 uur JV Samuël [zaal 4-5]

19.30 uur doopzitting [consistorie]

19.30 uur mannenvereniging [zaal 1]

20.00 uur JV Niek [zaal 2-3]

Woensdag 9 november

8.45 uur schoonmaakgroep 8

9.30 uur moedermorgen [zaal 1-2]

11.15-12.00 uur psalmen op verzoek [uitzending Oranjehof]

20.00 uur volwassencatechisatie [zaal 1]

Donderdag 10 november

19.30 uur vergadering kerkenraad en kerkbestuur [zaal 1]

Vrijdag 11 november

13.30 uur trouwdienst bruidspaar Kuijt-van Wijngaarden

19.00 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

20.30 uur belijdeniscatechisatie [zaal 4-5]

Zaterdag 12 november

19.00 uur zingen voor de kerkteléfono

Catechisaties

Volgende week is catechisatie behalve voor de zaterdagavondgroep. Alle catechisanten moeten de vragen 1 en 2 en 3, met de antwoorden kennen. Leren de andere gezinsleden mee?

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Dinsdagavond 8 november hopen wij weer bij elkaar te komen. Aan de orde is de zevende Bijbelstudie over Haggai 2 vers 21 t/m 23. 'Nog eenmaal'. We stellen het op prijs dat u hoofdstuk 7 doorleest om over de bijbehorende vragen alvast na te denken en indien mogelijk ze thuis al te beantwoorden. We hadden gehoopt dat meerdere (jonge) mannen zich zouden aanmelden om lid te worden van onze mannenvereniging. U bent altijd welkom om de bijeenkomst vrijblijvend ter kennismaking te bezoeken. De vergadering staat onder leiding van ds. C.M. Buijs die ook een korte meditatie houdt uit het boek 'Haggai en Zacharia' van ds. J. Westerink, dat betrekking heeft op de profeten van het Huis van God. Hartelijk welkom. Aanvang 19.30 uur en rond 21.30 uur sluiten we weer af.

Het bestuur

JV N.I.E.K.

Hey JV'ers, op dinsdag 8 november is er JV! Deze keer wordt de inleiding door Geert en Jacob gehouden. Het vrij onderwerp doen Alrico en Nathan. Zoals gewoonlijk wordt iedereen om half 8 verwacht. Tot dan!

De leiding

Moedermorgen

Woensdagmorgen 9 november is er weer moedermorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur. Vanaf 9.15 uur staat er koffie en thee klaar. Hartelijk welkom! Kleine kinderen mogen meegebracht worden. We willen jullie vragen om hoofdstuk twaalf te lezen van het boek 'Elke dag nieuw' van Elise Pater-Mauritz. Ben je nog nooit geweest en wil je een keer komen kijken, dan ben je hartelijk welkom op deze morgen in een zaal van de kerk. Heb je vragen, mail gerust naar: moedermorgens@hhgelspeet.nl.

Volwassenencatechisatie/lidmatenkring

Woensdag 9 november is de derde keer volwassenencatechisatie/lidmatenkring. Het begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. We behandelen dit seizoen Jeremia 31 vers 8-14. Deze bijeenkomst is voor iedereen: hartelijk welkom – in het bijzonder zij die onlangs belijdenis aflegden.

Geboren

Echtpaar Kroes–ten Voorde, Pirkweg 10, 8075 PP Elspeet, ontving donderdag 27 oktober een zoontje, Niek. Niek is het broertje van Tineke, Elise, Alinde, Evert, Dianne en Mirjam. Moeder en kind moesten helaas weer terug naar het ziekenhuis, en zoals het nu lijkt, zullen ze daar deze week moeten blijven. Op zondag 30 oktober ontving echtpaar Hazeleger–Bouman, Roggeweg 4, 8075 CV Elspeet, een zoontje, Gerrit Theodoor. Gert is het broertje van Maas, Cora, Heidi en Frans.

Beide gezinnen wensen we van harte des Heeren zegen toe. Mogen we bedenken, wat ik in 1981 in het kerkblad van Genemuiden na een doopdienst schreef: “De Heere werkt in de lijn der geslachten. Hoewel genade geen **erfgoed** is, is het wel opmerkelijk dat de trouw Gods juist dáár veelal naar voren komt, waar de ouders de kinderen begeren op te voeden in de **tedere vreze des Heeren**. Middellijk wil de Heere werken. Ouders, zou u niet gelukkig zijn, indien het Gode behaagde uw gebrekkige opvoeding te gebruiken tot eeuwige zaligheid?”

Van harte daarbij de nodige wijsheid, liefde en persoonlijke godsvrucht toegewenst, met alle geduld en kracht en...; – o, er is zoveel nodig om onze kinderen in het spoor van Gods heilzame geboden voor te gaan en het geloof in Zijn kostbare beloften voor te leven... Maar als ons op welk punt ook maar, wijsheid ontbreekt (en dat is werkelijk zo), dan mogen we het van de Heere begeren, Die mild geeft!

Huwelijksbevestiging

Bruidspaar Kuijt–van Wijngaarden wensen we van harte Gods zegen toe op weg naar de geplande dag. Hun tijdelijke adres is Stakenbergweg 192a, 8075 RC Elspeet.

Onze zieken

De heer W.H. Pluim, Uddelerweg 60, 8075 CK Elspeet en mevrouw H. Boeve-Hazeleger, Ds. Kalshovenweg 36A, 8075 AG Elspeet mochten thuiskomen uit het ziekenhuis.

Moge de Heere deze weg van moeite en beproeving u tot zegen stellen en u ondersteunen en verder genezen! Het is niet gewoon om uit een ziekenhuis weer thuis te mogen komen. Wie inleeft, wat hij verdient, verwondert zich over elke blijk van Gods goedheid – ook en juist na ziekte of operatie.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw H. van de Zande-Smit, *Norschoten*, Gerrit Mouwweg 93-K, 8075 AH Elspeet.

Verjaardagen 80+

Op 7 november wordt de heer J. Koster, Stakenbergweg 9a, 8075 PV Elspeet, 83 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Verhuizing

Mevrouw H. van de Steeg-Noorderijk, Gerrit Mouwweg 29 verhuist 14 november naar *Woonzorgcentrum De Bunterhoek*, kamer 320, Secr. Boerhoutweg 1, 8071 HT Nunspeet. Moge de Heere in Zijn gunst meegaan op deze weg van minder worden, afhankelijker worden, zodat het aan de avond van uw leven toch licht mag zijn – van de Zon der gerechtigheid!

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 23 oktober voor de Boaz-Jachin school heeft € 1903,80 opgebracht. Per bank ontvangen voor diaconie: 2 x € 50 1 x € 25; voor internetuitzendingen € 10. In de zendingsbusjes zat € 1253,21.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Kerkvoogdijzaken

19 oktober 2022

Gewone collecte € 415,30

23 oktober 2022

Gewone collecte € 1.600,65

Extra collecte kerkvoogdij € 1.769,10

Per bank ontvangen:

- gift: 1 x € 50;

- voor aflossing lening: 1 x € 65 en 1 x € 40;

- collectegeld: 1 x € 100, 3 x € 50 en 1 x € 10; totaal € 260.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Bestellijsten actie

Dit najaar is er opnieuw de bestellijsten actie van de activiteitencommissie. Heeft u op dankdag geen bestellijst mee kunnen nemen? U kunt de lijst ook downloaden van de website van de kerk. Ook bij de Oranjarahof liggen weer lijsten klaar. U kunt uw bestelling tot zaterdag 12 november aan ons doorgeven. Op zaterdag 19 november bezorgen wij uw bestelling bij u. Alvast hartelijk bedankt!

Zorgcentrum Oranjarahof

7 november: uitzending van voorlezen door mw. I. de Vogel. Deze uitzending begint op 10.30 uur.

9 november: mw. Van Ark zingt met een groepje mensen psalmen op verzoek. Wilt u voor iemand een psalm aanvragen? Dat kan via tel.nr: 0577-492059 of via Email: jvanark@solcon.nl of info@oranjarahof.org. Deze uitzending is niet op de gebruikelijke tijd maar van 11.15 uur tot 12.00 uur.

Alle uitzendingen zijn te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio en via internet <https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren>.

Vanuit Oranjarahof een hartelijke groet van alle medewerkers

Regioavond Nunspeet vereniging Een Handreiking

Op donderdagavond 10 november wordt er een regioavond georganiseerd door regiobestuur Veluwe van vereniging 'Een Handreiking'. Deze vereniging richt zich op familieleden van mensen met een psychische ziekte. Het volgende thema staat centraal: "Ik wil het zo niet meer!" Over grenzen in de omgang met mensen met psychische problemen.

Deze avond vindt plaats in de Opstandingskerk, Feithenhofweg 24 te Nunspeet en begint om 19.45 uur, met inloop vanaf 19.15 uur. Dhr. W. Visser opent de avond, waarna prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker een lezing zal verzorgen. In deze lezing zal zij ingaan op vragen als: waar liggen mijn mogelijkheden en grenzen in het omgaan met onze zieke naaste? Hoe laat ik enerzijds de liefde van de Heere Jezus zien en stel ik toch grenzen in de hulp die ik bied? Ook zullen we met elkaar denken over hoe ver onze verantwoordelijkheid gaat als iemand in onze omgeving suïcidaal is. Kortom, een breed thema dat bij veel naasten van psychisch zieken in meer of mindere mate leeft. Een ieder is van harte welkom! Ook is alles live te volgen via het YouTube-kanaal van de Opstandingskerk Nunspeet of via kerkomroep.nl.

Boston over twijfel en geloof

“Ik probeerde mezelf als volgt te onderzoeken of ik wel echt geloof had: zij die een oprecht verlangen hebben naar vereniging en innige omgang met Christus, hebben het ware geloof. Wie zijn zij dan? Degenen die

(1.) Christus kiezen en naar Hem verlangen, zonder de wens om de zonde vast te houden; die voor Christus kiezen wat er ook moge volgen.

(2.) Die een gehele Christus verlangen, zowel voor heiliging als rechtvaardiging.

(3.) Die Christus boven alles waarderen.

(4.) Die een gevoel van zonde hebben dat op het geweten drukt, en er ernstig ongenoegen over hebben.

(5.) Die zich inspannen om Christus te zoeken.

Met een beroep op Gods alwetendheid betuig ik, dat zo'n verlangen heb:

(1.) Ik verlang naar Christus zonder één zonde aan de hand te willen houden. Ik ben tevreden om afstand te doen van alle zonden, en ik neem Christus aan om Hem in Zijn kracht te volgen, waar Hij ook heengaat.

(2.) Ik verlang naar innige omgang met Christus, al zou er geen hel zijn om zondaren te straffen; en ik verlang naar een gehele Christus, want ik wil even graag dat de zonde onderworpen en gedood wordt, als dat de schuld ervan vergeven wordt.

(3.) Ik acht en waardeer Christus boven alles: “Geef mij Christus, en neem dan van mij af, wat U maar wilt.”

(4.) Alle zonde, vooral mijn overheersende lust, is mij een last.

(5.) Ik span mij in om Christus te zoeken. “Heere, U weet het!”

Daarom concludeer ik: ik heb het ware geloof.

Uit de oude-brievendoos

Genemuiden, 11 oktober 1994

Je vraagt me over het krijgen van kinderen. En ik denk dat het dienstig zou kunnen zijn om in dit verband samen erover na te denken, wat het doel van het huwelijk is. Wat heeft God daarover geschreven in Genesis 1 en 2? Dat zul je inmiddels al wel hebben gelezen bij Matthew Henry. Vervolgens kun je samen de vraag overdenken waarom jullie tot een trouwdag willen komen: (1) wil jij je vrijgezellenbestaan voor God leven? (2) Willen jullie beiden terwijl je nog vrijgezel bent, al heb je reeds verkering, voor Hem leven? (3) Willen jullie ook samen voor Hem leven en je toekomstig huwelijksleven algeheel aan Hem geven en dus ook het leven van de huwelijksgemeenschap en de daaraan verbonden kinderzegen aan Hem toewijden, zodat Hij mag bepalen wat Hem behaagt, ook dus ten aanzien van het krijgen van kinderen? Vreemde gedachten nog voor een jongeman van 21 en voor een jonge dame van 22. Toch niet zondige gedachten, maar juist tere en heilige gedachten en vraag erbij aan de Heere dat jullie er op openhartige en reine wijze over mogen spreken. En bedenk vooral, zoals je zelf ook schrijft, dat een kind een ziel heeft voor een nimmer-eindigende eeuwigheid...

Verbi Divini Minister (71)

Hoe stond ik kerkelijk en ambtelijk in het leven? Daarvan komt iets tot uiting in de kerkbladartikelen die ik in die tijd schreef. Ik nam geen blad voor de mond en – gezien mijn leeftijd: nog geen 24 jaar, en gezien mijn ambtelijke status: nog geen twee maanden predikant – waarschuwde ik wel erg heftig... Neem nu het volgende stukje onder het kopje KERK EN ZENDING, dat op 27 juni 1981 verscheen:

“Gereformeerd

In onze Hervormde kerk bestaan twee zendingsorganisaties naast elkaar. De ene is officieel van de kerk en de andere is opgericht als een Bond met leden, nl. de Gereformeerde Zendingsbond, GZB. Om haar bestaansrecht te handhaven, dienen we te benadrukken, dat zij gereformeerd van beginsel en van doelstelling is. Wanneer de GZB haar gereformeerd-zijn verliest, verliest ze ook het recht om te bestaan naast de officiële herv. zending.

Wat is dan vanouds haar gereformeerde karakter geweest? Dat ze alle nadruk gelegd heeft op de geestelijke zijde van de zaak der zending. De prediking van de totale verlorenheid van de mens, van zijn totale verdorvenheid en van het eenzijdige Godswonder tot zaligheid in Christus. In onderscheid daarmee heeft de officiële zending van onze kerk het veel drukker met sociale vraagstukken. We moeten met alle nadruk stellen, dat de GZB niet haar gereformeerde karakter mag verliezen! Wél is het goed om op de zendingsvelden aandacht te vragen voor de medemens in nood: honger en armoede. Maar een sociaal-evangelie, zoals tegenwoordig geleerd wordt in vele kringen, waarin men de revolutie predikt, mag bij ons geen **zweem** van inspraak hebben. Daarom is het ook ten volle onjuist om te zeggen dat Jezus een Evangelie der armen heeft gepredikt. Alsof de financiële situatie van invloed zou zijn. Nee, ook een rijke (in financieel opzicht) kan onderdaan worden van Koning Jezus. En ook een arme kan in zijn vijandschap volharden. We mogen als gemeente wel bezorgd zijn als deze sociale geluiden ook binnen de GZB gehoord worden. Als ook op haar jaarvergaderingen Luc. 4:18, “Om de armen het evangelie te verkondigen” sociaal wordt uitgelegd. Hier wordt een zuiver geestelijke armoede bedoeld. Wie dat vergeestelijken noemt, heeft nog nooit iets van de zaak begrepen. Daarom: GZB waak voor veroppervlakkiging!! Laat uzelf het **gereformeerde** karakter niet ontnemen! Weersta allerlei invloeden van een Bijbeluitleg, die zogenaamd veel meer recht doet aan allerlei gegevens, maar ondertussen de **diepgang** van het geestelijk leven vergeet!

Ons gebed moge vermeerderd worden, dat de Heere ons bekere en verlichte door Zijn Geest. Dan zal er nog weer iets kunnen uitgaan van onze zending.” Bij het nog eens lezen denk ik: was dit wel de juiste toon? Ook vraag ik me af: moest ik dit wel in Ons Kerkblad schrijven? Ik weet niet meer of ik ooit de GZB zelf erop had aangesproken – ik ben bang van niet... Maar in ieder geval was

dat de juiste weg (geweest). Hoe dan ook: wat ik schreef, liet aan de gemeente van Genemuiden (en laat nu u) iets zien hoe ik over de dingen dacht (en nog steeds denk).

In het eerstvolgende kerkblad schreef ik:

“Het stukje dat we vorige keer schreven over de GZB, heeft nogal wat stof opgeworpen. Dat komt, omdat men het negatief geïnterpreteerd heeft, wat positief bedoeld was. We willen dan ook rechtzetten, wat krom getrokken werd. De zending heeft nodig, dat de Geest des Heeren heerschappij hebbe. Dat is onze bedoeling geweest bij het schrijven van vorige maal.

Wat zou het groot zijn als ook door het werk van de GZB zielen gewonnen mogen worden voor het Koninkrijk der Hemelen. Daartoe stelle de Heere alle zendingarbeiders tot een zegen in de prediking van Zijn heilig Woord, door de bediening van Zijn Heilige Geest.”

Ten slotte

Waar God de Heer' Zijn schreden zet
Daar wordt de mens van dwang gered,
Weer in het licht geheven.

Als 's Heeren Woord weerklinkt met macht,
Wordt aan het volk dat Hem verwacht,
De ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn
En schrijft in harten het geheim
Van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
Te allen tijd gerust en stil
Alleen van Zijn genade.

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant