

*Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente*

### **Zondag 31 juli**

10.00 uur: ds. W. Pieters, Prediker 6

18.30 uur: ds. W. Pieters, Prediker 7

### **Zondag 7 augustus**

10.00 uur: ds. W. Pieters, Prediker 8

18.30 uur: ds. W. Pieters, Prediker 9

### **Collecten**

*31 juli*

1<sup>e</sup> collecte diaconie

2<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

3<sup>e</sup> collecte aflossing op de lening van het kerkgebouw

*7 augustus*

1<sup>e</sup> collecte diaconie

2<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

3<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

### **Kinderoppas**

*31 juli*

Groep 1: Meggelina Meijer, Janneke Roskam, Loïs Weerheim

Groep 2: Henriette Verwoerd, Willemijn van de Weerd, Henriëke Hazeleger

*7 augustus*

Groep 1: Ingrid Bakker, Wilma van de Werfhorst, Frederique Hazeleger

Groep 2: Aline van Ark, Gerdien Beens, Sophia Kloosterman

### **Gedoopt**

Op zondag 17 juli werden gedoopt:

Ella Anna Cornelia Adriana van den Hardenberg, Apeldoornseweg 14, Elspeet;  
geb. 4 juni 2022.

Leentje Cornelia Andeweg, Ds. Lamensweg 13, Elspeet; geb. 13 juni 2022.

Aan de beurt was uit het doopformulier: "Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening/inzetting van God is..." Moge de Heere uit genade ouders en kinderen doen verstaan in het diepst van hun ziel wat het betekent om uit genade een geliefde te zijn in de Heere Christus!

### **Agenda week 31**

*Zondag 31 juli*

10.00 en 18.30 uur dienst

*Maandag 1 augustus*

19.00-20.30 uur afhalen van collectemunten

*Woensdag 3 augustus*

8.30 uur tuingroep 2

*Donderdag 4 augustus*

8.45 uur schoonmaakgroep 3

*Zaterdag 6 augustus*

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

### **Agenda week 32**

*Zondag 7 augustus*

10.00 en 18.30 uur dienst

*Donderdag 11 augustus*

8.30 uur tuingroep 1

18.45 uur schoonmaakgroep 4

*Zaterdag 13 augustus*

Zingen voor de kerktelefoon

### **Geboren**

Op 17 juli ontving echtpaar Koetsier–Hoekstra, Gerstweg 13, 8075 BP Elspeet, een zoontje, Andries. Ze noemen hem Aron. Van harte wensen we jullie des Heeren zegen toe bij dit grote geschenk. Hij is zijn Schepper. Hij alleen kan jullie jongetje in het leven en bij de gezondheid bewaren. Hij heeft aan jullie een hele Bijbel gegeven om de weg ten Leven te bewandelen. Dat moge jullie dagelijkse bede zijn met en voor elkaar; en dat jullie als ouders jullie kind zullen voorgaan in deze lieflijke wandeling; waar het spoor is van de Goede Herder, waar de schapen lopen die Hij wil weiden. Bij Hem zal jullie jongetje het goéd hebben!

### **Huwelijksaankondiging**

Op donderdag 15 september trouwen Jan van den Hoorn en Gerritje Dirkje van Dijk uit Uddel. Zij vragen een zegen over hun huwelijk in een kerkdienst die om 14.30 uur begint en in onze gemeente wordt gehouden. Hun toekomstige adres is Essenkamp 10, 3888 LL Uddel. Van harte wensen we het aanstaande bruidspaar Gods zegen toe op weg naar en in hun voorgenomen huwelijk.

### **Huwelijksjubileum**

Op 9 augustus is echtpaar Vlijm–van de Peppel, Zeisweg 29, 8075 CC Elspeet 55 jaar getrouwd. Moge de Heere bij het klimmen der jaren en het verminderen der lichaamskrachten u zeer nabij zijn en alles geven wat u in uw huwelijk, gezin en familiekring nodig hebt om in godzaligheid te leven tot Zijn eer en tot heil en nut van uw geliefden. Van harte gefeliciteerd = Gods zegen toegewenst op de komende gedenkdag en van dag tot dag. Hij kent u in alle opzichten en weet wat nuttig en nodig voor u is en Hij heeft gezegd: “Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben én overvloed hebben”! En om er dan ook van te getuigen tegenover onze naasten, hoe dienenswaardig de Heere is...

## **Onze zieken**

De heer H. Stip, Staverdensedeweg 45A, 8075 AP Elspeet, is met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn ondertussen onderzoeken gedaan waarvan de uitslag positief is. En hij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

Claudia Kuijt (2 jaar), Ds. Wisseweg 25, 8075 DB Elspeet, is opgenomen in het WKZ in Utrecht.

De heer R.G. Vis, Ds. Van Paddenburghweg 26, 8075 AL Elspeet is afgelopen week begonnen met chemokuren.

Alle zieken thuis.

Velen lijden, sommigen in stilte, sommigen lange tijd. De Heere geve ons een meelevend hart om in praktijk te brengen wat we afgelopen zondagmorgen hoorden naar aanleiding van de lichtstraal in Prediker 4 (*twee zijn beter dan één*), waarbij de woorden van Paulus klonken uit Galaten 6 vers 2: draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus.

Ook wensen we een ieder naar lichaam en ziel des Heeren genadige en verrassende zegen toe. Dan kan het (geestelijk) goed zijn, zelfs als het (lichamelijk) niet goed gaat.

## **Langdurig verpleegd of elders wonend**

Mevrouw G. Mulder-Hazeleger, *De Bunterhoek, kamer 219*, Secr. Boerhoutweg 1, 8071 HT Nunspeet.

## **Verjaardagen 80+**

Op 10 augustus wordt mevrouw G. Mouw, Gerrit Mouwweg 93-A, 8075 AH Elspeet, 99 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in uw honderdste levensjaar.

## **Gestorven**

Op zaterdagavond 16 juli heeft de Heere uit dit leven weggenomen Willempje Bronkhorst-de Weerd, gewoond hebbend Diepeweg 21-A, in de leeftijd van 79 jaar. Heel onverwacht kwam haar sterven. Vele weken was zij vorig jaar ernstig ziek, maar mocht ze wonderlijk geheel herstellen. En nu is – terwijl niemand het verwachtte – haar einde gekomen; net nadat zij het psalmzingen voor de kerktelefoon had gehoord, samen met een vriendin.

Sterven... een einde dat een nieuw begin betekent: het hiernamaals, dat eeuwig duurt. We kunnen ons ten diepste geen voorstelling vormen van wat eeuwig inhoudt; ook kunnen we ons niet goed indenken wat eeuwig wél of wat eeuwig wée betekent. Hel en hemel... Een van tweeën is nu haar verblijfplaats. Een van tweeën is straks ónze verblijfplaats. We kunnen als rouw dragende en bedroefde familiekring ons afvragen waar onze geliefde dode is, maar graag spoor ik u aan om, nu het nog genadetijd is en nu u nog omringd bent door zoveel genademiddelen, u af te vragen waar ú straks zult zijn, waarheen u nú op weg bent...

Van harte condoleren we de kinderen en kleinkinderen, en de andere familieleden. De Heere ondersteune en vertrooste u in deze weg van gemis en smart en Hij zij u in alle dingen zeer nabij en goed. O, dat wij allen toch verwaardigd worden om in oprecht geloof mét de apostel te kunnen instemmen (1 Korinthiërs 3 vers 21-23): "... alles is van u, hetzij ... leven, hetzij dood, ... zij zijn alle van u. Maar gij zijt van Christus, en Christus is van God."

### **Verhuisd**

Familie J. Mulder is verhuisd van Gerstweg 39, 8075 BZ Elspeet naar Vierhousterweg 70, 8075 BK Elspeet.

Familie P.J. Mulder is verhuisd van Vierhousterweg 70, 8075 BK Elspeet naar Gerstweg 39, 8075 BZ Elspeet.

Ouders en kinderen wensen we bij deze woningruil toe dat de goedheid Gods mee is opgetrokken om u een goede tijd te geven in deze nieuwe, tijdelijke woning – op reis naar uw eeuwige woning.

### **Mutaties lidmaatschap**

Als belijdende leden overgekomen uit de HHG IJsselmuiden-Grafhorst: familie Stevens, Enkweg 40, 8071 Bk Nunspeet met vier kinderen.

In verband met huwelijk overgeschreven naar de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht, Mary-Leen Westerbroek, Stakenbergweg 190, 8075 RC Elspeet.

De Heere schenke Zijn zegen bij Zijn Woord in jullie nieuwe gemeente én hier én in het verre Ambacht.

### **Diaconie**

De collecte van zondag 10 juli heeft € 1576,05 opgebracht en € 25, voor de zending. De collecte van zondag 17 juli voor fonds christelijke doeleinden €1672,30. De collecte met de zendingsmiddag heeft € 1409,40 opgebracht.

Via de bank ontvangen voor diaconie: 3 x € 50, 1 x € 40, 2 x € 30 en 1 x € 20.

*Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie*

### **Kerkvoogdijzaken**

10 juli 2022:

- gewone collecte € 1.485,30

- vrije zitplaatsen € 1.776

17 juli 2022:

- gewone collecte € 1.555,50

- extra collecte kerkvoogdij € 1.617,06

Per bank ontvangen:

- voor aflossing lening: 1 x € 50
- giften: 1 x € 1.000 en 2 x € 100
- collectegeld: 1 x € 200, 2 x € 70, 2 x € 50, 1 x € 40 en 1 x € 30. Totaal € 510.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

*Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij*

### **Cursus Bijbelse Toerusting - uitgaande van de Hersteld Hervormde Kerk**

De kerk in Nederland komt steeds meer aan de rand van de samenleving te staan. De ruimte om christen te zijn wordt kleiner. Christelijke opvattingen worden steeds minder begrepen. Daarom is wapening en toerusting nodig. Alleen zó kunnen we antwoord bieden op vragen die de samenleving stelt. Ook voor ons persoonlijk leven is het van belang toegerust te worden. Het is nodig te weten waar wij staan en wat de fundamenten zijn van het geloof. Om te leren wie wij zijn voor God en Wie Hij is voor ons. Daarom deze cursus Bijbelse toerusting; een middel om samen te denken over wat het Woord voor betekenis heeft voor ons leven.

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in het Woord van God en toegerust wil worden met Bijbelse kennis. Geïnteresseerde gemeenteleden (ook ambtsdragers) zijn van harte welkom. In het bijzonder degenen die een vervolg zoeken op de belijdeniscatechese worden uitgenodigd. Mensen van alle leeftijden doen mee aan de cursus. Bijzondere voorkennis is niet vereist.

*Wat houdt de cursus in?*

De cursus biedt toerusting en verdieping. Er zijn geen toetsen en er is geen verplicht huiswerk. De cursus bestaat uit zes vakken: Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek en praktische theologie. De lessen worden gegeven op zaterdagmorgen om de week, van 9.00 tot 12.20 uur. Er worden elke keer drie lessen gegeven van elk één uur, waarin drie vakken worden behandeld; de andere drie vakken komen de volgende keer aan de orde. Per jaar zijn er achttien bijeenkomsten. De lessen worden van september tot en met mei, twee keer per maand, gehouden. De gehele cursus duurt drie jaar. Wie de cursus volledig afrondt, ontvangt hiervoor een certificaat en heeft toegang tot de verdiepingscursus. De cursus wordt gegeven op twee plaatsen in het land: Elspeet en Oud-Beijerland, mits voldoende deelname.

Verdere informatie is te vinden op de website

<http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/toerusting>. U kunt daar de uitgebreide cursusbrochure downloaden. Ook kunt u zich daar aanmelden voor de cursus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administrateur, de heer K. Snijder, de Akkers 24, 8271 JC IJsselmuiden, telefoonnummer (038) 33 11 44 9 (buiten kantooruren) of via mailadres [administratieCBT@hhk.nl](mailto:administratieCBT@hhk.nl).

## **Wachten...**

“De weg van kommer en smart blijft tot het laatste moment even lang en even donker. We weten helemaal niet wanneer de verandering komen zal en of we haar genaderd zijn en hoeveel (want zoiets kunnen we in het donker niet zien). Maar we gelóven dat de verandering komen zal en daarmee de eeuwige zaligheid.

Wanneer een kind in een donkere kamer wacht tot de deur geopend zal worden en heel de beloofde heerlijkheid zich zal tonen, dan is het ook in de láátste seconde, voordat de deur geopend wordt, even donker als in de éérste seconde. Maar het is zeker, dat op de seconde dat de deur geopend wordt, de heerlijkheid zich zal tonen. Wellicht zou het kind op de zwaarmoedige gedachte kunnen komen, dat men misschien wel vergeten heeft, dat hij daar staat te wachten. Maar dan mag het kind tegen zichzelf zeggen: “Hoe zou ik dát kunnen geloven, dat mijn vader en moeder zoiets kunnen doen?”! Daarom houdt het kind vol.

O, maar het valt ons zo zwaar op die manier vol te houden, alles op het laatste ogenblik te moeten zetten. Wij zouden zo graag willen, dat het zich langzamerhand zou tonen. Het licht...”

## **Uit de oude-brievendoos**

Genemuiden, maandag 26 september 1994

Daar had ik in het geheel niet op gerekend, zondagavond, dat ik een brief van je zou krijgen. Hartelijk bedankt. Je kunt op zondagmiddag beter een brief schrijven over de dingen van God en van je ziel, dan je kostbare tijd verslapen, vind je niet? Ik denk dat het goed is om de dingen die je bedenkt bij het lezen of horen van Gods Woord, op papier te zetten voor jezelf. Het is een goede zaak om de dingen die je beleeft, of juist mist in de beleving van je hart, en de dingen die je opvallen onder de preek of bij het bestuderen van de catechisatielessen of bij het dagelijks lezen van Matthew Henry, op te schrijven. Dan blijft het je langer bij en verwerk je het beter: je zult beter inzicht krijgen in de dingen die de Heere je leert, en helderder overzicht over de gang van je leven.

Hoe ben jij (om op het eerste onderwerp van je brief in te gaan) omgegaan met je persoonlijke verhouding tot God, ook met betrekking tot het onderwerp waarover je met mij in de auto sprak op 30 augustus, op de terugweg van Zoetermeer? Hoe staat het nu daarmee? Verzet je maar tegen hetgeen satan je voorliegt. Vraag maar om Gods genadekracht. Ik getuig voor de Heere, dat Hij machtig en gewillig is om je te bewaren; welke bewaring je van Hem mag verwachten in de weg van ernstig gebed. Dat zal niet betekenen, dat je geen overtredingen meer hebt. Helaas wel en dat voel ik in mijn leven ook; daarom sta ik echt niet boven je, maar daarom mag ik je des te sterker wijzen op de Almachtige, Die zeer genadig is; een Arts, Die zeer bekwaam is om jou en mij van al onze boze zonden te verlossen! Geloof jij dat?

## **Verbi Divini Minister (59)**

Eén van de dingen die bij het predikantschap horen, is het schrijven van de kerkbode, zoals ik nu meer dan veertig jaren heb gedaan, heb mogen doen, heb moeten doen. Ik neem hier over wat ik de eerste keer in het kerkblad van Genemuiden schreef:

### *Gods genade*

Voor de eerste maal mag ik me tot u richten in ons kerkblad. Dat is geen gevolg van enige prestatie maar alleen van Goddelijke gratie. Waar Hij het ons heeft gegeven, dat we als gemeente en predikant aan elkaar verbonden mochten worden, komt ook Hem alleen alle eer toe. Ik spreek de wens uit, dat ik in uw midden mag verkeren als een die dient. In het dienstbaar zijn ligt onze taak. Natuurlijk niet in de zin, dat we dienstbaar moeten worden aan menselijke wensen of verlangens, maar aan het eeuwig blijvende Woord Gods. En ook: Dienstbaar aan de zaligheid van zondaarszielen, en aan de stichting der gemeente. De God van alle genade schenke ons allen een vertoeven onder Zijn Woord, een buigen onder Zijn Woord, een leven in Zijn Woord. Daartoe schenke Hij genadig de krachtige bediening van Zijn Geest uit de volheid van Jezus Christus. Ik hoop door de bekwaam-makende werking Gods veel onder u te arbeiden. Wees ervan overtuigd, dat u altijd welkom bent in de pastorie, zowel met uw noden alsook met uw vreugden; als het mogelijk is, zal ik u met raad en daad bijstaan. De Heere make het wel in de ambtsbediening tot eer van Zijn Naam en tot zegen van ons allen.

## **Ten slotte**

Een collega schreef eens in de kerkbode (wat ik van harte beaam!):

“Een week is niets. Het is net als een boek wat je opent en weer dicht doet. Zó opent de week zich en zó wordt deze weer voor ons toegesloten. We hopen dat voor u en jou de zondagen het hoogtepunt van de week mogen zijn. Eens maakte ds. I. Kievit een wandeling met zijn zoon, de latere ds. L. Kievit, langs de weg. Hij wees hem op de elektriciteitsdraden, die toen nog allemaal bovengronds waren, en zei: “Jongen, mijn leven is net als die draden. Bij de palen zijn ze het hoogst. De zondagen zijn voor mij de hoogtepunten van de week.” Ds. I. Kievit leefde van zondag tot zondag. Met de zondag begint telkens een nieuwe week. Hoe is het met ons: Nemen we alles van de week mee de zondag in? Dan zal het niet meevallen om stil te worden voor God. Of mag het door genade zo zijn dat we alles van de zondag meenemen de week in? Dan is de week gezegend vanuit de zondag. Zo bedoelt de Heere het en zo wil Hij het maken. We hopen elkaar komende zondag weer te mogen ontmoeten in Gods huis. De Heere gebiede Zijn Zegen over de Woordverkondiging. Hij make het tot een hoogtepunt voor ons allen.”

*Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant*