

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 10 juli

10.00 uur: ds. W. Pieters, Prediker 1

18.30 uur: ds. W. Pieters, Prediker 2

Collecten 10 juli

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte vrije zitplaatsen

Kinderoppas 10 juli

Groep 1: Willemieke Kloosterman, Jantine Kroes, Hester Vierhout

Groep 2: Marieke Kuijt, Alien van Lagen, Maria Smit

Bij de morgen-/avonddienst

Al weet ik niet hoe het zal gaan, het is mijn bedoeling om in de maanden juli en augustus de twaalf hoofdstukken van het Bijbelboek Prediker te behandelen.

Aanstaande zondagmorgen hoofdstuk 1 en in de avonddienst hoofdstuk 2.

Preekbespreking

Zondagavond is er voor jongeren van ongeveer 12 tot 16 jaar, na de dienst bespreking van de morgenpreek over Prediker 1 vers 2: "Ijdelheid der ijdelheden," zegt de prediker, "ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid."

We praten met elkaar over de volgende vragen:

1. Heb je iets te vragen of op te merken over de preek: was er iets waar je het niet mee eens was, of wat je niet begreep of wat je bijzonder trof?
2. Het woord 'ijdel' betekende in de tijd van de statenvertalers 'leeg'. Vind jij het leven leeg/zinloos? Waarom wel of waarom niet? Wat van het leven vind jij wel leeg/zinloos en wat niet?
3. Het boek Prediker loopt uit op de laatste twee verzen van hoofdstuk 12. Op welke manier kun je deze twee uitspraken ('vrees God en houd Zijn geboden'; 'God zal alles in het gericht brengen') verbinden aan Prediker 1 vers 2?
4. Lees vraag en antwoord 1 van de Catechismus. Gaat dit ook over Prediker 1 vers 2? Zo ja, hoe dan?

Doopdienst

Zondagmorgen 17 juli is er bediening van de Heilige doop. Doopzitting is op woensdagavond 13 juli om half 8. Trouwboekjes voor zaterdag 9 juli inleveren bij de scriba, Stakenbergweg 190 Elspeet.

Agenda week 28

Zondag 10 juli

10.00 en 18.30 uur dienst

20.15 uur preekbespreking

Woensdag 13 juli

19.30 uur doopzitting [consistorie]

Donderdag 14 juli

8.30 uur tuingroep 1

18.45 uur schoonmaakgroep 9

Zaterdag 16 juli

19.00 uur zingen voor de kerkteléfono

Kledingverkoop voor de kerk

Voor de verkoopdag in oktober kunnen wij weer kleding gebruiken. Wilt u de nette, schone winter- en zomerkleding voor ons bewaren? In september kunt u de kleding inleveren. U hoort hier t.z.t. meer van. Bij vragen kunt u bellen naar 0577-490939. Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten, de kledingcommissie

Huwelijksaankondiging

Op dinsdag 6 september trouwen Johannes Lubbertus Buijtenhuis en Gerritje van Hierden. Zij vragen op woensdag 7 september een zegen over hun huwelijk in een kerkdienst die om 13.00 uur begint en in onze gemeente wordt gehouden. Hun toekomstige adres is Buurtweg 2, 3888 NE Uddel. Van harte wensen we het aanstaande bruidspaar Gods zegen toe op weg naar en in hun voorgenomen huwelijk.

Huwelijksjubileum

Op 12 juli is echtpaar Knol-Bakker, Blekemeer 29-2, 3888 LG Uddel 50 jaar getrouwd. Van harte wensen we u des Heeren zegen toe bij deze gedenkdag. De Heere geve u de rechte dank in het hart. Dankbaarheid betekent dat we God erkennen voor Zijn weldaden. Was het niet de apostel Paulus, die vol verwondering uitriep: "Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave?" We wensen u als jubilerend echtpaar de genadige nabijheid van Christus toe. Dan zal u niets ontbreken. Niet voor de tijd en evenmin voor de eeuwigheid. Bij het terug-zien houden wij schuld over; bij het naar-binnen-zien worden we al maar kleiner; bij het naar-de-toekomst-zien kunnen we vrezen en beven, én verlangen en hopen; bij het naar-Boven-zien kunnen we slechts aanbidden en verwonderd raken over zóveel goedheid van God. Hij geve u zo van dag tot dag niets te zijn in uzelf en alles te vinden in uw Zaligmaker.

Onze zieken

De heer G. Smit, Weideweg 29, 8075 PE Elspeet, mocht na vele bestralingen een goede uitslag ontvangen.

De heer R.G. Vis, Ds. Van Paddenburghweg 26, 8075 AL Elspeet, heeft de uitslag gekregen van de gedane onderzoeken. Het is nog afwachten of er medisch iets aan te doen is.

De heer M. Hazeleger, Veenwaterweg 3d, 3881 RM Putten, heeft zijn heup gebroken en wacht op een operatie in het ziekenhuis.

Mevrouw P. van Lagen-Mulder verblijft in Hospice *de Regenboog*, Postgildewegje 3, 8071 WP Nunspeet.

De Heere gedenke alle genoemden en ook degenen die niet genoemd zijn. Ik las eens: *Het kruis is Gods knecht*.

Ook tegenspoed en kruis komen uit Gods hand. Zij zijn Zijn knechten om ons te brengen waar Hij ons hebben wil. We mogen dan ook de kastijding des Heeren niet verachten, maar we moeten er op letten en ons tot de Heere bekeren. Dit heeft een jonge man geleerd, over wie we onlangs lasen. Hij had een gebrek aan zijn rechterbeen gekregen. Het 'wilde' maar niet genezen en veroorzaakte hem veel pijn. Maar daardoor werd hij tot God gebracht. Graag hoorde hij Gods Woord en leidde een stil gebedsleven. Tegen alle verwachting in begon het been te herstellen. Hij kon weer gaan en staan, zoals anderen, en ook weer werken. Zijn geloofsleven begon nu echter te kwijnen en zijn plaats in de kerk bleef dikwijls leeg.

Op zekere dag brak de oude wond weer open. Daar lag hij weer. Iemand die hem bezocht, beklagde hem. Maar hij zei: "Beklaag mij niet, want mijn oude vriend is teruggekomen. God heeft hem gestuurd. Het is beter kreupel op de smalle weg te gaan, dan met gezonde benen op de brede weg te wandelen." Zo ondervinden velen het in hun leven, dat het kruis Gods knecht voor hen is. Hoe dragen wij ons kruis?

Langdurig verpleegd of elders wonend

Arnold Kuijt, Kattewaardweg 10-20, 8267 AJ Kampen.

Verjaardagen 80+

Op 12 juli wordt de heer G. Stoffer, Apeldoornseweg 49, 8075 BM Elspeet, 81 jaar.

Op 15 juli wordt mevrouw F. van den Top-Vos, Oud Milligenseweg 34/11, 3886 ME Garderen, 80 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Meeleven

In de achterliggende week is – in de leeftijd van 61 jaar – een broer en zwager gestorven van mevr. Koetsier-van de Berg, echtp. Koetsier–van de Werfhorst, echtp. Koetsier–Vermeer, mevr. W. Koetsier, echtp. Van Ark–Koetsier, echtp. Juffer–Koetsier, echtp. Koetsier–van de Steeg, mevr. M.W. Koetsier en echtp. Schouten–Koetsier. Van harte wensen we u allen en de uwen toe bij deze ernstvolle roepstem te mogen horen hoe de Heere roept tot het Leven. Hij ondersteune allen in rouw en gemis.

Mutaties lidmaatschap

Overgekomen vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente Garderen in verband met verhuizing: familie Reijnders–Stip, Vierhousterweg 27B, 8075 BG Elspeet. We heten u hartelijk welkom en wensen u Gods zegen toe onder Zijn Woord.

Diaconie

De collecte van zondag 26 juni voor diaconale projecten in Malawi heeft € 2072,33 opgebracht. Per bank ontvangen voor diaconie: 1 x € 200, 2 x € 100, 1 x € 60, 2 x € 50, 1 x € 25, 2 x € 15. Voor een noodlijdend gemeentelid 1 x € 100. Voor een vervoersmiddel in Malawi 2 x € 50. en voor evangelisatie € 25.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Kerkvoogdijzaken

22 juni 2022

Gewone collecte € 335,60

26 juni 2022

Gewone collecte € 1.413,60

Aflossing lening € 1.929,35

Per bank ontvangen:

voor aflossing lening: 1 x € 65, 2 x € 50, 1 x € 40 en 1 x € 15

voor kerkvoogdij: 1 x € 50

giften: 1 x € 150 en 2 x € 50

collectegeld: 1 x € 200, 1 x € 120, 1 x € 100, 1 x € 50, 1 x € 30 en 2 x € 15. Totaal € 530.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Kerkschoonmaak

Bij deze willen wij, mede namens onze koster, al de vrijwilligers die dit jaar weer hebben meegeholpen om de kerk schoon te maken, hartelijk bedanken voor hun spontane hulp zodat het vele extra werk dat daarmee gemoeid is, weer gedaan kon worden. Tevens willen wij ook de vrijwilligers die wekelijks

komen helpen, niet vergeten en ook hen daarvoor hartelijk dankzeggen. Steeds wanneer er een beroep gedaan wordt op vrijwilligers, en of dat nu met de jaarlijkse of wekelijks schoonmaak is of met het ophalen van oud ijzer dan wel de activiteitencommissie enz., altijd weer staan er mensen voor klaar en wij zijn daar al deze mensen heel erg dankbaar voor.

Het kerkbestuur

Stoelen langs de wanden van de kerkzaal

In de coronaperiode hebben we in de kerkzaal langs de wanden extra stoelen geplaatst. Dit is toen gedaan om meer zitplaatsen te creëren om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om naar de kerk te gaan. Vóór deze periode was het juist het streven om vanwege veiligheidsredenen zo min mogelijk stoelen in de looppaden te hebben staan. Graag willen we weer teruggaan naar de oorspronkelijke situatie en dus het aantal stoelen langs de wanden van de kerk beperken. Op dit moment zijn er leden die vanwege verschillende redenen graag van deze plaatsen gebruik maken. Daarom willen we een beeld krijgen hoeveel mensen gebruik willen maken (om welke reden dan ook) van de stoelen langs de wand. We willen u dan ook vragen om dat voor vrijdag 15 juli door te geven aan de koster zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Het kerkbestuur

Bericht namens de activiteitencommissie

Save the date: op 10 september staat er van 10.00 uur tot en met 15.00 uur een zomerfair gepland ten behoeve van de HHK in Elspeet. Na 2 jaar annuleringen in verband met covid zien we als activiteitencommissie uit naar een gezellig drukke dag. Naast een gezellige markt zullen er vele activiteiten te beleven zijn. Echt een dagje uit voor het hele gezin. Ook zoeken wij nog vrijwilligers. Lijkt het u/jou leuk om te helpen bij de zomerfair? Laat het even weten aan Ilse van Voorst (0577-491351). Ook via E-mail zijn we bereikbaar: activiteitencommissie@hhgelspeet.nl.

Zorgcentrum Oranjehof

Kerkradio Oranjehof – Elspeet 10.30-11.15. Maandagmorgen: voorlezen door mw. I. de Vogel. Woensdagmorgen 13 juli: Psalmen op verzoek. Wilt u een psalm aanvragen? Bel naar Aly van Ark 0577-492059 / jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org De uitzending is te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.

Hebt u vragen? Bel naar Oranjehof! 0577-492278 / info@oranjehof.org

Vanuit Oranjehof een hartelijke groet van alle medewerkers

Uit de oude-brievendoos

Genemuiden, zaterdag 10 september 1994

Al kun jij dan niet in eigen kracht tot Christus komen (en ik wens je toe, dat je dit zult beleven), dan kun je toch Hem smeken om tot jou te komen, is 't niet?

Ja, je bent onmachtig en onwaardig en onwillig, al zie je dit misschien nog niet.

Vraag het de Heere dat Hij het jou zal leren: ik kan niet geloven, en ik ben niet waardig om een kind van God te worden en ik wil niet stoppen met zondigen en met zelf baas te zijn...

Ik weet nog goed, dat ik niet geloofde, dat ik niet bekeerd wilde worden. Later ben ik het wel gaan leren, dat elke keer dat ik aan zonden toegaf en elke keer, dat ik niet mijn tijd aan God gaf, dit ten diepste voortkwam uit mijn onwil, mijn tegenstand, mijn vijandschap tegen God. Maar dat wist ik in het begin niet. En dat weet niemand, zonder Goddelijk onderwijs. Vraag maar aan een meisje van de zondagsschool of zij graag een kind van God wil worden en ze zal 'ja' zeggen. Vraag aan een catechisant van 12 jaar of hij naar de hemel wil en ook hij zal 'ja' zeggen. Maar als de Heere jou gaat onderwijzen hoe de stand van zaken wérkelijk is, dán houd je je mond dicht en vraag je je meermalen af: wil ik eigenlijk wel een kind van God zijn? Wil ik wel rein en heilig leven? Wil ik Koning Jezus wel als mijn Koning erkennen, in álle dingen áltijd álgeheel?

Verbi Divini Minister (57)

Na de bevestigings- en intrededienst kwam de eerste keer dat ik op zondag in 'mijn' gemeente zou voorgaan. Maar voordat het zover was, beleefde ik iets. Daarover schreef ik jaren geleden in de 'Achterkrant' van het Reformatorisch Dagblad:

Het werd ademloos stil, bijna aan het einde van de eerste preek die ik na de intrededienst in Genemuiden hield, op zondagmorgen 10 mei 1981, in het Hervormd Centrum. De tekst was een vervolg op de intredetekst ("Indien dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zult u waarlijk vrij zijn"): "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: als iemand Mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet zien in eeuwigheid" (Johannes 8 vers 51). Wat zei ik dan, dat het zo stil werd? Het ging over de dood en over wie de heerschappij van de dood heeft, namelijk de duivel. En de woorden die toen zo'n indruk maakten, waren: "Gisteravond heb ik de duivel bezig gezien zielen te vermoorden...!"

Wat had ik dan gezien? Waar was ik dan geweest?

Het was zaterdagavond 9 mei. De eerste zaterdagavond dat ik als predikant in de pastorie aan de Langestraat doorbracht. En wat hoorde ik? Muziek, popmuziek of jazzmuziek. Drie huizen van de pastorie af bevond zich een café, met daarachter, aan de Achterweg, een bar/dancing. En heel wat jongelui waren luidruchtig bezig te adverteren dat ze de duivel liever hadden dan Jezus. Dat ze hun zaligheid graag voor een borrel of wat bier verkwanselden.

Ik zat dat aan te horen, dwars door gesloten ramen heen. Wat moest ik doen? Eigenlijk... Ja, eigenlijk moest ik erheen om te getuigen en/of te waarschuwen. Maar ja, daar had ik toch helemaal geen zin in. Daar had ik mezelf niet voor over: uitgelachen en bespot worden was nog maar het minste. Misschien werden ze wel boos en handtastelijk... Dus, ik zon op een uitvlucht om er niet heen te hoeven. Maar ik vond er geen. Het enige wat ik vond (schamel!) was dat ik dacht: ik zal wachten tot twaalf uur, als het dan nog niet afgelopen is, moet ik toch maar gaan. En helaas, het was om twaalf uur nog niet afgelopen – jaren lang zou dat nog zo zijn... Toen moest het er toch maar van komen.

Ik hees mij in mijn domineesjas, zwart, met de gedachte dat dit misschien enige indruk zou maken – niet dus! Een hoed had ik toen nog niet – zou trouwens toch averechts hebben gewerkt, vermoed ik. En daar ging ik op die horde jonge mensen af. Ze keken best verbaasd, sommigen misschien ook wel verschrikt? Ik probeerde hier en daar wat te zeggen, maar alleen als ik letterlijk in iemands oren schreeuwde, was ik enigszins verstaanbaar. Daarom ging ik naar het podium om de muziek wat zachter te (laten) zetten. Maar voordat ik daar was, kwam de eigenaar al op me af en gebaarde me om naar buiten te gaan. Deze nieuwe ‘klant’ had hij liever niet...

Dit vertelde ik dus in het Hervormd Centrum – en jaren later wisten sommigen het zich nog te herinneren. Wat was het gevolg? Ik weet niet wat de Heere er allemaal aan gevolgen aan verbonden heeft, maar twee dingen weet ik wel.

(1) Later vertelde een catechisant me dat hij met zijn meisje ook wel eens/vaak(?) naar zulke gelegenheden ging, maar die ontzaglijke opmerking in die eerste morgenpreek in Genemuiden raakte hen beiden zo, dat ze geen voet daar meer binnen durfden zetten.

(2) Nog maar een halve week tevoren had ik mij verbeeld dat ik van mensenvrees geen last had..., en nu trilde ik als een rietje, lafaard die ik was. De eer van mijn Koning? Het zielenheil van arme zondaren? Of ging ik alleen maar omdat ik niet durfde niet te gaan!

Ten slotte

Toen de roomse koningin van Schotland, Maria, aan John Knox vroeg: “Wie moet ik in de Schriftuitleg geloven, de protestanten of de roomsen?”, antwoordde hij: “U moet God geloven, Die eenvoudig in Zijn Woord spreekt. Verder dan het Woord onderwijst, moet u de ene niet geloven en ook de andere niet. Het Woord van God is in zichzelf duidelijk. Is er ergens onduidelijkheid, dan legt de Heilige Geest, Die Zichzelf nooit kan tegenspreken, het op een andere plaats duidelijker uit. Niemand kan in onzekerheid blijven, behalve zij die bewust onwetend willen blijven.”

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant