

*Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente*

### **Zondag 26 juni**

10.00 uur: ds. W. Pieters, bediening van het Heilig Avondmaal

18.30 uur: ds. W. Pieters, nabetrachting

### **Collecten 26 juni**

1<sup>e</sup> collecte diaconie, bestemd voor diaconale projecten in Malawi

2<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

3<sup>e</sup> collecte aflossing van de lening op het kerkgebouw

### **Diaconale collecte Malawi**

Malawi is een land dat de afgelopen jaren geteisterd werd door overstromingen en honger. Al lange tijd ondersteunt de generale diaconale commissie projecten van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Malawi. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het jaarlijks uitdelen van voedsel aan gemeentelieden en voor landbouwprojecten. Een korte toelichting op de laatstgenoemde projecten: met het oog op de lange termijn probeert de generale diaconale commissie sinds 2018/2019 in samenwerking met de RPC de landbouwmethoden structureel te verbeteren. Daartoe ondersteunt zij projecten voor de verbouw van zoete aardappelen en maïs.

### **Kinderoppas 26 juni**

Groep 1: Albertine de Bode, Annelies Heijkamp, Serena de Putter

Groep 2: Dianne Hofman, Janine Hofman, Emely de Putter

### **Bij de morgen-/avonddienst**

Jesaja 26 getuigt:

Vers 4: "Vertrouw op de HEERE tot in eeuwigheid, want in de Heere HEERE is een eeuwige rotssteen."

Vers 8: "Wij hebben ook in de weg van Uw gerichten, U, o HEERE, verwacht. Tot Uw Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel."

Vers 9: "Met mijn ziel heb ik U begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken."

Vers 12: "HEERE, Gij zult voor ons vrede bestellen, want Gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht."

Vers 16: "HEERE, in benauwdheid hebben wij U bezocht. Wij hebben ons stil gebed uitgestort."

## **Agenda week 26**

### *Zondag 26 juni*

10.00 uur bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur nabetrachting

20.15 uur avondmaalskring [zaal 2-3]

### *Maandag 27 juni*

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

19.30 uur vergadering kerkbestuur [zaal 5]

### *Woensdag 29 juni*

14.00 uur bevestigingsdienst ds. Van Dieren [Ger Gem Uddel]

19.00 uur intrededienst

### *Donderdag 30 juni*

8.30 uur tuingroep 1

### *Vrijdag 1 juli*

8.45 uur schoonmaakgroep 7

19.30-21.00 uur viering verjaardag dominee en mevr. Pieters

### *Zaterdag 2 juli*

19.00 uur zingen voor de kerkteléfono

## **Hoeden**

Hebt u nog hoeden liggen, waar u toch niets mee doet, en die er nog mooi uit zien? Misschien kunt u er een ander blij mee maken! We kunnen ze goed gebruiken om ze te verkopen op de verkoopdag. Wilt u ze thuis voor ons bewaren? Tegen die tijd dat er verkoopdag is (26 oktober) hopen we ze te verzamelen en geven we een seintje wanneer u ze kunt brengen. De opbrengst is voor de kerk. Alle seizoenen hoeden, winter- en zomerhoeden, alles is welkom! Alvast hartelijk bedankt!

*Vrouwenvereniging "Wees een zegen"*

## **Young 15+**

Zaterdagavond 25 juni starten we weer met een gezellige avond bij De Meulebarg. Dit keer om 18.30 uur al. We doen een GPS-tocht en sluiten af met een lekker hapje. Heb je de uitnodiging gehad? Je vindt 'm in je brievenbus. We zien je graag!

*Groetjes, Arnold, Arjan, Gerjan, Arja, Dineke en Marian*

## **Nieuwe oppassers gezocht**

Voor de kinderoppas tijdens de kerkdienst zijn we op zoek naar mensen die een steentje bij willen dragen door eens in de zoveel tijd op te passen. We zijn voornamelijk op zoek naar dames (18+). Ook meisjes van (12+/va. klas 1 VO) zijn van harte welkom om zich aan te melden. Vindt u/jij het leuk om wat te

betekenen voor kinderen/jonge gezinnen in de gemeente door mee te doen in het oppasrooster? Stuur dan een mail naar [kinderoppas@hhgelspeet.nl](mailto:kinderoppas@hhgelspeet.nl) of app naar een van de leden van de oppascommissie. Ook voor vragen en meer informatie kunt u hier terecht.

Bernadet de Bijl (06-4922 5170)

Annelies Heijkamp (06-1165 6782)

Lutine ten Hove (06-2523 5202)

### **Geboren**

Op 13 juni ontving echtpaar Andeweg–Dekker, Ds. Lamensweg 13, 8075 DA Elspeet, een dochter: Leentje Cornelia. Ze noemen haar Laurene. Van harte wensen we de ouders des Heeren zegen toe op dit grote geschenk! Hij verlene alles wat nodig is om jullie kindje voor te gaan in de wegen des Heeren, en om voor haar te zorgen in alle tijdelijke dingen. Psalm 72 vers 17 verkondigt ons: “Zolang als de zon er is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden.” Wat een heerlijke bemoediging – ook in onze dagen vol onzekerheid en verleiding, afbraak van de kerk en vervreemding van God bij het grootste deel van ons volk. Dat dan onze gebeden voor het nageslacht vermenigvuldigd worden om deze belofte aangaande Hem, Die méér is dan Salomo, vervuld te zien worden!

### **Onze zieken**

Gerben de Ruiters, Pirkweg 8, 8075 PP Elspeet, en Collin Verwijs, Dreeslaan 28, 8072 XP Nunspeet, mochten weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

De heer W. van Lagen, Aardhuisweg 22, 3888 MG Uddel, moet vrijdag naar het ziekenhuis voor een heupoperatie.

Mevrouw P. van Lagen–Mulder, Hospice *de Regenboog*, Postgildewegje 3, 8071 WP Nunspeet, wordt steeds zwakker.

In de Avondzang vers 6 wordt gebeden:

*Vertroost het neergebogen hart,*

*En heel in gunst der zieken smart.*

Dit moge onze bede zijn in alle wederwaardigheden van het leven... De Heere weet hoe ons levenspad zal zijn. Het ligt in Zijn hand. O, om te aanbidden, wanneer noden en moeiten ons bezwaren! Het is een bijzondere plaats voor onze ziel: aanbidden, goedkeuren. De Heere kan ons juist in de weg van kruis en druk dit leren.

### **Langdurig verpleegd of elders wonend**

Mevrouw J. Huisman–Schuurkamp, *Norschoten*, Gerrit Mouwweg 93 E, 8075, AT Elspeet.

### **Verjaardagen 80+**

Op 27 juni wordt de heer E. Dijkgraaf, Bergweg 135, 8075 PX Elspeet, 86 jaar.

Op 27 juni wordt de heer G. Kuijt, Veenweg 163, 8075 PR Elspeet, 82 jaar.

Op 27 juni wordt de heer M. van der Zwan, Strokel 31/2, 3852 LL Ermelo, 80 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

### **Meeleven**

Van mevrouw B. Seldenrijk-Reijerkerk, Vierhousterweg 1, 8075 BG Elspeet, is een broer gestorven in de leeftijd van 72 jaar. We wensen u des Heeren ondersteuning toe in deze weg van rouw en gemis. De een na de ander valt weg. De roepstem van de dood klinkt. Het graf zegt blijkbaar (Spreuken 30 vers 16) nooit: "Het is genoeg."

### **Verhuisd**

Familie L. de Ruiten, Bergweg 140C, is verhuisd naar Stakenbergweg 106, 8075 RB Elspeet.

Familie W. Visser, George Breitnerstraat 5 Nunspeet, verhuist per 1 augustus 2022 naar De Zandsteeg 7b, 3888 LX Uddel. Moge de Heere het in de nieuwe woning zo maken, dat het als in Bethel en Pniël zal zijn: Zijn nabijheid in zegenende gunst, wat Jakob niet verdiende, maar toch om Jezus' wil ontving.

### **Mutaties lidmaatschap**

Familie Koetsier-van Ark, Reijnvaanerf 3 Elspeet, is overgegaan naar de Christelijke Gereformeerde Kerk (Ichtus) te Nunspeet. Van harte wensen we u toe dat God Zijn Woord daar voor jullie allen tot zegen stelt, tot eer van Zijn grote Naam.

### **Diaconie**

De collecte van zondag 12 juni voor noodlijdende gemeenten en personen heeft € 1704,24 opgebracht. Per bank ontvangen voor diaconie: 2 x € 50, 1 x € 25, 1 x € 20, en 1 x € 25, voor de zending.

*Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie*

### **Kerkvoogdijzaken**

12 juni 2022

- Gewone collecte € 1.320,96

- Vrije zitplaatsen € 1.532,50

Per bank ontvangen:

- gift: 1 x € 100.

- collectegeld: 1 x € 200, 1 x € 40 en 1 x € 30; totaal € 270.

Het verjaardag fonds heeft over de maand mei € 402 opgebracht.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

*Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij*

### **Weer naar de kerk?**

Zou u graag (weer) op zondag de kerkdiensten willen bezoeken? En gaat dit niet omdat u geen vervoer hebt? Dan kom ik graag met u in contact! We kunnen dan samen kijken wat de mogelijkheden zijn, zodat u op de dag des Heeren weer kunt opgaan naar Gods huis. U kunt contact met mij opnemen via e-mail: [jwvanasselt@hngelspeet.nl](mailto:jwvanasselt@hngelspeet.nl) of telefonisch: 0577-745080/06-5321 7611.

*Hartelijke groet, diaken J.W. van Asselt*

### **Bedankt**

Allemaal héél hartelijk bedankt voor al het meeleven wat er is geweest en nog is, in welke vorm dan ook. Bovenal dank aan de Heere, Die ons zo wonderlijk gespaard en geleid heeft. “Ik zal Gods Naam prijzen met gezang en Hem met dankzegging groot maken” (Psalm 69:31).

*Hartelijke groeten van Gerrit Jan en Alie Vlijm*

### **Bericht namens de activiteitencommissie**

Op 22 juli hoopt de activiteitencommissie een zangavond te organiseren met organist Andre Nieuwkoop en met medewerking van bovenstemgroep IJsselmuiden. U wordt nu al van harte uitgenodigd zodat u dit vast kunt noteren in uw agenda.

Entree: per persoon: € 5 via online voorverkoop, € 6,50 aan de kassa. Per gezin: € 15 (voor ouders met thuiswonende kinderen)

Bestel uw kaarten nu via [www.naarhetconcert.nl](http://www.naarhetconcert.nl).

Aanvang: 20.00 uur

De opbrengst is bestemd voor de aflossing van de lening van het kerkgebouw van HHK Elspeet.

Wij hopen samen met u op een goede zangavond.

### **Verlof strubbelingen Gerda**

Beste gemeente, vorig jaar kon het verlof van Gerda en Edi niet doorgaan omdat het visum van Edi niet werd toegekend. Dit jaar hebben ze hun uiterste best gedaan om nóg meer documenten te verzamelen om te bewijzen dat het echt de bedoeling is dat Edi alleen met verlof komt en niet in Nederland wil blijven... (want het hele verhaal rondom een visum is dat men bang is dat je niet meer teruggaat naar je thuisland). De bedoeling zou zijn een verlof van september tot november. Op dit moment lopen we al weken tegen een ander probleem aan. Het lukt niet om een afspraak te maken om de visumaanvraag in te dienen. Alle tijdsloten zijn steeds vol. Meerdere keren per dag checken we of er een tijdslot is vrijgekomen, maar tot nu toe zonder resultaat. Ook mailen en bellen heeft geen effect gehad. Dit is voor Gerda en Edi heel moeilijk. Zou het nu weer niet door kunnen gaan? Wilt u bidden of de Heere deuren wil openen?

*Namens het hometeam, Gardien Beens en Eveline Roelofs*

### **Dringend chauffeurs gezocht**

De stichting leerlingenvervoer Veluwe-IJsselland vervoert kinderen die om diverse redenen geen regulier onderwijs in Elspeet kunnen volgen en daarom naar het speciaal basisonderwijs Eliëzer-Obadjaschool gaan in Zwolle. Het doel van deze stichting is de reistijd zo kort mogelijk te houden en de kinderen vervoer te bieden zo veel mogelijk in eigen sfeer en rust. De stichting voorziet duidelijk in een behoefte daar er momenteel meer aanvragen zijn dan mogelijkheden tot plaatsing in één van de bussen van de stichting. In verband hiermee en om de huidige routes te waarborgen zijn we dringend op zoek naar mensen die een enkele keer of regelmatig willen rijden. Het is dankbaar werk waarbij u veel kunt betekenen voor deze kinderen en hun ouders. Hebt u af en toe tijd over en kunt u ongeveer 2 uurtjes per keer van huis af, dan bent u van harte welkom. Alles is bespreekbaar, of het nu om een vaste dag of dagdeel gaat of maar 1x per maand één ritje, het past altijd in onze planning. Neem voor meer (vrijblijvende) informatie contact op met de planner van de stichting dhr. M.C. Schouten: 06-1314 5010 Of stuur een mail naar: [stichtingleerlingenvervoer@gmail.com](mailto:stichtingleerlingenvervoer@gmail.com)

### **Zorgcentrum Oranjehof**

Kerkradio Oranjehof – Elspeet 10.30-11.15: maandagmorgen: voorlezen door mw. I. de Vogel

Woensdagmorgen 1 juni: vervolgvortelling + meditatie christenreis John Bunyan met aansluitend orgelspel door dhr. C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen? Belt u dan 0577-723192 of mail naar [noordende@filternet.nl](mailto:noordende@filternet.nl) De uitzending is te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via [www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren](http://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren)

Zaterdagavond 9 juli is er weeksluiting in Oranjehof. Allen van harte welkom! Begint om 19.00 uur. Inloop vanaf 18.30uur.

Hebt u vragen? Bel naar Oranjehof! 0577-492278 / [info@oranjehof.org](mailto:info@oranjehof.org)

*Vanuit Oranjehof een hartelijke groet van alle medewerkers*

### **Psalmzangavond ten bate van Nunspeet biedt onderdak**

Zaterdag 25 juni 2022 hopen we een psalmzangavond te houden in de Hersteld Hervormde Kerk te Elspeet. Deze avond zal er een collecte worden gehouden die 100% bestemd is voor Nunspeet biedt onderdak. Dit voor hulp en ondersteuning aan de vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeente Nunspeet/Elspeet. Ds. G. van Manen heeft de algehele leiding. De organisten zijn Arie Jacobsen en Erik Noordzij. Het kerkgebouw is om 19.00 uur open. Aanvang 19.30. Allen welkom. De toegang is gratis.

## **Verjaardagen**

De verjaardag van mijn vrouw, 26 april, en die van mij, 27 juni, willen we in het midden van de gemeente gedenken op vrijdagavond 1 juli, van 19.30 uur tot 21.00 uur, in een zaal van de kerk. U bent van harte uitgenodigd! Als u ons iets wilt geven, willen we het bestemmen voor het zendingswerk van diverse organisaties.

## **Uit de oude-brievendoos**

Genemuiden, zaterdag 10 september 1994

“Is het niet teveel om álles van de Heere te vragen?”, zo denk je misschien, als ik tegen je zeg dat je bij de Heere niet moet doen, zoals je in een supermarkt doet. “Is het daarentegen niet veel bescheidener om maar een paar dingen van Hem te vragen?”, zo laat satan je misschien denken. Ik herinner me de huwelijksbevestiging van de zoon en schoondochter van ds. Catsburg (mijn leermeester). In de toespraak na het overhandigen van de huwelijksbijbel zei hij tot zijn kinderen: “Henk en Mirjam, jullie moet niet veel van God vragen, hoor!” En toen hij een moment zweeg, dacht ik: Hij vergist zich! “Want dan vragen jullie te weinig!”, vervolgde hij en direct daarna zei hij: “Jullie moeten álles van de Heere vragen!” En dat is zeer waar. Want God wordt niet geëerd wanneer je weinig vraagt, maar wanneer je veel vraagt en nog meer: wanneer je álles vraagt. Niet, wat je niet nodig hebt, maar (overeenkomstig het ‘Onze Vader’) om de dingen die tot Zijn eer zijn en tot jouw welzijn en behoud en ook tot nut van Gods volk. Dus om je radicale en totale bekering ook!

## **Verbi Divini Minister (55)**

In een gesprek met mijn mentor kwam ter sprake of we de teksten voor de bevestigingspreek en intredeprek op elkaar zouden afstemmen of niet. Hij vond het goed en zei: “Kies jij maar een tekst en dan zoek ik er wel wat bij, maar”, zei hij met nadruk: “begin je ambtelijke bediening met het hart van het Evangelie.” Dat was een streep door mijn aanvankelijke gedachte. Hoewel ik nog niet zeker wist, waarover ik zou preken, gingen mijn gedachten uit naar Ezechiël 16 vers 2: “Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend.” Maar ja, die tekst was nou niet bepaald de kern van het Evangelie. Hoe ik uiteindelijk bij de tekst voor de intredeprek ben gekomen, weet ik niet meer, maar het was mede naar aanleiding van de datum, 5 mei – bevrijdingsdag. Het werd Johannes 8 vers 36: “Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.” En ds. Catsburg koos naar aanleiding daarvan de verzen 31 en 32: “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.”

Hij begon de preek als volgt:

“Christus is de grote Leraar. We lezen, dat Hij door God de Vader gezonden is. Dat wil zeggen: Hij spreekt de waarheid uit God. Waar loopt dat nu op uit? Moet u eens kijken in vers 59: “Zij dan namen stenen op”. Wouter, als jij de waarheid uit God mag spreken, heb je stenen te verwachten. Dat behoeven niet direct stoffelijke, uiterlijke stenen te zijn. Men zal stenen ter hand nemen: men zal zich verzetten. Men zal als een vijand van de Goddelijke waarheid zich openbaren. Garderen is geen lieve gemeente en Genemuiden is ook geen lieve gemeente. Wij zijn verzetslieden: 1940-'45: land en volk gedenkt de bevrijding. Het verzet is van grote betekenis geweest tot de bevrijding. Maar het Woord spreekt van het menselijke verzet jegens de Christus, Die gekomen is om de ware vrijheid aan te brengen: men nam stenen op. En wij hebben echt geen alibi, want ook wij zijn bij die stenenwerpers. We hebben Christus gedood.”

Typerend voor hem waren ook de woorden: “Wouter, je bent gevangenispredikant! Gevangenispredikant, om gevangenen vrijheid te prediken, om aan de gebondenen opening, loslating te verkondigen. Om uit te roepen het aangename jaar des Heeren voor hen, die daar zitten in banden van de dood. Die daar zuchten onder de vloek der Wet, om hen te bevrijden van de heerschappij.” Hij sloot de bevestigingspreek af met de woorden: “Gevangenispredikant Wouter Pieters, ik hoop dat u door middel van uw bediening onder Gods zegen velen mag brengen uit de gevangenis tot de vrijheid der kinderen Gods. Dat u in uw bediening dit zelve ook mag meemaken tot uw bemoediging. O, de Heere doet ons niet altijd de vruchten zien –’t kan ook niet altijd lijden, we zijn zo hoogmoedig– maar het is een voorrecht te mogen weten: ik ben hier gebracht in het midden van deze gemeente en de Heere wil bevestigen het werk mijner handen. “Heere, Uw knecht gaat straks beginnen, zoudt Gij het werk zijner handen dan rijkelijk met Uw zegen willen bevestigen? Het werk zijner handen, bevestig dat!”

### **Ten slotte**

Tien jaar geleden plaatste ik onder ‘Garderen’ het volgende stukje – dat na tien jaren niet minder gepast is:

*Verjaardagswens van een collega*

Bij deze heuglijke mijlpaal van je 55<sup>ste</sup> verjaardag mag ik je een verse blik toewensen op de onvergelykbare heiligheid van God, de onuitputtelijke verdorvenheid van je eigen hart en de onuitsprekelijke schoonheid van de Heere Jezus Christus, de oneindige zekerheid van de zaligheid en het perspectief van een nieuwe schepping die nimmer eindigt.

*Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant*