

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 15 mei

10.00 uur: ds. W. Pieters

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 97

Collecten

Zondag 15 mei

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

Kinderoppas 15 mei

Groep 1: Ingrid Bakker, Bernadet de Bijl, Hester Vierhout

Groep 2: Gerdien Beens, Albertine de Bode, Elise Visser

Bij de zondagavonddienst

Vraag 97: Mag men dan gans en al geen beelden maken?

Antwoord: God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij afgebeeld mogen worden, toch verbiedt God het om hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren, of God daardoor te dienen.

Bijbellezing 18 mei / GBS-bijeenkomst 19 mei

Het comité Elspeet, Uddel en Vierhouten houdt op donderdag 19 mei 2022 een bijeenkomst in ons kerkgebouw. In deze bijeenkomst, die om 19.30 uur begint, zal ds. IJ.R. Bijl uit Vriezenveen voorgaan. Hierbij nodigen wij een ieder hartelijk uit om deze bijeenkomst bij te wonen en zo het werk van de GBS te ondersteunen.

In verband met deze bijeenkomst vervalt de Bijbellezing op 18 mei!

Belijdenis des geloofs

De volgende doopleden hebben de wens te kennen gegeven in het midden van de gemeente openbare belijdenis des geloofs af te leggen. Wij vermelden hun namen en hiermee worden ze aan de gemeente voorgesteld:

1. Wilco Beukers, Juffersgoed 3, 8075 DH Elspeet (29 maart 1981)

2. Benjamin Kardol, Koningin Beatrixstraat 54, 8071 LC Nunspeet (17 oktober 1995)

3. Willine Kardol-Hazeleger, Koningin Beatrixstraat 54, 8071 LC Nunspeet (26 mei 1998)

4. Willemien Koetsier-Hoekstra, Gerstweg 13, 8075 BP Elspeet (10 juni 1999)

5. Berthil Kuijt, Boekweitweg 7, 8075 CR Elspeet (5 november 2000)

6. Helène van Wijngaarden, Nunspeeterweg 116, 8075 AD Elspeet (20 september 2000)

7. Diederick Rook, Zoerderhof 17, 3888 KN Uddel (10 juni 1998)
8. Gerieke Rook-Bast, Zoerderhof 17, 3888 KN Uddel (7 januari 1999)
9. Reinier Schouten, Weideweg 13, 8075 PE Elspeet (26 maart 1998)

De aannemingsavond is vastgesteld op dinsdag 24 mei om 19.30 uur. De belijdenisdienst zal plaatsvinden op maandag 6 juni. De kerkenraad beveelt de aanstaande lidmaten van harte aan in de voorbede der gemeente.

Het is een belangrijke stap in jullie leven om 'ja' te zeggen tegen de Heere, om nu je eigen verantwoordelijkheid te aanvaarden, die jullie ouders bij jullie doop aanvaardden.

Wat zei God toen tegen jullie?

- Ik heb recht op jou;
- Ik beloof jou Mijn genade;
- Ik eis van jou liefdesgehoorzaamheid/dankbaarheid.

Wat zeiden jullie ouders toen?

- wij erkennen Uw recht op ons kind;
- wij geloven Uw belofte aan ons kind;
- wij gehoorzamen Uw eis aan ons kind (wij beloven ons kind voor U op te voeden).

En wat zeg je bij het belijdenis-doen?

- ik erken Uw recht op mijn leven;
- ik omhels gelovig Uw genadebelofte;
- ik beloof (= ik zweer) U om door Uw genade U onvoorwaardelijk te gehoorzamen.

Gedoopt

Op zondag 8 mei werden gedoopt:

Cornelis Marinus Thijs Buijs, Spoekeboompje 24, Elspeet; geb. 12 april 2022.

Marie Elodie Klein, Diepeweg 7, Elspeet; geb. 27 maart 2022.

Janna Jette Koetsier, Reijnvaanerf 8, Elspeet; geb. 18 maart 2022.

Gerritje Kuijt, Ds. Wisseweg 25, Elspeet; geb. 18 maart 2022.

Gerritje Maria Kuijt, Diepeweg 23, Elspeet; geb. 22 april 2022.

Gijsbert Willem Alexander van der Meijden, Staverdenseweg 66, Elspeet; geb. 29 maart 2022.

Willem Hendrik van de Ridder, Molenbergweg 26, Elspeet; geb. 03 maart 2022.

Juul Manuel van Schothorst, Vierhousterweg 36, Elspeet; geb. 24 december 2021.

Het deel van het doopformulier dat we overdachten, was: "... opdat zij dit leven (dat toch niets anders is dan een gestadige dood) om Uwentwil getroost verlaten, en ten laatsten dage voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door Hem, onze Heere Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U en de Heilige Geest, een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid."

Van harte wensen we ouders en kinderen deze troost toe!

Agenda week 20

Zondag 15 mei

10.00 en 18.30 uur dienst

11.45 uur zondagsschool

Maandag 16 mei

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

20.00 uur vergadering Welcura

Woensdag 18 mei

8.30-12.30 uur vergadering Welcura

10.30 uur-11.15 uur behandeling Christenreis John Bunyan [uitzending Oranjehof]

Donderdag 19 mei

8.30 uur tuingroep 1

8.45 uur schoonmaakgroep 1

19.30 uur dienst uitgaande van de GBS

Vrijdag 20 mei

20.00 uur belijdeniscatechisatie

Zaterdag 21 mei

9.00-12.30 uur cursus Bijbelse toerusting

17.00 uur JV Timotheüs [samen eten in de hal van de kerk]

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

Huwelijksjubilea

Op 14 mei is echtpaar Westerbroek–Bast, Stakenbergweg 190, 8075 RC Elspeet 25 jaar getrouwd. Het is geen kleine zaak, maar iets groots, om dit te ontvangen en het is nog meer geen kleine zaak, maar een extra voorrecht, om dit geschenk van Gods goedheid en trouw op de juiste manier te beleven en te waarderen.

God schenke u, met allen die u lief en dierbaar zijn, de hemelse felicitas (de gelukzaligheid die in de Vaderlijke zegen is gelegen) in uw huwelijk, in uw gezin en in uw familiekring te beleven. Hij doe u van dag tot dag schuilen bij het Lam, Dat de zonde der wereld draagt. Hij stelle u tot rijke zegen voor al de uwen en in het midden der gemeente. Dat op de gedenkdag deze regels mogen leven:

Gij geeft, dat d' uitgang van de morgen

En van de avond juicht,

En dat men U voor al Uw zorgen

Ootmoedig dank betuigt.

Des te meer u Gods goedheid bespeurt, des te dieper uw ziel zich verwondert.

Onze zieken

De heer G.J. Vlijm, Zeisweg 29, 8075 CC Elspeet, mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

Judith Boer, Staverdenseweg 293, 3852 NV Staverden, mocht na een operatie weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

De heer E. van de Zande, Gerrit Mouwweg 5, 8075 AT Elspeet, is opgenomen in het ziekenhuis.

Mevrouw W. van de Zande, Kleine Kolonieweg 128, 8075 PC Elspeet, heeft een zorgelijke boodschap ontvangen.

Gerben de Ruiter, Pirkweg 8, 8075 PP Elspeet, is opgenomen in isolatie in het Maxima kinderziekenhuis voor diverse intensieve behandelingen. Er zal een beenmergtransplantatie plaatsvinden.

Zondagavond is Reinier Schouten, Weideweg 13, 8075 PE Elspeet, met longvliesontsteking opgenomen in het ziekenhuis.

Allen mét de zieken thuis en hen die in tehuizen van barmhartigheid worden verzorgd, wensen we de nabijheid des Heeren toe, in onderwijzing, ondersteuning en genezing! Nee, wij hebben er geen recht op, maar de Heere kan uit genade de weg van moeite en kruis tot rijke zegen maken. Dat mogen we bidden voor allen in de gemeente die beproefd worden.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw A. Dijkgraaf-de Bruin, *De Bunterhoek*, Secr. Boerhoutweg 1, 8071 HT Nunspeet.

Verjaardagen 80+

Op 15 mei wordt mevrouw G. Groeneveld-Smit, Gerrit Mouwweg 1, 8075 AT Elspeet, 92 jaar.

Op 17 mei wordt mevrouw G. van Asselt-Dijkgraaf, Veenweg 46, 8075 PS Elspeet, 98 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Verhuisd

Mevrouw E. de Ruiter-van de Zande, Ds. Kalshovenweg 14a Elspeet is verhuisd naar *Verpleeghuis Norschoten*, Schoonbeekhof 55, 3774 DA Kootwijkerbroek. (kamer 3.8). Moge het daar voor u bij het klimmen der jaren goed zijn door het vriendelijk licht van Gods aangezicht!

Mutaties lidmaatschap

In verband met openbare geloofsbelijdenis overgeschreven naar de Hervormde Gemeente te Ermelo, dhr. C. van Voorst, Molenweg 46, 8075 PA Elspeet. De Heere gebiede ook daar genadig Zijn zegen!

Visitatie

Dinsdag 7 juni hebben de visitatoren het voornemen om de gemeente te bezoeken. Wat is visitatie? Visitatie is opzicht over de gemeenten; een soort gemeentelijk huisbezoek. Dit wordt gehouden door visitatoren van de classis en heeft de opbouw van de gemeente als doel. Het gaat over het geestelijk leven, de vervulling van de ambten en bedieningen en de bevordering van haar dienst in de wereld. Op deze avond worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld, om de visitatoren te spreken, en wel van 19.00 uur tot 19.30 uur, in de consistoriekamer. Ds. D. Zoet uit Garderen en oud-ouderling F.G.J. van de Weg uit Wezep zullen ons bezoeken.

Uw kerkenraad

Diaconie

De collecte van zondag 1 mei voor noodlijdende gemeenten en personen heeft € 1919,47 opgebracht. Op 5 mei bracht de collecte voor JV Timotheüs €353,85 op.

Per bank ontvangen voor diaconie: 1 x € 50, 1 x € 30, 1 x € 20, 1 x €15, en voor een noodlijdend gemeentelid 1 x € 50.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Kerkvoogdijzaken

24 april 2022

- gewone collecte € 1.484,80;
- aflossing lening kerkgebouw € 2.005,10.

1 mei 2022

- gewone collecte € 1.415,32;
- extra collecte kerkvoogdij € 1.487,87.

Per bank ontvangen:

- giften: 1 x € 500, 1 x € 200, 1 x € 50 en 1 x € 20;
- voor aflossing lening: 1 x € 65, 3 x € 50, 1 x € 40, 1 x € 20 en 1 x € 15;
- voor vrije zitplaatsen: 1 x € 10;
- collectegeld: 1 x € 200, 1 x € 160, 3 x € 50, 3 x € 30, 1 x € 25, 2 x € 15 en 1 x € 10. Totaal € 665.

Op bezoek ontvangen voor de kerkvoogdij: 1 x € 100.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Hartelijk dank

Langs deze weg willen we een ieder die, in welke vorm dan ook, met ons heeft meegeleefd na het overlijden van onze beide vaders, heel hartelijk bedanken. Het heeft ons heel goed gedaan.

Hartelijke groeten van Kees en Anja van Helden

Wie heeft er misschien de verkeerde jas meegenomen?

Mijnheer C. Verloop is zijn lange overjas kwijt, wel hangt er een andere aan de kapstok. Heeft misschien iemand de verkeerde jas meegenomen? Als dit zo is, kunt u contact opnemen met de koster.

Bloemenactie en autowasdag

Beste gemeenteleden, iemand verrassen met een prachtig gemengd boeket of jezelf verwennen en genieten van een mooie bos bloemen op tafel? Bestel dan snel! Dat kan telefonisch of via de app bij Everlien Bogert (06-3047 1652). Een boeket kost € 15. Bestellen kan tot uiterlijk 26 mei. Het boeket kunt u zaterdag 4 juni ophalen bij Transportbedrijf Koetsier, Nuns peterweg 110a. Op deze dag kunt u gelijk uw auto laten wassen. Dat alles onder het genot van een heerlijk bakje koffie/thee met cake. Het wassen van een auto kost € 7,50 en een bus € 10. Voor de kinderen is er drinken met iets lekkers en een grabbelton. Hartelijk welkom!! De opbrengst is voor de Zending Hersteld Hervormde Kerk.

Hartelijke groet, de zendingscommissie

Kaarten

Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate voor de kerk, Vierhousterweg 1 Elspeet. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1 per stuk en 11 kaarten voor € 10.

Met vriendelijke groet, Bea Seldenrijk, 0577-492539

Tijdrede SGP

Het bestuur van plaatselijke kiesvereniging van de SGP Elspeet-Vierhouten heeft woensdagavond 1 juni 2021 een tijdrede belegd. Voorganger is ds. G.W.S. Mulder (Predikant van de Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk). Aanvang: 19.30 uur, locatie: Gereformeerde Gemeente, Nachtegaalweg 11, 8075 AW Elspeet. We nodigen u van harte uit om deze dienst bij te wonen. U kunt deze dienst digitaal beluisteren via: ggelspeet.nl. De collecte die wij tijdens deze dienst houden, kunt u evt. ook overmaken op NL02RABO0387501827 ten gunste van kiesvereniging SGP onder vermelding van 'Tijdrede SGP'.

Met vriendelijke groet, Het bestuur van plaatselijke kiesvereniging van de SGP Elspeet-Vierhouten

Cursus evangelisatie

De landelijke Commissie Evangelisatie merkt dat er behoefte is aan toerusting en hierin voorzien we graag. We bieden diverse vormen van toerusting, zoals een cursus evangelisatie (10 zaterdagmorgens), een korte evangelisatiecursus (5 avonden), kinderevangelisatie, etc. Voor meer informatie kunt u terecht op <https://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/toerusting/cursus-evangelisatie>. U kunt zich ook via deze website opgeven voor een cursus.

Landelijke evangelisatiedag

Op zaterdag 28 mei wordt de landelijke evangelisatiedag van de HHK gehouden. Hartelijk welkom in de Bethelkerk, De Haverkamp 1 Lunteren. Het belooft een afwisselende en bemoedigende dag te worden, met veel ruimte voor ontmoeting. Het thema is: vrijmoedig getuigen.

Programma:

- Inloop vanaf 9.30 uur, aanvang 10.00 uur
- Lezing: Vrijmoedigheid, heb jij het en hoe kom je eraan? door Jan-Dirk Liefthing
- Presentatie werkgroepen vanuit de commissie evangelisatie
- Middag: oefenen o.l.v. Ruben van Asselt
- Forumdiscussie
- Sluiting 15.30 uur

U kunt thuis meekijken via het YouTube kanaal van hhglunteren.nl. In de zaal en thuis kunt u via WhatsApp uw vragen stellen voor de forumdiscussie, voor het telefoonnummer zie website:

<https://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/toerusting/evangelisatiedag/praktische-informatie> U kunt zelf uw lunchpakket meenemen, voor koffie, thee en een snack wordt gezorgd. Er is een collecte voor de onkosten. Aanmelden voor de dag en kinderopas via de website HHK of 0318 50 55 41.

Zorgcentrum Oranjehof

Kerkradio Oranjehof – Elspeet 10.30-11.15: maandagmorgen: voorlezen door mw. I. de Vogel; woensdagmorgen 25 mei: Psalmen op verzoek. Wilt u voor iemand een psalm aanvragen, bel naar Aly van Ark 0577-492059

(jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org). De uitzending is te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.

Op zaterdag 28 mei is er bij Mennorode een landmarkt. Oranjehof is daar ook vertegenwoordigd. Komt u ook een kijkje nemen op de markt?

Hebt u vragen? Bel naar Oranjehof! 0577-492278 (info@oranjehof.org)

Vanuit Oranjehof een hartelijke groet van alle medewerkers

Uit de oude-brievendoos (14)

Genemuiden, maandag 29 augustus 1994

Dag Jan,

Zoals je gisteren in de beide preken hebt kunnen horen en ook zeker wel zult hebben gehoord, heb ik je brief al wat behandeld. Niettemin wil ik er graag tijd aan besteden om nader met jou in gesprek te komen en je wat grondiger te onderwijzen.

Ik vind het heel moedig van je om zo open te schrijven over je boze hart. Dat was voor mij geen teleurstelling om te lezen dat jij zo open staat voor die slechte dingen. Ik ken namelijk mezelf een beetje en daarom weet ik best wat in het hart

van mijn catechisanten leeft. Nu zal de één er misschien wel meer last van hebben dan de ander, maar zeker is, dat ons hart verslingerd en verslaafd is aan het boze, het zondige. Of dat nu de drank is, of de seks, of dat het de portemonnee of muziek is, maakt in wezen niet zoveel verschil. Hoewel het één vaak dieper vreet en groter schade berokkent dan het ander. En nu heb jij eerlijk geschreven, dat je het juist ten aanzien van boeken en tijdschriften niet gemakkelijk hebt, om wille van het gore vuil dat daarin tot ons komt. Ik kan je goed begrijpen, want alleen de liefde van God brandt uit ons hart weg de liefde tot de zonde. En wanneer je in je jonge jaren door middel van je ogen zoveel in je geest indrinkt, is het buitengewoon moeilijk om dat weer kwijt te raken of om er christelijk mee om te gaan. Daarom bad David: "Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien." Ik heb dat vorige week nog zo meegemaakt op Schiphol. Ik was daar om ds. Costèl uit Roemenië weg te brengen. Terug naar de auto liep ik langs een kiosk en ik liep er een kort moment doorheen. Ik moest nog een plattegrond van de stad Utrecht hebben (die daar te koop lag) en dus had ik een mooi excuus om daar even te kijken. Maar de vuilheid op seksueel terrein die daar van álle kanten naar me toekwam, deed mij opnieuw weten: ik hoor hier niet! Nu was mijn hart juist vorige week maandag vol van een bijzondere liefde tot Jezus, naar aanleiding van de Dag des Heeren daarvoor en omdat Hij Zijn liefde in mij had uitgestort. Maar anders zou ik op Schiphol mij hebben laten verleiden tot hetgeen God mishaagt en bedroeft en mijn ziel zeer schaadt. O, we zijn echt niet te goed voor de zonden, zelfs niet voor de smerigste! Daarom is het van zo'n groot belang om ons er ver van te houden, ook in de openbare bibliotheek (je mag bij mij alle boeken lenen die ik heb).

Verbi Divini Minister – 41 jaar (49)

Vorige keer eindigde ik met: "Ik herinner me nog levendig die laatste dagen van die derde week...", die afliep op zaterdag 28 februari. Het was 24 februari (dinsdagnacht). Ik zat beneden in de kamer te huilen bij de gedachte dat ik misschien voor de beide gemeenten Zuilichem en Nieuwaal zou moeten bedanken. Ik vond het zó erg; ik was zó intens aan die gemeente verbonden... Op vrijdagavond 27 februari was ik bij een vriend, tamelijk wanhopig, omdat ik niet alleen nog steeds niet wist ik of ik het beroep mocht aannemen of moest bedanken, maar ook omdat ik bang was dat de Heere mij helemaal geen antwoord zou geven – wat 100% verdiend was... Maar toen ik die nacht naar huis ging, nam de Heere de gemeenten Zuilichem en Nieuwaal zo volkomen van mij weg alsof ze nooit hadden bestaan. Ze zijn ook nooit meer teruggekomen. Zo wonderlijk – terwijl ik er zo graag heen zou zijn gegaan! Tijdens die nachtelijke tocht meende ik een moment te weten dat ik naar Genemuiden moest/mocht. Maar omdat het me toch niet echt duidelijk werd, heb ik dat toen laten rusten en alleen voor Zuilichem en Nieuwaal bedankt.

Toen ik voor Zuilichem en Nieuwaal had bedankt, kwam er een telefoontje uit Genemuiden: twee ouderlingen uit de andere wijk wilden mij graag spreken. Wat kwamen ze doen? Mij nogmaals en heel dringend vragen, ja smeken, om niet naar Genemuiden te komen, omdat het, als ik zou komen, met de gemeente echt helemaal verkeerd zou gaan. Ik wist niet wat ik moest zeggen, en kan me alleen herinneren, dat ik tegen de beide broeders zei: “Dan moet u dit maar aan de Heere vragen, want ik heb er zelf niets over te zeggen.” En zo lag het. Toen kwam de week dat ik het met betrekking tot zowel Maartensdijk als Genemuiden moest weten. Het werd biddag, 11 maart. Ik werd wakker met de woorden:

“Hoort Mij,” zei Ik toen,

“Onder u betuigen,

Wat gij hebt te doen.

Och, dat Israël

Zich op Mijn bevel

Onder Mij wou buigen!”

De Heere – zo wist ik – vroeg mij onder Hem te buigen. En dat mocht ik van ganser harte doen. Toen ik die morgen opstond, vroeg mijn vader: “En, Wouter, weet je het al?” Ik zei: “Ik weet het niet.”

Ten slotte

Naar aanleiding van Psalm 119 vers 133: *Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord en laat geen ongerechtigheid over mij heersen*, schrijft John Bunyan: Wij worden opgeroepen om af te staan van ongerechtigheid. We moeten de verlokking van de zonde ontvluchten. Wie daar zijn behagen nog in heeft, staat niet af van ongerechtigheid. Mogelijk zegt u: “Ik verlaat de ongerechtigheid wel, maar zij volgt mij. Ik verwerp haar, maar ze keert tot mij terug. Ik heb al duizendmaal ‘nee’ gezegd en toch komt zij met haar bedrog iedere keer terug. Wat zal ik toch doen?”

Ik antwoord u: “Afstaan van ongerechtigheid is niet het werk van een uur of een dag, zelfs niet van een week, een maand of een jaar. Dit is het werk van uw hele leven. Daarin zien we ook de uitgestrektheid van deze opdracht en de moeilijkheid ervan. Was het een werk van een moment, of iets wat spoedig gebeurd was, hoe velen zouden er dan niet gevonden worden die afstand deden van ongerechtigheid. Maar omdat het voortdurend moet gebeuren en alleen dan waarde heeft als men ook volhardt tot het einde, daarom is het getal van degenen die werkelijk afstaan van ongerechtigheid zo klein. Afstand doen van ongerechtigheid is een werk dat uw hele leven duurt. De ongerechtigheid volgt u levenslang en keert altijd terug. Zij zoekt niets dan uw verderf. Houd dit voor ogen en roep des te ernstiger en des te sterker tot God en Zijn voortdurende nabijheid en genade.”

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant