

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 8 mei

10.00 uur: ds. W. Pieters, doopdienst

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 96

Collecten 8 mei

1^e collecte fonds christelijke doeleinden

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte vrije zitplaatsen

Kinderoppas 8 mei

Groep 1: Leanne Visser, Wilma van de Werfhorst, Anne Smit

Groep 2: Aline van Ark, Arianne van de Werfhorst, Maria Smit

Bij de morgen-/avonddienst

In de doopdienst overdenken we het volgende stukje van het doopformulier: "... opdat het dit leven (dat toch niets anders is dan een gestadige dood) om Uwentwil getroost zal verlaten, en ten laatsten dage voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon, zonder verschrikken zal verschijnen, door Hem, onze Heere Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U en de Heilige Geest, één God, leeft en regeert in eeuwigheid."

In de avonddienst komt het tweede gebod aan de orde. We kennen het allemaal uit de wekelijkse voorlezing van de Wet des HEEREN. Met andere woorden weergegeven staat er:

"Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.

Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEERE, uw God, duld geen andere goden naast Mij.

Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten, maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn barmhartigheid tot in het duizendste geslacht."

Vraag en antwoord 96 luiden:

"Wat eist God in het tweede gebod?"

Dat wij God op geen enkele manier afbeelden, en op geen andere manier vereren, dan Hij in Zijn Woord bevolen heeft."

Agenda week 19

Zondag 8 mei

10.00 doopdienst

11.45 uur zondagsschool

18.30 uur dienst

Maandag 9 mei

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

14.30 uur ouderenmiddag

Dinsdag 10 mei

19.30 uur vergadering kerkenraad [zaal 4-5]

Woensdag 11 mei

8.30 uur tuingroep 2

10.30-11.15 uur psalmen op verzoek [uitzending Oranjehof]

Donderdag 12 mei

18.45 uur schoonmaakgroep 9

19.00-21.00 uur Little gift

19.30 uur vergadering Welcura [zaal 7]

Vrijdag 13 mei

20.00 uur belijdeniscatechisatie

Zaterdag 14 mei

9.30 uur uitje JV Samuël [samen dag beginnen in hal van de kerk]

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

Examens 2022

Voor verschillende jongeren uit onze gemeente gaan vanaf donderdag 12 mei de examens van start. Examens vragen altijd voorbereiding en we veronderstellen dat jullie dat ook doen. Doe het in afhankelijkheid van de Heere. Dan mag je ook Zijn zegen daarover vragen én verwachten! Examens moeten ons ook doen denken aan 'hét grote examen', dat eenmaal komt: voor Gods rechterstoel... Bereiden wij ons allen dáár ook op voor? Laten wij onze jongeren gedenken in deze examenperiode! Jongelui, we wensen jullie veel succes en vooral Gods zegen met de verdere voorbereidingen en met de examens.

Ouderenmiddag

Maandag 9 mei, 14.30 uur. We overdenken het vervolg van Markus 1, vers 16-20:

Wandelend bij de Galilese zee zag Jezus Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpend (want zij waren vissers). En Jezus zei tegen hen: "Volg Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden." En zij, terstond hun netten verlatend, zijn Hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, en die in het schip hun netten vermakend/herstellend. En terstond riep Hij hen. En zij hun vader Zebedeus in het schip latend, met de huurlingen, zijn Hem nagevolgd. Na de pauze lezen we verder in de Christenreis van John Bunyan, de strijd met Apollyon (vergelijk Openbaring 9 vers 11).

JV Samuel

Het is bijna zover: het JV uitje op zaterdag 14 mei! Jullie zijn welkom om half 10 bij de kerk. Heb je je nog niet opgegeven, maar wil je wel graag mee? Je kunt je nog opgeven op 06-1222 2864. Hopelijk tot zaterdag allemaal!

Groetjes van Marjan, Jan K, Johanna, Jan S, en Rie-Janne

Huwelijksjubilea

Op 13 mei is echtpaar de Ruiten-Verhoef, Harderwijkerweg 109a, 3888 LP Uddel 40 jaar getrouwd. Van harte wensen we u met geheel uw familiekring des Heeren zegen toe op deze gedenkdag. Dat u met alle weldaden bij de Heere terecht mag komen en verwonderd zult zijn over Zijn trouwe zorg van dag tot dag, van week tot week, van maand tot maand, van jaar tot jaar. Onbegrijpelijk groot is Zijn goedheid! We wensen u toe dat Hij met u mee zal gaan, ja, u voor zal gaan op het verdere van de levensweg, de huwelijksreis, gedurende de genadetijd om Zijn genademiddelen tot uw eeuwig welzijn te zegenen! Bij het terugzien op zoveel jaren van het leven en in het bijzonder het huwelijksleven vindt u allerlei redenen om u voor de Heere te verootmoedigen en over Zijn goedheid u te verwonderen. Dat moge op die dag uw hartelijke overdenking zijn, zodat de Heere de eer krijgt en uzelf met al uw geliefden een plekje aan Zijn voeten krijgt, om daar Zijn Woord te horen en om Hem dagelijks in gebed aan te roepen om Zijn menigvuldig ontfermen.

Onze zieken

Mevrouw G. Van Asselt-Dijkgraaf, Veenweg 46, 8075 PS Elspeek, mocht thuis komen uit het verzorgingshuis.

De heer G.J. Vlijm, Zeisweg 29, 8075 CC Elspeek, is opgenomen voor een behandeling.

Judith Boer (8 jaar), Staverdenseweg 293, 3852 NV Staverden, is maandag opgenomen en verblijft nog in het ziekenhuis in Utrecht. Zij heeft een operatie ondergaan aan haar knie.

De Heere bezoeke u en jou met Zijn zegen! Hoe de weg ook gaat, hoe moeilijk uw of jouw pad ook is, als de Heere overkomt met Zijn gunst, aanbidden we Zijn voorzienige leiding en keuren we het van harte goed, zoals Hij het leidt.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Betsie de Bruin, *Stichting Philadelphia Voorzieningen, De Es groep 5*, Nunspeterweg 116, 8076 PD Vierhouten.

Verjaardagen 80+

Op 11 mei wordt mevrouw L. Hazeleger–Stoffer, Maatweg 59, 8075 BD Elspeek, 85 jaar.

Op 13 mei wordt mevrouw J. Huisman–Schuurkamp, *Norschoten*, Gerrit Mouwweg 93/E, 8075 AH Elspeek, 93 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor al het medeleven na het overlijden van onze vader en schoonvader. Het heeft ons goed gedaan.

Hartelijk groet, Jan van den Brink & Mary-Leen Westerbroek

Mutaties lidmaatschap

Als gastleden overgekomen uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Elspeek: echtpaar T. Andeweg–Dekker, Ds. Lamensweg 13, 8075 DA Elspeek. Ingekomen vanuit de Gereformeerde Gemeente Centrum Barneveld: Familie B. van Schothorst–Dekker, Vierhousterweg 36, 8075 BJ Elspeek.

Ingekomen vanuit de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Elspeek in verband met belijdenis en voorgenomen huwelijk: Helène van Wijngaarden, Nunspeterweg 116, 8075 AD Elspeek.

Moge het onder Gods zegen zijn om in ons midden te verkeren – en tot zegen te worden gesteld!

Diaconie

De collecte van zondag 24 april heeft € 1569,52 opgebracht.

Per bank ontvangen voor diaconie: 3 x € 100, 1 x € 80, 1 x € 50, 1 x € 25, 1 x € 15.

Voor Oekraïne: 1 x € 25.

Voor internetuitzending: € 10.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Terugblik concert Gerda Klaver

Was u er ook, op zaterdagavond 9 april? Het concert van christelijk mannenensemble Laus Deo en mannenkoor Con Amore was drukbezocht. Wat was het fijn om samen te zijn, te luisteren naar de prachtige liederen die de koren ten gehore brachten en te mediteren over de tekst: 'Als een lam werd Hij ter slachting geleid'. Het mes moest erin, sprak dominee Van Kooten.

Aangrijpend!

We waren ook bijzonder onder de indruk van de opbrengst van deze avond.

Dankzij de onbezoldigde medewerking van velen en de steun van tal van sponsoren bracht de avond het schitterende bedrag op van € 3497,23. We zijn er sprakeloos van en willen u nogmaals hartelijk bedanken!

Cursus evangelisatie

De landelijke Commissie Evangelisatie merkt dat er behoefte is aan toerusting en hierin voorzien we graag. We bieden diverse vormen van toerusting, zoals een cursus evangelisatie (10 zaterdagmorgens), een korte evangelisatiecursus (5 avonden), kinderevangelisatie, etc. Voor meer informatie kunt u terecht op <https://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/toerusting/cursus-evangelisatie>. U kunt zich ook via deze website opgeven voor een cursus.

Zorgcentrum Oranjehof

Kerkradio Oranjehof – Elspeet 10.30-11.15:

Maandagmorgen: voorlezen door mw. I. de Vogel

Woensdagmorgen 18 mei: Vervolgvertelling + meditatie christenreis John Bunyan met aansluitend orgelspel door C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen? Belt u dan 0577-723192 of mail naar noordende@filtnet.nl. De uitzending is te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren. Donderdagavond 19 mei: informatieavond Tactus verslavingszorg. Deze avond is vooral bedoeld voor ouders van pubers. Arjan van Roon vertelt deze avond over het voorbeeldgedrag van ouders, rondom roken en alcoholgebruik. Inloop vanaf 19.00 uur.

Hebt u vragen? Bel naar de Oranjehof, 0577-492278 of mail: info@oranjehof.org

Vanuit Oranjehof een hartelijke groet van alle medewerkers

Bloemenactie voor St. Adullam

Op dinsdag 17 mei kunt u van 18.00-21.00 uur weer prachtige zomerbloeiers kopen. Er is een extra koopavond bij De Huyskweker, Stroeërweg 43-a in Stroe waarbij de opbrengst bestemd is voor St. Adullam. Er is volop keus in tuinplanten en hangers voor tuin, terras en balkon. De kans op nachtvorst is vanaf half mei klein, dus u kunt de planten direct buiten zetten. Dit jaar zijn er ook nestkastjes (gemaakt door de bewoners van kroonheim), kaarten, koffie, thee, limonade en verse aardbeien te koop. Komt u ook kijken en kopen? U steunt daarmee het goede doel.

Comité Adullam Uddel/Garderen

Autowasdag t.b.v. vluchtelingen hulp in Athene

Dag allemaal, wij namen willen in de zomer twee weken naar Athene gaan voor vrijwilligerswerk onder vluchtelingen. Om hiervoor geld op te halen organiseren er op 7 mei een autowasdag. Deze vindt plaats bij familie Kuijt aan de Kempersweg 7 en duurt van 10.00 tot 15.00. Er is ook ruimte om een kadootje te kopen, te genieten van een kopje koffie met wat lekkers of een broodje hamburger. Tot zaterdag!

Groetjes, Wouter Visser, Willianne Kuijt, Hester van Asselt en Jorina Visser

Uit de oude-brievendoos (13)

Genemuiden, donderdag 25 augustus 1994

Het doet mij goed te lezen, dat je bent begonnen te lezen in Matthew Henry.

Bedenk wat ik er vanavond over heb gezegd: “Lezen en herlezen, vooral biddend lezen om het licht van Gods Geest, Die alleen in alle Waarheid kan leiden; herkauwend/mediterend...” Verder ben je eerlijk met het schrijven: ‘nu moet ik natuurlijk ook in praktijk brengen, wat hij allemaal schrijft.’ En dat is waar. Maar belangrijker dan ‘in praktijk brengen’ is ‘in je hart beleven’!

Vergeet het niet, mijn vriend: wanneer de praktijk der godzaligheid niet voortvloeit uit de geloofsvereniging met Christus, is ze voor Gods oog een walging –al ben jij nog zo’n nette, oppassende, ernstige en eerlijke jongen. Nu is het best heel moeilijk je voor te stellen, wat de geloofsvereniging met Christus inhoudt. Ik weet me nog heel goed te herinneren, hoe ik zelf als jongen van 17 jaar daarmee liep te tobben en met wel 100 keer afvroeg: wat is dat dan? Maar ik kan het denk ik het beste zo zeggen: als Christus niet in je hart woont, ben je nog onderdaan van satan en is alles wat jij ‘goed’ doet, nog (onbewust) duivelsdienst. O, wat valt dat tegen, als je dit niet op gezag van een dominee hoeft te aanvaarden, maar persoonlijk gaat beleven en met grote ontzuivering en teleurstelling in je hart gewaar wordt!

Het is te vergelijken met een jongeman in dienst bij een bende criminelen. Al is hij voor de bendeleider nog zo eerlijk en al doet hij in het beramen van een overval nog zo goed zijn best, hij is op de verkeerde weg. Hij moet eerst van leider veranderen en dan is wat hij doet, goed. Of dan kan het in ieder geval goed zijn. Zo is het geestelijk ook: jij moet eerst van koning veranderen, anders is alles wat jij godsdienstig doet, uiteindelijk satansdienst, al is het nog zo onbewust! Koning satan moet jij vandaag onvoorwaardelijk, zonder uitstel(!), totaal en van ganser harte de dienst opzeggen; en Koning Jezus moet jij te voet vallen met de ernstige smeekbede: “Mag ik Uw onderdaan worden?” Kijk, dan worden de dingen die de godzalige Matthew Henry schreef, pas echt in praktijk gebracht!

Zul je daar het meest om vragen? Anders is het luisteren naar Gods wil en het strijden tegen je zonden ‘dweilen met de kraan open’. Eerst moet het in je zielenleven goed zijn gekomen tussen God en jou (door de vergeving van al je vuile zonden) en dan pas kan er sprake zijn van een God-welgevallige levensstijl en levenspraktijk.

Verbi Divini Minister – veertig jaar (48)

Kort nadat ik in Genemuiden had gepreekt, ontving ik een brief met 114 handtekeningen, waarin mij dringend werd gevraagd om alsjeblieft niet naar Genemuiden te komen. Mijn komst zou de gemeente stuk maken. Omdat er geen naam en geen adres onderstond, kon ik met niemand contact opnemen. Daarom vroeg ik de consulent of hij iets van deze brief wist en of hij iemand kende van de ondertekenaars. Hij wist van de brief af en wilde mij wel in

contact brengen met iemand van de ondertekenaars. Zodoende kwam een delegatie van vijf personen op zaterdagmorgen naar Ede om met mij hierover te praten. Tijdens die ontmoeting belde Ton Kort (later Hervormd predikant in Garderen en sinds 2003 oudgereformeerd predikant in Krimpen aan den IJssel). Hij had een Schriftplaats van de Heere gekregen in verband met de actie van de 114 en wilde deze mij voorlezen. Het was Filippenzen 1 vers 28-29: “... En dat gij in geen ding verschrikt wordt door degenen die tegenstaan, wat voor hen wel een bewijs is van het verderf, maar voor u der zaligheid, en dat van God. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.” Het was een bijzondere bemoediging die zaterdagmorgen. Onlangs heb ik mijn oudgereformeerde collega opgebeld en hem dezelfde verzen voorgelezen, omdat hij aangeklaagd was door een homoactivist en voor de rechtbank werd gedaagd. Hij kon zich die zaterdagmorgen nog goed herinneren en samen mochten we ons opnieuw in de Heere verblijden, dat Hij het nu altijd goed doet – hoe het ook gaat. Nadat dit gesprek was geweest, kwam de dag dat ik aan de kerkenraden van Zuilichem en Nieuwaal moest bekend maken of ik het beroep naar hun gemeenten zou aannemen of ervoor zou bedanken. Ik herinner me nog levendig die laatste dagen van die derde week...

Ten slotte

Naar aanleiding van de preek van afgelopen zondagavond, waarin het onder andere ging over toverij en andere duistere machten, plaats ik een stukje van ds. K. Groeneveld, predikant te Antwerpen, dat ik tien jaar geleden plaatste in de kerkbode, onder Garderen. De titel ervan is: ‘Bezeten zijn’:
U kent de geschiedenis van een vrouw uit Syro-Fenicië, het huidige Libanon. Zij komt bij de Heere Jezus met een aangrijpend gezinsprobleem. Eén van haar kinderen is door een demon, een boze geest, bezeten. Wat is dat eigenlijk, bezeten zijn? Bezeten zijn wil zeggen dat je geestelijke vermogens bezet zijn door een macht buiten je. Je gedachtewereld, je wil, je gevoelsleven worden beheerst door iemand anders. Vergelijk het met een oorlogssituatie. De bezettende macht beheerst het onderdrukte volk. De bezetter beslist wat is toegelaten en wat niet. Zo zijn er machten uit het rijk der duisternis die de menselijke geest kunnen bezetten, beheersen. Er zijn mensen in de kerk die belangstelling hebben voor het thema ‘demonie’. Ze lezen van alles over dit onderwerp en verdiepen zich in zaken die er aan verwant zijn, zoals occultisme. Sommigen vermoeden achter elke boom en struik een demon, maar zij beperken de invloedssfeer van het demonenrijk vaak tot het occulte ‘domein van de slang’. Ik ben echter van mening dat het werkterrein van deze bezettende macht zich veel verder uitstrekt. Een paar voorbeelden:

Mammon

In Mattheüs 6 spreekt de Heere Jezus over de Mammon, de geldgod, het symbool van geldzucht en hebzucht. Deze geestelijke macht van aards gewin beheerst onze samenleving en regeert vele harten. We worden geconfronteerd met de jacht naar hoge inkomens, mooie huizen met dure inrichting, luxueuze auto's enzovoort. In hoeverre wordt ons leven gedemoniseerd door de geldgod? De niet te temmen drang naar meer en beter en luxueuzer, zonder oog te hebben voor tevredenheid. Zijn ook wij (massaal) bezeten door de afgod Mammon?

Aphrodite

Een andere bezettende macht schuifelt naar voren onder de naam van de Griekse godin Aphrodite, de demon van de seks. Door de invloed van deze demon is de seksualiteit volledig op hol geslagen en de Bijbelse seksuele moraal verdwenen. Huwelijken en familieverbanden worden door deze demon te gronde gericht. Hij speelt gretig in op de zondige lusten van ons hart, en heeft in tv en internet gevaarlijke hulpmiddelen tot zijn beschikking. De verslaving aan wat daar te bekijken is, moeten we niet onderschatten. Ook in het leven van kerkelijk meelevende mannen en vrouwen. Talloze mannen en vrouwen, jongeren ook, worden beheerst door wat hun seksuele fantasieën voedt.

Bacchus

Om nog een bezettende macht te noemen, die tallozen in zijn ban heeft, noem ik Bacchus, de drankgod. Het begint vaak al op jonge leeftijd. De hoeveelheden alcoholische drank die gehesen worden, zijn niet gering. De schade aan de hersenen ook niet. Ik bedoel niet dat er iets mis mee is om op gepaste tijden een goed glas wijn te drinken, maar het gebruik dat tot gewenning en zo tot verslaving leidt, is funest. Dikwijls is het ook de oorzaak van grotere, neuro-psychiatrische problemen. Ook Bacchus heeft het welzijn van zijn aanbidders niet op het oog. Als het over Bacchus gaat, hoeven we echt niet alleen naar de zuipketen in de buurt te kijken. Het is nodig dat we heel onze levensstijl bezien in het licht van Gods Woord.

Er zijn nog heel wat meer demonische machten te noemen. Op welke manier de demonie zich uitte in het leven van de dochter van de Kananese vrouw, weet ik niet. Wel weet ik dat de Heere Jezus machtig is om ons leven te bevrijden van elke macht die ons leven beheerst. Hij kan en wil verslavingen verbreken. Hij kan duistere machten aan. Hij heeft Zelf gezegd dat wij werkelijk vrij zijn, als Hij ons heeft vrijgemaakt (Johannes 8 vers 36). Dat geldt ook de vrijmaking van demonische banden, bevrijding van een bezetenheid die zich dikwijls niet zo spectaculair uit in occulte toestanden, maar zich soms 'gewoon' openbaart in seksverslaving of drankzucht, ja, zelfs in een voor het oog van kerk en wereld aanvaardbare jacht naar geld en goed...

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant