

*Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente*

### **Zondag 1 mei**

10.00 uur: ds. W. Pieters

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 94a en 95

### **Donderdag 5 mei**

19:30 uur: ds. W. Pieters (Bijbellezing)

### **Collecten**

*Zondag 1 mei*

1<sup>e</sup> collecte Fonds noodlijdende gemeenten en personen

2<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

3<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

*Donderdag 5 mei*

1<sup>e</sup> collecte vereniging Timotheüs

2<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

### **Collecteaankondiging fonds noodlijdende gemeenten en personen**

Op zondag 1 mei wordt er gecollecteerd voor het landelijke fonds noodlijdende gemeenten en personen. Hierdoor helpen gemeenten op financieel gebied elkaar zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeentelven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Ook zijn er gemeenten die onverwachts of vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden, ondersteuning uit het noodfonds krijgen om de moeilijke periode te overbruggen. Daarnaast kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. De bijdrage vanuit het stimuleringsfonds is in principe voor een periode van vijf jaar. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om financieel zelfstanding de predikantsplaats in stand te houden. Naast het nood- en stimuleringsfonds aan gemeenten is de collecteopbrengst ook bestemd voor financiële ondersteuning van predikanten. In 2021 bedroegen de collecteopbrengsten van het fonds € 105.000. Voor 2022 is er € 95.000 begroot. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meeleven en uw gaven.

### **Kinderoppas 1 mei**

Groep 1: Janneke Roskam, Roselien Schouten, Else van Norel

Groep 2: Henriette Verwoerd, Jannet Vierhout, Emely de Putter

## **Bij de morgen-/avonddienst**

In de morgendienst is de tekst Lukas 19 vers 1-10. Tijdens de preekbespreking stel ik jullie de volgende vragen:

1. Wat kunnen we leren van de zóekende Zacheüs (vers 3)? Welke vraag moeten we onszelf stellen bij het lezen van de zin: “Zacheüs zocht Jezus te zien, **Wie Hij was**”?
2. Wat vertelt vers 5 ons over het **karakter** van de Zaligmaker?
3. Wat betekent het concreet als bij jullie gebeurt, wat vers 9 zegt: “Heden is dezen huize zaligheid geschied”?
4. Wat betekent ‘verloren zijn’ (vers 10)?
5. Was er in de preek iets waar je het niet mee eens was? Of wat je niet begreep? Of wat je erg aansprak? – kortom: welke vragen of opmerkingen wil jij maken?

In de avonddienst behandelen we wat antwoord 94 en 95 zeggen over het eerste gebod:

Wat is afgoderij?

Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, Die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, of naast Hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet.

Hierbij behandel ik ook wat aan het begin in antwoord 94 staat: Dat ik alle afgoderij, toverij, waarzegging, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, vermijd en ontvlucht.

## **Preekbespreking**

Zie hierboven voor de tekst en de vragen. Jongeren vanaf 16 jaar worden hartelijk uitgenodigd.

## **Doopdienst**

Zondag 8 mei is er in de morgendienst bediening van de Heilige doop. Doopzitting is op dinsdagavond 3 mei om half 8 in de consistoriekamer. Trouwboekjes graag uiterlijk zaterdag 30 april inleveren bij de scriba, Stakenbergweg 190 Elspeek.

## **Agenda week 18**

*Zondag 1 mei*

10.00 en 18.30 uur dienst

20.15 uur preekbespreking [zaal 2-3]

*Maandag 2 mei*

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

19.00-20.30 uur afhalen van collectemunten

*Dinsdag 3 mei*

9.00-11.30 uur Little gift

19.30 uur doopzitting [consistorie]

*Woensdag 4 mei*

8.45 uur schoonmaakgroep 8

10.30-11.15 uur behandeling Christenreis John Bunyan [uitzending Oranjehof]

*Donderdag 5 mei*

8.30 uur tuingroep 1

19.30 uur Bijbellezing

*Vrijdag 6 mei*

20.00 uur belijdeniscatechisatie

*Zaterdag 7 mei*

9.00-12.30 uur cursus Bijbelse toerusting

19.00 uur zingen voor de kerkteléfono

### **Ouderenmiddag**

Maandag 9 mei, 14.30 uur. We overdenken het vervolg van Markus 1, vers 16-20:

Wandelend bij de Galilese zee zag Jezus Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpend (want zij waren vissers). En Jezus zei tegen hen: "Volg Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden." En zij terstond hun netten verlatend zijn Hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, en die in het schip hun netten vermakende/herstellende. En terstond riep Hij hen. En zij hun vader Zebedeus in het schip latend, met de huurlingen, zijn Hem nagevolgd. Na de pauze lezen we verder in de Christenreis van John Bunyan, de strijd met Apollyon (vergelijk Openbaring 9 vers 11).

### **Geboren**

Echtpaar Kuijt-Koetsier, Diepeweg 23, 8075 BX Elspeet, ontving op vrijdag 22 april een dochter, Gerritje Maria. Marit is het zusje van Rutger en Anna.

Van harte wensen we de ouders Gods zegen toe bij deze ontzag-wekkende gebeurtenis: een kind geboren, met een ziel die niet sterft... God schenke in Zijn genadig welbehagen aan jullie allen, dat elke dag als genadetijd wordt gewaardeerd en gebruikt en dat zo Zijn onuitsprekelijke liefde wordt genoten. Ook sterkte en wijsheid toewenst, en alles wat maar nodig is, om jullie kinderen te verzorgen en te onderwijzen! En dat jullie het zo mogen ervaren, hoe zoet en goed de liefdedienst des Heeren is.

## **Huwelijksjubileum**

Op 2 mei is echtpaar Tippe–Dunnink, Wethouder van de Zandeweg 37, 8075 DC Elspeet, 25 jaar getrouwd. Van harte wensen we u beiden met al uw geliefden des Heeren zegen toe op die gedenkdag en daarna, in huwelijk, gezin en familie. Dat Hij u samen zegent, geestelijk en lichamelijk, en dat Hij u in al uw relaties tot zegen stelt, ook in het midden der gemeente in de ambtelijke dienst! Hij make het zo, dat u met al uw geliefden Zijn gunst in Christus gewaar wordt en, ootmoedig-verwonderd bij het terugzien, vertrouwensvol Omhoogziet en verwachtingsvol vooruitziet. Wie zo als echtpaar terugziet, dankt God in Christus. Wie zo met gebed naar Boven ziet, looft de Zaligmaker. Wie zo naar de toekomst ziet, volgt het Lam, waarheen Hij ook gaat. En dát is pas écht leven, écht genieten!

## **Onze zieken**

Mevrouw E.H. Buijs-Hofman en zoontje Tom, Spoekeboompje 24, 8075 DK Elspeet, mochten weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

De heer E. van de Zande, Gerrit Mouwweg 5, 8075 AT Elspeet, mocht na een operatie weer thuis komen uit het ziekenhuis.

Ook mocht mevrouw B. van Asselt-Dijkgraaf, Veenweg 46, 8075 PS Elspeet, weer thuiskomen uit Zorgcentrum de Maat, Voorthuizen.

Mevrouw P. van Lagen–Mulder verblijft in Hospice *de Regenboog*, Postgildewegje 3, 8071 WP Nunspeet.

De Heere bezoeke een ieder met Zijn vertroostende ondersteuning! Wij zijn aan allerlei ellende onderworpen, belijden we met het doopformulier, ja aan de verdoemenis zelf... En als dan toch het lijden en de weg van moeite geheiligd wordt en door de Heere als middel wordt gebruikt om ons aan Zijn voeten te brengen, dan is het geen vloek of oordeel, maar juist een zegen en genadegeschenk. Makkelijker geschreven en beleden, dan beleefd en gepraktiseerd. Maar toch, dat kan de Heere ons geven en leren.

## **Langdurig verpleegd of elders wonend**

Mevrouw A. Bout–van Dorp, *De Samaritaan*, Jan Nijenhuisstraat 183-19, 3882 HS Putten.

## **Gestorven**

Op zaterdag 23 april heeft de Heere uit dit leven weggenomen Jakobje Vermeer–de Zwaan, gewoond hebbend Apeldoornseweg 9, 8075 BM Elspeet, in de leeftijd van 81 jaar. Van harte condoleren we de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen met dit verlies van uw geliefde moeder en oma. De Heere heilige de roepstem aan aller hart: wij zijn stervende mensen, reizigers naar Gods rechterstoel. O, wat groot als het gebed dat uw moeder en vader bij uw doop baden, verhoord wordt: “...en ten laatsten dage voor de rechterstoel van

Christus, Uw Zoon, zonder verschrikken moge verschijnen, door Hem, onze Heere Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid." In dat doopformulier staat nog iets, wat ook de wens was van uw moeder voor u, als haar kinderen en (achter)kleinkinderen. In het dankgebed baden uw vader en moeder met heel de gemeente: "... om in alle gerechtigheid, onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, te leven, en vromelijk (=dapper) tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk te strijden en te overwinnen, om U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen." De Heere vertrooste u zo allen in uw verdriet en schenke u bij Hem te schuilen naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid!

### **Diaconie**

De diaconiecollecte van Goede Vrijdag heeft € 1180,70 opgebracht en van de Paasdagen € 2083,80.

Per bank ontvangen voor diaconie: 1 x € 900, 1 x € 300, 1 x € 50.

Voor Elspeet Helpt Oekraïne: 1 x € 500, voor Gerda Klaver: 1 x € 50, en voor Oekraïne € 25.

*Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie*

### **Kerkvoogdijzaken**

*15 april*

Gewone collecte € 1.094,65

Extra collecte kerkvoogdij € 1.318,60

*17 april*

Gewone collecte € 1.321,40

Extra collecte kerkvoogdij € 1.571,05

*18 april*

Gewone collecte € 622,77

Extra collecte kerkvoogdij € 748,20

*Per bank ontvangen:*

- gift: 1 x € 500.

- collectegeld: 1 x € 700, 1 x € 500, 1 x € 100 en 1 x € 50; totaal € 1.350.

Op bezoek ontvangen voor de kerkvoogdij: 1 x € 50 en 1 x € 20.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

*Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij*

### **Hartelijk dank (1)**

Dankbaar mochten wij uw medeleven, herinneringen en woorden van troost ervaren, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa. Uw betrokkenheid heeft ons allen erg goed gedaan.

*Aartje van den Hoorn, kinderen en kleinkinderen*

## **Hartelijk dank (2)**

Bij deze een enkel woord van dank. In de eerste plaats dank aan de Heere voor de vele en grote uit reddingen zowel geestelijk als lichamelijk. En verder heel veel leden van de gemeente en van buiten de gemeente, die hun medeleven hebben betoond door een mooie kaart met heel vaak een bemoedigend woord er op. Het is om stil van te worden. Ook de dokters en het verplegend personeel in het ziekenhuis en revalidatiecentra, nogmaals bedankt!

*Hendrik en Stien van de Brug*

## **Autopuzzelrit namens activiteitencommissie**

In de meivakantie is er weer een prachtige autopuzzelrit georganiseerd. Deze rit voert u onder andere door het Zandenbos over de IJsseldelta en langs het prachtige Zalk. De rit is vanaf zaterdag 30 april tot en met vrijdag 6 mei dagelijks af te halen bij camping de Meulenbarg (Molenweg 46, Elspeet) tussen 10.00 en 11.30 uur. De oplossing mag hier ook worden ingeleverd, uiterlijk vrijdag 13 mei. De beste puzzelresultaten worden beloond met een mooie prijs (voor kinderen en voor volwassenen). Voor € 7,50 per route (auto) heeft u weer een prachtig gezinsuitje.

## **Kaarten**

Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate voor de kerk, Vierhousterweg 1 Elspeet. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1 per stuk en 11 kaarten voor € 10.

*Met vriendelijke groet, Bea Seldenrijk, 0577-492539*

## **Zorgcentrum Oranjehof**

Kerkradio Oranjehof 10.30-11.15:

Maandagmorgen: 'voorlezen' door mw. I. de Vogel.

Woensdagmorgen 11 mei: Psalmen op verzoek. Wil je voor opa of oma een psalm aanvragen, of voor een oom of tante, of is er iemand jarig of heeft iemand een bemoediging nodig of is er iets anders waarom je iemand blij wil maken?

Vraag dan een psalm aan! Bel naar Aly van Ark 0577-492059 /

jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org. De uitzending is te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via [www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren](http://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren).

Op donderdagavond 12 mei geeft begrafenisondernemer Vos een informatieavond rondom het overlijden. U bent van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Op zaterdagavond 14 mei is er weeksluiting, om 19.00 uur. Allen van harte welkom.

Hebt u vragen? Bel naar Oranjehof! 0577-492278, of mail: [info@oranjehof.org](mailto:info@oranjehof.org)

*Vanuit Oranjehof een hartelijke groet van alle medewerkers*

### **Bevrijdingsconcert op 6 mei in Elspeet**

Op vrijdag 6 mei wordt in de Hervormde Dorpskerk in Elspeet een bijzonder bevrijdingsconcert gehouden. Eigenlijk stond dit concert al gepland voor 2020 in verband met 75 jaar bevrijding. Helaas kon het in 2020 en 2021 niet doorgaan door de coronacrisis. We zijn dankbaar dat het nu door kan gaan. Het is een concert van 4 Elspeetse koren, namelijk Christelijk Gemengd Koor Viva Vox, Elspeets Mannenkoor Con Amore, het Elspeets Mannen Ensemble en Mannenensemble Laus Deo. Jan Post zal het orgel bespelen, Carina Bossenbroek bespeelt de panfluit en Henriëtte Bronkhorst speelt op de dwarsfluit. Ds. M. van Kooten zal deze avond een meditatie houden. Het begint om 20.00 uur. De toegang is vrij, wel wordt een collecte gehouden die na aftrek van de onkosten ten bate komt aan de Oranjehof in Elspeet. U bent van harte welkom!

“Want U kunt ons bevrijden, U hebt daartoe de kracht. In Uw hand zijn de tijden. In U is alle macht!”

### **Bloemenactie voor Stichting Adullam**

Op dinsdag 17 mei kunt u van 18.00-21.00 uur prachtige zomerbloeiers kopen. Er is een extra koopavond bij De Huyskweker, Stroeërweg 43-a in Stroe waarbij de opbrengst bestemd is voor Adullam. Er is volop keus in tuinplanten en hangers voor tuin, terras en balkon. De kans op nachtvorst is vanaf half mei klein, dus u kunt de planten direct buiten zetten. Dit jaar zijn er ook nestkastjes (gemaakt door de bewoners van Kroonheim), kaarten, koffie, thee, limonade en verse aardbeien te koop. Komt u ook kijken en kopen? U steunt daarmee het goede doel.

*Comité Adullam Uddel/Garderen*

### **GBS dienst**

Het comité Elspeet, Uddel en Vierhouten houdt op donderdag 19 mei 2022 een bijeenkomst in ons kerkgebouw. In deze bijeenkomst, die om 19.30 uur aanvangt, zal ds. IJ.R. Bijl uit Vriezenveen voorgaan. Hierbij willen wij een ieder hartelijk uitnodigen om deze bijeenkomst bij te wonen en in deze weg het werk van de GBS te ondersteunen.

### **Uit de oude-brievendoos**

Genemuiden, donderdag 25 augustus 1994

A,

Hartelijk dank, zoals ik je al zei, voor je brief. Echt onverwacht en een fijne verrassing! Ja, het is geen kleine zaak om beroepen te zijn in een gemeente. Ik vind het iedere keer weer een verschrikking. Waarom? Omdat ik wel precies weet wat ik graag wil (namelijk in Genemuiden blijven), maar niet weet, wat God wil – en daar gaat het toch maar om! Verder, omdat ik helaas ook maar al te goed weet,

dat ik mij niet onvoorwaardelijk aan God wens te onderwerpen. Onderwerpen aan Hem betekent immers, dat je Hem laat beslissen en dat je het bij voorbaat ermee eens bent, hoe het ook gaat. Nu dat ben ik vanuit mijzelf niet. En het is dan ook zaak, om dat te mogen worden. Zou jij mij daarmee willen helpen bidden? Je schrijft terecht, dat het ook een rijke tijd zou kunnen zijn. En o, wat zou dat een wonder wezen! Ik heb het immers in geen enkel opzicht verdiend, dat de Heere het tot een rijke en gezegende tijd voor mij maakt. Wat ik wel heb verdiend, is, dat het donker, arm en leeg wordt/blijft. Ik heb trouwens nog een heel goede herinnering aan vorig jaar toen ik in Ouddorp beroepen was. Weet je, daardoor heeft de Heere mij tot mijn grote vreugde inniger en hechter aan Genemuiden gebonden.

Maar dat neemt niet weg, dat het nu toch weer geheel en al onverdiend is om in Genemuiden te mogen blijven, ja: om hier te mogen blijven in Gods gúnst! Want daar gaat het om. Als ik wel blijf, maar de Heere geeft Zijn zegen er niet aan, dan word ik misschien wel vrijzinnig, of anders toch een plaag voor Gods volk en een afbreker der gemeente en een onvruchtbare vijgenboom wat betreft de bekering van jongere en oudere onherboren mensen. Dan kon je wel bidden, dat de Heere mij zou wegsturen naar een andere gemeente...! Dus het gaat er niet om, dat ik blijf, maar dat de Heere Zelf blijft, in Zijn gunst en met Zijn zegen. Nu is het wel mijn vurige wens en bede, dat ik in Genemuiden mag blijven, maar hoe het zal gaan en hoe het moet gaan, weet God alleen. En als ik dan zo zeg 'met Gods zegen', bedoel ik ook heel persoonlijk jóu: dat de Heere ook jóu zou zegenen door mijn bediening!

Jij wenst me sterkte toe. Weet je hoe God Zijn sterkte bewijst? Niet doordat wij al maar sterker worden, maar juist doordat Hij ons al maar zwakker maakt. Zie maar eens in II Korinthe 12 vers 9 en 10, waar de apostel Paulus schrijft dat de Heere Jezus tot hem heeft gezegd: "Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht." Dan vervolgt de apostel met een heel wonderlijke zin: "Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig." Begrijp je nu, dat je mij eigenlijk veel zwakheid hebt toegewenst? Maar daarmee stem ik van harte in, al is het nog zozeer tegen vlees en bloed –hoewel ik onder het schrijven tegelijk denk: maar ik wil helemaal niet zwak zijn. O, wat mag ik het ook jou van ganser harte toewensen! De dichter van Psalm 84 vers 6 belijdt: "Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is..."

### **Verbi Divini Minister – veertig jaar (47)**

Behalve drie beroepen (uit Zuilichem-Nieuwaal, Genemuiden en Maartensdijk) ontving ik op 23 februari ook een benoeming, en wel als voorganger bij de evangelisatie 'Elim' op Urk. De brief luidt als volgt:



Kerkeraad en bestuur van de Hervormde Evangelisatie "Elim" te Urk brengt hiermee een roeping uit tot haar voorganger in de dienst des Woords en 't Pastoraat. Wij bieden u bij deze een jaarsalaris van f35.000. U krijgt daarboven 12 vrije zondagen. De pastorie wordt gestoffeerd ingericht (vloerbedekking – gordijnen). Alle verdere onkosten, boven deze eerst genoemde drie toezeggingen, komen voor onze rekening. Wij verlangen daarbij van u dat de benoeming ten minste een jaar duurt. U Gode bevelend is onze hartelijke begeerte, dat de Koning der Kerk u mag leiden naar ons midden. Namens de Ned. Herv. Gemeente "Elim".

Ik herinner me nog dat ik dit allemaal met mijn mentor, ds. Catsburg, besprak. Hij vroeg zich af of ik deze benoeming tot voorganger wel in overweging moest nemen, omdat ik in de volle bediening gesteld zou worden, wanneer ik predikant werd, terwijl ik op Urk dat niet zou kunnen ontvangen. Hoewel ik zijn argumenten wel voelde wegen, heb ik toch de benoeming uit Urk net zo zwaar laten wegen als de beroepen uit de andere gemeenten.

Bij het overschrijven van deze benoemingsbrief (waarin over de pastorie wordt geschreven), komt mij nu in herinnering dat bij een kennismakingsbezoek ook altijd een bezoek aan de pastorie werd gebracht. Ik heb dat stelselmatig geweigerd, omdat ik het in het geheel niet belangrijk vond om dat huis te bekijken, aangezien de vorige predikant er ook kon wonen, en dus zou ik er ook wel kunnen wonen.

En nu, na de kennismakingsbezoeken? Wat nu? Opzien naar Omhoog, verlegen om een aanwijzing 'Wat wil de Heere, dat ik doen zal?' Naar welke gemeente leidt de weg? Ik wist het niet. En door deze en latere beroepen heb ik ook mijzelf moeten beschuldigen, wanneer ik in de krant het bericht las, dat ds. N. beroepen was in gemeente X. Want, o, wat had ik al vaak een gedachte: daar gaat hij vast niet naar toe...; of: daar kon hij wel eens heen gaan... Terwijl ik nu voor het eerst wist, dat ik het helemaal niet wist. Alleen, ik vroeg mij gaande de dagen af, zou ik het ooit wel te weten komen? Zal de Heere het mij wel willen bekendmaken? Dat was allemaal nog niet zo vanzelfsprekend.

Maar voordat de beslissing moest vallen, gebeurden er nog een paar bijzondere dingen...

### **Onze verjaardagen**

De verjaardag van mijn vrouw (26 april) en die van mij (27 juni) willen we met de gemeente gedenken op vrijdagavond 1 juli. Nadere gegevens volgen tegen die tijd.

## Ten slotte

Iemand stuurde mij de samenvatting van ds. Olaf Latzel (Bremen) uit een preek over het christelijk huwelijk.

Het huwelijk heeft vijf pijlers: 1 trouw, 2 dankbaarheid, 3 vergeving, 4 gebed, 5 het Woord van God.

1. Trouw gaat niet over, of je vreemdgaat. Niemand gaat direct vreemd. Een afgekickte heroïnespuitert vertelt altijd hetzelfde verhaal: het begon met die eerste sigaret, toen een joint, toen cocaïne, en uiteindelijk... Ontrouw begint klein. Die blik, als collega's onderling... Dat lachen en grapjes maken onder elkaar... wat toch niet helemaal in orde was. Niemand zag het, maar God wist het, en jij wist het zelf ook. Wees TROUW!

2. Dankbaarheid begint ook klein. Bedank je vrouw, dat ze zulk lekker eten klaargemaakt heeft. Zeg het hardop. Bedank haar, dat ze zo'n fantastisch mens is. Bedank haar, dat ze je kapotte jas genaaid heeft. En vrouwen, bedank je man dat hij zo'n ijverige en handige man is, de beste man die je je maar denken kunt, enz.

3. Vergeving staat in het midden. Let op dat je niet wacht met vergeven tot de ander zijn excuus komt aanbieden, of om vergeving komt vragen: "Sorry, dat ik zo chagrijnig tegen je deed vanochtend, het spijt me." Nee, onafhankelijk van de houding van de ander moet jij, hoe dan ook, voortdurend bereid zijn om te vergeven. Zoals we ook in het Onze Vader bidden, 'wie auch wir vergeben unsern Schuldigern'.

4. Gebed. Gebed is de belangrijkste bijeenhouders van het huwelijk. Het grote, zeer intieme hoogtepunt waardoor je je aaneengesmeed voelt als een tweeenheid. De meeste mensen denken dat seksualiteit die functie heeft, maar dat is niet zo. Gebed heeft een veel sterkere werking.

5. Het Woord van God. Breng het Woord van God in je gezin. Houd diensten in je gezin. "Ja, maar ik kan niet preken." Dat geeft niet, er zijn talloze goede dagboeken te koop. Dan lees je daaruit voor, en het Bijbelgedeelte erbij. Bid in je gezin. Laat de wekelijkse kerkdienst niet de enige dienst in de week zijn, maar houd in je eigen gezin diensten.

*Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant*