

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 24 april

10.00 uur: ds. P. de Vries

18.30 uur: ds. P. de Vries

Collecten

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte aflossing van de lening op het kerkgebouw

Kinderoppas

Groep 1: Jacoline van der Maas, Meggelina Meijer, Lydia van Norel

Groep 2: Hanneke van Moorselaar, Cora van Ramshorst, Serena de Putter

Agenda week 17

Zondag 24 april

10.00 en 18.30 uur dienst

11.45 uur zondagsschool

Maandag 25 april

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

19.30 uur vergadering kerkbestuur [zaal 4-5]

19.30 uur voorjaars-regiobijeenkomst mannenverenigingen [zaal 1-2]

Donderdag 28 april

19.45 uur repetitieavond Veluws mannenkoor

Vrijdag 29 april

8.45 uur schoonmaakgroep 7

19.30 uur vrijwilligersavond

20.00 uur belijdeniscatechisatie

Zaterdag 30 april

19.00 uur zingen voor de kerkteléfonoon

Geboren

Echtpaar Buijs–Hofman, Spoekeboompje 24, 8075 DK Elspeet, ontving op dinsdag 12 april een zoontje: Cornelis Marinus Thijs. Tom is het broertje van Mark en Daan.

Van harte wensen we de ouders des Heeren zegen toe! Dat de Heere kracht geeft om te zorgen en wijsheid om te onderwijzen en genade om jullie kinderen tot Jezus te leiden – zoals we lezen dat Andreas met zijn broer Simon deed. Ja, dat jullie als gezin tot eer van onze grote Schepper zullen leven en over Zijn gunst je dagelijks verheugen!

Onze zieken

De heer E. van de Zande, Gerrit Mouwweg 5, 8075 AT Elspeet, is dinsdag opgenomen voor een operatie.

Gerben de Rooter, Pirkweg 8, 8075 PP Elspeet, is voor een paar dagen in Utrecht opgenomen voor een immunotherapie. In mei zal hij een

beenmergtransplantatie moeten ondergaan in combinatie met chemotherapie.

De heer J. Stoel, Weisteeg 7, 3845 LH Harderwijk, ontving een zorgelijk bericht.

Ook mevrouw J. Drost-Bloemendal, Uddelerweg 14a, 8075 CJ Elspeet, ontving een zorgelijk bericht.

Mevrouw P. van Lagen-Mulder, Gerrit Mouwweg 3, 8075 AT Elspeet, is dinsdag opgenomen in Hospice *de Regenboog*, Postgildewegje 3, 8071 WP Nunspeet.

Mevrouw J. Vermeer-de Zwaan, Apeldoornseweg 9, 8075 BM Elspeet, is uiterst verzwakt.

Mevrouw S. van de Brug-van den Hoorn, Maatweg 65a, 8075 BD Elspeet, mocht uit de Voord thuiskomen.

Ook zijn er thuis zieken.

We wensen oud en jong Gods nabijheid en ondersteuning toe; ook -waar genezing niet meer mogelijk schijnt te zijn- onderworpenheid en

eenswillendheid met de Heere, ja, dat het vriendelijke licht van Zijn Vaderlijk en verzoend aangezicht over een ieder van u zal schijnen!

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw C. van de Bosch-van de Steeg, *Seewende*, "De kluut 7", Het Groene Portaal 1, 8071 TP Nunspeet.

Verjaardagen 80+

Op 26 april wordt de heer G. Smit, Nunspeterweg 114, 8075 AD Elspeet, 80 jaar. Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Meeleven

In achterliggende week is de vader, schoonvader en opa gestorven van de familie Van Ouwendorp-Huisman, Stakenbergweg 58, 8075 RA Elspeet, in de leeftijd van 67 jaar.

Afgelopen zondag is een schoonzus gestorven van echtpaar Van de Zande-Pluim, Gerrit Mouwweg 5, 8075 AT Elspeet, op de leeftijd van 68 jaar.

De Heere bevoege u in deze weg van rouw en gemis met Zijn ondersteunende, onderwijzende en vertroostende genade!

Diaconie

De collecte van zondag 10 april voor evangelisatiewerk heeft € 2081,85 opgebracht.

Per bank ontvangen voor evangelisatiewerk: 1 x € 100, 1 x € 50, 1 x € 25.

Voor een noodlijdend gezin: 1 x € 100.

Voor Oekraïne: 1 x € 250, 1 x € 10.

Voor diaconie: 1 x € 50, 1 x € 30, 1 x € 20.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Kerkvoogdijzaken

20 maart 2022

Gewone collecte € 1.398,20

Extra collecte kerkvoogdij € 1.629,76

27 maart 2022

Gewone collecte € 1.537,45

Aflossing lening kerkgebouw € 1.960,35

30 maart 2022

Gewone collecte € 283,95

3 april 2022

Gewone collecte € 1.305,95

Extra collecte kerkvoogdij € 1.483,48

10 april 2022

Gewone collecte € 1.530,55

Vrije zitplaatsen € 1.673,35

Per bank ontvangen:

- giften: 1 x € 1.000, 1 x € 100, 2 x € 50 en 1 x € 20;

- voor kerkvoogdij: 1 x € 200;

- voor aflossing lening: 1 x € 500, 1 x € 65, 2 x € 50, 1 x € 40, 1 x € 30 en 1 x € 15;

- collectegeld: 1 x € 300, 1 x € 200, 1 x € 150, 2 x € 100, 1 x € 70, 4 x € 50, 1 x € 40, 4 x € 30 en 2 x € 15; totaal € 1.310;

- voor biddag: 3 x € 500, 1 x € 350, 1 x € 300, 3 x € 200, 3 x € 100, 3 x € 50 en 1 x € 25. In collecte: 1 x € 500. Op bezoek ontvangen: 1 x € 60 en 1 x € 20.

Op bezoek ontvangen voor de kerkvoogdij: 1 x € 30.

Het verjaardagfonds heeft over de maand maart € 626 opgebracht.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Vrijwilligersavond op 29 april 2022

In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat op de agenda in de gemeentegids, zal de vrijwilligersavond niet gehouden worden op vrijdag 6 mei maar op vrijdag 29 april a.s. Bij deze de uitnodiging aan alle vrijwilligers om deze avond bij te wonen, inloop met koffie vanaf 19.00 uur en aanvang om 19.30 uur.

Iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij het vrijwilligerswerk van onze kerk, is deze avond van harte welkom. We denken dan o.a. aan de schoonmaaksters, het tuinwerk, de kinderoppas, de leidinggevenden van de verenigingen of van de zondagsschool, het bezoekwerk, de organisten, de activiteitencommissie, de kerkenraad, het kerkbestuur en verder een ieder die op de één of andere wijze wat te betekenen heeft voor onze kerkelijke gemeente als vrijwilliger.

Als u deze avond wilt bijwonen, verzoeken wij u om u daarvoor aan te melden bij de koster hetzij telefonisch of via de mail naar koster@hngelspeet.nl. Uw aanmelding geeft ons inzicht in het te verwachten aantal personen.

U, jij bent van harte welkom.

Het kerkbestuur

Zorgcentrum Oranjehof

Kerkradio Oranjehof – Elspeet 10.30-11.15:

Maandagmorgen: voorlezen door mw. I. de Vogel.

Woensdagmorgen: Vervolgvertelling + meditatie christenreis John Bunyan met aansluitend orgelspel door de heer C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen? Bel dan 0577-723192 of mail naar oordende@filternet.nl

De uitzending is te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via www.hngelspeet.nl/preek-luisteren

Hebt u vragen? Bel naar Oranjehof: 0577-492278 of mail: info@oranjehof.org

Vanuit Oranjehof een hartelijke groet van alle medewerkers

Uit de oude-brievendoos (11)

Genemuiden, 4 mei 1992

Annemarieke,

De vragen die je me stelt zijn niet vreemd. Het gaat onder andere over het oude probleem van de verhouding tussen Gods eenzijdig werk en onze verantwoordelijkheid in het stuk van zalig worden.

Wanneer we de Schrift eerlijk trachten te lezen –al is het nog als onwedergeboren schepselen– dan zullen we er verbaasd van staan, hoeveel keren de oproep tot bekering weerklinkt, zonder dat wordt verondersteld –zoals de remonstranten denken– dat de doodgevallen mens nog enige kracht of wil heeft om zich waarachtig tot God te bekeren.

Ik denk aan 2 Kronieken 15, waar de Geest Gods door de mond van Zijn knecht, de profeet Azaria, zegt: “De HEERE is met u, terwijl gij met Hem zijt. En zo gij Hem

zoekt, Hij zal door u gevonden worden, maar zo gij Hem verlaat, Hij zal u verlaten... Maar als zij zich in hun nood bekeerden tot de HEERE de God Israëls en Hem zochten, zo werd Hij door hen gevonden... En zij traden in een verbond, dat zij de HEERE de God hunner vaders zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel... En gans Juda was verblijd over deze eed; want zij hadden met hun ganse hart gezworen en met hun ganse wil Hem gezocht, en Hij werd van hen gevonden.”

Dit alles staat beschreven op zulk een manier, dat de remonstranten het heerlijk vonden. Het schijnt dat God wacht op ons, dat wij moeten beginnen en dat wij de HEERE kunnen dwarsbomen.

Als ik in De Catechisant zou hebben geschreven –zonder verwijzing naar de Schriftplaats!–: “Jongelui, de HEERE zal jullie genadig zijn, als jullie Hem zoeken.” “Als jij je tot God hebt bekeerd, heb je Hem ook leren kennen.” “Als jullie Hem verlaten, dan zal Hij jullie ook verlaten.” “Ben jij al in een verbond getreden met de HEERE om Hem te zoeken met je ganse hart?” “Jullie moeten zweren: HEERE, ik zal U zoeken met mijn ganse hart!” Als ik op deze manier had geschreven, dan had die jongen nog feller uitgehaald en geschreven dat ik een ziel-misleidende leer breng.

Maar ik ben er diep van overtuigd, dat wij tot onze zaligheid nog geen nagelschrapsel en geen ene zucht kunnen toedoen! Ik ben er zielsbevindelijk van overtuigd, dat het van het allereerste begin tot het allerlaatste einde een eenzijdig werk van de soevereine, almachtige God is, als wij zalig worden!

Niettemin ben ik er ook tot in het diepst van mijn hart zeker van, dat God in het ons bekeren niet de weg van de valse lijdelijkheid bewandelt, maar de weg van onze verantwoordelijkheid. Kort samengevat, zoals de Dordtse Leerregels schrijven: God deelt door middel van vermaningen de genade mee (III/IV,17; V,14). Daarom moeten wij ons inspannen, zonder ooit te denken aan verdiensten, want wat zouden wij verdienen dan enkel hel?

Verbi Divini Minister – veertig jaar (46)

Nadat een beroep is uitgebracht, wordt van de beroepen predikant of kandidaat verwacht dat hij komt kennismaken. Dit houdt in, dat hij (eventueel met zijn (aanstaande) echtgenote) de gemeente bezoekt, met de kerkenraad en de colleges van kerkvoogden en notabelen kennis maakt en in een kerkdienst voorgaat; en ten slotte dat gemeenteleden hem/hen na de dienst kort kunnen ontmoeten. Dit is gebeurd. Op woensdag 18 februari ging ik met mijn zus naar Zuilichem-Nieuwaal, waar ik preekte over Jeremia 1 vers 17: “Gij dan, gord uw lendenen en maak u op en spreek tot hen alles wat Ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat Ik u voor hun aangezicht niet versla.” Hoe kwam ik bij deze tekst? Ik weet nog dat het wat mij betreft heel ‘toevallig’ was. In Duitsland had ik een commentaar besteld over het Bijbelboek Jeremia.

Dat kwam net in die tijd binnen. Ik ging daar in lezen en het deed mij het eerste hoofdstuk van Jeremia enigszins bestuderen. En zo kwamen de woorden van de tekst onder mijn aandacht. Het paste wat leeftijd betreft best bij mij. Jeremia heeft als tegenwerping (Jeremia 1 vers 6): Toen zei ik: "Ach, Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong." En ik was ook jong, 23 jaar.

In die preek heb ik onder andere gevraagd: "Gemeente, wees eens eerlijk: begeert u wel zo'n nasprekende prediker, als Jeremia was? Eén die álles zegt wat God hem zegt, en die alléén maar zegt wat God hem zegt? Zeg het eens: zou u een Jeremia als uw nieuwe dominee wensen? En mezelf moet ik de vraag stellen: zou ik wel een Jeremia willen zijn, als ik predikant word? Waarom dan niet? Wel, omdat een prediker als Jeremia op evenveel tegenstand kan rekenen nú, als Jeremia zelf tóen. Daarom zegt de Heere: Jeremia, als je bang bent voor de mensen en daarom je prediking gaat aanpassen, kan Ik je niet gebruiken. Wanneer jij verslagen bent, bevreesd bent, zal Ik je verslaan, wegdoen! Een ernstige waarschuwing, pas op! Ook een lieflijke bemoediging: och, Mijn angstige knecht, je hóeft helemaal niet bang te zijn voor die mensen, want al zúllen ze tegen u strijden, ze zullen tegen u niets vermogen! Want Ik ben met u. En is dat niet genoeg? Ja toch?! Ik, de Almachtige zal u uithelpen en redden." In deze dienst zongen we onder andere Psalm 119 vers 67

*Maak in Uw woord mijn gang en treden vast,
Opdat ik mij niet van Uw paân moog' keren!
En wordt mijn vlees door 't kwade, licht verrast,
Ai, laat het mij toch nimmer overheren.
Verlos mij, HEER', van 's mensen overlast,
Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren.*

Het was aangenaam om daar te zijn en ik had best verlangen om het beroep naar deze gemeente aan te nemen.

Op maandag 23 februari ging ik alleen (mijn zus kon geen vrij krijgen en was er dus niet bij) naar Genemuiden en preekte ik daar over dezelfde tekst. Toen mijn zus mij de volgende morgen vroeg: "Hoe was het gisteren?", zei ik: "Je hebt niets gemist!" Ik vond het zó'n koude en afstandelijke bedoening... Niets aan! Geen enkele verbinding – als ik me goed herinner.

Twee dagen later, 25 februari ging ik naar Maartensdijk. Van die ontmoeting kan ik me één ding heel goed herinneren: de mannenbroeders van de kerkenraad vroegen mij naar mijn roeping tot de genadestaat en mijn roeping tot het ambt. Als ik me goed herinner is dat de enige keer in al die jaren dat een kerkenraad mij daar naar vroeg...

Ten slotte

“Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermenigvuldigt de sterkte van wie geen krachten heeft” (Jesaja 40 vers 29)

Wanneer je niet meer vechten kunt,
Wanneer het leven zwaar is om te dragen,
Wanneer je staat op 't dode punt,
Wanneer je vleugels lijken lamgeslagen,
Wanneer je uitgeschakeld wordt,
Wanneer je staan moet langs de kant van 't leven,
Wanneer je niets hebt dan tekort,
Zodat je ook niets hebt om weg te geven;
Wanneer je je zó eenzaam voelt
Dat zelfs je liefste je niet kan bereiken;
Wanneer Gods zee je overspoelt
Omdat je bent als eiland zonder dijken;
Wanneer je vuur is uitgeblust,
Dan is er slechts van Eén Kant hulp te wachten:
Wie moe is, vindt bij *Jezus* rust,
En zij of hij die zwak is, geeft Hij nieuwe krachten.
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant