

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 17 april (1^e paasdag)

10.00 uur: ds. W. Pieters

18.30 uur: ds. W. Pieters

Maandag 18 april (2^e paasdag)

10.00 uur: kand. H. van de Beek

Collecten

17 april

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

18 april

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

Kinderoppas

Zondag 17 april

Groep 1: Dianne Hofman, Janine Hofman, Nienke Koetsier

Groep 2: Lutine ten Hove, Laura Koetsier, Marianne Koetsier

Maandag 18 april

Groep 1: Jantine Kroes, Marianne Kroes, Henriëke Mulder

Groep 2: Willeke Kuijt, Alien van Lagen, Doriene van Norel

Agenda week 16

Zondag 17 april

1e paasdag 10.00 en 18.30 uur dienst

Maandag 18 april

2e paasdag 10.00 uur dienst

11.45 uur koffiedrinken na de dienst

Dinsdag 19 april

19.00 uur JV Samuël [zaal 2-3]

19.30 uur mannenvereniging [zaal 4-5]

20.00 uur JV Niek [zaal 1]

Woensdag 20 april

10.30-11.15 uur behandeling Christenreis John Bunyan [uitzending Oranjehof]

19.30 uur vergadering leiding verenigingen [zaal 5]

20.00 uur volwassencatechisatie [zaal 1]

Donderdag 21 april

8.30 uur tuingroep 1

18.45 uur schoonmaakgroep 6

19.30 uur ontmoetingsavond reg. vrouwenverenigingen NW Veluwe [zaal 1-2]

Vrijdag 22 april

20.00 uur belijdeniscatechisatie

Zaterdag 23 april

9.00-12.30 uur cursus Bijbelse toerusting

19.00 uur zingen voor de kerkteléfono

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften' (1)

Door omstandigheden kan de voorjaars-regiobijeenkomst op 28 april geen doorgang vinden. Deze wordt nu gehouden op maandag 25 april, aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie over deze bijeenkomst, zie de vorige kerkbode.

Het bestuur

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften' (2)

De laatste bijeenkomst van dit seizoen zal plaats vinden op dinsdag 19 april. Het onderwerp is gebaseerd op een artikel uit het Terdege van 4 januari 2022, waarin prof. Andreas Kinneging schreef: 'De tijd dat christelijke normen en waarden gemeengoed waren, is in de westerse wereld voorbij'. Het klimaat wordt guur voor hen die willen leven bij het kompas van Gods Woord. Hij schrijft De christelijke traditie is een gesloten boek geworden.

Inleider is voornemens op zijn artikel, een Bijbels antwoord te geven op de eindtijd, naar aanleiding van de rede van Paulus op de Areopagus.

Wij hopen op deze laatste avond van het seizoen met elkaar een goede en gezegende avond te hebben en zien uit naar een trouwe opkomst van onze leden. Mocht het onderwerp ook uw aandacht hebben, kom gerust vrijblijvend deze laatste avond bij ons; in het bijzonder ook een oproep aan jonge mannen vanaf 18 jaar. Ook zij zijn van harte welkom om met ons de Schriften te onderzoeken. Het is niet aan leeftijd gebonden. Daarom deze welgemeende uitnodiging. De Heere mocht dit onderwijs willen zegenen aan onze harten. We beginnen om 19.30 uur.

Het bestuur

Vrouwenvereniging

Het regiobestuur nodigt u uit voor een ontmoetingsavond op 21 april in ons kerkgebouw. U kunt de lezing ook meeluisteren. Ds. W. van Vlastuin uit Wezep zal een lezing houden over het onderwerp: Wat heeft Pasen ons te zeggen? Voor verdere informatie, zie vorige kerkbode.

Om 19.15 uur is er ontvangst met koffie en thee. Tijdens deze bijeenkomst zullen er twee collectes worden gehouden voor de Bonisa zending en de kosten van de regiobijeenkomst. Om 21.45 uur sluiting van de bijeenkomst.

Van harte welkom.

Het bestuur

JV Samuel

Op dinsdag 19 april is het alweer de laatste keer dat we JV hebben. Welkom allemaal. Voor Johanna en Marjan zal het deze keer echt de laatste keer zijn. Zij hebben besloten om te stoppen. We willen jullie ook vanaf hier hartelijk bedanken voor al die jaren dat jullie met veel plezier en inzet JV hebben gegeven.

Denken jullie er nog aan om je op deze laatste JV avond op te geven voor het uitje op zaterdag 14 mei?

Hierbij ook nog een herhaalde oproep voor de vaders/moeders. We hebben nog niet genoeg auto's, dus wie vindt het leuk om 14 mei mee te gaan? Je mag je opgeven op 06-1222 2864.

Groetjes van Marjan, Jan K, Johanna, Jan S, en Rie-Janne

Koffiedrinken na de kerkdienst op tweede paasdag

We zijn blij en dankbaar dat we u weer uit kunnen nodigen om tweede paasdag koffie te drinken na de kerkdienst. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom in de grote zaal van de kerk om elkaar te ontmoeten en na te praten over de preek. Deze keer vragen we wie er een cake wil bakken, of cupcakes voor de kinderen. Graag doorgeven aan Joke Visser (0577-490696 of bvisser@klikSAFE.nl)

Volwassenencatechisatie

Woensdagavond 20 april van 20.00 uur tot 21.30 uur bespreken we (eerst in groepjes en dan voltallig) het vervolg van het avondmaalformulier:

1. afgodendienaars;

1. allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen;

2. allen die beelden eren;

2. alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, en andere dingen, zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten;

3. alle verachters van God, van Zijn Woord, en van de heilige sacramenten;

3. alle godslasteraars;

5. allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten;

3. alle meinedigen;

5. allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn;

6. alle doodslagers, kijvers, en die in haat en nijd tegen hun naasten leven;

7. alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards;
 8. dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards;
- en allen die een ergerlijk leven leiden.

Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze (welke Christus alleen voor Zijn gelovigen ingesteld heeft) onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden.”

Langdurig verpleegd of elders wonend

Gerwin van Asselt, *Streekheim*, kamer 10, Kerklaan 14, 7951 CD Staphorst.

Verjaardagen 80+

Op 19 april wordt mevrouw G. Groeneveld-Veenkamp, Ds. van Paddenburghweg 8, 8075 AL Elspeet, 84 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Meeleven

Vorige week is in de leeftijd van 71 jaar een schoonzoon gestorven van mevrouw Van der Horst-van de Hoek (Sonnevandklaan 2, 3847 LC Harderwijk) die de zwager is van de echtparen Van der Horst-van den Hoorn (Haarweg 3, 8075 CA Elspeet) en Bronkhorst-van der Horst (Haarweg 5, 8075 CA Elspeet).

Vorige week is ook de moeder en schoonmoeder gestorven van echtpaar De Wit-van Dam, Krommeweg 5, 8075 AZ Elspeet, in de leeftijd van 94 jaar.

Van harte wensen we u in deze weg van gemis en rouw des Heeren ondersteuning toe!

Verhuisd

Mevrouw G. Mouw, Waskolkweg 12a, Vierhouten, is verhuisd naar *Norschoten*, Gerrit Mouwweg 93-A, 8075 AH Elspeet. We wensen u van harte des Heeren nabijheid toe bij deze ingrijpende verandering op uw zeer hoge leeftijd!

Mutaties lidmaatschap

In verband met huwelijk overgeschreven naar de Hervormde Gemeente te Hierden, dhr. R. ten Voorde, Boekweitweg 44, 8075 CP Elspeet.

Ingekomen vanuit de Hervormde Gemeente Ermelo in verband met huwelijk: dhr. D.G. van Malestein, Telgterweg 242, 3853 NS Ermelo.

Beiden Gods zegen toegewenst in de nieuwe kerkelijke gemeente!

Uit de kerkenraad

Woensdag 6 april vergaderde de kerkenraad. We bespraken een breed scala van onderwerpen. Er zijn altijd veel regelzaken. Gelukkig gaat het niet alleen daarover. We bespraken ook de avondmaalbediening op 3 april. Het was voor het eerst na twee jaar en we zagen met dankbaarheid ook, dat er gemeenteleden voor het eerst aangingen. Verder bespraken we onder meer de bezoeken aan / gesprekken met belijdeniscatechisanten en mensen die te kennen hebben gegeven lid van de gemeente te willen worden.

Stichting Cedrah heeft een boekje uitgegeven onder de titel 'Zo wil ik het, als mijn sterven daar is'. Hierin kunt u uw wensen m.b.t. uw begrafenis vastleggen. Het is goed om dat te doen, omdat het duidelijkheid geeft voor de nabestaanden. Zeker wanneer kinderen of andere betrokkenen andere opvattingen hebben, is het goed dat uw wensen op papier staan. U kunt via uw wijkouderling een exemplaar krijgen.

Uw kerkenraad

Diaconie

De collecte van 30 maart bestemd voor JV Obadja heeft € 276,10 opgebracht.

De collecte van 03 april voor de Spaans Evangelische Zending, Timotheos en Stéphanos heeft € 1730,20 opgebracht en per bank 2 x € 100, en 1 x € 50.

Voor de diaconie per bank ontvangen: 2 x € 100, 1 x € 50, 1 x € 30, 1 x € 20, 1 x € 10.

Vanuit kerktelefoonbusje € 113.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Diaconie steunt 'Elspeet Helpt Oekraïne'

De diaconieën van de plaatselijke kerken hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk de stichting 'Elspeet Helpt Oekraïne' (EHO) te steunen. Twee weken geleden is er een samenwerkingsverband overeengekomen tussen de diaconieën onderling om –indien nodig– snel met elkaar in contact te kunnen treden en de stichting EHO te helpen. De stichting EHO valt formeel onder de stichting 'Nunspeet Biedt Onderdak' en beide stichtingen hebben duidelijke afspraken gemaakt over zaken rondom de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Op de site <https://www.nunspeetbiedtonderdak.nl/organisatie> kunt u zien hoe dit qua organisatie is opgezet en qua praktische zaken en communicatie daarin is ingebed. Als diaconieën hebben we met de stichting EHO gesproken over meest noodzakelijke en gewenste hulp en vooralsnog ligt dat vooral op financieel vlak, hoewel het ook kenbaar werd gemaakt dat verreweg ons aller gebed de belangrijkste en meest gevraagde steun is en blijft! Daar zijn we het van harte mee eens en daarom doen we vanuit de gezamenlijke diaconieën bij u en jullie de warme aanbeveling om deze vluchtelingen in onze woonplaats én op andere plaatsen, te gedenken in onze

gebeden. We hebben afgesproken de kosten die de stichting EHO moet maken (buiten te ontvangen subsidies vanuit de overheid en andere vergoedingen en giften om), met gezamenlijke diaconieën te helpen dragen.

De vluchtelingen in Elspeet worden vanuit stichting EHO op allerlei gebied geholpen, verzorgd en begeleid. Daarover leest u meer op de website <https://www.elspeethelptoeukraine.nl>. Ook kunt u zich daar inschrijven voor een nieuwsbrief en eventueel opgeven voor vrijwilligerswerk. Inmiddels weten we dat een nieuwe groep vluchtelingen is gearriveerd en opgevangen. Op voornoemde website kunt u lezen over de opvang, de activiteiten die voor hen georganiseerd worden en hoe ze begeleid worden om zo enigszins hun weg te vinden. We hopen en bidden dat ze dwars door al de ontberingen en traumatische ervaringen heen, Hém mogen vinden Die dé Weg is en ook dé Vredevorst! We bevelen dit belangrijke werk van harte bij u aan!

Kaarten

Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate voor de kerk, Vierhousterweg 1 Elspeet. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1 per stuk en 11 kaarten voor € 10.

Met vriendelijke groet, Bea Seldenrijk, 0577-492539

Uit de oude-brievendoos (10)

Genemuiden, maandag 1 januari 1996

...

En hoe gaat het met jou? Uit je brief maak ik op, dat de weg nog steeds omlaag gaat, afbraak, vernedering. Dé weg! Al kun jij dat natuurlijk geenszins bekijken, toch weet ik heel zeker én voor mezelf én voor jou, dat het zo is. Jij meent, dat je geestelijke situatie niet veranderd is en dat jij niet opgeschoten bent. Het is goed. Des te meer jij opschiet, des te meer schiet jij het doel voorbij. Des te minder er verandert, des te meer is er plaats voor Christus en voor Christus alleen! Ik weet, dat het paradoxaal en cryptisch klinkt. Toch is het waar. Jij vecht ertegen, ik vecht ertegen. Maar God wil ons aan Zijn voeten hebben, met –om het met Kohlbrügge te zeggen– gebroken armen en benen. Zo leert Hij ons te hopen op Zijn genade alleen, op Zijn Zoon alleen; ook in het nieuwe jaar, waarvoor ik jullie tezamen van harte de beste wensen doe toekomen –die God alleen kan vervullen en die mochten bestaan in hetgeen Psalm 37 vers 4 ons zegt.

Je merkt bar weinig van God. Hij houdt Zich verborgen of in ieder geval schenkt Hij jou bij Zijn openbaringen niet het ontvangen ervan, zoals we in 2 Kronieken 33 vers 10 lezen. En dat is best een moeilijk ding. “Waarom opent God mijn ogen niet, zodat ik Hem bemerk? Waarom verbergt Hij Zich zo voor mij, dat ik Hem niet ervaar?” En ik weet voor jou deze zaak niet op te lossen, dan alleen met het cryptogram van Luther, die schrijft: “Gij verbergt Uw aanwezigheid onder de mantel van Uw afwezigheid, opdat alleen het geloof U zou bemerken.” Versta je

dit, mijn vriend? Schreeuwt jouw hart naar die geloofsovergave, die niet meer met gevoel hoeft rekening te houden en die zeer zeker niet meer –ook niet voor het duizendste gedeelte!– zich hoeft te gronden op gevoel?! Houd het nu daarvoor, dat de God van je Doop nimmer liegt! Vertrouw Zijn Woord, met gevoel, zonder gevoel en tegen gevoel!

Je loopt vast met de sommen van 6VWO, terwijl je in de kleuterklas zit. Nee, niet denigrerend bedoeld! Ik heb het over mezelf, want ik weet de laatste tijd ook steeds beter, dat ik in die klas zit en toch ben ik verwaand genoeg om de sommen van 6VWO te willen oplossen. Het zal niet gaan: het vraagstuk van de verhouding tussen Gods almacht, Zijn bestuur én des mensen verantwoordelijkheid in het werk der bekering en verder in alle dingen van het leven, zal wel een vraagstuk blijven. De Wet wordt echter samengevat met onder andere deze zinsnede: dat ik God mijn Heere zal liefhebben met geheel mijn verdorven en bekrompen en dwarse en zeer eigenwijze en domme verstand! Hoe? Door te buigen, te buigen, te buigen en nog 's te buigen. En als je dat in het nieuw begonnen jaar enigszins geleerd hebt, leert Hij je de volgende les en dat is: te buigen, te buigen, te buigen en nog 's te buigen onder Zijn soevereiniteit, onder Zijn wijsheid en Zijn ondoorgrondelijkheid!

Wat vraagt Hij van jou? Dat je ijverig je vrouw en kinderen onderhoudt, hoezeer je ook gewaar moet worden, dat God alleen jouw gezin onderhoudt. Hij zegt: "Roep Mij aan in de dag der benauwdheid, Ik zal er jou uithelpen en jij zult Mij eren." Hij zegt: "Bekeer je met je ganse hart tot Mij, zo zal Ik je genadig zijn!" En in deze weg van hoogste activiteit brengt Hij je tot de heiligste passiviteit –die nochtans een nog hogere activiteit is, maar nu in het geloof!– namelijk je te laten zaligen. Laat Hem maar gaan, gun Hem de tijd om jouw ziel te vormen, te boetseren, te kneden.

Ik had in plaats van te schrijven beter voor je kunnen bidden, maar dat is het zwaarste werk. Toch wens ik het voor je te doen, m'n jongen, opdat we in al ons gebrek het alleen van Hem verwachten, ja: HemZelf verwachten. God zij met je en breke en bouwe, naar Zijn welbehagen! Het onze gaat eraan, het Zijne blijft bestaan! Kom, stervende, kwijnende, wachtende, wantrouwende, Hij zal je hoop niet beschamen.

Verbi Divini Minister – veertig jaar (45)

Bij het beroepen van een kandidaat of predikant gebeurt het in een gemeente met twee wijken als volgt: al de leden van de wijk die vacant is én de leden van de centrale kerkenraad van de andere wijk stemmen hierover. Er waren vijf leden van wijk oost en in totaal negen van wijk west. De voorzitter van de centrale kerkenraad wist dat de leden van zijn wijk tegen een kandidaat zouden stemmen. Hij was als consulent van wijk west ook op de hoogte dat twee leden van wijk west tegen hadden gestemd. Dat waren er in totaal zeven. Er waren ook zeven leden, die vóór zouden stemmen. Bij een gelijk aantal (stakende stemmen) is de

genoemde persoon niet verkozen of beroepen. De voorzitter had dit één keer eerder meegemaakt en moest toen beleven dat de zeven ambtsdragers van wijk west die 'gedwarsboomd' waren in het uitbrengen van het beroep, verontwaardigd de vergadering verlieten. Omdat hij dit niet weer wilde, stelde hij voor dat er eerst besloten zou worden, dat een ieder zich bij de uitslag van de stemming zou neerleggen. Zonder de net beschreven achtergrondinformatie is zo'n besluit heel vreemd – want natuurlijk legt iedereen zich bij de uitslag van een stemming neer, toch? Maar met die herinnering in het achterhoofd wordt die procedure begrijpelijk. Unaniem besloot de vergadering dat een ieder zich zou neerleggen bij de uitslag van de stemming. En wat gebeurde er? Eén lid van wijk oost stemde dit keer mét de zeven voorstemmers van wijk west mee, zodat de stemverhouding onverwacht niet zeven-zeven werd, maar acht-zes. En zo werd kandidaat Pieters in Genemuiden beroepen...

Ten slotte

(1)

Komende vrijdag zullen we als gemeenten bijeenkomen om stil te zijn bij het allerbelangrijkste dat ooit op aarde plaatsvond: dat verzoening, volkomen verzoening, werd aangebracht door de Zoon van God. Hoe staat het bij u en jou en mij ervoor, wat dit allerbelangrijkste onderwerp? Beseffen wij dat wij deze verzoenende Middelaar nodig hebben om vrede bij God te krijgen? Beseffen wij wat het Jezus kostte om deze verzoening aan te brengen? Wij gebruiken daarvoor de uitdrukking 'verzoening door voldoening'. Daarmee zeggen we, dat de verzoening verdiend moest worden, dat de schuld betaald moest worden en dat de straf gedragen moest worden, om die verzoende verhouding van vrede en vriendschap met God te kunnen ontvangen. En wij kunnen niet betalen. Wij kunnen alleen maar dagelijks aan de schuld toevoegen – al is er bij God gewilligheid om onze schulden dagelijks te vergeven. Leerden wij het mét het avondmaalsformulier zo omschrijven: "de héerlijke gedachtenis van de bittere dood van Gods lieve Zoon Jezus Christus"? Dit leert God adamskinderen, die zich vloekwaardig bevinden en geloofsogen ontvangen om in de verkondiging van het heilig Evangelie op het hart te zien van de Zaligmaker der wereld.

(2)

Bij het sterven is het niet gebleven en kan het bij ons overdenken ervan ook niet blijven. Wij mogen horen hoe Hij is opgestaan en dat door Zijn overwinning op dood en duivel het nieuwe leven aanvangt. Wat is dat nieuwe leven? Dat is met heel veel woorden te omschrijven, maar we kunnen het ook met deze enkele woorden van Jezus Zelf doen: "Vrede zij u!" Of met deze woorden uit Zijn mond: "... Ik zal u weer zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen." Deze blijdschap is zó vast, dat ze altijd blijft, zelfs wanneer verdrukking en vervolging alle aardse vreugde van ons afnemen.

Waarin bestaat deze blijdschap? Het kennen van Christus, waarover de apostel schrijft: “Ik acht alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere.”

Waardoor wordt deze blijdschap gevoed? Dat wijst Petrus ons aan in het laatste vers van zijn tweede brief: “Was op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.”

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant