

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 16 januari

9.30 uur: ds. W. Pieters

Groep 2 L t/m Z

14.30 uur: ds. W. Pieters, DL. I, 6

Groep 1 A t/m K

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 87

Groep 2 L t/m Z

Woensdag 19 januari

19.30 uur: ds. W. Pieters (Bijbellezing)

Collecten

16 januari

1^e collecte diaconale projecten in Malawi

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

19 januari

1^e collecte vrouwenvereniging

2^e collecte kerkvoogdij

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Diaconale collecte Malawi

Malawi is de afgelopen jaren geteisterd door overstromingen en honger. Al lange tijd ondersteunt de generale diaconale commissie projecten van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Malawi. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd voor voedselhulp aan gemeenteleden en voor landbouwprojecten. Een korte toelichting op de laatstgenoemde projecten: met het oog op de lange termijn stimuleert de generale diaconale commissie dat de Malawische boeren meer zelfvoorzienend worden. In samenwerking met de RPC steunt de commissie projecten om de landbouwopbrengsten structureel te verhogen.

Kinderoppas zondag 16 januari

Morgendienst: Alien van Lagen, Henriette Verwoerd, Maria Smit

Middagdienst: Geralda Kuijt, Anne Smit

Bij de middagdienst van komende zondag

Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 6:

Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van Zijn eeuwig besluit. *Want al Zijn werken zijn Hem van eeuwigheid bekend* (Handelingen 15:18), en *Hij werkt alle dingen naar de raad van Zijn wil* (Efeziërs 1:11). Volgens welk besluit Hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadig vermurwt (zacht/gevoelig maakt) en buigt om te geloven. Maar degenen die niet zijn verkoren, laat Hij volgens Zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid en hardheid.

En hier is het dat zich voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in precies dezelfde staat van verderf; met andere woorden: het besluit van verkiezing en verwerping, dat in het Woord Gods geopenbaard is. Net zoals verkeerde, onreine en onvaste mensen dit besluit verdraaien tot hun verderf, zo geeft het aan heilige en godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost.

Bij de avonddienst van komende zondag

Vraag en antwoord 87:

Kunnen dan zulke mensen niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortgaan en zich niet tot God bekeren?

Op geen enkele manier, want de Schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rover of dergelijke, het Koninkrijk Gods zal beërven.

Agenda week 3

Zondag 16 januari

11.15 uur zondagsschool

Maandag 17 januari

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

14.30 uur ouderenmiddag

16.30-21.45 uur catechisatie en eenvoudige catechisatie

Dinsdag 18 januari

9.30 uur vrouwenvereniging [zaal 1]

19.30 uur vrouwenvereniging [zaal 1]

19.30 uur JV Obadja [zaal 2-3]

19.30 uur JV Timotheüs [zaal 4-5]

Woensdag 19 januari

10.30-11.15 uur psalmen op verzoek [uitzending Oranjehof]

19.30 uur Bijbellezing

Donderdag 20 januari

18.45 uur schoonmaakgroep 2

19.30 uur vergadering kerkenraad [zaal 1]

Vrijdag 21 januari

19.00 uur catechisatie vrijdaggroep

20.00 uur belijdeniscatechisatie

Zaterdag 22 januari

9.00-12.30 uur cursus Bijbelse toerusting

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

Catechisaties

De tiende keer dit seizoen (en de eerste keer van dit nieuwe jaar) mocht er catechisatie gegeven worden. We behandelden les 34 van het boekje van ds. A. Hellenbroek: De (kruis)dood van Christus. Bij de hogere groepen is een artikel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis behandeld.

De catechisanten van alle groepen wordt gevraagd vraag en antwoord 39 van de Heidelbergse Catechismus te leren.

Houdt dat iets meer in, dat Hij *gekruisigd* werd, dan of Hij met een andere dood gestorven was?

Ja, want daardoor ben ik er zeker van, dat Hij de vervloeking die op mij lag, op Zich geladen heeft, omdat de dood des kruises door God vervloekt was.

Ouderenmiddag

Maandag 17 januari houden we de ouderenmiddag. Het begint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Na de pauze lezen we over de Christenreis van Bunyan. Hartelijk welkom!

Vrouwenvereniging

Dinsdag 18 januari is er voor het eerst vereniging in het nieuwe jaar. U bent allemaal weer van harte welkom. Voor de morgengroep staan om 9.15 uur de koffie of thee klaar en beginnen we 9.30 uur. Voor de avondgroep is er om 19.15 uur koffie en thee en we beginnen om 19.30 uur. Hoofdstuk 6 uit het boekje is aan de beurt: Brief aan Smyrna. We lezen hierbij Openbaring 2: 8-11. We wensen jullie allemaal voor het nieuwe jaar Gods zegen toe in alle omstandigheden:

Ik ben met U

Als weer voor ons een jaar begint,
Ligt alles nog voor ons verborgen.
Is 't jaar ons vriendelijk gezind,
Of komen er misschien ook zorgen?

Wat ligt er voor ons in 't verschiet?
Zo rijzen in het hart de vragen.
Wij weten immers nu nog niet,
Wat wij aan moeiten moeten dragen.

Maar hoe gelukkig is het hart
Dat al de dingen van dit leven;
De vreugden, maar ook al de smart,
In Gods hand dan mag overgeven.

Dat, hoe de weg ook wordt geleid
In voor- en ook in tegenspoeden,
Geloof in Gods voorzienigheid
En weet: Hij zal mij trouw behoeden.

Heer', leer ons zo vertrouwend gaan,
U daag'lijks volgend zonder vragen.
En doe ons steeds Uw Woord verstaan:
"Zie, Ik ben met u al de dagen."
(mevr. M.A. Groeneweg-de Reuver)

Bij het bezorgen van de kerstattenties hebben we € 519,50 ontvangen,
waarvoor hartelijk dank!

Het bestuur

JV Obadja

Ha Jongens en meiden. Hier weer een uitnodiging voor de volgende verenigingsavond. De vorige keer (wat een tijd geleden alweer, hè) hebben we met elkaar nagedacht over de vrouwen bij het graf van de Heere Jezus op paasmorgen. Ze wilden liefde bewijzen aan een dode Jezus. Maar wat een wonder; Hij leeft! Hiermee is een einde gekomen aan het thema 'vrouwen rondom Jezus'. De volgende avonden hopen we met elkaar te denken over het thema 'de eerste christenen; leven door de Geest' Heb jij de Heilige Geest nodig gekregen als Leidsman?

Na de pauze heeft Wilma iets leuks voor ons bedacht. We hebben er weer zin in om jullie te ontmoeten op 18 januari!

Hartelijke Groet, Edine, Henrico, Wilma en Maas

Verjaardagen 80+

Op 14 januari wordt de heer J.A. Coster, Vierhouterweg 17a, 8075 BG Elspeet, 80 jaar.

Op 17 januari wordt mevrouw M. Haverkamp-van de Veen, Vierhouterweg 58a, 8075 BJ Elspeet, 89 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Verhuisd

Mevrouw H. van de Zande-Smit, *woonzorgcentrum Mariposa*, 't Harde, is verhuisd. Haar nieuwe adres is: *Verpleeghuis Norschoten*, Gerrit Mouwweg 93-K 8075 AH Elspeet. Moge het een goede tijd worden, temidden van bekenden uit uw oude woonplaats!

Langdurig verpleegd of elders wonend

Arnold Kuijt, Kattewardweg 10-20, 8267 AJ Kampen.

Gestorven

Op zaterdag 8 januari heeft de Heere uit dit leven weggenomen Gerardus Smit, gewoond hebbend Molenweg 27, 8075 PA Elspeet, in de leeftijd van 85 jaar. Van harte condoleren we zijn enige zuster bij wie hij na het sterven van zijn moeder dagelijks at, mevrouw Groeneveld-Smit, Gerrit Mouwweg 1, 8075 AT Elspeet, met dit verlies. U bent nu van de zeven kinderen van het gezin van vroeger nog als enige overgebleven. Moge de Heere u sterken in deze weg van rouw; en voorbereiden op het naderende sterven. We weten het, dat we sterven gaan. O, wat een verschil zal het zijn: wel of niet voorbereid; wel of niet met God verzoend; wel of niet delend in de enige troost, waarover de Heidelbergse Catechismus onderwijst: het eigendom te zijn van Jezus Christus, onze getrouwe Zaligmaker! De Heere heilige deze roepstem aan ons aller hart.

Onze zieken

Mevrouw S. van de Brug-van den Hoorn, Maatweg 65a, 8075 BD Elspeet, is weer opgenomen voor een operatie aan haar been en moet daarna revalideren in De Klimop.

Mevrouw J. Drost-Bloemendal, Uddelerweg 14a, 8075 CJ Elspeet, moet wegens toename van haar ziekte (kanker) opnieuw behandeling ondergaan in het ziekenhuis.

De Heere moge mee optrekken in dit pad, dat zwaar valt, zowel in het gehandicapt zijn als in een ernstige ziekte meedragen – al bijna drie jaar – is het zo nodig en bij tijden ook zo troostrijk om een plekje te hebben in de schuilplaats van Psalm 91. Dat zij uw deel en ook van allen die ziek zijn of lijden en in nood en moeite verkeren.

Diaconie

Opbrengst diaconie collecten:

31 december opleiding predikanten € 648,75

1 januari opleiding predikanten € 606,81

2 januari fonds christelijke doeleinden € 1113,25

Giften die afgelopen week via de bank zijn ontvangen: 1 x € 100, 2 x € 30, 1 x € 25, 1 x € 20, 1 x € 15, en 1 x € 10.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Kerkvoogdijzaken

31 december 2021

Gewone collecte € 659,75

1 januari 2022

Gewone collecte € 520,00

Extra collecte kerkvoogdij € 467,90

2 januari 2022

Gewone collecte € 1.124,50

Vrije zitplaatsen € 1.312,00

Per bank ontvangen:

- giften: 1 x € 50 en 1 x € 20;

- voor aflossing lening: 1 x € 20;

- voor vrije zitplaatsen: 1 x € 10;

- collectegeld: 1 x € 150, 1 x € 60, 4 x € 30 en 1 x € 25; totaal € 355.

Het verjaardagfonds heeft over de maand december € 315 opgebracht.

Wij zeggen u hartelijk dank voor al uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Dankbetuiging

Hartelijk bedankt voor de kaarten voor mijn 87^{ste} verjaardag, en Kerst en Oud en Nieuwjaar, die ik mocht ontvangen. Het heeft mij goed gedaan, wederkerig een Gezegend Nieuwjaar toegewenst.

Hartelijke groet, Gerritje Mulder-Hazeleger, Bunterhoek

Sinaasappelactie voor Gerda Klaver

Weet u het nog van vorig jaar – en de jaren daarvoor? Die heerlijke sinaasappels waarmee u het werk van Gerda Klaver steunt? We hebben goed nieuws: ook dit jaar organiseren we een sinaasappelactie. En opnieuw snijdt het mes aan twee kanten. Met onze heerlijke sinaasappels houdt u namelijk uw vitamineniveau op peil en steunt u tegelijkertijd het werk onder gehandicapte kinderen in Guinee-Bissau. De sinaasappels zijn geschikt als hand- én als perssinaasappels. Hebt u geen behoefte aan sinaasappels, maar steunt u wel graag een goed doel? Dan kunt u sinaasappels bestellen die wij gratis voor u bezorgen bij De Voedselbron in Elspeet. De sinaasappels gaan dan naar plaatsgenoten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, en de opbrengst is voor het werk van Gerda!

Wat?

Een hele kist (ca. 70 stuks) voor € 17,50 of een halve kist (ca. 35 stuks) voor € 9,50. We bezorgen in Elspeet, Nunspeet, Vierhouten en Uddel voor maar € 2,00 extra.

Wanneer?

Op zaterdag 12 februari.

Waar?

In de loods van fam. Koetsier, Nunspeterweg 110.

Bestellen kan tot en met zaterdag 29 januari via www.gerdaklaver.nl/actie. U

kunt ook bellen naar 0577-49 03 96 of een appje sturen naar 06-1700 6006.

Betalingen vinden zo veel mogelijk plaats via een betaalverzoek ('Tikkie').

Mocht u contant willen betalen, dan graag gepast en in een gesloten envelop met daarop uw naam. We zien uw bestelling graag tegemoet!

Verbi Divini Minister – veertig jaar (32)

Ik herinner mij uit het eerste jaar (1980) onder andere ook nog de volgende voorvallen rondom het voorgaan in diverse gemeenten:

(3) Na deze bijzonder aangename zondag in het hoge noorden (die ik in het vorige stukje beschreef), zou ik op 16 maart voorgaan helemaal in het zuidwesten, in Zeeland. Twee keer in St. Maartensdijk op het eiland Tholen en 's avonds in Waarde (Zuid-Beveland). Als ik kon, ging ik altijd op zaterdag al weg om op maandag pas terug te komen, om het rijden op de Dag des Heeren zoveel mogelijk te voorkomen. Ik zou logeren bij ouderling Mol en zijn vrouw. Ik mocht niet te vroeg komen, had hij gezegd, want die zaterdagavond deed ds. Tj. de Jong intrede in Poortvliet (buurgemeente van St. Maartensdijk) en daar ging hij naar toe. Ik ben er ook maar heen gegaan, nu ik toch in de buurt was. Toen ik die avond laat in de kamer zat bij ouderling Mol – een wat brommerige man – gaf hij hoog op van ds. De Jong. Dát was het! En nog een paar anderen, zoals ds. Wijnmaalen en ds. Dorsman. Maar al die kandidaatjes 'van tegenwoordig'... Het was meer verstandskennis dan hartelijke en bevindelijke kennis...

Ik voelde me als onder een koude douche staan. Moest ik de volgende morgen daar preken? Maar ja, het moest toch. De tekst was Mattheüs 27 vers 29a: "En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten zij die op Zijn hoofd." En wat gebeurde er? Ik weet van de preek niets meer af, maar wel dat ouderling Mol vanaf die dienst mijn vriend werd en tot aan zijn dood mij jaarlijks vroeg voor te gaan en ook los daarvan mij geregeld belde om even met elkaar te spreken over het geestelijke en kerkelijke leven. Er kwam later nog een punt van verbinding: hij had ds. Catsburg in St. Maartensdijk meegemaakt, wat voor hem een bijzonder goede tijd was geweest. En aan het eind van 1980 werd ik bij ds. Catsburg vicaris.

Nu ik het toch over St. Maartensdijk heb: Toen ik er later een keer preekte, zei de ouderling van dienst, Koopman, in het gebed voor de dienst iets, wat diep vertroostend bij mij naar binnen ging: "Heere, misschien weet deze jonge man helemaal nog niet wat hij allemaal zeggen moet, maar U weet al precies wat hij zal zeggen." Nee, het was geen nieuwe openbaring, wat deze man zei, maar toch... O, wat raakte het mij diep – nooit ben ik het vergeten: God weet van tevoren al wat ik allemaal moet en zal zeggen... Het gaf me toen en vele, vele malen daarna zo'n opluchting!

(4) Een spannende vraag voor elke voorganger, maar in het bijzonder als je net met preken begint, is: hoe zullen de mensen het vinden? Het gaat natuurlijk niet om de goedkeuring van mensen, maar om de goedkeuring van God. Maar toch, dit aspect doet wel degelijk mee. Soms ben je er meer gevoelig voor dan andere keren, maar hoe dan ook: het doet je wel wat, en soms héél wat.

(a) Een week of wat nadat ik op 18 mei in Zwartebroek-Terschuur was voorgegaan (over Johannes 6 vers 63^b: “De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven), belde ik de dominee, die ik vanuit de studietijd goed kende, om te informeren, of hij nog wat over mijn preek had gehoord. Hij wachtte even en zei: “Een week eerder preekte een andere kandidaat hier. En in de week daarna kwam ik in de gemeente zijn préék tegen. Maar nu kom ik niet jouw preek, maar jóu tegen.” Het deed mij verdriet, want dát wilde ik niet – dat mijn preekgave (uit het hoofd preken) schijnbaar meer indruk maakte dan Gods Woord, dat ik had verkondigd. Heel jammer, dat het hóe van de preekvoordracht het wát van de preekinhoud in de schaduw stelde...

Ten slotte

In het dagboekje van Wulfert Floor las ik een overdenking over Jeremia 4 vers 14: *‘Was uw hart van boosheid, o Jeruzalem, opdat gij behouden wordt.’* Daar onderwijst deze eenvoudige boerenoufenaar ons als volgt:

Er is een weg van redding in en door Christus. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Hebt u behoefte om uw hart gewassen te krijgen? Hebt u geen werk voor Jezus? In Psalm 38 klaagt David over zijn vervuilde etterbuilen die stinken. Zondag aan zondag hoort u van die lijdende Borg, Die aan het kruis Zijn ziel tot een schuldoffer gegeven heeft, en Die voor de overtreders gebeden heeft. Hij laat u ook heden nog nodigen en bidden: ‘Laat u met God verzoenen!’ En onder dat alles blijft u zorgeloos voortslapen te midden van uw zonden en openstaande schuld totdat het straks voor eeuwig te laat is om gered te worden? Mogelijk zal iemand van u zeggen: ‘Het valt met mij nog wel mee, ik ben zo vuil niet.’ Maat dit zegt u door uw diepe blindheid. Als de Geest des Heeren u zou ontdekken, dan zou u met beschaamdheid moeten uitroepen: onrein, onrein! Dan zou u een walging van uzelf krijgen en haast maken om tot Christus te vluchten om genade en vergeving. Bent u er niet van overtuigd dat er vaak vanbinnen bij u wat schuilt, dat het daglicht niet verdragen kan? O, hoeveel hebt u dat u voor de mensen verborgen wilt houden, maar dat toch eenmaal openbaar zal komen. Dat u toch met haast naar Jezus en Zijn bloed mocht vluchten, eer dood en oordeel u achterhalen en uw zonden openbaar maken en u voor eeuwig in de hel werpen.

Tot zover het dagboekstukje. Het trof mij.

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant