

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 9 januari

9.30 uur: ds. W. Pieters

Groep 1 A t/m K

14.30 uur: ds. W. Pieters, DL, I, 5

Groep 2 L t/m Z

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 86

Groep 1 A t/m K

Collecten 9 januari

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Kinderoppas zondagmorgen 9 januari

Jantine Kroes, Marianne Kroes, Emely de Putter

Agenda week 2

Zondag 9 januari

11.15 uur zondagsschool

Maandag 10 januari

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

16.30-21.45 uur catechisatie en eenvoudige catechisatie

19.00-20.30 uur afhalen van collectemunten

Dinsdag 11 januari

19.00 uur JV Samuël [zaal 2-3]

19.30 uur mannenvereniging [zaal 4-5]

20.00 uur JV Niek [zaal 1]

Woensdag 12 januari

8.00-12.30 uur vergadering Welcura

9.30-11.00 uur moedermorgen [zaal 1-2]

10.30-11.15 uur behandeling Christenreis John Bunyan [uitzending Oranjehof]

20.00 uur volwassencatechisatie [zaal 1-2]

Donderdag 13 januari

8.45 uur schoonmaakgroep 1

Vrijdag 14 januari

19.00 uur catechisatie vrijdaggroep

20.00 uur belijdeniscatechisatie

Zaterdag 15 januari

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

Catechisaties

Maandag 10 en vrijdag 14 januari is er catechisatie.

Willen de catechisanten vraag en antwoord 37 in het geheugen zetten?

Wat bedoel je met het woordje: *geleden*?

Dat Jezus aan lichaam en ziel, de ganse tijd van Zijn leven op de aarde, maar in het bijzonder aan het einde van Zijn leven,

de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft,

met het doel dat Hij met Zijn lijden (als het enige verzoeningsoffer) ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis zou verlossen,

en voor ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven zou verwerven.

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Op dinsdag 11 januari vindt de 7^e samenkomst plaats van de mannenvereniging. Op deze eerste vergaderavond van Anno Domini 2022 staat op het programma het thema de eerste Bijbelstudie Haggai 1:1-4, over 'Een grote nalatigheid'. Ds. IJ.R. Bijl te Vriezenveen heeft een achttal Bijbelstudies geschreven over de profeet Haggai. Haggai moest profeteren in een tijd waarin, na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, de herbouw van de verwoeste tempel stil was komen te liggen. Van Godswege moest hij het volk aansporen de tempel te bouwen, daarbij waarschuwend voor zonden en zowel nalatigheid als moedeloosheid. Hoewel de tweede tempel, wat betreft grootte en materiaalgebruik, van minder heerlijkheid leek dan de eerste tempel, zou de heerlijkheid van deze laatste tempel toch groter blijken te zijn. In de tweede tempel zou de Heere Jezus namelijk Zelf Zijn voetstappen zetten. Overigens heeft Haggai in zijn dagen ook al mogen spreken over de tweede komst van Christus. Dan zal de eeuwige dag van het nieuwe Jeruzalem aanbreeken, waarin geen tempel meer zal zijn, omdat de Heere, de almachtige God Zelf, en het Lam haar tempel zal zijn (Openbaring 21 vers 22).

De avonden worden geleid door ds. C.M. Buijs. De volgende data zijn 25 jan. MV/VV. jaarvergadering; 8 febr.; 22 febr.; 8 mrt.; 22 mrt en de laatste avond op 19 april. U wordt verzocht via de achteringang van de kerk binnen te komen. We zien uit naar een trouwe opkomst van onze leden. Ook zien we uit naar de komst van nieuwe leden. Een mooi moment om op de 1^e avond van het pas begonnen jaar, waar we een aanvang maken met een nieuw

Bijbelstudie over Haggai, zich aan te melden! Gelet op de grootte van onze gemeente is de mannenvereniging aan de kleine kant, hoewel er een lichte groei plaats vindt. Zowel jonge als oudere mannen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze leerzame avonden. De Heere mocht dit onderwijs willen zegenen aan onze harten. We beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur! Van harte welkom!

Het bestuur

Moedermorgen

Woensdagmorgen 12 januari is er moedermorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur. Vanaf 9.15 uur staat er koffie en thee klaar. Hartelijk welkom! Kleine kinderen mogen meegebracht worden. We willen jullie vragen om hoofdstuk 6 te lezen van het boek 'Elke dag nieuw' van Elise Pater-Mauritz. Ben je deze morgen verhinderd, of ben je nog nooit geweest en wil je een keer komen kijken, dan graag een berichtje via de mail: moedermorgens@hhgelspeet.nl.

Volwassenencatechisatie

Woensdag 12 januari van 20.00 uur tot 21.30 uur bespreken we (eerst in groepjes en dan plenair) het derde punt van de voorbereiding/zelfonderzoek, volgens het avondmaalformulier: Ten derde laat een ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven ware dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen, en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. Ook, of hij zonder enige geveinsdheid/huichelachtigheid (terwijl alle vijandschap, haat en afgunst/jaloersheid van harte aflegt) een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in ware liefde en eenheid met zijn naasten te leven.

Geboren

Echtpaar Mulder-Bakker, Kleine Kolonieweg 162-A, 8075 PC Elspeet, ontving op 26 december een zoontje, Henry Jael, die ze Jael noemen.
Echtpaar Romkes-Bovenschen, Elspeterweg 39A, 3888 MS Uddel, ontving op 28 december een zoontje, Julian Andries, die ze Julian noemen.
De Heere is de God van de ware en blijvende felicitas (zegen, welzijn, geluk). Deze felicitas wensen we ouders en kinderen graag toe. Waarin bestaat dat geluk? Ik denk aan Psalm 146 vers 5: "Welgelukzalig is hij, die de God van Jakob tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE, zijn God is." Van harte gegund dat dit jullie leven dagelijks mag stempelen: De God van Jakob tot hulp, persoonlijk niet alleen, maar ook in het bijzonder bij het verzorgen en onderwijzen van jullie kind. Verwachting op de Heere, jullie God, in die zin ook dat je alle dagen hoopvol gestemd mag zijn, niet vanuit een ongegronde hoop, waarmee de wereldling zich bedriegt, maar vanuit de

Bijbelse hoop, die niet beschaamd maakt of teleurstelt, namelijk dat jullie als ouders mét jullie kind, beoefenen wat we met Psalm 130 berijmd zingen:

Ik blijf de HEER' verwachten.

Mijn ziel wacht ongestoord.

Ik hoop in al mijn klachten

Op Zijn onfeilbaar woord.

Mijn ziel vol angst en zorgen

Wacht sterker op de HEER'

Dan wachters op de morgen;

De morgen, ach, wanneer?

Doopdienst

Op zondag 26 december zijn de volgende kinderen gedoopt:

Hendrikje Geertje Gea Smit, Roggeweg 13;

Seth Hendrik Marijn van de Steeg, Meester Boelenweg 13;

Willemijntje Visser, Nachtegaalweg 30;

De tekst was Lukas 2 vers 21: "En toen acht dagen vervuld waren, dat men het Kindje besnijden zou, toen werd Zijn Naam genoemd JEZUS, die genoemd was door de engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was."

Van harte wensen we ouders en kinderen toe de Naam JEZUS te verstaan in al zijn zaligmakende kracht en hart-verblijdende genade en levenslang dagelijks deze Zaligmaker aan te roepen!

Onze zieken

Mevrouw S. van de Brug-van den Hoorn, Maatweg 65A, 8075 BD Elspeet, wordt komende week opgenomen voor een operatie aan haar been en moet daarna opnieuw revalideren.

Gerben de Ruiters (3 jaar), Pirkweg 8, 8075 PP Elspeet, is in het ziekenhuis in Utrecht begonnen met de eerste chemokuur.

Mevrouw A. Dijkgraaf-de Bruin, *De Bunterhoek*, Secr. Boerhoutweg 11, 8075 BV Nunspeet, is zeer verzwakt.

De Heere ondersteune in een weg van zorg en moeite, zwakte en pijn! Hij zegene genadig de middelen die worden ingezet ter genezing en Hij lere u en ons allen om Hem goed te keuren in de weg, die Hij met ons gaat...

Verjaardagen 80+

Op 7 januari wordt mevrouw T. van der Horst-van den Hoek, Sonnevandeklaan 2, 3847 LC Harderwijk, 101 jaar.

Op 11 januari wordt mevrouw B. de Ruiters-Gerritsen, Ds. Kalshovenweg 5, 8075 AE Elspeet, 80 jaar.

Op 12 januari wordt de heer B. Lubbersen, Wethouder Van der Zandeweg 15, 8075 DC Elspeet, 83 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Mutaties lidmaatschap

Ingekomen vanuit de Gereformeerde Gemeente te Elspeet: echtpaar J. van den Hardenberg-van Zwieten, Apeldoornseweg 14, 8075 BN Elspeet. In verband met huwelijk overgeschreven naar de HHG Nijkerk, Elsbeth van der Linden-van Ramshorst, Lanecamp 9, Nijkerk (voorheen Veenweg 68 Elspeet).

Van harte Gods zegen in jullie nieuwe gemeente. De Heere zegene Zijn Woord voor het leven der ziel en ook voor de praktijk van alledag!

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Op nieuwjaarsmorgen zijn de volgende ambtsdragers herbevestigd: de ouderlingen J.F. Kaashoek, G.M. Mulder, R. Koetsier en diaken G.J. Bast. Bevestigd zijn de volgende broeders: tot ouderling A. de Bode, A.G. Kuijt, T. Westerbroek en tot diaken E. van Asselt, J.W. van Asselt en J.G. Dijkgraaf. De Heere make het goed, zowel persoonlijk als ambtelijk! Hij schenke wat we zongen: dat u Zijn vriendelijk aangezicht zult zien, persoonlijk en ambtelijk, tot troost – ook als het ambtelijke werk zwaar valt omdat de verantwoordelijkheid groot is en ons onvermogen ook groot is, onze zwakheden en gebreken vele zijn. Maar de Heere roept niet alleen, Hij is ook getrouw en zal Zijn almacht tonen en Zijn genade bewijzen en Zijn wijsheid verlenen, in overeenstemming met Zijn waarachtig Woord! Hij geve ook in de onderlinge verstandhouding als raad der kerk een goede tijd, waarin we van elkaar mogen leren.

Wijkindeling

In verband met de wisseling van ambtsdragers zullen per 1 januari 2022 de volgende wijken overgaan naar een nieuwe wijkouderling. Bewoners van deze wijken kunnen vanaf nu alle berichtgeving doen aan- en pastorale begeleiding verwachten van de volgende ouderlingen:

Wijk C: oud. A. de Bode, Ploegweg 57, 8075 BV Elspeet, tel. 0577-492535.

Wijk D: oud. A.G. Kuijt, Kempersweg 51, 8075 PT Elspeet, tel. 0577-407565.

Wijk H: oud. T. Westerbroek, Stakenbergweg 190, 8075 RC Elspeet, tel. 0577-492559.

De wijkindelingen staan vermeld in de gemeentegids.

Van de diaconie (1)

Giften die afgelopen weken via de bank zijn ontvangen: 1 x € 1000, 1 x € 900, 1 x € 150, 1 x € 100, 1 x € 60, 1 x € 50, 1 x € 40, 1 x € 20, 1 x € 10, 1 x € 5, 1 x € 160, 1 x € 150, 4 x € 100, 1 x € 65, 1 x € 60, 2 x € 50, 2 x € 40, 2 x € 25, 2 x € 15; voor noodhulp 1 x € 50; voor zending 1 x € 500; voor vluchtelingen hulp 1 x € 850, 1 x € 30, 1 x € 12, 1 x € 500, 2 x € 50, 1 x € 30; voor zondagsschool 2 x € 20; voor noodhulp Irak 1 x € 15; voor noodlijdende gemeenteleden 1 x € 100; voor opleiding predikanten 1 x € 30.

Ontvangen gift voor zondagsschool 1 x € 10.

Opbrengst diaconiecollecten:

- evangelisatiewerk 19 december € 1271,50;
- kerstdagen diaconie € 1905,35;
- kerstdagen vluchtelingen hulp € 2675;
- zondagschoolkerstdienst € 367,34.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Van de diaconie (2)

De coronaepidemie is nog niet ten einde. Mede door de verschillende maatregelen van de overheid en de fors gestegen energieprijzen kunnen er zorgen en problemen in gezinnen ontstaan. Bedrijven hebben het moeilijk en ook daardoor kunnen bij personen en gezinnen zorgen ontstaan. Als diaconie hebben wij oog voor deze mensen en willen hulp bieden. Doordat in deze periode contacten beperkt zijn, hebben wij slechts beperkt zicht op mogelijke problemen. De diaconie vraagt u, in genoemde situaties, contact met ons op te nemen. We begrijpen dat dit moeilijk kan zijn. Daarom vragen wij ook aan alle gemeenteleden contact op te nemen wanneer u zorgen of problemen opmerkt in uw omgeving. Schroom niet! De door u verstrekte informatie wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld. U kunt mailen naar de secretaris van de diaconie diaconie@hhgelspeet.nl.

Uw diaconie

Zondagschool

De collecte tijdens de kerstviering van de zondagsschool heeft het mooie bedrag van € 303,40 opgebracht, waarvoor hartelijk dank!

Hartelijke groeten, leiding zondagsschool 'Nathanaël'

Kerkvoogdijzaken

Financiën

8 december 2021

Gewone collecte € 253,10

12 december 2021

Gewone collecte € 1.131,55

19 december 2021

Gewone collecte € 1.112,75

Aflossing lening kerkgebouw € 1.551,85

25 december 2021

Gewone collecte € 755,80

26 december 2021

Gewone collecte € 998,80

Op bezoek ontvangen voor de kerkvoogdij: 1 x € 40.

In de collecte voor dankdag: 1 x € 350.

Per bank ontvangen:

- giften: 1 x € 1.500, 1 x € 1.000, 1 x € 500, 1 x € 300, 1 x € 200, 1 x € 150, 1 x € 100, 5 x € 50 en 1 x € 25;

- collectegeld: 1 x € 700, 1 x € 500, 1 x € 350, 2 x € 200, 4 x € 150, 1 x € 120, 1 x € 110, 12 x € 100, 2 x € 75, 2 x € 60, 4 x € 50, 3 x € 40, 1 x € 30, 3 x € 15 en 2 x € 10; totaal € 4.665;

- voor aflossing lening: 1 x € 200, 2 x € 100, 1 x € 65, 3 x € 50, 1 x € 40 en 1 x € 15.

Wij ontvingen van erven H. de Groot en M. de Groot-Payne een legaat van € 5.000.

Het verjaardagfonds heeft over de maand november € 605 opgebracht

Wij zeggen u hartelijk dank voor al uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Hartelijk dank (1)

Onze oprechte dank voor de goede wensen die we uit uw midden mochten ontvangen rondom de kerstdagen en jaarwisseling. Wederkerig van harte de zegen van de HEERE toe gebeden in alle omstandigheden. "Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE." Dit gebed wensen wij van harte toe op het pad dat voor ons ligt.

Hartelijke groeten, ds. en mevr. Buijs

Hartelijk dank (2)

Vele goede wensen en gaven kwamen de afgelopen weken tot ons. Hartelijk dank hiervoor. Moge de Heere een ieder van u zegenen en nabij zijn alle dagen en nachten van dit nieuw-begonnen jaar!

Hartelijke groet, ds. en mevr. Pieters

Kaarten

Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate voor de kerk, Vierhousterweg 1 Elspeek. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1 per stuk en 11 kaarten voor € 10.

Met vriendelijke groet, Bea Seldenrijk, 0577-492539

Huisvesting

Er is vanaf januari 2022 een huurwoning beschikbaar op de Jonkvrouw van Eysingahof te Elspeet. Het betreft een seniorenappartement van 60 m² met 1 slaapkamer. De woning is gesitueerd op de begane grond. Mocht u belangstelling voor deze woning hebben, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 11 februari 2022 kenbaar te maken aan het bestuur, tel. 0577-490495 óf per mail: a.dejong@kliksafe.nl. Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Namens bestuur Stichting Seniorenwoningen Elspeet

Voorlichtingsavond voor ouders van groep 8 leerlingen op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 organiseren we jaarlijks een voorlichtingsavond op onze vestigingen. Door alle huidige coronamaatregelen mogen we niet op de locaties zelf bijeenkomen, maar bieden we een online-programma aan. We hopen dat u hierdoor toch een goed beeld van onze school krijgt. Kijkt u mee dinsdag 18 januari 2022 van 20.00 tot 21.00 uur!? De link kunt u t.z.t. op onze website (www.jfsg.nl) vinden. We zorgen voor een afwisselend programma met o.a. filmpjes over onze school, de verschillende niveaus en interviews met docenten, leerlingen en ouders. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van uw vragen. We vinden het fijn om u te laten kennismaken met onze school en hopen u online te ontmoeten!

Verbi Divini Minister – veertig jaar (31)

Ik herinner mij uit het eerste jaar van het preken (1980) onder andere de volgende voorvallen rondom het voorgaan in diverse gemeenten:

(1) Op 2 maart mocht ik voorgaan in Zwartebroek-Terschuur. Het was in de lijdensweken. Ik preekte over Lukas 23 vers 31: “Indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?” Het ging helemaal niet, terwijl ik er zo naar uit had gezien, omdat ik in die gemeente een kind van God kende. Voor hem wilde ik preken, wilde ik góed preken... Moedeloos kwam ik van de preekstoel af. Ik hoefde die dag niet op een andere plaats meer voor te gaan en daarom ging in 's middags, zoals ik al een paar jaar gewoon was, naar Garderen om een preek van ds. Catsburg te horen. Die middag was het vijfde gebod aan de orde. Het was voor mij geesteloos en leeg. Ik had er niets aan. En zo begon een nieuwe week. In moedeloosheid besloot ik om geen nieuwe preekbeurten meer aan te nemen: het was toch niets. Ik had ook veel last van mijn oude mens, mijn oude natuur, die mij nog zo plaagde – en waarvan ik had gehoopt dat het allemaal wat beter zou gaan als maar eenmaal van zondag tot zondag mocht preken. Maar ach, het werd in mijn zielsbeleven niet beter... Maar mét de Catechismus moest ik belijden: “mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden

heb”; ook: “ook de allerheiligsten, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein begin van deze gehoorzaamheid”; en: “de boosheid, die ons altijd aanhangt”...

O, ik zie me nog zitten in die nacht: alle lege plaatsen in het preekbeurtenschrift streeppte ik door: ik durfde niet één preekbeurt meer aan te nemen.

(2) De volgende zondag, 9 maart, moest ik in Wouterswoude preken. Ik wenste vurig dat ik ziek zou worden, zodat ik niet zou kunnen preken... Maar ik werd niet ziek. God verhoorde mijn wens niet. Wel het gebed van een kind van hem uit Wouterswoude. Het werd een gedenkwaardige zondag. Op zaterdagavond al, toen ik voor mijn logeerbed in de pastorie van ds. Oosten geknield lag, ging de hemel voor mijn ziel open en ik ontving zoveel liefde en verlangen om te preken, dat ik er na een hele week van moedeloosheid en ‘er tegenop zien’, nu toch naar de beide diensten uitzag. Ja, ik kreeg op dat moment zo’n band met de mij geheel onbekende gemeente Wouterswoude, dat ik zomaar dacht dat ik daar ooit nog eens predikant zou worden. Het is niet gebeurd, al ben ik er wel twee keer beroepen geweest (de eerste keer, toen ik in Genemuiden stond en de tweede keer in Garderen). De morgendienst was mij bijzonder. Om het eens te omschrijven met een uitdrukking van mijn latere schoonmoeder: de olie des Geestes vloeide.

Die avond kwamen, zonder het van elkaar te weten, kinderen van God uit die gemeente naar de pastorie: spontaan gezelschap. De eerste keer in mijn leven dat ik zoiets meemaakte. Het was er zeer goed om Gods volk te ontmoeten en hen met elkaar te horen spreken over de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan, zoals Handelingen 1 vers 3 het omschrijft. Onder anderen was er ook een oud-ouderling, Haalstra, die mij zei: “Wat het was, weet ik niet, maar ik heb heel de week de Heere gebeden of u niet verhinderd zou hoeven te zijn om deze zondag in onze gemeente voor te gaan. Waarom ik dit bad, echt alle dagen van de week, weet ik niet, want ik kende u helemaal niet. Maar de drang was zo sterk dat ik deze niet kon weerstaan.” Toen werd ik – zoals u begrijpt – heel, heel klein... O, ik had gewenst (nog net niet durfde ik het te bidden) dat ik maar ziek zou worden om niet te hoeven preken. En deze voor mij onbekende man die mij niet kende, had heel de week gebeden, dat ik maar wél zou komen. En God verhoorde zijn gebed, niet mijn ‘gebed’.

Ten slotte (1)

Christiaan Salomon Duijtsch schrijft in *De wonderlyke Leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hy niet kende, behelzende zyne Roeping uit het duistere Jodendom; getrokken, en tot het Licht, dat ik de Volheid des tyds, in de Waereld verscheenen is, overgebracht; na een Ses-jaarige omzwerving, door de Woestyne deezer*

Waereld, ondervonden en in 't Hoogh-Duitsch beschreven door Christiaan Salomon Duijtsch, gewezen Joodsche Rabbi, doch nu door de Goddelyke Voorzienigheid Lidmaat der Gereformeerde Kerke, tot Verheerlyking van JEHOVAH, in 't Nederduitsch laten vertaalen (1769), hoe een christen hem als volgt onderwees:

“U hebt mij verteld dat u al uw eerste geloofswerkzaamheden in twijfel trekt, en zelfs niet meer weet wat er van te denken is, of het geloofswerkzaamheden dan of het slechts verstandsredeneringen zijn geweest, en wel, omdat u volgens uw gedachten niet krachtig genoeg gevoeld hebt de genadige vrijspraak van de vloek der wet, van de vloek en straf der zonden, enz. Maar, waarde broeder, u bent hiermee heel verkeerd aan het werk. Dit zal ik u met weinig woorden aanduiden. Het zaligmakend geloof bestaat in gelovig uitzien, reikhalzend hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus; ons gelovig overgeven en toevertrouwen aan Hem; gelovig aannemen van Hem, gelovig steunen op Hem, en verbondmaken met Hem. Dat is het ware zaligmakende geloof.

Jezus spreekt hen zalig die naar Zijn gerechtigheid hongeren en dorsten, die in Hem geloven en op Hem vertrouwen. Alleen het geloof is de grond en de hoop der zaligheid, maar u wilt éérst tasten en voelen en dán geloven. En dit komt, omdat u denkt dat het zaligmakende geloof eigenlijk bestaat in gevoel en genieting, en omdat u deze niet ondervindt in die mate, zoals u wel graag wenst, daarom acht u elke genieting te gering. Daardoor begint het ongelooft te redeneren en de overhand te krijgen, totdat u zo verward raakt, dat u de beste werkzaamheden verdenkt en in twijfel trekt.

Ziedaar, waarde broeder, hieraan hapert het bij u, dat u geen rechte bevattning hebt en niet weet de daad des geloofs te onderscheiden van zijn vrucht. Och, mocht de Heere maar licht en geloof schenken!”

Ten slotte (2)

Iemand stuurde mij het volgende stukje van Blaise Pascal (1623-1662):

“Het enige dat ons troost geeft in ons ongeluk, is verstrooiing. En toch vormt juist die ons grootste ongeluk. Want het is vooral de verstrooiing die ons verhindert om over onszelf na te denken en die ons ongemerkt te gronde richt. Zonder die verstrooiing zouden we ons vervelen en deze verveling zou ons stimuleren om naar een betrouwbaarder middel te zoeken om er aan te ontkomen. Maar vermaak leidt ons af en maakt dat onze dood zich aandient zonder dat we er erg in hebben.”

Dan vervolgt de mail:

“Pascal schrijft waar ik al langere tijd over peins, als ik het leven om mij heen (en ook mijzelf) overzie. We leven allemaal niet in uitbrekende zonden, we kabbelen maar door, maar ondertussen vullen we onze dagen met *verstrooiing* – ik zie het van heel nabij gebeuren. Is dat zondig? “Moet je dan heel de dag goede boeken lezen? Je kunt toch niet de hele dag bidden?”

Enz. Nee, maar het is zo'n sluwe tactiek van de duivel om onze dagen vol te proppen met oppervlakkige invullingen, zodat we voortkabbelen tot we sterven en zo "de afgrond inrennen, met een 'plaat van verstrooiing voor ons hoofd' zodat we de afgrond niet zien" (Pascal). Hij schrijft ook: "Wanneer een boer of arbeider zich beklagt dat hij het zo druk heeft, laat hem dan maar eens niets doen..." Juist het niets doen toont ons de leegte, en dat willen we onbewust omzeilen, terwijl juist die leegte de ruimte biedt voor een Ander."

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant