

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 26 september

9.30 uur: ds. W. Pieters (doopdienst)

Groep D 7-1-2 Visser t/m Z + A t/m Hazeleger

14.30 uur: ds. W. Pieters (opening winterwerk)

Groep D 3-4-5 Heijkamp t/m R

18.30 uur: ds. W. Pieters (opening winterwerk)

Groep D 6-7-1 S t/m Z + A t/m Bronkhorst

Na de avonddienst preekbespreking van de dooppreek

Collecten 26 september

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte is bestemd voor de aflossing van de lening op het kerkgebouw

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Kinderoppas 26 september

Morgendienst: Marianne Kroes, Geralda Kuijt, Loïs Weerheim

Middagdienst: Marieke Kuijt, Lisette van de Werfhorst, Arianne van de Werfhorst

Bij de doopdienst

Omdat we bij de behandeling van de Nederlandse Geloofsbelijdenis net aan de kinderdoop zijn toegekomen in artikel 34, behandelen we dit stukje in de doopdienst:

Hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers/baptisten, die niet tevreden zijn met één doop, die zij één keer ontvangen hebben, en daarbij de doop van de kinderen der gelovigen verwerpen/veroordelen; die wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken/onderscheidingsteken van het verbond te verzegelen, zoals de kinderen in Israël besneden werden op grond van dezelfde beloften die aan onze kinderen gedaan zijn.

En voorwaar, Christus heeft Zijn bloed niet minder vergoten om de kinderen der gelovigen te wassen, dan Hij gedaan heeft om de volwássen.

En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van dat wat Christus voor hen gedaan heeft, zoals de Heere in de wet beval hun mee te delen het sacrament van het lijden en sterven van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammetje. Dit was een sacrament van

Jezus Christus. Daarbij, wat de besnijdenis deed aan het joodse volk, dat doet de doop aan onze kinderen. Dit is de reden waarom Paulus de doop noemt de *besnijdenis van Christus*.

Preekbespreking

Aanstaande zondagavond is er preekbespreking voor onze jongeren van 15 jaar en ouder. We bespreken de dooppreek van de morgendienst. Alle jongeren worden hartelijk uitgenodigd.

Vragen:

1 Was er iets in de preek, wat jou opviel of aansprak? Of iets wat je niet begreep of waar je het niet mee eens was?

2 Op grond van welke beloften werden de jongetjes van Israëlieten besneden (zie ook het doopformulier)? Waarom gelden deze beloften ook voor ons?

3 Wat zou de zin betekenen: "Christus heeft Zijn bloed niet minder vergoten om de kinderen der gelovigen te wassen, dan Hij gedaan heeft om de volwássenen"?

4 Wat deed de besnijdenis aan het joodse volk? En wat doet de doop aan ons als kinderen?

Catechisaties

De catechisatiegroepen zijn zoals gewoonlijk:

Op maandag 27 september (en als je op maandag niet kunt, op vrijdag 1 oktober) beginnen de catechisaties. Ook de 'eenvoudigen-catechisatie' begint op maandagavond 27 september van 18.30-19.15 uur.

Graag nodig ik jullie uit om te komen op de bij jullie leeftijd vermelde tijd. Als je op een bepaalde tijd echt niet kunt, laat het dan via de mail aan mij weten, zodat ik je in een andere groep kan plaatsen voor het komende seizoen.

De tijden en leeftijden zijn als volgt:

16.30-17.15 uur: tot 12 jaar bij ds. Pieters (ook jongens en meisjes die nog geen twaalf jaar zijn, mogen komen op deze groep)

18.30-19.15 uur: 13 jaar bij dhr. C.M. Buijs

18.30-19.15 uur: 14 jaar bij ds. Pieters

19.15-20.00 uur: 15 jaar bij dhr. C.M. Buijs

19.15-20.00 uur: 16 jaar bij ds. Pieters

20.15-21.00 uur: 17 jaar bij dhr. C.M. Buijs

20.15-21.00 uur: 18 jaar bij ds. Pieters

21.00-21.45 uur: 19 jaar bij dhr. C.M. Buijs

21.00-21.45 uur: 20 jaar en ouder bij ds. Pieters

Kun je niet op maandag, dan is er op vrijdagavond van 19.00-19.45 uur ook catechisatie.

Het is goed om biddend naar catechisatie te gaan!

Verjaardagen 80+

Op 30 september wordt de heer H. Westerbroek, Schovenerf 16, 8075 CX Elspeet, 80 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Huwelijksjubilea

Op 27 september is echtpaar Hazeleger–Mulder, Ploegweg 12, 8075 CS Elspeet 25 jaar getrouwd. Graag wensen we u op uw gedenkdag, samen met al uw geliefden, een bezoek toe van de Heere. Dat Hij u in gunst gedenkt en Zijn onmisbare zegen schenkt, van dag tot dag in het verdere van uw huwelijks- en gezinsleven, en in alle andere facetten van het tijdelijke bestaan en voor de eeuwigheid. En dat u als ouders voor uw kinderen tot rijke zegen zult zijn.

Huwelijksbevestiging

Donderdag 23 september is de trouwdag van Henk Koetsier en Willemien Hoekstra. Omdat de bruid uit de Christelijke Gereformeerde Kerk van Urk afkomstig is, wordt hun huwelijk daar kerkelijk bevestigd in een kerkdienst in het 'kerkje aan de Zee'. Hun nieuwe adres is Gerstweg 13, 8075 BP Elspeet. Van harte wensen we het bruidspaar Gods zegen toe. Per vergissing was jullie huwelijk nog niet aangekondigd in de kerkbode, maar niet minder welgemeend wensen we jullie in alle opzichten Gods nabijheid toe rondom deze gewichtvolle en blijde gebeurtenis!

Huweliksaankondiging

Op vrijdag 29 oktober trouwen Jorick Mulder, Nachtegaalweg 56 en Rosalie Dijkgraaf, Gerstweg 23.

Zij vragen een zegen over hun huwelijk in een kerkdienst die om 14.00 uur begint. Hun toekomstige adres is Pirkweg 16C, 8075 PP Elspeet. Van harte wensen we het aanstaande bruidspaar Gods zegen toe op weg naar en in hun voorgenomen huwelijk. De Heere schenke op weg naar die bijzondere dag jullie en op die dag en vanaf die dag het wonder te beleven van antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus: je geborgen te weten in deze trouwe Zaligmaker!

Verhuisd

We ontvingen een verhuisbericht van familie M. Lichtenberg, Gerstweg 45. Hun nieuwe adres is Staverdenseweg 75, 8075 AP Elspeet.

De heer H. van de Hoorn, Molenweg 39A, 8075 PA is opgenomen op Sonnevank, afdeling Korenbloem, Sonnevanklaan 2, 3847 LC Harderwijk. De Heere moge op deze weg met een ieder meegaan in gunst en kracht.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw C. van de Bosch-van de Steeg, *Seewende*, "De kluut 7", Het Groene Portaal 1, 8071 TP Nunspeet.

Gestorven

Na een langdurige lijdensweg nam de Heere op donderdag 16 september uit dit tijdelijke leven weg Margreta de Vries-Sterrenburg, gewoond hebbend Driftweg 36, 8072 DP Nunspeet, op de leeftijd van 61 jaar. De laatste tijd werd zij in Norschoten, Barneveld, verzorgd. Van harte condoleren we haar man en kinderen met dit grote verlies en wensen we hen, ieder en samen, in deze weg van rouw de ondersteuning des Heeren toe. Het belangrijkste in een mensenleven is maar wat Job in al zijn leed en smart wist en beleed: Mijn Verlosser, mijn Goël, leeft, mijn Zondenvernier, mijn Borg en Zaligmaker. Het was bij Job een belijdenis in het midden van diepe smart en veel lijden. Maar hoe zwaar ook het lijden van ons of van onze geliefden moge zijn (geweest) of nog worden, de zaak, waaraan Job in deze geloofsblijdenis uiting gaf, is voor allen die de HEERE vrezen, waar: Hij Die mij met Zijn kostbaar bloed heeft losgekocht van zondesuld en losgemaakt van zondekracht en satansmacht, lééft. Dus koester ik van Hem verwachting, ook in mijn grootste nood en op het meest onbegaanbare deel van mijn levenspad. Opmerkelijk is dat Job niet alleen zegt: "Mijn Verlosser leeft", maar ook: "Ik weet dit." De statenvertalers merken hierover op: "Hij wil zeggen: Omdat ik nu zo ellendig ben, en daarbij verdacht gemaakt word, dat ik God niet vrees en op Hem niet hoop, zo verklaar ik nu dat ik geloof dat de beloofde Messias mijn Zaligmaker is, Die mij op de jongste dag tot het eeuwige leven zal opwekken."

Van harte toegewenst in deze troost dit pad te gaan, nu zonder liefhebbende echtgenote, zonder zorgzame en biddende moeder, maar niet zonder God in Christus!

Mevrouw De Vries heeft rond de eeuwwisseling een tiental jaren in het midden van de gemeente haar gewaardeerde plaats mogen innemen en haar liefdewerk als predikantsvrouw mogen doen. Moge de zegen des Heeren daarop rusten en zo haar nagedachtenis tot zegen zijn!

Gestorven

Zaterdag 18 september stierf op de leeftijd van 93 jaar Jantje Gijberta Bomhof-Veldhuizen, Gerrit Mouwweg 93-K, 8075 AH Elspeet, na bijna dertien jaren weduwe te zijn geweest. Van harte condoleren we kinderen, klein- en achterkleinkinderen met het sterven van hun geliefde moeder en oma. De Heere kende haar. In Zijn hoede mochten we haar ziel toevertrouwen. Toen ik haar de laatste keer bezocht zei ze Psalm 25 vers 8 berijmd op. Dat moge voor u allen waarheid zijn in de beleving van het geloof en in het verlangen van de liefde:

*Zie op mij in gunst van boven.
Wees mij toch genadig, HEER!
Eenzaam ben ik en verschoven.
Ja, d' ellende drukt mij neer.
'k Roep U aan in angst en smart.
Duizend zorgen, duizend doden,
Kwellen mijn angstvallig hart.
Voer mij uit mijn angst en noden.*

Meeleven

Vorige week stond in de kerkbode:

Van familie Van Voorst–van Lagen, Molenweg 46, 8075 PA Elspeet, is op zondag 12 september de moeder, schoonmoeder en oma gestorven in de leeftijd van 77 jaar. Moge deze smartvolle weg u met heel de familiekring brengen tot het zoeken en vinden van de Enige Troost in leven en sterven, zoals in antwoord 1 van onze Catechismus verwoord!

Nu noemen we dezelfde familie weer, omdat vorige week donderdag 16 september hun vader, schoonvader en opa is gestorven in de leeftijd van 78 jaar. Tegelijk zijn zij begraven. Kortgeleden waren ze nog samen in onze kerk bij de doopdienst van hun achterkleinkind, Joas Davelaar. Van harte wensen we u in deze dubbele smart ook een dubbele vertroosting toe in de ontfermingen van de Goede Herder!

Onze zieken

De heer H. van de Kolk, Bachlaan 7, 8071 VG Nunspeet, moet deze week in het St. Jansdalziekenhuis worden opgenomen voor een spoedoperatie.

Mevrouw H. van de Steeg–Noorderijk, Gerrit Mouwweg 29, 8075 AT Elspeet, is deze week voor revalidatie verhuisd naar De Klimop.

De heer C. Mouw, Vierhousterweg 43, 8075 BG Elspeet, verblijft nog in het ziekenhuis

Ook mevrouw W. Bronkhorst–de Weerd, Diepeweg 21A, 8075 BX Elspeet, verblijft nog in het ziekenhuis.

De Heere weet van u en van alle zieken thuis wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Dát wensen we u toe. Om het te omschrijven met de woorden de Goede Herder in Johannes 10 vers 10: “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.” Overvloed? Terwijl je gehandicapt bent, zeer ernstig ziek bent, oud en zwak bent? Ja, de overvloed van genade, hier, en van heerlijkheid, hiernamaals. Dat nú te ervaren en straks voor eeuwig te genieten, zij uw aller deel!

Agenda week 39

Zondag 26 september

Opening winterwerk

9.30 uur bediening heilige doop

11.15 uur zondagsschool alle groepen in kerkzaal

20.15 uur preekbespreking

Maandag 27 september

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

16.30-21.45 uur catechisatie en eenvoudige catechisatie

19.30 uur vergadering kerkbestuur

Dinsdag 28 september

19.30 uur openingsavond verenigingen [gezamenlijk in kerkzaal]

Woensdag 29 september

8.30 uur tuingroep 2

10.30-11.15 uur psalmen op verzoek [uitzending Oranjehof]

Donderdag 30 september

18.45 uur schoonmaakgroep 4

Vrijdag 1 oktober

19.00 uur catechisatie vrijdaggroep

20.00 uur belijdeniscatechisatie

Zaterdag 2 oktober

10.00-15.00 uur op kerkplein tussenstop i.v.m. autopuzzeltocht stichting Adullam

19.00 uur zingen voor de kerkteléfono

Ouderenmiddag

Op maandag 27 september is in dit nieuwe seizoen de eerste ouderenmiddag. We komen samen om halfdrie en om vier uur sluiten we het samenzijn af. Van harte nodigen we de ouderen in de gemeente uit te komen. Deze middag wordt uitgezonden via de kerkteléfono.

Mutaties lidmaatschap

Als gastleden overgekomen uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland te De Beek Uddel: echtpaar A. de Ruiten-Verhoef, Harderwijkerweg 190A, 3888 LP Uddel.

In verband met verhuizing overgeschreven naar de Hervormde Gemeente binnen de PKN in Oldebroek: familie H. de Ruiten-Dekker, Gentiaan 33, 8096 XX Oldebroek (voorheen ds. Lamensweg 3).

De Heere trekke mee op naar een nieuwe gemeente met Zijn aloude Waarheid.

Diaconie

Opbrengst diaconiecollecte van 5 september bestemd voor noodhulp Haïti: € 3131,55; totaal met alle giften en acceptgiro heeft deze collecte € 8500 opgebracht.

Opbrengst diaconiecollecte van 12 september bestemd voor noodhulp aan gemeenteleden € 932,75 plus 1 gift via de bank van € 600.

Opbrengst collecte van 8 september voor de vrouwenvereniging € 186,55.

Opbrengst kerktelefoonbusje € 136,45.

Giften die via de bank zijn binnengekomen, 1 x € 100, 2 x € 50, 2 x € 20, 1 x € 15, 1 x € 10.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

Startavond verenigingen

Op dinsdagavond 28 september hopen we als verenigingen bij elkaar te komen om het verenigingsjaar op te starten. Op deze avond zal Jacob Karels, van Stichting Wycliffe Bijbelvertalers, een lezing verzorgen. De heer Karels heeft jarenlang met zijn gezin gewoond en gewerkt in Tanzania. De avond begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Er zal op deze avond een collecte worden gehouden voor St. Wycliffe.

Startmiddag jeugdverenigingen 16-

Ha jongens en meiden! Hierbij ontvangen jullie een nieuwe uitnodiging voor de startbarbecue. We hopen op 2 oktober bij elkaar te komen. Jullie worden om 16.30 uur verwacht in de kerk. Om ongeveer 18.30 uur zal het afgelopen zijn. Vergeet niet je aan te melden. Dat kan tot uiterlijk 28 september. Je kunt een berichtje doen naar de leidinggevende die op jouw uitnodigingskaart staat. We hopen jullie op 2 oktober allemaal te zien.

Hartelijke groeten, leiding JV Samuël, Obadja en Timotheüs

Jeugdvereniging N.I.E.K.

Beste mensen, door omstandigheden is er besloten om de openingsavond van de jeugdvereniging N.I.E.K. te combineren met Young. Dit betekent dat jullie op 2 oktober allemaal van harte welkom zijn om 18.00 aan de Veenweg 66. (Dit is bij Gerjan Hofman). Opgeven voor 27 september op het volgende nummer: 06-4903 2564.

Het wordt een gezellige avond, tot dan!

Bericht Edi en Gerda Klaver NaTchende,

Verlof Edi en Gerda uitgesteld

Beste gemeente, na drie weken wachten hebben Gerda en Edi te horen gekregen dat het visum van Edi is afgewezen. Reden is dat onvoldoende aangetoond zou zijn dat Edi weer terug zou keren naar Guinee Bissau. Dit betekent concreet dat Gerda en Edi dit jaar niet naar Nederland komen. U begrijpt dat dit een zware teleurstelling is voor hen, voor pa en ma Klaver en alle familie en vrienden.

We hopen dat er in het nieuwe jaar een nieuw verlof gepland kan worden met een nieuwe visumaanvraag. De geplande gemeenteavond en receptie kunnen vanzelfsprekend nu ook niet doorgaan.

Wilt u met hen meeleven? Hun adres is:

Apartado 908 Bissau

RGB Guinee Bissau

Africa Occidental

Tel: 002456678353

Hartelijke groet namens het hometeam, Gerdien Beens en Eveline Roelofs

Zorgcentrum Oranjehof

Kerkradio Oranjehof

Tijden: maandag- en woensdagmorgen 10.30 -11.15 uur.

- Maandagmorgen: voorlezen door mw. I. de Vogel

- Woensdagmorgen even weken: Vervolgvertelling en meditatie Christenreis John Bunyan met afsluitend orgelspel door dhr. C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen, belt u dan 0577-723192 of mail naar noordende@filternet.nl
Oneven weken: Psalmen op verzoek. Wilt u voor iemand een psalm aanvragen, belt u dan naar mw. A. van Ark, tel 0577-492059, of mailt u naar jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org.

De uitzending vindt plaats vanuit het kerkgebouw aan de Vierhousterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.

Hebt u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 0577-492278 / info@oranjehof.org.

De Welkamp

Geachte lezer, langs deze weg willen wij aandacht vragen voor het volgende:

Gastgezinnen & vrijwilligers

Op De Welkamp (Heetkamp 50 in Elspeet) wonen 7 jongeren met een ernstige vorm van autisme. De Welkamp is een reformatorische woonvoorziening. Wij willen de jongeren zoveel als mogelijk is, laten ontwikkelen binnen de mogelijkheden die passen bij een reformatorische woonvoorziening. Daarbij vinden wij het belangrijk dat dit niet alleen op De Welkamp gebeurt, maar dat

de jongeren zich ook leren ontwikkelen in de maatschappij. Enkele jongeren hebben dan ook een baantje en/of lopen stage. Het is voor de jongeren fijn dat zij iets voor zichzelf hebben, naast het wonen op De Welkamp. Om dit te kunnen ontwikkelen zijn wij op zoek naar gastgezinnen, waar een jongere welkom is voor een spelletje, gezellig iets drinken of om te helpen met allerlei klusjes als boodschappen doen, lege flessen wegbrengen, glas wegbrengen, helpen in de tuin.

Naast gastgezinnen zijn wij ook op zoek naar vrijwilligers die:

- 1 x per week willen helpen in het tuinonderhoud;
- klusjes in en rondom het huis willen doen. Bijvoorbeeld een lampje ophangen, klein schilderwerk, klein reparatie werk.

Wilt u meer informatie over het zijn van gastgezin of vrijwilliger, dan kunt u een mail sturen naar de locatiemanager: igfrens@welcura.nl of bellen naar 06-4289 9390. U mag ook een briefje met uw naam en telefoonnummer in de brievenbus aan de Heetkamp 50 doen. Een vrijblijvend bezoek om kennis te maken met de woonvoorziening is altijd mogelijk.

Alvast heel hartelijk dank voor uw reactie,

Hartelijk groet ook namens mijn team en onze jongeren, Jaco Frens

Kaarten

Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate voor de kerk bij familie K. Seldenrijk, Vierhousterweg 1 Elspeet. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1 per stuk en 11 kaarten voor €10.

Met vriendelijke groet, familie Seldenrijk, 0577-492539

Verbi Divini Minister – veertig jaar (17)

We kregen als studenten theologie college over de godsdienst van Israël en de omringende volken, waarbij we tientallen namen van afgoden voor ons kregen, goden van Hethieten en Assyriërs, Egyptenaren en Phoeniciërs, enz. Op tentamen werd ons onder andere gevraagd: “Beschrijf de geschiedenis van de West-Semieten, de Hittieten en de naburige volken vanaf de late bronstijd tot en met de 10^e eeuw v. Chr., met jaartallen.” En, om niet méér te noemen: “Wat is de inhoud en de betekenis van het lied van Ullikumi?”

We kregen college ‘Bijbelse archeologie’ (opgravingen), waarover op tentamen onder andere werd gevraagd: “Welke informatie over het Romeinse wegennet in Palestina staat ons ter beschikking?” En: “Hoe heeft een stad in Palestina uit de periode van de koninkrijken Juda en Israël eruitgezien?”

Een belangrijk vak was exegese (uitleg), waarbij een gedeelte van de Schrift werd bestudeerd en aan ons werd onderwezen hoe we de Bijbeltekst konden uitleggen. Ik herinner mij de eerste les exegese Oude Testament. Het ging over Jakob in Bethel. In Genesis 28 vers 11 lezen we: “En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte...” Toen we de Hebreeuwse tekst lazen, ontdekten we dat er

niet staat 'een plaats', maar 'de plaats'; en de professor besprak met ons wat dat nu toch zou betekenen. Was het een bekende plaats voor Jakob of was het een heilige plaats voor de Kanaänieten? Wat het allemaal kon betekenen, weet ik niet meer.

We kregen college over de godsdiensten der wereld, zoals het hindoeïsme en het boeddhisme.

Ook werden we ingeleid in de godsdienst van de Grieken en de Romeinen, in de tijd van het Nieuwe Testament.

Heel belangrijk waren de colleges 'Inleiding Nieuwe Testament'. Op tentamen werd ons gevraagd: "Geef een overzicht van de weg die de overlevering van en over Jezus heeft afgelegd tot en met de drie eerste evangeliën; maak daarbij onderscheid tussen mondelinge en schriftelijke overlevering en beschrijf de ontwikkeling van beide."

Erg interessant was het vak kerkgeschiedenis. We leerden over allerlei dwalingen in de tijd van de Vroege Kerk, zoals de gnostiek, ook over de tijd van Augustinus. Op tentamen werd onder andere gevraagd: "Beschrijf het vierde oecumenische concilie." En: "Bespreek 'De Civitate Dei' van Augustinus."

Ook over de middeleeuwen, vooral over de tijd van de reformatie en daarna, in heel Europa en in het bijzonder in Nederland kregen we onderwijs. Op tentamen werd onder andere gevraagd: "Wat weet ge van paus Pius XII?" En: "Welke Protestantse groeperingen ontstonden in Rusland in de loop der laatste eeuwen?" U begrijpt dat ik dit voor mijn toekomstig ambtelijk werk nu niet bepaald zo heel belangrijk vond...

Ten slotte

Een gemeentelid stuurde mij vorige week het volgende:

Vandaag las ik een mooi stukje van John Bunyan over "Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen", Johannes 6 vers 37, passend bij de preek van zondagmiddag:

Geenszins

Misschien zegt u:

'Maar ik ben een groot zondaar!'

Christus zegt: 'Ik zal u geenszins uitwerpen.'

'Maar ik ben een oud zondaar'.

Christus zegt: 'Ik zal u geenszins uitwerpen.'

'Maar ik ben een zondaar met een verhard hart'.

Christus zegt: 'Ik zal u geenszins uitwerpen.'

'Maar ik ben een afvallig zondaar'.

Christus zegt: 'Ik zal u geenszins uitwerpen.'

'Maar ik heb de satan mijn hele leven gediend'.

Christus zegt: 'Ik zal u geenszins uitwerpen.'

'Maar ik heb tegen het licht gezondigd'.

Christus zegt: 'Ik zal u geenszins uitwerpen.'

'Maar ik heb tegen de genade gezondigd'.

Christus zegt: 'Ik zal u geenszins uitwerpen.'

'Maar ik heb niets goeds om mee te brengen'.

Christus zegt: 'Ik zal u geenszins uitwerpen.'

Zo zou ik eindeloos met u kunnen doorgaan en u aantonen dat juist deze belofte gegeven is om alle tegenwerpingen te beantwoorden. O, hoor toch de stem van de Zaligmaker. Zijn nodiging is volledig en duidelijk: 'Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.' Hij is gewillig de zondaar aan te nemen. 'Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.'

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant