

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 11 juli

9.30 uur: ds. W. Pieters, Spreuken 2:1-5

Groep C3 R t/m Z

14.30 uur: ds. W. Pieters, Spreuken 2:6-9

Groep C1 A t/m Hoofd

18.30 uur: ds. W. Pieters, Spreuken 2:10-22

Groep C2 Hoorn t/m P

Collecten 11 juli

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte is bestemd voor de vrije zitplaatsen

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Kinderoppas 11 juli

Morgendienst: Marianne Kroes, Anne Smit

Middagdienst: Janneke Roskam, Rianne Tippe

Verjaardagen 80+

Op 12 juli wordt de heer G. Stoffer, Apeldoornseweg 49, 8075 BM Elspeet, 80 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Preekbespreking

Er kwamen negentien jongeren. In vier groepjes bespraken ze de volgende vragen:

1 Wat wil je zelf aan de orde stellen uit de preek (wat je niet begreep / wat je miste / waar je het niet mee eens was / wat je bijzonder aansprak)?

2 Wat denk jij dat het inhoudt: de HEERE te vrezen (vers 7 en 8)?

3 Wat kunnen/moeten/mogen wij in het dagelijks leven doen met vers 23?

4 In vers 28 staat: "Dan zullen zij Mij vroeg zoeken, maar Mij niet vinden." In 8:17 staat het precies andersom: "Wie Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden." Hoe zit dat?

Het was goed om zo met elkaar van gedachten te wisselen. Ik ben blij met elke jongere die komt, en ik moedig graag hen die niet gekomen zijn, aan om de volgende keer ook te komen...

Langdurig verpleegd of elders wonend

Angela Vlijm, Oranjesingel 39, 8262 EL Kampen.

Geboren

Echtpaar A. Davelaar-van de Steeg, Middenweg 24, 8075 PM Elspeet, ontving op 30 juni een zoontje, Joas.

Echtpaar G.J. van der Vliet-Bronkhorst, Treubstraat 66, 8072 WK Nunspeet, ontving op 2 juli een dochter, Elsje. Lise is het zusje van Ryan.

Beide gezinnen wensen we van harte Gods zegen toe bij deze indrukwekkende gebeurtenis: de geboorte van een kind! God is van deze kinderen de Schepper, Eigenaar en Onderhouder; ook van ons allen. Hem te kennen en te dienen is het hoge doel, waarmee wij geschapen zijn en het is de heerlijkste vreugde van het menszijn. Moge dat uw aller deel zijn om Jezus' wil! Dan krijgt God de eer en zult u met uw kind(eren) genieten van een levenswandel zoals Henoch mocht beoefenen: dicht bij de Heere, geborgen in Zijn hoede, ja: gekoesterd in Zijn liefde...

Gestorven

Op woensdag 30 juni nam de Heere uit het midden van de gemeente weg Daniel Dirk van der Ende, gewoon hebbend Vierhousterweg 36, in de leeftijd van 76 jaar. Maandag 5 juli werd hij begraven. Op de rouwbrief staat het eerste gedeelte van Psalm 146 vers 5: "Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft." Heel kernachtig is hiermee uitgesproken wat het belangrijkste en het rijkste in dit aardse leven is: als hulpbehoevende zondaar bij de Heere schuilplaats en geborgenheid te krijgen. Het moge uit genade de vrucht zijn van alle ambtelijke en niet-ambtelijke arbeid van broeder Van der Ende, in en buiten onze gemeente!

Hij heeft vele malen gesproken over het grote goed van Gods zaligmakende genade – nogal eens uit de 'oude tijd', zijn jeugdijaren, zijn ouderlijk huis, de vriendenkring in Vlaardingen en het Westland. Onuitputtelijk was de voorraad van anekdotes – die hij waarschijnlijk niet aan het papier heeft toevertrouwd, maar waarvan de nasmaak bij vele luisteraars nog is, dat de Heere zeer genadig is en van grote goedertierenheid. We herinneren hem ons in persoonlijke en ambtelijke betrekking als een man, die graag benadrukte dat er geen greintje waardigheid in Dick van der Ende lag, maar dat het altijd alleen verkiezende genade is, wanneer de Heere ons op het 'vlakke des velds', zoals Ezechiël 16 het noemt, vindt en opraapt. Eeuwig zal de Naam van deze Ontfermer worden geprezen. O, dat moge ons aller deel zijn, in de geloofsverwondering en -aanbidding, om Jezus' wil!

Een roepstem is uitgegaan, niet de eerste van dit jaar. En onwillekeurig denk je: wie zal de volgende zijn? Moge het bij ons allen zó zijn, dat we – of we als laatste zullen sterven, of als eerste – mét Zacheüs de Heiland van zondaren welkom heten om te vernemen: "De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was."

Meeleven

In de achterliggende week is in de leeftijd van 77 jaar een broer en zwager gestorven van echtpaar Bast-Dijkgraaf, Stakenbergweg 102; echtpaar Dijkgraaf-Slijkhuis, Bergweg 135; mevrouw Dijkgraaf-Slijkhuis, Stakenbergweg 142; mevrouw Van Asselt-Dijkgraaf, Veenweg 46; mevrouw B. van Asselt-Dijkgraaf, Veenweg 49a; en mevrouw Dijkgraaf-van Asselt, Norschoten, Kootwijkerbroek. Van harte wensen we de familiekring Dijkgraaf toe, dat het sterven van hun geliefde hen allen aan de voeten van de Barmhartige Hogepriester brengt om in Hem vertroosting te vinden voor leven en sterven.

Onze zieken

Mevrouw J. van de Steeg-van den Hoek, Harderwijkerweg 40,3888 LR Uddel, mocht afgelopen week thuishkomen uit het ziekenhuis.

Mevrouw G. van de Berg-Mulderij, Kleine Kolonieweg 99,8075 PB Elspeet, werd opgenomen in het St. Jansdalziekenhuis.

Deze week wordt Rutger Koetsier, Nunspeterweg 112, 8075 AD Elspeet, in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam geopereerd.

Mevrouw A. Dijkgraaf-Slijkhuis in Sonnevank is ernstig ziek.

De heer Joh. van de Zande is verhuisd naar *Norschoten*, afd. 4, k. 8, Schoonbeekhof 55, 3774 DA Kootwijkerbroek.

De Heere ondersteune een ieder naar lichaam en ziel en make het zó dat Zijn Naam geëerd wordt in alle lijden, en dat er nut en zegen voor het tijdelijke en het eeuwige zal voortkomen voor u allen uit de weg van pijn en moeite, zorg en spanning!

Agenda week 28

Donderdag 15 juli

8.30 uur Tuingroep 1

18.45 uur Schoonmaakgroep 2

Zaterdag 17 juli

10.00-14.00 uur afhalen fietsroutes Activiteitencommissie

19.00 uur Zingen voor de kerktelefoon

Diaconie

Opbrengst diaconiecollecte 20 juni: € 954,05; extra collecte Boaz-Jachinschool 20 juni: € 1149,85; diaconiecollecte 27 juni: € 1081,05.

Giften die via de bank zijn ontvangen: 1 x € 150, 3 x € 100, 1 x € 75, 1 x € 60, 5 x € 50, 2 x € 30, 3 x € 25, 3 x € 15, 2 x € 10, 1 x € 5.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

Kerkvoogdijzaken

27 juni 2021

Gewone collecte € 1.049,35

Aflossing lening kerkgebouw € 1.476,32

Op bezoek ontvangen voor de kerk: 1 x € 20.

Per bank ontvangen:

- collectegeld: 1 x € 900, 2 x € 150, 1 x € 120, 5 x € 100, 3 x € 50, 1 x € 30, 3 x € 15 en 2 x € 10. Totaal € 2.065.

- giften: 1 x € 150, 2 x € 100, 3 x € 50 en 1 x € 20.

- voor aflossing lening: 2 x € 100, 1 x € 50, 1 x € 40, en 1 x € 15.

- voor biddag: 1 x € 100.

Wij zeggen u hartelijk dank voor al uw gaven.

Vakantieperiode

Om ook onze vakantiegasten de gelegenheid te geven de erediensten te kunnen bezoeken is ons verzoek om, als u met vakantie gaat, u af te melden voor de zondagen dat u er niet zult zijn. Bij voorkeur per mail bij de koster:

koster@hhgelspeet.nl.

Vakantie koster

Onze koster heeft vakantie vanaf zaterdag 31 juli t/m vrijdag 15 augustus.

Tijdens deze periode verzoeken wij u om, in geval u hem nodig hebt, contact op te willen nemen met kerkvoogd E. Dijkgraaf: 06-1363 1637 of

edijkgraaf@hhgelspeet.nl

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Op woensdag 30 juni 2020 is ons lid, de heer D.D. van der Ende, gestorven op 76 jarige leeftijd. Hij leed aan de gevreesde ziekte en wist dat hij niet meer beter zou worden. Als bestuurslid was hij nauw betrokken bij de mannenvereniging die hij trouw bezocht. Hij luisterde aandachtig naar hetgeen gezegd werd. Op zijn tijd gaf hij in alle bescheidenheid zijn mening en getuigde, waar het te pas kwam, van hoop die in hem was. Zijn verscheiden is een ernstige roepstem voor een ieder van ons. Heilige de Heere deze roepstem aan onze harten om door genade te leren worstelen met de vraag: 'Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken?' (Job 13 vers 9a) Mannen/broeders, wat is het nodig om te leren verstaan wat we vinden bij Mozes, de man Gods in Psalm 90:12: 'Leer ons also onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.' Onze kanttekenaren zeggen daarvan: Leer ons onze dagen recht tellen. Dat wij recht verstaande Uw gramschap tegen de zonde, U leren vrezen en de korte tijd van ons leven besteden tot Uw dienst, Job 28: 28. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Moge de Heere hen goed en nabij zijn , vooral op die momenten dat het verlies meer en meer ervaren wordt.

Het bestuur

GBS-dienst

Op donderdag 22 juli 2021, ds. D. Zoet uit Garderen. Aanvang 19.30 uur.
Iedereen hartelijk welkom.

Meeluisteren is mogelijk via: www.hhgelspeet.nl / preek-luisteren. Voor het bijwonen van de dienst aanmelden bij koster Van de Zande, 06-2943 2901 of koster@hhgelspeet.nl

Wanneer u thuis meeluistert en u wenst het werk van de GBS te steunen, kunt u uw gift overmaken naar: NL21 RBRB 08 2531 5522 t.n.v. Diaconie HHG Elspeet onder vermelding van: Gift GBS.

GBS-comité Elspeet-Uddel-Vierhouten

Bericht namens de activiteitencommissie

Fietstochtdag voor het hele gezin

Vanuit de activiteitencommissie zijn er drie fietsroutes uitgezet; 10 km (m.n. voor gezinnen met kleine kinderen), 25 km en 60 km. De routes kunt u op zaterdag 17 juli afhalen bij de ingang van het kerkgebouw tussen 10.00 en 14.00 uur. De routes kosten € 2,50 per persoon; met een maximum van € 10,00 per gezin.

Let op: er is geen pitstop en/of koffie bij de kerk.

Wilt u een heerlijk samengesteld lunchpakket voor onderweg (kosten bedragen € 5,00) dan graag vooraf aanmelden per e-mail of bij één van de leden van de commissie. Voor de kinderen is er een verassingspakket (kosten bedragen € 2,50); hiervoor geldt op de dag zelf: op = op.

Met vriendelijke groet, de activiteitencommissie

Dankbetuiging

Hierbij willen we een ieder bedanken die Corné een kaartje heeft gestuurd voor zijn 5e verjaardag. Wij vinden het fijn dat er zo wordt mee geleefd.

Met vriendelijke groet, Erik, Nely en Corné Mouw

Kaarten

Er zijn weer nieuwe fotokaarten te koop ten bate voor de kerk bij familie K. Seldenrijk, Vierhousterweg 1 Elspeet. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1 per stuk en 11 kaarten voor € 10.

Met vriendelijke groet, familie Seldenrijk, 0577-492539

Oproep nieuwe commissieleden ABC Alies Koetsier

Als achterbancomité zijn we op zoek naar nieuwe leden die op een indirecte manier wat voor vluchtelingen willen betekenen. Wilt u een bijdrage leveren in ons enthousiaste comité of kent u anderen die dat zouden willen, dan horen we dat graag! Er is een vacature voor het secretariële werk en voor hulp en ondersteuning bij verschillende andere taken. Hebt u vragen? Dan kunt u contact op nemen met de voorzitter Chris van der Velden: 06-5376 7873.

Uit een preek over Jesaja 55 vers 1

O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!:

Wijn, waarom staat er 'wijn'? Nou, gemeente, wijn heeft als kenmerk dat het een mens blij kan maken, zegt Psalm 104. En dat is de bedoeling hiervan. "Wijn?" zegt iemand, "maar dan moet je er wel teveel van drinken, dat is toch niet de bedoeling, of wel?" Nee, dat is niet de bedoeling, je moet niet aangeschoten raken en zo. Nee, dat is nergens in de Bijbel te vinden. Dus, wie dat hier uit wil halen, die laat de Bijbel buikspreken. Maar waar het woord 'wijn' gebruikt wordt, wordt er bedoeld dat de genadegave van God een mens blij maakt! Het is geen droevige business om God te dienen en Jezus te volgen. Het is geen moeitevol, armzalig of ellendig leven om de zonde te laten en de wereld en alles wat maar buiten Christus is, los te laten om Hem te volgen en te dienen. Gemeente, het is het wonder van vreugde. Zo blij maakt het u, dat u wel kunt zeggen met de bruid uit het Hooglied, nadat zij het in hartstochtelijk verlangen over haar hemelse Bruidegom heeft ("Hij kusse mij met de kussen van Zijn mond"), zegt ze erbij, "Want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn." En met het woordje 'wijn' wil ze zeggen: "Alle andere vreugde buiten de vreugde met U, is waardeloos."

Of niet? Verloofd meisje ten aanzien van je verloofde jongen? Bruid ten aanzien van je bruidegom? Gelukkig getrouwde vrouw ten aanzien van uw man? Wie herkent dat? En dat is nu geestelijk ook zo. Daarom staat hier het woordje 'wijn' om duidelijk te maken dat het leven dat Hij biedt, vreugde geeft zelfs in smart, zelfs in gemis, zelfs in leed. Het is zo groot als niemand zeggen kan.

Verbi Divini Minister – veertig jaar (9)

In mijn puberteit was ik zo verlegen dat ik zelfs aan tafel – terwijl er geen vreemden bij waren – al kleurde als de aandacht teveel op mij werd gericht. Spreekbeurten op school waren voor mij een bezoeking en een verschrikking. Ik weet nog dat ik aan de beurt was, toen in de laatste week voor de zomervakantie de laatste spreekbeurt in 4-havo zou zijn. Ik spijbelde. Zo hoefde ik nét geen spreekbeurt te houden. Maar ja, in 5-havo kwam ik wel weer aan de beurt. Nu was er een boek met de sprekende titel *Woutertje Pieterse*. Ik had als kind nooit van dat boek gehoord, maar toen ik in de brugklas de eerste keer geschiedenis had, vroeg de leraar bij het doornemen van de presentielijst: "Heet jij naar dat boek?" Ik wist in de verste verten niet waar hij het over had, maar wel dat ik de voornaam van mijn grootvader van moederszijde had (en dat was geen Pieters). Dus dat de achternaam mét de voornaam net gelijk waren als de naam van de hoofdpersoon van dat boek, was menselijk helemaal toevallig. Maar deze 'toevallige' samenloop van omstandigheden gebruikte de Heere vijf jaar later om mij eensklaps van mijn verlegenheid te genezen. Wat gebeurde er? Ik moest weer een spreekbeurt houden en zag er als een berg tegenop. Ik besloot het te doen over het boek van Multatuli, *Woutertje Pieterse*.

Toen ik voor de klas, weer super-zenuwachtig, mijn spreekbeurt aankondigde met de woorden: “Ik wil mijn spreekbeurt houden over Woutertje Pieterse”, schoot heel de klas in een daverende lach. En dát nu nam al mijn zenuwen weg, en ik kon ‘zomaar’ mijn spreekbeurt houden. Al ben ik na die morgen in 5-havo nog duizenden keren zenuwachtig geweest, wanneer ik moest spreken, én als jongen voor de klas én op de jeugdvereniging én vooral als voorganger/prediker, toch was mijn verlegenheid compleet genezen! De Heere schonk mij zelfs in het volgende jaar zoveel vrijmoedigheid en spreekvaardigheid, dat ik onvoorbereid een spreekbeurt kon houden – over welk onderwerp ben ik vergeten, maar dat het totaal onverwachts moest gebeuren, herinner ik me nog levendig. En het mocht gáán... Gedurende de jaren dat ik op de jeugdvereniging was, heb ik meermalen een inleiding mogen houden, en zo heeft de Heere mij genadig geschonken om in het openbaar, zonder te veel spanning, ook later als predikant voor te gaan. Maar als sommigen denken, dat ik het ‘eventjes doe’, vergissen zij zich helemaal, want het is mij elke keer weer een onmogelijkheid om te preken, en ik moet het elke keer weer van Boven krijgen.

Ten slotte

Een hartelijke groet: ‘De HEERE zal Zijn volk sterkte geven. De HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.’

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant