

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 4 juli

9.30 uur: ds. W. Pieters, Spreuken 1:1-7

Groep C1 A t/m Hooft

14.30 uur: ds. W. Pieters, Spreuken 1:8-19

Groep C2 Hoorn t/m P

18.30 uur: ds. W. Pieters, Spreuken 1:20-33

Groep C3 R t/m Z

Woensdag 7 juli

14.00 uur: zendingsmiddag

Sprekers ds. K. van Olst en ds. H. Zweistra

Collecten 4 juli

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

Collecte 7 juli

Er is één collecte die bestemd is voor het zendingswerk.

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Kinderoppas 4 juli

Morgendienst: Cora van Ramshorst, Else van Norel, Ariannne van de Werfhorst

Middagdienst: Gerdien Beens, Lisette van de Werfhorst

Naar aanleiding van de dooppreek

“Dag dominee, ik luisterde uw preek van gistermorgen. Blijf erover nadenken.

Het laat me niet los. In de doop legt God Zijn beloften heel dicht aan ons hart.

Net zoals ik uiterlijk gewassen ben, ben ik ook van binnen gereinigd. Hoe?

1. Door het bloed van Jezus Christus, als reiniging, als rechtvaardigmaking, in de vergeving van al mijn zonden.

2. Door de Heilige Geest – ter vernieuwing, Hij zorgt voor zondehaat, vernieuwt mijn binnenste, dat wil Hij doen.

Ben ik dan gereinigd als gedoopte?

NEE! Het gaat om de belofte, en om het geloof in de God van mijn doop. Maar wat moet ik dan geloven? (Heere, leer mij geloven!)

1. Dat ik een vuile zondaar ben, want het water / het reinigen veronderstelt dat het dus nodig is om schoongemaakt te worden.

2. Dat Christus Zijn bloed voor mij heeft gestort.

Geloof ik in de God van mijn doop? Of verdrink ik in dat doopwater?

“Wil ik Uw beloften wel aannemen, Heere? O, wat zal de hel vol liggen met eigenwijze en onwillige mensen... En... ik?? O, Heere, laat Uw Geest mijn eigenwijsheid toch verbreken! Ik denk aan die storm van vorige week, bomen werden ontworteld: zo is Uw Geest toch ook, o God? Als een wind, onwederstandelijk, alles werd het zwijgen opgelegd. Leer mij zwijgen.”

Is mijn doop wel een medicijn voor mijn ziel? “Heere, ik begrijp mijn eigen doop niet. Ik begrijp het niet. Ik ben zo vies en vuil, ik ben zo naar over mezelf, en: JA, ik wil de zaligheid buiten mezelf zoeken, maar mag ik het wel? Ja, toch? In de doop zegt U toch eigenlijk: Je bent zó welkom?”

Hoe zit het nou eigenlijk? *Als ik in zonde gevallen ben, tóch aan Gods genade niet vertwijfelen...* “Heere, ik ben zo'n twijfelaar. Ik vind geen einde aan mijn zonden. *Zie het Lam Gods!* – o, wat doe ik met zo'n preek, met de doop? Maar U kunt toch niet liegen? Nog eerder zult U ophouden God te zijn, dan dat U liegen zou... toch, Heere? U kunt toch niet spreken en het dan níet doen?”

O, maar ik KAN toch niet geloven!?

Een verwarde groet van één, misvormd door duizend zonden.”

Zendingsmiddag

Wij nodigen u van harte uit op onze jaarlijkse zendingsmiddag, die wij woensdag 7 juli houden. Sprekers zijn Ds. K. van Olst en Ds. H. Zweistra.

Aanvang: 14.00 uur. Als u bij de dienst aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden bij de koster (koster@hhgelspeet.nl).

Hartelijke groet, de zendingscommissie

Huwelijksjubilea

Op 3 juli is echtpaar Van Norel–Brouwer, Veenweg 33, 8075 PR Elspeet 25 jaar getrouwd.

Op 4 juli is echtpaar Bast–Dijkgraaf, Stakenbergweg 102, 8075 RB Elspeet 65 jaar getrouwd.

Op 6 juli is echtpaar van Asselt–Westerbroek, Wethouder Van der Zandeweg 23, 8075 DC Elspeet 50 jaar getrouwd.

De Heere bezoeke u op deze gedenkdag met Zijn gunst en doe het lieflijk licht van Zijn vertroostend aangezicht over u en al uw geliefden lichten. Een gedenkdag is een terugdenk-dag: “Wie is God voor ons geweest?” “Wie zijn wij voor Hem geweest?” En ook: “Wat is er allemaal in al die jaren, maanden, weken, dagen in ons leven gebeurd?” En dan is er bij ieder van de drie echtparen en familiekringen heel wat gepasseerd om op zo'n gedenkdag bij stil

te staan en om ermee voor Gods troon te komen. Er waren verdrietige en er waren blijde gebeurtenissen. De Heere zegende en kastijdde. En nu weet de Heere in alle omstandigheden, ook voor al het toekomstige, te voorzien en u alles te geven wat nodig is naar lichaam en ziel. Hij stelle u ook voor al uw geliefden en voor het geheel der gemeente tot zegen in persoonlijke of ambtelijke dienst!

Doopdienst

Op zondag 27 juni zijn gedoopt:

Ryan en Laury van der Have, Slotenerf 6, Elspeet

Mattheo Raphaël Kardol, Koningin Beatrixstraat 54, Nunspeet

Jentje Elizabeth Lindenholz, Ploegweg 35, Elspeet

Mart Jaap Roeleveld, Wethouder Van der Zandeweg 54, Elspeet.

De Heere schenke u en uw kinderen om met gegronde blijdschap te reizen, mét de kamerling (niet in het gezelschap van Filippus, die is niet meer onder ons, maar) in het Gezelschap van de Man van Smarten, over Wie de kamerling las, over Wie hij van Filippus mocht horen, in Wie Hij leerde geloven en in Wiens Naam hij mocht worden gedoopt; én over Wie het ook in de doop van ons en onze kinderen ging: Zijn verzoenend lijden en sterven, Zijn opstandingskracht en genade!

Preekbespreking

Aanstaande zondagavond is er preekbespreking met jongeren van de gemeente. We denken na over de stof van de avonddienst, Spreuken 1 vanaf vers 20. Hartelijk welkom!

Langdurig verpleegd of elders wonend

Pieter Verkade, *Kroonheim, 't Hof 12*, 3888 MH Uddel.

Onze zieken

Arinde Hazeleger, Nunspeeterweg 43, 8075 AA Elspeet, is vorige week geopereerd en mocht weer thuiskomen.

Mevrouw P.C. Coster-van der Vlies, Vierhousterweg 17a, 8075 BG Elspeet, is vorige week geopereerd en mocht weer thuiskomen.

Mevrouw J. van de Steeg-van den Hoek, Harderwijkerweg 40, 3888 LR Uddel is vorige week geopereerd en zal vermoedelijk deze week thuiskomen.

De heer D.D. van der Ende, *hospice* Nunspeet, is ernstig verzwakt, ja stervende. Volgende week moet Rutger Koetsier, Nunspeeterweg 112, 8075 AD Elspeet, in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam geopereerd worden.

De Heere zij een ieder, jong en oud, nabij in Zijn Goddelijke barmhartigheid en ontferming!

Agenda week 27

Zondag 4 juli

20.15 uur preekbespreking

Maandag 5 juli

19.00-20.00 uur afhalen van collectemunten

19.30 uur vergadering kerkenraad

Woensdag 7 juli

8.30 uur tuingroep 2

9.00-12.30 uur vergadering Welcura

14.00 uur zendingsmiddag

Donderdag 8 juli

8.45 uur schoonmaakgroep 1

19.30-21.00 uur zes-jaarlijkse stemming [in consistorie]

Zaterdag 10 juli

8.00 uur overstekken en hoge ramen wassen van de kerk

19.00 uur zingen voor de kerkteléfono

Diaconie

Giften die de afgelopen week via de bank zijn ontvangen: 1 x € 900, 1 x € 200, 1 x € 150, 2 x € 100, 1 x € 30, 1 x € 25, 2 x € 15, 2 x € 10, 1 x € 5. Voor noodhulp 1 x € 100. Voor noodlijdende gemeenteleden 2 x € 100.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

Kerkvoogdijzaken

9 juni 2021

Gewone collecte € 301,00

13 juni 2021

Gewone collecte € 992,85

Vrije zitplaatsen € 1.178,35

20 juni 2021

Gewone collecte € 953,65

Op bezoek ontvangen:

- voor de kerk: 2 x € 25 en 1 x € 20.

- voor het orgelfonds: 1 x € 25.

Per bank ontvangen:

- collectegeld: 1 x € 300, 1 x € 250, 1 x € 200, 1 x € 50, 1 x € 30, 1 x € 25, 2 x € 15 en 2 x € 10. Totaal € 905.

- gift 1 x € 1.000.

- voor aflossing lening: 1 x € 65, 1 x € 50, 1 x € 30 en 1 x € 20.

Wij zeggen u hartelijk dank voor al uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Bericht namens de activiteitencommissie

Fietstochtdag voor het hele gezin

Vanuit de activiteitencommissie zijn er weer drie fietsroutes uitgezet; 10 km (m.n. voor gezinnen met kleine kinderen), 25 km en 60 km. De routes kunt u op zaterdag 17 juli afhalen bij de ingang van de kerk tussen 10.00 en 14.00 uur. De routes kosten € 2,50 per persoon; met een maximum van € 10,00 per gezin. *Let op: er is geen pitstop en/of koffie bij de kerk.*

Wilt u een heerlijk samengesteld lunchpakket voor onderweg (kosten € 5,00) dan graag vooraf aanmelden per e-mail of bij één van de leden van de commissie. Ook voor de kinderen is er een speciaal verrassingspakket (kosten € 2,50); hiervoor geldt op de dag zelf op = op.

Met vriendelijke groet, de activiteitencommissie

Zes-jaarlijkse stemming

De zes-jaarlijkse stemming die in november 2020 had moeten plaatsvinden, moet kerkordelijk nu plaatsvinden in de periode tussen 5 juni en 1 oktober. Voor deze verkiezing is een zgn. stembusverkiezing toegestaan. In verband hiermee worden alle stemgerechtigde mannelijke lidmaten (geen gast-leden) hiervoor opgeroepen. De stemming zal plaatsvinden in de consistorie op donderdag 8 juli van 19.30 uur tot 21.00 uur. Er zijn twee verkiezingen. In de eerste stemming kiezen de tot stemmen bevoegde leden tussen de volgende twee mogelijkheden:

De tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente kiezen er wat betreft hun bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen voor:

- om de kerkenraad te machtigen namens hen deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk uit te oefenen,*
- om deze bevoegdheid aan zichzelf voor te behouden.*

Indien voor de tweede optie wordt gekozen, dan zou er in een stemmingsvergadering geen tweede stemming hoeven plaats te vinden. Indien voor de eerste, dan zou er wel een tweede stemming gehouden dienen te worden. Nu de zes-jaarlijkse stemming door een stembusverkiezing plaatsvindt, zullen beide verkiezingen gelijktijdig plaatsvinden met een gecombineerd stembiljet.

U dient dan in de tweede plaats te kiezen tussen de volgende twee mogelijkheden:

De tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente kiezen er voor om hun bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen:

- zó aan de kerkenraad op te dragen, dat deze het recht zal hebben om dubbeltallen op te stellen,*
- geheel aan de kerkenraad op te dragen.*

Misschien vraagt u zich af, hoe de situatie momenteel, sinds de vorige zes-jaarlijkse stemming, in onze gemeente is. U hebt aan de kerkenraad de volmacht gegeven om dubbeltallen op te stellen. Dat betekent dat u hebt gekozen voor *“De tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente kiezen er wat betreft hun bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen voor om de kerkenraad te machtigen namens hen deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk uit te oefenen”* en dat u daarna koos voor *“De tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente kiezen er voor om hun bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen zó aan de kerkenraad op te dragen, dat deze het recht zal hebben om dubbeltallen op te stellen”*.

Alle tot stemmen bevoegde lidmaten brengen voor beide verkiezingen tegelijkertijd hun stem uit. Als blijkt dat uit de eerste keuze de aanwezige lidmaten voor de mogelijkheid kiezen *“om deze bevoegdheid aan zichzelf voor te behouden”*, is de andere stemming niet van toepassing. Indien in de eerste keuze de lidmaten voor de mogelijkheid kiezen, zoals die momenteel praktijk is, is vervolgens ook de uitslag van de tweede stemming van toepassing.

Wij rekenen op uw aller komst.

Uw kerkenraad

Oproep nieuwe commissieleden ABC Alies Koetsier

Als achterbancomité zijn we op zoek naar nieuwe leden die op een indirecte manier wat voor vluchtelingen willen betekenen. Wilt u een bijdrage leveren in ons enthousiaste comité of kent u anderen die dat zouden willen, dan horen we dat graag! Er is een vacature voor het secretariële werk en voor hulp en ondersteuning bij verschillende andere taken. Hebt u vragen? Dan kunt u contact op nemen met de voorzitter Chris van der Velden: 06-5376 7873.

Uit een preek over Jesaja 55 vers 1

O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!:

Nog een keer: zonder geld. Het is goed, al is het nog zo vernederend voor een tevreden mens, een zelfvoldane dominee, om te leren en nog eens te horen dat je echt helemaal niets hebt: “U, die geen geld hebt.” Maar ook, nog een keer: “... zonder geld.” De Heere zegt als het ware: “Pas op hoor, als u komt, bent u hartelijk welkom, maar pas op, hoor: zónder geld!” Als u geld meebrengt, bent u niet welkom...

Het staat er, hè: kom zonder geld. Zonder geld. Als je geld meebrengt, als u toch met die farizeeër in de gelijkenis van Lukas 18 zegt: “Heere, ik dank U dat ik niet zo slecht ben...” U zegt het niet hardop, maar u denkt het wel. Dat u toch denkt dat u met uw bidden wat moet zijn. Dat u toch wel vindt dat u met uw zondebestrijding wat succes moet hebben. Dat u toch wel vindt dat u, met ik

weet niet welke andere dingen die u onderneemt, iets moet hebben, dan bent u niet welkom. Dan kunt u niet bij Hem terecht. Dan gaat de deur dicht. “Nu”, zegt u, “dat is toch wel erg scherp gezegd, dominee.” Ik verzin het niet, het staat in de Bijbel. Maria, de moeder van onze Heere Jezus Christus, heeft het gezongen, toen zij vervuld met de Heilige Geest bij haar nicht Elisabeth ook deze woorden uitsprak: “Rijken heeft Hij leeg weggestuurd.” “Ga maar! Ga maar! Uw leven is zo vol van uzelf, er kan geen genade van God meer bij.” Met eerbied gezegd, al zou de Heere het u aanbieden dan wilt u het nog niet hebben, want u hebt zoveel zelf. Daarom: zonder geld. Hebt u toch nog geld? Bent u toch nog niet helemaal vernederd, niet helemaal afgebroken? Dan mag u het vragen: “Heere, nu ben ik zo’n dwaas, terwijl ik beter weet, denk ik toch stiekem dat ik wat heb. Wilt U alles afpakken?” En dan moet u niet aan God voorwaarden stellen en Hem de weg voorschrijven, maar dan zegt u het eerbiedig op deze manier: “Heere, wil mij nu geestelijk alles afpakken wat U en Uw genade in de weg staat.” Het kan zijn dat u vraagt om iets wat u helemaal niet wilt dat God doet. U gaat vragen om afbraak, nu, wie wil dat? Om ontleding, om verarming. Dat wil toch niemand? Gemeente, doe het toch maar! Bid maar tegen uzelf in, tegen uw vlees in. En zeg: “Heere, maak mij dan geschikt voor dat Water Dat Jezus Christus is, en dat Brood Dat Jezus Christus is.” En, zoals hier verder staat, die wijn en die melk.

Verbi Divini Minister – veertig jaar (8)

Omdat ik geen vwo+ (of zoals het ook wel werd genoemd, geen gymnasium) had gehad, met de klassieke talen Latijn en Grieks, zou ik de vooropleiding moeten doen, die twee jaar zou duren. Ik wilde dat liever niet en daarom begon ik de studie Latijn en Grieks in de lange zomervakantie tussen 5-vwo en 6-vwo. De grammaticaboeken, *Tirocinium Latinum* en *Tirocinium Graecum*, bestudeerde ik van voor naar achter in de hoop dat zodoende ik twee jaar vooropleiding zou inhalen.

Toen ik de eindexamens van 6-vwo had gedaan, heb ik alle maanden tot en met de eerste week van september gestudeerd op de verplichte examenteksten van de grote Griekse wijsgeer Plato en anderen, om in de tweede week van september 1976 examen Grieks te doen – en te zakken. De examinator vroeg mij hoe ik aan die kennis van het Grieks was gekomen. Ik vertelde hem dat ik dat in twee zomervakanties mijzelf had proberen bij te brengen. Toen zei hij: “Maar klassieke talen kun je niet zonder opleiding leren...” En zo moest ik in september toch met de vooropleiding in Utrecht starten.

Ik ging ook naar de jeugdvereniging. Daar werd het Bijbelboek Ruth behandeld. Ik mocht een inleiding houden over Ruth 3, waarin beschreven staat dat Ruth op advies van haar schoonmoeder in de late avond naar de akker van Boaz gaat, waar het graan was gedorst en nu werd gewand (waarbij kaf van korenkorrels werd gescheiden). Daar moest Ruth dan aan Boaz vragen om haar

losser te zijn. Ik herinner met niets meer van die inleiding, maar nog wel dat het voor mij als het ware mijn eerste preek was – een oefening in vrijmoedig spreken. Aan het eind van de avond mocht degene die de inleiding had gehouden, als hij dit wilde, afsluiten met dankgebed. Het was voor mij de allereerste keer dat ik hardop bad, en in gezelschap. O, wat was ik gespannen... Dat ik trouwens vrijmoedig mijn inleiding durfde te houden, was niet zo voor de hand liggend, als u misschien zou denken, want ik was in de jaren van mijn puberteit buitengewoon verlegen en durfde in het openbaar nooit iets te zeggen – zelfs amper thuis aan tafel. Maar daar heeft de Heere mij op een opmerkelijke manier van afgeholpen...

Ten slotte

De leer van de verkiezing door een gelijkenis toegelicht, aan de hand van de gevangenneming van Saulus van Tarsen

Een goede Koning heeft een hoveling, die – zonder enige goede reden – opstand pleegt en zelfs de kroonprins probeert te doden.

De Koning stuurt zijn leger uit om de opstandeling en zijn volgelingen te verslaan. Voordat het tot een treffen komt, biedt de Koning echter allen een algemeen pardon aan, onder voorwaarde dat zij de wapens neerleggen en hun loyaliteit aan de Koning betuigen. Niemand van hen zal dan worden gestraft, ja een ieder mag weer delen in al de gunsten en gaven van de Koning.

Was de Koning aan deze opstandelingen verplicht een algemeen pardon aan te bieden?

Niemand van de rebellen gaat op deze voorwaarde in, maar allen zijn van plan zich tot het uiterste te verzetten.

Voordat het leger de rebellen aanvalt, laat de Koning een geheim plan uitvoeren. Hij heeft de voormalige hoveling, die nu zo'n verbitterde opstandeling is en zelfs de zoon van de Koning probeerde te doden, tóch lief. Hij wil hem redden van de ondergang. Daarom stuurt hij een geheime expeditie eropuit om deze rebellenleider gevangen te nemen. Het plan lukt. De aanvoerder wordt ontvoerd en bij de Koning gebracht. Die spreekt indringend met hem en weet hem voor zich te winnen. De opstandeling buigt, belijdt zijn schuld en strafwaardigheid, en ontvangt – hoe slecht en gemeen hij ook was – een volkomen pardon.

Was de Koning aan deze opstandelingen, die allemaal het genadig-aangeboden algemene pardon hadden afgewezen, verplicht om naast die ene (die aanvoerder), nog anderen te ontvoeren en voor zich te winnen? Nee toch?

Ondertussen is het in het vijandelijke kamp bekend geworden dat de aanvoerder in het diepste geheim is ontvoerd en bij de Koning is gebracht. Wie van de rebellen wenst dat ook? Niemand. Wie van hen is jaloers op de ontvoerde aanvoerder? Niet één.

De Koning stuurt de voormalige opstandeling en nu in gunst herstelde hoveling naar het rebelse leger. Met de witte vlag van een algemeen pardon komt de voormalige rebellenleider bij zijn voormalige vrienden en biedt hun namens de Koning – voor de laatste maal – het ernstig-gemeende aanbod van verzoening aan. Zij willen geen van allen, maar zijn vreselijk kwaad op de voormalige leider. Al is hij gezant en al geniet hij tijdens de onderhandelingen onschendbaarheid, toch ondernemen ze een poging om hem te doden. De voormalige opstandeling en nu in gunst herstelde vertrouweling komt onverrichterzake bij de Koning terug. Dan wordt het sein tot de aanval gegeven. De strijd is in korte tijd beslist: de rebellen worden verslagen. Wat is de toepassing?

Toen Saulus van Tarsen eropuit trok om de volgelingen van Jezus gevangen te nemen (Handelingen 9), nam Jezus hem gevangen. En al was hij nog zó'n opstandeling tegen zijn Koning, toch sprak deze goede Koning woorden van eeuwig leven tot zijn ziel en won Hij hem in voor de eens door hem zo verachte Nazarener.

Wie kan het de Koning terecht verwijten dat hij niet méér rebellen-tegen-Jezus gevangen nam? Of: als Hij er al enigen méér 'ontvoerde', wie kan het Hem terecht verwijten dat Hij ze niet allen zo behandelde?

Wie van Saulus' voormalige vrienden en mede-haters-van-Jezus was jaloers op hem, die op weg naar Damascus was 'ontvoerd'? Niemand. Wie van hen die mét Saulus leerlingen van Gamaliël waren geweest, wenste een gelijksoortige confrontatie met Jezus? Niet één.

De Koning stuurde vervolgens Saulus eropuit om de rebellen (farizeeën en heel het joodse volk) te vertellen hoe de toestand rondom de Gekruisigde nu werkelijk was – dat Hij geen verleider was, maar de lang-beloofde Messias! Zie Handelingen 9:20-22: "Saulus predikte terstond in de synagogen Christus, dat Hij de Zoon van God is. En allen die het hoorden, ontzetten zich en zeiden: "Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie deze Naam aanriepen, die daarom hier gekomen is, opdat hij hen gebonden zou brengen tot de overpriesters?" Maar Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden en bewees dat Hij de Christus is."

Het resultaat?

"Toen vele dagen verlopen waren, hielden de Joden samen raad, om Saulus te doden." (Handelingen 9:23)

En Saulus vertelt later over deze tijd:

"Jezus zei tegen mij: "Spoed u, en ga met haast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van Mij niet aannemen." En ik zei: "Heere, zij weten, dat ik in de gevangenis wierp, en in de synagogen geselde, die in U geloofden. En toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, dat ik daar ook bij stond, en mede een welbehagen had in zijn dood, en de klederen bewaarde van hen die hem doodden." En Hij zei tegen mij: "Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen

zenden.” Zij (de woedende Joden) hoorden hem nu tot dit woord toe. En zij verhieven hun stem en zeiden: “Weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk, dat hij leeft.” (Handelingen 22:18-22)

Is God aan iemand van ons verplicht om ons – tegen onze wil – om te turnen en tot Zijn vriend te maken = te bekeren en te redden van het verderf?

Zoals het Hem behaagde om toen één van die vervolgers tot volgeling te maken, zo behaagt het Hem ook nu om van al die opstandelingen er enigen tot hoveling te maken. En de anderen? Die zijn er niet jaloers op en wensen deze genade niet te ontvangen...

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant