

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 18 juli

9.30 uur: ds. W. Pieters, Spreuken 3:1-4

Groep C2 Hoorn t/m P

14.30 uur: ds. W. Pieters, Spreuken 3:5-6

Groep C3 R t/m Z

18.30 uur: ds. W. Pieters, Spreuken 3:7-10

Groep C1 A t/m Hooft

Zondag 25 juli

9.30 uur: ds. W. Pieters, Spreuken 3:11-12

Groep C1 A t/m Hooft

14.30 uur: kand. H. van de Beek

Groep C2 Hoorn t/m P

18.30 uur: ds. W. Pieters, Spreuken 3:13-18

Groep C3 R t/m Z

Donderdag 22 juli GBS dienst

19.30 uur: ds. D Zoet (aanmelden bij de koster)

Collecten

18 juli

1^e collecte fonds christelijke doeleinden

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

22 juli

1^e collecte bestemd voor de GBS

25 juli

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte bestemd voor de aflossing van de lening op het kerkgebouw

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Kinderoppas

18 juli

Morgendienst: Bernadet de Bijl, Rhodé van Ark, Ingrid Bakker

Middagdienst: Geralda Kuijt, Nienke Koetsier

25 juli

Morgendienst: Evelien Spelt, Elise Visser, Loïs Weerheim

Middagdienst: Jenneke Dijkgraaf, Henrieke Hazeleger

Verjaardagen 80+

Op 18 juli wordt mevrouw G. Bast-Dijkgraaf, Stakenbergweg 102, 8075 RB Elspeet, 93 jaar.

Op 26 juli wordt mevrouw B.L. van de Kolk-Tenthof van Noorden, Gerrit Mouwweg 93/Q, 8075 AH Elspeet, 92 jaar.

Op 27 juli wordt mevrouw C.A. van de Kolk-Hameete, Uddelerweg 31, 8075 CG Elspeet, 91 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Doopdienst

De volgende doopdienst zal gehouden worden op zondag 22 augustus. De doopzitting is op dinsdagavond 17 augustus om 19.30 uur in zaal 2-3.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw M. de Vries-Sterkenburg, *Norschoten*, locatie Drostendijk, woning 2, kamer 2.1, Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld.

Meeleven

In de achterliggende week is in de leeftijd van 72 jaar de moeder, schoonmoeder en oma gestorven van familie Wisse-van Hierden, Nunspeterweg 81. Zij was ook de zus en schoonzus van mevrouw Bronkhorst-de Weerd, Diepeweg 21a, van echtpaar De Ruiters-de Weerd, Spoekeboompje 2, en van mevrouw De Weerd-Bruijnes, Nunspeterweg 92.

Eveneens is in de achterliggende week in de leeftijd van 91 jaar de moeder, schoonmoeder en oma gestorven van familie Stip-Fioole, Staverdenseweg 45. De Heere ondersteune de rouwdragenden en heilige de roepstemmen aan ieders hart! Het leven blijkt een damp te zijn; de dood blijkt ieder uur te wenken...

Onze zieken

Rutger Koetsier, Nunspeterweg 112, 8075 AD Elspeet, mocht weer thuiskomen uit het Erasmusziekenhuis.

Mevrouw Van den Berg-Mulderij, Kleine Kolonieweg 99, 8075 PB Elspeet verblijft nog in het St. Jansdalziekenhuis.

Mevrouw Van de Veen-van de Zande in Sonnevanck is zeer zwak. Van harte wensen we een ieder toe om in deze weg dicht bij de Heere te schuilen! Het is voor ons vaak niet te doorgronden, waarom we lijden en moeiten moeten meemaken, maar als er geloofsvertrouwen is in Gods nooit-falende macht, wijsheid en trouw, dan kunnen we het overgeven, wetend dat Klaagliederen 3 vers 33 waar is: "Hij plaagt of bedroeft de mensenkinderen niet van harte."

Agenda week 29

Woensdag 21 juli

8.30 uur tuingroep 2

Donderdag 22 juli

8.45 uur schoonmaakgroep 3

19.30 uur GBS-dienst

Zaterdag 24 juli

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

Agenda week 30

Dinsdag 27 juli

10.00 uur fietsdag georganiseerd door stichting Adullam

Donderdag 29 juli

8.30 uur tuingroep 1

18.45 uur schoonmaakgroep 4

Zaterdag 31 juli

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

Mutaties lidmaatschap

Overgeschreven naar de Gereformeerde Gemeente te Elspeet echtpaar Van der Vlucht-Appelmelk, Haverweg 24, 8075 BR Elspeet.

De Heere zij u op uw moeilijk pad zeer nabij in alle opzichten!

Diaconie

Giften die we de afgelopen week per bank hebben ontvangen: 1 x € 300, 1 x € 150, 2 x € 100, 1 x € 75, 2 x € 50, 1 x € 40, 1 x € 25, 1 x € 20, 1 x € 15, 2 x € 10, 1 x € 5.

Voor noodlijdende gemeenten en personen: 1 x € 50; voor de Boaz-Jachinschool 1 x € 50; voor de zending 1 x € 25, en 1 x € 20.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

Kerkvoogdijzaken

Per bank ontvangen:

- collectegeld: 1 x € 400, 1 x € 200, 1 x € 150, 1 x € 100, 1 x € 75, 1 x € 60, 1 x € 50, 3 x € 30, 1 x € 25, 1 x € 15 en 2 x € 10. Totaal € 1.185.
- giften: 1 x € 10.000, 4 x € 50 en 1 x € 20.
- voor kerkvoogdij: 1 x € 28 en 1 x € 25.
- voor aflossing lening: 1 x € 400, 1 x € 50, 1 x € 20, en 1 x € 10.
- voor vrije zitplaatsen: 1 x € 10.

Wij zeggen u hartelijk dank voor al uw gaven.

Vakantieperiode

Om ook onze vakantiegasten de gelegenheid te geven de erediensten te kunnen bezoeken, is ons verzoek als u met vakantie gaat om u af te melden voor de zondagen dat u er niet zult zijn. Bij voorkeur per mail u afmelden bij de koster: koster@hhgelspeet.nl.

Vakantie koster

Onze koster heeft vakantie vanaf zaterdag 31 juli t/m vrijdag 15 augustus. Tijdens deze periode verzoeken wij u om, in geval u hem nodig hebt, contact op te nemen met kerkvoogd E. Dijkgraaf mobiel: 06-1363 1637 of via de mail edijkgraaf@hhgelspeet.nl

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Geachte leden. Het duurt nog wel enkele maanden maar het nieuwe verenigingsseizoen staat voor de deur. Dinsdag 5 oktober staat de eerste bijeenkomst van het seizoen 2021-2022 op onze kerkelijke agenda. Verder hierbij de data zoals ze gepland zijn; kunt u rekening mee houden in uw en jouw agenda! Dinsdagavond 5 okt. (18 en 19 okt. voorbereidingen verkoopdag op 20 nov.) 2 nov., 30 nov. en maandagavond 13 dec. 2021. Vervolgens in 2022 op dinsdagavond 11 jan. (25 jan. jaarvergadering) 8 febr., 22 febr., 8 mrt., 22 mrt. (5 april afsluitingsavond) en 19 april.

Het bestuur

Verlof Edi en Gerda Klaver NaTchende

Beste gemeente, als alles volgens planning verloopt, komen Edi en Gerda vanaf begin september tot half oktober met verlof naar Nederland. Omdat de zomervakantie bijna begint, willen we dit bericht alvast met u delen. We nodigen u als gemeente vast uit voor woensdagavond 29 september. Gerda zal deze avond vertellen over haar werk en u hebt de gelegenheid Edi en Gerda samen te ontmoeten.

Zet u/jij deze datum in de agenda?

Namens het hometeam, Gardien Beens en Eveline Roelofs

Uit de kerkenraad

Op 5 juli vergaderde de kerkenraad. In deze laatste kerkenraadsvergadering voor de vakantie kwamen diverse zaken aan bod. Twee ambtsdragers deden verslag van hun deelname aan een evangelisatie-activiteit in de Bijlmer. Dit ging uit van de landelijke commissie evangelisatie. Na de zomer hopen we verder te spreken over het evangelisatiewerk. Dan spreken we ook verder over de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal op de onder ons bekende wijze te vieren. We hebben besloten dat de ouderling van dienst de dominee weer een hand zal geven voor en na de dienst. Dit is een belangrijke symbolische handeling.

Uw kerkenraad

Zes-jaarlijkse stemming

De uitslag van de gehouden stembusverkiezing van donderdag 8 juli bepaalt, dat de manier waarop kerkenraadsleden in de komende zes jaren worden verkozen ongewijzigd blijft. Als kerkenraad zijn we dankbaar voor uw vertrouwen. Moge Gods Naam ook hierdoor verheerlijkt worden in onze gemeente.

Uw kerkenraad

Dankbetuiging

Het heeft ons verrast dat er zoveel mensen zijn die aan me/ons denken. Hartelijk dank voor de vele kaarten met goede wensen. Het heeft ons erg goed gedaan.

*Vriendelijke groet Alie Dijkgraaf-Slijkhuis, Sonnevandijk 2, 3847 LC
Harderwijk*

Beste gemeenteleden

Een poosje geleden gaf ik in de kerkbode een update over de werkvakantie met stichting World Servants die ik ga doen, en de flessenactie die ik daarvoor houd. Van 23 juli – 2 augustus werk ik in Geldermalsen bij een locatie van 's Heeren Loo aan een belevingstuin bij een kinderdagcentrum. Daarna ga ik volgend jaar alsnog naar het buitenland. De locatie van die werkvakantie is op dit moment nog niet bekend. De flessenactie die ik voor deze projecten heb gehouden, stopt per 20 juli aanstaande. Ik heb inmiddels het mooie bedrag van ruim 400 euro opgehaald met deze actie. Hier wil ik u als gemeente hartelijk voor danken! Ik ben erg dankbaar voor dit prachtige bedrag. Flessen kunnen tot en met 20 juli nog ingeleverd worden in de container bij mij thuis, Wethouder van der Zandweg 33. Wanneer u niet in de gelegenheid bent de flessen te komen brengen, kan ik de flessen ophalen. U kunt mij dan bereiken via 06-1168 4087.

Meer informatie over de projecten die ik ga doen, is te vinden via geef.ws/marielleoudendorp. Daar kan ook nog een sponsoring gedaan worden. Ik wil iedereen via deze weg hartelijk bedanken voor de bijdrage voor de beide projecten die ik ga doen!

Met vriendelijke groet, Mariëlle Oudendorp

Uit een preek over Jesaja 55 vers 1

O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!:

Wijn en melk zijn voedzaam, nuttig. Waar een kind, zelfs een baby door kan opgroeien. Geef een baby brood, het gaat niet goed, vlees, groente, aardappels, het gaat allemaal niet goed. Maar wat dan? Dat kindje kan dit niet gebruiken, kan het niet verteren. Wat heeft dat kindje nodig? Melk! “Nu”, zegt de Heere hier, als het ware, “is er hier zo’n zuigeling die geen aardappels enz. enz. in het geestelijke kan gebruiken? Alleen maar melk? Nu, dat heb Ik ook. Hier staat het: melk, geestelijke melk. Wat is dat dan? Dat is het evangelie op het niveau van een kind. Het evangelie dat ook een kind kan begrijpen. Maar geestelijk ook zelfs voor een oude van dagen. Misschien wel iemand die voor de kerkteléfono zit te huilen: “O God, ik mis dit allemaal en ik ken dit niet en al die heerlijke grote dingen, dat zal voor mij wel niet meer kunnen. Ik voel me net een klein kind, dat er nog niets van kent en weet.” Luister dan, de Heere wil ook aan bejaarden en volwassenen wel melkspijs geven. Ja, het is erg genoeg, dat iemand tientallen jaren lid van de christelijke gemeente kan zijn en nog steeds geen vast voedsel verdraagt. Dat is erg. Maar de Heere is niet zo hard dat Hij zegt: “Dan krijg je niets.” Dan zegt Hij: “Dan krijg je melk.”

Gemeente, Jesaja 55 vers 1, de hartelijke, ernstige, gunnende uitnodiging, roept ons op: “Kom tot de wateren!” Dat is één keer. “Kom, koop en eet!”, dat is twee keer ‘kom’. En dan: “Kom, koop zonder geld en zonder prijs!”, dat is de derde keer ‘kom’. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, alle Drie zeggen Zij: “Kom!” Zo staat het ook in de laatste uitnodiging van de Bijbel, Openbaring 22 vers 17. Daar zegt de Geest en de bruid: “Kom, en wie dorst heeft kome.” Dat is oud Nederlands voor: “Laat hem komen!” Aansporing. Of: “Die moet komen!” Bevel. En dan: “Die dorst heeft, kome en neme” (diezelfde oproep, diezelfde aansporing) “en neme van het water des Levens... om niet!” U krijgt het gratis, het is duur betaald! De bloedprijs van Christus’ dierbaar kruislijden maakt het voor u gratis te ontvangen. Amen.

Verbi Divini Minister – veertig jaar (10)

In de zomervakantie tussen 5 en 6-vwo las ik de boeken van ds. I. Kievit: *Tweeërlei kinderen des verbonds*, en *Voorwerpelijke-onderwerpelijke prediking, eis der Heilige Schrift*. Verder had ik van iemand oude jaargangen van het Gereformeerd Weekblad gekregen met artikelen van ds. L. Vroegindewey over het geestelijke leven. Wat ik in deze boeken en artikelen las, bracht mij wekenlang op de zeef van zelfonderzoek: “Wat was in mijn ‘bekering’ van God en wat was van mij, van de mens? Of was misschien alles wel inbeelding?” Geen aangename weken waren het, maar het bracht me wel dagelijks en meermalen per dag aan de troon der genade om licht en heiligende kracht van Boven. In het nu volgende examenjaar, 1975-76, stond het geestelijke leven niet stil, al kan ik er mij niet zoveel meer van herinneren. In september van 1975 ging ik naar belijdeniscatechisatie, omdat ik graag aan het avondmaal wilde deelnemen. Ik verkeerde in de veronderstelling dat ik nu, nu ik belijdeniscatechisatie volgde, wel heiliger zou worden. Ik had al zoveel tegen mijn zondige gedachten en begeerten gestreden, en tegen mijn Vader gezegd, dat ik niet meer, nooit meer wilde zondigen; en het ook aan Hem beloofd! Maar het lukte mij helaas niet om zondeloos te leven. Ook niet tijdens de winter dat ik op belijdeniscatechisatie zat. O, wat heb ik mij vaak verfoeid, dat ik belijdenis wilde doen en toch zo’n zondaar was.

Aan de dominee vroeg ik een keer hoe het zat met het verband tussen belijdenis-doen en avondmaalgang. Voor mij was het heel duidelijk: belijdenis leg je af, omdat je aan het avondmaal wilt deelnemen. Maar mijn predikant vond dat het niet zo simpel lag. Hij zei: “Jij denkt dat je op de ladder met één stap bij het dak bent, Wouter...” Hij gebruikte een mooi beeld: een ladder die tegen de dakrand van een huis staat. In mijn vurige en jeugdige enthousiasme had ik er geen erg in, dat er meerdere sporten aan die ladder zaten, en voor sommigen misschien wel heel veel sporten; en dat dus niet iedereen direct van de grond bij de dakrand was. Dit beeld heb ik vaak gebruikt: er is wél een vaste verbinding tussen belijdenis-doen en avondmaalgang (die ladder), maar het is niet altijd en voor iedereen meteen even duidelijk (het aantal sporten).

Op 21 maart 1976 deed ik belijdenis. Ds. D. van de Berg preekte over Johannes 14 vers 15: “Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.” Ik kreeg als tekst mee 2 Timotheüs 3 vers 14-15: “Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wie gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.”

Opnieuw meende ik, al was de tijd van catechisatie teleurstellend wat betreft mijn strijd tegen mijn zondige ik, dat ik nu, nu ik belijdenis had gedaan, wél heilig zou worden. Maar ach, wat ben ik ook daarin teleurgesteld. Maar toen de eerste keer kwam dat ik aan het avondmaal des Heeren mocht aanzitten dan? Zou ik nu eindelijk een overwinningsleven mogen krijgen?

Ten slotte

Zie, Ik maak alle dingen nieuw

God leidt de Zijnen vaak door diepe wegen.
En toch lacht hen een blijde toekomst tegen!
Eén blik daarop geeft hun weer nieuwe moed.
Wanneer de Heere iets ervan doet smaken,
Dat Hij eens alle dingen nieuw zal maken,
Dan klinkt hun lied: "Wat is de Heere goed!"

Hij bracht hen geest'lijk uit de dood tot leven.
De oude mens is wel in hen gebleven,
Maar toch, dat nieuwe leven sterft niet meer.
Wel moeten ze steeds weer met smart belijden,
Dat d' oude mens zo sterk is in het strijden,
Zodat z' in zonde vallen telkens weer.

En toch, hoe lang dit nog zal kunnen duren,
De Heere weet het en Hij telt de uren:
Straks breekt voor hen het uur van sterven aan.
Dan is de oude mens voorgoed verslagen,
Dan wordt hun ziel door engelen gedragen,
Om zonder zonde voor Gods troon te staan.

Dan zullen zij met al de hemelingen
Tot eer van God Drie-enig eeuwig zingen.
De Vader had hen lief van eeuwigheid,
De Zoon heeft, naar Zijns Vaders welbehagen,
Voor hen de schuld en straf volmaakt gedragen,
Gods Geest heeft hen bearbeid in de tijd.

"Zie, Ik maak alle dingen nieuw", die woorden,
Die d' oren van Johannes eenmaal hoorden,
Zijn ook vandaag tot troost van 's Heeren kerk.
Nieuw maakt de Heere God straks alle dingen!
Dan zullen al Zijn lievelingen zingen,
Hem prijzend voor 't door Hem voltooide werk!
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant