

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 27 juni

9.30 uur: ds. W. Pieters (doopdienst)

Groep C2 Hoorn t/m P

14.30 uur: ds. W. Pieters, NGB 31

Groep C3 R t/m Z

18.30 uur: ds. W. Pieters

Groep C1 A t/m Hooft

Woensdag 30 juni

19.30 uur: ds. W. Pieters (Bijbellezing)

Thema: 'De vreemdeling die in uw poorten is'

Collecten 27 juni

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte aflossing van de lening op het kerkgebouw

Collecten 30 juni

1^e collecte JV Samuel

2^e collecte kerkvoogdij

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Kinderoppas 27 juni

Morgendienst: Annemarie van Asselt, Dianne Hofman, Jacqueline Hooft

Middagdienst: Lutine ten Hove, Lydia van Norel

Verjaardagen 80+

Op 27 juni wordt de heer E. Dijkgraaf, Bergweg 135, 8075 PX Elspeet, 85 jaar.

Op 27 juni wordt de heer G. Kuijt, Veenweg 163, 8075 PR Elspeet, 81 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Huwelijksjubilea

Op 26 juni is echtpaar van Rijn-van den Berg, Kleine Kolonieweg 103, 8075 PB Elspeet, veertig jaar getrouwd.

Op 30 juni is echtpaar de Zwaan-Drost, Uddelerweg 26a, 8075 CJ Elspeet, vijftig jaar getrouwd.

Van harte mogen we beide echt)paren, hun kinderen, kleinkinderen en andere familieleden feliciteren bij deze gedenkdag. Gods zegen (waarover het bij de ware felicitas gaat) heeft alles te maken met kracht. Kracht om getrouwd te kunnen zijn, een goede man voor je vrouw en een goede vrouw voor je man, bijvoorbeeld. Daarom bidden we ook op een trouwdag om de zegen, de kracht van God. En zo is het ook bij het ouder-geworden-zijn en bij het terugzien op de huwelijksjaren, die voorbijgingen. Wat heb je Gods zegen nodig om in het huwelijksleven elkaar te helpen en bij te staan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren, zoals het huwelijksformulier het omschrijft. Dat was in de achterliggende tientallen jaren zo, dat is nu zo, en dat zal in de komende tijd niet anders zijn: God zegene u dan ook met en voor elkaar, in alle tijdelijke en in alle eeuwig-blijvende zaken, omwille van het Borgwerk van de Middelaar!

Huwelijksaankondiging

Op donderdag 29 juli trouwen Adriaan Willem de Ruiter, Spoekeboompje 2, 8075 DK Elspeet, en Maria van Norel, Veenweg 33, 8075 PR Elspeet. Zij vragen een zegen over hun huwelijk in een kerkdienst in de Christelijk Gereformeerde Kerk, Beekstraat 6 te Elburg die om 14.00 uur begint. Hun toekomstige adres is Rijsaert 6, 8081 JE Elburg. Van harte wensen we het aanstaande bruidspaar Gods zegen toe op weg naar en in hun voorgenomen huwelijk.

Doopdienst

Op zondag 27 juni is er bediening van de Heilige Doop. Omdat we bij de behandeling van de Heidelbergse Catechismus gekomen zijn bij vraag en antwoord 73, die over de doop gaan, zal de dooppreek daarover gaan: De vraag luidt: Waarom noemt de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden?

Het antwoord luidt: God spreekt zo niet zonder goede reden, namelijk:

(1) om ons daarmee te leren, dat, net zoals de onzuiverheid van het lichaam door het water wordt weggenomen, zo ook onze zonden door het bloed en de Geest van Jezus Christus worden weggenomen;

(2), en vooral, omdat Hij ons door dit Goddelijk pand en teken wil verzekeren dat wij net zo werkelijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden.

Preekbespreking

Op zondag 4 juli is er weer een preekbespreking. Volgende week lees je meer over de preekstof en de vragen die we met elkaar bespreken.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw W. van de Veen-van de Zande, *Sonnevanck, afdeling Rozemarijn*,
Sonnevancklaan 2, 3847 LC Harderwijk.

Onze zieken

Uit het ziekenhuis mochten thuis komen:

- Tineke van Asselt, Stakenbergweg 26, 8075 RA Elspeet;
- mevrouw C.E. Mulder-Mulder, Haverweg 14, 8075 BR Elspeet;
- mevrouw G. Smit-Dijkgraaf, Weideweg 29, 8075 PE Elspeet;
- de heer G. Smit, Nunspeterweg 114, 8075 AD Elspeet.

Deze week is mevrouw P.C. Coster-van der Vlies, Vierhousterweg 17a, 8075 BG Elspeet, in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie.

“De Heere ondersteunt allen die vallen; en Hij richt op alle gebogenen”, zo lezen we in het Woord-dat-niet-liegen-kan, in Psalm 145 vers 14.

Agenda week 26

Maandag 28 juni

19.00 uur vergadering Kerkbestuur

Woensdag 30 juni

8.00 uur groot onderhoud brandmeldinstallatie

19.30 uur Bijbellezing

Donderdag 1 juli

8.30 uur Tuingroep 1

18.00 uur Snoegroep

18.45 uur Schoonmaakgroep 9

Zaterdag 3 juli

8.00 uur Snoegroep

19.00 uur Zingen voor de kerkteléfonoon

Evaluatie kerkschoonmaak

Op 14 en 15 juni mochten wij met een aantal vrijwilligers de kerk en diverse onderdelen schoonmaken, zoals de banken, het orgelbalkon, de hoge ramen, de plafonds in de zalen, het meubilair en het koperwerk. Bij deze wil ik een ieder heel hartelijk bedanken voor al de inzet en betrokkenheid, om zo samen dit te mogen doen. Ik hoop ook voor de toekomst, dat wij dit zo samen mogen blijven doen, zodat alles in en rondom de kerk er netjes verzorgd uit mag blijven zien.

Hartelijke groet de koster

Mutaties lidmaatschap

Overgekomen uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Groningen-Oost en de Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren: echtpaar Koos en Gerda van der Helm–den Hartog, Nuns peterweg 101a, 8075 AB Elspeet. Zij leefden al enige tijd als gastleden mee. De Heere geve jullie een gezegende tijd in onze gemeente!

Diaconie

Opbrengst

- diaconiecollecte van 30 mei € 993,97;
 - JV NIEK-collecte 2 juni € 287,90;
 - diaconiecollecte 6 juni € 918,40;
 - diaconiecollecte 9 juni € 307;
 - diaconiecollecte bestemd voor noodlijdende gemeenten en personen van 13 juni € 1274,70,
- Ontvangen giften via de bank, 1 x € 300, 1 x € 100, 2 x € 50, 1 x € 25, 1 x € 15, 1 x € 10, 1 x € 5.

Gift ontvangen voor noodlijdende gemeenteleden, € 450.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

Kerkvoogdijzaken

30 mei 2021

Gewone collecte € 960,50

Aflossing lening kerkgebouw € 1.315,10

2 juni 2021

Gewone collecte € 329,40

6 juni 2021

Gewone collecte € 889,80

Extra collecte kerkvoogdij € 1.123,70

Per bank ontvangen:

- collectegeld: 1 x € 400, 2 x € 200, 1 x € 100, 1 x € 75, 1 x € 50, 1 x € 15 en 2 x € 10. Totaal € 1.060.

- voor kerkvoogdij: 1 x € 100.

- voor aflossing lening: 1 x € 10.

Het verjaardagfonds heeft over de maand mei € 576 opgebracht.

Wij zeggen u hartelijk dank voor al uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Jaarrekening diaconie en kerkvoogdij

De jaarrekening over 2020 van de diaconie en van de kerkvoogdij liggen ter inzage tot en met 2 juli 2021 en kunnen, na afspraak met de penningmeester, worden ingezien.

Voor de jaarrekening van de diaconie kunt u contact opnemen met diaken G. Woudenberg (tel. 06-5427 7111).

Voor de jaarrekening van de kerkvoogdij kunt u contact opnemen met kerkvoogd G.H. Meems (tel. 06-2774 0393).

Met vriendelijke groet, uw diaconie en kerkvoogdij

Wijkindeling

Een bericht voor wat betreft de wijkindeling: De Jonkvrouw van Eijsingahof wordt ingedeeld bij de wijk van ouderling H. Hofman. In verband met bovenstaande zijn de Ploegweg en Haarweg vanaf nu ingedeeld bij de wijk van ouderling G.M. Mulder.

Uw kerkenraad

Zes-jaarlijkse stemming

De zes-jaarlijkse stemming die in november 2020 had moeten plaatsvinden, moet kerkordelijk nu plaatsvinden in de periode tussen 5 juni en 1 oktober. Voor deze verkiezing is een zgn. stembusverkiezing toegestaan. In verband hiermee worden alle stemgerechtigde mannelijke lidmaten (geen gast-leden) hiervoor opgeroepen. De stemming zal plaatsvinden in de consistorie op donderdag 8 juli van 19.30 uur tot 21.00 uur. Er zijn twee verkiezingen. In de eerste stemming kiezen de tot stemmen bevoegde leden tussen de volgende twee mogelijkheden:

De tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente kiezen er wat betreft hun bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen voor:

- om de kerkenraad te machtigen namens hen deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk uit te oefenen,*
- om deze bevoegdheid aan zichzelf voor te behouden.*

Indien voor de tweede optie wordt gekozen, dan zou er in een stemmingsvergadering geen tweede stemming hoeven plaats te vinden. Indien voor de eerste, dan zou er wel een tweede stemming gehouden dienen te worden. Nu de zes-jaarlijkse stemming door een stembusverkiezing plaatsvindt, zullen beide verkiezingen gelijktijdig plaatsvinden met een gecombineerd stembiljet.

U dient dan in de tweede plaats te kiezen tussen de volgende twee mogelijkheden:

De tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente kiezen er voor om hun bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen:

- zó aan de kerkenraad op te dragen, dat deze het recht zal hebben om dubbeltallen op te stellen,*
- geheel aan de kerkenraad op te dragen.*

Misschien vraagt u zich af, hoe de situatie momenteel, sinds de vorige zes-jaarlijkse stemming, in onze gemeente is. U hebt aan de kerkenraad de

volmacht gegeven om dubbeltallen op te stellen. Dat betekent dat u hebt gekozen voor *“De tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente kiezen er wat betreft hun bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen voor om de kerkenraad te machtigen namens hen deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk uit te oefenen”* en dat u daarna koos voor *“De tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente kiezen er voor om hun bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen zó aan de kerkenraad op te dragen, dat deze het recht zal hebben om dubbeltallen op te stellen”*.

Alle tot stemmen bevoegde lidmaten brengen voor beide verkiezingen tegelijkertijd hun stem uit. Als blijkt dat uit de eerste keuze de aanwezige lidmaten voor de mogelijkheid kiezen *“om deze bevoegdheid aan zichzelf voor te behouden”*, is de andere stemming niet van toepassing. Indien in de eerste keuze de lidmaten voor de mogelijkheid kiezen, zoals die momenteel praktijk is, is vervolgens ook de uitslag van de tweede stemming van toepassing.

Wij rekenen op uw aller komst.

Uw kerkenraad

Uit een preek over Jesaja 55 vers 1

O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!:

En dan staat erbij ‘eet’. Misschien hebt u nog nooit eraan gedacht, dat het woord ‘eten’ hier best vreemd is. Want het gaat in dit vers over water. Dat kun je niet eten; alleen drinken. En even later gaat het over wijn en melk; en dat kun je ook alleen maar drinken. En toch staat hier: ‘Eet!’ Hoe zit dat? Dat viel mij op toen ik het Hebreeuwse woord voor ‘koop’ bestudeerde. Toen bleek mij dat dit woord in het Hebreeuws gebruikt wordt voor koren kopen, brood kopen. Zo werd voor de Israëliet door dat speciale woord voor ‘koop’ duidelijk dat het gaat over brood kopen.

U weet wel dat er schuingedrukte woorden in uw Bijbel staan die de zin wat duidelijker maken. In het Hebreeuws of in het Grieks staat er niets, maar de statenvertalers hebben deze woorden tussengevoegd tot uitleg. Welnu, zo zou je hier het woordje ‘brood’ kunnen tussenvoegen, zonder dat je aan inlegkunde doet. Het geeft meer uitleg. Dan zou er dus staan: ... en u die geen geld hebt, kom, koop *brood* en eet.

Ook brood. Het staat er niet letterlijk in de tekst, maar het klonk er in het Hebreeuwse woord voor kopen ‘brood kopen’ wel in door. En dan denken wij onwillekeurig, behalve aan Johannes 4 (dat Jezus tegen de Samaritaanse vrouw het heeft over het Water des Levens) ook aan Johannes 6, waar Hij na de wonderbare spijziging zegt: ‘Ik ben dat hemelse Brood Dat uit de hemel is nedergedaald en Dat aan de wereld het leven geeft.’

Heel de tekst is vol van Christus. Hij lest uw dorst. Want Hij is het Water dat hier wordt bedoeld. En Hij verzadigt uw honger. De ‘oorzaak van uw honger en

kommer' zegt het avondmaalsformulier dan, de oorzaak van uw honger en gebrek, namelijk de zonde, dáár heeft Hij wat aan gedaan. Die oorzaak heeft Hij opgelost. Zodat Hij daarom ook het Brood des Levens kan heten, Die uw honger verzadigt. Uw dorst lest Hij!

O, elke dorstige, komen jullie tot de wateren en u die geen geld hebt, kom, koop brood en eet.

Maar hiermee is het niet uit. Er is nog meer: Ja kom, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk...

Verbi Divini Minister – veertig jaar (7)

De Heere liet het niet bij die ene keer roepen. Hij bevestigde de roeping tot het ambt van dienaar des Woords (Verbi Divini Minister) op tweede paasdag van het jaar 1975. We gingen die morgen naar de kerk in Wekerom. Daar zou ds. Veldjesgraaf uit Harskamp preken, en mijn vader hoorde die predikant heel graag. In die dienst zou er gecollecteerd worden voor de opleiding voor predikanten. Ds. Veldjesgraaf zei bij het aanbevelen van de collecte: "De Heere vraagt twee dingen van u: in de eerste plaats geld voor de collecte." Ik dacht te weten wat hij als tweede zou noemen: "In de tweede plaats gebed." Maar dat zei hij niet. Hij zei voor mij totaal ongedacht en wat bij mij insloeg als een Goddelijke bevestiging: "In de tweede plaats – jonge mannen." Hij vervolgde: "Zijn hier nog jonge mannen, die door God zijn begaafd met goed verstand? Och, zou je niet al je gaven willen besteden in de dienst van God? Er zijn in deze plaats genoeg jonge jongens te vinden, die naar de dansschool willen, maar nu naar de theologische school." En zo ging hij nog even door om die zoete en goede dienst van deze Koning aan te bevelen. Het meest wonderlijke voor mij op die tweede paasdag was, dat de Heere deze roeping bevestigde, nádat ik juist die morgen voor kerktijd in huis mijn algehele ongeschiktheid en onwaardigheid had moeten inleven en belijden. Moeten inleven, ja; en mógen! – maar dat schrijf ik er nú bij. Dat lag tóen helemaal niet zo in mijn gemoed. Hier wil ik ook opmerken: achteraf vertelde mijn vader mij dat hij altijd in stilte had gebeden, dat toch één van zijn kinderen (of meer) de Heere zou mogen dienen in het ambt van predikant. Maar toen wist ik dat allemaal niet. Dat eerste halfjaar van 1975 was voor mij een bijzondere tijd van Gods nabijheid. Elke dag, voordat ik naar school ging, speelde ik op het orgel en zong ik psalm 52 vers 7:

*Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
Omdat Gij 't hebt gedaan.
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven,
Uw waarheid zal bestaan.
Uw Naam is voor 't oprecht gemoed,
Van al Uw gunstvolk goed.*

Ook las ik voordat ik naar school ging, een meditatie van Spurgeon in een boek over het Hooglied. En al weet ik me er geen woord meer van te herinneren, ik proef in mijn geest nóg (46 jaren later) de zoetheid, die ik toen van dag tot dag mocht smaken bij het lezen van deze zo heilige, tere en geestelijke meditaties. Het werd zomer. Ik mocht – al stond ik er in de maand mei zo slecht voor wat betreft cijfers dat ik zeker niet zou overgaan – toch nog overgaan. Ik had ondertussen wel ingezien, dat geestelijke genietingen mijn verantwoordelijkheid niet uitsloten om hard te studeren en goed mijn best te doen.

Wat ging ik in de zomervakantie doen? Niet een vakantiebaantje om geld te verdienen, zoals alle vorige zomervakanties, maar...

Ten slotte (1835, *Isaac da Costa*)

Bij 't openslaan van 't Boek der boeken,
Gedenk, o christen, dag aan dag,
Dat wie dat Woord wil onderzoeken,
Geen eigen licht vertrouwen mag.

Geen mensenwijsheid zou hier baten,
Geen vlijtig' arbeid hier volstaan.
All' eigenwijsheid dient verlaten –
Een ander oog moet opengaan.

Voordat g' u dan begeeft tot lezen,
Val, christen, val uw God te voet!
En dat een heilig, heilzaam vrezen
Zich meester maak' van uw gemoed!

Vraag, eer gij verdergaat, een zegen;
Vraag ogen, oren en een hart!
En – Jezus Zelve koom' u tegen
In dit Zijn Woord, bij vreugd en smart.
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant