

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 20 juni

9.30 uur: ds. C.M. Buijs

Groep C3 R t/m Z

14.30 uur: ds. C.M. Buijs

Groep C1 A t/m Hoof

18.30 uur: ds. C.M. Buijs

Groep C2 Hoorn t/m P

Collecten 20 juni

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte Boaz-Jachinschool

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Kinderoppas 20 juni

Morgendienst: Annie Mulder, Henrieke Mulder

Middagdienst: Margreeth van Ramshorst, Géke Koetsier

Naar aanleiding van afgelopen zondagavond

U werd door de voorlezer vier gedeeltes uit de Schrift voorgelezen, en wel 1 Korinthiërs 6:9-11; Efeziërs 5:25-27; 1 Johannes 1:5 tot en met 2:2 en Openbaring 5: 6-10; allemaal over de kracht van het bloed en de Geest van Christus om onze zonden af te wassen.

Examens

Van harte gefeliciteerd, als je mocht slagen. Sterkte bij een eventueel herexamen. En zou je gezakt zijn, dan wens ik je moed toe om opnieuw de studie op te pakken.

Studeren en werken. Twee onderwerpen die heel veel impact hebben in je jonge leven en gevolgen kunnen hebben voor de rest van je leven. Daarom is het goed om steeds de derde bede van het Onze Vader te bedenken en te bidden: "Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, also ook op de aarde."

De Catechismus zegt dat deze bede betekent:

Geef dat wij onze eigen wil opzij zetten, En Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Zodat iedereen zijn taak en beroep net zo gewillig en getrouw zal uitvoeren als de engelen in de hemel doen.

Doopdienst

Op zondag 27 juni is er bediening van de Heilige Doop. Doopzitting is op woensdagavond 23 juni om halfacht, in zaal 2-3. Trouwboekjes graag uiterlijk zaterdag 19 juni inleveren bij de scriba, Stakenbergweg 190, Elspeet.

Preekbespreking

Op zondag 4 juli is er weer een preekbespreking. Na de avonddienst komen we bij elkaar en we bespreken. Hartelijk welkom.

Nadere berichtgeving volgt.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw F. van de Top-Vos, *De Kruimelstaete*, Oud Milligenseweg 34-11, 3886 ME Garderen.

Onze zieken

In het ziekenhuis verblijven:

mevrouw T. Van Asselt, Stakenbergweg 28, 8075 RA Elspeet;

mevrouw C.E. Mulder-Mulder, Haverweg 14, 8075 BR Elspeet;

de heer G. Smit, Nunspeterweg 114, 8075 AD Elspeet;

mevrouw G. Smit-Dijkgraaf, Weideweg 29, 8075 Elspeet;

Maandag 21 juni wordt mevrouw P.C. Coster-van der Vlies, Vierhousterweg 17a, 8075 BG Elspeet, opgenomen voor een operatie.

De Heere trekke mee op en make het in alle opzichten wél!

Agenda week 25

Maandag 21 juni

19.30 uur vergadering kerkenraad

Dinsdag 23 juni

8.30 uur tuingroep 2

8.45 uur schoonmaakgroep 8

19.30 uur doopzitting [in zaal 2-3]

19.30 uur vergadering RST-zorgverleners [in zaal 4-5]

Zaterdag 26 juni

19.00 uur zingen voor de kerkteléfonoon

Diaconie

Giften die via de bank zijn ontvangen, 1 x € 162, 2 x € 100, 2 x € 30, 2 x € 15, 2 x € 10, 1 x € 5.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

Kerkvoogdijzaken

Per bank ontvangen:

- collectegeld: 1 x € 500, 1 x € 162, 1 x € 150, 1 x € 100, 1 x € 50, 2 x € 30, 2 x € 15 en 2 x € 10. Totaal € 1.072.
- voor aflossing lening: 1 x € 20 en 1 x € 10.
- giften: 1 x € 50.
- vrije zitplaatsen: 1 x € 10.

Via collecte ontvangen:

- voor kerkvoogdij: 1 x € 400 en 1 x € 30.
- voor biddag: 1 x € 60.

Wij zeggen u hartelijk dank voor al uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Jaarrekeningen diaconie en kerkvoogdij

De jaarrekeningen over 2020 van de diaconie en van de kerkvoogdij liggen ter inzage tot en met 2 juli 2021 en kunnen, na afspraak met de penningmeester, worden ingezien.

Voor de jaarrekening van de diaconie kunt u contact opnemen met diaken G. Woudenberg (tel. 06-5427 7111).

Voor de jaarrekening van de kerkvoogdij kunt u contact opnemen met kerkvoogd G.H. Meems (tel. 06-2774 0393).

Met vriendelijke groet, Uw diaconie en kerkvoogdij

Wijkindeling

Een bericht voor wat betreft de wijkindeling: De Jonkvrouw van Eijsingahof wordt ingedeeld bij de wijk van ouderling H. Hofman. In verband met bovenstaande zijn de Ploegweg en Haarweg vanaf nu ingedeeld bij de wijk van ouderling G.M. Mulder.

Uw kerkenraad

Zes-jaarlijkse stemming

De zes-jaarlijkse stemming die in november 2020 had moeten plaatsvinden, moet kerkordelijk nu plaatsvinden in de periode tussen 5 juni en 1 oktober. Voor deze verkiezing is een zgn. stembusverkiezing toegestaan. In verband hiermee worden alle stemgerechtigde mannelijke lidmaten (geen gast-leden) hiervoor opgeroepen. De stemming zal plaatsvinden in de consistorie op **donderdag 8 juli van 19.30 uur tot 21.00 uur.**

Normaal gesproken zijn er twee verkiezingen. In de eerste stemming cf. ord. 3-4 kiezen de tot stemmen bevoegde leden tussen de volgende twee mogelijkheden:

EERSTE STEMMING

De tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente kiezen er voor om hun bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen:

o zichzelf voor te behouden,

o de kerkenraad te machtigen namens hen deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk uit te oefenen.

Indien voor de eerste optie wordt gekozen, hoeft geen tweede stemming plaats te vinden. Indien voor de tweede optie wordt gekozen, dient cf. ord. 3-6 een tweede stemming gehouden te worden.

TWEEDE STEMMING

Hierbij kan gekozen worden tussen de volgende twee mogelijkheden:

De tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente kiezen er voor dat hun bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen:

o geheel aan de kerkenraad zal worden opgedragen,

o de kerkenraad alléén recht van voordracht zal hebben.

Nu de zes-jaarlijkse stemming door middel van een stembusverkiezing plaatsvindt, zullen beide verkiezingen gelijktijdig plaats vinden met een gecombineerd stembiljet. Alle tot stemmen bevoegde lidmaten brengen voor beide verkiezingen tegelijkertijd hun stem uit. Als uit de eerste keuze blijkt dat de aanwezige lidmaten voor de eerste mogelijkheid kiezen, is de andere stemming niet van toepassing. Indien in de eerste keuze de lidmaten voor de tweede mogelijkheid kiezen, is vervolgens ook de uitslag van de tweede stemming van toepassing.

Wij rekenen op uw aller komst.

Uw kerkenraad

Zorgcentrum Oranjehof

Kerkradio Oranjehof-Elspeet: 10.30-11.15 uur: maandagmorgen: "voorlezen" door mw. I. de Vogel; woensdagmorgen: 'Psalmen op verzoek'. Wilt u voor iemand een psalm aanvragen, belt u dan naar Mw. A. van Ark, tel 0577-492059, of mailt u naar jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org.

Dit zal voorlopig de laatste keer zijn dat het programma van de kerkradio zal worden verzorgd. Tijdens de zomerperiode wordt er niet uitgezonden. De organisatoren hopen per 1 september a.s. weer voor u klaar te staan.

Wij willen de dames Van Ark en De Vogel en de heer van 't Noordende heel hartelijk dank voor al hun inzet en hun zorg om wekelijks in de afgelopen periode deze uitzending te verzorgen. Daarnaast ook dank aan de koster van de kerk aan de Vierhousterweg voor alle medewerking en dank aan allen die meehielpen bij het programma 'Psalmen op verzoek'.

Uit een preek over Jesaja 55 vers 1

O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!:

Je leest wel eens in de krant over mensen (misschien ook wel in ons midden) die veel schuld hebben bij de bank, omdat ze tóch maar kopen. Met een creditkaart en met allerlei onlinebestellingen (en de bank schiet het voor) en daarbij sluiten ze ook nog een lening af. Misschien is het bittere nood, maar het kan ook zijn omdat ze niet goed met geld kunnen omgaan en het uitgeven aan onnodige dingen. Ja, en toch maar kopen, en de bankrekening komt al verder in het rood, en die cijfers in het rood worden almaar groter, en toch maar weer kopen... Maar mensen, wacht even: dat is dwaas, dat moet u niet doen! Niet? Ja, geestelijk moet u het wel doen!

Wat zeg ik nu?

Hebt u dat goed gehoord? Ja, dat hebt u goed gehoord. Wat u financieel niet moet doen: als u geen geld hebt, toch kopen, dat moet u nu geestelijk wél doen. Dat staat er toch! Dat verzin ik niet. Als ik het had bedacht, zou u kunnen zeggen: "Dominee, u bent vast niet zuiver in de leer." Maar hier staat het: wie geen geld hebben, toch kopen! Hoe kan dat? Dan krijg je toch schuld? Ja, wacht even, tenzij (en nu komt Jesaja 53 naar voren), tenzij die lijdende Knecht des HEEREN uw schuld overnam en betaalde. We kunnen het daar lang en breed over hebben, maar het komt in het kort hierop neer: dat u vol vertrouwen op de gekruisigde en weer opgestane Heere Jezus Christus, vol vertrouwen op Zijn lijden en betaling aan dat vloekhout, zich tot God begeeft, in al uw nood en dood, in al uw onwaardigheid en onwilligheid, in al uw onmogelijkheid en onbegrip, dat u nu toch, vertrouwend op dat Lam Gods, zich tot God begeeft en zegt: "Heere, dan wil ik de genade van U kopen." Kopen. Het staat erbij, hè: kopen!

Maar zegt iemand: "Kopen en genade, die twee woorden passen niet." Dat hebt u mis man, ze passen wel. "Maar genade kun je toch niet kopen?" Precies, dat klopt. Maar genade is wel gekocht, wel betaald. En daarom gebruikt de Bijbel het woordje 'kopen'. Niet omdat u zelf kunt betalen. Voor genade betalen, dat gaat helemaal niet. Het hoeft ook niet, maar voor genade is wel betaald. Door Hem van Wie Jesaja 53 vers 10 getuigt: *"Het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem krank gemaakt. Als Zijn Ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkig voortgaan."* Hij betaalt! En nu weet ik wel, al is het dat Hij betaald heeft, zouden wij het woord 'kopen' nog niet gebruiken. Dan zouden wij misschien iets zeggen als: "En u die geen geld hebt, kom, neem en eet." Want u neemt geen geld mee, en u betaalt niet en daarom zouden wij in het dagelijks leven het woord 'kopen' niet gebruiken. Maar de Bijbel doet het wel om te laten merken ten eerste dat het betaald is, niet zomaar gegeven. En ook, ten tweede, dat het uw wettig eigendom wordt

alsof u ervoor betaald had. O, gemeente, als u de zaligheid in Christus ziet liggen, als u ziet wat die Borg aan het kruis heeft betaald, dan kunt u de genade alleen nog maar als een bankroetier en een failliet gegaan mens kopen. Niet stelen, niet pakken, niet nemen, maar kopen, en wel omdat Hij alles heeft voldaan.

Verbi Divini Minister – veertig jaar (6)

Om veertig jaar predikant te zijn, moet je eerst predikant worden. En om predikant te mogen worden, moet je door God én door de gemeente daartoe geroepen zijn. Het tweede vond niet eerder plaats dan aan het einde van de studietijd. Het eerste is bij mij gebeurd in dat veelbewogen jaar dat ik in 5-vwo zat. Ik wilde al jaren graag predikant worden. Dit verlangen was tot aan de dag dat God mij van mijn zonden overtuigde, niet geestelijk. Toch heeft de Heere ook dat gewoon-menselijke verlangen gebruikt om mijn leven zó te leiden dat ik met zeventien jaar uiteindelijk, als onbekeerde jongen, in 5-vwo terecht was gekomen.

Maar toen de Heere mij deed zien hoe verloren en vooral hoe goddeloos ik was, moest ik leren dat ik geen dominee kon worden. Vóór die tijd dacht ik dat ik natúúrlijk wel dominee kon worden. Ik was toch voor het uiterlijk zo'n nette, oppassende jongen en ik deed mijn best om te leren, dus... geen probleem: ik zou dominee worden. Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziele niet alleen de vreze gewekt en voelde ik wat voor eisen Gods heiligheid deed en werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed, maar toen leerde Hij mij ook dat ik geen predikant kon worden, zonder door de Heere bekeerd en geroepen te zijn. Hoe zou ik immers Christus prediken, Die ik niet kende? Toen ik die vraag aan mijn wijkpredikant stelde, antwoordde hij mij: "Als God jou roept, Wouter, schenkt Hij je op Zijn tijd ook de kennis van Christus." En zo is het gebeurd. Maar, dat was voor mij niet genoeg om predikant te worden. Ik moest door de Heere geroepen zijn. En dat wilde de Heere doen in diezelfde eerste maanden van het jaar 1975. Op een zondagavond zou er in de Oude Kerk van Ede gepreekt worden over de 21^{ste} zondagsafdeling. Daarin gaat het over de *gemeenschap der heiligen*. In antwoord 55 staat onder andere: "dat elk zich moet schuldig weten om zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden."

Vóórdat de dienst begon, las ik in mijn kerkboekje dit antwoord alvast door en tóen kwam de roeping tot het ambt van predikant met helderheid en kracht naar mij toe: ik moest mij schuldig of verplicht achten mijn gaven, die ik van de Heere ontvangen had, aan te wenden tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten of gelovigen (en uiteindelijk ook van mensen die de Heere nog niet kenden en liefhadden). En dit gewillig en met vreugde.

Nu ik wilde sinds die 17^{de} februari niets liever dan dienaar van het Woord worden. Toen ik Gods genade had geproefd, en het geloofsleven en liefdesleven met mijn Zaligmaker mocht kennen, wilde ik óf predikant worden óf sterven. Ik kon mij niet indenken dat ik mijn tijd en aandacht zou moeten geven aan de dingen van deze aarde. Dus gewillig was ik en diepe, geestelijke vreugde smaakte ik ook om de Heere algeheel toegewijd te mogen zijn. En nu mocht ik gevoelen dat de Heere mij dat dat heerlijke werk riep. En daar liet Hij het niet bij.

Ten slotte

Gedicht voor dominees:

Zo spreekt de Heer': "Ga heen, vertrouwend op Mijn kracht.

Vervul uw taak: heb Ik u niet gezonden?

Vrees niet voor de verschrikking van de nacht,

Noch voor het kwaad, dat 's middags wordt gevonden.

Want weet: Mijn eng'lenwacht zal wakend om u zijn,

Opdat g' uw voet niet aan een steen zult stoten.

Als ge Mij aanroept in benauwdheid of in pijn

Dan houdt Mijn hand de uwe vast omsloten.

Ga heen, wees sterk; geef anderen het levensbrood.

Put uit Mijn bron, zoveel ge zult begeren.

Al zijn uw krachten klein, Mijn macht is groot.

Ik raak uw tong aan en zal u Mijn woorden leren."

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant