

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zaterdag 25 december 1^e kerstdag

9.30 uur: ds. W. Pieters

Groep 1 A t/m K

18.30 uur: ds. W. Pieters

Groep 2 L t/m Z

Zondag 26 december 2^e kerstdag

9.30 uur: ds. W. Pieters

Groep 2 L t/m Z Dopen

18.30 uur: ds. W. Pieters

Groep 1 A t/m K

Vrijdag 31 december (oudejaarsdienst)

19.00 uur: ds. W. Pieters

Groep 2 L t/m Z

Oudejaarsavonddienst

Op oudejaarsavond is groep 2 aan de beurt om naar de kerk te gaan. Aan het einde van deze dienst zullen de namen worden afgelezen van geliefden die in het afgelopen jaar zijn overleden. In het geval dat u behoort tot de andere groep en u toch graag naar de kerk wilt, omdat ook van uw geliefde de naam zal worden afgelezen, dan mag u zich voor deze dienst – bij voorkeur per e-mail – aanmelden bij de koster.

Zaterdag 1 januari (Nieuwjaarsdienst)

10.00 uur: ds. W. Pieters *bevestiging ambtsdragers*

Groep 1 A t/m K

Zondag 2 januari

9.30 uur: ds. K. van Olst (Doornspijk)

Groep 2 L t/m Z

14.30 uur: kand. A. van Duijn (Katwijk)

Groep 1 A t/m K

18.30 uur: ds. K. van Olst

Groep 2 L t/m Z

Collecten

25 en 26 december

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte vluchtelingenhelp

31 december

1^e collecte opleiding predikanten

2^e collecte kerkvoogdij

1 januari

1^e collecte opleiding predikanten

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

2 januari

1^e collecte fonds christelijke doeleinden

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte vrije zitplaatsen

Collecte ten behoeve van opleiding en vorming predikanten

De prediking van het Evangelie behoort tot het wezen van de kerk. Als commissie opleiding en vorming (COV) zijn we daarom blij dat de Heere nog steeds arbeiders uitstoot in Zijn dienst. Als COV willen we naast de opleiding aan het seminarie ook (beginnende) predikanten ondersteunen door bijvoorbeeld het bieden van trainingen voor vergaderen en het omgaan met grote werkdruk. Opnieuw vragen wij hiervoor uw gebed. Ook willen wij u vragen om uw financiële bijdrage over te maken op NL 81 RABO 01414 58062 t.n.v. COV onder vermelding "gift opleiding".

Commissie opleiding en vorming

Kinderoppas

25 december

Jenneke Dijkgraaf, Laura Koetsier, Henriëke Mulder

26 december

Annelies Heijkamp, Dianne Hofman, Doriene van Norel

1 januari

Janine Hofman, Lydia van Norel, Serena de Putter

2 januari

Lutine ten Hove, Bertha Koetsier, Else van Norel

Verjaardagen 80+

Op 24 december wordt mevrouw S. van de Brug-van den Hoorn, Maatweg 6a, 8075 BD Elspeet, 82 jaar.

Op 3 januari wordt de heer J. van den Hoek, Elspeterweg 7b, 3888 MS Uddel, 85 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Gemeenteleden die in 2021 zijn gestorven

Nadat in het laatste nummer van de kerkbode van 2020 de lijst van namen was geplaatst van hen die dat jaar waren gestorven, is nog in 2020 gestorven op 26 december 2020: Maria Smit-van de Steeg, *Bunterhoek*, Nunspeet, 79 jaar.

1. 28 januari: Laura van de Werfhorst, Stakenbergweg 152, Elspeet, 2 dagen.
 2. 3 februari: Lucas Apperloo, Apeldoornseweg 16, Elspeet, 77 jaar.
 3. 7 maart: Evert Hendrikus de Ruiter, Ds. Kalshovenweg 5, Elspeet, 83 jaar.
 4. 26 april: Johanna Brunekreeft-van de Werfhorst, Gerrit Mouwweg 93-M, Elspeet, 94 jaar.
 5. 4 juni: Dirkje van Rhee-van den Brink, Molenweg 39, Elspeet, 97 jaar.
 6. 30 juni: Daniël Dirk van der Ende, Vierhousterweg 36, Elspeet, 76 jaar.
 7. 3 augustus: Aaltje Hendrika Dijkgraaf-Slijkhuis, Stakenbergweg 142, Elspeet, 78 jaar.
 8. 10 augustus: Diecemer van Duinen, Gerrit Mouwweg 93-H, Elspeet, 90 jaar.
 9. 11 augustus: Hendrik Rozendaal, Gerrit Mouwweg 71, Elspeet, 88 jaar.
 10. 11 augustus: Evertje Dijkgraaf-van Asselt, *Norschoten*, Kootwijkerbroek, 94 jaar.
 11. 29 augustus: Albertus Amersfoort, Gerrit Mouwweg 93-V, Elspeet, 93 jaar.
 12. 16 september: Margreta de Vries-Sterrenburg, (*Norschoten*, Barneveld) Driftweg 36, Nunspeet, 61 jaar.
 13. 18 september: Jantje Gijsbertha Bomhof-van Veldhuizen, Gerrit Mouwweg 93-K, Elspeet, 93 jaar.
 14. 24 september: Cornelis Mouw, Vierhousterweg 43, Elspeet, 68 jaar.
 15. 30 september: Hendrik van de Kolk, Bachlaan 7, Nunspeet, 65 jaar.
 16. 6 oktober Barbera Lena van den Kolk-Tenthof van Noorden, Gerit Mouwweg 93-Q, Elspeet, 92 jaar.
 17. 15 oktober: Klaas Seldenrijk, Vierhousterweg 1, Elspeet, 72 jaar.
 18. 25 oktober: Aartje Berghorst, Gerrit Mouwweg 23, Elspeet, 85 jaar.
 19. 28 oktober: Pieter Verkade, *Kroonheim*, Uddel, 56 jaar.
 20. 28 oktober: Eibertje van de Zande, Kleine Kolonieweg 128, Elspeet, 82 jaar.
 21. 31 oktober: Mary Lorraine de Groot-Payne, *Bunterhoek*, Nunspeet, 85 jaar.
 22. 15 november: Willempje van de Veen-van de Zande, *Sonnevanck*, Harderwijk, 84 jaar.
 23. 17 november: Barend Gerritsen, Haarweg 22a, Elspeet, 85 jaar.
 24. 16 december: Hendrikje Kuijt-Koster, Veenweg 163, Elspeet, 81 jaar.
- De Heere bezoeken alle treurende, eenzamen en rouwenden met Zijn Goddelijke, genadige vertroosting in Christus. Hij schenke ons allen bereid te zijn nu te sterven.

Langdurig verpleegd of elders wonend

1. Dineke van Asselt, *woongroep zanglijster, Kroonheim, 't Hof 12, 3888 MH Uddel.*
2. Gerwin van Asselt, *woonvoorziening Streekheim, kamer 10, Kerklaan 14, 7951 CD Staphorst.*
3. Mevrouw C. van de Bosch-van de Steeg, *Woonzorgcomplex Seewende, "De kluut 7", Het Groene Portaal 1, 8071 TP Nunspeet.*
4. Mevrouw A. Bout-van Dorp, *Verpleeghuis De Samaritaan, Jan Nijenhuisstraat 183-19, 3882 HS Putten.*
5. Betsie de Bruin, *Stichting Philadelphia Voorzieningen, De Es groep 5, Nunspeeterweg 116, 8076 PD Vierhouten.*
6. Mevrouw A. Dijkgraaf-de Bruin, *Woonzorgcentrum De Bunterhoek, kamer 7, Secr. Boerhoutweg 1, 8071 HT Nunspeet.*
7. De heer M. Hazeleger, *Verpleeghuis 'Zorgerf Buiten-land', Veenwaterweg 3d, 3881 RM Putten.*
8. Mevrouw J. Heshusius-Zeevat, *Woonzorgcentrum De Bunterhoek, Secr. Boerhoutweg 1, 8071 HT Nunspeet.*
9. De heer A. van den Heuvel, *Philadelphia, De Eik, Nunspeeterweg 96, 8076 PD Vierhouten.*
10. De heer H. van de Hoorn, *Sonnevanck, afdeling Korenboem, Sonnevanklaan 2, 3847 LC Harderwijk.*
11. Mevrouw T. van der Horst-van den Hoek, *Sonnevanck, Crocus 25, Sonnevanklaan 2, 3847 LC Harderwijk.*
12. De heer J.G. Huisman, *Woonzorgnet Het Kodal, Gerard Vethlaan 13, 8075 BA Nunspeet.*
13. Mevrouw J. Huisman-Schuurkamp, *Verpleeghuis Norschoten, Gerrit Mouwweg 93-e, 8075, AT Elspeet.*
14. Mevrouw A. Kommerie-van de Brug, *Verpleeghuis Norschoten, Gerrit Mouwweg 93-d, 8075 AH Elspeet.*
15. Arnold Kuijt, *Kattewardweg 10-20, 8267 AJ Kampen.*
16. Mevrouw G. Mulder-Hazeleger, *Woonzorgcentrum De Bunterhoek, kamer 120, Secr. Boerhoutweg 1, 8071 HT Nunspeet.*
17. Corné Mouw, *Sprielderweg 31, 3881 PA Putten.*
18. Henk Overeem, *Veldwijk 75, afdeling Groenenhagen, 3853 LC Ermelo.*
19. Blanka Pasterkamp, *Woonzorgpark Groot Schuylenburg, Groep Brem 3, Rustoordlaan 55, 7325 BK Apeldoorn.*
20. Suzanna Pasterkamp, *Woongroep de Kube, Wageningsestraat 104, 6671 DH Zetten.*
21. Mevrouw H. Schouten-Versteeg, *Verpleeghuis Nieuwoord, Maarsbergseweg 22, 3931 JH Woudenberg.*
22. Mevrouw J. Smit-Huisman, *Gerrit Mouwweg 93-m 8075 AH Elspeet.*

23. Mevrouw F. van de Top-Vos, *De Kruimelstaete*, Oud Milligenseweg 34-11, 3886 ME Garderen.
24. Angela Vlijm, Oranjesingel 39, 8262 EL Kampen.
25. De heer J. van de Zande, *Verpleeghuis Norschoten*, Gerrit Mouwweg 93-t, 8075 AH Elspeet.
26. Mevrouw H. van de Zande-Smit, *woonzorgcentrum Mariposa*, kamer 107, Sportlaan 16, 8084 VB t Harde.
27. Lucette van de Zande, *Muiderheim*, Krommesteeg 2, 8281 PV Genemuiden.

Huwelijksjubilea

Op woensdag 29 december is echtpaar Groothuis-Schouten, Varelsegeweg 25a, 8077 RB Hulshorst, 40 jaar getrouwd. Van harte wensen we u met al uw geliefden des Heeren zegen toe bij deze mijlpaal. De Heere heeft gezorgd en in de weg van geloof, hoop en liefde, zal Zijn zorg blijken, van dag tot dag. Hij doe u bij het terugzien al maar kleiner worden, naarmate Zijn goedheid al maar groter blijkt te zijn. Hij doe u bij het vooruitzien dicht bij Hem schuilen om in alle dingen die u zullen overkomen, een goed vertrouwen te hebben op Hem, Die Zich als een getrouwe God en Vader openbaart in Christus! Zo arm als het leven is zónder Hem, zo rijk, zo onzegbaar rijk is het leven mét Hem. Zo moge uw huwelijksleven en gezinsleven doortrokken zijn van de Geest, Die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen.

Gestorven

Op donderdag 16 december heeft de Heere uit de kring van haar geliefden weggenomen Hendrikje Kuijt-Koster, gewoond hebbend Veenweg 163, 8075 PR Elspeet, in de leeftijd van 81 jaar. Zij mocht getuigen dat de Heere het niet verkeerd deed en dat haar hoop vast was op de trouw Gods. Zo leefde zij en zo stierf zij. Een groot gemis voor haar man en kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Van harte condoleren we u allen met dit verlies van een biddende vrouw, moeder en oma. De Heere Zelf bezoeke u allen met Zijn troost en onderwijzing en Hij geve u bij de voortgang op het levenspad (dat we ook een stervenspad kunnen noemen!) dagelijks aan Zijn troon te zijn om genade te vinden en barmhartigheid te ontvangen!

In de rouwdienst lazen we Romeinen 5 vers 1-11, waar Paulus dit indrukwekkende getuigenis geeft: "Omdat wij dus gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben wij vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus."

Onze zieken

De heer J.W. de Graaf, Zeisweg 15, 8075 CC Elspeet, mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

Elise Smit-Kuijt, Roggeweg 13, 8075 CS Elspeet is vrijdagavond opnieuw opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling en mocht ook weer thuiskomen.

Mevrouw E.B.S. Dijkgraaf-De Pee, Vliersepad 29, 8075 HA Elspeet mocht na een traject van onderzoeken een gunstige uitslag ontvangen.

Mevrouw A. Dijkgraaf-de Bruin, *De Bunterhoek*, Secr. Boerhoutweg 11, 8071 HT Nunspeet, is zeer verzwakt.

Mevrouw H. Boeve-Hazeleger, Ds. Kalshovenweg 36a, 8075 AG Elspeet is in Eikenstein, Van Asch van Wijcklaan 6, 3853 KV Ermelo.

Moge de Heere u bezoeken met Zijn heil, naar lichaam, geest en ziel! Dan kan er nog winst worden ontvangen in moeitevolle wegen en onder een kruis in het leven.

Evangelisatie vanuit HHG Elspeet

Enige maanden geleden is door de kerkenraad besloten dat er vanuit onze gemeente op bescheiden wijze medewerking verleend zal worden aan evangelisatiewerk vanuit het landelijke kerkverband. De ouderlingen Mulder en Kaashoek zijn hiervoor in gesprek geweest met vertegenwoordigers van de Commissie Evangelisatie van de HHK. Daaruit kwam naar voren dat er behoefte was aan versterking van het evangelisatiewerk in de wijk Bijlmermeer in Amsterdam. Vervolgens is er vanuit onze gemeente een groep vrijwilligers samengesteld die zich hiervoor wil inzetten. Ondertussen heeft elke vrijwilliger bij toerbeurt minstens één keer meegedaan.

Wat doen de Elspeters in de Bijlmermeer?

Na een klein uur rijden van Elspeet komen wij in de Bijlmermeer in een totaal andere wereld. Een grauwe flatwijk die een smeltkroes is van allerlei nationaliteiten. Tachtig procent van de mensen is allochtoon, van wie er, relatief veel, behoren tot Christelijke kerken en -groepen van allerlei signatuur. Voor het evangelisatiewerk wordt gebruik gemaakt van een bus van de stichting Sjofar die elke 1^e en 3^e zaterdag van de maand op een pleintje in het winkelcentrum staat. Mensen uit verschillende gemeenten van de HHK komen regelmatig een zaterdag meedoen aan dit evangelisatiewerk. In een paar minuten verandert de bus in een kraam met Bijbels in diverse talen, kinderbijbels, dagboeken en traktaatjes. Na opening met gebed en Schriftlezing bij de kraam worden de folders ter hand genomen, en wordt geprobeerd om gesprekken aan te knopen met voorbijgangers. Naast veel afwijzing mogen er ook goede gesprekken ontstaan met mensen op weg naar de eeuwigheid. Geprobeerd wordt om op een eenvoudige manier te wijzen naar de Heere Jezus, Die gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Zoals overal, merken wij dat geen mens zit te wachten op deze boodschap, maar toch mag er weerklank gevonden worden. En de vrucht laten wij over aan de Heere. Er is vaak veel belangstelling voor de Bijbels en kinderbijbels. Er is ook een kleine kinderclub, waaraan wij nog niet hebben meegewerkt.

Alle deelnemers uit Elspeet hebben het als een grote vreugde ervaren om aan dit werk mee te mogen doen. Wij voelen ons onbekwaam en onwaardig, maar moge de Heere ons allen iets van Zijn Geest schenken om hierin te volharden, en moge Hij zelf ook voor Zijn eer zorgen. Het Woord zal niet ledig wederkeren, maar zal doen wat Hem behaagt.

Ouderlingen Kaashoek en Mulder

Agenda week 52

Zondag 26 december

2e kerstdag 9.30 bediening Heilige Doop

Maandag 27 december

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

Woensdag 29 december

8.45 uur schoonmaakgroep 8

10.30-11.15 uur behandeling Christenreis John Bunyan [uitzending Oranjehof]

Vrijdag 31 december

19.00 uur Oudejaars dienst

Zaterdag 1 januari

10.00 uur Nieuwjaarsdag dienst [bevestiging en afscheid ambtsdragers]

Agenda week 1

Maandag 3 januari

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

Dinsdag 4 januari

9.00-11.30 uur Little gift

Woensdag 5 januari

10.30-11.15 uur psalmen op verzoek [uitzending Oranjehof]

Donderdag 6 januari

18.45 uur schoonmaakgroep 9

Vrijdag 7 januari

20.00 uur belijdeniscatechisatie

Zaterdag 8 januari

19.00 uur zingen voor de kerkteléfonoon

Mutaties lidmaatschap

In verband met belijdenis en voorgenomen huwelijk overgeschreven naar de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld, de heer J.C. van de Zande, Vierhousterweg 72, 8075 BK Elspeet. De Heere make je (net als Timotheüs) door het onderwijs wijs tot zaligheid en geve je een goede en gezegende tijd, ook in je nieuwe gemeente!

Diaconie

Opbrengst diaconiecollecten:

- 5 december SEZ, Stéphanos, Timotheos € 1.915.30;
- 8 december weekdienst JV Samuël € 234.50;
- 12 december diaconie € 1.079.65;
- 12 december zondagsschool Nathanaël € 1.389.42.

Giften die afgelopen week via de bank zijn ontvangen: 1 x € 350, 2 x € 150, 3 x € 100, 2 x € 50, 2 x € 20.

Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Zendingscommissie

Aanstaande zondag ligt de ZODK weer bij de uitgang met daarop het bruine envelopje. Het doel waaraan u kunt geven is: 'Bijbels en Psalmboeken voor Malawi'.

Bijbels

Via predikanten en studenten theologie wordt aan gemeenteleden van de Reformed Presbyterian Church of Malawi de gelegenheid geboden om tegen een sterk verlaagde prijs een Bijbel aan te schaffen. Op deze manier worden zoveel mogelijk mensen binnen de kerk in de gelegenheid gesteld om een eigen Bijbel te bezitten. Graag wil de ZHHK bevorderen dat er in elk huis elke dag uit Gods Woord kan worden gelezen. Laat het een zaak van gebed zijn dat de Heilige Geest daar Zijn werk mee zal doen tot eer van God en tot heil van zielen.

Psalmboeken

Sinds een aantal jaren is er een psalmboek beschikbaar in het Chichewa, de moedertaal van de Malawianen. Veruit het grootste deel van de voorraad die in 2016 gedrukt is, is ondertussen verkocht. Er wordt naar gestreefd om het moment van een herdruk van de psalmbundel te gebruiken om ook de kerkelijke formulieren achter in het psalmboek af te drukken, zoals we die in Nederland ook kennen. Het is belangrijk dat dit werk wordt gedragen door het gebed.

De zendingsbusjes in de kerk zijn na twee maanden weer gelegegd. Er zat een bedrag in van € 3093,16. Hartelijk dank dat er zoveel gegeven wordt voor de zending.

U kunt ook altijd een gift overmaken op rekeningnummer NL79RAB00192316168 t.n.v. plaatselijke zendingscommissie HHG Elspeet. Hartelijke dank voor uw steun!

Vriendelijke groet, de zendingscommissie

Aanmelden nieuwe leerlingen Boaz-Jachinschool

Hebt u een zoon of dochter die in de periode tussen 1 juni 2022 en 31 mei 2023 vier jaar wordt? Dan nodigen we u graag uit om op onze website www.boaz-jachin.nl kennis te nemen van de aanmeldingsprocedure. Voor de aanmeldingsformulieren kunt u een mail sturen naar administratie@boaz-jachin.nl. We geven dan de envelop mee aan uw oudste kind of sturen het per post naar u toe. Wilt u er voor zorgen dat de inschrijving uiterlijk vrijdag 14 januari bij ons binnen is?

Bent u onbekend met de school en wilt u eerst een oriënterend gesprek met de schoolleiding? U bent van harte welkom. Neemt u hiervoor contact op via de mail: directie@boaz-jachin.nl of bel 0577 49 13 10. Op onze website vindt u onder praktische informatie voor ouders meer informatie over instroom nieuwe leerlingen.

Vriendelijke groet, Meester De Ruiter

Oranjehof

Een hartelijke groet van uit Oranjehof. In het nieuwe jaar zullen we u berichten, wat mogelijk is om in en vanuit Oranjehof te kunnen en mogen doen. Wij wensen u en jou allen goede kerstdagen en een gezegend 2022 toe. De nieuwjaarsbijeenkomst van Oranjehof kan niet doorgaan. We hebben daarvoor een alternatief. Er staat voor u vanaf woensdagavond 12 januari, 18.00 uur op onze website www.oranjehof.org een digitale impressie klaar, waarin we u op deze wijze graag onze nieuwjaarwensen doen toekomen. Daar zal ook de nieuwe bestuurder, dhr. Leo Kok, zich aan u voorstellen. Oranjehof is blij met de start van een nieuwe bestuurder, die de functie van Cokky de Visser gaat overnemen. Zij zullen nog even in het nieuwe jaar samen optrekken. We willen dit dan ook graag met u delen via deze impressie vanuit Oranjehof. Hebt u geen computer, dan kunt u zich opgeven bij Oranjehof om het daar te bekijken. Belt u dan naar Oranjehof en dan hoort u wanneer het in Oranjehof te zien is. De kerkradio blijft doorgaan en is er elke maandag- en woensdagmorgen van 10.30 uur – 11.15 uur voor u. Fijn, dat dit wekelijks verzorgd wordt. Dank daarvoor.

Vanuit Oranjehof van alle medewerkers een hartelijke groet

Kaarten

Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate van de kerk, Vierhousterweg 1 Elspeek. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1 per stuk en 11 kaarten voor € 10.

Met vriendelijke groet, Bea Seldenrijk, 0577-492539

Rondom de kerstdagen

Calvijn over Lukas 1 vers 16: *En hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere, hun God:*

“Uit deze woorden blijkt, hoe ontzettend diep de kerk in die dagen gezonken was. Want hier moet van afvalligen sprake zijn, of het kon van hen niet heten, dat zij tot God bekeerd moesten worden. Verregaande was de vervalsing der leer en het bederf der zeden, en in zulk een verwarde toestand bevond zich de regering der kerk, dat het voor een wonder gehouden moest worden, als er nog enige weinige vromen in haar te vinden waren.

Hier schijnt aan Johannes iets toegekend te worden, wat geen aan mens toekomt. Wanneer toch de mens door de bekering tot God tot een geestelijk leven vernieuwd wordt, is dit het eigen werk van God, dat het scheppen van de mens te boven gaat. Beschouwen wij God dus als Schepper, dan zou het de schijn kunnen hebben, als werden Zijn dienaars met Hem op één lijn gesteld, aangezien het zoveel meer is een mens tot het geestelijke leven te wederbaren, dan hem tot het natuurlijke leven te brengen.

Dit bezwaar is gemakkelijk op te lossen. Waar de Heere in zulke prachtige bewoordingen over het uitwendige onderricht spreekt, scheidt Hij het geenszins van de onzichtbare werking van Zijn Geest. Want wanneer God mensen tot Zijn dienaren verkiest, om door hun dienst Zijn kerk te bouwen, dan werkt Hij met hen mee door de verborgen kracht van Zijn Geest, opdat hun arbeid niet tevergeefs, maar vruchtbaar zou zijn. Zo dikwijls dus de Schrift zulke grote kracht aan de arbeid van mensen toekent, moeten wij die danken aan de genade van de Geest, zonder Wie het door de mens gesproken woord vergeefs weerklonken zou hebben.

Dergelijke uitdrukkingen verdienen onze aandacht, want de duivel is er op uit om de kracht van de prediking te verzwakken, en zo de werking van de Geest, die zich daarmee paart, te ontzenuwen. Ik stem toe dat de uitwendige prediking op zichzelf niets kan; maar aangezien zij het middel is, waarvan de Goddelijke Almacht Zich bedient om ons te behouden, en wel een middel dat zijn kracht ontleent aan de genade van de Geest, daarom mogen wij niet scheiden wat God samengevoegd heeft.

Voor het overige verklaart de Schrift op vele plaatsen, dat de predikers in zichzelf niets betekenen, opdat de roem van onze bekering en ons geloof enkel en alleen aan God wordt toegebracht.”

Rondom de jaarwisseling

Van harte wensen we (naar aanleiding van vraag en antwoord 28 van onze Heidelbergse Catechismus) u toe, bij alles wat u in de achterliggende tijd overkwam en bij alles wat u in de komende tijd nog zal overkomen, om het nut te beleven van de geheiligde wetenschap dat onze God en Vader de Schepper is van alles. En dat Hij alle dingen (ook ons leven) in stand houdt en alle dingen (ook in ons leven) bestuurt en leidt. Om zo te leren om in tegenspoed geduldig

te zijn en te wachten op de Godverheerlijkende ontknoping van de wereldgeschiedenis. En om in alle voorspoed niet trots te zijn op onze prestaties en verrichtingen, maar dankbaar voor de goede zorg des Heeren. En om in alles wat ons ook in het nieuwe jaar kan gebeuren, een sterk vertrouwen te koesteren op onze getrouwe God en Vader dat geen enkel ding (geen mens, geen dier, geen virus en geen duivel) ons van Zijn eeuwige liefde in Christus kan scheiden, omdat alles zó in Zijn macht is dat niets zich kan verroeren of bewegen zonder Zijn wil!

Verbi Divini Minister – veertig jaar (30)

In 1980 preekte ik voor de eerste keer in Genemuiden. Een plaats die mij totaal onbekend was en waarvan ik niet eens wist, waar ik het op de kaart moest vinden. In dat jaar heb ik er vier keer gepreekt. Op 30 maart preekte ik over Mattheüs 27 vers 42a (“Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelf niet verlossen”); op 20 april over Zacharia 13 vers 1; op 28 september over Numeri 6 vers 24a en op 29 oktober over NGB 33, de sacramenten. Zonder dat ik het wist, werd in het verborgen door deze vier preken al een band gesmeed tussen sommige gemeenteleden, kerkenraadsleden en mij.

Op 18 april hield ik in Bennekom, uitgenodigd door de Gereformeerde Bijbelstichting, als kandidaat voor de eerste keer een GBS-toespraak, en wel over Romeinen 3 vers 28: “Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.” Deze tekst koos ik, omdat de Groot Nieuws Bijbel niet had ‘door het geloof’, maar ‘omdat hij gelooft’. Op deze manier werd van het geloof-als-middel tot rechtvaardiging gemaakt een het geloven-als-réden om gerechtvaardigd te worden. En dat is een terugkeer naar de roomse leer. Zo heb ik in de loop van de jaren ontelbaar vele keren een GBS-lezing of toespraak gehouden, waarbij ik altijd een Schriftgedeelte behandelde, dat in een moderne vertaling principieel verkeerd was weergegeven en in de betrouwbare Statenvertaling goed was weergegeven. Ik sprak als kandidaat ook, op uitnodiging, voor de Staatkundig Gereformeerde Partij. Op 9 september was de eerste keer, in Lunteren, dat ik een tijdrede hield, en wel over Jesaja 8 vers 20: “Tot de wet en tot de getuigenis! Als zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.” Ik was mij goed bewust dat ik door deze activiteiten in een bijzondere positie zou worden geplaatst in kerkelijk Nederland. Een positie die een jaar later zou worden betiteld als: gekrookte riet... En dit zou voor mij gaan betekenen dat ik in sommige gemeenten niet meer zou mogen voorgaan. Maar toch kon ik de verzoeken om voor GBS en SGP voor te gaan niet weigeren. Ondertussen ging het met de preekvoorbereidingen niet zo goed. Ik had in de maanden dat ik kandidaat was nog nooit een preek op papier kunnen krijgen, maar tegen het einde van april kon ik niet eens meer een blocnotevel met

aantekeningen schrijven. Het werd donderdag 1 mei. Ik zou preken in Driedorp. Waarover? Ik wist het niet. Eindelijk had ik een tekst: Jesaja 61 vers 1: "De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalft heeft, om een blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijheid uit te roepen, en voor gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN."

Wat mij in de voorbereiding op die avonddienst, voor het eerst, ook niet lukte, was een thema met puntenverdeling te vinden. Altijd had ik nog gepreekt 'met punten'. Maar nu zag ik ze niet. Wat ik ook dacht en peinsde en bad en studeerde, het ging niet. En zo ging ik extra zenuwachtig naar Driedorp. Altijd ben ik wel gespannen wanneer ik aan de voet van de kansel sta (en daarvóór ook), maar nu nog meer: het zou vanavond zeker mis gaan, omdat ik geen ordelijke verdeling had. Maar, o wonder, wat werd het een verrassing, een grote en complete verrassing: het mocht zó goed gaan, ik mocht onder het preken zó vol worden van de inhoud van de tekstwoorden, dat het heel de dienst vloeide. Na de dienst kwam er een oude man van 93 jaar naar de bestuurskamer. Hij zei: "Ik wil u de hand geven voor de preek, want vanavond heb ik gehoord dat het een eenzijdig Godswerk is, en dat het nu voor mij ook nog kan!"

Ten slotte

*Al is het einde ook verborgen
Voor 't oog, dat door geen nevels ziet,
God zal voor onze toekomst zorgen:
Zij die geloven, haasten niet.
Geloofd zij God! Hij zal ons schenken
Een toekomst beter dan het graf.
Aan sterven onbevreesd te denken
Is ook een vrucht, die 't kruis ons gaf.*

*Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
Des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
Maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou toch ooit Zijn macht beperken?
't Heelal staat onder Zijn gebied!
En wat Zijn liefde wil bewerken,
Ontzegt Hem Zijn vermogen niet.*

*Die hoop moet al ons leed verzachten.
Kom, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen die 't heil des Heeren wachten,
Zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid, niet af te meten,
O vreugd', die alle smart verbant!
Daar is de vreemd'lingschap vergeten,
En wij, wij zijn in 't Vaderland!
(Hiëronymus van Alphen)
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant*