

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 19 december

9.30 uur: Ds. D. Zoet (Garderen)

Groep 1 A t/m K

14.30 uur: Ds. D. Zoet

Groep 2 L t/m Z

18.30 uur: Ds. D. Zoet

Groep 1 A t/m K

Oudejaarsavonddienst

Op oudejaarsavond is groep 2 aan de beurt om naar de kerk te gaan. Aan het einde van deze dienst zullen de namen worden afgelezen van geliefden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Als u behoort tot de andere groep en u toch graag naar de kerk wilt, omdat ook van uw geliefde de naam zal worden afgelezen, dan mag u zich voor deze dienst – bij voorkeur per e-mail – aanmelden bij de koster.

Collecten 19 december

1^e collecte evangelisatie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte aflossing lening op het kerkgebouw

Kinderoppas 19 december morgendienst

Morgendienst: Bernadet de Bijl, Wilma van de Werfhorst, Jacqueline Hooft

Kinderoppas

We waren een tijdje gestopt met kinderoppas tijdens de middagdienst. Na overleg met de moeders bleek dat in groep 1 veel gezinnen zijn die graag hun kinderen naar de oppas zouden brengen tijdens de middagdienst. In groep 2 zijn er geen/veel minder ouders die daar structureel gebruik van zouden willen maken. We hebben daarom voor de volgende oplossing gekozen: Vanaf zondag 12 december is er weer 's middags kinderoppas aanwezig tijdens de diensten dat groep 1 aan de beurt is. Op de zondagen dat groep 2 's middags naar de kerk gaat is er geen kinderoppas in de middagdienst.

Catechisaties

De catechisanten van alle groepen wordt gevraagd vraag en antwoord 37 van de Heidelbergse Catechismus te leren:

Wat bedoel je met het woordje: *geleden*?

Dat Jezus aan lichaam en ziel, de ganse tijd van Zijn leven op de aarde, maar in het bijzonder aan het einde van Zijn leven,

de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft,
met het doel dat Hij met Zijn lijden (als het enige verzoeningsoffer) ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis zou verlossen,
en voor ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven zou verwerven.

Volwassenencatechisatie

Op donderdag 9 december kwamen 28 gemeenteleden bijeen om na te denken over het tweede punt van de zelfbeproeving van het avondmaalsformulier. De volgende vragen werden eerst in groepjes van vier personen besproken en daarna met de hele groep:

- 1 Wat betekent 'Gods gewisse/vaste belofte geloven'? Welke belofte?
- 2 Waarom staat erbij: "alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus"?
- 3 Wat is het verschil tussen "toegerekend" en "geschonken"?
- 4 Waarom is het nodig ons hart (ons innerlijk, ons zelf) te onderzoeken óf wij deze heerlijke belofte van God wel geloven?

Het was een leerzame avond.

Verjaardagen 80+

Op 17 december wordt de heer E. van de Zande, Gerrit Mouwweg 5, 8075 AT Elspeet, 81 jaar.

Op 23 december wordt mevrouw R. Pul-van Asselt, Heetkamp 20a, 8075 CL Elspeet, 88 jaar.

Op 23 december wordt mevrouw A. Smit-van de Steeg, Ds. Kalshovenweg 34, 8075 AG Elspeet, 87 jaar.

Op 23 december wordt mevrouw F. de Graaf-Vink, Zeisweg 15, 8075 CC Elspeet, 81 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw A. Kommerie-van de Brug, *Norschoten*, Gerrit Mouwweg 93 D, 8075 AH Elspeet.

Doopdienst

Op zondag 26 december is er bediening van de Heilige Doop. Doopzitting is op dinsdagavond 21 december 19.30 uur. Trouwboekjes graag uiterlijk zaterdag 18 december inleveren bij de scriba, Stakenbergweg 190, Elspeet. Willen de ouders van tevoren het doopformulier samen doornemen en eventuele bespreekpunten of vragen noteren?

Meeleven

In de achterliggende week is in de leeftijd van 91 jaar gestorven de vader, schoonvader en grootvader van familie Buijtenhuis, Molenbergweg 24 en van familie Van Leeuwen, Uddelerveen 108, Uddel.

Van mevrouw Van de Bosch-Noorderijk, Pirkweg 19b, is vorige week een zwager gestorven in de leeftijd van 83 jaar.

Van harte wensen we u in deze weg van verlies en verdriet des Heeren ondersteuning toe.

Onze zieken

Mevrouw J. Vermeer-de Zwaan, Apeldoornseweg 9, 8075 BM Elspeet, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen.

De heer J.W. de Graaf, Zeisweg 15, 8075 CC Elspeet, die dinsdag naar het ziekenhuis moet voor een operatie.

Mevrouw H. Boeve-Hazeleger, Ds. Kalshovenweg 36a, 8075 AG Elspeet, moet deze week worden opgenomen in Eikenstein, Van Asch van Wijcklaan 6, 3853 KV Ermelo

De kleine Gerben de Ruiters, Pirkweg 8, 8075 PP Elspeet, die weer onder behandeling is in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Zij kregen het teleurstellende bericht, dat de behandeling van de leukemie nog niet klaar is, maar vervolgd moet worden. De afgelopen week heeft hij onderzoeken gehad en deze week horen ze wat het behandelplan wordt.

Mevrouw A. Dijkgraaf-de Bruin, *De Bunterhoek*, Secr. Boerhoutweg 11, 8071 HT Nunspeet, is zeer verzwakt.

Mevrouw H. Kuijt-Koster, Veenweg 163, 8075 PR Elspeet, is ernstig ziek thuis. Alle zieken thuis.

De Heere schenke een ieder – jong of oud – Zijn genadige ondersteuning en vertroosting! Moge Hij der middelen tot genezing of verlichting zegenen.

Agenda week 51

Maandag 20 december

10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

20.00-22.30 vergadering Welcura

Dinsdag 21 december

19.30 uur doopzitting [zaal 3]

Woensdag 23 december

10.30-11.15 uur psalmen op verzoek [uitzending Oranjehof]

Vrijdag 24 december

8.45 uur schoonmaakgroep 7

19.00 uur zingen voor de kerkteléfonoon

Zaterdag 24 december

1^e kerstdag 9.30 en 18.30 uur kerkdienst

Zingen voor de kerkteléfono

Omdat 1^e kerstdag dit jaar op zaterdag is, willen wij als zangers van de zaterdagavond groep graag nog één keer dit jaar voor u zingen, en wel op vrijdagavond 24 december om 19.00 uur.

Mutaties lidmaatschap

Ingekomen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Urk in verband met huwelijk (23 september jl.): mevrouw W. Koetsier-Hoekstra, Gerstweg 13, 8075 BP Elspeet.

Welkom in onze gemeente – met de hartelijke wens dat de Heere Zijn Woord tot zegen stelt; en dat jij zo ook in ons midden tot zegen zult zijn!

Uit de kerkenraad

Op 7 december vergaderden we als kerkenraad. Het was een lange vergadering waarop veel aan de orde kwam. De meeste vergaderingen komen er ook vragen aan de orde die per brief of per mail zijn binnengekomen of op bezoek zijn gesteld. Twee daarvan noemen we hier, omdat ze wellicht breder leven. Zo kregen we de vraag hoe ons kerkenraadsbeleid zich verhoudt tot het landelijke coronabeleid. We hebben ervoor gekozen de kerkdiensten zoals we gewoon zijn, doorgang te laten vinden. Na verschijning van deze kerkbode hebben we in de komende weken buiten de diensten om bijna geen activiteiten in de avonden. We zoeken een evenwicht tussen enerzijds het belang van de voortgang van het kerkelijk werk en anderzijds de richtlijnen van de overheid, zoals die voor diverse sectoren van de samenleving gelden. Daarbij hebben we als kerk een zelfstandige ruimte waar we verstandig mee om willen gaan. We kijken hoe de situatie begin januari is en wat dit betekent voor de herstart van het winterwerk.

Een andere vraag betrof het uitnodigingsbeleid voor predikanten. We hebben al een aantal jaren de gewoonte dat onze eigen predikant ongeveer elke maand een zondag niet in onze gemeente voorgaat. In 2021 was dat op 3 januari, 21 februari, 28 maart, 2 mei, 20 juni, 29 augustus, 3 oktober, 7 november 19 december en vier 'losse beurten'.

Voor drie van die zondagen worden onze drie oud-predikanten gevraagd. De invulling van de overige zondagen is soms een hele puzzel voor onze preekregelaar. Het lukt bijna altijd om iemand te vinden, zodat we weinig leesdiensten hebben. De bediening van de verzoening mag onder ons zijn voortgang hebben door de uitnodiging van verscheidene dienaren van het Woord.

Uw kerkenraad

Diaconie

Giften die afgelopen week via de bank zijn ontvangen: 1 x € 200, 2 x € 100, 2 x € 50, 1 x € 30, 1 x € 10; voor de zondagsschool 1 x € 50, 1 x € 20; voor de zending, 1 x € 50; voor de Spaanse evangelische zending 1 x € 100; voor een noodlijdend gemeentelid 1 x € 100.

Kerkvoogdijzaken

5 december 2021

Gewone collecte € 1.106,25

Aflossing lening kerkgebouw € 1.322,05

Per bank ontvangen:

- giften: 1 x € 50 en 1 x 20;
- collectegeld: 2 x € 200, 1 x € 150, 1 x € 100, 1 x € 60, 1 x € 50, 1 x € 40 en 1 x € 30; totaal € 830;
- voor aflossing lening: 1 x € 500 en 1 x € 20;
- voor vrije zitplaatsen: 1 x € 10.

Als gift ontvangen i.v.m. niet terug te betalen lening kerkgebouw € 1.000.

Wij zeggen u hartelijk dank voor al uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Verkiezing notabel

In de vacature van de heer J.G. Dijkgraaf was er, bij de op 7 december 2021 gehouden vrije verkiezing, geen meerderheid van stemmen zodat er een herverkiezing gehouden zal worden tussen de twee personen die de meeste stemmen behaalden. Dat zijn in alfabetische volgorde:

A.J. van Asselt, Vierhousterweg 29

G.A. van der Meyden, Staverdenweg 66.

Deze verkiezing zal gehouden worden op dinsdag 21 december van 19.00 uur tot 20.30 uur in zaal 6 van het kerkgebouw.

Zondagsschool 'Nathanaël'

Beste vaders, moeders, opa's, oma's, en broertjes en zusjes van de kinderen van de zondagsschool,

Aanstaande zaterdag vieren we met de kinderen van de zondagsschool het kerstfeest en nemen we afscheid van de kinderen uit groep 8 van de basisschool. De avond begint om 18.30 uur, de kerk zal vanaf 18.00 uur open zijn.

Jullie, jongens en meisjes, worden verwacht tussen 18.00 en 18.15 uur in zaal 1 van de kerk, waarna we gezamenlijk de kerk binnen gaan. Aan het einde van de avond komen jullie allemaal terug in zaal 1, waar een verrassing voor jullie klaar staat.

Wij nodigen ouders, grootouders, broertjes en zusjes en verdere belangstellenden van harte uit om met elkaar de geboorte van de Heere Jezus te gedenken. We vragen u wel zoveel als mogelijk als familie bij elkaar te gaan zitten.

Ouders, onderstaand bericht hebben we met u gedeeld in de nieuwsbrief die u kreeg aan het begin van het seizoen. We kregen weinig reacties, daarom willen we dit nogmaals onder uw aandacht brengen. Om de communicatie tussen u als ouders en de zondagsschool zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u een e-mail te sturen naar zondagsschool@hhgelspeet.nl. Wij zouden het fijn vinden op deze manier uw e-mailadres te krijgen. Via de mail kunnen wij u net even wat sneller bereiken dan via de berichten in de kerkbode. Mocht u uw kind(eren) afgelopen maart voor de kinderappèlmiddag hebben opgegeven dan hebben wij uw e-mailadres al en hoeft u dit niet meer te doen. Bedankt alvast!
Hartelijke groeten, de leiding van de zondagsschool

Oliebollen-en appelbeignetsactie voor Stichting Adullam Gehandicaptenzorg

Voor oud en nieuw lekkere olieballen en/of appelbeignets bestellen en daarmee Adullam steunen? Dat kan tot en met 28 december. De olieballen kosten: 10 voor € 9 en appelbeignets: 5 voor € 9. U kunt de kosten voor uw bestelling vooraf overmaken naar: Stichting Adullam Comité Garderen, IBAN: NL06 RABO 01395.37.066. Contante betaling is ook mogelijk. Graag het geld gepast in een enveloppe doen met daarop uw naam en het bedrag. Bij voorkeur kunt u uw bestelling doorgeven via de mail: Adullamgarderen@hotmail.com U kunt ook bellen/appen met Marian Vos tel. nr.: 06-5092 8916 (bellen na 18.00 uur) of met Lydia van Moorselaar tel. nr.: 0341-360123. Vermeld a.u.b. bij uw bestelling: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer.

Op 30 december kunt u uw bestelling ophalen (van 11.00 uur tot 12.00 uur) of laten bezorgen (tussen 10.00 uur en 14.00). Wij bezorgen in Kootwijkerbroek, Garderen, Uddel, Elspeet, Ermelo, Speuld, Voorthuizen. Afhalen kan voor Elspeet/Uddel: Aardhuisweg 52, Uddel; voor Garderen/Speuld: 'De Rank', Dorpsstraat 9, Garderen; voor Kootwijkerbroek/Voorthuizen: Veluweweg 121, Kootwijkerbroek; voor Ermelo/Putten: Van Pallandtstraat 7, Putten.

Actuele informatie vindt u op de pagina van comité Garderen op www.adullamzorg.nl/comites. Of bel met *Marian of Lydia*

Aanmelden nieuwe leerlingen Boaz-Jachinschool

Hebt u een zoon of dochter die in de periode tussen 1 juni 2022 en 31 mei 2023 vier jaar wordt? Dan nodigen we u graag uit om op onze website www.boaz-jachin.nl kennis te nemen van de aanmeldingsprocedure. Voor de aanmeldingsformulieren kunt u een mail sturen naar administratie@boaz-jachin.nl. We geven dan de envelop mee aan uw oudste kind of sturen het per

post naar u toe. Wilt u er voor zorgen dat de inschrijving uiterlijk vrijdag 14 januari bij ons binnen is?

Bent u onbekend met de school en wilt u eerst een oriënterend gesprek met de schoolleiding? U bent van harte welkom. Neemt u hiervoor contact op via de mail: directie@boaz-jachin.nl of bel 0577 49 13 10. Op onze website vindt u onder praktische informatie voor ouders meer informatie over instroom nieuwe leerlingen.

Vriendelijke groet, Meester De Ruiter

Vlaai voor bond tegen vloeken

Ook dit jaar kunt u weer een vlaai bestellen voor de bond tegen vloeken. U kunt kiezen uit 5 soorten of een kerstslof. De vlaaien zijn € 15,00 per stuk en de slof is € 8,50. Twee vlaaien zijn € 27,50 en een vlaai en een slof € 22,50. U kunt kiezen uit: kerstclassic vlaai; zwitserse roomvlaai; appelroomkaneel vlaai; stroopwafelvlaai; bosschebollenvlaai. De slof is sloffendeeg met laagje kersen en chocoladebavarois. De vlaai mag op vrijdag 24 december van 9.00-12.00 uur opgehaald worden aan Uddelerweg 26. Graag via ingang Spoekeboompje, in de garage van ons. We houden ons aan de corona maatregelen. U kunt uw bestelling doorgeven t/m dinsdag 21 december bij Jan en Helma Kuijt, 0577-492662 of 06-4940 7949 of mailen naar famjmkuijt@gmail.com

Kerstpostactie t.b.v. Stichting Stephanos

Ook dit jaar wil de werkgroep Stephanos Elspeet weer de kerstpost voor u bezorgen. Wij bezorgen uw kaarten in de volgende plaatsen; Ermelo, Putten, Garderen, Uddel, Speuld, Leuvenum, Nieuw-Milligen, Elspeet, Vierhouten en Nunspeet. U hoeft geen postzegels te plakken, wij zorgen voor de verzending. U betaalt € 0,80 per kaart, dat is beduidend minder dan een kerstpostzegel. U kunt uw kaarten samen met het geld (graag gepast) inleveren bij de volgende adressen: Elspeet: Installatiebedrijf Spelt; van den Hardenberg; het Bloemenhuus. Nunspeet: Marja den Boer, Kunzestraat 1 ; Willemieke Kloosterman, Heemskerklaan 125. We sorteren de kaarten op DV vrijdagmiddag 17 dec. en woensdagmiddag 22 dec. U kunt uw kaarten dus inleveren tot en met woensdagmorgen 22 dec. Denkt u ook nog aan onze prachtige kerstfotokaarten die te koop zijn bij Simons Kleding. Ze kosten € 0,75 per stuk, 10 voor € 7,00 en 20 voor € 12,50. We hopen weer op een goede actie voor onze naaste in Malawi.

Werkgroep Stéphanos

Verbi Divini Minister – veertig jaar (29)

Ik ga niet alle plaatsen opsommen waar, en niet alle teksten waarover ik preekte. Een paar dingen zijn me bijgebleven. De eerste zondag van januari preekte ik in Montfoort, waar ik bijzonder veel last had van een man die prominent aanwezig was met een driedelig zwart pak. En vanbinnen zeiden ze, dat hij het er niet mee eens was, en dat ik afgekeurd werd. Dit is helaas niet de enige keer geweest, dat ik last had van mensenvrees. Ik herinner me, nu ik dit typ, dat mijn vader meer dan eens zei: “Had ik maar net zoveel Godsvrees als mensenvrees!” Ik begreep dat toen niet, maar sinds ik voorga in de eredienst (en ook later bij bezoekwerk) begrijp ik hem wel. O, als dienaar van het Woord heb ik de onverschrokken moed nodig van ds. Latimer, die eens moest preken voor de grillige despoot, koning Henry VIII in Engeland. Deze koning had meermalen mensen ter dood laten brengen, zelfs wel een echtgenote, van wie hij gescheiden was, en ook wel predikanten, die hem niet welgevallig waren. Ds. Latimer begon zijn preek als volgt: “Latimer, Latimer, bedenk dat u hier staat voor het aangezicht van koning Henry... Latimer, Latimer, bedenk dat u hier staat voor het aangezicht van de Koning der koningen...!”

Toen ik als beroepen kandidaat de kennismakingspreek hield, gaf ik onder andere op te zingen Psalm 119 vers 67:

*Maak in Uw woord mijn gang en treden vast,
Opdat ik mij niet van Uw paan moog' keren!
En wordt mijn vlees door 't kwade licht verrast,
Ai, laat het mij toch nimmer overheren.*

Verlos mij, HEER, van 's mensen overlast,

Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren.

Ik zal nog één ding vermelden uit die eerste maand van 1980. Na de dienst van 6 januari, voelde ik mij niet meer comfortabel met de teksten waarover ik had gepreekt, en zocht ik voor de dienst op 13 januari in Hedel een nieuwe preektekst. Maar wát ik ook zocht, ik vond niets. Een al jaren durend zeer vaak terugkerende zaak, en soms een groot probleem: waarover zal ik aanstaande zondag preken...? Eigenlijk is de vraag: “Waarover wilt Gij, Heere, dat ik de volgende keer zal preken?” Maar ik stelde hem helaas lang en lang niet altijd zo. Zoekend naar een tekst kwam mij in de gedachte om te preken over de tekst waar het dagboek van Philpot die 13^{de} januari over zou gaan. Het was over Numeri 6 vers 24^a: “De HEERE zegene u.” De preek had het volgende thema ‘De zegen des HEEREN’ met vier aandachtspunten: (1) haar onmogelijkheid; (2) haar mogelijkheid; (3) haar inhoud en (4) haar Oorsprong.

Na de dienst at ik bij het gezin van de scriba, ouderling Van den Berg. Jaren later mijn schoonouders.

Calvijn over de volheid van Christus

Omdat wij zien, dat onze hele zaligheid in Christus is, moeten wij er ons voor hoeden, om zelfs het geringste deeltje bij een ander te zoeken:

- als men zaligheid zoekt: door de Naam 'Jezus' wordt ons geleerd, dat ze bij Hem is;
- als men gaven van de Geest begeert, welke dan ook: in Zijn zalving zullen ze gevonden worden;
- zoekt men sterkte: in Zijn heerschappij is ze;
- reinheid: ze vertoont zich in Zijn ontvangenis;
- goedertierenheid: in Zijn geboorte, waardoor Hij ons in alles gelijk geworden is, opdat Hij zou leren medelijden te hebben;
- zoekt men verlossing: in Zijn lijden is ze te vinden;
- vrijspraak: in Zijn veroordeling;
- kwijschelding van de vloek: in Zijn kruis;
- genoegdoening: in Zijn offerande;
- reiniging: in Zijn bloed;
- verzoening: in Zijn nederdalen ter helle;
- doding van het vlees: in Zijn graf;
- nieuwheid van leven: in Zijn opstanding;
- onsterfelijkheid: eveneens in Zijn opstanding;
- beërving van het hemelse Koninkrijk: in Zijn hemelvaart;
- bescherming, onbekommerdheid, overvloed en rijkdom van alle goederen: in Zijn Koninkrijk;
- een rustig verwachten van het oordeel: in de macht, die Hem gegeven is om te oordelen.

Kortom, omdat in Hem alle schatten zijn, moeten ze tot verzadiging toe uit Hem geput worden en niet uit iets anders. (*Institutie II.xvi.19*)

Ten slotte

Guido Gezelle: U bad op enen berg alleen

U bad op enen berg alleen

En... Jesu, ik en vind er geen

waar 'k hoog genoeg kan klimmen

om U alleen te vinden:

de wereld wil mij achterna

alwaar ik ga

of sta

of ooit mijn ogen sla;

zo arm als ik en is er geen,

geen een,

die nood heb, en – niet klagen kan;

die honger, en – niet vragen kan;

die pijn, en – niet gewagen kan
hoe zeer het doet!

O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant