

*Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente*

### **Zondag 10 oktober**

9.30 uur: Ds. W. Pieters

*Groep 1 A t/m K (nieuw)*

14.30 uur: Ds. W. Pieters, NGB 35

*Groep 2 L t/m Z (nieuw)*

18.30 uur: Ds. W. Pieters, HC 78

*Groep 1 A t/m K (nieuw)*

### **Collecten 10 oktober**

1<sup>e</sup> collecte noodhulp en rampenfonds GDC

2<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

3<sup>e</sup> collecte vrije zitplaatsen

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

### **Kinderoppas 10 oktober**

Morgendienst: Evelien Spelt, Jannet Vierhout, Frederique Hazeleger

Middagdienst: Leanne Visser, Dianne Hofman, Jacqueline Hooft

### **Bij de middag- en avonddienst**

In de middag gaat het over het eerste stuk van artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, Het Heilig Avondmaal van onze Heere Jezus Christus:

Wij geloven en belijden dat onze Zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het Heilige Avondmaal verordend en ingesteld heeft, om te voeden en te onderhouden degenen die Hij al wedergeboren, en in Zijn huisgezin, dat is Zijn Kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn, in zich tweeërlei leven: het ene lichamelijk en tijdelijk, dat zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben, en aan alle mensen gemeenschappelijk is. Het andere is geestelijk en hemels, dat hun gegeven wordt in de tweede geboorte, die geschiedt door het woord van het Evangelie, in de gemeenschap van het lichaam [de kerk] van Christus; en dit leven is niet gemeenschappelijk, dan alleen aan de uitverkorenen Gods. Zo heeft God ons tot onderhouding/instandhouding van het lichamelijke en aardse leven, aards en gewoon brood verordend, dat daartoe dienstig is, en aan allen gemeenschappelijk is, zowel als het leven. Maar om het geestelijke en hemelse leven te onderhouden, dat de gelovigen hebben, heeft Hij hun gezonden een levend Brood, Dat van de hemel neergedaald is, namelijk Jezus Christus, Die het

geestelijke leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als Hij gegeten, dat is, toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof, in de geest.

In de avonddienst is vraag en antwoord 78 aan de beurt:

Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?

Nee, maar zoals het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, en ook niet de afwassing der zonden zelf is (waarvan het alleen een Goddelijk waarteken en verzekering is), zo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt.

### **Catechisaties**

De tweede week catechisatielessen mochten weer gegeven worden. We behandelen uit het boek van Hellenbroek les 26 over de Middelaar en de Naam Jezus, het tweede deel. De catechisanten van alle groepen leren vraag en antwoord 30 van de Heidelbergse Catechismus en kunnen die aanstaande week opzeggen:

Geloven dan die mensen ook aan de é-nige Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf, of ergens elders zoeken?

Nee, maar zij verloochenen met de daad de é-nige Zaligmaker Jezus, hoewel zij met de mond in Hem roemen; want é-én van tweeën: óf Jezus moet geen volkómen Zaligmaker zijn, óf die deze Zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben wat tot hun zaligheid nodig is.

### **Volwassenencatechisatie**

Op woensdag 13 oktober willen we bijeenkomen als lidmatenkring & volwassenencatechisatie. Deze kring is bedoeld voor allen die elkaar rondom het Woord willen ontmoeten, in het bijzonder degenen die de laatste jaren belijdenis aflegden. We gaan samen het avondmaalsformulier bespreken. Het begint om 20.00 uur en het duurt tot 21.30 uur. Omdat op deze avond in ons kerkgebouw de uitzending plaatsvindt van een echtpaar naar Zuid-Afrika, door de Gereformeerde Gemeente in Nederland (Oude Hof), kunnen we niet in ons kerkgebouw bijeenkomen. Daarom houden wij deze eerste avond (heel oecumenisch!) in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, aan de Oude Hof.

### **Verhuisd**

Verhuisbericht werd ontvangen van Dinant van Hierden, Kampweg, Uddel. Zijn nieuwe adres is Spoekeboompje 37, 8075 DJ, Elspeet.

Van harte toegewenst dat je daar in de gunst des Heeren zult wonen!

## **Langdurig verpleegd of elders wonend**

Betsie de Bruin, *Stichting Philadelphia Voorzieningen, De Es groep 5*,  
Nunspeterweg 116, 8076 PD Vierhouten.

## **Geboren**

Echtpaar Visser-Paalman, Haarweg 25, 8075 CA Elspeet, ontving op maandag 27 september een dochter, Eva Johanna. Eva is het zusje van Anna.

Echtpaar Hofman-de Rooter, Veenweg 66, 8075 PS Elspeet, ontving op dezelfde dag een zoon, Seth. Seth is het broertje van Rick, Thijs en Lynn.

Van harte wensen we ouders en kinderen, ook grootouders en overgrootouders, bij deze indrukwekkende gebeurtenis des Heeren zegen toe, de ware felicitas. Dat de pasgeborenen mogen opgroeien in de ware kennis en vreze Gods, Hem tot eer en tot hun eeuwige zaligheid. Daartoe geve de Heere bij het opvoeden alles wat nodig is en overvloed van leven en genieting daarbij. Nee, rechten hebben wij niet, maar omdat God mild is in het schuldvergeven en Zelf zegt dat Hij smekelingen om Zijn genade en kracht niet zal teleurstellen, mogen we met alle grote en kleine zaken vrijmoedig aan Zijn deur kloppen, in de zekere verwachting dat Hij Zijn beloftewoord zal vervullen: Een ieder die klopt, voor die zal er opgedaan worden!

## **Gestorven**

Donderdag 30 september heeft de Heere uit ons midden weggenomen Hendrik van de Kolk, gewoonde hebbende Bachlaan 7, 8071 VG Nunspeet, in de leeftijd van 65 jaar. Totaal onverwacht kwam er door een niet te stelpen hersenbloeding een einde aan zijn aardse leven. Hij werd weggerukt van de zijde van zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. De Heere weet wat u doorleeft met al de herinneringen aan de 46 jaren van uw huwelijk, met al de pijnen die uw man moest doorstaan, de beperkingen die hem aan zijn rolstoel en bed bonden. En hoe de Heere hem opzocht in zijn grote ellende en diepe schuld, om Zijn Goddelijke genade aan hem te bewijzen...

Moge de Heere u tezamen sterken, ondersteunen en troosten, en vooral ook geestelijk onderwijzen om het spoor van Zijn heilig Woord te gaan en om zo te leven uit Zijn zaligmakende genade! Het zal eenzaam worden, niet in te denken. Maar aan de Heere mag u al uw gedachten en zorgen, uw smart en rouw, uw eenzaamheid en verdriet vertellen. Hij nodigt ons uit om bij Hem te schuilen.

## **Onze zieken**

Mevrouw H. van de Steeg-Noorderijk, Gerrit Mouwweg 29, 8075 AT Elspeet, mocht weer thuishoemen vanuit de Klimop

Mevrouw W. Bronkhorst-de Weerd, Diepeweg 21A, 8075 BX Elspeet, verblijft nog in de Klimop.

Mevrouw B.L. van de Kolk-Tenthof van Noorden, Gerrit Mouwweg 93-N, 8075 AT Elspeet, is ernstig ziek en zwak.

De heer K. Seldenrijk, Vierhousterweg 1, 8075 BG Elspeet, tobt al geruime tijd met zijn gezondheid ten gevolge van een te snel werkende schildklier. Daarom moest hij worden opgenomen in het Gelreziekenhuis, Apeldoorn. Mevrouw J. Vermeer-de Zwaan, Apeldoornseweg 11, 8075 BM Elspeet, heeft een zorgelijk bericht ontvangen.

En thuis zijn er nog meer zieken, van wie een ieder zo zijn of haar eigen pijnen en moeiten ervaart. De Heere bezoeke daar en in alle inrichtingen van barmhartigheid degenen die tot Hem het hart verheffen om van Hem ondersteuning of genezing te begeren en gunst en genade te ontvangen.

### **Agenda week 41**

*Zondag 10 oktober*

11.15 uur zondagsschool

*Maandag 11 oktober*

10.30 – 11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]

14.30 uur ouderenmiddag

16.30 – 21.45 uur catechisatie en eenvoudige catechisatie

*Dinsdag 12 oktober*

9.30 uur vrouwenvereniging

19.30 uur vrouwenvereniging

19.30 uur JV Timotheüs

19.30 uur JV Obadja

19.30 uur vergadering diaconie

*Woensdag 13 oktober*

8.30 uur tuingroep

9.30 uur moedermorgen

10.30 -11.15 uur Psalmen op verzoek [uitzending Oranjehof]

19.30 uur dienst belegd door GGIN i.v.m. uitzending echtpaar naar Zuid-Afrika

20.00 uur volwassencatechisatie [in kerkgebouw GGIN, Oude Hof]

*Donderdag 14 oktober*

18.45 uur schoonmaakgroep 6

19.45 uur repetitie avond Veluws Mannenkoor

*Vrijdag 15 oktober*

19.00 uur catechisatie

20.00 uur belijdeniscatechisatie

*Zaterdag 16 oktober*

19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

## **Zingen voor de kerktelefoon**

Op zaterdag 9 oktober willen de mannen van het mannenensemble 'Laus Deo' onder leiding van Andries Koetsier een uurtje zingen voor de kerktelefoon. Het koor zal begeleid worden door Henry Frens op het orgel. Dit zal aansluitend zijn aan het standaard half uurtje zingen.

## **Moedermorgen**

Woensdagmorgen 13 oktober is er weer moedermorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur. We zijn dankbaar dat we weer bij elkaar kunnen komen na zo lange tijd. Vanaf 9.15 uur staat er koffie en thee klaar. Kleine kinderen mogen meegebracht worden. We willen jullie vragen om het vierde hoofdstuk te lezen van het boek 'Elke dag nieuw' van Elise Pater-Mauritz. Mocht je verhinderd zijn om te komen, dan graag afmelden via de mail: [moedermorgens@hhgelspeet.nl](mailto:moedermorgens@hhgelspeet.nl). Ben je nog nooit geweest, maar wil je een keer komen kijken, dan ben je hartelijk welkom. Graag aanmelden via de mail.

## **Ouderenmiddag**

Maandag 11 oktober om 14.30 uur komen we bijeen. Ouderen en alleenstaanden hartelijk welkom. U kunt ook thuis luisteren.

## **Mutaties lidmaatschap**

In verband met huwelijk is overgeschreven naar de Hervormde Gemeente Westbroek, Anne-Wil Hennipman-van Ark, Ds. van Gilstweg 14, Elspeet. Hun nieuwe adres is Kerkdijk 103, 3615 BD Westbroek. Als de Heere mee optrekt, gaat het goed. Dat zij jullie deel!

## **Diaconie**

Opbrengst collecten:

- diaconie 19-9: € 1071,45;
- mannenvereniging 21-9: € 175,45;
- diaconie 26-9 € 1075,40;
- Wycliffe 28-9 € 320,15.

Ontvangen giften 1 x € 1000, voor Haïti; 1 x € 500, voor noodlijdende personen. Giften via de bank ontvangen: 1 x € 500, 1 x € 300, 1 x € 60, 3 x € 50, 4 x € 25, 3 x € 15, 1 x € 10, 1 x € 5; voor noodhulp aan gemeenteleden: 1 x € 100.

*Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie*

## **Vrouwenvereniging**

We komen op dinsdag 12 oktober weer bij elkaar na een lange tijd. Jullie zijn allemaal van harte welkom op de morgen of op de avond. Voor de morgengroep staan om 9.15 uur de koffie of thee klaar en beginnen we om 9.30 uur. Voor de avondgroep is er om 19.30 uur koffie en thee en om 19.45 uur beginnen. Ook

nieuwe leden zijn van harte welkom! Graag even doorgeven wanneer u of jij komt (06-2148 5166). We bespreken deze avond het eerste hoofdstuk uit het Bijbelstudieboekje "De Alfa en de Omega". Dit boekje gaat over de eerste drie hoofdstukken uit het Bijbelboek Openbaring en geeft een beschrijving van 'de dingen die haast geschieden moeten'. Het boek laat ons zien hoe de strijd tussen het Vrouwenzaad en het slangenzaad zal eindigen in de overwinning door de Heere Jezus Christus. Het is een moeilijk boek om te verstaan, daarom doen we er goed aan om het biddend te bestuderen. Van harte welkom.

*Het bestuur*

### **JV Obadja**

Ha jongens en meiden! Zit jij in klas 1 of 2? Dan ben je van harte welkom op de jeugdvereniging Obadja. Waarom zou je naar de JV gaan? Allereerst om daar het Woord van de Heere te horen, natuurlijk. Verder is het ook heel fijn om gezellig bij elkaar te zijn en een spel, quiz of iets dergelijks te doen. De eerste verenigingsavond hebben we op 12 oktober. Voor de pauze zal Edine ons iets vertellen over een héél belangrijk onderwerp uit de Bijbel: een vrouw krijgt vergeving. Heb jij ook vergeving nodig? Waarvan? Er is een gewillige Zaligmaker! Na de pauze zal Maas ons vermaken met een leuke activiteit. Het blijft elke keer een verrassing wat dat is. Deze avond begint om 19.30 uur en is ongeveer om 21.00 uur afgelopen. Hopelijk kunnen jullie allemaal komen! Willen jullie er aan denken om de contributie mee te nemen. Dat is € 7,50 voor het hele seizoen. Als leiding willen wij graag een lijst maken met daarop de e-mailadressen waar we naartoe kunnen mailen als er bijzondere veranderingen zijn. Willen jullie dit adres doorgeven op deze avond? We zien uit naar gezellige, maar bovenal gezegende avonden! PS, neem gerust vrienden en vriendinnen mee!

*Hartelijke Groet, Edine, Henrico, Wilma en Maas*

### **Zendingscommissie**

Beste gemeenteleden, de zendingsbusjes in de kerk hebben het afgelopen kwartaal het mooie bedrag opgebracht van € 2224,55. We willen u daar hartelijk dank voor zeggen. Wat fijn dat er zoveel werd gegeven. We vragen u het werk te blijven steunen zowel in het gebed als in het geven.

*Vriendelijke groet, de zendingscommissie*

### **Zorgcentrum Oranjehof**

Vanaf maandag 4 oktober is er weer de mogelijkheid om naar Oranjehof te komen. De meeste activiteiten gaan weer starten. Dankbaar zijn we, dat we dit moment weer mogen meemaken. Elkaar weer zien, spreken en ontmoeten. We zien naar elkaar uit.

### *Weeksluiting*

We nodigen u hartelijk uit voor deze bijeenkomst. Juist dit moment willen we graag ook weer door laten gaan, De weeksluiting is zaterdag 9 oktober. Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er wordt een meditatie gehouden en Henri Frens speelt voor ons op het orgel. Daarna is er tijd voor een kopje koffie/thee te drinken met elkaar.

### *Kerkradio*

Tijden: maandag- en woensdagmorgen 10.30 -11.15 uur; maandagmorgen: voorlezen door mw. I. de Vogel; woensdagmorgen: psalmen op verzoek. Wilt u voor iemand een psalm aanvragen, bel dan naar mw. A. van Ark, tel 0577-492059, of mail naar [jvanark@solcon.nl](mailto:jvanark@solcon.nl) of [info@oranjehof.org](mailto:info@oranjehof.org). De uitzending vindt plaats vanuit het kerkgebouw aan de Vierhousterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via [www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren](http://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren). Hebt u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 0577-492278 / [info@oranjehof.org](mailto:info@oranjehof.org).

### **Kom naar de toogdag**

Zaterdag 23 oktober 2021 wordt in de Bethelkerk, De Haverkamp 1, te Lunteren de jaarlijkse toogdag van onze mannenbond gehouden. We willen met elkaar spreken over: 'het ambt aller gelovigen'. Het ochtendreferaat wordt uitgesproken door ds. J.L. Schreuders en het middagreferaat door ds. D. Zoet. De dag begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met een kopje koffie, thee en cake. Uiterlijk 15.15 uur denken we huiswaarts te keren. Vanwege het besmettingsgevaar kunnen dit jaar geen broodjes worden aangeboden. U dient zelf uw lunchpakket mee te nemen. Wel wordt u in de pauze soep, koffie, thee en melk aangeboden. Ter bestrijding van de onkosten wordt er voor én na de pauze gecollecteerd. Iedereen is hartelijk welkom. Voorafgaand van 9.45-10.15 uur is er de jaarlijkse ledenvergadering. Wij rekenen op uw komst en hopen u zaterdag 23 oktober in Lunteren te mogen begroeten. In verband met de coronaregels dient u zich aan te melden bij dhr. E. Diepeveen tel. 06 4311 8641 of per email: [ej.diepeveen@solcon.nl](mailto:ej.diepeveen@solcon.nl)

### **Kaarten**

Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate voor de kerk bij familie K. Seldenrijk, Vierhousterweg 1 Elspeet. U kunt de foto's zelf komen uitzoeken, € 1,- per stuk en 11 kaarten voor € 10.

*Met vriendelijke groet, familie Seldenrijk, 0577-492539*

## **Verbi Divini Minister – veertig jaar (19)**

Over de studie zal ik verder niet zoveel schrijven (ik weet er ook niet zo heel veel meer van). Alleen noem ik nog de scripties die ik in het eerste jaar moest schrijven. De eerste was over het onderwerp ‘Hume en de plicht om de overheid te gehoorzamen’ – een werkstuk van acht bladzijden A4. Het onderwerp was min of meer het verlengde van mijn scriptie voor geschiedenis in 6-vwo over Calvijn en de overheid. Wie David Hume was, wist ik niet, en daarom was het interessant om zijn visie op de overheid te onderzoeken, en onze plicht om haar wel of niet te gehoorzamen, en waarom wel of niet.

In dat eerste jaar moest ik ook een scriptie schrijven voor kerkgeschiedenis en wel over het onderwerp ‘de ascese’. Toen ik eraan begon, wist ik zelfs niet wat het woord betekende. Zes boeken moest ik ervoor bestuderen, allemaal in het Duits. Wat ascese (een woord afkomstig uit het Grieks) volgens het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal betekent? “Systematische onthouding van zingenot uit religieuze overwegingen, al of niet gepaard met zelfkastijding”, terwijl een asceet iemand is “die zich in de eenzaamheid aan godsdienstige praktijken en boetedoeningen wijdt, als een middel tot zelfheiliging”. Het was een boeiende studie over wat het Oude Testament hierover zegt en wat het Nieuwe hierover vermeldt, en hoe het bij het Jodendom was en bij de Grieken en later in de Christelijke kerk.

We hadden in Utrecht niet alleen de universiteit en de theologische studie, maar er was ook de GTSV, de Gereformeerde Theologen Studenten Vereniging: Voetius. De zinspreuk van deze vereniging was (en is): Jirath Adonai resjiet dath: de vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap. Naar Gisbertus Voetius (1589-1676) was deze studentenvereniging genoemd, omdat hij een van de eerste professoren was aan de in 1636 gestichte Utrechtse universiteit, en omdat hij in zijn inaugurele rede godsvrucht en wetenschap als eenheid verbond.

## **Ten slotte**

*Uit de Gezinsgids (2):*

### **De kleine Saul**

De tweede keer dat hij zichzelf klein noemt, is in de brief aan de christenen in Efeze. Hij schrijft over het grote voorrecht dat Jezus hem geschonken heeft, namelijk dat hij de onnaspeurlijke rijkdom van Christus mag verkondigen: “Aan mij is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus.” Hoe noemt hij zich hier? Vers 8 van hoofdstuk 3 luidt in zijn geheel: “Aan mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus.”

Even een uitstapje in het Grieks. Het Grieks kent ook trappen van vergelijking, net als wij. ‘Klein-kleiner-kleinst’ is in het Grieks: elachus-elassoon-elachistos.



Maar deze drie zijn niet genoeg om aan te geven hoe klein/min deze voormalige hoogvlieger, deze trotse discipel van Gamaliël zich voelt. Hij bedenkt er een vierde bij: klein-kleiner-kleinst-nog-kleiner-dan-kleinste: niet gewoon elachus-elassoon-elachistos, maar: elachistoteros: minder dan de minste, kleiner dan de kleinste.

Het Griekse woord voor 'allerminste' is een vergrotende trap van de overtreffende trap. Die bestaat niet, maar toch gebruikt de apostel deze hier wel. Hij is werkelijk wat zijn Latijnse naam betekent. Paulus heet hij. Niet alleen Saul of Saulus, een Hebreeuwse naam, maar ook Paulus, een Romeinse naam. En wat betekent het Latijnse woord 'paulus'? Klein, gering.

God wist hem wel klein te krijgen.

Heel gewillig schrijft hij nu: aan mij, de allerminste van de heiligen/gelovigen, is deze genade geschonken dat ik de onnaspeurlijke rijkdom van Christus mag verkondigen. Het voorrecht voor mij, kleiner dan de kleinste, minder dan de minste...

*Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant*