

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 6 september

10.00 uur: ds. W. Pieters, Psalm 119 vers 1 en 2 (belijdenisdienst)

Groep 3, achternaam L t/m Seldenrijk

14.30 uur: ds. W. Pieters, NGB 11

Groep 4, achternaam Slijkhuis t/m Z

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 46

Groep 1, achternaam A t/m G

Woensdag 9 september

19:30 uur: ds W. Pieters

Groep 2 H t/m K (verder mag iedereen de kosten vragen om te mogen komen; maar wat afgelopen zondag werd afgekondigd [namelijk alleen aanmelden], is pas van toepassing op de weekdiensten na 27 september)

Donderdag 10 september

14.00 uur: ds. W. Pieters, huwelijksbevestiging van Arie Pieter Sloomweg en Leanne Maria den Uijl

Collecten 6 september

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte vrije zitplaatsen (kerkvoogdij)

Collecten 9 september

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Verjaardagen 80+

Op 4 september wordt dhr. G. Westerbroek, Staverdensedweg 47/A, 8075 AP Elspeek 82 jaar.

Op 5 september wordt dhr. F. Antonides, Woesterbergweg 26, 8166 HE Emst 91 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Openbare geloofsbelijdenis

De volgende doopleden hebben de wens te kennen gegeven in het midden van de gemeente openbare belijdenis des geloofs te willen afleggen. Wij vermelden hun namen en hiermee worden ze opnieuw aan de gemeente voorgesteld:

1. Robert Bikker, Vierhousterweg 103b, 8075 BH Elspeet, 8 april 1994;
2. Thomas Boekestein, Arnhemseweg 103, 6731 BR Otterlo, 9 augustus 1987;
3. Erik Heijkamp, Ploegweg 13, 8075 BV Elspeet, 26 juli 1998;
4. Corné van Middendorp, Randweg 16, 8071 XM Nunspeet, 8 januari 1996;
5. Hillie van Middendorp-van Norel, Randweg 16, 8071 XM Nunspeet, 22 februari 1999;
6. Jorick Mulder, Korenerf 11, 8075 CZ Elspeet, 4 januari 1998;
7. Rosalie Dijkgraaf, Gerstweg 23, 8075 BP Elspeet, 16 november 1998;
8. Johannes Pieters, Vierhousterweg 71, 8075 BG Elspeet, 13 augustus 1999;
9. Jonathan Vellekoop, Markveldweg 6a, 3888 MB Uddel, 3 januari 1996;
10. Gerben Visser, Zeisweg 17, 8075 CC Elspeet, 31 december 1994;

De aannemingsavond heeft plaats gevonden op dinsdag 1 september. De belijdenisdienst zal plaatsvinden op zondag 6 september in de morgendienst. De kerkenraad beveelt de aanstaande lidmaten van harte aan in de voorbede der gemeente.

Huwelijksjubilea

Op 7 september is echtpaar H. van de Brug-van den Hoorn, Maatweg 65a, 8075 BD Elspeet, 60 jaar getrouwd.

Op 9 september is echtpaar E.H. de Ruiten-Gerritsen, Ds. Kalshovenweg 5, 8075 AE Elspeet, 50 jaar getrouwd.

Van harte wensen we beide echtparen met hun geliefden des Heeren zegen toe op deze gedenkdag en op het verdere van hun levensweg. Het is een groot geschenk van Gods goedheid om dit met uw kinderen en kleinkinderen te mogen meemaken. Dat u met alle weldaden bij de Weldoener terecht zou komen. Om nu van dag tot dag voor de Heere te leven en voor onze naasten tot nut en zegen te zijn!

Huwelijk

De bruidsparen Slootweg- Den Uijl (toekomstig adres: Evertsenlaan 3, 3931 AK Woudenberg) en Van de Zande-Keurhorst (toekomstig adres: Scharrenburgersteeg 34a, 6741 LT Lunteren) en Van Ark-Boorsma (toekomstig adres: Staverdenseweg 23, 8075 AN Elspeet) wensen we van harte Gods zegen toe op weg naar de geplande dag. De Heere weet hoe jullie levenswandel was en is en zal zijn. Moge Hij in alles de Eerste wezen in jullie leven. Hij zal het dan ook – langs welke krommingen jullie levenspad dan ook moge gaan – boven en bidden goed maken en laten merken dat Hij een verrassend God is!

Wijziging aanvangstijd morgendienst

Vanaf volgende week zondag 13 september zal de morgendienst om 9.30 uur beginnen. Dit in verband met de zondagschool in combinatie met de drie kerkdiensten.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw J. Brunekreeft-van de Werfhorst, *Norschoten*, Gerrit Mouwweg 93m, 8075 AH Elspeet.

Onze zieken

Mevrouw H. van Staveren-van Renselaar, Jan Topweg 96, 8071 ZH Nunspeet wordt deze week in Amsterdam geopereerd. De Heere make het naar lichaam en ziel wél! Bij de Heere bent u en zijn wij in veilige handen. Zoek de toevlucht maar dagelijks bij Hem. Hij zorgt voor u en laat het u aan niets ontbreken.

Agenda week 37

Maandag 7 september

Vergadering kerkenraad

Collectemunten

Dinsdag 8 september

Vergadering leiding zondagsschool

Woensdag 9 september

Weekdienst

Donderdag 10 september

Tuingroep

Schoonmaakgroep

Trouwdienst bruidspaar Slootweg- den Uijl

Zaterdag 12 september

Toerustingsdag diakenen

Zingen voor de kerktelefoon

Diaconie

Opbrengst diaconiecollecte 16 aug. € 916,90; collecte 23 aug. voor fonds christelijke doeleinden € 883,56; diaconiecollecte 30 aug. 957,15; kerktelefoonbusjes € 928,80; collectegelden die afgelopen week via de bank zijn binnengekomen 1 x € 150; 1 x € 140; 1 x € 55; 3 x € 50; 1 x € 40; 1 x € 15; 1 x € 12; 1 x € 5; ontvangen voor auto Gerda Klaver € 15.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

Uit de kerkenraadsvergadering

Op 26 augustus vergaderde de kerkenraad. De volgende zaken kwamen aan de orde:

Gemeente-zijn

Dit onderwerp zal de komende tijd een agendapunt blijven. Hoe kunnen we ook in deze coronatijd als gemeente functioneren? Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen. Op 27 september wordt er na de avonddienst voor jongeren vanaf 15 jaar een preekbespreking (van de morgendienst) gehouden. Hartelijk welkom, jongelui! Er wordt aan gewerkt om via de website (bij de preken passende) kleurplaten voor de jongere kinderen beschikbaar te stellen.

De sacramenten

Onlangs kon de doop na langere tijd weer bediend worden. Wat een wonder! De volgende doopdienst staat gepland op zondag 20 september (doopzitting is donderdagavond 17 september). Wat betreft de viering van het avondmaal hebben we – in overeenstemming met de landelijke adviezen – besloten om deze voorlopig niet door te laten gaan. Op de gebruikelijke wijze is het niet mogelijk, en andere manieren brengen veel haken en ogen met zich mee wat betreft de eenheid en heiligheid van dit sacrament. Wel zal op zondag 11 oktober bijzonder worden stilgestaan bij deze aangrijpende situatie.

Aanvangstijd ochtenddiensten

Omdat we nu op zondag drie diensten hebben en binnenkort ook de zondagsschool weer van start gaat, hebben we besloten om tijdelijk met ingang van 13 september de ochtenddiensten om 9.30 uur te beginnen. Op deze manier kan ook het belangrijke zondagsschoolwerk zijn voortgang hebben.

Huwelijksjubilea en voorbede

Er bleek in de gemeente onduidelijkheid te bestaan over het noemen van huwelijksjubilea in de afkondiging en voorbede. Dit betreft de jubilea van 25, 40, 50, 55 en 60 jaar. U kunt deze jubilea doorgeven aan uw wijkouderling.

Cursus Bijbelse Toerusting

Zoals u wellicht weet wordt er al een aantal jaren een Cursus Bijbelse Toerusting voor ambtsdragers en gemeenteleden gegeven, die uitgaat van de Hersteld Hervormde Kerk. Het gaat om een driejarige cursus die op twee locaties wordt gegeven, namelijk in Garderen en Oud-Beijerland.

Na de uitbraak van het corona virus was het lang onduidelijk of de Cursus Bijbelse Toerusting zou kunnen worden vervolgd. Pas recent werd toestemming ontvangen om op de bekende locaties de cursus te vervolgen, met in achtneming van de maatregelen zoals voorgeschreven door het RIVM. Als gevolg hiervan hebben wij tot nu toe weinig kunnen doen aan de werving van nieuwe cursisten.

Wij willen hierbij de jonge lidmaten (ook ouderen!) uitnodigen/oproepen om deel te nemen aan de cursus. Als u belangstelling hebt, dan verwijzen wij u naar de website van de cursus:

<https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/toerusting/cursus-bijbelse->

toerusting. Belangstellenden mogen ook contact opnemen met de cursusleiders of de administrateur:

Ds. J.L. Schreuders, cursusleider Garderen

Dhr. M. Diepeveen, cursusleider Oud-Beijerland

Administratie Cursus Bijbelse Toerusting: dhr. K. Snijder, de Akkers 24, 8271 JC IJsselmuiden, tel. 038-3311449; e-mail: cbt@kpnmail.nl

Dankbetuiging

Bij deze willen wij een ieder bedanken voor de mooie en bemoedigende kaarten en voor het meeleven dat wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijksjubileum. Boven alles dank aan de Heere, Die ons gespaard en gedragen heeft in deze 45 jaar.

Een hartelijke groet, Wim en Lenie Voogd, Roggeweg 6

Opening vereniging- en catechisatie seizoen

Op dinsdag 22 september zal een voorlichter van SOEGG een presentatie verzorgen. Deze avond begint om 19.30 uur. Hiervoor worden deze keer alleen onze jongeren uitgenodigd in verband met de regelgeving en er zal geen pauze gehouden worden. SOEGG staat voor Stichting Oost Europahulp Gereformeerde Gezindte. In Nederland medisch afgeschreven materiaal wordt hergebruikt in ziekenhuizen in Oekraïne (Zhitomir). Hierdoor ontstaan openingen om in ziekenhuizen het Woord van God door te geven. Wanneer we zien hoe afgeschreven medisch materiaal (soms ook nieuw aangeschaft) in Oekraïne hergebruikt wordt, beseffen we waarvoor wij ons mogen inzetten. Naast al het goede van dit levensverlengende en zelfs levensreddende werk, ontstaat er steeds vaker een opening voor het doorgeven van Gods Woord. Al deze indrukken zouden we graag met jullie willen delen. Er zal deze avond één collecte gehouden worden, waarvan de opbrengst bestemd is voor SOEGG. We hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten deze avond. Iedere jongere is van harte welkom, breng gerust een vriend of vriendin mee!

1 Samuël 1

In een dagboek las ik over 1 Samuël 1 vers 5 (Maar Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief; doch de HEERE had haar baarmoeder toegesloten): Waarom toch? Gods bestuur schijnt voor het ongeloof een waanidee. "Als God dan liefde is, waarom krijg ik dan zoveel tegenslag, zoveel beproevingen?", zo kun je vaak horen. Wij begrijpen Gods liefdeskastijdingen niet, al hebben we in ons eigen leven de voorbeelden van des HEEREN gunst in beproeving en nood. We begrijpen er soms niets van, al heeft de HEERE ons al meermalen duidelijk gemaakt dat Hij ons niet straft uit lust tot plagen, maar tot ons nut, o kind van God. We vragen ons af: kon de HEERE het niet anders doen in het leven van Elkana en Hanna? Nee, de HEERE wilde het zo doen en zo is het goed!

Hebben wij reeds onder het raadsel van Gods voorzienigheid leren bukken en buigen? Zijn we het er reeds mee eens geworden, dat wat deze hemelse Vader doet, altijd goed is? Of zou u liever willen, dat de HEERE een 'medezeggenschapsraad' oprichtte, waarin uw inbreng ook meetelde? Zalig, die de vloek eerbiedig en ootmoedig mag leren mijnen, mag leren dragen. De HEERE bedoelt er iets groots mee, wat u verwonderd zal doen staan. De Almachtige mag toch van uw lichaam, tijd, geld en gezin wel gebruik maken om Zijn heerlijke deugden te doen schitteren, om Zijn Naam te verheerlijken en Zijn genade te doen gloriëren? Al kost het ons alles; láát de HEERE mij dan in de diepte werpen, dan gelooft het geloof nog, dat Hij mij liefheeft en dat Zijn handelingen Vaderlijk zijn...
Het geloof is een Gods-wonder, dat is wel zeker.

Ten slotte (*M.A. Groeneweg de Reuver*)

Leer ons toch stil te zijn in alles wat U doet.
Hoe krom het pad ook is, Heer', in ons leven.
En hoe we op die weg ook mogen beven,
Leer ons dan toch te kunnen zeggen: "God is goed."

Leer ons toch stil te zijn als het soms donker is
En wij niet zien waar w' onze voeten zetten.
Geef dat we steeds meer op Uw Woord gaan letten.
Dat ons de weg wil wijzen in die duisternis.

Leer ons toch stil te zijn, beschijn ons met Uw licht
En doe ons achter U het pad betreden.
U hebt op 't kromste pad Uw strijd gestreden
Houd onze ogen dan steeds op Uw kruis gericht.

Geef, Heere, dat ons hart niet tegen U meer vecht.
Want komen wij in schuld op Golgotha terecht,
Dan wordt het eind'lijk stil, héél stil in ons gemoed.
En staam'lend zeggen wij: "O God, wat bent U goed!"
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant