

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 27 september

9.30 uur: ds. W. Pieters, opening winterwerk

Groep C1 A t/m Hooft

14.30 uur: ds. W. Pieters, opening winterwerk

Groep C2 Hoorn t/m P

18.30 uur: ds. W. Pieters, opening winterwerk

Groep C3 R t/m Z

Collecten 27 september

1^e collecte diaconie (project-auto voor Gerda Klaver)

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij (aflossing lening kerkgebouw)

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Kinderoppas

Zondag 27 september

Morgendienst: mw. E. Spelt, mw. H. van Moorselaar en Rianne Tippe.

Middagdienst: mw. W. van de Werfhorst, Hester Vierhout en Loïs Weerheim.

Zondag 4 oktober

Morgendienst: mw. J. Kroes, mw. G. Kuijt en Ingrid Bakker.

Middagdienst: mw. J. Vierhout, Arinde Hazeleger en Geke Koetsier.

Verjaardagen 80+

Op 1 oktober wordt dhr. G. Mulder, Ds. van Paddenburghweg 2, 8075 AL

Elspeet 82 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Huwelijksaankondiging

Op vrijdag 23 oktober trouwen Korné Hazeleger, Haarweg 31, 8075 CA Elspeet en Rosanne Bleijenberg, Garderen. Zij vragen een zegen over hun huwelijk in een kerkdienst die om 14.00 uur begint en in Garderen wordt gehouden. Hun toekomstige adres is Cronjéstraat 133, 3851 ZR Ermelo. Van harte wensen we het aanstaande bruidspaar Gods zegen toe op weg naar en in hun voorgenomen huwelijk. We zijn van jongsaf gewend om een zegen te vragen voor het eten, misschien hebben jullie ook wel eens gevraagd om een zegen voor een repetitie of examen. Belangrijk is ook om een zegen te vragen voor een kerkdienst, thuis

of in het kerkgebouw, en bij het openen van de Heilige Schrift, en nu ook voor jullie komende huwelijksleven. Zonder Gods zegen gaat het niet. En bij Hem is een volheid van genade en zegen!

Huwelijksjubileum

Van harte feliciteren we echtpaar Van Ramshorst-Bast, Veenweg 68, 8075 PS Elspeet, met het heugelijke feit dat zij op zondag 27 september mogen gedenken dat zij van de Heere 25 jaren mogen ontvangen in de heilige huwelijksband. God zij de eer en lof voor deze grote weldaad. Hij verlene met alles wat u hebt beleefd, dagelijks Zijn nabijheid in gunst nodig te hebben, deze te beleven en ook in dankbaarheid te bewonderen! Hij doe u met al uw geliefden opmerken dat Hij groot is van goedheid voor slechte mensen. Hij verlene u met al de uwen ook in de familiekring Zijn zegen door de Geest van Christus!

Preekbespreking

Op zondag 27 september is er na de avonddienst een preekbespreking voor onze jongeren van 15 jaar en ouder. De preek in de morgendienst (uitgangspunt voor bespreking) gaat over 2 Timotheüs 3 vers 14 en 15: "Maar gij, blijf in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wie gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, dat in Christus Jezus is." We praten met elkaar over de volgende drie vragen en over een stelling:

1 Is leren in de kerk (jv/catechisatie) belangrijk? Waarom? Wat is volgens jou belangrijker dan leren?

2 Hoeveel weet jij van de Heilige Schrift? Weet jij wat de Bijbel zegt over (a) Wie God is, (b) Wat het belang van het werk van Christus is, (c) op welke manier jij vrede met God kunt krijgen en hoe je kunt leven tot Zijn eer?

3 Op welke manier maken de Heilige Schriften jou wijs tot zaligheid; en op welke manier niet?

Ten slotte nog een stelling: "Geloof is Gods gave, dus kan ik er alleen maar om bidden."

Hartelijk welkom na de avonddienst!

Catechisaties

Op maandag 28 september (en als je op maandag niet kunt, op vrijdag 2 oktober) beginnen de catechisaties. Ook de 'eenvoudigen-catechisatie' begint op maandagavond 28 september.

Graag nodig ik jullie uit om te komen op de bij jullie leeftijd vermelde tijd. Als je op een bepaalde tijd echt niet kunt, laat het dan via de mail aan mij weten, zodat ik je in een andere groep kan plaatsen voor het komende seizoen.

De tijden en leeftijden zijn als volgt:

16.30-17.15 uur: tot 12 jaar bij ds. Pieters

18.30-19.15 uur: 13 jaar bij Kees Buijs

18.30-19.15 uur: 14 jaar bij ds. Pieters

19.15-20.00 uur: 15 jaar bij Kees Buijs

19.15-20.00 uur: 16 jaar bij ds. Pieters

20.15-21.00 uur: 17 jaar bij Kees Buijs

20.15-21.00 uur: 18 jaar bij ds. Pieters

21.00-21.45 uur: 19 jaar bij Kees Buijs

21.00-21.45 uur: 20 jaar en ouder bij ds. Pieters

Kun je niet op maandag, dan is er op vrijdagavond van 19.00-19.45 uur ook catechisatie.

Het is goed om biddend naar catechisatie te gaan!

Langdurig verpleegd of elders wonend

De heer M. Hazeleger, *Verpleeghuis 'Zorgerf Buiten-land'*, Veenwaterweg 3d, 3881 RM Putten.

Gedoopt

Op zondag 20 september zijn gedoopt:

Jan Julian Kroes, Ploegweg 43, 8075 BV Elspeet;

Henrick Anton Ouwendorp, Gerrit Mouwweg 121, 8075 AH Elspeet;

Jan Johannes Mulder, Vierhousterweg 70, 8075 BK Elspeet.

Van harte wensen we ouders en kinderen de kracht toe van Gods heiligende Geest om te wandelen in de voetstappen van de vader der gelovigen, Abraham.

Onze zieken

Bij mevrouw G. Mulder, ds. Wisseweg 13, 8075 DB Elspeet, zal volgende week worden begonnen met bestralingen. Drie weken lang, vijf keer per week.

Mevrouw J. Drost-Bloemendal, Uddelerweg 14a, 8075 CJ Elspeet, mocht thuiskomen uit het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Mevrouw J. van de Steeg-van den Hoek, Harderwijkerweg 40, 3888 LR Uddel is in de achterliggende week drie dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis, zij mag nu weer thuis zijn.

Mevrouw H. van de Zande-Smit, is van het St. Jansdalziekenhuis verhuisd naar verpleeghuis Sonnevand, afd. Brem, k. 7, Sonnevandkiaan 2, 3847 LC Harderwijk.

Mevrouw H.G. Juffer-Veldhoen, Binnenweg 26a, 8075 CE Elspeet, kon in de achterliggende week vanwege te hoge bloeddruk niet geopereerd worden. Later komt er een nieuwe afspraak.

De heer K. van de Steeg, Nunspeterweg 10, 8075 AC Elspeet, moet deze week geopereerd worden.

De Heere weet wat in ieders hart omgaat, de veelheid van gedachten en spanningen en zorgen. Hij is de alles-besturende God, zoals we afgelopen zondagmiddag uit artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis hoorden. Van harte toegewenst dat u de moeite en het verdriet in Zijn hand mag geven.

Agenda week 40

Maandag 28 september

Catechisatie

Eenvoudige catechisatie

Dinsdag 29 september

Mannenvereniging

JV N.I.E.K

Woensdag 30 september

Tuingroep

Schoonmaakgroep 8

Vergadering kerkenraad

Vrijdag 2 oktober

Catechisatie vrijdaggroep

Belijdeniscatechisatie

Zaterdag 3 oktober

Zingen voor de kerkteléfono

Mutaties lidmaatschap

Overgekomen als uit de HHG Kesteren, familie P.J. Mulder-de Fijter en hun kind Juda, Vierhousterweg 71, 8075 BG Elspeet. Welkom zo vlak tegenover het kerkgebouw. Moge de Heere in uw huis en gezin wonen!

Diaconie

De diaconiecollecte van 13 september bestemd voor noodlijdende gemeente en personen heeft € 1043,90 opgebracht. Via de bank is ontvangen 1 x € 200; 3 x € 100; 2 x € 50; 1 x € 30; 1 x € 12; 1 x € 10; 1 x € 5; voor de auto Gerda Klaver 1 x € 100.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

Diaconiecollecte voor een projectauto in Guinee-Bissau

De projectauto waarvan Gerda Klaver gebruik maakt is oud en onbetrouwbaar. En heeft Gerda en haar collega de laatste maanden vaak in de steek gelaten. Het is niet langer verantwoord om deze te gebruiken voor lange afstanden en ziekenvervoer. Gerda schrijft hierover: *“Bij pech onderweg hebben we een echt probleem. Met dat besef kruip ik achter het stuur. Het is 1,5 uur rijden naar het ziekenhuis. Middenin de lockdown is reizen verboden. Hoewel onze gezondheidsorganisatie als enige in de regio ontheffing heeft om te reizen, zullen*

we bij pech onderweg niet verder kunnen reizen met ander vervoer. In het donker aan de kant van de weg staan is echt onverantwoord!"

Er is al geld bijeengebracht en gespaard. Maar er is nog een tekort van € 7500. De diaconie wil op 27 september de collecte bestemmen voor een goede projectauto. Het collecteren op de gebruikelijke wijze is niet geheel mogelijk. Daarom kunt u uw gift ook overmaken onder vermelding van projectauto Gerda. Het banknummer van de diaconie is: NL21 RBRB 0825 3155 22.

Kerkvoogdijzaken

6 september 2020

Gewone collecte € 1.045,20

Vrije zitplaatsen € 1.296,25

9 september 2020

Gewone collecte € 312,20

13 september 2020

Gewone collecte € 760,90

Extra collecte kerkvoogdij € 877,85

Op bezoek ontvangen voor de kerkvoogdij: 1 x € 20.

Per bank ontvangen voor aflossing lening: 1 x € 100.

Per bank ontvangen giften: 1 x € 200, 1 x € 100 en 1 x € 40.

Per bank ontvangen collectegeld: 1 x € 200, 1 x € 150, 4 x € 100, 1 x € 60, 1 x € 50, 2 x € 15, en 2 x € 10. Totaal € 910.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

Rondom de erediensten

Vanaf de komende zondag, 27 september, is er een nieuwe groepsindeling gemaakt (zie ook de indeling bij de diensten). Een ieder kan dan op zondag éénmaal een dienst bezoeken. Voor verder informatie verwijzen wij u naar de nieuwsbrief die u inmiddels hebt ontvangen of de website van onze gemeente.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Bondsday 2020

Na een poos elkaar niet meer te hebben gezien, zijn we dankbaar dat de HEERE het geeft dat we weer bij elkaar mogen komen. Op 1 oktober is er in Lunteren de 12^e bondsdag. Het thema is: David in de Psalmen. De sprekers zijn ds. P. Verhaar en ds. P.J. Diepenbroek en de onderwerpen: Onderwijs in de Psalmen en Troost uit de Psalmen. Het begint om 9.45 uur en de sluiting is om 12.15 uur. U wordt van harte uitgenodigd om mee te luisteren en mee te kijken. U kunt dat doen via de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Lunteren. U vindt daar de link naar You Tube om de Bondsday te volgen. Als u geen internet hebt, mag u bellen naar 06-21485166, u mag dan bij iemand van ons komen luisteren.

Het bestuur

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Op dinsdagavond 29 september openen wij als mannenvereniging de eerste avond van het nieuwe seizoen. De avonden beginnen om 19.30u tot 21.30u. Op deze avond houdt Kees Panhuis een meditatie over Psalm 42. Dit jaar gaan de Bijbelstudies over 'De Openbaring van Johannes.' Ds. L. Goenenberg heeft deze Bijbelstudies geschreven. In groepjes zullen de vragen uit het boekje besproken worden, waarna er een plenaire bespreking plaatsvindt. Op de eerste avond zal na de pauze de heer W. Visser een inleiding houden over het onderwerp: hoe maak je als predikant de woorden: 'met bevel van bekering en geloof' concreet? Dit als opening van de Bijbelstudies over Openbaring, waar ook regelmatig voor komt 'wees dan ijverig en bekeer u'. Gezien de maatregelen rondom het coronavirus is er overleg geweest met de koster. Met inachtneming van de nodige voorschriften kunnen de avonden op de gebruikelijke wijze doorgaan. U wordt verzocht via de achteringang van de kerk binnen te komen. We zien uit naar deze avonden. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u een nieuw lid introduceert. We waren verrast om vorig jaar verschillende nieuwe/jonge leden te ontmoeten. Hartelijk welkom! De Heere geve ons ook in het nieuwe seizoen goede en gezegende avonden.

Het bestuur

Nieuws uit Guinee-Bissau

Onzekere tijden, wat gaat er gebeuren? Wat kan je plannen voor de toekomst..., of brengt het coronavirus alles in de war? Officieel stond mijn verlof gepland vanaf 15 december 2020. Fijn weer even naar Nederland bij familie op bezoek. Mijn ouders hopen dan ook 50 jaar getrouwd te zijn, daar zou ik graag bij willen zijn. Ondanks de vele ziekten, mogen ze er nog zijn voor elkaar en voor ons. Graag zou ik mijn vriend Edi aan hen en aan jullie voorstellen tijdens mijn verlof. Ik heb heel veel nagedacht hoe het allemaal te kunnen doen. Edi en ik zouden graag dit jaar trouwen en dan naar Nederland gaan. Maar de vraag voor een visum is neergelegd bij de Nederlandse ambassade in Senegal en daar komt geen antwoord op..., vanwege COVID-19. Onzekere tijden, wat kunnen we plannen? Het is inmiddels wel duidelijk dat we nu niet naar Nederland kunnen. Mogelijk kunnen we dit jaar hier wel trouwen. Dan hopen we samen te gaan wonen hier in Buba en te werken voor project Jedidja. Marianne en ik hebben het veelal heel druk en van deze taken zou Edi een deel (wat binnen zijn mogelijkheden ligt) over kunnen nemen. Ook één of twee thuiswonende kinderen van Edi komen hier wonen. Allemaal veranderingen, maar we bidden dat de Heere ons wil leiden, zodat we in Zijn weg mogen gaan en alles mogen doen tot eer van Zijn Naam. Wilt u bidden voor ons, dat we de juiste beslissingen nemen en op de juiste tijd. Wij weten niet hoe het gaat met ziektes,

virussen etc., maar de Heere heeft alles in Zijn Hand. Hij regeert en niet het Corona-virus!

In Guinee-Bissau is het nu de regenperiode. Dit jaar regent het meer dan normaal. Daardoor zijn ook bijna alle wegen slechter geworden. Eerst konden we in vier uur in de hoofdstad zijn (230 km). Nu doen we er ruim zes uur over. Het is echt niet leuk meer, zo slecht is de weg. Aan de ene kant is het fijn dat er veel regen valt, de waterputten staan weer vol, het land is verzadigd met water en kan weer een poos vooruit. Maar ook velen hebben niet hun land kunnen bewerken om daarin rijst te verbouwen. Hun land stond te vroeg onder water en wat moeten ze nu eten?

Personeel van de ziekenhuizen wordt getest op het corona-virus. Er zijn er best wat die positief getest zijn. Maar de patiënten worden niet getest, omdat er niet voldoende tests zijn. Alleen als alle klachten zwaar lijken op corona, worden mensen getest. En het gaat 'goed' in Guinee Bissau, want het aantal mensen dat besmet is met het corona-virus, loopt maar heel langzaam op en gelukkig zijn er bijna geen doden. Verder is het ook weer de malaria tijd... en deze week was er staking in het ziekenhuis... Deze alinea schrijf ik zo om jullie even te laten zien, hoe het hier aan toe gaat. In de week van 14 september was ik ziek, maar het bleek geen corona-virus te zijn of malaria. Gelukkig mag ik weer aan de beterende hand zijn. In deze onzekere tijden mogen we onze zekerheid zoeken bij de Grote Gids, de Heere, Die gisteren en heden Dezelfde is en tot in eeuwigheid.

Hartelijke groeten, mede namens Edi NaTchende, Gerda Klaver

Kaarten

Er zijn fotokaarten te koop ten bate voor de kerk bij familie K. Seldenrijk, Vierhousterweg 1 Elspeet. Vanaf nu kunt u de foto's weer zelf in huis weer uitzoeken, 11 kaarten voor €10. Belt u even van te voren of wij thuis zijn?
Met vriendelijke groet, familie Seldenrijk, 0577-492539

1 Samuël 1

In een dagboek las ik over 1 Samuël 1 vers 8 (Toen zei Elkana, haar man: "Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan tien zonen?"):

Het huwelijksformulier leert ons, dat de man het hoofd is van zijn vrouw. Voor velen is deze positiebepaling niet meer dan een leeg woord, maar voor de godvrezende echtgenoot is deze plaats een taak. Deze omschrijving betekent immers volgens de uitleg van datzelfde formulier, dat de man zijn vrouw moet onderwijzen, troosten en beschermen. Dat doet Elkana bij zijn treurende vrouw. Hij spreekt haar aan met een tedere klank in zijn stem en probeert haar te troosten. Dat het hem niet lukt, is een andere zaak, maar dat hij het probeert, zien we nadrukkelijk vermeld in dit Schriftwoord. Voor ons een onderwijzing: hoe ga

ik met mijn naaste om? Is het mijn wens om ten nutte van mijn naaste te leven? Ben ik getrouwd voor mijzelf, om er zelf beter van te worden? Of heb ik een innig verlangen om in Gods hand een middel te zijn ten nutte van mijn naaste? Dat ik mij in mijn huwelijk inzet om mijn vrouw te onderwijzen, om in Gods hand een middel te zijn om haar te troosten en te beschermen! Zo is het huwelijk bedoeld het gehele leven.

Elkana vraagt of hij voor Hanna niet beter is dan tien zonen. Zij wilde zo graag een kind, dat ze niet zag welk een rijk bezit ze nog had: een liefhebbende en trouwe echtgenoot. Dat euvel overkomt ons vaak: dan zien we wel wat we missen, maar niet wat we bezitten. En het is goed om daarop te worden gewezen, opdat we opnieuw leren waarderen, wat God ons bij alle gemis toch nog geeft. We hebben immers ook op die gave geen recht!

Ten slotte

Geef de Heere de hand (2)

Christiaan Salomon Duijtsch schrijft:

“Satan viel mij aan: “Staan die woorden “Geef de Heere de hand” zo in de Bijbel?” O ja, dacht ik, en ik nam het Oude Testament, omdat ik deze woorden onlangs nog gelezen had, en doorbladerde al de Profeten, maar ik vond ze niet. Onder dat langdurig zoeken werd ik nog meer gekweld: “Zie je nu wel, al je zoeken is maar te vergeefs!” Ik dacht: hoe is het mogelijk, omdat ik deze woorden immers meer dan ééns gelezen heb, zou ik dan die niet kunnen vinden? Nee, ik zal niet stoppen, tenzij dat ik ze gevonden heb. Eindelijk, tot blijdschap van mijn ziel vond ik deze woorden geschreven in 2 Kronieken 30, waar ik de godvruchtige koning Hiskia bezig vond in die grote hervorming van de kerk, op die tijd zo diep vervallen, latende gans Israël door gezanten en brieven nodigen en opwekken om tot des Heeren huis te komen, en voor de Heere, de God Israëls, het Pascha, dat reeds zo lang bij hen was nagelaten, te houden; hen om die reden ook ter voorbereiding latende aansporen om niet slechts met een uitwendige gedaante van godsdienstigheid te komen, dat hun geen nut zou doen, maar vooral, dat zij zich zouden bekeren tot de Heere, de God van Abraham, en dat zij de Heere de hand zouden geven, en zich aan Hem onderwerpen, met Hem het verbond vernieuwen, en tot Zijn heiligdom komen om Hem daar te aanbidden en te dienen, zeggende met nadruk in het 8^{ste} vers: “Geef de Heere de hand, en kom tot zijn heiligdom, dat Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dien de Heere uw God.” O, daar zonk mijn ziel weg van verwondering wegens de gepastheid van deze woorden op mijn tegenwoordige staat. En onder een ingekeerde gemoedsgesteldheid dacht ik bij mij zelve: nu heb ik mijn belijdenis gedaan en ben tot lidmaat van de kerk aangenomen, en dus wordt het ook nu mijn uiterste plicht om Pascha (het avondmaal) te houden en des Heeren dood tot Zijn gedachtenis te verkondigen. Ja, nu word ik zelf vanwege de grote Koning door Zijn gezanten en door de Evangeliebrieven

daartoe genodigd, en ben dus ook ten duurste verplicht om tot Hem te komen. Maar hoe moet ik komen? Niet met een uitwendige gedaante van godzaligheid, maar ik moet de Heere de hand geven, en in gehoorzaamheid mij aan Hem onderwerpen; met mijn hand tegelijk mijn hart aan Hem overgeven en met Hem in een verbond treden. Och, mocht het nu dat zalige ogenblik zijn, dat ik mijn hart geheel mocht kwijtraken, en met de Heere Jezus verenigd worden!”
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant