

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 13 september

9.30 uur: ds. W. Pieters (**gewijzigde aanvangstijd!**)

Groep 3, achternaam L t/m Seldenrijk

14.30 uur: ds. W. Pieters

Groep 4, achternaam Slijkhuis t/m Z

18.30 uur: ds. W. Pieters

Groep 1, achternaam A t/m G

Collecten 13 september

1^e collecte diaconie (Fonds noodlijdende gemeenten en personen)

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Kinderoppas

13 september

Morgen: mw. A. van Asselt, mw. L. Bakker, Anna de Bruin

Middag: mw. B. de Bijl, Frederique Hazeleger

20 september

Morgen: mw. G. van Asselt, mw. J. Dijkgraaf, Cora van Ramshorst

Middag: mw. J. Kroes, Rianne Tippe

Verjaardagen 80+

Op 15 september wordt mevr. G. van den Bosch-Noorderijk, Pirkweg 18b, 8075 PP Elspeet, 82 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Openbare geloofsbelijdenis (1)

Zij die in het midden van de gemeente openbare belijdenis des geloofs aflegden, kregen de volgende teksten mee:

Thomas Boekestein: "Ik ben vrolijker in de weg van Uw getuigenissen, dan over alle rijkdom" (Psalm 119:14).

Eric Heijkamp: "Ik zal mijzelf vermaken in Uw inzettingen; Uw woord zal ik niet vergeten" (Psalm 119:16).

Jonathan Vellekoop: "Geef mij de weg van Uw bevelen te verstaan, opdat ik Uw wonderen betracht" (Psalm 119:27).

Jorick Mulder: "Ik heb verkoren de weg der waarheid, Uw rechten heb ik mij voorgesteld" (Psalm 119:30).

Rosalie Dijkgraaf: "Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; o HEERE, beschaam mij niet" (Psalm 119:31).

Corné van Middendorp: "Ik zal de weg van Uw geboden lopen, als Gij mijn hart verwijdt zult hebben" (Psalm 119:32).

Hillie van Middendorp-van Norel: "HEERE, leer mij de weg van Uw inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe" (Psalm 119:33).

Gerben Visser: "Ik zal mij vermaken in Uw geboden, die ik liefheb" (Psalm 119:47).

Robert Bikker: "Uw inzettingen zijn voor mij gezangen geweest, ter plaatse van mijn vreemdelingschappen" (Psalm 119:54).

Johannes Pieters: "Ik heb Uw aangezicht ernstig gebeden van ganser harte, wees mij genadig naar Uw toezegging" (Psalm 119:58).

De Heere zij met een ieder van jullie in alle opzichten. Hij weet wat je nodig hebt nu je je jawoord hebt uitgesproken. Vertel Hem alles!

Openbare geloofsbelijdenis (2)

Graag roep ik allen die overwegen om belijdenis des geloofs te doen, op om in dit nieuwe seizoen op belijdeniscatechisatie te komen. Ook degenen die afgelopen zondag belijdenis deden, zijn opnieuw van harte welkom!

Tien jaar geleden schreef ik in deze kerkbode: "Iedereen die de Heere Jezus oprecht liefheeft en daarom Zijn Naam wenst te belijden, is van harte welkom. Ook alle zoekers en tobbers die een raadsel zijn voor zichzelf, en niet buiten Hem kunnen, zijn van harte welkom om onderwezen te worden in de gronden van de leer der zaligheid die overeenkomt met en leidt tot godzaligheid. Ook die jongeren die de leeftijd hebben dat ze de gewone catechisatie zijn ontgroeid, en zich serieus willen verdiepen in de waarheid van Gods Woord, zijn hartelijk welkom."

We beginnen op vrijdagavond 25 september, om acht uur.

Huwelijksjubilea

Op 15 september is echtpaar D.J. Schouten-Vermeer, Elspeterweg 78, 3888 MX Uddel, 55 jaar getrouwd.

Op 16 september is echtpaar G. van der Horst-van den Hoorn, Haarweg 3, 8075 CA Elspeet, 50 jaar getrouwd.

17 september is echtpaar E. van de Werfhorst-Davelaar, Molenbergweg 142, 8075 PJ Elspeet, 50 jaar getrouwd.

De Heere zij u met al uw geliefden zeer nabij op uw gedenkdag, om in ootmoedige verwondering Hem te danken voor al Zijn weldaden aan u bewezen. Hij ga met u mee op de levensweg om zo van dag tot dag in Hem uw heil en vrede te vinden, om als alles verbeurd hebbende zondaren u met al uw

geliefden in Zijn genade te verheugen en uit Zijn volheid te leven! De Heere stelt niet teleur hen die hopen op Hem wachten. Een hoop gegrond op Zijn eigen betrouwbaar Woord.

Huwelijk

Bruidspaar Kuijt-Lozeman wensen we van harte Gods zegen toe op weg naar jullie huwelijksdag op 18 september. De Heere weet hoe jullie levenswandel was en is en zal zijn. Moge Hij in alles de Eerste wezen in jullie leven! Moge jullie huwelijksleven in Zijn spoor voor jullie vreugdevol zijn en dat jullie huwelijksgeluk een afbeelding zal zijn van de liefde tussen Christus en Zijn bruidsgemeente!

Hun toekomstige adres is Brederostraat 6, 3771 ZJ Barneveld.

Huisbezoeken

Vanaf 28 september zullen de huisbezoeken weer beginnen. Ook tijdens het huisbezoek is het goed om fysiek afstand te houden. Van harte is uw meedenken en meeleven hierin gewenst, samen met de ambtsdragers die u bezoeken.

Dat ondanks de fysieke afstand er toch geestelijk eenheid ervaren mag worden. Ambtsdragers zijn mensen die het vanuit zichzelf niet weten en niet kunnen. Maar ze zijn door God geroepen om de gemeente te dienen en niet alleen de dood in Adam aan te wijzen maar vooral het leven in Christus aan prijzen! Dat ook het huisbezoek gedragen mag worden op de vleugels van aller gebed. Hierin ligt een verantwoordelijkheid voor ons als gehele gemeente.

Uw kerkenraad

Preekbespreking

Op zondag 27 september is er na de avonddienst preekbespreking voor onze jongeren van 15 jaar en ouder. De preek van de morgendienst is het uitgangspunt voor deze avond. Al onze jongeren worden hartelijk uitgenodigd, wij zien uit naar jullie komst.

Verhuisd

Wij ontvingen een verhuiskaartje van echtp. J. van de Zande-Koetsier, Ds. Kalshovenweg 7, Elspeet. Zij zijn verhuisd naar Gerrit Mouwweg 21, 8075 AT Elspeet. Moge de Heere mee optrekken bij deze ingrijpende verandering, die tegelijk een aangrijpende prediking is.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw E. Dijkgraaf-van Asselt, *Verpleeghuis Norschoten*, Kootwijkerbroek Schoonbeekhof 55, 3774 DA Kootwijkerbroek.

Meeleven

Op vrijdag 4 sept. is op de leeftijd van 79 jaar een schoonzuster overleden van mevr. A. Smit-van de Steeg, Ds. Kalshovenweg 34, 8075 AG Elspeet, echtg. J. v d Steeg-van de Hoek, Harderwijkerweg 40, 3888 LR Uddel, en van mevr. H. v d Steeg-Noorderijk, Gerrit-Mouwweg 29, 8075 AT Elspeet. De Heere heilige deze roepstem aan uw en ons hart! We gaan sterven, wij zijn bezig te sterven. Maar o wonder, de Levensvorst heeft de dood overwonnen. Elk sterfgeval is een aansporing om het leven buiten onszelf in Hem te zoeken...

Onze zieken

Mevr. J. Drost-Bloemendal. Uddelerweg 14a, 8075 CJ Elspeet, moet in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam geopereerd worden. Wed. A. Dijkgraaf-Slijkhuis, Stakenbergweg 142, 8075 RB Elspeet, moest in het St. Jansdalziekenhuis worden opgenomen. Ook wed. H. van de Zande-Smit, Sluiterweg 33, 8075 BB Elspeet, werd in de achterliggende week vanwege een hersenbloeding daar opgenomen. En zo ook, vanwege een galwegafsluiting, dhr. J.J. de Bruin, Staverhul 31, 3888 MR Uddel.

Mevr. G. Mulder, ds. Wisseweg 13, 8075 DB Elspeet, moet naar aanleiding van onderzoeken de komende tijd bestralingen ondergaan.

Mevrouw H. van Staveren-van Renselaar, Jan Topweg 96, 8071 ZH Nunspeet, mocht uit het ziekenhuis thuiskomen.

Van harte wensen we u des Heeren ondersteunende nabijheid toe – tot verlichting van uw lijden, herstel van uw krachten, genezing van uw lichaam en begenadiging van uw ziel! Het is, als we het medisch bezien, een groot geheim dat ons lichaam in alle facetten functioneert en dat al zo lang. Krijgen we daarbij het zicht op wie we in Gods ogen zijn, albedervers, dan wordt het een groot wonder dat Hij ons zo lang verdroeg en verzorgde. In dat licht wordt zowel ziek-zijn als gezond-zijn dan ook een uitnodiging om bij Hem het heil in alle opzichten en in volle omvang te zoeken.

Uit de kerkenraad

Afgelopen maandag hielden we als kerkenraad onze bezinningsavond. We luisterden samen naar een preek over het ambtelijke werk en bespraken daarna enige aspecten ervan. Wat is het belangrijk om als ambtsdragers en als gemeente bij de voortduur gevonden te worden aan de troon der genade, om Gods krachtige zegen tot behoud van zielen te zoeken en te ontvangen, tot verheerlijking van Hem Die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem overgaf in de handen van Zijn vijanden, ja tot in de smartelijke kruisdood, om Zaligmaker te kunnen zijn van goddelozen en om gratis en royaal vergeving van zonden te kunnen uitdelen aan gemeenteleden en ambtsdragers.

Agenda week 38

Maandag 14 september

Vergadering kerkbestuur

Woensdag 16 september

Tuingroep

Moedermorgen

Donderdag 17 september

Doopzitting

Schoonmaakgroep 6

Zaterdag 19 september

Zingen voor de kerkteléfono

Mutaties lidmaatschap

In verband met huwelijk overgeschreven naar de Gereformeerde Gemeente in Kootwijkerbroek, dhr. H. van de Zande, Vierhousterweg 72, 8075 BK Elspeet.

In verband met huwelijk overgeschreven naar de Hersteld Hervormde Gemeente in Woudenberg, mevr. L.M. den Uijl, Nachtegaalweg 19-F, 8075 AW Elspeet.

De Heere zegene Zijn Woord in jullie nieuwe gemeente en Hij geve jullie tot zegen voor jullie nieuwe gemeente te zijn.

Diaconie

Giften via de bank ontvangen 1 x € 200; 5 x € 100; 1 x € 90; 1 x € 50; 2 x € 40; 1 x € 35; 2 x € 30; 1 x € 25; 1 x € 20; 2 x € 15; 1 x € 12; 1 x € 5.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

Collecteaankondiging fonds noodlijdende gemeenten en personen - september 2020

Op zondag 13 september staat de landelijke collecte voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen ingeroosterd. Door middel van dit fonds helpen gemeenten elkaar op financieel gebied zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeentelven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Ook zijn er gemeenten financiële hulp nodig hebben om een moeilijke periode te overbruggen. Ook biedt het fonds ondersteuning ter stimulering van het beroepingswerk. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstanding de predikantsplaats financieel in stand te houden. Naast het nood- en stimuleringsfonds is de collecteopbrengst ook bestemd voor financiële ondersteuning van predikanten.

In 2019 bedroegen de baten van het fonds € 111.484 en de uitgaven. € 126.458. Het tekort werd aangevuld vanuit de algemene middelen. Ook voor de komende jaren zijn er diverse toezeggingen voor ondersteuning gedaan. Voor 2020 zijn de baten begroot op € 96.000 en de uitgaven op € 143.000. Ook voor dit jaar rekenen we op uw steun om dit werk mogelijk te maken!

Zondagsschool

Hallo jongens en meisjes, zoals jullie misschien in de kerk al gehoord hebben is er op zondag 13 september 2020 weer voor de eerste keer zondagsschool. Gelukkig mogen we dan weer beginnen en we vinden het fijn om jullie allemaal weer te zien. De eerste keer willen we, zoals gewoonlijk, samen beginnen. Gelijk na de kerkdienst zijn jullie welkom in zaal 1 van de kerk. Vanaf 4 jaar mag je naar de zondagsschool. Ben je wat ouder en nog nooit geweest, ook dan ben je hartelijk welkom.

Groetjes van alle meesters en jufs van de zondagsschool

Moedermorgen

Woensdagmorgen 16 september houden we onze eerste moedermorgen. Fijn dat zoveel moeders zich aangemeld hebben. Om 9.15 uur is er inloop met koffie of thee. Om 9.30 uur beginnen we. Willen jullie het eerste hoofdstuk van het boekje *Elke dag nieuw* van Elise Pater-Mauritz doornemen? Aan de hand van vragen bespreken we het. Rond 11.00 uur is de morgen afgelopen.

Bertha Koetsier, mevr. Pieters, Joke Visser

Verjaardagsfonds

Zolang de maatregelen betreffende corona voortduren, zal het zakje van het verjaardagsfonds niet bij u worden opgehaald. Dus het verzoek aan u om het in de collectezak bij de uitgang van de kerk te (laten) deponeren.

E-mailadres

Bij deze nogmaals een herinnering om uw e-mail adres, als u dit hebt en nog niet aan ons hebt doorgegeven, dit alsnog te doen. Dit om nieuwsbrieven e.d. naar u makkelijker te kunnen bezorgen. Uw mailadres kan worden doorgegeven op kerkvoogdij@hhgelspeet.nl.

Oud papier actie Boaz-Jachinschool

Op donderdag 17 september is er weer de mogelijkheid om uw oud papier te brengen in de container bij de Boaz-Jachinschool.

Een hartelijke groet vanuit de ouderraad

Opening gerenoveerde Boaz-Jachinschool

Na maanden van onderwijs in de noodhuisvesting en thuis hebben de kinderen na de zomervakantie hun intrek genomen in de bijna geheel vernieuwde school. Wat een fijne omgeving om daar les te krijgen en te geven. Als bestuur, directie en team willen we dat niet geheel ongemerkt voorbij laten gaan en hebben een officiële opening georganiseerd op zaterdag 12 september. Helaas hebben we vanwege de coronamaatregelen moeten besluiten om het aantal aanwezigen hierbij beperkt te houden. En dat spijt ons enorm, want we zijn blij en trots op de nieuwe inrichting en hadden dat graag aan het hele dorp willen laten zien. Alle schoolgaande kinderen van onze school en hun ouders zijn vanzelfsprekend uitgenodigd, zij hebben via school de uitnodiging ontvangen. En verder een beperkte groep die betrokken is bij het bouwproces. Maar opa's, oma's en overige dorpsgenoten moeten wachten op een andere gelegenheid om het resultaat met eigen ogen te aanschouwen. Wel zal het op korte termijn mogelijk zijn om een impressie hiervan te kunnen bekijken. Er worden opnamen gemaakt die later zijn te bekijken en zo toch iets mee te kunnen maken van het feestelijke moment. We vragen hiervoor uw begrip.

Vriendelijke groet, G. de Ruitjer, Boaz-Jachinschool

1 Samuël 1

In een dagboek las ik over 1 Samuël 1 vers 6 (En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging om haar te vergrimmen, omdat de HEERE haar baarmoeder toegesloten had):

De goddelozen haten Gods kind. Niet omdat er aanleiding wordt gegeven, maar omdat satan als ruitjer het paard (hun ziel) berijdt. Laten we bij alle terging van mensen eraan denken, dat die mensen zijn te vergelijken bij het paard, terwijl de ruitjer die uiteindelijk deze vijandige en tegenpartijdige mens ophitst en op ons aan stuurt, de duivel is.

Laat ons het 'paard' niet haten, maar proberen door te zwijgen en door vriendelijk te zijn te winnen, zodat zijn zwarte 'ruitjer' wordt afgeworpen en deze geen macht meer heeft om ons te plagen door middel van vijanden. Wie weet, mag Peninna al eeuwenlang de lof des HEEREN zingen. Het zou toch kunnen zijn, dat ze tot bekering is gekomen?

Ondertussen zien we in Peninna ons eigen beeld. Al doen we het dan niet met de daad, we zijn altijd geneigd onze naaste te haten! Maar herken ik mij wel in deze slechte vrouw? Is de wortel van mijn bestaan uit Adam werkelijk net zo als van haar? Is het dan enkel Gods wederhoudende genade dat het bij mij nog niet eruit is gekomen?

Het is een gave van het genadeverbond, als we onze verdorvenheid inleven, boven niemand meer uit kunnen komen en zo voor onze ergste vijanden nog kunnen bidden.

De weg des HEEREN is vaak heel moeilijk, maar we zien in deze geschiedenis dat Hij een duivelin nog weet te gebruiken om Zijn kind Hanna aan Zijn Troon te krijgen. Zo werkt satan eraan mee, om in de weg van druk en kruis Gods kind Thuis te brengen!

Ten slotte: De strijd van het geloof

'En Hij zei: 'Laat Mij gaan, want het morgenrood breekt aan.' Maar hij antwoordde: 'Ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent' (Genesis 32:26, weergave Luthervertaling)

'Jakob, waarom laat je Hem niet gaan? Je heup is ontwricht, en je bent al lam! Wat wil je eigenlijk nog?' 'Ik voel geen zwakheid', zegt Jakob. 'Maar wat maakt je dan zo sterk?' Dan is er maar één antwoord: het geloof, de belofte! – ja, zelfs de zwakheid van het geloof maakt hem sterk. En op deze manier wordt God overwonnen, namelijk, als het geloof niet ophoudt, niet moe wordt, en God dwingt. Precies zoals bij het Kananese vrouwtje te zien is, met wie Christus een wedstrijd houdt, als Hij tegen haar zegt: 'Je bent een hond, het brood van de kinderen komt je niet toe!' Dan zelfs wijkt ze nog niet en doet een nieuwe aanval en zegt: 'De honden eten toch ook van de broodkruimels die van de tafel van hun baas vallen?' Daardoor behaalt ze de overwinning en wordt ze er heerlijk om geprezen, zodat de Heere tegen haar zegt: 'O vrouw, hoe groot is uw geloof!' Deze voorbeelden leren ons, dat het geloof niet zal wijken, en dat het niet zal ophouden met bidden en smeken. Ook niet wanneer het reeds de toorn van God voelt, niet alleen dood en zonde, maar ook het eeuwige oordeel. Dit is de macht, de kracht en de sterkte van de Heilige Geest.

Als nu Christus met Jakob nog worstelt, Zijn almacht verbergt, en wil hebben dat hij Hem laat gaan, dan antwoordt Jakob: 'Ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent.' 'Waarom dan, lieve Jakob?' 'Omdat U gezegd hebt, dat ik vervloekt en verdoemd ben, daarover is mijn ziel bedroefd! Daarom, herroep toch dit oordeel en zegen mij! U moet mij geruststellen, anders zal ik U niet laten gaan. Uitwendig heb ik U overwonnen, ik wil ook het woord van Uw mond overwinnen. Want mijn ziel is meer vermoeid, (omdat U gezegd hebt dat zij verloren en verdoemd zou zijn), dan mijn lichaam of mijn armen. Dáárom wil ik U niet laten gaan, tenzij dan, dat U mijn ziel geruststelt, en mij daarvan een getuigenis geeft, dat ik voor God gezegend ben.' (Vorlesungen über 1. Mose von 1535-1545. Vgl. WA 44,103 ff. Weergave W(2) 1161 ff.)

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant