

*Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente*

### **Zondag 16 augustus**

10.00 uur: ds. W. Pieters

14.30 uur: ds. W. Pieters, NGB 9

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 44

### **Zondag 23 augustus**

10.00 uur: ds. D. Heemskerk

14.30 uur: ds. D. Heemskerk

18.30 uur: ds. D. Heemskerk

### **Collecten 16 augustus**

1<sup>e</sup> collecte diaconie

2<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

3<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

### **Collecten 23 augustus**

1<sup>e</sup> collecte diaconie (fonds christelijke doeleinden)

2<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

3<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

### **Rooster kinderopas**

*16 augustus*

Ochtend: mw. A. van Asselt, mw. A. Mulder, Elise Visser

Middag: mw. G. van Asselt, Marianne Koetsier

*23 augustus*

Ochtend: mw. J. Roskam, mw. W. van de Werfhorst, Nienke Koetsier

Middag: mw. J. Dijkgraaf, Arianne van de Werfhorst

### **Meeleven**

In de achterliggende week is een zwager van mevr. A. Mulder-Mulder, Kleine-Kolonieweg 139, 8075 PB Elspeet, gestorven op de leeftijd van 78 jaar. Vorige week zaterdag is hij begraven. De Heere ondersteune u in deze rouw en schenke u de roepstem te horen met vrucht en zegen voor uw ziel!

## **Langdurig verpleegd of elders wonend**

Mevrouw C. van de Bosch-van de Steeg, *Woonzorgcomplex Seewende, "De kluut 7"*, Het Groene Portaal 1, 8071 TP Nunspeet.

## **Verjaardagen 80+**

Op 16 augustus wordt dhr. A.N. van Spronsen, Gerrit Mouwweg 55, 8075 AH Elspeet 84 jaar.

Op 23 augustus wordt dhr. D. Mulder, Haverweg 14, 8075 BR Elspeet 83 jaar. Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

## **Huwelijksjubileum**

Op 13 augustus is echtpaar W. Voogd-Vis, Roggeweg 6, 8075 CV Elspeet, 45 jaar getrouwd. God zegene u bij deze mijlpaal! We wensen u met al uw geliefden, in alle omstandigheden van voor- en tegenspoed, des Heeren nabijheid toe. Hij kent uw leven, uw hart en gedachten, uw noden en vreugden; ook al uw zonden en ongerechtigheden. O, leg alles maar bij Hem neer! Hij stelt nooit teleur degenen die hopen op Hem wachten en bij het Lam schuilplaats zoeken.

## **Huwelijksaankondigingen**

Op donderdag 10 september trouwen Leanne Maria den Uijl, Nachtegaalweg 19-F, 8075 AW Elspeet, en Arie Pieter Slootweg, Maartensdijk. Zij vragen een zegen over hun huwelijk in een kerkdienst die om 14.00 uur begint en in onze gemeente wordt gehouden. Hun toekomstige adres is Evertsenlaan 3, 3931 AK Woudenberg.

Op dezelfde donderdag trouwen Hendrik Gerrit van de Zande, Vierhousterweg 72, 8075 BK Elspeet, en Johanna Keurhorst, Kootwijkerbroek. Zij vragen een zegen over hun huwelijk in een kerkdienst die om 14.00 uur begint en gehouden wordt in de Gereformeerde Gemeente te Kootwijkerbroek. Hun toekomstige adres is Scharrenburgersteeg 34a, 6741 LT Lunteren.

Van harte wensen we de beide aanstaande bruidsparen Gods zegen toe op weg naar en in hun voorgenomen huwelijk. De Heere is het niet verplicht om ons ook maar één blijk van Zijn goedheid te tonen, maar Hij getuigt Zelf dat Hij zeer genadig is en een Ontfermer. Daarom mogen jullie al de dagen op weg naar je huwelijk en in je huwelijk op Hem steunen.

## **Geboren**

Echtpaar Van Ouwendorp-Meuleman, Gerrit Mouwweg 121, 8075 AH Elspeet, ontving op 30 juli een zoontje en broertje Henrick Anton. Rick is het broertje van Margriet, Gerbert en Wilco.

Echtpaar Kroes-Koetsier, Ploegweg 43, 8075 BV Elspeet, ontving op 5 augustus een zoontje Jan Julian. Julian is het broertje van Evan en Géralyn.

Beide gezinnen wensen we van harte des Heeren zegen toe, sterkte bij het verzorgen van het gezin, Gods wijsheid bij het onderwijzen van de kinderen om hen op te voeden bij het onwankelbare Woord. De Heere begenadige jullie als ouders, kinderen en ook de grootouders met de Geest der genade en der gebeden. Aan de troon der genade wordt barmhartigheid gratis geschonken en genade ongedacht uitgedeeld!

### **Agenda week 34**

*Woensdag 19 augustus*

Tuingroep

*Donderdag 20 augustus*

Schoonmaakgroep 2

*Zaterdag 22 augustus*

Zingen voor de kerkteléfono

### **Agenda week 35**

*Maandag 24 augustus*

Belijdeniscatechisatiegroep

*Woensdag 26 augustus*

Vergadering kerkenraad

*Donderdag 27 augustus*

Tuingroep

Schoonmaakgroep 3

*Zaterdag 29 augustus*

Zingen voor de kerkteléfono

### **Belijdeniscatechisanten**

Voor hen die op 1 september aannemingsavond hebben en die op 6 september belijdenis zullen doen, is er op maandag 24 augustus een avond ter voorbereiding op deze gebeurtenissen. We beginnen om 20.00 uur.

### **Moedermorgens**

Een aantal moeders uit de gemeente heeft aan de kerkenraad gevraagd of het mogelijk is om met moedermorgens te starten. Deze vraag komt voort vanuit de behoefte om als moeders onder elkaar na te denken over de plaats van de vrouw in het gezin en in de maatschappij, over de opvoeding van de kinderen en daarbij te zoeken naar de richtlijnen vanuit het Woord van God. De kerkenraad staat positief tegenover dit initiatief en daarom hopen we in september te starten met deze activiteit.

Zoals de naam al aangeeft, zijn deze morgens bedoeld voor moeders. Eén keer per maand worden de belangstellende moeders op woensdagmorgen in één van de zalen van de kerk verwacht. Kinderen mogen deze morgen gewoon

meekomen. Tijdens de morgen, die om 9.30 uur begint (9.15 uur inloop met koffie), worden er in groepjes vragen besproken naar aanleiding van een hoofdstuk uit het boek *Elke dag nieuw*, van Elise Pater-Mauritz. Om 11.00 uur wordt de morgen afgesloten. De eerste moedermorgen is woensdag 16 september. Om te weten hoeveel animo er is en in verband met de coronaregels, is het fijn als je je voor deze morgen opgeeft. Je kunt een mailtje sturen naar [moedermorgens@hhgelspeet.nl](mailto:moedermorgens@hhgelspeet.nl) met je naam, adres en telefoonnummer. Eventuele vragen kunnen ook naar dit mailadres gestuurd worden. We hopen in september veel moeders te ontmoeten!

*Met hartelijke groet, het tijdelijke bestuur: Bertha Koetsier, mevr. Pieters en Joke Visser*

### **Dankbetuiging**

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes, die ik heb gehad voor en na de operatie en de chemokuren. Maar alle dank aan de Heere, Die alles zo wonderlijk wel heeft gemaakt.

*Hartelijke groet Marietje van Norel-van de Brug*

### **Diaconie**

Collectegelden die de afgelopen weken zijn binnengekomen: 1 x € 400; 1 x € 300; 2 x € 150; 4 x € 100; 1 x € 75; 1 x € 69; 4 x € 50; 3 x € 40; 1 x € 35; 1 x € 30; 1 x € 26; 1 x € 20; 2 x € 15; 2 x € 12; 2 x € 5; voor de zending 1 x € 50; voor fonds christelijke doeleinden 1 x € 10; voor fonds noodlijdende gemeenten en personen 1 x € 10; voor noodhulp Corona 1 x € 150.

*Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie*

### **Kerkvoogdijzaken**

19 juli 2020

Gewone collecte € 647,25

Extra collecte kerkvoogdij € 751,05

22 juli 2020

Gewone collecte € 266,40

26 juli 2020

Gewone collecte € 781

Aflossing lening kerkgebouw € 751,05

2 augustus 2020

Gewone collecte € 1.102,05

Extra collecte kerkvoogdij € 1.106,00

Op bezoek ontvangen voor de kerk: 1 x € 50 en 1 x € 25.

Ontvangen voor aflossing lening: 1 x € 100.

(per bank ) ontvangen voor biddag: 1 x € 60 en 1 x € 50.

Per bank ontvangen voor aflossing lening: 1 x € 65, 2 x € 50, 1 x € 40 en 1 x € 10.

Per bank ontvangen giften: 1 x € 200, 1 x € 60, 3 x € 50, 2 x € 40 en 2 x € 20.

Per bank ontvangen voor de kerkvoogdij: 1 x € 35.

Per bank ontvangen collectegeld: 1 x € 700, 2 x € 300, 1 x € 160, 1 x € 156,40, 3 x € 150, 1 x € 110, 4 x € 100, 1 x € 62, 1 x € 60, 3 x € 50, 1 x € 40, 2 x € 35, 2 x € 30, 1 x € 17,50, 5 x € 15, 1 x € 13 en 2 x € 10. Totaal € 3.143,90.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

*Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij*

### **Gewijzigde mededeling legen kerktelefoonbusjes**

In tegenstelling tot het vorige bericht worden de kerktelefoonbusjes niet geleege op 25 augustus. Alleen als u wilt dat uw busjes geleege worden, kunt u contact opnemen met diaken G. Woudenberg (tel. 06-5427 7111) of kerkvoogd G.H. Meems (tel. 06-2774 0393).

*Met vriendelijke groet, diaconie en kerkvoogdij*

### **Nieuwe auto nodig voor Gerda**

Beste gemeenteleden, in de vorige kerkbode heeft u tussen de regels door iets kunnen lezen over de vervoersproblemen van Gerda. De terreinwagen, die al jaren meegaat, is duidelijk aan vervanging toe. De onzekerheid onderweg is groot en de kosten voor het steeds weer repareren rijzen de pan uit. We zijn een actie gestart om dit op korte termijn mogelijk te maken. Helpt u mee?

Doneren kan via [www.gerdaklaver.nl/auto](http://www.gerdaklaver.nl/auto). U kunt uw gift ook overmaken NL70 RABO0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon. Vergeet niet bij uw gift 'terreinwagen Guinee-Bissau' te vermelden. Hartelijk dank!

*Namens het hometeam, Gerdien Been en Eveline Roelofs*

### **Zorgcentrum Oranjehof**

*Nieuw: Groenhof*

Op woensdag 16 september krijgen de 12 bewoners de sleutel van hun nieuwe huis aan de Groenling. Speciaal voor hen gebouwd, 12 woningen, met midden in deze rij woningen een gezamenlijke huiskamer en straks zal er ook de zorg zijn. Bewoners, en hun familie, die elkaar al kennen. Sommigen zijn al bijna 10 jaar bij het voorbereidingstraject aanwezig geweest. Wat bindt hen allen?

Straks een plaats om te wonen, waar goede zorg en begeleiding is, en waar de levensstijl zal worden gekenmerkt door de christelijke identiteit, zoals deze is in Oranjehof en ook in onze kerkelijke gemeenschap in Elspeet kenmerkend is.

Deze week is een naam gekozen uit alle ideeën: Groenhof. Passend bij Oranjehof en passend bij de straat, nl. Groenling. Oranjehof is bezig de gezamenlijke huiskamer klaar te maken. Daarnaast met de zorgpartij de nodige voorbereidingen te treffen. Wat mooi, op ons dorp, een plaats om te wonen, ook

voor deze mensen. Dicht bij de zorg vanuit Oranjehof, maar ook omringd door de gemeenschap van Elspeet, en de kerken in Elspeet, waartoe deze bewoners behoren of gaan behoren. Dankbaarheid aan de HEERE is er onder deze ouders, bewoners en Oranjehof, dat dit er nu komen mag.

### *Zorgen*

In Oranjehof zelf blijft het spannend. Dankbaar zijn we dat we tot nu toe geen bezoekers hebben die besmet zijn met het virus. Tegelijk moeten we zeer alert blijven. Alle bezoekers met een indicatie of toewijzing zijn inmiddels weer in Oranjehof. Ook rijden de beide bussen weer. We zijn hier heel blij mee. De vrijwilligers doen hun werk (op een aantal plaatsen met mondkapje) zeer nauwgezet. We blijven heel voorzichtig te werk gaan. Zowel met de activiteiten van Welzijn als ook met het Wijkontmoetingscentrum. Daarnaast ook met het vragen van vrijwilligers. Het kan voor hen als ook voor onze bezoekers risico met zich meebrengen. Wat niet hoeft...dus niet doen! Onze stelregel "hoe meer zielen, hoe meer vreugd" gaat helaas niet op. En u en ik vonden dit altijd juist van die mooie momenten in Oranjehof. Toch zijn er al weer momenten, dat we elkaar mogen ontmoeten. Waardevol en nu nog meer gewaardeerd.

### *De verkoophal*

Daar verloopt het goed. Veel vrijwilligers, die daar actief zijn. En er wordt veel verhandeld. Wekelijks op woensdag- en zaterdagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur is iedereen hartelijk welkom aan de Uddelerweg 17. Oranjehof bedankt alle vrijwilligers, die hier met grote inzet hun werk doen. Oranjehof is er geweldig blij mee.

*Een hartelijke groet vanuit Oranjehof, Cokky de Visser*

## **1 Samuël 1**

In een dagboek las ik over 1 Samuël 1 vers 3 (Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om aan te bidden en om te offeren aan de HEERE der legerscharen te Silo; en daar waren priesters des HEEREN Hofni en Pinehas, de twee zonen van Eli):

Ondanks de grote goddeloosheid, die in Elkana's dagen heerste, juist ook in de tabernakel te Silo, ging deze godvruchtige vader elk jaar volgens Gods bevel naar het heiligdom. Hofni en Pinehas waren zeer goddeloos en onbeschaamd, maar dit weerhield Elkana er niet van om te gaan.

Daaruit kunnen we leren, hoe belangrijk het is om een recht zicht op de kerk en op de inzettingen van God te hebben. We moeten onze plaats in Gods huis niet leeg laten, omdat de prediker goddeloos is. Hij is van zijn plek en hoort niet op die plek, maar wij horen onze plek niet te verlaten, want God heeft er recht op, dat wij daar zijn! We gaan op dat moment misschien met tegenzin, met walging en afschuw naar Gods huis, maar we gaan.

Niet om onszelf, veel minder om die knecht van God – die meer een knecht van de duivel is –, maar we gaan voor de HEERE, omdat Hij er recht op heeft, omdat Hij

het geboden heeft en omdat Hij niet afhankelijk is van Hofni's en Pinehassen in het vervullen van Zijn belofte: "Aan alle plaats waar ik Mijn Naam gedachtenis stichten zal, zal Ik tot u komen en zal Ik u zegenen."

Van Wie verwacht u de zegen op de zondagse kerkgang? Van een mens, een godzalig mens? Of van de HEERE, door middel van een mens en ondanks een mens? Geve de HEERE ons getrouwheid. Daar rustte in Elkana's dagen bijzondere zegen op en die God leeft nog.

### **Ten slotte**

Iemand liet mij van Ebenezer Erskine het volgende lezen (over "Dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus", 1 Johannes 3 vers 23):

"Maar", zegt u, "al mijn geploeter zal tevergeefs zijn als ik niet uitverkoren ben, want alleen zij die tot het eeuwige leven verkoren zijn, zijn degenen die zullen geloven."

Dat is waar: de uitverkorenen zullen het verkrijgen, terwijl anderen verhard worden. Maar laat ik u zeggen dat, als het over het geloven gaat, u met de verborgen raad van God net zo weinig te maken hebt als wanneer u koopt of verkoopt, eet of drinkt en meer van die dingen die u in het gewone leven doet. Als iemand van u zou zeggen: "Ik doe de deur van mijn winkel niet open, omdat ik niet weet of God het heeft beschikt dat ik wat van mijn spullen zal verkopen, en ik weet niet of God het heeft bepaald dat iemand die spullen zal kopen" ...; of dat iemand zou zeggen: "Ik zal maar niet eten of drinken, omdat God het einde van mijn leven heeft bepaald en ik ben er zeker van, dat ik zo lang zal leven als God heeft bepaald, wát ik ook doe" ..., dan zeg ik: zou u de man die zo redeneert, niet volkomen dwaas vinden, of helemaal in de war?

Toch is dat hetzelfde als wanneer iemand beweert dat hij niet tot Christus hoeft te vluchten, of de Ark van het Nieuwe Testament niet hoeft binnen te gaan omdat hij, als hij tot het eeuwige leven verkoren is, nooit verloren zal gaan – of hij wel gelooft of niet. Sta het de duivel en uw bedrieglijk hart niet toe om in te dringen in de besluiten van God, die verborgen zijn. Want de verborgen dingen zijn voor de HEERE onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen. Doe het werk dat u is opgedragen: geloof in de Zoon van God, en dan zult u weten dat God u uitkoos.

*Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant*