

*Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente*

### **Zondag 22 maart**

10.00 uur: ds. W. Pieters

18.30 uur: ds. W. Pieters (vr. en antwoord 31)

### **Woensdag 25 maart**

19.30 uur: ds. W. Pieters, Bijbellezing

### **Verjaardagen 80+**

Op 22 maart wordt de heer E. Spek, Ploegweg 11, 8075 BV Elspeet, 90 jaar.

Op 23 maart wordt de heer A. Amersfoort, Gerrit Mouwweg 93/V, 8075 AH Elspeet, 92 jaar.

Op 24 maart wordt mevrouw H. van de Zande-Smit, Sluiterweg 33, 8075 BB Elspeet, 83 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

### **Huwelijksjubileum**

18 maart was echtpaar J. Groeneveld-Veenkamp, Ds. Van Paddenburghweg 8, 8075 AL Elspeet, 55 jaar getrouwd. Van harte wensen we u Gods zegen toe bij deze gedenkwaardige zaak. De Heere schonk u veel. Hij heeft nog meer en geeft nog meer: in Zijn Zoon en door Zijn Geest geeft Hij het eeuwige leven. Wie 55 jaar getrouwd zijn, hebben het grootste deel van hun aardse leven er op zitten. Maar wie het leven in Christus ontvangen, het eeuwige leven in de geloofskennis van God, die komen nooit aan een einde van deze genieting. Van harte toegewenst om in dat vooruitzicht te mogen leven!

### **Langdurig verpleegd of elders wonend**

Dineke van Asselt, *woongroep zanglijster, Kroonheim, 't Hof 12, 3888 MH Uddel.*

### **Bericht van de kerkenraad**

Wilt u bij alle gebeurtenissen met betrekking tot ziekte, geboorte en overlijden bericht doen aan uw predikant en wijkouderling. Dit ook bij overlijden van verdere familieleden. Het vraagt zorgvuldigheid en het is tegelijk niet zo eenvoudig om alle betrokkenen te benoemen in de voorbede van de gemeente. Vriendelijk verzoek om uw aller medewerking, dit voorkomt misverstanden.

### **Insturen berichten voor de kerkbode en afkondigingen op zondag**

De scriba verzoekt u vriendelijk berichten voor de kerkbode uiterlijk zaterdag 12.00 uur toe te sturen. U/jij helpt mij dan om de berichten tijdig te verwerken. Ook ontvangt de scriba graag voor de afkondigingen op zondag een kaartje bij rouw, trouw en geboorte. Hartelijk dank voor uw medewerking.

## **Onze zieken**

Lars Koetsier, Reijnvaanerf 3, 8075 BW Elspeek, moest opgenomen worden in het ziekenhuis en mocht weer thuis komen.

Mevrouw W.A. Stoel-Beelen, Weisteeg 7, 3845 LH Harderwijk, verblijft na een geslaagde operatie nog in het ziekenhuis.

Mevrouw M. van Norel-van de Brug, Veenweg 33a, 8075 PR Elspeek, zal bij goede bloeduitslagen haar eerste kuur krijgen.

Ziekte en gezondheid, zo belijden we met antwoord 27 van onze Catechismus, zijn niet toevallig, maar overkomen ons door de besturing van God. Van harte toegewenst, behalve voorspoedige genezing, de onderwijzing om de Vaderhand van God erin op te merken.

## **Meeleven**

Vorige week woensdag is op de leeftijd van 92 jaar de vader en schoonvader gestorven van echtpaar E. van Beek-Westerveld, Ericaweg 21, 3776 MD Stroe.

Afgelopen zaterdagavond is op de leeftijd van 84 jaar de vader en schoonvader gestorven van echtpaar L.J. Pasterkamp-de Wild, Vitringaweg 38, 8071 KM Nunspeet.

De Heere zij u met Zijn vertroosting in deze rouw, dit gemis, zeer nabij.

## **Catechisaties**

Ongedacht was op maandag 2 maart opeens de laatste catechisatieavond van het seizoen. We dachten na biddag weer verder te gaan. Er zouden nog drie avonden zijn voordat de laatste avond gepland stond. Maar een minuscuul kleine ziekteverwekker in het verre China zette een streep door onze planning. En dit alles plaatst een streep onder onze kleinheid en broosheid. Als catechiseermeesters wensen we alle catechisanten toe dat het onderwijs van het achterliggende seizoen tot jullie nut en voordeel, tijdelijk en eeuwig, zal strekken.

Als afsluiting plaats ik Psalm 1 (enigszins gewijzigd), die ik van plan was te behandelen en te laten leren:

Welgelukzalig is de man (vrouw, jongen, meisje), die niet wandelt in de raad (het advies) der goddelozen, en niet staat op de weg der zondaren, ook niet zit in het gestoelte der spotters, maar zijn (of haar) lust is in des HEEREN wet (Zijn Woord), en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en waarvan het blad niet afvalt. En al wat hij doet, zal goed gelukken (voorspoedig zijn). De goddelozen zijn zo niet, maar zij zijn als het kaf, dat de wind heendrijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, of de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de HEERE kent de weg der rechtvaardigen (en keurt die goed); maar de weg der goddelozen zal vergaan.

## **Lidmatenkring**

De geplande bijeenkomst van de lidmatenkring op 25 maart gaat niet door.

## **Agenda week 13**

*Maandag 23 maart*

Vergadering kerkbestuur

*Donderdag 26 maart*

Tuingroep

Schoonmaakgroep 1

*Vrijdag 27 maart*

Belijdeniscatechisatie

*Zaterdag 28 maart*

Ophalen bestellingen activiteitencommissie

Zingen voor de kerkteléfono

## **DIACONIE**

De diaconiecollecte van 8 maart bestemd voor het fonds christelijke doeleinden heeft € 1495,50 opgebracht. De diaconiecollecte op de biddag (11 maart) heeft incl. giften van de bank € 4298 opgebracht. De collecte voor JV Timotheüs heeft € 447,52 opgebracht.

Giften via de bank 2 x € 1000, 1 x € 100, 1 x € 75, 1 x € 50. En 1 x € 50 voor de zending.

Hartelijk dank voor uw gaven.

*De diaconie*

## **KERKVOOGDIJZAKEN**

4 maart 2020

Gewone collecte € 397,12

8 maart 2020

Gewone collecte € 1.357,05

Vrije zitplaatsen € 1.711,90

11 maart 2020

Gewone collecte € 1.638,02

Biddagcollecte € 18.100

Op bezoek ontvangen voor de kerk: 2 x € 20.

Per bank ontvangen voor de kerkvoogdij: 1 x € 75.

Per bank ontvangen voor biddag: 2 x € 2.000, 1 x € 1.500, 4 x € 1.000, 1 x € 750, 5 x € 500, 2 x € 400, 2 x € 300, 6 x € 250, 1 x € 210, 4 x € 200, 5 x € 150, 1 x € 125, 12 x € 100, 3 x € 75, 6 x € 50, 1 x € 40 en 1 x € 20. Tevens ontvangen 1 cheque van € 150. Totaalstand biddag € 37.570.

Wij zeggen u, na de Heere, hartelijk dank voor de bedragen die wij ontvingen.

*Het kerkbestuur*

### **Ledenvergadering**

Op donderdag 2 april zal er (onder voorbehoud) een ledenvergadering worden gehouden. De jaarrekening van de diaconie en van de kerkvoogdij worden dan gepresenteerd. Wij nodigen de leden van de gemeente van harte uit om deze vergadering bij te wonen. De jaarcijfers van de kerkvoogdij over het jaar 2019 kunnen van 19 maart tot en met 1 april, na afspraak met de penningmeester, worden ingezien.

*Uw kerkvoogdij*

### **Bedankje pastorale hulp ds Buijs**

De kerkenraad bedankt ds. Buijs hartelijk voor de hulp die hij heeft geboden, nadat ds. Pieters een hartstilstand had gekregen. Het was fijn, en voor de gemeente vertrouwd, dat u de helpende hand kon en wilde bieden. Het was door Gods goedheid niet lang nodig, maar het is zeer gewaardeerd!

### **Toerustingsdag 26 maart**

Het landelijk bestuur van de hersteld hervormde vrouwenbond heeft na een zorgvuldige overweging besloten om de toerustingsdagen niet door te laten gaan. Dit in verband met het coronavirus en de maatregelen die daarvoor door de regering zijn afgekondigd. We hopen dat u begrip hebt voor deze beslissing. We wensen u in alle omstandigheden Gods zegen en nabijheid toe.

Zalig hij, die in dit leven

Jacobs God ter hulpe heeft.

Hij, die door de nood gedreven,

Zich tot Hem om troost begeeft.

Die zijn hoop in 't hachlijkst lot

Vestigt op de HEER, zijn God.

*Het bestuur*

### **Maaltijd voor alleenstaanden**

De maaltijd voor alleenstaanden gaat tot nader bericht niet door.

*De kookgroep*

### **Goede doelen markt**

De Goede doelenmarkt die 8 april gepland staat, gaat vanwege het coronavirus niet door. In het vorige stukje stond de vraag om tweedehands kleding en levensmiddelen te brengen op verschillende adressen. We willen u vragen dit nu niet te doen.

*Een hartelijke groet van de organisatie*

### **Bijeenkomsten in Oranjehof afgelast**

Vanwege het risico voor besmetting met het coronavirus zijn inmiddels alle welzijnsactiviteiten van Oranjehof afgezegd tot 31 maart. Wanneer u daarover vragen hebt, belt u ons dan. Alle bezoekers van de verschillende groepen blijven we wel ontvangen. Ook blijven de maaltijden aan huis bezorgd worden. De keuken zal extra inzetten bij meerdere vragen om een maaltijd voor de thuiswonende ouderen. De vrijwilligers blijven hun werk bij ons doen. Voor hen en het personeel zijn er aan aantal regels, om wel/niet in Oranjehof te komen. Met elkaar doen we ons uiterste best besmetting te voorkomen. Als u gewoon bent even bij ons binnen te lopen, wilt u dat in deze periode liever niet doen! Hebt u vragen, zit u thuis ergens mee, twijfelt u of dit of dat nu wel/niet doorgaat, belt u ons. Ons gebed is, dat de HEERE ons in deze zal bewaren; en met wijsheid de mensen om ons heen zal zegenen en onszelf.

*Een hartelijke groet vanuit Oranjehof*

### **YOUNG jongerenavonden**

De jongerenavond van 28 maart komt te vervallen. De volgende avonden staan gepland op 9 mei (GPS tocht) en 27 juni (dan willen we gezamenlijk een BBQ houden). We hopen jullie tegen die tijd in te lichten of deze avonden door kunnen gaan.

*Hartelijke groet, de leiding*

### **Annulering dagje uit zondagsschool**

Vanwege het corona virus is de appèldag die 28 maart gepland staat, afgelast, ook zal er 's middags geen spelletjesmiddag gehouden worden.

*Hartelijke groeten zondagsschool Nathanaël*

### **Afhalen bloembollenactie**

U kunt uw bloembollen afhalen op 21 maart tussen 10 en 11 uur in de kerk, graag contant betalen.

*Hartelijke groeten van de zendingscommissie*

### **Gebed van Johannes Calvijn bij Klaagliederen 3:32-39**

“Geef, almachtige God, aangezien wij vandaag de dag door zovele beroerten heen en weer gedreven worden en in de wereld alles in verwarring is, en waarheen wij onze ogen ook wenden, niets dan dikke duisternis ons tegemoet komt..., geef dat wij leren alle hindernissen te overwinnen en onze ogen boven de wereld te verheffen, op op die manier te erkennen dat alles wat ons nu toevallig lijkt te geschieden, door Uw aanbiddelijke raad wordt bestuurd, en we daardoor naar U zouden verlangen en zouden weten dat er voor ons altijd hulp voorhanden is in Uw barmhartigheid, zo dikwijls als wij ootmoedig vergeving zoeken voor al onze overtredingen, in Christus Jezus, onze Heere. Amen.”

## **The Westminster Confession of Faith (11)**

III. In de eenheid van de Godheid zijn drie Personen, van één Wezen, kracht en eeuwigheid: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest: de Vader is van niemand, noch verwekt, noch uitgaand; de Zoon is eeuwig verwekt door de Vader; de Heilige Geest, eeuwig uitgaand van de Vader en de Zoon.

### **Ten slotte**

Een gemeentelid stuurde mij een passage uit een meditatie van de hand van ds. J. P. Verkade (1921-2008): *De overwinning* (naar aanleiding van 1 Korinthiërs 15 vers 57): “Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.”

‘Daarom moeten we wedergeboren worden, een nieuwe levenskeuze doen als gevolg van een nieuw levensbeginsel. Wat krijgt een mens dan een strijd, tegen alle geesten en machten die zich tegen God verzetten. Wat een strijd tegen de bange aanvechtingen van de satan, tegen de vele verzoeken en beproevingen van het geloof en tegen de zwakheden en begeerlijkheden van het vlees. Ook weten de levenden dat zij sterven moeten, daarom zijn zij heel hun leven met vreeze des doods bevangen. Tegen de dood is geen schepsel in staat weerstand te bieden. In deze strijd des doods verliest iedereen het. En dan? Ja, het ziet er in één woord hopeloos uit voor de mens.

Toch vraagt Paulus: *‘Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw Overwinning?’* Hoe kan dat nu? Dit is geloofstaal; en geloofstaal is roemtaal! Paulus spreekt dit uit, niet ziende op zichzelf, maar ziende op Hem, Die hem liefgehad heeft en Zich voor hem overgegeven heeft. Doch *‘Gode zij dank’*. Dat er door Christus verlossing bestaat, hebben wij aan God te danken. God heeft Zijn Zoon in deze wereld gegeven, heeft Hem overgegeven tot de dood, opdat Hij door Zijn graf, duivel en hel zou *overwinnen*. Ziende op Christus mag Paulus met beving juichen in de *overwinning* die God hem geschonken heeft. *‘Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus’*. Hij verlost van de wet, door de vloek van de wet op Zich te nemen, de schuld en straf van de wet weg te dragen en door de wet Zelf volkomen te houden, en een volkomen gerechtigheid te verwerven. Hij verlost van de zonde, want Zijn bloed heeft voldoening en verzoening teweeggebracht en reinigt nu van alle zonden. Hij verlost van de dood, door de dood in te gaan en de dood te *overwinnen*. Hij verlost van een drievoudige dood: de geestelijke, tijdelijke en eeuwige dood. God geeft de *overwinning* door Christus. Er staat niet *zál* geven, maar *‘geeft’*. Hier in dit leven al in beginsel, en straks volkomen aan allen die het hier voor God verloren hebben.

Wat een aangrijpende genade dat God zulk een *‘volkomen overwinning’* wil geven aan mensen die het iedere dag weer verliezen. *‘In en door Hem zijn zij*

*meer dan overwinnaars'* Bedenk dat u ook alleen maar door Hem behouden kunt worden (Romeinen 8:31-37).

*Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant*