

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 15 maart

10.00 uur: ds. C.M. Buijs

18.30 uur: ds. C.M. Buijs

Collecten 15 maart

1^e collecte Noodhulp en rampenfonds GDC

2^e collecte kerkvoogdij

Collecte bij de uitgang: kerkvoogdij

De collecte bij de uitgang op 22 maart is bestemd voor de kerkvoogdij

Kinderoppas 15 maart

Groep 1: mevr. J. Kroes, mevr. M. Kroes, Elise Visser

Groep 2: Elise Kuijt, Hester Vierhout en Rhodé Weerheim

Bij plotselinge ziekte is de vervanging als volgt (graag voor 9.00 uur bellen):

voor ouders/oppassers: Marieke van Norel, tel. 0577-492991; voor helpsters:

Arianne van de Werfhorst, tel. 0577-492432.

Verjaardagen 80+

Op 19 maart wordt de heer H. van de Brug, Maatweg 65a, 8075 BD Elspeet, 82 jaar.

Op 20 maart wordt mevrouw E. Bouwman-den Herder, Gerrit Mouwweg 41, 8075 AT Elspeet, 87 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevr. C. van de Bosch-van de Steeg, *Woonzorgcomplex Seewende, "De kluut 7"*, Het Groene Portaal 1, 8071 TP Nunspeet.

Mutaties lidmaatschap

Overgeschreven als dooplid naar de Gereformeerde Gemeente van De Valk-Wekerom dhr. W. van Ark, Schapendrift 9, 8075 BA Elspeet.

Als gastleden overgekomen uit de Gereformeerde Gemeente te Elspeet:

echtpaar R. Meijer-de Bruin en hun dochter M. Meijer, Roggeweg 30, 8075 CV Elspeet.

Als gastleden overgekomen uit de Gereformeerde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht: echtpaar A.P. Aarnoudse-Keesmaat, Lageveldseweg 39, 3888 NZ Uddel.

De Heere moge u zegenen!

Geboorte

Op vrijdag 6 maart ontvingen Daan en Stèphanie Blankenstijn-van den Hoorn, Tuinfluiter 6, 8075 AJ Elspeet, een dochter Sarah Tijmara, die zij Sarah noemen. Van harte Gods zegen toegewenst bij dit grote geschenk. Jullie mogen de Heere vragen om alles wat je als ouders nodig hebt om je dochter te verzorgen en om haar 'tot Jezus te leiden'. Het belang van dagelijks gebed, Schriftlezen en godzalig voorbeeld geven, is duidelijk. Wat heerlijk om in afhankelijkheid van de Heere te wandelen in de voetstappen van de grote Herder der schapen!

Onze zieken

Mevrouw W.A. Stoel-Beelen, Weisteeg 7, 3845 LH Harderwijk moest geopereerd worden.

De Heere gedenke u naar ziel en lichaam en zegene de aangewende middelen!

Gestorven

Op maandag 9 maart nam de Heere Janny Verloop-Kruidenier, Lageveldseweg 39, 3888 NZ Uddel, uit dit tijdelijk leven weg op de leeftijd van 78 jaar. Van harte condoleren we de bedroefde familiekring. We wensen u, weduwnaar en kinderen en kleinkinderen, van harte des Heeren ondersteuning en vertroosting toe. De laatste maanden van haar leven waren vol zon en vol schaduw. De Zon der gerechtigheid ging schijnen in haar ziel, en de schaduw van ernstige lichamelijke zwakte was er 24 uur per dag. De Heere heeft u kracht gegeven om voor uw geliefde vrouw en moeder te zorgen. Hij geve u in de komende tijd van missen en treuren, te zien op de vertroosting Israël, Die Simeon verwachtte, en Die ons wordt verkondigd: Jezus Christus, Die ons Leven is en mét Wie uw sterven eeuwige winst betekent.

Meeleven

Op zondag 8 maart is in de leeftijd van 87 jaar een zus en schoonzus gestorven van mevrouw W. van de Werfhorst-van de Brug, Stakenbergweg 150a, 8075 RB Elspeet en van mevrouw L. Schouten-van de Hoorn, Elspeterbosweg 106, 8076 RC Vierhouten en van echtpaar J. van de Werfhorst-van de Brug, Stakenbergweg 173a, 8075 PW Elspeet.

De Heere zij u nabij in deze weg van rouw.

Catechisaties

Catechisanten van dhr. Buijs: willen de groepen van 13,15 en 17 jaar voor maandag 16 maart uit Hellenbroek les 16 bestuderen? Wil de groep van 19 jaar artikel 22 van de NGB bestuderen?

Willen de catechisanten van ds. Pieters Psalm 1 vers 1 en 2 leren?

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch / ook niet staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Sterkte met voorbereiden en we zien weer uit naar jullie komst.

Agenda week 12

Maandag 16 maart

Ouderenmiddag

Catechisatie

Eenvoudige catechisatie

Dinsdag 17 maart

Mannenvereniging

JV Samuel

JV Timotheüs

Woensdag 18 maart

Tuingroep

Donderdag 19 maart

Gecombineerde vergadering kerkenraad en kerkbestuur

Zingen voor kerktelefoon door psalmzangvereniging de lofstem

Vrijdag 20 maart

Creatief morgen Little gift

Schoonmaakgroep 7

Belijdeniscatechisatie

Zaterdag 21 maart

Ophalen bestellingen bloembollen actie van de zendingscommissie

Zingen voor kerktelefoon

DIACONIE

De diaconiecollecte van 1 maart heeft € 1412,42 opgebracht.

De voorjaarszendingscollecte heeft incl. giften van de bank € 3.654,72 opgebracht.

Via overschrijving 1x € 150 en 1 x € 100 voor de zending en 1 x € 100 voor meeluisteren via kerktelefoon.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

KERKVOOGDIJZAKEN

1 maart 2020, gewone collecte € 1.516,65

Op bezoek ontvangen voor de kerk: 2 x € 10.

Per bank ontvangen voor aflossing lening: 1 x € 50 en 1 x € 40.

Per bank ontvangen voor de kerkvoogdij: 1 x € 500, 1 x € 200, 1 x € 50 en 2 x € 20.

Hartelijk dank voor de bedragen die wij ontvingen.

Uw kerkvoogdij

Ledenvergadering:

Op donderdag 2 april zal er een ledenvergadering worden gehouden. De jaarrekening van de diaconie en die van de kerkvoogdij worden dan gepresenteerd. Wij nodigen de leden van de gemeente van harte uit om deze vergadering bij te wonen. De jaarcijfers van de kerkvoogdij over het jaar 2019 kunnen van 19 maart tot en met 1 april, na afspraak met de penningmeester, worden ingezien.

Uw kerkvoogdij

Legen busjes kerktelefoon

De diaconie en kerkvoogdij willen op dinsdag 17 maart de kerktelefoonbusjes bij u komen legen. Mocht u deze avond niet thuis zijn, wilt u dit dan doorgeven aan één van de leden van de colleges?

Diaconie en kerkvoogdij

JV Samuel

Beste jongens en meisjes, 17 maart is het alweer de laatste JV-avond! Johan zal de inleiding doen waarbij we stilstaan bij de lessen die we kunnen leren van de geschiedenis van Petrus. Omdat het deze avond ook de laatste keer is als leiding voor Johan en Christa, gaan we na de Bijbelstudie ijs eten op de Brink. De kinderen die gebracht worden, kunnen dus daar opgehaald worden om 20.30 uur. Vergeten jullie ook het donateursgeld niet mee te nemen? Ten slotte willen we jullie er op attenderen dat 28 maart het JV-uitje is waarbij we 's morgens naar de appeldag van de HHJO gaan en 's middags wat leuks gaan doen met elkaar. Geef je op via de mail bij Marjan (famboeve.huisman@gmail.com) of via de app (06-12627340). We hopen uiteraard dat jullie allemaal komen!

Groeten, Christa, Johan, Johanna, Marjan en Job

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Dinsdagavond 17 maart komen we als mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften' voor de laatste keer van het seizoen weer bij elkaar. Aan de orde is als onderwerp '**Lot uit Sodom verlost**', of ook wel 'Het oordeel ontvlucht'. Lot woonde eerst in de streek van Sodom. Later ging Lot in Sodom wonen. Vervolgens bleek hij zelfs in de poort van Sodom te zitten. De inwoners van Sodom noemde hij nota bene zijn broeders in Genesis 19. Ten slotte zat hij zo vast aan Sodom dat de engelen bij hem moesten aandringen om te vertrekken.

Hij moest zelfs met geweld meegetrokken worden. Hij is maar ternauwernood aan het vuur ontkomen. Laat dit ter waarschuwing zijn. Wat was er van Lot terecht gekomen als het bloed van Christus hem niet gereinigd had? De Heere roept het ons nog toe: 'Vlucht voor de komende toorn. Vlucht naar de vrijstad Zoar'. Christus is de ware Vrijstad, het Zoar der behoudenis. De inleider van deze avond is onze secretaris, Rien Lobregt. Alle leden en belangstellenden zijn op deze laatste avond van harte welkom. We beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur.

Het bestuur

Afhalen bloembollenactie

Allereerst hartelijk dank voor de bestellingen! De bloembollen kunnen afgehaald worden op 21 maart tussen 10 en 11 uur 's morgens. Graag contant betalen.

De kerkbusjes hebben afgelopen tijd opgebracht het zeer ruime bedrag van € 1134,77. Na de Heere u onze hartelijke dank.

Hartelijke groeten, de zendingscommissie

Hersteld Hervormde Mannenvereniging 'Regio Veluwe'

Op 21 april zal de weleerwaarde heer Ds. C.M. Buijs, een referaat houden in de HHK van Elspeet voor alle mannenverenigingen van de regio 'Veluwe'. Het onderwerp is uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 19: 'Blust de Geest niet uit'. Alle verenigingen alsmede ook alle gemeenteleden uit de 'regio Veluwe' worden hierbij hartelijk uitgenodigd Aanvang 19.30 uur.

Gezellig samen eten

Het is weer zover: woensdag 25 maart zal er voor de jongere en oudere alleenstaanden in onze gemeente een lekkere maaltijd klaargemaakt worden. U bent bij deze van harte uitgenodigd om gezellig mee te komen eten. Tot mensen die tot nu toe nog nooit geweest zijn, richten we een hartelijke oproep om ook te ervaren hoe goed en lekker(!) het is om zo de maaltijd samen te gebruiken.

Plaats: Hersteld Hervormde kerk (Vierhousterweg)

Tijd: 17.00 uur

Prijs: € 5,- p.p.

Als u mee wilt eten, dan kunt u zich opgeven tot en met zaterdag 21 maart bij Margriet Koster 06-19947141 of Aline Smit 06-55177474. Hartelijk welkom.

De kookgroep

Bijeenkomst in Oranjehof

Voorjaarsmarkt

Zaterdag 14 maart is de jaarlijkse voorjaarsmarkt van Oranjehof. Tussen 9.30 uur en 13.00 uur bent u en jij van harte uitgenodigd om te kijken en te kopen

bij de verschillende kraampjes die er in Oranjarahof staan. En we bakken dit jaar van alles, en maken het klaar terwijl u wacht. Dit keer o.a. heerlijke wafels, maar ook vis en friet. En de koffiekorner voor koffi/thee en gebak. Rond de klok van 11.30 uur zullen de vrijwilligers die resp. 12 ½ jaar en 25 jaar vrijwilliger van Oranjarahof zijn, officieel worden gehuldigd. Voor Oranjarahof een bijzonder moment, dankbaar voor zo veel inzet, elke dag opnieuw in en voor Oranjarahof. De kinderen kunnen hun kleurplaat inleveren en op deze markt altijd prijs bij Oranjarahof! Allen, jong en oud hartelijk welkom op onze voorjaarsmarkt in Oranjarahof. Ingang aan de Gerrit Mouwweg.

The Westminster Confession of Faith (10)

II. God heeft alle leven, glorie, goedheid, gelukzaligheid in en van Zichzelf. Hij is, alleen in en voor Zichzelf, algenoegzaam. Hij heeft geen enkel schepsel dat Hij heeft gemaakt, nodig. Ook ontleent Hij aan niet een van hen enige heerlijkheid, maar slechts toont Hij Zijn eigen heerlijkheid in, door, aan en over hen. Hij is de enige Fontein van alle bestaan. Van Hem, door Hem en voor Hem zijn alle dingen. Hij heeft er volkomen soevereine heerschappij over, om daardoor, daarvoor, of daarmee te doen wat Hij wil. Voor Zijn ogen zijn alle dingen open en zichtbaar. Zijn kennis is oneindig, onfeilbaar en onafhankelijk van het schepsel, zodat niets voor Hem toevallig of onzeker is. Hij is volkomen heilig in al Zijn raadgevingen, in al Zijn werken en in al Zijn geboden. Hem komt toe van engelen, mensen en alle andere schepselen al de aanbidding, dienst en gehoorzaamheid die Hij van hen eist.

Ten slotte

Van een gemeentelid. Ik las bij M'Cheyne: "Veronderstel, dat iemand een onoverwinbare trek had naar giftige kruiden, wegens hun zoete en aangename smaak, en er zulk een gebruik van maakte, dat er de dood het gevolg was. Dan zou ik mij twee manieren kunnen voorstellen, hoe vrienden van die persoon hem van die dodelijke lust zouden kunnen genezen.

1e. Zij zouden hem met alle macht tot onthouding kunnen dwingen, en verbieden dat die giftige kruiden onder zijn ogen kwamen. Dit zou de weg van beperking, onthouding zijn. De trek, het verlangen, zou blijven bestaan, maar verhinderd worden.

Of 2e. In plaats van met geweld het vergif weg te nemen, zouden zij hem nieuwe en gezonde spijzen kunnen voorzetten, waarvan de smaak nog aangamer voor hem was, zodat, wanneer hij ze eenmaal geproefd had, niemand meer enige vrees behoefde te koesteren, dat hij weer gif zou begeren. Omdat hij een nieuwe smaak heeft gekregen, waardoor de kruiden die hem eenmaal zoet waren, nu niet meer naar zijn smaak zijn.

Hoe onvolkomen dit beeld ook moge zijn, toch geeft het ons duidelijk dat gezichtspunt in de heiligmaking te kennen, dat ik u aanschouwelijk wilde

maken, namelijk **haar lieflijkheid**. De Geest, Die Christus aanbiedt, heiligt ons, niet om onze boze lusten slechts te beteugelen, maar om ons in onze verlangens geheel te vernieuwen. “

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant