

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 1 maart

10.00 uur: ds. W. Pieters (doopdienst)

18.30 uur: ds. W. Pieters (voorbereidingsdienst)

Woensdag 4 maart

19.30 uur: ds. W. Pieters – Bijbellezing (Lukas 15:25-32)

Collecten 1 maart

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

Collecte bij de uitgang is de voorjaars-zendingscollecte

De collecte bij de uitgang op 8 maart is voor de vrije zitplaatsen

Kinderoppas 1 maart

Groep 1: mevr. L. Bakker, mevr. G. Beens en Laura Koetsier

Groep 2: mevr. B. Bijl, Nienke Koetsier en Lydia van Norel

Bij plotselinge ziekte is de vervanging als volgt (graag voor 9.00 uur bellen):

voor ouders/oppassers: Marieke van Norel, tel. 0577-492991; voor helpsters:

Arianne van de Werfhorst, tel. 0577-492432.

Doopdienst

Voor de doopdienst is de stof het volgende gedeelte van het formulier:

Ten derde, omdat in alle verbonden twee delen begrepen zijn, daarom worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk, dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser ziele, van ganse gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten/verzaken, onze oude natuur doden, en in een nieuw, godzalig leven wandelen.

In het formulier van 1566 staat:

Maar omdat in alle verbonden, beide partijen zich met elkaar verbinden, daarom beloven wij ook aan God de Vader, Zoon en Heilige Geest, dat wij door Zijn genade Hem alleen voor onze enige, ware en levende God zullen houden en belijden (Genesis 17 vers 1), Hem alleen in al onze nood zullen aanroepen (Psalm 50 vers 15), en als gehoorzame kinderen zullen leven, zoals deze nieuwe geboorte van ons eist. Deze is in twee delen gelegen:

- ten eerste, dat wij waar berouw (Mattheüs 3 vers 2) en leedwezen over onze zonden hebben en ons eigen inzicht (2 Korinthiërs 10 vers 5) en allerlei lusten verloochenen, en ons aan de wil van God onderwerpen, en alle zonden van harte haten en ontvluchten;

- daarna dat wij ook beginnen lust (Romeinen 6 vers 3) en liefde te hebben, volgens Gods Woord in alle heiligheid en gerechtigheid te leven (Lukas 1 vers 74-75).

Verjaardagen 80+

Op 3 maart wordt mevr. H. Wieberdink-Koetsier, Gerrit Mouwweg 79, 8075 AH Elspeet, 85 jaar.

Op 3 maart wordt mevr. W. Smit-van den Bosch, Veenweg 3, 8075 PR Elspeet, 81 jaar.

Op 4 maart wordt mevr. H. van de Steeg-Noorderijk, Gerrit Mouwweg 29, 8075 AT Elspeet, 85 jaar.

Op 6 maart wordt dhr. G. Heijkamp, Binnenweg 16, 8075 CE Elspeet, 89 jaar. Alle begin is moeilijk. Door een vergissing van de scriba waren onderstaande jarigen niet- of niet correct genoemd in een vorige kerkbode. Graag willen we ze daarom alsnog een keer juist vermelden.

Op 15 februari is dhr. D van de Zande, Kleine Kolonieweg 128, 8075 PC Elspeet, 80 jaar geworden.

Op 20 februari is mevr. D. van Rhee-van den Brink, Molenweg 39, 8075 PA Elspeet, 96 jaar geworden.

Graag wensen we u allen Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Dhr. M. Hazeleger, *Verpleeghuis 'Zorgerf Buiten-land'*, Veenwaterweg 3d, 3881 RM Putten.

Mutaties lidmaatschap

Als dooplid overgekomen uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Uddel: Dineke Davelaar, Elspeterweg 41, 3888 MS Uddel.

De zegen des Heeren door Zijn Woord je toegewenst.

Onze zieken

Charlotte Schouten-Pul, Spoekeboompje 20, 8075 DK Elspeet, mocht thuiskomen uit het ziekenhuis.

Ook mevrouw M. van Norel-van de Brug, Veenweg 33a, 8075 PR Elspeet, mocht thuiskomen uit het ziekenhuis.

Mevrouw G. Rozendaal-van de Pol, Gerrit Mouwweg 71, 8075 AH Elspeet, werd opgenomen in het ziekenhuis en mocht weer thuiskomen.

De heer K. Seldenrijk, Vierhousterweg 1, 8075 BG Elspeet, wacht in het ziekenhuis in Apeldoorn op opname in Nieuwegein voor de vervanging van zijn icd.

Van harte toegewenst de ondersteuning des Heeren te begeren en te ervaren. We zijn volgens het doopformulier aan allerlei ellende en ook aan de verdoemenis onderworpen. Wie dit vanuit Gods Woord gewaar wordt en oprecht beaamt, die beseft dat gezondheid niet gewoon is, en dat ziekzijn niet vreemd is. De Heere onderwijst ons met betrekking tot Sions betalende Borg: door Jesaja de profeet was gesproken: "Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen" (Mattheüs 8:17).

Meeleven

Vorige week stierf een (schoon)zuster van echtpaar Boer-Mulder, Ploegweg 39, 8075 BV Elspeet, op de leeftijd van 80 jaar.

Van echtpaar Rozendaal, Gerrit Mouwweg 71, 8075 AH Elspeet, is een broer en zwager op 90 jarige leeftijd gestorven.

Van echtpaar Westebroek-Lokhorst, Staverdenseweg 47a, 8075 AP Elspeet, stierf een broer en zwager op de leeftijd van 84 jaar.

Van harte wensen we u in deze weg des Heeren ondersteuning toe. In het bijzonder om door het sterven van geliefden bij ons eigen sterven bepaald te worden en om in deze weg het Leven te zoeken en te vinden bij Hem, Die Opstanding en het Leven is!

Catechisaties

Voor maandag 2 maart:

1. Willen de catechisanten van dhr. Buijs, de groepen van 13,15 en 17 jaar, uit Hellenbroek les 15 bestuderen? Wil de groep van 19 jaar nog een keer artikel 21 van de NGB bestuderen?
2. Willen de catechisanten van ds. Pieters vraag en antwoord 21 leren? Sterkte met voorbereiden en we zien weer uit naar jullie komst.

Agenda week 10

Zondag 1 maart

Morgendienst bediening Heilige Doop

Avonddienst voorbereiding Heilig Avondmaal

Maandag 2 maart

Catechisatie

Eenvoudige catechisatie

Collectemunten

Dinsdag 3 maart

Vrouwenvereniging

JV Niek
JV Obadja
Breed moderamen vergadering
Woensdag 4 maart
Schoonmaakgroep 8
Tuingroep
Bijbellezing
Donderdag 5 maart
Zingen voor kerktelefoon door psalmzangvereniging De Lofstem
Vergadering presentatie Fjellet
Vrijdag 6 maart
Creatief morgen Little gift
Belijdeniscatechisatie
Zaterdag 7 maart
Zingen voor kerktelefoon

DIACONIE

De diaconiecollecte van 16 februari heeft € 1346.25 opgebracht.
Ontvangen giften via de bank 1 x € 25 en 1 x € 26 voor diaconie.
Hartelijk dank voor uw gaven.
Uw diaconie

KERKVOOGDIJZAKEN

Financiën:
12 februari 2020
Gewone collecte € 360,17
16 februari 2020
Gewone collecte € 1.402,30
Extra collecte kerkvoogdij € 1.632,70
Op bezoek ontvangen voor de kerk: 2 x € 20, 1 x € 10 en 1 x € 7,50.
Per bank ontvangen voor de kerk: 1 x € 26.
Per bank ontvangen voor aflossing lening: 1 x € 100.
Per bank ontvangen collectegeld: 1 x € 25.
Hartelijk dank voor de bedragen die wij ontvingen.
Uw kerkvoogdij

Vrouwenvereniging "Wees een zegen"

Op dinsdagavond 3 maart komen we weer bij elkaar. Bijbelstudie 10 uit het boekje is aan de beurt: "Opwekking tot geduld". We lezen hierbij Jakobus 5:7-12. De koffie en thee staan om kwart over zeven klaar en we beginnen om half acht. Hartelijk welkom.

Dit jaar wordt er een toerustingsdag gehouden en wel op 26 maart in de HHK van Elspeek. Spreker op deze dag is mevr. E. Hoogendoorn van Stichting "Woord en Daad" over het onderwerp "Hoe gaan we om met Gods schepping?" Vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie of thee. Aanvang 10.30 uur en sluiting ongeveer 15.00 uur. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten van deze dag. Koffie en thee worden u aangeboden, wilt u zelf een lunchpakketje meebrengen? Wilt u zich opgeven voor 7 maart? 06-21485166. Van harte welkom.

Het bestuur

The Westminster Confession of Faith (8)

De onfeilbare regel van Schriftuitleg is de Schrift zelf. En daarom, wanneer er een vraag is over de ware en volledige betekenis van een Schriftplaats (een betekenis die niet veelvoudig is, maar één), moet deze worden onderzocht en gekend door andere plaatsen die duidelijker zijn.

De hoogste Rechter, door Wie alle meningsverschillen over de godsdienst moeten worden beslecht, en alle besluiten van concilies, meningen van oude schrijvers, leerstellingen van mensen en privé-geesten, moeten worden onderzocht, en in Wiens uitspraak we moeten rusten, kan geen andere zijn dan de Heilige Geest, Die in de Schrift spreekt.

Ten slotte

Hij kent, eer ik het klaag, mijn nood.

Als ik geen woorden weet te vinden,

Werp ik mij zuchtend slechts, of staam'lend, in Zijn schoot.

En voel mijn wonden dan het allerzachtst verbinden.

Hij telt de tranen die ik stort,

Uit schaamte en uit berouw geboren,

Omdat mijn geest gelijk een slaaf mishandeld wordt,

Nu 'k mét Zijn heilig beeld mijn vrijheid heb verloren.

Mijn Jezus, Gij, Gij zijt die Vrind.

Gij kent van verre mijn gedachten,

't Zij ik U klaag of niet, hoe zich mijn ziel bevindt,

Gij weet mijn noden en mijn zwakheên en mijn krachten.

Gij proeft mijn nieren door en door

Daar zijn geen deksels voor Uw ogen,

't Zij dat ik leef of sterf, Gij weet wat ik verkoor,

En welk een liefd' op aard' mij heeft het sterkst bewogen.

O welk een troost in all' ellend',
In al mijn zwakheên, al mijn zorgen,
Dat Jezus leeft. Dat Hij mij ziet, en hoort, en kent.
En Hem 't verlangen van mijn hart niet is verborgen.

(Joannes Eusebius Voet – 1758, dichter van een groot aantal van onze psalmversjes)

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant