

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 22 november

9.30 uur: ds. C.M. Buijs

Groep B2 G t/m K

14.30 uur: ds. C.M. Buijs

Groep B3 L t/m Schouten

18.30 uur: ds. C.M. Buijs

Groep B4 Seldenrijk t/m Z

Collecten 22 november

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Kinderoppas 22 november

Morgendienst: Arja van de Meijden, Henriette Verwoerd, Henriëke Mulder

Middagdienst: Willeke Kuijt

Catechisaties

We hebben de zesde catechisatieweek gehad. Bij de jongeren tot en met 17 jaar was les 22 van het vragenboekje van Hellenbroek (over de zonde – Adams val) aan de beurt. Komende week is les 23 aan de beurt van het tweede boekje, over de erfzonde. Met de ouderen bestuderen we de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Willen alle catechisanten vraag en antwoord 7 uit de Heidelbergse Catechismus uit het hoofd leren:

Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?

Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur zo verdorven is geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Volwassenencatechisatie/lidmatenkring

Op woensdag 25 november hebben we de volgende bijeenkomst van de volwassenencatechisatie/lidmatenkring. We beginnen om 20.00 uur. En het gaat over het laatste artikel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: de wederkomst van Christus. Aanmelden bij de koster.

Verjaardagen 80+

Op 21 november wordt mevrouw L. Schouten-van den Hoorn, Elspeterbosweg 106, 8076 RC Vierhouten 85 jaar.

Op 22 november wordt de heer G.J. van Triest, Ds. Lamensweg 10, 8075 DA Elspeet 86 jaar.

Op 26 november wordt mevrouw G. van den Berg-Mulderij, Kleine Kolonieweg 99, 8075 PB Elspeet 87 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Huwelijk

Bruidspaar Edi NaTchende en Gerda Klaver wensen we van harte Gods zegen toe op weg naar de geplande dag, 27 november (burgerlijk) en 28 november (kerkelijk). Helaas gaat er in deze tijd geen post naar Guinee-Bissau, vanwege Covid-19. Post kan gemaïld worden naar klavergf@gmail.com of per app: 00245 6678353 of 00245 96 6678353. We wensen Gerda en haar man des Heeren zegen toe, ook haar ouders die op zo grote afstand en op hun hoge leeftijd dit meebelevan met hun dochter. De Heere geve ook u beiden Zijn nabijheid rondom deze bijzondere dagen!

Preekbespreking

Op zondag 29 november is er na de avonddienst een preekbespreking voor onze jongeren van 15 jaar en ouder. De preek van de morgendienst is het uitgangspunt voor deze avond. Hartelijk welkom – het is goed om elkaar als jongeren te ontmoeten, juist rondom Gods Woord.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw W. van de Veen-van de Zande, *Sonnevanck, afdeling Rozemarijn*, Sonnevanklaan 2, 3847 LC Harderwijk.

Gestorven (1)

Echtpaar Wisse-van Hierden, Nunspeterweg 81, 8075 AB Elspeet, heeft op vrijdag 13 november, samen met hun kinderen en met hun ouders, hun levenloos geboren kindje, Sifra, begraven. De Heere schenke u in uw smart en gemis te beoefenen wat we voorafgaand aan de begrafenis overdachten uit Psalm 39: “En nu, wat verwacht ik, o HEERE? Mijn hoop, die is op U.” In deze Psalm lezen we ook de woorden: “Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen.” Er zijn immers bij de dood – of deze komt pas na enige of zelfs zeer vele jaren of al na een enkele week in de moederschoot – geen woorden! Maar niet alleen omdat het verdriet om het leven dat werd afgesneden, zo groot is dat in een sterfhuis woorden zeer arm zijn. Ook is er het zwijgen (naar nu heel anders), als jullie met de dichter kunnen vervolgen: “Want Gij hebt het gedaan.” En zo wordt het al maar duidelijker dat wij in leven en sterven slechts op de

HEERE, de God van het genadige verbond, kunnen hopen. Dat mogen we allen in uw familiekring toewensen. Een hoop die meer is dan een wens, namelijk ook een reikhalzend verlangen, dat de levende God (Die aan dode zielen het leven geeft) u bezoekt met Zijn vertroosting, met Zijn Geest en met Zijn leven – dat nooit meer sterft!

Gestorven (2)

Op donderdag 12 november heeft de Heere uit ons midden weggenomen Cornelis Marinus – Laurian – Schouten, Zeisweg 11, 8075 CC Elspeet, in de leeftijd van 2 jaar en 9 maanden. Van harte wensen we Marcel en Gerlinda met de kinderen Julian en Daan, en de grootouders en verdere familie en betrokkenen des Heeren nabijheid toe. Hem mag u vragen om de kracht en de troost die u nodig hebt in de smart die te groot is om uit te spreken. Waar mensenwoorden verre te kort schieten, kan de Heere helpen en ondersteunen. Het is onze hartelijke wens dat de Heere u bezoekt met die genadeonderwijzing en - vertroosting dat u het ervaart in het geloof: De Heere is er – hoe onbegrijpelijk ook; hoe menselijk-onaanvaardbaar ook; hoe ondraaglijk ook: *Gij ondersteunt hem, die voor 't onheil zwicht:*

Wie nederstort, wordt door U opgericht.

Onbeschrijfelijk is het verdriet en het gemis, dat jullie ervaren. Van harte leven we als gemeente met jullie mee. Biddend staan we om jullie heen.

‘Waarom?’, zo leeft het in jullie hart. En wie zal antwoord geven? De God van Laurian, Die hem gemaakt heeft en aan jullie zorgen heeft toevertrouwd, kent jullie smart. In Job 5 vers 18 lezen we: ‘Hij doet smart aan, en Hij verbindt. Hij doorwondt, en Zijn handen helen.’

Van harte wensen we jullie toe wat Deuteronomium 33 vers 27 zegt: dat de eeuwige God voor jullie een Woning zal zijn – om daar met jullie smart te schuilen. En onder jullie als gezin en rouw dragende familiekring zijn Gods eeuwige armen! Hij draagt je als Herder. O bedroefde familiekring, vertrouw u met al uw zielsverdriet toe aan Hem Die het waar maakt: ‘Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen.’

Meeleven

Nadat een week geleden de schoonzus van mevrouw G. van de Steeg, Binnenweg 12a, en mevrouw A. Stoffer-van de Steeg, Binnenweg 12, 8075 CE Elspeet, werd begraven, is afgelopen donderdag ook haar man, hun broer overleden in de leeftijd van 78 jaar.

De Heere trooste u in dit dubbele verdriet en heilige deze ernstige roepstemmen aan uw hart!

Onze zieken

De heer Mulder, Gerstweg 39, 8075 BZ Elspeet, is afgelopen vrijdag opgenomen in het ziekenhuis in Harderwijk. Hij wacht op een behandeling.

Mevrouw Dijkgraaf, Vliersepad 27, 8075 HA Elspeet, kreeg deze week de uitslag van een onderzoek en is in afwachting van een operatie.

Mevrouw H. Stoffer-Smit, Gerrit Mouwweg 5, 8075 AT Elspeet, is thuis ernstig ziek.

De Heere weet van uw weg. Moge de beproeving een loutering zijn en moge het sterven, net als het leven, een geloofsovergave wezen aan de genadige en trouw-houdende Herder!

Agenda week 48

Maandag 23 november

Catechisatie

Eenvoudige catechisatie

Dinsdag 24 november

Vrouwenvereniging

JV Timotheüs

JV Obadja

Woensdag 25 november

Moedermorgen

Volwassencatechisatie / jonge lidmatenkring

Donderdag 26 november

Schoonmaakgroep 6

Vrijdag 27 november

Catechisatie vrijdaggroep

Belijdeniscatechisatie

Zaterdag 28 november

Zingen voor de kerktelefoon

Vrouwenvereniging 'Wees een zegen'

Op dinsdag 24 november komen we weer bij elkaar. Bijbelstudie 4 uit het boekje is aan de beurt: 'David ontziet Sauls leven' (1 Samuël 24). De morgengroep is om kwart over negen welkom voor koffie of thee. We beginnen om half tien. Op de avond staan koffie en thee om half acht klaar en beginnen we om kwart voor acht. Als jullie niet kunnen, wil je je dan even afmelden? 06-21485166.

Allemaal van harte welkom!

Het bestuur

Moedermorgen

Woensdagmorgen 25 november is er weer moedermorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur. Vanaf 9.15 uur staat er koffie en thee klaar. Hartelijk welkom. Kleine kinderen mogen meegebracht worden. We willen jullie vragen om het derde hoofdstuk te lezen van het boek 'Elke dag nieuw' van Elise Pater-Mauritz. Mocht je verhinderd zijn om te komen, dan graag afmelden via de mail:

bvisser@kliksafe.nl Het mailadres van de moedermorgen is momenteel niet in gebruik. Daarom plaatsen we deze keer de vragen die we bij dit hoofdstuk willen bespreken, op de website van onze gemeente!

Diaconie

Via de bank binnengekomen giften voor diaconie en dankdag 1 x € 250, 1 x € 200, 2 x € 100, 1 x € 60, 2 x € 50, 1 x € 40, 1 x € 25, 1 x € 20, 1 x € 15, 1 x € 12, 1 x € 5; 1 x € 20 voor de zending; 1 x € 50 voor noodlijdend gemeentelid.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

Kerkvoogdijzaken

8 november 2020

Gewone collecte € 736,65

Vrije zitplaatsen € 1.027,30

Door Ds. Pieters op bezoek ontvangen: 1 x € 20.

Per bank ontvangen collectegeld: 1 x € 200, 1 x € 35, 2 x € 30, 2 x € 15, en 1 x € 10. Totaal € 335.

Per bank ontvangen voor aflossing lening: 1 x € 500, 1 x € 100 en 1 x € 10.

Opbrengst kerktelefoonbusjes: € 204,60

In de collecte van 8 november ontvangen voor dankdag: 4 x € 200, 1 x € 175, 1 x € 120, 3 x € 100, 3 x € 50, 1 x € 30 en 3 x € 20. Totaal € 1.635.

Per bank ontvangen voor dankdag: 1 x € 2.000, 1 x € 500, 2 x € 300, 4 x € 250, 1 x € 200, 6 x € 150, 1 x € 125, 9 x € 100, 1 x € 60, 6 x € 50, 1 x € 35, 3 x € 25, 1 x € 20 en 1 x € 10. Totaal € 6.725. Totaalbedrag dankdagcollecte € 58.911,45.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Verkiezing notabel

In de vacature van de heer A. Kroes was er bij de op 10 november 2020 gehouden vrije verkiezing geen meerderheid van stemmen voor één persoon, zodat er een herstemming gehouden zal worden tussen de twee personen die de meeste stemmen behaalden. Dat zijn in alfabetische volgorde: de heer A. Cromwijk, Molenbergweg 140 Elspeek, en de heer M.C. Schouten, Zeisweg 11 Elspeek. De herverkiezing zal in verband met het droevige gebeuren in het gezin van familie Schouten niet plaats vinden binnen drie weken na deze

stemming, maar het kerkbestuur heeft besloten om deze uit te stellen tot 5 januari 2021.

JV Obadja

Beste jongens en meiden. Wat gaat de tijd snel. Voor de vierde keer mogen we jullie uitnodigen voor een JV- avond. Afgelopen keer heeft Wilma ons meegenomen op reis naar de tempel in Jeruzalem. Ben jij trouwens een pelgrim? Op weg naar het hemelse Jeruzalem? Wat is belangrijker; jouw reis of jouw bestemming? Na de pauze hebben we een leuk spel gedaan. Wat deden jullie leuk mee! De volgende keer dat we weer bij elkaar hopen te komen is op 24 november. Dan zal Henrico wat vertellen over de Heere Jezus en de tempel. Voor Jezus was de tempel een plek waar Hij graag was. De plaats waar Hij als Lam van God offers zag brengen als heenwijzing naar Zijn grote offer! Het tweede deel van de avond zal Wilma invullen. We zijn benieuwd.. Hopelijk komen jullie allemaal weer.

Hartelijke groet, Edine, Henrico, Wilma en Maas

Young

Op 21 november willen we met jullie een KAHOOT avond organiseren in één van de zalen van de kerk. Graag tussen 19.45 en 20 uur aanwezig zodat we 20 uur kunnen starten, wij zorgen voor een hapje en een drankje, natuurlijk wel met de geldende richtlijnen. We willen graag weer een keer samen komen, komen jullie ook? We kunnen dan ook eens samen nadenken/brainstormen wat we verder nog kunnen organiseren voor jullie. Als je nog nooit bent geweest en ouder dan 15 jaar bent, van harte welkom! Neem gerust iemand mee...

Hartelijke groet, de leiding

Activiteitencommissie

Hartelijk dank voor alle bestellingen. De bestellingen kunnen zaterdag 21 november afgehaald worden bij de kerk tussen 9.00 en 11.00 uur. Het afhalen van de bestellingen kan buiten onder de luifel plaatsvinden, waarbij we iedereen vragen rekening te houden met de 1,5 m afstand. Bij een contante betaling stellen we het op prijs als u het bedrag gepast meeneemt in een gesloten envelop. Bij het afhalen zijn ook prachtige fotokaarten van de fam. Seldenrijk verkrijgbaar. Allerlei soorten kaarten zijn beschikbaar, van kerstkaarten tot beterschap en sterkte etc. Ook is er een prachtige CD van een kinderkoor verkrijgbaar voor een zacht prijsje. Indien u gekozen heeft voor bezorging, zullen wij uw bestelling ook op zaterdagochtend 21 november bezorgen.

Kaarten

Er zijn fotokaarten te koop ten bate voor de kerk bij familie K. Seldenrijk, Vierhousterweg 1 Elspeet. U kunt de foto's zelf uitzoeken, 11 kaarten voor €10.
Met vriendelijke groet, familie Seldenrijk, 0577-492539

Dankbetuiging

Geliefde gemeente, heel hartelijk dank voor uw goede wensen met mijn verjaardag. Het heeft ons erg goed gedaan. U allen ook van harte Gods zegen in alles toegebeden.

Hartelijke groeten ook namens mijn vrouw, ds. C.M. Buijs

Luther

Als je ondervindt dat je zwak bent, dan moet je niet alleen blijven, maar laat dan iemand met je spreken over Christus, of laat iets aan je voorlezen. Het is niet goed om zo helemaal alleen met de duivel te redetwisten. Want hij kan je van alles wijsmaken, als hij zijn kop ergens tussen krijgt, dan volgt zijn hele lichaam er achteraan, net als bij een slang. Daarom, blijf niet alleen zitten, maar vraag een broeder op bezoek om met hem over God en Zijn wil te spreken. Het Woord zegt immers in Mattheüs 18 vers 20: 'Waar twee of drie tezamen zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.' En dat is zeker waar! Een mens alleen is te zwak om de duivel te weerstaan.

Dat ondervind ik zelf ook, want het gebeurt vaak dat ik nodig heb dat een klein kind met me praat. Dat laat onze Heere God zo gebeuren, opdat we ons niet beroemen op onszelf, als zouden wij zelf sterk en machtig genoeg zijn. Het gaat erom dat de kracht van Christus en Zijn Woord alleen in ons zouden worden geroemd. Ik moet me vaak laten helpen met een woord van iemand die in zijn hele lichaam niet zoveel theologie heeft als ik in één vinger. Dit is om erachter te komen, dat mijn wijsheid en mijn kennis buiten Christus en Zijn Woord uiteindelijk enkel niets zijn. Het is zoals Christus tegen Paulus zegt: 'Mijn kracht is in de zwakken machtig' (2 Korinthe 12:9).

1 Samuël 1

In een dagboek las ik over 1 Samuël 1 vers 16 (Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials; want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet):

Wat betekent 'Belial'? Het is een naam voor de duivel. Hanna zegt dus: beschouw mij niet als een duivelskind. Ze was geen dronken vrouw, geen hoer en ze diende geen afgod, maar ze vreesde de HEERE oprecht en nauwgezet, ze was een dochter van Abraham en leefde volgens de wet des HEEREN.

Wanneer u oprecht zo leeft, mag u met Hanna zeggen: ik ben geen duivelskind. Ik ben een kind van God en ik dien de HEERE.

We mogen eerlijk vermelden welke vruchten der genade er in ons leven zijn. Wel moeten we ons ervoor hoeden, dat we ons zouden verheffen op die geschonken genade. Maar anderzijds hoeven we ze ook niet te ontkennen. We eren er God mee, wanneer we in ons dagelijks leven bewijzen, dat we geen belialskinderen zijn. We eren er God ook mee, wanneer we eerlijk mogen ontkennen een duivelskind te zijn.

Wanneer iemand u vraagt: “Bent u een kind van God?” Dan zou u moeten kunnen zeggen: “Ja, ik ben Gods kind en Hij is mijn Vader.” Dan hebt ook u de taal van Hanna in uw hart en wenst u in geen enkel opzicht meer iets met de duivel te maken te hebben!

Ook zien we bij Hanna, dat ze niet boos wordt op Eli. Ze blijft nederig en onderworpen, hoewel dat lang geen kleine zaak was om voor een dronken vrouw versleten te worden... Laten ook wij zo ootmoedig en zachtvaardig reageren op beschuldigingen die ons (on)terecht worden aangedaan. Dan pas blijkt werkelijk dat we geen belialskind zijn.

Morgengebed

Ds. Jacobus Borstius (1612-1680): “Getrouwe Mensenhoeder, hoe groot is Uw goedertierenheid, dat U mij, onwaardige, deze nacht hebt bewaard. Neem mij verder onder Uw opzicht, opdat ik als een kind des lichts in Uw vreze voor Uw aangezicht zal wandelen, de ijdelheid van de jeugd zal haten en Uw geboden zal bwaren. O Heere, neig daartoe mijn hart door Uw Geest om Christus’ wil. Amen.”

Derde verjaardag

Zondag zei ik in de consistoriekamer tegen de mannenbroeders: vandaag heb ik mijn derde verjaardag. Ze begrepen mij niet. Ik legde uit:

- mijn eerste verjaardag is mijn natuurlijke geboorte (63 jaar);
- mijn tweede verjaardag is mijn geestelijke geboorte (45 jaar);
- mijn derde verjaardag is mijn reanimatie – ‘als uit het graf weer opgevoerd’ (15 november 2019).

Een heel jaar schonk God ons extra, als gezin bij elkaar, en in het midden van u als gemeente, om dienstbaar te zijn. Heel wat keren heb ik in dit ‘extra jaar’ mogen preken... Wat mijn lust en mijn leven is – hoewel het ook een steeds grotere onmogelijkheid en zwaardere last is.

Gebiede de Heere op dit alles Zijn genadige zegen, tot Zijn glorie en tot uw heil!

Ten slotte

Uit een brief van ds. John Newton:

Ik zal niet ophouden voor u te bidden en te begeren, “dat u vervuld wordt met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand.” En dat u verder gaat “de leer van God, onze Zaligmaker, in alles te versieren.” En dat een besef

van de aanwezigheid en kracht van Hem “Die ons zo lief heeft gehad dat Hij ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed”, voortdurend uw vastheid, kracht en troost zal zijn. U hebt inderdaad reden Hem te prijzen, net als ik. O, wat een wonder van genade dat Hij zou zeggen tot degenen die kinderen des toorns waren: “Ik ga op naar Mijn Vader en uw Vader, en Mijn God en uw God.” “Ik noem u niet meer dienstknechten, maar vrienden.” En als bewijs daarvan: “Vraag wat u wilt, en het zal u geschieden.” Deze woorden zijn genoeg om onze zielen op te heffen tot in de hemel of de hemel neer te brengen tot in onze zielen, overeenkomstig die glorierijke belofte die ook in onze dagen enigszins vervuld wordt (Openbaring 21 vers 3): “En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen hun God zijn.”

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant