

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 15 november

9.30 uur: ds. W. Pieters

Groep B3 L t/m Schouten

14.30 uur: ds. W. Pieters, NGB 17

Groep B4 Seldenrijk t/m Z

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 53

Groep B1 A t/m F

Woensdag 18 november

19.30 uur: ds. W. Pieters (Bijbellezing)

Bezoeken op basis van aanmelden bij de koster

Collecten 15 november

1^e collecte diaconie

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij

Collecten 18 november

1^e collecte JV Timotheüs

2^e collecte kerkvoogdij

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Kinderoppas 15 november

Morgendienst: Wilma van de Werfhorst, Marianne Koetsier

Middagdienst: Bernadet de Bijl

Catechisaties

We hebben de vijfde catechisatieweek gehad. Bij de jongeren tot en met 17 jaar was les 21 van het vragenboekje van Hellenbroek (over het beeld Gods) aan de beurt. Komende week is les 22 aan de beurt van het tweede boekje, over de zonde – Adams val. Met de ouderen bestuderen we de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Willen alle catechisanten vraag en antwoord 28 uit de Heidelbergse

Catechismus uit het hoofd leren:

Waar toe dient het ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt?

Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles wat ons nog overkomen kan, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zó in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich niet verroeren en niet bewegen kunnen.

Verjaardagen 80+

Op 17 november wordt dhr. K. van Rhee, Garderenseweg 9, 3888 LA Uddel 81 jaar.

Op 18 november wordt dhr. J. Groeneveld, Ds. Van Paddenburghweg 8, 8075 AL Elspeet 87 jaar.

Op 19 november wordt dhr. D. van Duinen, Gerrit Mouwweg 93H, 8075 AH Elspeet 90 jaar.

Op 19 november wordt mevr. G. Kroes-van Meulen, Binnenweg 18, 8075 CE Elspeet 82 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Gedoopt

Op zondag 8 november zijn er vijf kinderen gedoopt:

Jaron Davelaar, 5 oktober 2020

Gilles Thomas Juffer, 12 oktober 2020

Johanna Berdine Kloosterman, 26 september 2020

Jacob Seth de Pater, 10 juni 2020

Joël Lubertus Schouten, 30 maart 2020

Van harte toegewenst om als ouders én kinderen te leven van de genade die door Petrus mocht worden verkondigd: vergeving der zonde en de gave van de Heilige Geest, en die door Jezus werd gesymboliseerd door Zijn handen te leggen op de kinderen die tot Hem werden gebracht, en hen te zegenen!

Verhuisd

Wij ontvingen een verhuiskaartje van echtp. H. Juffer-van de Brink, Ds. Wisseweg 6 Elspeet. Op 14 november verhuizen ze naar Stakenbergweg 62/9, 8075 RA Elspeet.

Ook van fam. A. van Norel-Methorst, Veenweg 33b, ontvingen we een verhuisberichtje. Hun nieuwe adres is Spoekeboompje 35, 8075 DJ Elspeet. Van harte een goede tijd toegewenst in uw nieuwe, tijdelijke woning.

Langdurig verpleegd of elders wonend

Mevrouw F. van de Top-Vos, *De Kruimelstaete*, Oud Milligenseweg 34-11, 3886 ME Garderen.

Gestorven

In het gezin Wisse-van Hierden, Nunspeterweg 81, 8075 AB Elspeet, werd deze week een levenloos kindje geboren. Van harte condoleren we de ouders en kinderen hiermee. Er is verdriet gekomen. Door de dood brak God het prille leven af. De wegen des Heeren zijn ondoorgrondelijk. De Heere weet waarom dit kindje er moest zijn en waarom het moest sterven. Van harte wensen we de ouders toe te leren alles in Gods hand neer te leggen. Hij vertrooste u en sterke naar lichaam en ziel en schenke u eeuwigheidswinst uit dit verdrietige verlies. Hij weet wat u met uw kinderen nodig hebt. O, laten wij het bij de God des levens zoeken, Die leeft en aan dode zondaren het leven geeft. En wat is dat leven? Jezus zegt: dat wij de enige ware God kennen, en Zijn Zoon Die Hij gezonden heeft.

Geboren

Benhard en Hanneke van Moorselaar-Reijnders, Kuypersstraat 39, 8072 BE Nunspeet, ontvingen op 3 november een dochter: Gerritje Maria. Marit is het zusje van Julia.

God zegene jullie in deze weg van vreugde en verantwoording. Hij schenke alles wat nodig is om dicht bij de Heere te leven. Ook kracht en moed om jullie kinderen te verzorgen. Vooral genade om in de vreze des Heeren jullie kinderen voor te gaan, zodat zij het Leven ontvangen dat niet sterft!

Meeleven

Afgelopen dinsdag is een schoonzus van mevrouw G. van de Steeg, Binnenweg 12a, en van mevrouw A. Stoffer-van de Steeg, Binnenweg 12, 8075 CE Elspeet, overleden in de leeftijd van 77 jaar. Van harte toegewenst om met deze ernstige roepstem bij de Heere te schuilen!

Onze zieken

De heer J. van de Zande, Gerrit Mouwweg 21, 8075 AT Elspeet, verblijft in De Klimop in Harderwijk.

De heer H. Juffer, Ds. Wisseweg 6, 8075 DB Elspeet, mocht na te zijn opgenomen in het St. Jansdalziekenhuis weer naar huis terugkeren.

De heer K. Seldenrijk, Vierhousterweg 1, 8075 BG Elspeet, heeft een zorgelijke boodschap over zijn gezondheid ontvangen.

Mevrouw H. Stoffer-Smit, Gerrit Mouwweg 5, 8075 AT Elspeet, is thuis ernstig ziek.

Mevrouw W. van de Veen-van de Zande, Sonnevank, afd. Rozemarijn, Sonnevanklaan 2, 3847 LC Harderwijk, is zeer zwak.

Van harte wensen we allen die lichamelijk of psychisch of op andere manieren lijden, des Heeren nabijheid en kracht toe!

Agenda week 47

Maandag 16 november

Catechisatie

Eenvoudige catechisatie

Dinsdag 17 november

Mannenvereniging

JV Niek

JV Samuël

Vergadering kerkenraad

Woensdag 18 november

Bijbellezing

Donderdag 19 november

Regionale ontmoetingsmorgen vrouwenverenigingen [via uitzending]

Schoonmaakgroep 5

Vrijdag 20 november

Catechisatie vrijdaggroep

Belijdeniscatechisatie

Zaterdag 21 november

Zingen voor de kerktelefoon

Young avond in de kerk

Moedermorgen

Woensdagmorgen 18 november is er weer moedermorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur. Vanaf 9.15 uur staat er koffie en thee klaar. Hartelijk welkom. Kleine kinderen mogen meegebracht worden. We willen jullie vragen om het derde hoofdstuk te lezen van het boek 'Elke dag nieuw' van Elise Pater-Mauritz. Mocht je verhinderd zijn om te komen, dan graag afmelden via de mail: moedermorgens@hngelspeet.nl

Mutaties lidmaatschap

Overgekomen als gastlid uit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Nunspeet, mevr. M. van Tilburg, Martensweg 23, 8071 KH Nunspeet. De Heere zegene Zijn Woord voor tijd en eeuwigheid!

Diaconie

De diaconiecollecte van 28 oktober (hervormingsdienst) heeft € 280,25 opgebracht. De diaconiecollecte van 1 november heeft € 582,95 opgebracht, en de najaarszendingscollecte heeft € 1120,85 opgebracht, de dankdagcollecte heeft € 722,70 opgebracht, 1 x acceptgiro van € 100.

Via de bank ontvangen giften, 1 x € 1500, 2 x € 1000, 1 x € 600, 4 x € 500, 2 x € 200, 1 x € 165, 1 x € 150, 9 x € 100, 1 x € 80, 6 x € 50, 2 x € 40, 1 x € 30, 3 x € 25, 3 x € 20, 3 x € 15, 1 x € 12, 2 x € 10, 1 x € 5; voor de najaarszendingscollecte

ontvangen 1 x € 100, 4 x € 50, 4 x € 20, 1 x € 25; voor noodlijdend persoon in onze gemeente 1 x € 50; voor fonds christelijke doeleinden 1 x € 150; voor fonds noodlijdende gemeente en personen 1 x € 50; voor noodhulp aan gemeenteleden 1 x € 50; voor werk onder het joodse volk 1 x € 50; voor noodhulp en rampenfonds 1 x € 50; en voor de Boaz-Jachinschool 1 x € 50.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

Kerkvoogdijzaken

28 oktober 2020

Gewone collecte € 307,70

1 november 2020

Gewone collecte € 664,30

4 november 2020

Gewone collecte € 493,45

Dankdagcollecte € 5.391,45

Per bank ontvangen collectegeld: 1 x € 750, 1 x € 500, 1 x € 400, 3 x € 200, 1 x € 165, 1 x € 160, 1 x € 150, 5 x € 100, 1 x € 60, 4 x € 50, 2 x € 40, 2 x € 30, 1 x € 25, 1 x € 20, 2 x € 15, en 2 x € 10. Totaal € 3.720.

Per bank ontvangen giften: 1 x € 50, 1 x € 30, 2 x € 20 en 1 x € 15.

Per bank ontvangen voor aflossing lening: 1 x € 250 en 1 x € 30.

Per bank ontvangen voor vrije zitplaatsen: 1 x € 100.

Per bank ontvangen voor kerktelefoon: 1 x € 300.

De dankdagcollecte heeft opgebracht € 5.391,45 (inclusief bankcheque).

Per bank ontvangen voor dankdag: 1 x € 4.000, 1 x € 2.500, 3 x € 2.000, 2 x € 1.500, 1 x € 1.400, 5 x € 1.000, 1 x € 800, 3 x € 750, 1 x € 700, 1 x € 650, 1 x € 550, 12 x € 500, 1 x € 400, 1 x € 350, 1 x € 300, 8 x € 250, 1 x € 225, 14 x € 200, 1 x € 175, 9 x € 150, 1 x € 130, 1 x € 125, 31 x € 100, 4 x € 75, 19 x € 50, 3 x € 25, 1 x € 20 en 1 x € 10. Totaal € 50.551,45.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Op dinsdagavond 17 november vindt de 4^e samenkomst plaats van de mannenvereniging. We behandelen 'De brieven aan de Kerk van alle eeuwen'. Aan de orde is 'De brief aan Smyrna'. Smyrna was naar menselijke maatstaven een zeer rijke stad met veel welvaart. In die rijke stad leefde een arme christelijke gemeente. In de samenleving bijna niet in tel, maar rijk en gelukkig. Te midden van veel verachting was men standvastig en trouw aan de Heere en Zijn Woord. En de Koning van de Kerk vergat Zijn onderdanen niet. Een van de voorgangers van deze gemeente was de latere Polycarpus. Hij werd op de leeftijd van 86 jaar veroordeeld tot de doodstraf. Hij mocht op zijn Zaligmaker zien en sprak, toen hij naar de brandstapel geleid zou worden: 'Hem

heb ik 86 jaar gediend en nooit heeft Hij mij kwaad gedaan. Hoe kan ik mijn Koning nu verloochenen'?

Ds. Buijs draagt zorg voor de meditatie uit het boek 'De Alpha en Omega' van ds. E. van Meer, over de Openbaring aan Johannes.

Met in achtneming van de nodige voorschriften kunnen de avonden op de gebruikelijke wijze doorgaan. U wordt verzocht via de achteringang van de kerk binnen te komen. We zien uit naar nieuwe leden op deze avond en naar uw komst en hopen op een gezegende avond. De avonden duren van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Het bestuur

Vrouwenvereniging

Hierbij nodigt het regiobestuur u uit op 19 november voor het meeluisteren van een lezing vanuit het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente te Elspeet. In verband met met de Covid-19 maatregelen zal de lezing worden uitgezonden via de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Elspeet. U gaat naar de website Hersteld Hervormde gemeente Elspeet, klikt het kopje preek luisteren aan, (rechts bovenin) en dan live uitzending aanklikken.

Dominee A.A.F. van de Weg uit Apeldoorn zal een lezing houden over het onderwerp: "Leven bij de dag? Leven bij de Dag!" (2 Thess. 1). Het gaat over de gespannen verwachting, de laatste ernst en de diepe troost die gelegen is in het gelovig verwachten van de komst van Christus. Het is nodig onszelf de spiegel voor te houden: leef ik bij de dag? Of leef ik bij de Dag? Het duurt van 10.00 uur tot 11.10 uur. Wanneer u geen internet hebt en graag wilt luisteren, mag u bellen naar 06-21485166.

Het bestuur

JV Samuel

Beste jongens en meisjes, de volgende JV avond is op 17 november. De vorige keer leerden we hoe wij als mensen voor God zijn zoals klei in de handen van een pottenbakker. De volgende keer zullen we het hebben over het beroep wijngaardenier. Dit keer zal Riejanne het vrije gedeelte verzorgen. De meeste kinderen hebben de contributie van € 7,50 betaald. Willen de kinderen die dit nog niet hebben gedaan dit aan Marjan geven? We zien jullie graag allemaal weer!

Hartelijke groet, Jan, Job, Johanna, Marjan en Riejanne

Young

Op 21 november willen we met jullie een KAHOOT avond organiseren in één van de zalen van de kerk. Graag tussen 19.45 en 20 uur aanwezig zodat we 20 uur kunnen starten, wij zorgen voor een hapje en een drankje, natuurlijk wel met de geldende richtlijnen. We willen graag weer een keer samen komen,

komen jullie ook? We kunnen dan ook eens samen nadenken/brainstormen wat we verder nog kunnen organiseren voor jullie... Als je nog nooit bent geweest en ouder als 15 jaar bent, van harte welkom! Neem gerust iemand mee.

Hartelijke groet, de leiding

Kaarten

Er zijn (kerst)kaarten te koop voor de kerk bij familie K. Seldenrijk, Vierhousterweg 1, Elspeet. U kunt de foto's zelf uitzoeken, 11 kaarten voor € 10.
Met vriendelijke groet, familie Seldenrijk, 0577-492539

Advocaatje

Er is advocaat te koop bij de fam. J. van Ark Apeldoornseweg 41a, de opbrengst is voor de kerk.

Dankbetuiging (1)

Hartelijk dank voor het meeleven van u de afgelopen drie jaar in tijden van ziekte, zorgen, rouw en nu weer bij ons jubileum. De vele kaarten en attenties hebben ons bijzonder goed gedaan!

Gerrit en Eipie van Ramshorst, en kinderen

Dankbetuiging (2)

Graag willen we iedereen bedanken voor de kaarten en berichtjes, die wij mochten ontvangen voor ons 55 jarig huwelijk. We zijn bovenal GOD dankbaar voor de vele jaren, die Hij ons gegeven heeft.

Hartelijke groeten, Berend en Jannie Zeevat

Oproep week voor het Leven

Geachte gemeenteleden, op zaterdag 14 november wordt de Week van het leven afgesloten met een mars rond de Hofvijver in Den Haag met een kleine groep mensen. Op deze manier wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor betere hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen en hun kindje. Het interessante programma wordt tussen 11.00 en 12.30 uur live uitgezonden. Kijkt u mee? Door de aanscherping van de regels kan het gezamenlijk volgen van de livestream in de Boaz-Jachinschool helaas niet doorgaan. Dit jaar zijn er wel andere manieren om tóch betrokken te zijn. Voor elke leeftijdsgroep is er een mogelijkheid om ongebooren leven een stem te geven. *Kinderen* kunnen een kleurplaat inkleuren en *ouders* kunnen deze kleurplaat delen via sociale media. *Jongeren en ouderen* kunnen een filmpje maken met de boodschap "ik mars voor het leven omdat..." *Iedereen* kan een groepsfoto maken bij het plaatsnaambord om te laten zien dat je graag met de mars had meegelopen. Gebruik bij alles wat u in de media deelt de hashtag #MarsvoorhetLeven. Met

uw hulp bereiken we op deze manier misschien meer mensen dan met een massale mars. Laten we ten slotte niet vergeten dat de zonde van ons land ook ónze zonde is. Zonde tegen de levende God! Dan past het gebed uit psalm 80 vers 4: *O God, breng ons weder, en laat Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.*

Hartelijke groet, werkgroep Elspeet, Gardien Beens en Maas Hazeleger

1 Samuël 1

In een dagboek las ik over 1 Samuël 1 vers 15 (Maar Hanna antwoordde en zei: “Nee, mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb geen wijn en geen sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des HEEREN):

Dit voorrecht, om je ziel uit te gieten voor het aangezicht des HEEREN is voor Gods kinderen verdiend door de Middelaar, Die aan het kruishout van Golgotha Zijn ziel uitgoot voor het aangezicht van Zijn God, maar geen verhoring en geen ontferming vond, en Die zo onze Zaligmaker is geworden. Mocht het ons een wonder van onwaardeerbare prijs worden om te vernemen, dat het in Gods gunst is om onze ziel met al haar bezwaardheid en nood voor Hem uit te gieten. De HEERE wordt daardoor niet vertoornd.

Wat houdt het in om dit genadig voorrecht in praktijk te brengen? In de eerste plaats, dat we niets achterhouden. Uitgieten is leeggieten. Ten tweede dat we geen verwachting meer hebben van het schepsel, we kunnen niets en niemand te hulp roepen. Ten derde vooral ook: we zijn afgebracht van onszelf! Hoe groot is het voorrecht om in onszelf geen hulp meer te hebben; alleen in God. Dat is immers tot eer van Zijn grote Naam en dat is ook tot grote troost voor uw aangevochten gemoed.

De HEERE liet gedurende eeuwen en eeuwen deze geschiedenis tot op onze generatie overleveren, dat Hanna zo bad; en het staat niet in de Bijbel als een verhaaltje, maar als een verkondiging, als een belofte. Zo wil de HEERE benaderd worden door al Zijn volk, door alle tobbers en klagers, door allen in smart en rouw en zondenood.

Blijf van de wijnfles af! Vraag daarentegen om vervuld te worden met de Heilige Geest. Zo zal de Almachtige uw uitgegoten ziel in Zijn boezem opvangen. Hij zal u koesteren in Zijn liefde.

Ten slotte

*Ook als het koud is in je hart
En je geen warmte uit kunt stralen;
Ook als je denken je verwacht
En je moet gaan door diepe dalen;
Ook als je niets dan zorgen ziet
En je alleen moet door de dagen;*

*Ook als je eenzaam je verdriet
En onbegrepen pijn moet dragen;
Ook als je zelfs geen woorden vindt
Voor je ontmoedigde gedachten –
Ook dán zoekt God Zijn moede kind
Dat klein en stil op Hem blijft wachten.
En wie zichzelf zo machteloos,
Zo moe voelt en zo vol van zorgen,
Die troost Hij als een moeder troost,
Die houdt Hij in Zijn hart geborgen.*
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant