

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 11 oktober

9.30 uur: ds. W. Pieters

Groep C2 Hoorn t/m P

14.30 uur: ds. W. Pieters

Groep C3 R t/m Z

18.30 uur: ds. W. Pieters

Groep C1 A t/m Hooft

Bij de diensten

In de kerkbode van 10 juli kon u lezen: "De bediening van de sacramenten is al maanden niet mogelijk in het midden van de gemeente. We moesten in de afgelopen tijd niet alleen het komen onder het Woord in de kerk missen, maar ook de zichtbare tekenen en zegelen van het genadeverbond.

...

Het Heilig Avondmaal gaat in september niet door. We hopen dat dit in oktober weer mogelijk zal zijn."

Het was gepland voor aanstaande zondag, maar als kerkenraad hebben we toch gedacht dat het niet goed was om het nu te bedienen. Wel willen we aanstaande zondag in de drie diensten aandacht geven aan het ontbreken van de sacramentsbediening.

Collecten 11 oktober

1^e collecte diaconie (GDC Noodhulp en Rampenfonds)

2^e collecte kerkvoogdij

3^e collecte kerkvoogdij (vrije zitplaatsen)

Al is het mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Kinderoppas

Morgendienst: mw. A. van Ark, mw. A. van Asselt, Ingrid Bakker

Middagdienst: mw. M. Kroes

Catechisaties

We hebben de tweede catechisatieweek gehad. Bij de jongeren tot en met 17 jaar was les 18 van het vragenboekje van Hellenbroek (over de voorzienigheid) aan de beurt. Komende week dus les 19, nog een keer over de voorzienigheid.

Bij de ouderen hebben we samen over de Nederlandse Geloofsbelijdenis

gesproken. Dit jaar geven we in alle groepen iets op uit de Heidelbergse Catechismus om uit het hoofd te leren en de volgende week op te zeggen.

Aanstaande week is dat vraag en antwoord 26, eerste deel:

Wat geloof je met deze woorden: "Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde?"

Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, Die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, Die ook door Zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om Zijns Zoons Christus' wil mijn God en mijn Vader is.

Verjaardagen 80+

Op 16 oktober wordt mevr. H. Kuijt-Koster, Veenweg 163, 8075 PR Elspeet 80 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Langdurig verpleegd of elders wonend

De heer E. van de Kolk en mevrouw B.L. van de Kolk-Tenthof van Noorden, *Verpleeghuis Norschoten*, Gerrit Mouwweg 93N, 8075, AT Elspeet.

Geboren

Echtpaar Davelaar-Berkhof, Uddelse Enk 83, 3888 NZ Uddel, ontving op 5 oktober een zoontje: Jaron. Jaron is het broertje van Levi en Maureen. Van harte feliciteren we u – dat is: we wensen u als ouders en kinderen de Goddelijke *felicitas* toe. Wat is *felicitas*? Geluk, voorspoed, zegen. Dit kun je aards invullen – en wie zou het u niet gunnen? Maar dat wil ik graag ook en vooral geestelijk invullen: het ware geluk, zoals Jezus het omschrijft in Mattheüs 5 (de zaligspreking), de ware voorspoed, waarop Johannes doelt in zijn derde brief (vers 2), en de zegen zoals we lezen in de geschiedenis dat kinderen (ook baby's) bij Jezus gebracht worden (Markus 10), waarop Hij hen omhelst en zegent!

Huwelijksaankondiging

Edi NaTchende en Gerda Klaver hebben het voornemen om op 26 november 2020 te trouwen. Hun huwelijk hebben zij aangevraagd in de gemeente Buba in Guinee Bissau. Op hun verzoek wordt hun huwelijkssluiting ook in de kerkbode vermeld. Nadere gegevens komen nog. We wensen Gerda en haar aanstaande man Gods zegen toe in deze weg. Dat het vriendelijk licht van Zijn aangezicht over jullie zal lichten!

Onze zieken

De heer K. van de Steeg, Nunspeterweg 10, 8075 AC Elspeet, mocht een goede uitslag ontvangen.

Mevrouw E. van de Werfhorst-Mulder, Schotkampweg 177, 8075 RD Elspeet, is opgenomen in het St. Jansdalziekenhuis te Harderwijk voor een knieoperatie.

De heer G. Smit, Nunspeterweg 114, 8075 AD Elspeet, is opgenomen voor een dagbehandeling in het St. Jansdalziekenhuis.

Mevrouw C. Vermeer-de Zwaan, Haarweg 23, 8075 CA Elspeet, heeft een ernstig bericht ontvangen aangaande haar lichamelijke gezondheid.

De hier genoemden en de niet genoemden wensen we van harte de ondersteuning en vertroosting des Heeren toe!

Meeleven

Afgelopen zondag stierf op de leeftijd 89 jaar de (schoon)moeder van echtp. De Ruiters-Dekker, ds. Lamensweg 3, 8075 DA Elspeet, zus van mevrouw J. Frens, Nachtegaalweg 55, 8075 AW Elspeet.

Verder vraagt de verzorging van de heer A. van den Heuvel, *Philadelphia, afd. De Eik*, Nunspeterweg 96, 8076 PD Vierhouten, om meeleven (in een vorm van een kaartje) in zijn moeitevolle omstandigheden waarin hij zich erg eenzaam voelt.

Van harte wensen we u en allen in moeite en rouw of eenzaamheid en verdriet toe dat de Heere u bezoekt. Laten we als gemeenteleden voorbidder zijn voor hen voor wie het leven zo moeilijk is.

Uit de kerkenraadsvergadering

Op 30 september vergaderden we als kerkenraad. Onder meer vroeg de omgang met de coronaregels onze aandacht. Als kerkenraad staan we op het standpunt dat we de huidige richtlijnen (tot 30 september) dienen op te volgen en hierin de overheid moeten gehoorzamen.

Over de bediening van het Heilig Avondmaal: In een aantal gemeenten wordt het Heilig Avondmaal sinds het uitbreken van het coronavirus niet bediend, terwijl in andere gemeenten gekozen is voor een alternatieve wijze van vieren. In onze vergadering van 14 oktober spreken we hier verder over.

De heer G. Schouten, namens de kerkenraad bestuurslid van de Boaz-Jachinschool, deed verslag van de ontwikkelingen op de basisschool.

Verder bespraken we enkele verzoeken om (gast-)lid te mogen worden.

Agenda week 42

Maandag 12 oktober

Ouderenmiddag (opgeven bij de koster)

Catechisatie

Eenvoudige catechisatie

Dinsdag 13 oktober

Mannenvereniging

JV Niek

JV Samuël

Woensdag 14 oktober

Tuingroep

Moedermorgen

Vergadering kerkenraad

Donderdag 15 oktober

Volwassenencatechisatie/lidmatenkring (opgeven bij de koster)

Vrijdag 16 oktober

Schoonmaakgroep 7

Catechisatie vrijdaggroep

Belijdeniscatechisatie

Zaterdag 17 oktober

Zingen voor de kerktelefoon

Diaconie

De diaconiecollecte van 27 september bestemd voor de project auto van Gerda Klaver heeft incl. giften van de bank € 4314,50 opgebracht; via de bank ontvangen collectegeld voor de diaconie 1 x € 300, 1 x € 250, 1 x € 100, 1 x € 60, 3 x € 50, 1 x € 40, 1 x € 35, 1 x € 25, 2 x € 20, 3 x € 15, 1 x € 12, en 1 x € 5; voor het joodse volk 1 x € 20.

Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

Kerkvoogdijzaken

20 september 2020

Gewone collecte € 1.034,86

27 september 2020

Gewone collecte € 906,80

Aflossing lening kerkgebouw € 1.259,55

Op bezoek ontvangen voor de kerkvoogdij: 1 x € 50.

Ontvangen voor het orgelfonds: 1 x € 10.

Per bank ontvangen:

- voor aflossing lening: 1 x € 65, 2 x € 50, 1 x € 40, 1 x € 30, 1 x € 15 en 1 x € 10;
- voor de kerkvoogdij: 2 x € 50;
- voor vrije zitplaatsen: 1 x € 10;
- giften: 1 x € 500, 3 x € 50, 1 x € 40 en 1 x € 20;

- collectegeld: 1 x € 250, 1 x € 200, 1 x € 150, 1 x € 70, 2 x € 65, 2 x € 50, 2 x € 40, 1 x € 30, 1 x € 20, 3 x € 15, en 1 x € 10. Totaal € 1.085.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Ouderenkring

Op maandagmiddag 12 oktober houden we voor het eerst in dit seizoen de ouderenkring of contactmiddag. Wie van plan is te komen, dient zich op te geven bij de koster:

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

Op dinsdagavond 13 oktober is de 2^e samenkomst van de mannenvereniging. In onze 1^e vergadering van 29 september jl. is gekozen voor de Bijbelstudie 'De brieven aan de Kerk van alle eeuwen', geschreven door ds. L. Groenenberg. Deze visioenen zijn waardevol voor Gods kerk van alle tijden en plaatsen. Ook in de tijd waarin wij nu leven, komt de Heere vanuit dit laatste Bijbelboek tot ons. Daarom zijn wij geroepen om dit te overdenken. Juist nu de duivel rondgaat als een briesende leeuw en probeert Gods werk te verstoren en de uitbreiding van Gods Koninkrijk te verhinderen. Maar wat een troost voor Johannes en de kerk van alle tijden en plaatsen. In Hem is al de vastheid en zaligheid van Zijn kerk. De vervolgte en beproefde gelovige bezwijkt soms bijna in moedeloosheid en jammerklachten. Maar de triomferende Koning ziet en hoort de Zijnen, juist ook als zij in droefheid kwijnen. Om dan Zijn hulp te beleven. Dat is in het gehele laatste Bijbelboek de troostboodschap voor de Zijnen.

Voorzitter Ds. C.M. Buijs draagt zorg voor de meditatie uit het boek 'De Alpha en Omega' van ds. E. van Meer, dat gaat over dit Bijbelboek.

Hier volgen nogmaals de data van vergaderen: 27 okt, 17 nov. en 1 dec. In 2021: 12 en 26 jan., 9 febr. en 23 febr. Op 16 maart het onderwerp 'de antichrist' door Jan Mulder. Onder voorbehoud behoren de data 30 maart en 13 april tot de mogelijkheden voor vrije onderwerpen. Het voornemen is dat wij 'De brieven aan de Kerk van alle eeuwen' thuis bestuderen. In groepen van 4 personen gaan we interactief de vragen uitwerken. Na de pauze brengt iedere groep zijn antwoord in bespreking. Onder leiding van voorzitter worden de vragen plenair besproken.

We waren verblijd dat we nieuwe mannen mochten verwelkomen die zich als lid hebben aangemeld. Zowel jonge als oudere mannen van de gemeente zijn van harte welkom. Wanneer u nog niet eerder bent geweest, nodigen we u van harte uit deze leerzame avonden bij te wonen. Een nieuw seizoen is een goed moment om het besluit te nemen om de avonden van de mannenvereniging te bezoeken, om samen op eenvoudige wijze Gods Woord te bestuderen en te bespreken zoals ook in Johannes 5 vers 39 staat: 'Onderzoekt de Schriften, want

gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het, die van Mij getuigen'. De Heere mocht dit onderwijs willen zegenen aan onze harten. Met inachtneming van de nodige voorschriften kunnen de avonden op de gebruikelijke wijze doorgaan. U wordt verzocht via de achteringang van de kerk binnen te komen. We zien uit naar deze avonden. We beginnen de avonden om 19.30 uur tot 21.30 uur.

Het bestuur

JV Samuel

Beste jongens en meisjes van JV Samuel, op 13 oktober begint de JV weer. We zijn met een grote groep. De komende maanden willen we het hebben over een aantal beroepen die voorkomen in de Bijbel. Johanna zal beginnen met een inleiding over de muzikant van koning Saul. Let op: de JV begint in verband met corona om 18.30 uur en is om 20.00 uur weer afgelopen. We zijn dit jaar met een vrij grote groep dus we willen iedereen vragen om netjes op tijd te komen. Tot 13 oktober!

Hartelijke groet, Jan, Job, Johanna, Marjan en Riejanne

Moedermorgen

Woensdagmorgen 14 oktober is er moedermorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur. Vanaf 9.15 uur staat er koffie en thee klaar. Hartelijk welkom. Kleine kinderen mogen meegebracht worden. We willen jullie vragen om het tweede hoofdstuk te lezen van het boek 'Elke dag nieuw' van Elise Pater-Mauritz. Mocht je verhinderd zijn om te komen, dan graag afmelden via de mail: moedermorgens@hhgelspeet.nl

Collecteaankondiging najaarszendingscollecte, 1 november 2020

Waar God een deur sluit, opent Hij een raam. U heeft die zegswijze vast weleens gehoord. Het lijkt de praktijk van vandaag in Malawi te zijn. Het gewone werk aan de Bijbelschool ligt grotendeels stil. Lesgeven via internet gaat in Malawi niet, aangezien de studenten geen elektriciteit thuis hebben. Wat ze kunnen doen, is via zelfstudie zich de theorie eigen maken. Doordat velen niet of maar beperkt hun dagelijkse werkzaamheden kunnen voortzetten, is er echter meer tijd voor andere zaken. Zo was er al een begin gemaakt met het project om de verkorte versie van Matthew Henry's Bijbelverklaring te vertalen in het Chichewa. Doordat de vier vertalers nu veel meer tijd hebben dan verwacht, loopt dat proces bijzonder voorspoedig. De Bijbelverklaring zal in losse deeltjes worden uitgegeven en de hoop is dat de eerste deeltjes aan het eind van dit jaar al kunnen worden gedrukt en verspreid. De deuren van de Bijbelschool zijn lang dicht geweest, maar dat staat onze Heere niet in de weg om Zijn werk toch voortgang te laten vinden. Hij is getrouw, Zijn plannen falen niet. Wat een reden om Hem te danken en te eren, door alle zorgen heen!

Uw steun

Wilt u het werk in Malawi ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de najaarszendingscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk in Suriname en Malawi. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK op beide zendingsvelden, zie www.zhhk.nl. U kunt ons ook steunen door een gift over te maken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal). We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Kaarten

Er zijn fotokaarten te koop ten bate voor de kerk bij familie K. Seldenrijk, Vierhousterweg 1 Elspeet: 11 kaarten voor €10.

Met vriendelijke groet, familie Seldenrijk, 0577-492539

Dankbetuiging (1)

Wij willen een ieder bedanken voor de goede wensen die wij ontvingen rond ons 55-jarig huwelijksjubileum. De Heere zij gedankt voor Zijn trouwe zorg in al die jaren aan ons bewezen.

Hartelijke groet, Dirk en Leentje Schouten

Dankbetuiging (2)

Hierbij willen wij een ieder hartelijk bedanken voor de kaarten en felicitaties die we met verwondering hebben ontvangen met ons 50-jarig huwelijksjubileum.

Jan en Wijmpje van Panhuis-Staal, Speuld

Zorgcentrum Oranjehof

De situatie inzake de toename van het aantal besmettingen ten gevolge van het coronavirus in ons land maakt dat Oranjehof alle grote bijeenkomsten de afgelopen week voorlopig stopzette. Voor de bewoners blijft de "open tafel" echter elke dag mogelijk. Dankbaar zijn we voor de huidige situatie in Oranjehof; geen besmettingen tot nog toe. Met grote liefde verlenen we dagelijks onze zorg, met het gebed "HEERE, bewaar onze ouderen, bewaar Oranjehof voor deze gevaarlijke virus." Dank aan allen die meeleven, meebidden en ook meedenken. Regelmatig kloppen mensen bij ons aan en delen hun zorg met ons over "iets in Oranjehof". Laten we zo in, en ook buiten Oranjehof blijven optrekken. De zorgen delen, begrip tonen voor de te nemen maatregelen en samen werken aan een zo veilig mogelijke situatie.

Weeksluiting

Juist dit moment willen we graag voor de ouderen door laten gaan. Zaterdag 10 oktober is er de weeksluiting. Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er wordt een meditatie gehouden en we luisteren naar het orgelspel van onze organist Henri Frens. Daarna is er tijd voor een kopje koffie/thee te drinken met elkaar. Als het nodig is kunnen alle ruimtes gebruikt worden. Ruimte voor voldoende afstand. Wel moet u zich vooraf opgeven. Belt u dan naar de receptie van Oranjehof, tel. 0577-492278.

Een hartelijke groet vanuit Oranjehof

1 Samuël 1

In een dagboek las ik over 1 Samuël 1 vers 10 (Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, bad zij tot de HEERE en zij weende zeer):

Wat leert de Heilige Geest ons in dit voorbeeld van Zijn handelingen met Hanna? Dat we – wanneer we net als zij waarlijk begenadigd zijn! – in al onze nood des HEEREN aangezicht mogen en moeten zoeken door middel van een ernstig smeekgebed. Al is Gods kind nog zo bitterlijk bedroefd, de weg tot God staat voor hem altijd open. Wat heeft Gods volk een groot voorrecht gekregen! Wat zouden we er allen jaloers op moeten zijn! De weg van het gebed, de weg van het geweent, brengt ons binnen het bereik van de belofte die Christus uitspreekt in Mattheüs 5: zalig zijn, die treuren, want zij zullen vertroost worden.

De HEERE laat het bij de Zijnen ver komen. Hij weet dat het bitter bedroefd zijn een heilzaam middel is om ons in de eerste plaats van alles af te brengen buiten God en ons in de tweede plaats Gods genadegave te doen waarderen. De HEERE is geen zachte heemeester, maar een verstandig en kundig Arts.

In de weg des HEEREN met Hanna zien we een voorbeeld hoe Hij Zijn kinderen leidt: door de druk naar de verlossing; door de engte naar de ruimte. Voor ons is het een toetssteen om ons nauwgezet te onderzoeken: Herken ik mij in de gang van de Kerk des HEEREN? Ga ik een Bijbelse weg, of wandel ik buiten het 'schapenspoor'?

Slechts langs de weg der Schrift komen we Boven, komen we Thuis. Zo immers alleen wordt de genade ons onmisbaar en wonder-schoon. Moge de HEERE ons zo bearbeiten, dat er plaats komt in ons hart voor het wonder.

Droefheid gaat voor de blijdschap uit en bereidt de weg ervoor. Bitterlijk bedroefden worden verwaardigd tot een eerlijk gebed!

Ten slotte

De rustdag is verstreken.

Ik hoorde driemaal preken.

*Soms werd mijn hart geraakt.
Maar 'k moet aan 't eind toch klagen:
"Hoe zal ik vruchten dragen,
Waar God Zich in vermaakt?"*

*Wil door Uw Geest mij leven
Uit Christus' Borgwerk geven,
Opdat ik meer en meer
Door 't bloed dat Hij wou plengen,
Ook vruchten voort mag brengen,
Uw Naam, o God, tot eer.*

Nog een 'ten slotte'

Iemand stuurde mij toe:

"En ik wild dat ik u kon schrijven, wat Kohlbrugge aan een vriend schreef: "Nu heb ik afstand gedaan van de Wet, van mijn weten van goed en kwaad, van mijn wedergeboren-zijn, mijn bekeerd-zijn, mijn vroom-zijn, ja, van alle godsvrucht, kortom van alles wat vlees heeft, geeft, werkt. Nu is mijn enig heil in de hoogte en diepte: Immanuël, met ons God."

Hij stuurde mij ook van dezelfde schrijver:

"Is de prediker goed, dan ook zijn preek. Dat is een goede prediker, die voor de Heere zijn zonde en ellende met een oprecht hart belijdt, die voor Gods Woord en gebod wegzinkt, uit de diepte van zijn verlorenheid tot de Heere schreeuwt, lust heeft in Gods Wet naar de inwendige mens, maar bij het bewustzijn hoe vleselijk hij is voor Gods goede en geestelijke Wet heel zijn hoop voor dit en het komende leven stelt op Jezus Christus."

En:

"Wij moeten het maar niet in de zak of in de mouw hebben, wat wij van Godswege aan de mensen uit te delen hebben uit de volheid van Christus. Het wordt ons precies op tijd gegeven, als de nood daar is. Kunt u niet verder, kauw dan niet op uw pen, maar buig uw knieën en zeg: "Mijn God, ik wil preken en ik ben de allergrootste dwaas en zie niets in Uw Woord. Erbarm U over mij, omdat ik meende dat ik iets kon." Dan komt Jezus spoedig tot u en de preek is klaar."
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant