

*Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente*

### **Zondag 4 oktober**

9.30 uur: ds. W. Pieters

*Groep C3 R t/m Z*

14.30 uur: ds. W. Pieters, NGB 14

*Groep C1 A t/m Hooft*

18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 49

*Groep C2 Hoorn t/m P*

### **Woensdag 7 oktober**

19.30 uur: ds. W. Pieters (Bijbellezing)

*Bezoeken op basis van aanmelden bij de koster*

### **Collecten 4 oktober**

1<sup>e</sup> collecte diaconie (werk onder het Joodse volk in Israël)

2<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

3<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

### **Collecten 7 oktober**

1<sup>e</sup> collecte diaconie (verenigingswerk)

2<sup>e</sup> collecte kerkvoogdij

Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen specifiek kunt vermelden. *Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart over te maken met vermelding van de bestemming.*

- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;

- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

### **Israëlzondag**

Op 4 oktober is er de jaarlijkse Israëlzondag. Met andere kerken in Nederland is het Noodfonds Israël opgericht, om via lokale kerkelijke gemeenten in Israël, in de grootste nood te kunnen voorzien. Naast het inloophuis en de kleine huisgemeente in Dimona is er nu ook vanuit deze kleine gemeente hulp aan verslaafden. Het vrijwilligersproject door jongeren uit onze gemeenten wordt uitgebreid. Naast het werk bij Aleh (gehandicaptenzorg) zullen ook vrijwilligers worden ingezet in verpleeghuis Beith Juliana in Herzeliya en een ziekenhuisje in Nazareth. Daarnaast blijven we deelnemen in de ondersteuning aan Red Carpet (hulp aan prostituees), leatuurwerk en voorlichting aan onze gemeenten. Ondanks de beperkingen van de laatste maanden kon het meeste werk doorgaan en vragen we ook nu weer uw gebed en (financiële) steun. U

vindt de nodige informatie op de nieuwe website [hkh.nl/israel](http://hkh.nl/israel) van de commissie Israël.

*Lenard Prins, penningmeester commissie Israël*

### **Kinderoppas**

Morgendienst: mw. J. Kroes, mw. G. Kuijt en Ingrid Bakker.

Middagdienst: mw. J. Vierhout, Arinde Hazeleger en Geke Koetsier.

### **Catechisaties**

We hebben de eerste catechisatielessen weer gehad. Bij de jongeren tot en met 17 jaar was les 17 van het vragenboekje van Hellenbroek (over de schepping van de mens) aan de beurt. Komende week dus les 18, over de voorzienigheid.

Bij de ouderen hebben we samen over de Nederlandse Geloofsbelijdenis gesproken. Dit jaar geven we in alle groepen iets op uit de Heidelbergse Catechismus om uit het hoofd te leren en de volgende week op te zeggen.

Aanstaande week is dat vraag en antwoord 6:

Heeft God de mens gemeen en verkeerd geschapen?

Neen, maar God heeft de mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen.

Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid.

Opdat hij God, zijn Schepper, recht zou kennen,

Hem van harte zou liefhebben

En met Hem in de eeuwige zaligheid zou leven.

Om Hem te loven en te prijzen.

Ouders, bij deze roepen wij u op om deze vraag en dit antwoord mét uw kinderen te leren en te repeteren. En als het kan: er ook met elkaar over te praten!

### **Verjaardagen 80+**

Op 3 oktober wordt dhr. H.R. Klaver, Gerrit Mouwweg 27, 8075 AT Elspeet 83 jaar.

Ook op 3 oktober wordt mevr. J. Heshusius-Zeevat, Schovenerf 12, 8075 CX Elspeet 82 jaar.

Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

### **Huwelijksaankondiging**

Op vrijdag 6 november trouwen Wim Smit, Vierhousterweg 50, 8075 BJ Elspeet, en Elise Kuijt, Kempersweg 51, 8075 PT Elspeet. Zij vragen een zegen over hun huwelijk in een kerkdienst die om 15.30 uur begint in de Hervormde kerk, Ooisestraat 1 te Echteld. Hun tijdelijke adres is Kleine Kolonieweg 138, 8075 PC Elspeet. Hun toekomstige adres per 1 maart: Roggeweg 13, 8075 CS Elspeet. Van harte wensen we het aanstaande bruidspaar Gods zegen toe op weg naar en in hun voorgenomen huwelijk. Het is een groot geschenk om niet alleen

onderling veel liefde en levenslange trouw te ontvangen, maar vooral om dit alles in Gods gunst te beleven. Dat grote goed is te vinden aan de troon der genade, waarmee de preekbespreking afgelopen zondag werd afgesloten.

### **Preekbespreking**

Ik citeer nog een keer de tekst waarmee de preekbespreking door de ouderling werd afgesloten (Hebreeën 4 vers 16): “Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd.”

### **Verhuisd**

Echtpaar J. Schouten-Kaptein, Vierhousterweg 109 Elspeet, is verhuisd naar Urkerdwarspad 3, 8322 NC Urk. De Heere trekke mee op in Zijn genade en met Zijn zegen!

### **Langdurig verpleegd of elders wonend**

Mevrouw J. Huisman-Schuurkamp, *Verpleeghuis Norschoten*, Gerrit Mouwweg 93E, 8075, AT Elspeet.

### **Geboren**

Diederic en Willemieke Kloosterman-Coster, Heemskerklaan 125, 8072 AC Nunspeet, ontvingen zaterdag 26 september een dochter Johanna Berdine. Anna is het zusje van Sophia, Harold, Caspar en Floris.

Van harte wensen we jullie des Heeren zegen toe. Het klinkt erg clichéachtig, maar het is én wat we elkaar werkelijk toewensen én wat jullie niet kunnen missen. Het ontvangen van kinderen is een groot geschenk en een grote verantwoording. De God des verbonds doe jullie uit genade veel vreugde beleven aan jullie kinderen, en wel zoals Johannes schrijft: “Ik heb geen grotere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.” Daartoe gebruike de Heere de opvoeding in jullie woorden en voorbeelden en schenke Hij dat jullie huisgezin als een Bethel zal zijn: huis Gods, poort des hemels!

### **Meeleven**

Vorige week is de vader van mevrouw Van der Vlucht-Appelmelk Haverweg 24, 8075 BR Elspeet, gestorven in de leeftijd van 90 jaar. De Heere ondersteune u in dit gemis. U hebt in huis veel meegemaakt, en nu moet u ook dit verdriet beleven. De troon der genade is de plaats waar u al uw noden en zwakten, zorgen en zonden mag openleggen...

## **Onze zieken**

Het gezin van ds. P. de Vries, Driftweg 36, 8072 DP Nunspeet, maakt veel leed en zorg mee.

De heer K. van de Steeg, Nunspeterweg 10, 8075 AC Elspeet, mocht na een geslaagde operatie weer thuis komen en zal deze week donderdag de uitslag ontvangen.

Mevrouw J. Groothuis-Schouten, Varelsesweg 25a, 8077 RB Hulshorst, moest vorige week woensdag opgenomen in het ziekenhuis in verband met een herseninfarct, dezelfde week mocht ze weer thuis komen.

De heer M.C. Schouten, Zeisweg 11, 8075 CC Elspeet, moest in Utrecht geopereerd worden en mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

De Heere zij een ieder die lijdt of tobt, zeer nabij en schenke voor lichaam en ziel wat u nodig hebt. Dat de weg van leed en lijden ons moge brengen bij de lijdende Borg!

## **Agenda week 41**

*Maandag 5 oktober*

Catechisatie

Eenvoudige catechisatie

Collectemunten

*Dinsdag 6 oktober*

Vrouwenvereniging: morgen/avond

JV Obadja

JV Timotheüs

*Woensdag 7 oktober*

Bijbellezing

*Donderdag 8 oktober*

Tuingroep

Schoonmaakgroep 9

*Vrijdag 9 oktober*

Catechisatie vrijdaggroep

Belijdeniscatechisatie

*Zaterdag 10 oktober*

Zingen voor de kerktelefoon

## **Diaconie**

De diaconiecollecte van 20 september heeft € 671,50 opgebracht. De extra collecte voor de Boaz-Jachinschool heeft € 1625,85 opgebracht. Via de bank ontvangen collectegelden: 1 x € 900, 1 x € 500, 1 x € 40, 1 x € 25, 2 x € 20, 2 x € 15, 1 x € 12, en 1 x € 5; voor project auto Gerda Klaver, 2 x € 100, 1 x € 50, en 1 x € 30.

*Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie*

## **Kerkvoogdijzaken**

Per bank ontvangen

- voor aflossing lening: 1 x € 364,75 en 1 x € 25.
- giften: 1 x € 150 en 1 x € 40.
- voor kerkvoogdij: 1 x € 300.
- collectegeld: 1 x € 300, 1 x € 70, 2 x € 60, 3 x € 50, 1 x € 25, 2 x € 15, en 1 x € 10. Totaal € 705.

Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.

*Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij*

## **Vrouwenvereniging**

Na een poos elkaar niet te hebben gezien zijn we dankbaar dat de HEERE het geeft dat we weer bij elkaar mogen komen. Op 6 oktober is er vereniging. We behandelen dan hoofdstuk 1 uit het boekje: "Het leven van David". Het thema is: "David tot koning gezalfd, en David en Goliath". De dames die zich hebben opgegeven voor de morgen, zijn om 9.15 uur welkom voor de inloop, we beginnen om 9.30 uur, de morgen duurt tot ongeveer 11.30 uur. De dames die hebben opgegeven dat het niet uitmaakt, zijn op de morgen welkom omdat voor de avond de groep te groot is. De dames voor de avond zijn om **19.30 uur** welkom voor de koffie en thee (niet eerder in verband met drukte in de hal), we beginnen om **19.45 uur**. De sluiting is om 21.30 uur. Bij verhindering graag even bellen. U/jij hebt ook zin om te komen? Dan graag even aanmelden. Tel. 06-2148 5166. Allemaal van harte welkom.

*Het bestuur*

## **JV Obadja**

Ha jongens en meiden! Ben jij een jongere uit klas 1 of 2? Dan ben je hierbij nog een keer van harte uitgenodigd om op de jeugdvereniging Obadja te komen. Waarom zou je naar de JV gaan? Allereerst om daar het Woord van de Heere te horen, natuurlijk. Verder is het ook heel fijn om gezellig bij elkaar te zijn en een spel, quiz of iets dergelijks te doen. De eerste verenigingsavond hebben we op 6 oktober. Voor de pauze zal Henrico ons iets vertellen over de tabernakel. Wat is het bijzonder om te bedenken dat een heilige God bij zondige mensen Zijn woning wil hebben...! Na de pauze zal Wilma ons vermaken met een vrij onderwerp. We zijn benieuwd. Deze avond begint om 19.30 uur en is ongeveer om 21.00 uur afgelopen. Hopelijk kunnen jullie allemaal komen! Willen jullie er aan denken om de contributie mee te nemen. Dat is € 7,50 voor het hele seizoen. We zien uit naar gezellige, maar bovenal gezegende avonden!

*Hartelijke groet, Edine, Henrico, Wilma en Maas*

## **Kaarten**

Er zijn fotokaarten te koop ten bate voor de kerk bij familie K. Seldenrijk, Vierhousterweg 1 Elspeet. U kunt de foto's in huis uitzoeken, 11 kaarten voor € 10.

*Met vriendelijke groet, familie Seldenrijk, 0577-492539*

## **Dankbetuiging (1)**

Beste mensen, wij zijn verwonderd over de vele felicitaties voor ons 60 jarig huwelijk. De vele kaarten, cadeaubonnen, bloemen en dergelijke, hebben ons goed gedaan. Wij willen na de Heere, Die ons alles gaf, u hartelijk bedanken.

*Hendrik en Stien van de Brug*

## **Dankbetuiging (2)**

Na de Heere, hartelijk dank aan de gemeente voor de vele felicitaties en kaarten voor ons 50 jarig huwelijk.

*Vriendelijke groet van Evert en Cobie van de Werfhorst*

## **Tolle lege**

Beste lezers, hier is het nieuwe rooster met tijdsloten voor de maanden oktober tot en met december. Vanaf 3 oktober zal de boeteregeling ook weer gehanteerd worden. Wanneer u een boek langer dan twee weken thuis hebt, betaald u een extra termijn. U hoeft een boek wat u langer wilt hebben, niet in te leveren en opnieuw mee te nemen. Kosten van een nieuwe uitleentermijn zijn gelijk aan het boetebedrag. U kunt de boeken die u nog niet wilt inleveren, dus thuishouden.

Groep 1: Apperloo tot en met Brink: Van 9 tot 10 uur op 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov en 12 dec.

Groep 2: Broek tot en met Guliker: Van 10 tot 11 uur op 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec.

Groep 3: Hardenberg tot en met Koster: Van 11 tot 12 uur op 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec.

Groep 4: Kroes tot en met Ouwendorp: Van 9 tot 10 uur op 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov, 5 dec en 19 dec.

Groep 5: Pieters tot en met Slot: Van 10 tot 11 uur op 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov, 5 dec en 19 dec.

Groep 6: Smit tot en met Zwaan: Van 11 tot 12 uur op 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov, 5 dec en 19 dec.

*Van harte welkom, de commissie*

## **1 Samuël 1**

In een dagboek las ik over 1 Samuël 1 vers 9 (Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli, de priester, zat op een stoel bij een post van de tempel des HEEREN):

We lezen in deze tekst over een oude priester van ± 75 jaar. Zijn naam is Eli. Hij zat op een stoel bij de tempel. Hij kon misschien niet meer actief dienstdoen, maar hij wilde er toch wel graag bij zijn. Zijn hart ging ernaar uit. De tempeldienst met de bloedstorting van de dagelijkse offers is immers het van God gegeven middel waardoor de verzoening met Hem wordt afgebeeld en verzegeld! Daarom wilde hij ondanks zijn hoge jaren daar zijn, waar een gezicht op het slachtoffer zijn matte ziel zou verkwikken en zijn verflauwende geloof zou versterken. Waar zijn onze bejaarden? Zijn ze in ontspanning en vermaak hun tijd aan het verkwanselen, hun dagen aan het slijten? Waar gaat uw hart naar uit, grijsaard? Waar brengt u uw kostbare genadetijd mee door? Veelal zien we bejaarden bezig met lege of zondige ontspanning. Er moeten allerlei activiteiten worden ontwikkeld om de oude mensen bezig te houden. Anders duren de dagen zo lang...

De oude hogepriester Eli zat op een stoel bij een post van de tempel des HEEREN. Dat is de beste plek. "Daar immers beeldt de HEERE af, hoezeer Hij genegen is om al de zonden van uw lange leven, Eli, af te wassen door het hartebloed van Jezus Christus, het Lam Gods." Daar verzegelt Hij Zijn belofte, dat een ieder die zich gelovig verlaat op de God van het offer, vergeving der zonden ontvangt. Wat kunnen onze ouden van dagen beter begeren, dan in de Bijbel en de prediking God in Zijn hart te zien en daar de gedachten der verzoening te lezen?

### **Ten slotte**

*Geef de Heere de hand (3)*

Christiaan Salomon Duijtsch schrijft:

Wat zal ik zeggen, volk van God? Nu moet en kan ik slechts stamelen van die uitlokkende liefde, die ik in die tijd van de beminnelijke Jezus in mijn ziel ondervonden heb. Trouwens, u zult mij wel verstaan, het was alsof de goedertieren Jezus mij toeriep: "Geef Mij de hand. Geef u aan Mij over. Ik wil met u een verbond, een eeuwig verbond, een verbond van vrede oprichten. Ik zal al uw zonden uitdelgen. Ik zal u reinigen van al uw ongerechtigheden. Geef Mij maar de hand, zo melaats en onrein als deze is. Geef Mij maar de hand in oprechtheid en waarheid met uw hele hart. Geef maar uw hand en u zelf geheel en al aan Mij over, en Ik zal u tot de Vader brengen en u met Hem verzoenen." O, hoe smolt mijn ziel in verwondering weg, over de bereidwilligheid en liefde van Jezus, dat Hij naar zulk een aardworm nog omziet, en ook nog zulk een zondaar toeroept: "Geef mij de hand!" "Ja", riep mijn ziel, "Heere Jezus, zou ik U, de Heere, bij Wie uitkomsten zijn tegen de dood, en Die een God bent van volkomen zaligheid, mijn hand niet geven en mij aan U toevertrouwen? Zou ik

U, de Heere der heerlijkheid, Die mijn vaderen verworpen, de handen en voeten doorboord en aan het kruis genageld hebben, ja Die ik zelf zo vele jaren met mijn zonden doorstoken, in het openbaar gelasterd, en (hoewel in mijn onwetendheid) daarenboven nog anderen aangespoord heb, om U te lasteren, en dus, als het ware, U de Heere opnieuw heb gekruist...; zou ik U, Die nochtans, o wonder(!) juist naar mij hebt omgezien, met voorbijgaan van zo vele duizenden van mijn broeders, en Uw oneindige hand van vrije genade aan mijn ziel gelegd hebt, mij als een verstrooid en verdwaald schaap opgezocht en zachtjes als bij de hand geleid, ondersteund, bewaard en gered hebt uit de handen van mijn vijanden, die naar mijn bloed dorsten, totdat U mij eindelijk tot uw kudde gebracht hebt, ja U, Die zo bereidwillig bent, om mij aan te nemen, Die zo menigmaal aan de deur van mijn hart geklopt hebt, Die mij nu zo minzaam lokt en roept om in Uw verbond te treden, en Die mij belooft te reinigen en met de vader te verzoenen, zou ik U, o Vorst van het leven, mijn hand kunnen weigeren? Ziedaar, Heere Jezus, hier hebt U mijn hand met mijn hele hart, met mijn hele ziel en met al mijn vermogens! Hoe melaats en onrein ik ben, U bent nochtans die Fontein, Die geopend is voor walgelijk vuile zondaars. Bespreng nu, dierbare Jezus, mijn bevlekte ziel met Uw dierbaar bloed, steek Uw hand uit de hoogte en laat Uw genade-hand mij te hulp komen. Ondersteun mij met de rechterhand van Uw gerechtigheid en grijp mij bij de rechterhand. Houd deze vast, opdat ik die nooit weer terugtrek.

*Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant*